

ΚΟΝΤΡΑ

20 Χρόνος

**Ερμια των δανειστών
σε κάθε περίπτωση**

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Αναδιάρθρωση ελληνικού κρατικού
χρέους

**Οταν μαλώνουν
τα βουβάλια την
πληρώνουν τα βατράχια**

ΣΕΛΙΔΑ 16

**Ολιβερή σκανδαλομαχία
μνημονιακών κομμάτων**

ΣΕΛΙΔΑ 3

Δίκη νεοναζι της Χρυσής Αυγής

**Οι δολοφόνοι
προκαλούν τα θύματα**

ΣΕΛΙΔΑ 9

**Δε θ' αποδώσει το
συνταγματικό σόου**

ΣΕΛΙΔΑ 12

Βρετανοί καπιταλιστές για το BREXIT

**Μη διανοηθείτε να
διακινδυνεύσετε τα
συμφέροντά μας!**

ΣΕΛΙΔΑ 5

Γερμανία

**Μαχαίρι στα κοινωνικά
επιδόματα σε πολίτες
της ΕΕ**

ΣΕΛΙΔΑ 4

1,30 €

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

αρ. φύλλου 887 - 15 Οκτώβρη 2016

www.eksegersi.gr

ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΖΟΡΖ
ΙΜΠΡΑΪΜ
ΑΜΠΝΤΑΛΑ



Συγκέντρωση
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Ακαδημίας και Βασ. Σοφίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 6μμ

Ιμπεριαλιστές δανειστές
Αστικός πολιτικός κόσμος
Ελληνική κεφαλαιοκρατία
**Ενωμένοι μέχρι
το τέλος στην
αντιλαϊκή πολιτική**

Με ανοιχτή επιστολή προς τη βρετανική κυβέρνηση απάντησαν την προηγούμενη Παρασκευή οι βρεταννοί καπιταλιστές στις πρόσφατες τοποθετήσεις της νέας πρωθυπουργού Τερίζα Μέι σχετικά με το ζήτημα του BREXIT. Η επιστολή (βλ. <http://www.cbi.org.uk/news/cbi-signs-open-letter-to-government-on-brexit-negotiations/>) υπογράφεται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών (CBI), τον Οργανισμό Κατασκευαστών (EEF), το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και το Σύνδεσμο των εταιριών Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (techUK), δηλαδή από την αφρόκρεμα του βρετανικού κεφαλαίου.

Οι βρεταννοί καπιταλιστές προειδοποιούν την κυβέρνηση να χειριστεί το ζήτημα της αποχώρησης από την ΕΕ με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δε θα βλαφτούν «η σταθερότητα, η ευημερία και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου», δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου που δε θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τα προνόμια που του δίνει η ένταξη στην ΕΕ.

Οι καπιταλιστές καθορίζουν μάλιστα και τις προτεραιότητές τους στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες είναι τρεις:

1 Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε μία κατά παραγγελία διευθέτηση. Χρησιμοποιούν μάλιστα τον εμπορικό όρο «bespoke» (κατά παραγγελία ή custom made) για να δώσουν έμφαση στο ότι η διευθέτηση αυτή θα είναι μοναδική με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ποιες είναι αυτές; Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στην αγορά της ΕΕ, που είναι «ζωτική για τη βρετανική οικονομία» και ανεμπόδιστη πρόσβαση του βρετανικού χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΕΕ πρώτα απ' όλα.

Ανοιχτή παρέμβαση των βρετανών καπιταλιστών για το BREXIT

Μη διανοηθείτε να διακινδυνεύσετε τα συμφέροντά μας!



2 Να αποκλειστεί η έξοδος από την ΕΕ χωρίς προνομιακή εμπορική συμφωνία. Αν η έξοδος από την ΕΕ οδηγήσει σε μια συμφωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αυτό θα κοστίζει πολύ ακριβά στους βρετανούς εξαγωγείς, αφού το 90% των βρετανικών προϊόντων προς την ΕΕ μπορεί να επιβαρυνθεί με δασμούς. Αυτό θα σήμαινε ένα 20% πρόσθετων δαπανών για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και ένα 10% για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι καπιταλιστές επισημαίνουν ότι «κάθε αξιόπιστη μελέτη που έχει διεξαχθεί έχει δείξει ότι η επιλογή μιας συμφωνίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα επέφερε σημαντική και μακροπρόθεσμη ζημιά στη βρετανική οικονομία». Γι' αυτό και καλούν την κυβέρνηση να απορρίψει άμεσα αυτή την επιλογή κάτω από οποιοσδήποτε περιστάσεις!

3 Οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν στο χρονικό πλαίσιο των δύο ετών, που ορίζει το Άρθρο 50, αφού είναι αρκετά περίπλοκες οι συζητήσεις για πολλούς νομοθετικούς τομείς (είτε για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, είτε για θέματα προστασίας

δεδομένων, είτε για θέματα διασύνδεσης των ενεργειακών προμηθειών). Γι' αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει μια συμφωνία μεταβατικής περιόδου, που θα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε συνθήκες που δε θα είναι στην κόψη του ξυραφιού, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι όποιες νομικές αλλαγές αποφασιστούν.

Τελειώνοντας, οι καπιταλιστές επισημαίνουν ότι η Βρετανία ψήφισε να φύγει από την ΕΕ, όχι όμως και να χειροτερεύσει το βιοτικό της επίπεδο. Και καταλήγουν: «Θέλουμε ένα Brexit που θα εξασφαλίσει μελλοντική ευημερία για τον καθένα μέσα στη Βρετανία».

Ενα τόσο... ειδυλλιακό Brexit είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το φανταστούμε. Και οι καπιταλιστές, που είναι πρακτικοί άνθρωποι, θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο αφελείς. Γνωρίζουν ότι το παζάρι θα είναι σκληρό και οι ανταγωνιστές τους στην ΕΕ δε θα τους κάνουν το χατίρι. Γι' αυτό και στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στους πολιτικούς τους διαχειριστές: τα κάνετε σκατά, αλλά μη διανοηθείτε να διακινδυνεύσετε τα συμφέροντά μας!

Το πρόβλημα είναι ότι «ολίγον Brexit» (όπως και «ολίγον έγκυος») είναι αδύνατο να υπάρξει! Κι εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα ξεμπλέξουν έτσι όπως τα κατάφεραν οι πολιτικοί διαχειριστές του κεφαλαίου στη Βρετανία. Σε συνθήκες κρίσης (η οποία εξακολουθεί να μαστίζει την ΕΕ, οι ισχυρότερες χώρες της οποίας δεν αναμένεται να σημειώσουν ανάπτυξη άνω του 2% μέχρι το 2018, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, βλ. http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm), τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και το ενδοϊμπεριαλιστικό παζάρι ακόμα πιο σκληρό.

Η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» ήταν μια ιδεολογική καραμέλα που την πιπίζαν εδώ και αρκετές δεκαετίες είτε οι θιασώτες της «ενιαίας Ευρώπης», που υποτίθεται ότι θα άρει τους εθνικούς ανταγωνισμούς, είτε οι υποστηρικτές της θεωρίας ότι δημιουργείται ένας «υπεριμπεριαλισμός», που (υποτίθεται ότι) θα ενσωματώνει διαφορετικά και αντιτιθέμενα ιμπεριαλιστικά κράτη σε ένα γιγαντιαίο ιμπεριαλιστικό υπερκράτος. Αντ' αυτού, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα όποια βήματα έχει κάνει στη θέσπιση ενιαίων κανόνων και νομοθεσιών σε ορισμένους τομείς, το κοινό νόμισμα που έχει επιβληθεί σε αρκετά κράτη και την άρση των δασμών στο εμπόριο, εξακολουθεί να σπαράσσεται από αντιθέσεις ισχυρών καπιταλιστικών συμφερόντων. Η πιο ισχυρή απ' αυτές τις αντιθέσεις έχει μόλις τώρα ξεσπάσει με επίκεντρο το Brexit.

Όλα αυτά δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τη συμφωνία όλων των ιμπεριαλιστικών κέντρων στο ξεζούμισμα των εξαρτημένων χωρών (βλ. Ελλάδα), την Ευρώπη-φρούριο κατά των μεταναστών (με όσες διαβαθμίσεις κι αν υπάρχουν σ' αυτόν τον τομέα) και την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους των μονοπωλιακών κολοσσών σε βάρος της εργατικής δύναμης που θα πρέπει να πουλιέται όλο και πιο φτηνά. Αυτά είναι που εννοούν όταν λένε «σταθερότητα και ευημερία».

Ανατολική Ιερουσαλήμ

Μόνο μαστίγιο για τους Παλαιστίνιους

Με αφορμή την επίθεση Παλαιστίνιου εναντίον Ισραηλινών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ την Κυριακή 9 Οκτώβρη, που άφησε πίσω της ένα νεκρό μπάτσο, έναν πολίτη και τον παλαιστίνιο νέο που πραγματοποίησε την επίθεση, αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά το αποκρουστικό πρόσωπο του σιωνισμού.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, ο αντιδήμαρχος της Ιερουσαλήμ Μείρ δήλωσε ότι θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να σταματήσει η κτηνώδης συμπεριφορά των Παλαιστίνιων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προαναγγέλοντας σκληρά μέτρα εναντίον τους. Οι δηλώσεις του δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, που δε θα είναι παρά η συλλογική τιμωρία των κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προσφιλής τακτική καταστολής των σιωνιστών.

«Κάθε φορά ζούμε με ψεύτικες ελπίδες ότι αν βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα αλλάξουμε τη ζωώδη



συμπεριφορά τους, αλλά απ' ό,τι φαίνεται τίποτα δεν έχει αποτέλεσμα» είπε ο Τάργκεμαν. Και συνέχισε: «Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πάγωσα όλα τα σχέδια οικοδόμησης που σχετίζονται με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τα πάγωσα όλα. Λένε μαστίγιο και καρότο. Δεν υπάρχουν πια καρότα, μόνο μαστίγια». Εκτός από το πάγωμα κάθε οικοδομικής δραστηριότητας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο Τάργκεμαν δήλωσε ότι από τώρα και μετά θα δίνει εντολή να απελαύνονται στη Γάζα οι οικογένειες των Παλαιστίνιων που επιτίθενται

εναντίον Ισραηλινών στόχων.

Από την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με τον πόλεμο του 1967 μέχρι σήμερα, το Ισραήλ έχει ακολουθήσει πιστά την τακτική εβραϊοποίησης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, χτίζοντας ακατάπαυστα νέους εβραϊκούς εποίκισμούς, προκειμένου να την αποκόψει πλήρως από τη Δυτική Οχθη, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια να αποτελέσει πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαι-

στινιακού κράτους. Μετά την προσάρτηση, οι παλαιστίνιοι κάτοικοι του ανατολικού τμήματος της πόλης έγιναν μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το 75,4% των Παλαιστίνιων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, από τους οποίους το 83,9% είναι παιδιά, σύμφωνα με έρευνα της ισραηλινής ΜΚΟ Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

Ενας πρόεδρος, τρεις γυναίκες, μια υποψηφιότητα

Μία συνέντευξη-ποταμός στην «L'Obs», που δημοσιεύτηκε με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Είμαι έτοιμος», κι ένα βιβλίο-χειμάρρος 672 σελίδων, γραμμένο από τους δημοσιογράφους της «Monde» Ζεράρ Νταβέ και Φαμπρίς Λομ, με τον ιντριγκαδόρικο τίτλο «Ενας πρόεδρος δε θα έπρεπε να τα λέει αυτά», είναι οι πιο πρόσφατες προπαρασκευαστικές πράξεις του Φρανσουά Ολάντ, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα το χρίσμα για να είναι για δεύτερη φορά ο υποψήφιος του για τη γαλλική προεδρία.

Επισημώς, ο Ολάντ εμμένει στη δήλωσή του ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του για το αν θα είναι και πάλι υποψήφιος ή όχι το Δεκέμ-

βρη, όμως είναι φανερό πως «το θέλει πολύ» και κάνει ό,τι μπορεί για να το διεκδικήσει. Γι' αυτό και σπάζοντας την παράδοση «τα εν οίκω μη εν δήμω», που ακολουθούν οι κορυφαίοι γάλλοι πολιτικοί, ρίχνει στην πιάτσα «ιστορίες του μπουντουάρ» για τις «τρεις γυναίκες της ζωής του». Δηγήσεις για τη σχέση του με τη Σεγκολέν (Ρουαγιάλ), τη Βαλερί (Τριερβελέρ) και τη Ζουλί (Γκαγιέ), τις οποίες κατέγραψαν οι δυο συγγραφείς του βιβλίου και τις πετούν στο αδηφάγο γαλλικό κοινό, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το «ανθρώπινο πρόσωπο» του Ολάντ, που εξακολουθεί να διαβεβαιώνει ότι «εφαρμόζει μια αριστερή πολιτική». Προς το παρόν, πάντως, ο Ολάντ κερδίζει στην αγάπη αλλά... χάνει στην πολιτική.

στο ψαχνό

Συμφωνία του κεφαλαίου

Μην παρασύρεστε από τα φάλτσα που ακούγονται: άλλα η Λαγκάρντ, άλλα ο Σόιμπλε, άλλα ο Τσίπρας, άλλα ο Κερέ, άλλα ο Στουρνάρας, άλλα ο Χριστοδουλάκης. Ετσι είναι πάντοτε οι συμφωνίες του κεφαλαίου: γεμάτες φάλτσα. Μέσα, όμως, από την ανατριχιαστική μουσική που συνθέτουν αυτά τα φάλτσα αναδύεται η επί της ουσίας ομοφωνία όλων των δυνάμεων που υπηρετούν τον καπιταλισμό.

Καθένα από τα κέντρα που εμφανίζονται να διαφωνούν, καμιά φορά και να διαπληκτίζονται, έχει ιδιαίτερους λόγους που το οδηγούν να εμφανίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε και να παραμερίζουμε τις μάσκες, για να βλέπουμε τα πραγματικά πρόσωπα που κρύβονται κάτω απ' αυτές.

Όταν το ΔΝΤ «ανακαλύπτει» (με καθυστέρηση κάμποσων ετών) ότι το ελληνικό κρατικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει κάτω από τη μάσκα της οικονομικής ορθοδοξίας να βλέπουμε τα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, που προσπαθεί να στριμώξει τη Γερμανία και τις άλλες ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Όταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καμώνονται τους ντούρους πατριώτες, που αναγκάστηκαν να υπογράψουν το τρίτο Μνημόνιο και τώρα αγωνίζονται να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειές του, αλλά και να «απομειώσουν» το χρέος, όπως εξακολουθεί να λέει ο Τσίπρας, θα πρέπει κάτω από τα κροκοδείλια δάκρυα να βλέπουμε μια δράκα υπερασπιστών του ελληνικού καπιταλισμού, που δε δίστασαν όχι απλά να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα εκείνους που τους εμπιστεύτηκαν και τους ψήφισαν, αλλά να επιβάλουν τα πιο άγρια αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, που διευκολύνουν το κεφάλαιο να αντιμετωπίσει την κρίση, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη κερδοφορία.

Αυτή εδώ η εφημερίδα υποστήριξε από την αυγή της περιόδου των Μνημονίων ότι το χρέος είναι ένα εργαλείο αποικισμού της χώρας και κινεζοποίησης του ελληνικού λαού. Από τότε άλλαξαν κάμποσες κυβερνήσεις, έγιναν τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις (χώρια ευρωεκλογές, τοπικές εκλογές και δημοψήφισμα), πάρθηκαν διάφορες αποφάσεις διαχείρισης του χρέους, όμως το νήμα του αποικισμού και της κινεζοποίησης δεν έσπασε.

Από το 2011, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το σχήμα «ιδιωτικοποιήσεις αντί χρέους», μέχρι το 2015-16 που αποφασίστηκε και δημιουργήθηκε το Υπερταμείο Ξεπουλήματος Κρατικής Περιουσίας, η πορεία είναι ευθύγραμμη: ό,τι μπορεί να ξεπουληθεί θα ξεπουληθεί, όποια δημόσια δραστηριότητα -επιχειρηματική ή κοινωφελής- μπορεί να δώσει κέρδος στον ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα θα περάσει σ' αυτόν.

Από τις αρχές του 2010, λίγο πριν το πρώτο Μνημόνιο, γραμμική είναι επίσης η θέσπιση πακέτων μέτρων, που μειώνουν τις κρατικές κοινωνικές δαπάνες, ενώ αυξάνουν συνεχώς την έμμεση κυρίως φορολογία, που διαλύουν το έτσι κι αλλιώς ισχύο «κράτος πρόνοιας», με έμφαση κυρίως στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποσθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις και ρίχνουν στα τάρταρα μισθούς και μεροκάματα, φέρνοντάς τους στα επίπεδα των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.

Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι αυτά τα δυο δυνατά νήματα της κεφαλαιοκρατικής πολιτικής θ' αδυνατίσουν «από τα πάνω». Για να σπάσουν χρειάζεται η μαχητική παρέμβαση «από τα κάτω».



Και να υπήρχε αμφιβολία ότι πρόκειται για κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένους που βγάζουν τη γνωστή μικροαστική υστερία, όταν αισθάνονται ανησυχία για τα βλασάρια τους, δεν άφησαν καμιά αμφιβολία με την εμφάνισή τους. Πρόκειται για καθαρόαιμα φασισταριά. Με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια έδωσαν το στίγμα των «ανησυχούντων για τον αφελληνισμό της χώρας πολιτών». Και δεν ήταν μόνο οι δύο. Ήταν και όλοι οι άλλοι που δεν τους ανέχτηκαν απλώς, αλλά το πιθανότερο είναι να τους αντιμετώπισαν ως μαχητική εμπροσθοφυλακή τους. Μισό εκατομμύριο χρυσαυγίτες ψηφοφόροι δεν είναι -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- «απολίτικοι» ή «παρασυρμένοι».

KONTRES

Της Χαλιμάς

Το ΔΝΤ, λέει, αρνείται να συμμετάσχει στο ελληνικό «πρόγραμμα», διότι δε θεωρεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Κι εμείς αναρωτιόμαστε: από το 2010 που το ΔΝΤ συμμετέχει στα ελληνικά «προγράμματα» ως μειοψηφικός δανειστής και βασικός εισηγητής της τρόικας, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο;

Όλοι ξέρουμε πολύ καλά, ότι ποτέ μέχρι τώρα το χρέος δεν ήταν βιώσιμο και ότι πάντοτε έκαναν διάφορα «μπαλαμούτια» για να είναι το ΔΝΤ εντάξει «με τα χαρτιά του». Θα ξεχάσουμε, μήπως, ότι επί ΓΑΠ, με τον Παπακωνσταντίνου υπουργό Οικονομικών, έβαλαν στο «ντορβά» τις ιδιωτικοποιήσεις ισχυριζόμενοι ότι θα πάρουν 50 δισ. ευρώ μέσα σε μια διετία; Θα ξεχάσουμε ότι επί Παπαδήμου έκαναν άλλα «μπαλαμούτια» και επί Σαμαροβενιζέλων άλλα; Ή θα ξεχάσουμε ότι επί Τσιπροκαμμένων, μόλις στις 24 του περασμένου Μάη, το ΔΝΤ συμφώνησε με την απόφαση να ξαναδούν το χρέος μετά το 2018;

Αφήνοντας στην άκρη αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς, που παρουσιάζουν το ΔΝΤ σαν ένα γραφειοκρατικό-τεχνοκρατικό οργανισμό που κινείται «by the book», να θυμόμαστε πάντα ότι οι αποφάσεις παίρνονται με πολιτικά κριτήρια. Πολιτικά είναι τα αίτια και της σημερινής κόντρας ΔΝΤ (ΗΠΑ)-Γερμανίας. Και στο τραπέζι της αμερικανογερμανικής διαπραγματεύσεως σωριάζονται πολλά. Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους είναι απλά ένας προσχηματικός λόγος για το ΔΝΤ, που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο στη διαπραγματεύσή του με τη γερμανική κυβέρνηση.

Ψιλό γαζί

Είναι γνωστός ο χαρακτηρισμός «ακράιος παίκτης» που έχει δώσει στο ΔΝΤ ο Κατρούγκαλος. Οπου βρεθεί κι όπου σταθεί μιλάει για την ανάγκη «να απομονωθεί ο ακράιος παίκτης». Ο Τσακαλώτος, όμως, θεωρεί αυτόν τον «ακράιο παίκτη» τον καλύτερο σύμμαχο της κυβέρνησης. Προ-

σέξτε το διάλογο μεταξύ Τσακαλώτου και δημοσιογράφου στην Ουάσινγκτον, όπως μεταδόθηκε με ποη paper του υπουργείου Οικονομικών:

«Δημ.: Ζητήσαμε επίσημα την επιστροφή του Ταμείου στο πρόγραμμα;

Τσακαλ.: Η κυβέρνηση το έχει ζητήσει από το καλοκαίρι του 2015. Εκκρεμεί αυτή η αίτηση και είναι ανοιχτή η απάντηση τού ΔΝΤ ότι όταν υπάρχουν αυτά τα δύο κριτήρια για το πρόγραμμα, θα συμμετάσχει».

Σε άλλο σημείο ο Τσακαλώτος περιέγραψε ως εξής την «κωλοκαούρα» της κυβέρνησης για τη συνέχιση της παρουσίας του ΔΝΤ στο «πρόγραμμα»:

«Οι δικές μας επιλογές είναι κατά σειρά προτίμησης:

- Να είναι μέσα το ΔΝΤ
- Να μην είναι μέσα το ΔΝΤ και
- Να μην υπάρξει απόφαση και αυτό είναι το χειρότερο».

Βλέπετε εσείς κανέναν «ακράιο παίκτη που πρέπει να απομονωθεί»; Ή φαντάζεστε ότι μπορεί το ΔΝΤ να συμμετέχει... a la cart; Δηλαδή, να το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως σύμμαχο στα ζητήματα που σχετίζονται με το χρέος, αλλά να το απομονώνει όταν πρόκειται για τα εργασιακά, το Ασφαλιστικό, τις κοινωνικές δαπάνες κτλ.; Αλλωστε, από το 2010 που το ΔΝΤ συμμετέχει στην κατάρτιση των Μνημονίων και στην επεξεργασία των πακέτων των αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων, δεν είδαμε ποτέ να μην υιοθετούνται οι θέσεις του.

Αποκαλυπτήρια

Και για να ξέρουν όλοι πόσο χοντρό είναι το δούλεμα και πόσο αλήθεια λέει ο Κατρούγκαλος όταν ισχυρίζεται ότι το Ασφαλιστικό «πέρασε και δεν πρόκειται να ξαναοίξει» και ότι «το μόνο που πρέπει να προσδοκούν από εμάς οι συνταξιούχοι είναι αυξήσεις», δεν έχουμε παρά να δούμε τι λέει ο Τσακαλώτος.

Πρώτον, παραδέχεται ότι ο Τόμσεν του ΔΝΤ θεωρεί δεδομένο ότι το

Ασφαλιστικό θα ξαναοίξει: «Επίσημα λέει [ο Τόμσεν] ότι είναι πολύ μεγάλη η δημοσιονομική συμμετοχή. Λέει, όμως, και ότι οι συντάξεις είναι γενναϊόδωρες».

Δεύτερον, προτείνει ο ίδιος (ο Τσακαλώτος) πάγωμα των συντάξεων: «Υπάρχει ένα θέμα για μένα ότι όταν επιστρέψουμε στην ανάπτυξη χωρίς να μειώσουμε τις συντάξεις μπορείς να μην τις αυξήσεις και να δώσεις μεγαλύτερο βάρος σε άλλες κοινωνικές δαπάνες».

Εκαναν πως δεν κατάλαβαν

«Μας υποστηρίζουν [οι Αμερικανοί] και μας λένε προχωρήστε και σε τεχνικές μελέτες -για να ξέρουμε τι πακέτα μέτρων σε ποια

Ποιος δικαιώθηκε;

«Είμαστε μακράν κάτω του 100% για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων. Πρέπει να περιμένουμε την ενημέρωση που θα μας κάνουν οι θεσμοί στο Eurogroup. Εχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο τι θα αποφασίσουν». Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε ο Τσακαλώτος για τη δήλωση Σόιμπλε (πάλι στην Ουάσινγκτον), απάντησε: «Εχουμε το compliance report και είναι ολοκληρωμένα τα προαπαιτούμενα». Και το τόνισε πιο κατηγορηματικά: «Δεν είναι αυτή η διαδικασία στο Eurogroup και Euro Working Group. Αν έχουμε υλοποιήσει και τα 15 προαπαιτούμενα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο επιχείρημα για να το μπλοκάρουν. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Ο Σόιμπλε είπε "αν το compliance report πει ότι τα κάνατε όλα, τελείωσε το θέμα για μένα"».

Πλέον, ξέρουμε τι έγινε στο Eurogroup: η υποδότηση των 2,8 δισ. ευρώ κόπηκε σε δύο υπο-υποδόσεις. Ο Σόιμπλε δεν μιλούσε στο βρόντο και ο Ευκλειδάκος βρέθηκε -για μια φορά ακόμα- στο ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα.

ΚΟΡΑΚΙ ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Κ Μαρινάκης vs Μελισσανίδη

Εκτός από την κόντρα για τον έλεγχο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, Μαρινάκης και Μελισσανίδη κόντραρονται και για τη χορηγία του πρωταθλήματος της Super League. Τη βδομάδα που πέρασε, άνοιξαν οι προσφορές της ALTER EGO (Μαρινάκης) και του ΟΠΑΠ (Μελισσανίδη) και από τις «διαρροές» για το ύψος κάθε προσφοράς προκύπτει ότι ο ερυθρόλευκος πρόεδρος έχει το πλεονέκτημα.

Η ALTER EGO έχει κάνει διετή πρόταση και προσφέρει 2.000.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 2.500.000 ευρώ για τον δεύτερο. Ο ΟΠΑΠ έχει καταθέσει πρόταση για τέσσερα χρόνια (2+2 με δικό του αποκλειστικό δικαίωμα ανανέωσης), προσφέροντας 1.275.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο, 2.000.000 ευρώ τον δεύτερο, 2.500.000 ευρώ τον τρίτο και 3.000.000 ευρώ τον τέταρτο χρόνο και μια «παράλλαξη» της συγκεκριμένης προσφοράς για κλειστό τετραετές συμβόλαιο με οικονομικές απολαβές 7.250.000 ευρώ.

Παρά τη φαινομενική υπεροχή της ερυθρόλευκης εταιρίας, η πλειοψηφία όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο του marketing και των χορηγιών θα επιχειρηματολογήσει υπέρ του ΟΠΑΠ. Αφενός γιατί εξασφαλίζει κλειστό συμβόλαιο διπλάσιες χρονικής διάρκειας -και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος σε εποχή οικονομικής κρίσης- και αφετέρου γιατί η φερεγγυότητα του ΟΠΑΠ είναι μεγαλύτερη από αυτή μιας εταιρίας που έχει σαν ναυαρχίδα της μια τηλεοπτική άδεια που αγοράστηκε πολύ πάνω από την προβλεπόμενη αξία της. Για να κάνουμε όμως την πρόβλεψή μας θα λάβουμε υπόψη δυο ακόμη παραμέτρους.

Η πρώτη αφορά τη λογική της αρπαχτής που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι «ανιδιοτελείς εργατές» που διοικούν τις ομάδες δε φημίζονται για την ικανότητα του μακροχρόνιου σχεδιασμού, αλλά διαπνέονται από αυτό που αποδίδει η λαϊκή ρήση «κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι». Η δεύτερη αφορά την ουσία της πρότασης του ΟΠΑΠ, που είναι μικρότερη από αυτή που απέρριψε σχετικά πρόσφατα η Super League και συνεπώς δύσκολα θα μπορούσε να δεχτεί κάτι λιγότερο τώρα.

Ολα δείχνουν ότι ο Μαρινάκης είναι πολύ κοντά σε μια νίκη επί του Μελισσανίδη, η οποία είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την επικοινωνιακή της διάσταση, ενώ όσον αφορά την επιχειρηματική διάσταση υπάρχουν αμφιβολίες για το αν πραγματικά ενδιαφέρεται ο ΟΠΑΠ για τη συγκεκριμένη μπίζνα. Η απόφαση της Super League αναμένεται τις επόμενες μέρες, αφού το συμβόλαιο για την τελική επιλογή, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, θα γίνει διά περιφοράς και όχι με τη φυσική παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων.

Ολα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ να κάνει δεκτή την προσφυγή του Βίκτορα Μητρόπουλου, να αναβάλλει τις προγραμματισμένες για τις 26 Οκτώβρη εκλογές και να ορίσει προσωρινή διοίκηση για τους επόμενους δυο μήνες, ανέτρεψε τα δεδομένα και έκανε ακόμη μεγαλύτερο το αλαλούμ που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ανώτατο θεσμοθετημένο δικαιοδοτικό όργανο του ποδοσφαίρου με την απόφασή του αλλάζει τον τρόπο εκλογής της διοίκησης της ΕΠΟ, αφού οι εκλογές πρέπει να γίνουν (αν και όποτε γίνουν) με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και όχι με βάση το καταστατικό της ΕΠΟ, το οποίο δεν έχει εναρμονιστεί με αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία, στο όνομα του αυτοδιοικητού του ποδοσφαίρου.

Πριν σχολιάσουμε τις εξελίξεις, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το νόμο, που δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν ούτε η σημερινή διοίκηση ούτε -πολύ περισσότερο- η αντιπολίτευση στην ΕΠΟ, η εκλογή της νέας διοίκησης θα πρέπει να γίνει από ειδικό εκλεκτορικό σώμα που θα προκύψει με βάση την αρχή «ένας εκλέκτορας για κάθε 10 σωματεία». Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός αυτών που θα ψηφίσουν, ότι ο αριθμός των ψήφων της κάθε τοπικής ΕΠΣ θα είναι διαφορετικός (με βάση το καταστατικό της ΕΠΟ κάθε τοπική ΕΠΣ έχει τρεις ψήφους), γεγονός που δυσκολεύει τα ζαζάρια και τα εκλογικά «μαγειρέματα».

Τονίσουμε σε προηγούμενα φύλλα ότι η σημερινή διοίκη-

ση της ΕΠΟ, παρά τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, δε θα καταθέσει τα όπλα και θα προσπαθήσει μέχρι και την τελευταία στιγμή να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του Κοντονή και της αντιπολίτευσης για την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, μετά από πολύ καιρό ο Γκιρτζίκης και η παρέα του πέτυχαν μια σημαντική νίκη, αφού μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών παραμένουν στο παιχνίδι. Μια ακόμη παράμετρος που συνηγορεί στην άποψη ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι υπέρ της διοίκησης της ΕΠΟ είναι ότι η απόφαση, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, είναι με πλειοψηφία 5-2. Υπέρ της προσφυγής Μητρόπουλου ψήφισαν οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι δυο εκπρόσωποι της διοίκησης της ΕΠΟ, οι οποίοι -όπως είναι λογικό- ακολούθησαν τις εντολές που πήραν.

Ας δούμε όμως πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η αντιπολίτευση είχε καταφέρει να αλλάξει τους συσχετισμούς και ήταν έτοιμη να κερδίσει τις εκλογές και γι' αυτό στην προσφυγή της (δεν εκδικάστηκε, από τη στιγμή που έγινε δεκτή η προσφυγή Μητρόπουλου, που είχε κατατεθεί νωρίτερα) δε ζητούσε αναβολή των εκλογών και του συστήματος εκλογής, αλλά διορισμό προσωρινής διοίκησης. Στόχος της ήταν να έχει δικούς της ανθρώπους στη διοίκηση της ομοσπονδίας το κρίσιμο διάστημα πριν τις εκλογές και να διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξουν «απρόοπτα». Η αναβολή των εκλογών

και κυρίως η αλλαγή του τρόπου εκλογής της διοίκησης, ανατρέπει τους σχεδιασμούς της και αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αφού κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τελική απόφαση ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε απλά ελληνικά τους πήραν την μπουκιά από το στόμα.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο Κοντονής δείχνει να παίρνει αποστάσεις από την αντιπολίτευση, αφού στην ανακοίνωσή του προς ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ τονίζει ότι «μόνο η επιτροπεία με προσωρινή διοίκηση μακράς πνοής, που οι ίδιες θα διορίσουν, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες υγιούς δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας στο ελληνικό ερασιτεχνικό και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τώρα είναι η ώρα να το συνειδητοποιήσουν και να το πράξουν». Το πλέον πιθανό είναι ότι αφενός δε θέλει να χρωθεί τις δολοπλοκίες και τις συμμαχίες που έκαναν τα στελέχη της αντιπολίτευσης για να αλλάξουν τους συσχετισμούς και αφετέρου δε θέλει να υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση στην ΕΠΟ, γιατί ο ίδιος θα χάσει το ρόλο του «ενδιαμέσου» ανάμεσα στην ελληνική και τις διεθνείς ομοσπονδίες.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ο Κοντονής έχει υπογράψει λευκή επιταγή σε ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ και τους έχει παραχωρήσει τα κλειδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου σε απλά ελληνικά λέει ότι ο νόμος είναι υπέρ των καταστατικών της ΕΠΟ. Ο Κοντονής, αντί να ταχθεί υπέρ αυτής της απόφασης, επί της ουσίας την καταγγέλλει και ζητάει από ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ να επέμβουν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ποδοσφαιρικό Gxexit, αφού την απόφαση πήρε το ανώτατο θεσμοθετημένο δικαιοδοτικό όργανο του ποδοσφαίρου και την αποδέχεται η διοίκηση της ΕΠΟ. Ας πάψουν λοιπόν τα «παπαγαλάκια» να του πλέκουν το εγκώμιο του μεγάλου οραματιστή που θέλει να εξυγιάνει το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Εν αναμονή των εξελίξεων, που ως φαίνεται θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, κλείνουμε με το στίχο «όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν» από τον «Υδροχόο» του Νίκου Παπάζογλου

Κος Πάπιας
papias@ekseggersi.gr

ΣΙΝΕΜΑ

ΠΑΡΚ ΤΣΑΝ ΓΟΥΚ

Η υπηρέτρια

Ο διάσημος κορεάτης σκηνοθέτης (The old boy, Δίψα, Stoker) επιστρέφει, διασκευάζοντας το ομότιτλο έργο της σουαλής Σάρα Γουότερς (συγγραφέας πολλών best sellers). Ο Παρκ Τσαν Γουκ τοποθετεί την ιστορία στην δεκαετία του 1930, κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής κατοχής (η συγγραφέας την τοποθετούσε στο 19ο αι.), γιατί έτσι θεωρεί ότι η πίεση που ασκείται στους χαρακτήρες είναι σαφώς μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη.



Η Σούκι προσλαμβάνεται ως υπηρέτρια στο σπίτι μιας γιαπωνέζας κληρονόμου, της Χιντέκο, που ζει μια μοναχική ζωή σε ένα μεγάλο κτήμα στην ύπαιθρο, με τον αυταρχικό της θείο. Η υπηρέτρια έχει ένα μυστικό. Είναι μία πορτοφολού που έχει προσληφθεί από έναν απατεώνα, με στόχο να αποπλανήσει την κληρονόμο, να της κλέψουν την περιουσία και τέλος να την κλείσουν στο τρελοκομείο. Ολα φαίνονται να πηγαίνουν κατά το σχέδιο, μέχρις ότου μεταξύ της Σούκι και της Χιντέκο αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη ερωτική σχέση.

Η πάντα αναγνωρίσιμη γραφή του κορεάτη σκηνοθέτη παίζει κι εδώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Παρκ Τσαν Γουκ, αν μη τι άλλο, ξέρει πώς να αφηγηθεί μια ιστορία.

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΟΥΝΤΖΙΟΥ

Η αποφοίτηση

Ο Ρομέο, ένας επαρχιακός γιατρός, ετοιμάζει την κόρη του για να σπουδάσει στο Λονδίνο. Η κόρη, πολύ καλή μαθήτρια, δε θα δυσκολευτεί καθόλου να περάσει τις εξετάσεις. Μια μέρα πριν όμως, ένα ατύχημα θα αλλάξει τα σχέδια του πατέρα και της κόρης. Ο Ρομέο βρίσκει διάφορους τρόπους να βοηθήσει το παιδί του, όλοι όμως οι τρόποι είναι μακριά από τις ηθικές αρχές που διδάσκει και που κι ο ίδιος πιστεύει.



Η σύγχρονη Ρουμανία στο μικροσκόπιο. Σινεμά χαρακτήρων και κοινωνικού ρεαλισμού για ακόμα μια φορά από τον ρουμάνο Μουντζίου (4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες), που κέρδισε και το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο τελευταίο Φεστιβάλ των Καννών.

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΦΕΑ

Ρισάλτο

Επειτα από κάμποσα χρόνια απουσίας από τα κινηματογραφικά δρώμενα, ο Βασίλης Βαφέας μας καλεί σε έναν πολύ προσωπικό κόσμο. Ο ήρωάς του, ο Άρης, είναι ένας νεαρός, που προσπαθεί να ορθοποδήσει ανάμεσα στην ασφυξία της οικογένειάς του, την κενότητα της δουλειάς του -ασχολείται με το χώρο του θεάματος, όπου δόξα και χρήμα είναι ο μόνος στόχος. Ταυτόχρονα, πραξικόπημα συμβαίνει στη χώρα. Ο Άρης στρέφεται προς τον έρωτα, αλλά και αυτός τον προδίδει. Τελικά θα αποφασίσει να ζητήσει λύτρωση στη θάλασσα.

