

ΚΟΝΤΡΑ

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 796 - 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014

1,30 ΕΥΡΩ

Από το Μνημόνιο στο
μετα-Μνημόνιο

ΣΕΛΙΔΑ 3

Τα στρες τεστ ως
αυτοεκπληρούμενη
προφητεία

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ακραία πολιτικά
φαινόμενα

ΣΕΛΙΔΑ 16

Διοίκηση Δούρου
Υποταγή στο κεφάλαιο

ΣΕΛΙΔΑ 13

Επιστημονικός ορισμός Δάσους
Εδώ και τώρα να
εφαρμοστεί η απόφαση
32/2013 του ΣτΕ

ΣΕΛΙΔΑ 9

Οι απειλές Φορτσάκη
δεν τρομάζουν τους
εργαζόμενους

ΣΕΛΙΔΑ 10

Φιάσκο του εθνικισμού,
όχι της Αρχαιολογίας

ΣΕΛΙΔΑ 11

Η εταιρία Μελισσανίδη
κρύβει το αποτέλεσμα της
αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου

ΣΕΛΙΔΑ 9

Δυτική Οχθη
Στα πρόθυρα μιας
νέας Ιντιφάντα

ΣΕΛΙΔΑ 5

Ουκρανία
Αντιφασιστική εξέγερση ή
ιμπεριαλιστικός πόλεμος;

ΣΕΛΙΔΑ 4

Από το Μνημόνιο στο μετα-Μνημόνιο

ΤΟ ΕΠΙΤΕΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

1/11: Ημέρα χορτοφαγίας, ημέρα δωρεάς οργάνων, Αλγερία: Ημέρα επανάστασης (1954), Βιετνάμ: Ημέρα επανάστασης (1963), Μεξικό: Ημέρα νεκρών 1/11/1950: Απόπειρα κατά προέδρου ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν από πορτορικανό εθνικιστή 1/11/1968: Θάνατος Γεωργίου Παπανδρέου 1/11/1974: Ο προϋστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ασκεί ποινική δίωξη εναντίον των Παπαδόπουλου, Παττακού, Μακαρέζου και 62 ακόμη πραξικοπηματιών για εσχάτη προδοσία 1/11/1977: Βόμβα στο δικαστικό μέγαρο του Τζβαϊμπήγκεν (Σάαρ) παρά τα πρωτοφανή αστυνομικά μέτρα (RAF) 1/11/1986: Βόμβες (Παρίσι) στα γραφεία αεροπορικής εταιρείας και Κυβερνητικής Υπηρεσίας Μεταναστών («Αμεση Δράση») 1/11/1993: Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση 1/11/2000: Ο 23χρονος Αλβανός Bledar Qoshku σκοτώνεται «στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών», αλλά το όπλο που φερόταν να έχει δεν βρέθηκε ποτέ 2/11: Πορτογαλία: Ημέρα νεκρών 2/11/1985: 35 τραυματίες από βόμβα σε λεωφορείο της ΕΑΣ 2/11/1989: Δύο βόμβες στο σπίτι του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εξερράγησαν (ΕΛΑ) 2/11/1991: Ρουκέτα εναντίον λεωφορείου ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας νεκρός, έξι τραυματίες (17Ν) 2/11/2002: Θανάσιμος πυροβολισμός κατά 32χρονου Αλβανού από συνοριοφύλακες (Καστοριά) 3/11: Παναμάς: Ημέρα ανεξαρτησίας (1903), Ιαπωνία: Ημέρα πολιτισμού 3/11/1947: Απόπειρα σμποτάζ από κομμουνιστές στο αμαξοστάσιο ΥΕΚΑ (Νέο Φάληρο) 3/11/1968: Κηδεία Γεωργίου Παπανδρέου, αντιχουντικό συλλαλητήριο, παραπέμπονται 41 άτομα σε στρατοδικείο 3/11/1969: Καταδίκες μελών «Ρήγα Φερραίου» 3/11/1972: Η Ανατολική Γερμανία ελευθερώνει 30.000 πολιτικούς κρατούμενους 4/11: Παναμάς: Ημέρα σημαίας 4/11/1918: Ίδρυση ΣΕΚΕ που αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ 4/11/2008: Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ 5/11: Αγγλία: Ημέρα Guy Fawkes 5/11/1605: Συλλαμβάνεται ο Γκάι Φοκς σε τούνελ κάτω από τη Βουλή των Λόρδων με 36 βαρέλια πυρίτιδας 5/11/1944: Ο Γεώργιος Παπανδρέου, εν αγνοία του υπουργικού συμβουλίου, προαναγγέλλει διάλυση του ΕΛΑΣ και άλλων οργανώσεων στις 10 Νοεμβρίου 5/11/1945: Γέννηση Αλέκας Παπαρήγα 5/11/1969: Καταδίκες μελών ΠΑΜ 5/11/1987: Ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίζεται μετά από 23 χρόνια 6/11: Ημέρα για παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης περιβάλλοντος σε πόλεμο και ένοπλες συγκρούσεις 6/11/1967: Συλλαμβάνονται 200 Κρητικοί - εξαρθρώνεται η ΔΑΚ 6/11/1969: Καταδίκες μελών ΑΕΜ 7/11: Ημέρα κατά λογοκρισίας στο Internet 7/11/1967: Πανό για τα 50 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης απέναντι από το δημαρχείο Αθηνών, τριάντα συλλήψεις 7/11/1967: Πρώτη βόμβα ΔΑ (οδός Αδμήτου).

● «Συνετή έξοδο στην κανονικότητα» διεκδικεί τώρα ο Σαμαράς ●●● Πω, πω, πρέπει να πόνεσε πολύ το σκαμπίλι ●●● Εμείς θα ακυρώσουμε το μνημόνιο «με δημοκρατικό τρόπο, γιατί ψηφίστηκε πραξικοπηματικά σε μία νύχτα», δήλωσε ο Π. Λαφαζάνης ●●● Προφανώς, θα τους πάρει τρεις νύχτες, για να ακυρώσουν το Μνημόνιο που στο μεταξύ... θα έχει λήξει ●●● Για τους δεκάδες εφαρμοστικούς νόμους θα ισχύσει, προφανώς, ό,τι και για το χρέος ●●● «Δεν θα πάρουμε σφουγγάρι και θα το σβήσουμε, θα διεκδικήσουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους», λέει ο Λαφαζάνης ●●● Ο Αλέξης Μητρόπουλος λέει τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο ●●● «Ενδεχομένως να στήσουμε τσαντίρι έξω από τη Μέρκελ. Δε θα σπάσουμε μέχρι να καταφέρουμε διαγραφή του χρέους -κάποιου τμήματος...» ●●● Να δούμε τη Διαμαντοπούλου βουλευτίνα με πρόεδρο τον Θεοδωράκη και τι στον κόσμο ●●● Οι φήμες για παρασκευασμένο παζαρι επιμένουν κι εμείς ελπίζουμε ●●● Η «σοβαρή» εκπρόσωπος του «βαθέος» ΠΑΣΟΚ με τον



«ρηξικέλευθο» που φέρνει το «νέο» και αποστρέφεται το «παλιό» ●●● Απορούμε γιατί δεν έχει παρέμβει ακόμη ο εισαγγελέας ●●● Να βρεθεί αμέσως το μνημονιακό κάδαρμα που έστειλε sms στον αντιμνημονιακό Ν. Νικολόπουλο και του έγραφε ότι θα του κόψει το πόδι με πριόνι ●●● Με πριόνι το κάδαρμα, για να 'ναι αργό και βασανιστικό ●●● Όχι με αλυσοπρίονο που κόβει μια κι έξω ●●● Εκνευρισμό και δυσοφορία διοχέτευσε το Μαξίμου μετά την αυτοκρατορική υποδοχή Τσίπρα από τον Αβραμόπουλο στο Πεντάγωνο ●●● Ξυδάκι ●●● Ο Αβρα-

μό χτίζει την προοπτική μιας δεύτερης θητείας πριν καν αρχίσει η πρώτη ●●● Θα ήταν βλάκας να κάνει το χατίρι του «τελειωμένου» Σαμαρά και να μην κάνει πλάτες στον ανερχόμενο Τσίπρα ●●● Πω-ωωω, τι είπε πάλι το άτομο ●●● «Ανάπτυξη είναι να ξεχορταριάζουμε τον κήπο μας» ●●● Σταύρος Θεοδωράκης, ο μέγιστος των παπαρολόγων ●●● Όχι θα χολόσκαγαν ο Πατούλης και η παρέα του επειδή ολόκληρες περιοχές της Αθήνας πνίγονταν ●●● Αυτοί είχαν προγραμματίσει το επινίκιο γλέντι τους και το χάρισαν μέχρι πρωίας ●●● Απλά δεν μοί-

ρασαν φωτογραφίες της Πατούλαινας, όπως έκαναν άλλες φορές ●●● Η Καϊλή φωτογραφήθηκε δαγκώνοντας ένα μήλο «στον κήπο της ΕΕ» ●●● Και πώς αλλιώς θέλατε να φωτογραφηθεί η Καϊλή; ●●● Παρελάσεις και πάλι με μπάτσους, κάγκελα και προσκλήσεις ●●● Και οι ίδιοι δεν την αντέχουν τόσο ξεφτίλα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά ●●● Δούρου και Βασιλόπουλος είναι σε ανοιχτή γραμμή για να εξυψηπτήσουν τον Μελισσανίδη ●●● Σημειώστε το και θα μας θυμηθείτε ●●● Ακραία καιρικά φαινόμενα δεν έχουμε, ακραία πολιτική αληθεία έχουμε σε αφθονία, ακραίες λαϊκές αντιδράσεις δεν έχουμε ούτε για δείγμα ●●● Ερώτηση: όταν οι συριζαίοι λένε «να ανοιχτούμε στην κοινωνία, σύντροφοι», τι εννοούν; ●●● Απάντηση: να πάρουμε τη Τζάκρη, τον Μπόλαρη, τον Παραστατίδη και τα ορφανά του Κουβέλη ●●● Και θα τους πάρουν όλους ●●● Η Αγγελοπούλινα θα ξαναχτυπήσει πριν τις εκλογές ή την τάπωσε ο Ψυχάρης; ●

◆ Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, διοικητής του ΕFSF/ESM, μιλώντας στη Μπρατισλάβα, υποστήριξε ότι η πρόωγη έξοδος της Ελλάδας από το «πρόγραμμα» δημιουργεί αβεβαιότητα στις «αγορές». Και η JP Morgan, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι οι «αγορές» καθιστούν απαγορευτική την «καθαρή έξοδο» της Ελλάδας από το μνημόνιο, όπως επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση, συστήνοντας να εξασφαλιστεί μια «προληπτική γραμμή πίστωσης» και αν ως το τέλος του χρόνου οι «αγορές» παραμεινουν «ανήσυχες», να συνεχιστεί το «πρόγραμμα». Κι ο Σαμαράς έβαλε τη Βούλτεψη και τον Μπουμπούκο να φωνάζουν ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεσηκώνει τις «αγορές»!

◆ Ο Αλαφούζος φωνάζει ότι τον «έσφαξε» η διατησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Συνηθισμένο το φαινόμενο, αλλά για πρώτη φορά έχουμε και μια διαφορετική πινακίδα σ' αυτό του τύπου τις δηλώσεις. «Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη, είναι ντροπή να ανέχεται τέτοιες κατάστασεις», γράφει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Αλαφούζος. Φαίνεται «ξεκούδουνο», αλλά αν σκεφτούμε



ότι την επόμενη Παρασκευή (χθες) θα εκδικαζόταν στο Ελεγκτικό Συνέδριο η «έφεση» Αλαφούζου για το μπλοκάρισμα των 7 εκατ. ευρώ που του είχε εγκρίνει η Περιφέρεια, μπορεί να γίνει αντιληπτή η ασυνήθης αντικυβερνητική πινακίδα σε μια δήλωση για τη διατησία.

◆ Είχε ένα πακετάκι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μπήκαν και βγήκαν λεφτά που συμποσούνται στο μισό εκατομμύριο ευρώ, τα οποία δε δικαιολογήθηκαν στις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Ο λόγος για τον Ανθόπουλο, πρώην υφυπουργό των κυβερνήσεων Σημίτη, από τους πιο σκληρούς νεοφιλελεύθερους του «εκαυχρονοστικού» ΠΑΣΟΚ, ο

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

οποίος είναι ήδη κατηγορούμενος σε βαθμό κακοουργήματος για υπόθεση τοκογλυφίας. Τους πολιτικούς συνειρμούς τους αφήνουμε στον αναγνώστη.

◆ Ευάγγελος Βενιζέλος σε στιγμές πολιτικής έξαρσης: «Μήπως αυτό που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες (σ.σ. το ράλι των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων) ήταν μερικές ήπιες σκηνές από το μέλλον σε περίπτωση που κάποιοι θα αποφάσιζαν να κινηθούν μονομερώς και εκτός ευρωπαϊκού και διεθνούς πλαισίου».

◆ Ο Τατσόπουλος κάνει αυτό που ξέρε: τζέρτζελο στα τηλεοπτικά παράθυρα για να τον θυμηθούν οι «σταυροφόροι», όταν έρθει η

ώρα της κλπής. Αλλωστε, στο ψηφοδέλτιο του Ποταμιού θα είναι από τους λίγους «αναγνωρίσιμους». Και το παίζει μάγκας: «Μου λένε: "Τι επιδιώξεις; Την αυτοχειρία σου; Θέλεις να φύγεις ενάμιση χρόνο νωρίτερα;". Ναι, ρε φίλε. Θα φύγω νωρίτερα. Δε φοβάμαι τις εκλογές». Ας μην είχε εξασφαλίσει όχημα

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Όταν τελικά οι Συριζαίοι μιλούν για κατάργηση των παρελάσεων εννοούν αυτό που είδαμε στο Χαλάνδρι. Εμφυλιοπολεμικό μίσος... Ψηφίστε τους! Ήθελα να 'ξερα οι Δεξιό του Χαλανδρίου που ψηφισαν αυτόν τον Δήμαρχο ή που απείχαν από τον β' γύρο των εκλογών πώς αισθάνθηκαν σήμερα; Εύγε...».

Τηλεπλασίε Μπουμπούκος

ΕΙΠΑΝ... ΕΓΡΑΨΑΝ... ΕΙΠΑΝ...

Ας προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών. Και επειδή αόρατες δυνατόις μπορούν ακόμη και να επιβάλουν το σενάριο του Μεγάλου Συνασπισμού, συνιστάται το... κρείττον σιγαν.

Σταύρος Ψυχάρης

Τι σκοπεύει να πράξει ο κ. Παπούλιας; Θα συνεχίσει να σιωπά και να... απουσιάζει ή θα πάρει επιτέλους πρωτοβουλίες για τη συνεννόηση των πολιτικών ηγετών μας για τα κρίσιμα

εθνικά θέματα; Θα αδράξει, άραγε, την ευκαιρία να γράψει έναν θετικό επίλογο στην προεδρική του θητεία, που εκπνέει; Ή θα επιμένει στην εκκωφαντική σιωπή του;

Νίκος Χατζηνικολάου

Ορισμένοι θέλουν την υπογραφή μας σε Μνημόνιο. Να το ξεχάσουν.

Νίκος Παππάς

Ας σπάσουν τώρα οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες που ευνοούν τους πλούσιους, τους διά-

σχυρους και τους κληρονόμους.

Σταύρος Θεοδωράκης

Σε καμία περίπτωση δεν βλέπω πως μπορεί να αρθρωθεί, να συνεργαστεί και να συνδυαστεί μια πολιτική, η οποία θα αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και βεβαίως της ΔΗΜΑΡ. Δεν βλέπω να υπάρχει τέτοιο ενοποιητικό στοιχείο.

Φώτης Κουβέλης

Θα θέλαμε να δώσουμε συγχρητήρια στη νέα Περιφερειάρχη, κα. Ρένα Δούρου που στήριξε και ψήφισε κατά 95%

τον προϋπολογισμό που είχε προετοιμάσει ο κ. Σγουρός. Σε ελάχιστο διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της έκανε στροφή 180° και θέλησε να εφαρμόσει την «μνημονιακή» πολιτική που τόσο καιρό καταδίκαζε βολεμένη στη θέση του εξωτερικού παρατηρητή.

Νεολαία ΠΑΣΟΚ

Είναι ενοχλητικό, ανησυχητικό και στενόχωρο ότι τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εδώ. Ήταν όμως αφελές να πιστεύουμε ότι μια χώρα 35 εκατ. κατοίκων έτοιμη να εισβάλει στο

Ιράκ δεν θα αντιμετώπιζε μια μέρα αυτού του τύπου τη βία. Τώρα όμως την αντιμετωπίσαμε και η μακρά γλυκύα περίοδος της αγνοίας τελείωσε.

Αντριου Κοέν (καναδός δημοσιογράφος)

Ο τελευταίος ισχυρός που σαν άλλος Απόστολος Παύλος είδε το πολιτικό φως το αληθινό στον δρόμο για... την Κουμουνδούρου, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υιός και κληρονόμος του φαρμακοβιομηχανού και ιδρυτή της ΒΙΑΝΕΞ Παύλου Γιαννακόπουλου.

Το Βήμα

Από το Μνημόνιο στο μετα-Μνημόνιο

Απξέω μπελα-μπελα κι από μέσα κατσίβελα». Τη γνωστή λαϊκή παροιμία θυμίζει το μετα-Μνημόνιο που προσπαθούν να συμφωνήσουν με τους δανειστές (κυρίως με την ΕΕ) οι Σαμαράς-Βενιζέλος, σε μια προσπάθεια να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στην «επιχείρηση 180», κι αν δεν τα καταφέρουν σ' αυτό να πάνε με κάποιο φύλλο συκής στις εκλογές, για να μην τους κάνει με τα κρεμμυδάκια ο ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, πριν από ένα μήνα είχαν ξεκινήσει διαφορετικά. Με τσαμποκά. Το Μνημόνιο τελειώνει στο τέλος Δεκέμβρη, διώχνουμε το ΔΝΤ χωρίς να πάρουμε τις επόμενες δόσεις, οπότε φεύγει και η τρόικα, δανειζόμαστε από τις «αγορές» τα λεφτά που μας λείπουν για να πληρώσουμε κανονικά τα τοκοχρεολύσια και παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό την ειδυλλιακή εικόνα της «εξόδου από το Μνημόνιο». Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: από τα πολλά χοροπηδητά χαράς έπεσαν μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο και η μούρη τους έγινε κιμάς.

Ο Σαμαράς πήγε στο Μιλάνο και δήλωσε ότι η Ελλάδα ζητάει την «προληπτική γραμμή πίστωσης», που όταν την ανέφερε η Λαγκάρντ δεν ήθελαν να την ακούσουν. Μετά πήγε στις Βρυξέλλες, όπου έπεσε στα πόδια της Μέρκελ ζητώντας βοήθεια, χωρίς να πάρει κάτι το χειροπιαστό. Ακολούθησε η επίσκεψη του Χαρδούβελι στο Βερολίνο όπου «πήρε βοήθεια» από τον Σόιμπλε, όπως είπε. Τι είδους βοήθεια πήρε φρόντισε να το καταστήσει σαφές η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών Ναντίν Καλγουέι με μια δήλωση τευτονικού τύπου: *«Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ληφθούν αποφάσεις, στο πλαίσιο του Eurogroup, για πιθανά προγράμματα ή μέτρα. Στο Eurogroup θα αποφασιστούν οι κανόνες, το πλαίσιο της πίστωσης, συγκεκριμένα προγράμματα»*.

Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία και για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις που πήγαιναν να δημιουργήσουν τα παπαγαλάκια της ελληνικής κυβέρνησης, δηλώσεις έκανε στις Βρυξέλλες και ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος του EuroWorking Group. Πρόκειται για τον άνθρωπο που πέρυσσι είχε κάνει την περιβόητη δήλωση «η τρόικα θα επιστρέψει μετά τις διακοπές για σκι», έπεσαν να τον φράνε, αλλά στο τέλος έγινε ό,τι ακριβώς είχε πει. Ο Βίζερ, λοιπόν,

δήλωσε ότι θα υπάρξει **κάποιο είδος προγράμματος** για την Ελλάδα, αλλά η σχέση **δε θα είναι τόσο εντατική**. Διευκρίνισε, όμως, ότι θα υπάρχει σχέση ελέγχου, δε θα γίνει το ίδιο που έγινε με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία όταν βγήκαν από το Μνημόνιο.

Την ίδια μέρα (την περασμένη Τετάρτη έγιναν όλ' αυτά), ο Χαρδούβελις έκανε επίσημες δηλώσεις στο Βερολίνο, αλλά μοίραζε κι ένα no paper με «άτυπη ενημέρωση». Στις επίσημες δηλώσεις έλεγε πως «στο τέλος της χρονιάς το πρόγραμμα τελειώνει και πρέπει να μπούμε σε μια νέα σχέση από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό το καταλαβαίνει και η γερμανική πλευρά, ότι πρέπει σύντομα να βρούμε μια λύση, να οριοθετήσουμε αυτή τη σχέση». Στην «άτυπη ενημέρωση» έδινε γραμμή στα παπαγαλάκια: *«Συζητήθηκε η επόμενη μέρα, δεν έγινε καμία κουβέντα για τρίτο πακέτο – Θα υπάρξει νέα σχέση μετά την 1η Ιανουαρίου, δεν έχει αποφασισθεί η τελική μορφή – Η τρόικα δεν έχει βάλει ζήτημα μείωσης συντάξεων – Το ασφαλιστικό είναι βιώσιμο – Συζητάμε τη νέα σχέση / Θα βρούμε κοινά αποδεκτή λύση – Αν οι αγορές δουν ότι υπάρχει “δίκτυο ασφαλείας”, τότε θα βελτιωθούν τα spreads, θα πέσουν τα επιτόκια». Γιατί, όμως, δεν τα είπε αυτά στην επίσημη δήλωσή του; Για προφανείς λόγους: δεν τον έπαιρνε να κάνει τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους.*

Μια σύγκριση του no paper με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του γερμανικού ΥΠΟΙΚ και του προέδρου του EuroWorking Group τα λέει όλα. Και βέβαια, αυτοί λένε την αλήθεια και όχι το no paper το οποίο εκδόθηκε για προπαγανδιστικούς λόγους στην Ελλάδα, χωρίς ο Χαρδούβελις να βάλει την υπογραφή του. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Σαμαράς το διήμερο 23-24 Οκτώβρη στις Βρυξέλλες. *«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμα – Όλοι μας βλέπουν με πολύ μεγάλη αγάπη και συμπάθεια, όπως τους βλέπουμε κι εμείς. Είναι μια Ευρώπη η οποία είναι ενωμένη και είναι πολύ θεμιτό και σωστό να υπάρχει αυτή η επαφή – Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια αίσθηση ασφάλειας στα πρώτα βήματά της ιδιαίτερα σε αυτήν την μετά το*

μνημόνιο εποχή. Επομένως, ναι, θα μπούμε στην επόμενη μέρα αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να μην αφήσω τίποτα που να μας επιστρέψει πίσω. Σταθερά βήματα μπροστά, με ασφάλεια – Δεν έχει γίνει ακόμη κανενός είδους κατάληξη της διαπραγματεύσεως – [Η επιθεώρηση της τρόικας] θα πρέπει να τελειώσει μέχρι το Δεκέμβριο και θα τελειώσει μέχρι το Δεκέμβριο».

Σύμφωνα με διαρροές από το Μαξίμου, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται να παραμείνουν τα 11,4 δισ. ευρώ που υπάρχουν στο ΤΧΣ ως «προληπτική γραμμή πίστωσης». Κάτι τέτοιο, όμως, δεν προβλέπεται. Κι αν γίνει, σίγουρα δε θα γίνει με ένα απλό «κρατήστε τα λεφτά, να ‘χετε να πορευέστε». Κανονικά τα λεφτά αυτά πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΦΣΦ, μειώνοντας ισόποσα το χρέος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τ' αφήσουν στη διάθεση της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Η μορφή που θα πάρει τελικά η «προληπτική γραμμή πίστωσης» θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. Μπορεί να μην υπογραφεί Μνημόνιο (καθαρά για λόγους ελληνικής προπαγάνδας), θα υπάρξει όμως «πρόγραμμα» και μηχανισμός επιθεώρησής του. Μπορεί να μην είναι η τρόικα, αλλά να είναι κάποια επιτροπή της Κομισιόν, με σύμβουλο το ΔΝΤ. Μπορεί να μην γίνεται η επιθεώρηση κάθε τρίμηνο, αλλά κάθε εξάμηνο.

Ολ' αυτά δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Έχουν γραφτεί στον φιλοκυβερνητικό Τύπο και πηγή τους είναι διαρροές από το Μαξίμου που καλλιεργεί σιγά-σιγά το κλίμα. Μάλλον, όμως, είναι πολύ νωρίς για να έχουν οι Σαμαράς-Βενιζέλος κάτι συγκεκριμένο στα χέρια τους. Αν δε γυρίσει η τρόικα και δεν προχωρήσει η επιθεώρηση (η οποία έχει κάμποσα «προσπαιτούμενα») δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για το μετα-Μνημόνιο. Τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης επιμένουν ότι η τρόικα θα συμφωνήσει τελικά να αναβληθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις για το ασφαλιστικό και τις ομαδικές απολύσεις, αλλά θα επιμείνει στο συνδικαλιστικό νόμο. Πρόκειται για το γνωστό τζογάρισμα με τις «κόκκινες γραμμές», το οποίο το βλέπουμε τρία χρόνια τώρα. Η μόνη διαφορά είναι πως τώρα όλα δείχνουν εκλογές το Μάρτη, επομένως ο Σαμαράς με τον

Βενιζέλο έχουν «κλωσφιζήματα».

Εμείς, όμως, θέλουμε να φύγουμε από τη σεναριολογία, την οποία διαμορφώνουν κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, και να δούμε τη «μεγάλη εικόνα», η οποία δεν αφορά μόνο τη σημερινή συγκυβέρνηση αλλά και τον επερχόμενο ΣΥΡΙΖΑ (με όποιους συμβάχους βρει για να κυβερνήσει). Τι δείχνει αυτή η «μεγάλη εικόνα»; Τα βασικά δεδομένα είναι τα εξής:

1 Όλες οι πολιτικές δυνάμεις εξουσίας έχουν δεσμευτεί ότι θα σεβαστούν απόλυτα τις υποχρεώσεις έναντι των δανειστών. Δηλαδή, ότι θα αποπληρώνουν κανονικά τα τοκοχρεολύσια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει απλώς ότι θα αναζητήσει λύση για διαγραφή χρέους μέσω διεθνούς διάσκεψης, η οποία βέβαια θα απαιτούσε τουλάχιστον μια διετία, αν υπήρχε πολιτική βούληση στις ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις (που δεν υπάρχει).

2 Όλες οι πολιτικές δυνάμεις εξουσίας έχουν δεσμευτεί ότι θα σεβαστούν απόλυτα το κοινωνικό δίκαιο και ιδιαίτερα την υποχρέωση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

3 Το ελληνικό κράτος θα χρειαστεί να δανειστεί για να αποπληρώσει τα προηγούμενα δάνεια. Επειδή οι «αγορές» είναι απαγορευτικές (μην ξεχνάμε ότι με επιτόκιο 4,95% έκλεισε το τριετές ομόλογο την περασμένη άνοιξη, γεγονός που σημαίνει ότι το εφταετές ή το δεκαετές θα έχει ακόμη μεγαλύτερο επιτόκιο), θα γίνει χρήση ή του προγραμματισμένου δανεισμού από το ΔΝΤ (μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2016) ή της «προληπτικής γραμμής πίστωσης» από τον ΕSM ή και τα δύο.

4 Αυτός ο δανεισμός αποκλείεται να δοθεί χωρίς όρους και χωρίς μηχανισμό επιτήρησης. Αυτά όχι μόνο προβλέπονται από το καταστατικό του ΕSM, αλλά και να μην προβλέπονταν θα επιβάλλονταν. Γιατί να μην το κάνουν οι δανειστές; Το πώς θα ονομαστεί το κείμενο των όρων και ποια μορφή θα έχει ο μηχανισμός επιτήρησης δεν έχει καμιά σημασία.

5 Οποιοσδήποτε κοιτάζει τις προοπτικές με ψυχρό μάτι και όχι τυφλωμένος από φρούδες ελπίδες μπορεί να αντιληφθεί ότι το μετα-Μνημόνιο δε θα έχει καμιά επί της ουσίας διαφορά από το Μνημόνιο. Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία περικλείουν την κινεζοποίηση.

■ Η επιστροφή του ΓΑΠ

Αν στο Ζάππειο στόχος ήταν το «πρόγκιγμα» του Βενιζέλου από τη στημένη κλάκα των αφοσιωμένων στον ΓΑΠ Πασόκων, στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου κάποτε το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει να παίρνει πάνω από 70%, ο στόχος ήταν να σηματοδοτηθεί η επιστροφή του Γιωργάκη στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Γι' αυτό και ο θίασος έδωσε την καλύτερη παράστασή του. Η οποία δεν έγινε επειδή ο Γιωργάκης επιζητεί «δικαίωση ή εκδίκηση» (όποιος θέλει το πιστεύει), αλλά τελείωσε με το γνωστό «πάμε», θυμίζοντας την προεκλογική περίοδο του 2009, όταν το ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ σάρωσε τη ΝΔ του Καραμανλή.

Η φιέστα του Ηράκλειου ήταν το έναυσμα για ν' αρχίσει η σεναριολογία. Θα πάει ο ΓΑΠ στο συνέδριο της «Δημοκρατικής Παράταξης» ή δε θα πάει; Θα είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ή δε θα είναι; Ο ίδιος, σύμφωνα με την αγαπημένη του συνήθεια, που τη διδάχτηκε από τον πατέρα του, ακούει τους συνομιλητές του να του προτείνουν το ένα ή το άλλο, αλλά δεν μιλάει. Προφανώς, θέλει να μελετήσει όλες τις παραμέτρους, να δει πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα μέχρι την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια, με τον Πετσάλλικο, τ' αδελφια του και ένα πολύ στενό κύκλο εμπιστών, να καθορίσει την τελική του στάση. Στη σύνταξη, πάντως, σαν τον Καραμανλή, δε δείχνει διατεθειμένος να βγει.

Στην ομιλία του στο Ηράκλειο, πάντως, φώναξε ότι επιστρέφει: *«Κανείς δε με κρατάει! Δε με ενδιαφέρει η εξουσία για την εξουσία, αλλά δε θα ησυχάσω αν δε δικαιωθούν οι αγώνες μας!»*. Λίγο πριν είχε απευθύνει μήνυμα συστράτευσης γύρω του: *«Είμαστε πολλοί που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, αξίες που θα ενώσουν δυνάμεις, αντί να πολώνουν την κοινωνία. Σας καλώ να πάρετε στα χέρια σας αυτή την υπόθεση. Ας τα συζητήσουμε όλα, ας κριθούν όλα, δομές, πρόσσα, ας γίνουμε εμείς πρώτοι η αλλαγή που οραματιζόμαστε»*.

■ Ανοησίες...

Πάνω που πήγαιναν να στρώσουν κάπως τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ πετάχτηκε ο Γλέζος, που βαρέθηκε στις Βρυξέλλες και είπε να πεταχτεί μια βόλτα στην Αθήνα να τα κάνει μπάχαλο, και δήλωσε σε ραδιοσταθμό ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές με το μπόνους των 50 εδρών, δε θα το ανεχθεί αλλά θα κάνει νέες εκλογές με απλή αναλογική! Ίδου η δήλωσή του: *«Δεν βλέπει την αρπαγή των 50 εδρών; Εμείς θα επιδιώξουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό να μην μας δώσει με το μπόνους. Εάν όμως κερδίσουμε τις εκλογές και τις κερδίσουμε με το μπόνους, το έχουμε δηλώσει, αμέσως θα προκηρύξουμε νέες εκλογές, καταργώντας αυτόν τον εκλογικό νόμο και πηγαίνοντας στην απλή και άδολη εκλογική μάχη»*.

Η δήλωση είναι εξ ορισμού ανόητη (και αρκούτσως παραληρηματική). Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 45% για να κερδίσει αυτοδυναμία χωρίς τις 50 έδρες; Το πιθανότερο είναι να είναι μεν πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία ακόμη και με τις 50 έδρες δάρο. Και πώς θα πάει σε νέες εκλογές με απλή αναλογική, όταν για ν' αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να ισχύσει αμέσως απαιτούνται 200 βουλευτές; Πώς ξέρει ότι θα τους έχει εξασφαλισμένους;

Στην Κουμουνδούρου τσουρουφλίστηκαν γιατί κατάλαβαν ότι θα πέσει σπέκουλα. Γι' αυτό και έσπευσαν να απαντήσουν μέσω «πηγών» (η συνήθης αστική τακτική), ότι οι απόψεις του Γλέζου «δεν απηχούν ένα συλλογικό σχεδιασμό» (sic!), συμπληρώνοντας όμως (για να εξευμενίσουν τον Γλέζο και ν' αποφύγουν την οργή του) ότι οι θέσεις του «είναι απολύτως σεβαστές».

■ Λυκούδης σε αναμονή

Το μόνο βέβαιο που βγαίνει από τις απαντωτές συνεντεύξεις του Λυκούδη είναι ότι θα ψηφίσει την κυβερνητική πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί οι εκλογές αποτελούν κίνδυνο για τη σταθερότητα. Κατά τα άλλα, εμφανίζεται και αυτός ως εκφραστής «μιας θαρραλέας και ειλικρινούς προσπάθειας υπέρβασης των παθογενειών του χώρου, δηλαδή των ιδιοκτησιακών αντιλήψεων, των ηγεμονισμών, των αρχηγισμών, παλαιών και νέων». Διακηρύσσει, δε, ότι «η πρωτοβουλία μας, ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, έρχεται να ενώσει και όχι να διασπάσει».

Στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, πάντως, δεν σκοπεύει να πάει, διότι, όπως λέει, «εξελίσσεται με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ή ίσως μόνο ενός τμήματος αυτού του κόμματος και των φίλων του», ενώ αυτός θα συμμετείχε μόνο σε ένα συνέδριο που θα προέκυπτε από «την ενεργή, πρωτογενή και μακράν μηχανισμών συμμετοχή ιδρυτικών δυνάμεων και ρευμάτων που μπορούν να συγκροτήσουν αυτή την παράταξη». Αφού μετρήσει σε μερικά γκάλοπ, που δε νομίζουμε ότι θα του δώσουν «βιώσιμα» ποσοστά, θα τραβήξει μάλλον κατά το Ποτάμι.



Μετα-μνημόνιο

Το πολιτικό τοπίο είναι ρευστό και καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι χάθηκε κάθε πιθανότητα να μαζέψει το κυβερνητικό δίδυμο 180 βουλευτές και ν' αποφύγει τις εκλογές. Και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτη και όχι αιφνιδιαστικά μες στο Νοέμβρη.

Το παιχνίδι είναι πολυπαραγοντικό και σε σημαντικό βαθμό θα το καθορίσει η συμπεριφορά των δανειστών έναντι των βασικών παικτών στο εγχώριο πολιτικό παιχνίδι. Αν οι δανειστές δεν κάνουν την παραμικρή παραχώρηση προς το κυβερνητικό δίδυμο, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, τότε είναι πιθανό η τρέχουσα επιθεώρηση της τρόικας να μην κλείσει μέχρι το Δεκέμβρη και το κυβερνητικό δίδυμο, βλέποντας ότι δε θα έχει τίποτα στα χέρια του για να πάει σε εκλογές το Μάρτη, να επιχειρήσει να το κάνει πιο πριν, ώστε να εκμεταλλευτεί όσο είναι δυνατόν το δραματικό κλίμα που θα έχει δημιουργήσει.

Ακόμη και εκείνοι που έχουν στα χέρια τους την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ζήτημα «εκλογές», οι Σαμαράς και Βενιζέλος, δεν φαίνεται να έχουν μια ξεκάθαρη στρατηγική και να έχουν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις. Βλέποντας και κάνοντας είναι το δόγμα το οποίο, εκ των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένοι ν' ακολουθούν.

Αντίθετα, όμως, από τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό τοπίο, το οικονομικό τοπίο είναι ξεκάθαρο. Ο ελληνικός καπιταλισμός ετοιμάζεται να εισέλθει στη μετα-μνημονιακή εποχή, η οποία θα διαφέρει από τη μνημονιακή μόνο ως προς τα επιφανόμενα της πολιτικής διαχείρισής.

Η κινεζοποίηση, που έχει ήδη διαμορφωθεί, αποτελεί το βασικό όρο για τη βιωσιμότητα του χρέους. Κι αυτό το έχουν αποδεχτεί όλοι οι βασικοί παίχτες του πολιτικού συστήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την τελική προσαρμογή του με το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», στο οποίο διακηρύσσει ότι θα σεβαστεί απόλυτα τις υποχρεώσεις έναντι των δανειστών, παραπέμποντας στις ελληνικές καλένδες (σε κάποια «διάσκεψη για το χρέος», η οποία θα προκύψει μέσω... διαπραγματεύσεων και... οικοδόμησης διακρατικών συμμαχιών) τη «διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους», που αποτελούσε την αιχμή του δόρατος στην έως πρότινος προπαγάνδα του.

Υπ' αυτές τις συνθήκες, η βιωσιμότητα του χρέους, δηλαδή η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να αποπληρώνει κανονικά τόκους και χρεολύσια, θα κρίνεται -όπως συμβαίνει και έως τώρα- από τους δανειστές. Η διαχείριση θα γίνεται με ενδιάμεσες αναδιարθρώσεις, όπως έχει συμβεί τρεις φορές έως τώρα (επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων, PSI, επαναγορά μέρους του χρέους). Και βέβαια, αυτή η διαχείριση θα εξακολουθεί να προϋποθέτει τη συνέχιση της κινεζοποίησης, προς όφελος του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

Το μετα-Μνημόνιο θα είναι ίδιο με το Μνημόνιο, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που θα αναλάβει να το διαχειριστεί.



Οραμά τους η γαλήρα

«Επιστροφή στη δουλειά - Πώς μπορεί να βοηθήσει η δημοσιονομική πολιτική». Αυτός είναι ο τίτλος σε πρόσφατη έκθεση-μελέτη του ΔΝΤ. Η «επιστροφή στη δουλειά», όμως, δεν αφορά τα εκατομμύρια των ανέργων, αλλά τους συνταξιούχους! Βασικός στόχος του πακέτου μέτρων που προτείνει το ΔΝΤ είναι (αντιγράφουμε από το carif-al.gr):

«Η αύξηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στην απασχόληση. Γι' αυτό προκρίνεται ως θετικός ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των ωφελειών από τη σύνταξη που δίνουν τα δημόσια ταμεία στο συνολικό εισόδημα των ηλικιωμένων τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή της δημόσιας συνταξιοδοτικής πολιτικής πάνω στη συμμετοχή στην απασχόληση. Σε χώρες όπου τα σχήματα της ιδιωτικής ασφάλισης παίζουν σημαντικό ρόλο, μπορεί να παίξει ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό».

Μειώστε τις συντάξεις, για να αναγκάζονται οι συνταξιούχοι να επιστρέφουν στη δουλειά! Αυτή είναι η κατεύθυνση των βαρβάρων του ΔΝΤ. Δε νομίζουμε ότι χρειάζονται σχόλια. Απλώς, η συνειδητοποίηση ότι τα διεστραμμένα μυαλά τους μόνο τέτοια σκέφτονται, γιατί μόνο με την απόλυτη εξαθλίωση του προλεταριάτου μπορεί ο καπιταλισμός να εξασφαλίσει τη διαχείριση των κρίσεων του.

Πανέτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιγράφουμε από το οπισθόφυλλο της «Αυγής» (22.10.2014): «*Η άποψη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή δεν ήταν "δεν αναγνωρίζω", αλλά "δεν αναγνωρίζω νέα συμφωνία αν δεν έχει και την έγκρισή μου". Τι έκανε μέχρι σήμερα η κυβερνητική πλευρά για να έχει την έγκριση και του ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες αποφάσεις που κρίνεται το μέλλον της χώρας; Τίποτα απολύτως*».

Δεν είναι, βέβαια, η επίσημη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μ' αυτόν τον ανεπίσημο τρόπο προωθούνται οι επίσημες θέσεις. Για να στέλνονται τα μηνύματα, αλλά να μην αναλαμβάνονται δεσμεύσεις. Ποιο είναι το μήνυμα που έστειλε η «Αυγή»; Φωνάξτε μας να συζητήσουμε, αν θέλετε να συναινέσουμε στη συμφωνία με τους δανειστές για την επιμήκυνση του χρέους. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι μ' αυτό τον τρόπο θα κόψει από τον Σαμαρά το βασικό προεκλογι-



κό του όπλο, που είναι η νέα ρύθμιση για το χρέος. Γι' αυτό το πιθανότερο είναι ο Σαμαράς να μην βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι (μολονότι πιέζεται από μιντιακά κέντρα) και ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει (σε χαμηλότερους τόνους) ότι «δε δεσμεύεται» από τη συμφωνία, την οποία βεβαίως θα εφαρμόσει κατά γράμμα ως κυβέρνηση. Με... αστερίσκους για εσωτερική κατανώληψη, βεβαίως.

Κολληπάκια

«Θα ζητήσω ξανά συνάντηση με τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Δεν θεωρώ εχθρούς μου τον Τσίπρα και τον Σαμαρά», δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης έσπευσε να συμπληρώσει: «Μπορούμε να είμαστε κυβερνητικοί εταίροι και του Τσίπρα, αλλά και του Σαμαρά!»

Το κορυφαίο το άφησε για το τέλος: «Έχουμε μία κυβέρνηση που τρέχουν τα πόδια της αλλά πριν πέσει πρέπει να πάρει αποφάσεις!»! Τι ακριβώς αποφάσεις να πάρει; Να κλείσει τη διαπραγμάτευση με την τρόικα, υλοποιώντας μερικά ακόμη αντιδραστικά μέτρα, και να υπογράψει τη συμφωνία για την επιμήκυνση των δόσεων του χρέους. Μετά να γίνουν εκλογές και ο Θεοδωράκης να επιδιώξει κυβερνητική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργώντας ως φύλακας-άγγελος του συστήματος και ως άλλοθι για να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίζει τη λαϊκή πίεση που θα υποστεί.

Αγνοί!

Εξοργισμένοι δηλώνουν (οι περισσότεροι ανώνυμα) οι ανε-

ξάρτητοι βουλευτές από τις δηλώσεις των συριζαίων, ότι γίνεται παρασκευαστικό παιχνίδι για την εξαγορά κάποιων απ' αυτούς

Μεσαία τάξη

Μια βραζιλιάνικη εφημερίδα δημοσίευσε έρευνα, σύμφωνα με την οποία ψηφοφόροι της Ντίλμα Ρούσεφ ήταν οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με το βασικό μισθό ή λίγο πάνω απ' αυτόν, ενώ τον αντίπαλο της Εσίο Νέβες ψήφισαν όσοι πληρώνονται με το μέσο μισθό και πάνω απ' αυτόν. Το αποτέλεσμα, βέβαια, δε δικαιώνει την έρευνα, διότι η Ρούσεφ πήρε 51,5% και ο Νέβες 48,5%. Δε γίνεται να είναι αυτές οι κοινωνικές αναλογίες σε μια χώρα σαν τη Βραζιλία, στην οποία βασιλεύει η φτώχεια. Αν σχολιάζουμε τη συγκεκριμένη έρευνα είναι γιατί βασίζεται σ' ένα ιδεολόγημα. Αυτό της «μεσαίας τάξης».

Η «μεσαία τάξη» εξαφανίζεται τον πραγματικό ταξικό διαχωρισμό. Οι ειδικευμένοι εργάτες αδρρίζονται με τους μικροαστούς και ένα τμήμα της κατώτερης αστικής τάξης και όλοι μαζί συναποτελούν τη «μεσαία τάξη». Το ιδεολόγημα έχει αποδειχτεί αρκούτως αποτελεσματικό, καθώς σ' αυτό στηρίχτηκε για πολλές δεκαετίες η σοσιαλδημοκρατία, προωθώντας τη διάσπαση της εργατικής τάξης και «εξαγοράζοντας» πολιτικά και κοινωνικά κάποια εργατικά στρώματα.

Η κρίση τσάκισε κυριολεκτικά τη «μεσαία τάξη», όμως το ιδεολόγημα παρέμεινε. Στους ειδικευμένους εργάτες προβάλλεται ως όραμα η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, η οποία θα έρθει μέσω της ανάπτυξης και της εξόδου του καπιταλισμού από την κρίση. Ετσι, ανεξάρτητα από το πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το όραμα, εξακολουθεί να αναπαράγεται ένας κάδετος διαχωρισμός στο σώμα της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη παύει να προβάλλει στην αστική κοινωνία ακόμη και ως τάξη «καθεαυτή», παύει να αυτοαναγνωρίζεται ως τάξη. Κι αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το καθήκον της πολιτικής οργάνωσης της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, που θ' αναλάβει το τεράστιο καθήκον της αποκατάστασης της ταξικής ενότητας.

ώστε να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αγνοί, άσπιλοι και πάλλευκοι σαν το χιόνι και δε δέχονται να αφήνονται υπαινιγμοί σε βάρος τους.

Δεν κάνουν καμιά περατζάδα από ένα οποιοδήποτε καφενείο σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να ρωτήσουν και τη γνώμη των απλών ανθρώπων για το θέμα της αγνότητάς τους (και όχι μόνο αυτών);

■ Αγωνιούμε

Εμείς πάλι περιμένουμε με αγωνία το πόρισμα του εισαγγελέα Παναγιωτόπουλου που διερευνά τις καταγγελίες για χρηματισμό βουλευτών. Όπως μάθαμε από τους ίδιους, οι πολιτικοί που πέρασαν από το εισαγγελικό γραφείο δεν είχαν να εισφέρουν τίποτα συγκεκριμένο. Κάποιος διάβασε κάτι, κάποιος άλλος αναφερόταν στην... περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ένας τρίτος είχε κάνει δηλώσεις υπό την... επισημονική του ιδιότητα κτλ. Μέσα στην εβδομάδα αναμενόταν να περάσουν για κατάθεση τα συμπεθέρια, οι καπιταλιστές Κόκκαλης και Μαρτίνος, οι οποίοι πάντρευαν τους γόνους τους και υποτίθεται ότι στο γαμήλιο γλέντι έγινε ο... έρανος υπέρ αναξιοπαθούντων βουλευτών. Φαντάζεστε τη σκηνή; Να σηκωθεί όρθιος ο Κόκκαλης και να πει: ναι, κύριε εισαγγελέα, στο γαμήλιο γλέντι ορισμένοι από εμάς αποφασίσαμε να μαζέψουμε λεφτά για ν' αγοράσουμε μερικούς βουλευτές, να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να γλιτώσει η χώρα τις περιπέτειες...

Παραπάει το δούλεμα, ρεεεε...

■ Ημουν κι εγώ στο κόττερο

Πανεύκολο ήταν για τον Περισσό να ανατρέξει στο αρχείο και να βρει τι έλεγε για το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη ο σημερινός υμνητής του ΣΥΡΙΖΑ και υβριστής του Γιωργάκη (και του Περισσού) Λάκης Λαζόπουλος. Ίδου το ποτ-πουρί που μας δύμισε η κομματική εφημερίδα του Περισσού:

«Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να δώσει στον κόσμο την αίσθηση ότι φεύγουμε από αυτό που ζούμε θα πάει πολύ καλά. (...) Θα πρέπει να καθαριστεί το σύστημα της πολιτικής, μέσα και βαδιά. Το γεγονός ότι ο Παπανδρέου ξεκαθάρισε με πολλούς το θεωρώ πολύ μεγάλο ατού» (συνέντευξη στο «Πρώτο Θέμα», 4 Οκτώβρη 2009). «Από το ολότελα καλή και η Παναγιώτα. (...) Ο Παπανδρέου (...) αν στο ελάχιστο πραγματοποιήσει αυτά τα οποία λέει, άλλη τύχη θα έχει» (συνέντευξη στο «Εθνος», 26 Σεπτεμβρίου 2009). Ο Γ. Παπανδρέου «προλαβαίνει ακόμα να πηδήσει στο βαγόνι της Ιστορίας και να σώσει τον τόπο» (Απρίλης 2010, «Αλ Τσαντίρι»).

Ο τυπάκος αυτός πάει πάντοτε με το ρεύμα, για να μπορεί να πουλάει καλύτερα την τηλεοπτική πραμάτεια του.



■ Μεγάλα μαχαίρια

Τι ήταν να βγει η Αγγελουπούλινα και να δηλώσει ότι γουστάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να τον ψηφίσει; Βγήκαν αμέσως τα μαχαίρια από τα δηκάρια. Αρχιξυφομάχος το Συγκρότημα Ψυχάρη. Πρώτα ζητήθηκε από τον Βενιζέλο να γράψει καυστικό άρθρο (κι αυτός υπάκουσε, φυσικά). Ακολούθησε άρθρο στο «Βήμα» εναντίον συγκεκριμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι κατηγορούνται ως «λομπίστες» του ΣΥΡΙΖΑ. Από Δασκαλόπουλο και Κοντομηνά μέχρι... Δημήτρη Γιαννακόπουλο (ναι, αυτόν που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι κληρονόμος της μεγαλύτερης φαρμακοβιομηχανίας ή χούλιγκαν της πλατείας Βικτωρίας). Και για να γίνει πιο δυνατή η επίθεση, διατάχθηκε η σκιτσογράφος του Συγκροτήματος να τη δέσει εικαστικά, με το σκίτσο που βλέπετε. Η Αγγελουπούλινα στη θέση που έχει η ελευθερία στο γνωστό πίνακα του Ντελακρουά, συνοδευόμενη από τον Δασκαλόπουλο, τον Κοντομηνά και τον Λαζόπουλο.

Το πρόβλημα του Ψυχάρη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες είναι. Προειδοποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ να μην τολμήσει να κάνει επιλεκτικό παιχνίδι μαζί τους, γιατί θα δεχτεί επίθεση με όλα τα μέσα (και από όλα τα Μέσα).

Σε απεργία πείνας ο Ηρ. Κωστόρης για τις εκπαιδευτικές άδειες

Απεργία πείνας ξεκίνησε από την Τετάρτη 29 Οκτώβρη ο Ηρακλής Κωστόρης, διεκδικώντας την επαναχορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών που έπαιρνε. Ηδη έχασε το πρώτο εξάμηνο στο ΤΕΙ όπου φοιτά και κινδυνεύει να χάσει και το δεύτερο.

Για την καθαρά φασιστική συμπεριφορά του αστικού κράτους έναντι του Ηρακλή Κωστόρη έχουμε ξαναγράψει πρόσφατα. Ο Κωστόρης κατάφερε, όντας κρατούμενος, να περάσει στο ΤΕΙ Πειραιά. Επί σειρά ετών έπαιρνε εκπαιδευτικές άδειες, παρακολουθούσε τα μαθήματα, έδινε εξετάσεις και περνούσε τα εξάμηνα του ΤΕΙ, έχοντας φτάσει στο τέταρτο έτος. Μετά την μη επιστροφή του

Χρ. Ξηρού στη φυλακή, τον μετέφεραν εκδικητικά από την ΚΑΥΦ, όπου κρατούνταν, στην υπόγεια ειδική πτέρυγα των γυναικείων φυλακών και του έκοψαν τις άδειες, με αποτέλεσμα να έχει ήδη χάσει ένα εξάμηνο.

Όμως, με βάση το φασιστονόμο του Αθανασίου, ο Κωστόρης δικαιούται να πάρει τις εκπαιδευτικές άδειες και να συνεχίσει τις σπουδές του, διότι έχει ήδη πάρει τρεις εκπαιδευτικές άδειες και δεν εκκρεμεί πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος του. Καθαρά εκδικητικά, επικαλούμενοι «λόγους επικινδυνότητας», του κόβουν τις εκπαιδευτικές άδειες, με κίνδυνο να χάσει και δεύτερο εξάμηνο και να κινδυνεύει, αν συνεχιστεί αυτή η κατά-

σταση, να διαγραφεί από το ΤΕΙ, λόγω του νόμου Διαμαντοπούλου!

Επειδή στις αιτήσεις του δε δίνουν καμιά απάντηση, ο Ηρ. Κωστόρης αναγκάστηκε να καταφύγει στο έσχατο μέσο που έχει ένας κρατούμενος για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του: την απεργία πείνας. Στον αγώνα που ξεκίνησε δε θα είναι μόνος του. Θα έχει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση όλων μας.

Και με το πνεύμα και με το γράμμα του νόμου, για τον Κωστόρη δεν υπάρχουν «λόγοι επικινδυνότητας». Δικαιούται τις εκπαιδευτικές άδειες και πρέπει να τις πάρει. Η άρνηση να του τις δώσουν είναι παράνομη, εκδικητική, φασιστική. Και πρέπει να σταματήσει.

■ Τουρκία

Σκληρότερη καταστολή για τους διαδηλωτές

Μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις σε Κωνσταντινούπολη, Αγκυρα και νοτιοανατολική Τουρκία, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 34 και τραυματίστηκαν 360 διαδηλωτές εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της πολιορκούμενης κουρδικής πόλης Κομπάνι, ο τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτγλου ανακοίνωσε μια σειρά νέων σαρωτικών μέτρων καταστολής των διαδηλώσεων.

Ενδεικτικά, χαρακτηρίζεται «έγκλημα» η κατοχή από διαδηλωτές «όπλων βίας», όπως

βόμβες μολότοφ, πέτρες ή κοφτερά αντικείμενα, ενώ όσοι συλλαμβάνονται για τέτοιο λόγο θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι τέσσερα χρόνια. Χαρακτηρίζεται επίσης «έγκλημα» το «κάλεσμα για βία» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβλέ-

πονται αυστηρότερες ποινές για όσους φορούν μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητά τους, προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία ή αντιστέκονται στην αστυνομία. Διευρύνεται η εξουσία της αστυνομίας να κάνει έρευνα σε διαδηλωτές ή στα σπύτια

τους, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποιο «συγκεκριμένο στοιχείο» σε βάρος τους. Τέλος, γίνεται ευκολότερο για τις αρχές να κάνουν υποκλοπές σε βάρος «υπόπτων» και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το υλικό τους στα δικαστήρια.

Ισραήλ: Ο κοινοβουλευτικός όχλος απειλεί

Την άμεση άρση της βουλευτικής ιδιότητας της παλαιστήνινας (με ισραηλινή υπηκοότητα) βουλευτίννας της ισραηλινής Κνεσέτ Χανίμ Ζοάμπι, του κόμματος Μπαλάντ, και την απέλασή της από τη χώρα ζήτησε ο σιωνιστικός κοινοβουλευτικός όχλος, μετά τη δήλωσή της ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος τρομοκράτης. Γνωστοί ακροδεξιοί ισραηλινόι πολίτευτες, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Αβιγκόρ Λίμπερμαν, η υπουργός Μεταφορών Γίσελ Κατζ, οι βουλευτές του Λικούντ Ντάνι Ντάνον και Μίρι Ρεγκέβ, αλλά και στελέχη «αριστερών» κομμάτων ξιφουλκώσαν εναντίον των δηλώσεων της Ζοάμπι. Ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι θα εισηγηθεί τη διά-

παντός αποβολή του κόμματος Μπαλάντ από το κοινοβούλιο με θεσμικό τρόπο.

Η δήλωση της Ζοάμπι, γνωστής για τους αγώνες της και για το θάρρος με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της, στο ισραηλινό Κανάλι 2, που εξαργύωσε τον κοινοβουλευτικό όχλο, ήταν η εξής: «Σκοτώνουν έναν έναν με το μαχαίρι τους (σ.σ. αναφερόταν στο ΙΣ), ενώ ο ισραηλινός στρατός κατοχής σκοτώνει μαζικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορεί ο ισραηλινός πιλότος από το αεροπλάνο του να σκοτώνει χωρίς ποτέ να αντρκρίσει τα θύματά του, αυτό όμως δεν τον κάνει λιγότερο τρομοκράτη από κάποιον που παίρνει ένα μαχαίρι και κόβει κεφάλια».



Το άλλο Σάββατο
γιορτάζουμε

18 χρόνια ΚΟΝΤΡΑ
συναυλία με τους
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ

Σάββατο 8/11

ΚΟΝΤΡΑ
www.eksegersi.gr

Ωρα έναρξης 21.00
Αγαθαυπόλεως 65 & Αχαρνών
Είσοδος ελεύθερη

■ Επιστημονικός ορισμός του Δάσους

Εδώ και τώρα να εφαρμοστεί η απόφαση 32/2013 του ΣτΕ

Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερόμαστε στην απόφαση 2257/2014 του Ε' Τμήματος του ΣτΕ ως απόφαση που υπαγορεύτηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και τον πρόεδρο του ΣτΕ, προκειμένου να λειτουργήσει ως πολιορκητικός κριός για την κατάργηση της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ, όπως μεθοδεύεται με το νόμο 4280/2014. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, η απόφαση 32/2013 είναι ιστορική, δεδομένου ότι για πρώτη φορά κατοχυρώνει τον επιστημονικό ορισμό του Δάσους και υπερασπίζεται το δασικό πλούτο της χώρας.

Με το άρθρο 32, παρ. 2 του νόμου 4280/2014 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να οριστούν ξανά τα «επιστημονικά κριτήρια» για τον καθορισμό των εκτάσεων ως δασών ή δασικών. Από την στιγμή που εκδόθηκε η σαφέστατη απόφαση 32/8.1.2013 του ΣτΕ δεν χρειαζόταν ούτε άλλη νομοθετική ρύθμιση ούτε συγκρότηση νέας επιτροπής προκειμένου αυτή η απόφαση του ΣτΕ να εφαρμοστεί.

Η παρ. 2 του άρθρου 32 του νόμου 4280/2014 προβλέπει:

«*Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:*

«*Οι εκτάσεις του άρθρου 3 του παρόντος που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί υποχρέωση των κρατικών οργάνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιμώμενα στοιχεία, επιστημονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,*

2 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει»».

Το πρώτο εδάφιο της νέας παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 998/1979, όσον αφορά το περιεχόμενό του, παραμένει το ίδιο. Εγιναν μόνο γραμματολογικές αλλαγές. Προστέθηκε όμως, κι αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, το υπογραμμισμένο δεύτερο εδάφιο. Ενώ θα έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ Ν. Ταγαρά, που δημοσιεύτηκε στις 16 Μάη του 2014, ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα καθοριστούν τα επιστημονικά κριτήρια, με τα οποία θα ορίζεται ποιες εκτάσεις είναι δάσος ή δασικές και θα νομιμοποιείται ο αποχαρακτηρισμός ως δασικών εκτάσεων των φρυγάνων και των αβάτων κλιτύων των ορέων, που έγινε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280. Προβλέπεται, ακόμη, ότι το ΠΔ θα εκδοθεί μετά από γνώμη του ΥΠΕΚΑ. Επειδή, όμως, ο ΥΠΕΚΑ δεν μπορεί αυτοτελώς να διατυπώσει για το εν λόγω σχέδιο ΠΔ γνώμη που να έχει δόση επιστημονικότητας, έβαλε τον έως πρότινος Ειδικό Γραμματέα Δασών Γ. Αμοργιανιώτη (που, όπως έχουμε ξαναπει, είναι άνθρωπος ειδικών αποστολών) να συγκροτήσει μια επιτροπή, η οποία θα διαμορφώσει ένα σχέδιο ΠΔ αρεστό στον ΥΠΕΚΑ. Ενα σχέδιο ΠΔ που θα ακυρώνει την απόφαση 32/2013 του ΣτΕ, χωρίς τυπικά να την καταργεί. Που θα τη μετατρέψει σε ένα είδος μουσειακού εκθέματος.

Στην επιτροπή αυτή παίρνουν μέρος οι: Δρ. Ζιάγκας Θεοχάρης (καθηγητής δασολογίας ΑΠΘ), Δρ. Καραμανώλης Δημήτρης (αναπληρωτής καθηγητής δασολογίας ΑΠΘ), Δρ. Θεοδορίδης Νικόλαος (δασολόγος, γενικός διευθυντής Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νήσων), Δημόπουλος Κωνσταντίνος (δασολόγος, γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΚΑ

και Χατζοπούλου Ιωάννα (νομικός, μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Δασών Γ. Αμοργιανιώτη). Παραθέτουμε τα ονόματα των μελών αυτής της επιτροπής, γιατί θα μείνει στην ιστορία ως η επιτροπή που έβαλε πλάτη προκειμένου να ακυρωθεί η ιστορική απόφαση 32/2013 του ΣτΕ. Οι τέσσερις αυτοί κύριοι και η κυρία γνωρίζουν την αποστολή που τους ανατέθηκε από τον (πρώην πλέον) Ειδικό Γραμματέα Δασών και ανεξάρτητα από τις προσωπικές πιεσίες τους θα συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός **δασοκτόνου Προεδρικού Διατάγματος**.

Δεν γνωρίζουμε αν τη στιγμή που γράφεται αυτό το σχόλιο η εν λόγω επιτροπή υφίσταται ακόμη ή έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή αυτού του ΠΔ-τετατουργήματος (έπρεπε να το παραδώσει μέχρι τις 15 Οκτώβρη). Αν η επιτροπή υφίσταται, τίθεται ένα ακόμη ζήτημα που αφορά την Χατζοπούλου Ιωάννα. Μετά την πρόσφατη παραίτηση του Γ. Αμοργιανιώτη, δεδομένου ότι καταργήθηκε η θέση του Ειδικού Γραμματέα Δασών, η Χατζοπούλου Ιωάννα έπαψε να είναι μετακλητή υπάλληλος και αναρωτιόμαστε με ποια ιδιότητα παραμένει μέλος της επιτροπής.

Μιλήσαμε με μέλος της επιτροπής περισσότερες από μία φορές και παραδέχτηκε ότι από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε η επιτροπή της δόθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και η κατάπυστη απόφαση 2257/2014 του Ε' Τμήματος του ΣτΕ. Παραδέχτηκε, ακόμη, ότι η επιτροπή θα βασιστεί και σ' αυτή την απόφαση, η οποία, όπως αναφέραμε, επαναφέρει τα αριθμητικά δεδομένα για τον καθορισμό του δάσους και των δασικών εκτάσεων και ακυρώνει την απόφαση 32/2013 του ΣτΕ. Ο ίδιος προσπάθησε ανεπιτυχώς να μας πείσει,

ότι οι δύο αποφάσεις του ΣτΕ (32/2013 της Ολομέλειας και 2257/2014 του ΣΤ' Τμήματος) δεν συγκρούονται. Για να απαντήσει στις αντιρρήσεις μας (η σύγκρουση των δύο αποφάσεων είναι προφανέστατη), αναγκάστηκε να μας αποκαλύψει ότι δε θα χρησιμοποιήσουν άμεσα αριθμητικά δεδομένα, αλλά τους όρους «λόγχη» και «συγκόμωση», οι οποίοι εμμέσως πλην σαφώς θα παραπέμπουν σε αριθμητικά δεδομένα για τον καθορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης.

Ανατρέξαμε σε βιβλία Δασολογίας και διαπιστώσαμε ότι, για παράδειγμα, η έκταση μιας λόγχης φτάνει μέχρι τα 700 τετραγωνικά μέτρα, ενώ υπάρχουν πολλοί βαθμοί συγκόμωσης, όπως σύμπυκτη, κανονική, φωτεινή, χαλαρή κτλ. Ας μη δοκιμάσουν, λοιπόν, τα μέλη της επιτροπής να μας «ταΐσουν σανό». Τους λέμε από τώρα, ότι και με τη χρήση αυτών των όρων εισάγουν αριθμητικά δεδομένα και εμμέσως πλην σαφώς καταργούν την ιστορικής σημασίας απόφαση 32/2013 του ΣτΕ.

Στον πρόεδρο του ΣτΕ λέμε να σταματήσουν τα παιχνιδάκια με την απόφαση 2257/2014 του Ε' Τμήματος. Η απόφαση αυτή πρέπει να παραπεμφθεί άμεσα στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία πρέπει να την καταργήσει, επιβεβαιώνοντας την ισχύ της απόφασης 32/2013 και υποχρεώνοντας τον ΥΠΕΚΑ να την εφαρμόσει άμεσα. Θα πρέπει ακόμη το ΣτΕ να χαρακτηρίσει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4280/2014, με τις οποίες υπονομεύτηκε η απόφαση 32/2013.

Εμείς, ως «αθεράπευτα ρομαντικοί», θα επιμένουμε στην άμεση εφαρμογή της απόφασης 32/2013 του ΣτΕ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το δικαστήριο αυτό συγκροτήθηκε για να υπηρετεί «το δίκαιο του μονάρχη».

Γεράσιμος Λιόντος

Η εταιρία του Μελισσανίδη κρύβει το αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Στις 24 Φλεβάρη του 2014, σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση της εταιρίας «Δικέφαλος 1924» ΑΕ αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 29 εκατ. ευρώ, με δημόσια εγγραφή η οποία θα άρχιζε στις 12 Μάρτη και θα ολοκληρωνόταν στις 24 Ιούνη. Την απόφαση επικύρωσε την ίδια ημέρα και το ΔΣ της εταιρίας.

Η εταιρία δημοσίευσε, επίσης, το χρονοδιάγραμμα των υποχρεωτικών ενεργειών της μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σ' αυτό ανάμεσα στ' άλλα αναφερόταν, ότι στις 29 Ιουλίου του 2014 η εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την κατανομή των μετοχών. Ανακοινώθηκε επίσης, ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, όπως προβλέπεται. Το τελευταίο είναι από ανακοίνωση της εταιρίας στις 18 Ιούνη, έξι μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών, με την οποία παρέτεινε τη δημόσια εγγραφή για ένα μήνα (μέχρι τις 24 Ιουλίου).

Ανακοίνωση της εταιρίας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μολοντί προβλέπεται, σύμφωνα με την ίδια την εταιρία, δεν εκδόθηκε μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτώβρη που γράφεται αυτό το σημείωμα. Την ημέρα αυτή επικοινωνήσαμε με το γενικό διευθυντή της «Δικέφαλος 1924» ΑΕ Νικόλαο Στράτο και τον ρωτήσαμε, γιατί η εταιρία του δεν εξέδωσε ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως οφείλε. Μας απάντησε, ότι η εταιρία του έχει ενημερώσει τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εφορρά, αποφεύγοντας να απαντήσει στο ερώτημα. Γιατί, δηλαδή, η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ δεν έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπως οφείλει.

Στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε δύο φορές με τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ζητήσαμε ενημέρωση. Του αναφέραμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι δημόσια υπηρεσία και οφείλει να μας ενημερώσει, δεδομένου ότι η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ αρνείται να μας δώσει στοιχεία και δεν έχει εκδώσει την ανακοίνωση που είναι υποχρεωμένη να εκδώσει για να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό. Μας ζήτησε να περιμένουμε δυο μέρες και μας διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα της έκδοσης ενημερωτικής ανακοίνωσης από τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λυθεί οπωσδήποτε.

Αναμένουμε την απάντηση, η οποία –καλώς εχόντων των πραγμάτων– θα μας δοθεί την Παρασκευή 31 Οκτώβρη, οπότε θα βρισκόμαστε στο τυπογραφείο. Αν έχουμε την απάντηση, θα τη δημοσιοποιήσουμε μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της «Κόντρας».

Καραμπινάτη η υπέρ Μελισσανίδη παρανομία

Στην εκτενή ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της «Κ» με τίτλο «Ενα βήμα πριν την παράδοση του Αλσους στο Μελισσανίδη η διοίκηση Βασιλόπουλου», αναφερθήκαμε και στις παλαιότερες απόπειρες της κυβέρνησης Σημίτη να νομιμοποιήσει το «σχέδιο Γρανίτσα» για το γήπεδο της ΑΕΚ με τους νόμους 3044/2002 και 3207/2003. Με τους νόμους αυτούς γίνονταν επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας προς το Αλσος. Η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου γινόταν μέσω νόμου και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, όπως επιβάλλεται. Θυμίζουμε, ακόμη, ότι με το νόμο 4277/2014 εισάγεται ξανά ατόφιο το «σχέδιο Γρανίτσα», επεκτείνοντας το ρυμοτομικό σχέδιο έτσι που να αρπάζει τμήμα του Αλσους, πάλι με νόμο και όχι με ΠΔ. Το εξοργιστικό είναι ότι στον ίδιο νόμο, με ρητή διάταξη, καταργείται η παλιά νομική διάταξη που υλοποιούσε το «σχέδιο Γρανίτσα» (άρθρο 19 του νόμου 3044/2002, που κρίθηκε αντισυνταγματικό από το ΣτΕ) και επαφέρεται αυτούσια με άλλη διάταξη!

Ψάχνοντας στη «Διάγνωση» του ΥΠΕΚΑ βρήκαμε εννέα σχέδια ΠΔ, όλα υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Ν. Ταγαρά, με τα οποία εγκρίνεται η επέκταση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων. Αφορούν τροποποίησης εγκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στους δήμους Μαραθώνα Αττικής, Σαρωνίδας Αττικής, Αηγιαλείας στο νομό Αχαΐας, Εορδαίας στο νομό Κοζάνης, Κηφισιάς στο δήμο Θήβας, Χαλκίδας, Αθηναίων και Λευκάδας. Επτά από τα ΠΔ εκδόθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου 4277/2014 και δύο λίγο πριν (ένα στις 27 Ιούνη και ένα άλλο στις 23 Ιουλίου, σε χρόνους δηλαδή που το νομοσχέδιο του 4277/2014 είχε κατατεθεί στη βουλή και είχε προηγηθεί η λεγόμενη δημόσια διαβούλευση).

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι τα ρυμοτομικά σχέδια εξακολουθούν να τροποποιούνται και να επεκτείνονται όχι με νόμο αλλά με Προεδρικό Διάταγμα. Εχουμε, δηλαδή, μια ακόμη πρακτική επιβεβαίωση του ότι η αρπαγή τμήματος του Αλσους της Νέας Φιλαδέλφειας με το κόλπο της επέκτασης του ρυμο-

τομικού σχεδίου της πόλης αποτελεί μια προκλητική ad hoc ρύθμιση υπέρ των συμφερόντων του μεγαλοκαπιταλιστή Μελισσανίδη, η οποία έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τη νόμιμη πρακτική της Διοίκησης για την επέκταση και τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων, η οποία γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και όχι με νόμους ή υπουργικές αποφάσεις.

Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (νυν Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκιδόνος), με σκοπό τη νομιμοποίηση του «σχεδίου Γρανίτσα» κρίθηκε τρεις φορές αντισυνταγματική από το ΣτΕ. Αυτή που επιχειρείται να γίνει με το άρθρο 42 του νόμου 4277/2014 είναι η τρίτη απόπειρα και φυσικά είναι παράνομη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ως παράνομη πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και από το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκιδόνος, που έχει και τη δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ, την οποία δεν έχουν οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Χρειάστηκε η επιμονή και ο Χαγώνας των φοιτητών και των διοικητικών υπάλληλων του ΕΚΠΑ για να αναγκαστεί ο πρύτανης των νόμων Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου, Φορτσάκης, να συναντηθεί την Τετάρτη, 22/10, με μέλη του ΔΣ και την εκπρόσωπο στη Σύγκλητο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά τη συνάντηση, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού σε σχετική ανακοίνωσή του καταγγέλλει:

«Από τη μεριά του ο Πρύτανης:

Εμμένει στη θέση για ελεγχόμενη πρόσβαση στο κτήριο της Πρυτανείας, το οποίο θα παραμένει με κλειστή την κεντρική πύλη. Εμμένει επίσης στις θέσεις του περί "πανεπιστημιακής αστυνομίας".

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εισέλθουν στο κεντρικό κτήριο μόνο με ειδική κάρτα.

Οι φοιτητές δε θα εισέρχονται στο κτήριο. Προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς η πρόσβασή τους, ο Πρύτανης προτίθεται να μεταφέρει υπηρεσίες που τους αφορούν σε άλλα κτήρια.

Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι εσωτερικές πόρτες του κτηρίου δεν ήταν κλειδωμένες, παρά το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο χαρακτήρισε -ούτε λίγο, ούτε πολύ- αποτέλεσμα φιλικής εξυπηρέτησης...

Συνεχίζει να υποστηρίζει

Οι απειλές Φορτσάκη δεν τρομάζουν τους εργαζόμενους

ότι δεν κάλεσε την αστυνομία. Απλά την ενημέρωσε...

Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δε ζήτησε ανάμειξη της Εισαγγελίας. Η Εισαγγελία όμως δεν παρενέβη αυτεπάγγελτα... Μετά το πέρας της συνάντησης ενημερωθήκαμε από συναδέλφους ότι η αστυνομία "επισκέφτηκε" τη Διεύθυνση Διοικητικού για να πάρει τις πρώτες καταθέσεις...

Δε διαφάνηκε καμιά διάθεση επίλυσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Μέρους αγώνα χρειάστηκαν για να γίνει μια πρώτη συζήτηση, μέρες αγώνα θα καθορίσουν και τη συνέχεια για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν.

Παρά τις απειλές και τις προκλήσεις του Πρύτανη, όμως, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΠΑ διαμνύουν ότι δε θα σκύψουν το κεφάλι και ότι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν για να σπάσουν το κλίμα τρόμου που προσπαθεί να επιβάλει ο Φορτσάκης με τις πλάτες του υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης.

Σημειώνουμε ότι μετά από μια εβδομάδα λοκ-άουτ του Πρύτανη στο κτήριο της Πρυτανείας, συνεχούς παρουσί-



ας των ΜΑΤ γύρω από το πανεπιστήμιο, αγώνων των φοιτητών και των διοικητικών υπάλληλων του ΕΚΠΑ που έσπασαν το λοκ-άουτ, ο Λοβέρδος με δημόσια δήλωσή του στήριξε απόλυτα τον Φορτσάκη στους χειρισμούς του, που θυμίζουν έντονα τις μέρες της χούντας: «Για το

κατά πόσον μπορεί να θεσπιστεί η φύλαξη των πανεπιστημίων αλλά και να ισχύσει: Όπως το έκανε ο κ. Φορτσάκης μπορεί, γιατί το έκανε μόνο για την πρυτανεία, δεν το έκανε για όλο τον πανεπιστημιακό χώρο, όπου θα έπρεπε κι εκεί να γίνει κατά τη δική μου γνώμη, όπως

συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά κάπως πιο χαλαρά. Δηλαδή στο campus του πανεπιστημίου κάποιος σε κοιτάει, υπάρχει μια μπάρα, κάτι υπάρχει, όπως υπάρχει κι εδώ, απλώς εδώ δεν είναι ο έλεγχος αυτός που πρέπει να είναι. Το πόσο θα είναι ο έλεγχος που θα είναι, δεν το αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Συνεπώς εγώ δεν έχω κανένα περιθώριο να παρέμβω, απλώς μπορώ να έχω άποψη ως Υπουργείο Παιδείας και η άποψή μας είναι θετική, δηλαδή υπέρ του κ. Φορτσάκη» (από τη συνέντευξη Λοβέρδου στο «Βήμα FM», στις 24-10-2014, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας).

Φορτσάκης και Λοβέρδος ασκούν, ο καθένας με τον τρόπο του, τρομοκρατία, αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών νόμων, που θα ενταφιάσουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι εργαζόμενοι, όμως, δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συναινέσουν. Στην ίδια ανακοίνωση, δηλώνουν:

«Επισημαίνουμε ότι: Η αντιμετώπιση των φοιτητών με όρους εσωτερικού

εχθρού και τα μέτρα καταστολής της φωνής διαμαρτυρίας τους μας αφορούν όλους. Σήμερα οι φοιτητές είναι στη λίστα των "ανεπιθύμητων", λόγω των επικείμενων διαγραφών, αύριο θα είναι οι εργαζόμενοι, λόγω των επικείμενων απολύσεων. Τέλη που υψώνονται, κλείνουν τους πάντες έξω.

Ο διάλογος προϋποθέτει διάθεση να συζητήσει κανείς τις θέσεις του. Διάλογος που γίνεται με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων στα ΜΜΕ, μόνο προσχηματικός μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το πανεπιστήμιο δεν είναι το σπίτι κανενός Πρύτανη. Δεν είναι έδρα Υπουργού για να φρουρείται.

Το πρόβλημα δεν είναι "διαπροσωπικό" χαρακτήρα. Η κυβέρνηση επέλεξε το ΕΚΠΑ για να δώσει τη μάχη για την επιβολή των μέτρων που οι Πρυτάνεις του ν. 4009 σκοπεύουν να εφαρμόσουν και πρέπει να πάρει την απόφαση που της αρμόζει.

ΥΓ: Η άσκηση τρομοκρατίας συνεχίζεται. Σε πολλούς διοικητικούς υπάλληλους ασκείται ήδη αυτεπάγγελτη δίωξη [άρχιαν να επιδίδονται κλήσεις σε διοικητικούς υπάλληλους από την 24η Πταισματοδίκη Αθηνών Ευαγγελία Ζαμπούνη αρχικά αυτοί να εξεταστούν ως μάρτυρες και στη συνέχεια να γίνουν κατηγορούμενοι με βάση τα άρθρα 259 και 216 παράγ. 1 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την «παράβαση καθήκοντος» και την «πλαστογραφία» (:)].

Μαστίγιο για τους διευθυντές των σχολείων

Με την πρόσφατη απόφασή του (εγκύκλιος με αρ. πρωτοκόλλου 10940/20-10-2014) να ξεκινήσει άμεσα η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των προϊστάμενων των ολιγοθέσιων σχολείων και των νηπιαγωγείων, ο υπουργός Παιδείας προσπαθεί να δημιουργήσει (ψευδείς) εντυπώσεις ότι η αξιολόγηση προχωρεί με ταχείς ρυθμούς στην εκπαίδευση και χωρίς αντιστάσεις.

Υποτίθεται ότι η αξιολόγηση, που ξεκίνησε από τα υψηλά κλιμάκια της διοικητικής πυραμίδας -περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές εκπαιδευσης- ολοκληρώθηκε με «επιτυχία», παρά την πραγματοποίηση-σπερέτα των σεμιναρίων «επιμόρφωσης» τους με τη βοήθεια των ορδών των ΜΑΤ και τις καταγγελίες για όργια παρασπονδιών στην αξιολόγηση των σχολικών συμβούλων.

Ετσι, τώρα ο υπουργός προχωράει στην αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων, κλείνοντας τα μάτια στο γεγονός ότι τα «σεμινάρια επιμόρφωσης» τους στις διαδικασίες της αξιολόγησης δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω της αντίστασης των εκπαιδευτικών έξω από τα επιμορφωτικά κέντρα-σχολεία, ενώ εκατοντάδες από αυτούς δεν πήραν μέρος

στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση, στην οποία κάλεσε, εκ των υστέρων και μετά το ναυάγιο των σεμιναρίων, το υπουργείο Παιδείας.

Γιατί βιάζεται τόσο το υπουργείο Παιδείας, σε σημείο που να παρακάμπτει ακόμη και αυτό το δεύτερο σκέλος της αξιολόγησης, που είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση (ορίζεται ως η αξιολόγηση των ενεργειών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του παιδαγωγικού, διδακτικού, επιμορφωτικού έργου και την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και πραγματοποιείται από το σχολικό σύμβουλο) και να περιορίζεται μόνο στο πρώτο σκέλος τη διοικητική αξιολόγηση (ΠΔ 152/2013);

Βιάζεται πρώτον γιατί θέλει να παρουσιάσει μια πλαστή εικόνα στα αφεντικά του και στην «κοινή γνώμη» ότι όλα βαίνουν καλώς, δεύτερον γιατί οι διαδικασίες για την εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι χρονοβόρες, τρίτον γιατί εμμένει στην απόφαση να συνδέεται η αξιολόγηση με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νέο μισθολογίο-φτωχολόγιο των δημόσιων υπάλληλων και τη δημιουργία μιας συνεχώς ανανεούμενης δεξαμενής διαθέσιμων-απολύσιμων και τέταρτον γιατί θέλει να συντηρεί το κλίμα φό-

βου και τρομοκρατίας στους εκπαιδευτικούς, διαμνύοντας ότι οσονούπω έρχεται και η σειρά τους να αξιολογηθούν. Όλα αυτά τα έχει ανάγκη το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση όπως θα ήθελαν η αξιολόγηση του συνόλου των δημόσιων υπάλληλων, αφού έχει σκοντάψει σε αντιστάσεις και την άρνηση ακόμη και αυτής της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, η οποία έχει επικεντρώσει την αντίθεσή της στις «ποσοτώσεις» της αξιολόγησης του Μησοστάκι, ενώ διαμνύει σε όλους τους τόνους ότι είναι υπέρ της αξιολόγησης. Έχει ανάγκη, λοιπόν, η κυβέρνηση να δείξει ότι, όσον αφορά ένα κομμάτι των δημόσιων υπάλληλων, τους εκπαιδευτικούς, η αξιολόγηση πραγματοποιείται και έτσι να δημιουργήσει κλίμα φόβου και ηττοπάθειας και τελικά αποδοχής της αξιολόγησης από το σύνολο των εργαζόμενων στο Δημόσιο, βοηθώντας και των παζαριών με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία για μείωση ή και αποφυγή τελικά καθορισμού δεδομένων ποσοτώσεων στην αξιολόγηση των υπάλληλων.

Η απόφαση του υπουργού Παιδείας αναφέρει ότι «σε πρώτη φάση» η αξιολόγηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των προϊστάμε-

νων των ολιγοθέσιων σχολείων και των νηπιαγωγείων θα αφορά μόνο τρεις από τις πέντε κατηγορίες κριτηρίων, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι διευθυντές με το κακόφημο ΠΔ 152/2013:

- Την Κατηγορία Ι - Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (συντελεστής βαρύτητας 1,5):

αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου

ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων

- Την κατηγορία ΙΙ - Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (συντελεστής βαρύτητας 1):

αα) Διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων

- Την Κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (συντελεστής βαρύτητας 1):

αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη

ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

Από τα παραπάνω κριτήρια «α' αυτή τη φάση», ο Λοβέρδος, εξαιρέσε το κριτήριο αα) της Κατηγορίας ΙΙ, επειδή, όπως προείπαμε, αναφέρεται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους διευθυντές, αφού αυτοί δεν πρόλαβαν να «επιμορφωθούν» σχετικά, μιας και τα σεμινάρια δεν πραγματοποιήθηκαν. Είναι δε φανερό, ότι και μέσω της προωθούμενης αξιολόγησης των διευθυντών, το υπουργείο Παιδείας πιέζει, εμμέσως πλην σαφώς, και τους συλλόγους διδασκόντων να υποκύψουν και να αποδεχθούν την «αυτο-αξιολόγηση» του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας και να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία που ξεκίνησε με εκβιασμούς από την περσινή σχολική χρονιά.

Ο Λοβέρδος μάλιστα όρισε και διαδικασίες fast-track για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των διευθυντών, οι οποίες σύμφωνα με την απόφαση είναι οι εξής:

Μέχρι 29/10/2014 κάθε διευθυντής σχολικής μονάδας και κάθε προϊστάμενος ολιγοθέσιου σχολείου ή νηπιαγωγείου καταχωρίζει και επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης τα στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιο-

Υποταγή στο κεφάλαιο

Τον προϋπολογισμό του Σγουρού ψήφισε η υπό την Δούρου συριζαϊκή πλειοψηφία στην Περιφέρεια Αττικής. Φρόντισαν να εγγράψουν και ένα κονδύλι για φιλανθρωπικού τύπου δράσεις για να έχουν να λένε, όμως δεν μπόρεσαν να στήσουν κάποια στιβαρή προπαγάνδα γύρω απ' αυτό και εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα.

Ο Σγουρός φρόντισε από την αρχή να διαλύσει κάθε νέφος, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε προς ψήφιση είναι στο 95% ίδιος με αυτόν που είχε καταρτίσει και ψηφίσει η προηγούμενη διοίκηση. Περιέχει 444 έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί από τη δική του διοίκηση. «Εφαρμόζετε το πρόγραμμά μας», τόνισε, «πράγμα που δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι έχουν μεσολαβήσει εκλογές και η πλειοψηφούσα παράταξη με τα ψέματα και τις απτήρικτες συκοφαντίες ουσιαστικά παραπλάνησε τους πολίτες της Αττικής. Γιατί, όταν υπόσχασαι ότι, αν εκλεγείς θα τα αλλάξεις όλα και μετά τις εκλογές δεν αλλάξεις τίποτα, τότε συνειδητά πριν από τις εκλογές έλεγε ψέματα. Θα περίμενε κανείς έστω μια τυπική συγγνώμη! Και βέβαια, η παράταξη Σγουρού υπερψήφισε τον προϋπολογισμό.

Ακολούθησε η Νεολαία ΠΑΣΟΚ με μια ειρωνική ανακοίνωση: «Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στη νέα Περιφερειάρχη, κα Ρένα Δούρου που στήριξε και ψήφισε κατά 95% τον προϋπολογισμό που είχε προετοιμάσει ο κ. Σγουρός. Σε ελάχιστο διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της έκανε στροφή 180 μοιρών και θέλησε να εφαρμόσει την "μνημονιακή" πολιτική που τόσο καιρό καταδίκαιζε βλομένη στη θέση του εξωτερικού παρατηρητή».

Οι τοποθετήσεις της Δούρου και των αντιπεριφερειαρχών της έδειξαν ότι βρέθηκαν σε πραγματικά δύσκολη θέση. Από τη μια έλεγαν ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι «μεταβατικός», διότι δεν προλάβαιναν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στον προϋπολογισμό Σγουρού, αλλά θα τον αλλάξουν στη συνέχεια, και από την άλλη έλεγαν ότι ο προϋπολογισμός είναι «ενδεικτικός του δικού μας προσανατολισμού, της ανάπτυξης δηλαδή με κοινωνικό πρόσημο και περιβαλλοντική εγγύηση» (Δούρου). Έλεγαν και ξαναέλεγαν ότι εξαπλασίασαν τα κονδύλια για κοινωνικές δράσεις, χωρίς όμως να κάνουν μια σύγκριση του ύψους αυτών των κονδυλίων

με το σύνολο του προϋπολογισμού. Τα 13 εκατ. ευρώ για «κοινωνικές δράσεις» σε έναν προϋπολογισμό 590 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,2%. Ακόμη πιο αποκαλυπτική γίνεται η σύγκριση αν συγκριθούν με τα 20 εκατ. που προορίζονται για τον Μελισσανίδη και τα 7 εκατ. που προορίζονται για τον Αλαφούζο. Κονδύλια που επανεγγράφησαν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Από την άλλη, με αυτά τα 13 εκατ. έχουν σκοπό όχι να προσφέρουν ανακούφιση, αλλά να στηρίξουν τον ψηφοθηρικό μηχανισμό που έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι από παλιά διάφοροι συριζαίοι έχουν στήσει ΜΚΟ που συνεργάζονται με το κράτος παίρνοντας διάφορα «προγράμματα». Όλοι αυτοί θα βρουν νέο χώρο «δραστηριότητας» στα κονδύλια της Περιφέρειας και θα ενταχθούν στη «σφαίρα επιρροής» της Δούρου, η οποία χτίζει την πολιτική της καριέρα και έχει πλέον την ευκαιρία να τη χτίσει και μέσω του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

Η δικαιολογία ότι δεν προλάβαιναν ν' αλλάξουν τον προϋπολογισμό είναι γελοία. Δεν είχαν μόνο ένα μήνα στη διάθεσή τους, είχαν όλο το χρόνο από τις 25 Μάη που εκλέχτηκαν. Αυτοί ήταν που έλεγαν ότι είναι πανέτοιμοι να κυβερνήσουν και πως με το που θ' αναλάβουν θα συγκρουστούν με τα συμφέροντα. Όταν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Σγουρού, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή, απλώνουν τον τραχανά μπροστά στα «συμφέροντα» και τα περιμένουν για να κάνουν τη «νέα διαπραγμάτευση» (ο νοών νοεΐτω).

Η Δούρου δεν έκανε ούτε μια δήλωση αρχών, που κανείς δεν την εμπόδιζε να το κάνει. Δεν είπε, δηλαδή, ότι σκοπεύει να επανεξετάσει π.χ. τα 20 εκατ. στον Μελισσανίδη ή τα 7 εκατ. στον Αλαφούζο (ενόψει, μάλιστα, και της απόρριψης της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο). Γιατί δεν το έκανε; Γιατί έρχονται εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται την υποστήριξη των «συμφερόντων», ιδιαίτερα αυτών που διατηρούν και «ιδιωτικούς στρατούς». Επειδή το συγκεκριμένο θέμα θίχτηκε από μερίδα της αντιπολίτευσης (Περσιός και ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο μάλιστα), ανέλαβε να απαντήσει ο Καραμέρος (αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα).

Για το μεν γήπεδο του Αλαφούζου είπε ότι «ο Παναθηναϊκός που είναι ο ωφελού-

μενος πρόκειται να προχωρήσει σε ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης» και «η νέα περιφερειακή διοίκηση θα είναι εκεί τη στιγμή που πρέπει». Χτες ήταν να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε είναι γνωστό σε σας τι θέση κράτησε η Περιφέρεια. Εμείς δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό και επιφυλάσσομαστε για το επόμενο φύλλο.

Για το γήπεδο του Μελισσανίδη, ο Καραμέρος είπε αρχικά ότι «ο κόσμος της ΑΕΚ το θέλει. Και εμείς το θέλουμε. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα γίνει γήπεδο όπου ήταν γήπεδο». Κι επειδή γήπεδο ήταν σε 26,6 στρέμματα, έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν θα τα χαλάσουμε για δύο ή τρεις χιλιάδες θέσεις». Κουτοπονηριές από ένα δημοσιογραφικό της δεκάρας. Ο καυγάς δεν είναι για «δύο-τρεις χιλιάδες θέσεις», αλλά για 6 στρέμματα άλσους που δίνονται στον Μελισσανίδη. Πώς συμβιβάζεται αυτό με το «το άλσος δεν θα πειραχτεί», που είπε μετά; Ή με το «εμείς αφουγκραζόμαστε τι λέει η κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας και ο κόσμος της ΑΕΚ. Δεν ενοκαλιζόμαστε όμως κανένα επιχειρηματικό συμφέρον»; Ο κόσμος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει μιλήσει, οι

οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μιλήσει και το γήπεδο είναι του Μελισσανίδη, όχι της ΑΕΚ. Μια εταιρία του συγκεκριμένου καπιταλιστή θα το χτίσει και θα το εκμεταλλεύεται για μισό αιώνα και είναι αυταπόδεικτο ότι στην εταιρία αυτού του καπιταλιστή θα πάνε τα 20 εκατομμύρια της Περιφέρειας.

Κάποια πράγματα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας θα τα αλλάξει σίγουρα η διοίκηση Δούρου. Όμως, η κατεύθυνσή της έχει φανερίσει πεντακάθαρα. Δόγμα της είναι το business as usual, όπως ίσχυε και για τις προηγούμενες διοικήσεις. Το μόνο που μπορεί ν' αλλάξει είναι ο προσανατολισμός προς συγκεκριμένα καπιταλιστικά συμφέροντα. Αυτό το κάνει κάθε κόμμα όταν διαχειρίζεται την κεντρική ή τοπικές εξουσίες. «Το κράτος έχει συνέχισα» είπε την περασμένη εβδομάδα ο Τσίπρας, απευθυνόμενος –παρουσία του Αβραμόπουλου– στην ηγεσία της στρατοκρατίας. Η Δούρου το επιβεβαιώνει με τον προϋπολογισμό Σγουρού που ψηφίσει, δίνοντάς μας έτσι το πρώτο απτό δείγμα του τι σημαίνει «ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία». Τα μάτια μας έχουν να δουν πάρα πολλά ακόμη, όπως είδαν και όταν πρωτογνώρισε εξουσία το ΠΑΣΟΚ.

■ Νεοφιλελεύθερη λογική από τη Δούρου στην Περιφέρεια

Το θέμα δεν είναι η σπέκουλα του «Πρώτου Θέματος», του Κουμουτσάκου και των υπόλοιπων με το θέμα των απολυμένων καθαριστριών, το οποίο εκμεταλλεύονται για να πλήξουν τη Δούρου. Οι απολυμένες καθαρίστρες του υπουργείου Οικονομικών και η καθαριότητα στα κτίρια της Περιφέρειας είναι δυο διαφορετικά ζητήματα. Το θέμα είναι τι απάντησε η Δούρου και πώς τοποθετείται στο θέμα της καθαριότητας.

«Δεν υπήρχε προεκλογικά ή μετεκλογικά καμία δέσμευση για προσλήψεις γενικά στην Περιφέρεια ή για προσλήψεις των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών ειδικά. Κι αυτό γιατί η δική μας πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα μίας πελατειακής αντίληψης», δήλωσε απαντώντας στις εναντίον της επιθέσεις. Ωστε, οι προσλήψεις προκειμένου να διεκπεραιώνονται απαραίτητες εργασίες είναι «πελατειακή αντίληψη!» Το να προσλάβει, για παράδειγμα, η Περιφέρεια προσωπικό για την καθαριότητα των κτιρίων της, αντί να δίνει τη δουλειά σε εργολάβους-δουλέμπορους είναι πελατειακή αντίληψη! «Τι μας ζητάνε; Να κάνουμε προσλήψεις στην Περιφέρεια;», διερωτήθηκε με ιερή αγανάκτηση η Δούρου, ξεπερνώντας και τους πιο ακραίους νεοφιλελεύθερους.

Για το γεγονός ότι στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας υπάρχει έτοιμο έγγραφο για την κατακύρωση του διαγωνισμού σε εργολαβική εταιρία η Δούρου δεν είπε κουβέντα. Με τη μέθοδο των διαρροών «πηγές της Περιφέρειας» έλεγαν ότι πρόκειται για εισήγηση και όχι για απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε σχέση με τον διαγωνισμό. Δεν είπαν, όμως, οι «πηγές» ποια είναι η θέση της νέας περιφερειακής διοίκησης. Θα εξακολουθήσει να δίνει την καθαριότητα σε εργολάβους ή θα απαιτήσει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού; Από τις δηλώσεις Δούρου συνάγεται ότι επιλέγει τη μέθοδο της εργολαβίας, διότι οι προσλήψεις συνιστούν... πελατειακή πολιτική.

Αυτή η άποψη, όμως, δεν είναι πρωτότυπη. Χρόνια τώρα την ακούμε από τους εκπροσώπους του νεοφιλελευθερισμού. Από την εποχή του Μητσοτάκη, μετά του Σημίτη, μέχρι και σήμερα. Στόχος είναι να φύγουν εργαζόμενοι που είχαν υπαλληλική σχέση (μόνιμοι ή συμβασιούχοι αορίστου χρόνου) με το Δημόσιο και τη δουλειά τους να κάνουν ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις, με στόχο να τσακιστούν οι εργασιακές σχέσεις, να απαξιωθεί η εργατική δύναμη και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν νέοι τομείς κερδοφορίας για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι επιχειρήσεις-τέρατα των εργολάβων-δουλέμπορων. Σ' αυτή τη λογική κινούνται και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ασκούν διοίκηση.

Νεκρός από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης!

Στην Ελλάδα έχουμε μέχρι στιγμής μόνο τραυματίες (ένας έχει χάσει την ακοή του), όμως στη Γαλλία καταγράφηκε ήδη ο πρώτος νεκρός από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Πρόκειται για τον 21χρονο φοιτητή Ρεμί Φρες, ο οποίος συμμετείχε σε διαδήλωση διαμαρτυρίας για την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Τεσκου, στα περίχωρα της Τουλούζ. Οι διαδηλωτές δέχτηκαν την επίθεση της γαλλικής Χωροφυλακής και ο Φρες βρέθηκε νεκρός με τραύμα από έκρηξη στην πλάτη.

Η πρώτη αντίδραση της αστυνομίας ήταν η γνωστή μπατσική αντίδραση: μάλλον χτυπήθηκε από βομβίδα που πέταξαν οι ίδιοι οι διαδηλωτές. Τρεις μέρες αργότερα, ο ίδιος ο εισαγγελέας Κλοντ Ντεράν ανακοίνωσε ότι στα ρούχα του νεκρού διαδηλωτή ανιχνεύτηκε TNT,



ουσία που χρησιμοποιείται στις βομβίδες των δακρυγόνων και στις χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Ξέσπασε σάλος. Βουλευτές των Οικολόγων κατήγγειλαν την κυβέρνηση, ενώ η μέχρι το καλοκαίρι υπουργός Στέφανος Σισλ Ντιφλό μίλησε για ανεξίτηλο σήγμα στην ιστορία της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Ο υπουργός

νόνησε με τον πατέρα του νεκρού φοιτητή προκειμένου να τον συλλυπηθεί και να του εκφράσει την... αλληλεγγύη του και υποσχόμενος ότι θα αποκαλυφθεί «η πλήρης αλήθεια».

Το πιθανότερο είναι, αν δεν υπάρξει κινηματική πίεση, μετά από ένα διάστημα, που θα έχει ξεχαστεί η δολοφονία, να αρθεί η αναστολή χρήσης των δολοφονικών χειροβομβιδίων και να επιτραπεί στην αστυνομία να τις χρησιμοποιεί και πάλι. Γι' αυτό, όμως, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι καθήκον των Γάλλων. Εμείς ως κρατησούμε το γεγονός ότι τα κατασταλτικά αυτά μέσα δολοφονούν και πως είναι ευτύχημα που δεν είχαμε μέχρι τώρα νεκρό, έτσι όπως τα χρησιμοποιούν οι ελληνες μπάτσσοι. Ας το κρατήσουμε όχι ως συμπίερασμα, αλλά ως αίτημα απαγόρευσής τους.

Μόνη πατρίδα μας τα παιδικά μας χρόνια...

ΚΟΡΑΚΙ ΣΦΥΡΑ ΤΟ



Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ευτράπελα που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με αφορμή μια φωτογραφία που βρήκαμε στο facebook, θα ξεκινήσουμε τη στήλη με την παρουσίαση ενός αθλήματος που παίζαμε στα παιδικοεφηβικά μας χρόνια. Τη φωτογραφία ανέβασε στο facebook ο καλός φίλος Νάσος και μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω. Το άθλημα στο οποίο επιδιόχονταν τα αγόρια της φωτογραφίας λέγεται «μακριά γαϊδούρα» και τείνει να εξαφανιστεί. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Στο σχολείο, κατά την ώρα του διαλείματος, το άθλημα απαγορεύεται, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε παλιότερα (η φωτογραφία έχει τραβηχτεί πριν από περίπου 25 χρόνια στο προαύλιο του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποφαινόμενος), ενώ η έλλειψη της αλάνας δεν επιτρέπει τη συνένωση ομάδας 12-15 αποφασισμένων παιδιών, που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας.

και πο-νηρά σχολία), αποτελούν σοβαρούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία. Ας αφήσουμε όμως τις όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που ως νέοι και ωραίοι κάναμε εντύπωση και ομορφαίναμε την πλάση γύρω μας και ως επανέλθουμε στην εποχή

τους τους οπαδούς που γέμισαν το γήπεδο.

Αντίθετα, στο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος τον πρώτο λόγο δεν τον είχαν οι παίκτες, αλλά οι οφθαλμίατροι, αφού μόνο με κολλύριο

κολαούζοι τους επικεντρώθηκαν σε αλληλοκατηγορίες και ανούσιες αντεγκλήσεις σχετικά με τον έλεγχο της διαίτησής.

Εχουμε γράψει αρκετές φορές για την απαξίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου και την παρασιτική τακτική της συντριπτικής πλειοψηφίας των «ανιδιοτελών εργατών» που το λυμαίνονται. Δυστυχώς, φέτος η κακόγουστη παράσταση έχει αρχίσει να εμφανίζεται από πολύ νωρίς, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό αν το συνδέσουμε με την απόδοση και την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Η στήλη, προκειμένου να συνεχίσει απεριόριστη την ενημέρωσή σας, έχει έρθει σε επαφή με οφθαλμίατρο και ταυτόχρονα κάνει μαθήματα ανατομικής αυτοσυγκέντρωσης για να μπορεί να διατηρεί την ψυχραιμία της μπροστά στο μεγαλείο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

ΥΓ1: Ο τίτλος της στήλης είναι σύνθημα γραμμένο με μαύρα γράμματα απέναντι από παιδικό σταθμό στο Μετς. Δεν υπάρχει σχολιασμός του συνθήματος και επιλέχθηκε ως τίτλος γιατί συνδέεται με το άθλημα της «μακριάς γαϊδούρας» που μας γυρίζει, αν όχι στα παιδικά μας χρόνια, σίγουρα στα εφηβικά.

ΥΓ2: Σε αντίθεση με την τακτική που έχουν επιλέξει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ δείχνουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να επικεντρώνονται στη δουλειά που γίνεται εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο «ευχαριστώ την Παναγία», κατά κόσμον Άγγελος Αναστασιάδης, γνωρίζει τα χούγια και τα κατάρτιση της Τούμπας και έχει καλές σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς, γεγονός που του έδωσε πίστωση χρόνου για να φτιάξει ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Προς το παρόν, χωρίς να έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο αγωνιστικά, έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις γκέλες του Ολυμπιακού και να βρίσκεται στην κορυφή



■ ΣΤΙΒΕΝ ΝΤΑΛΤΡΙ

Σκουπίδια

Ο βρετανός σκηνοθέτης («Μπίλι Ελιοτ», «Οι ώρες», «Σφραγισμένα χείλη») μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αντι Μάλικαν. Δυο παιδιά δουλεύουν στις χωματερές του Ρίο ψάχνοντας πολύτιμα πράγματα. Βρίσκουν ένα πορτοφόλι και αντί να πάρουν τα λεφτά από μέσα και να το πετάξουν, επιλέγουν να το κρατήσουν και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα μυστικά του. Σύντροφός τους στην προσπάθεια αυτή είναι και ο «Αρουραίος», ένα παιδί που ζει στους υπονόμους, γι' αυτό και το φωνάζουν έτσι. Το πορτοφόλι όμως φαίνεται να περιέχει κάτι πολύ σημαντικό, καθώς η αστυνομία κυνηγά συνεχώς τα τρία παιδιά...



Πλάνα στις χωματερές όπου δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι, πλάνα μέσα στις φραβέλες όπου ζουν χιλιάδες άνθρωποι, η αστυνομική βία πανταχού παρούσα και η πολιτική διαφθορά, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της ταινίας. Ο Ντάλτρι, αν και καταπιάνεται με μια πολύ σκληρή πλευρά της Λατινικής Αμερικής, επιλέγει μια πιο ανάλαφρη φόρμα. Γι' αυτό και στην ταινία του πρωταγωνιστεί η δράση, ενώ ταυτόχρονα η πλοκή κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή. Αν και πρόκειται για μια ταινία που βαδίζει σε ασφαλή μονοπάτια, αν και φλερτάρει με λαϊκίστικα στοιχεία, παραμένει ενδιαφέρουσα γιατί μας υπενθυμίζει την ύπαρξη ενός κόσμου που υποφέρει.

■ ΠΑΒΕΛ ΠΑΒΛΙΚΟΦΣΚΙ

Ιντα

Ο πολωνός σκηνοθέτης επιστρέφει (κινηματογραφικά) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην πατρίδα του. Ο Παβλικόφσκι στην ταινία του ασχολείται με τα τραύματα που άφησε στην πατρίδα του ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ό,τι έγινε μεταξύ πολωνών καθολικών και εβραίων. Η πρωταγωνίστριά του είναι δόκιμη μοναχή. Προτού ορκιστεί, συναντά τη μόνη εν ζωή συγγενή της, που της λέει για πρώτη φορά ότι είναι εβραία. Οι δυο γυναίκες προσπαθούν να μάθουν το παρελθόν της οικογένειάς τους.



μας, στην οποία κάνουμε υπομονή, παρά το γεγονός ότι παραμένουμε ωραίοι.

Δεν ξέρω πόσοι από τους ανανώστες της στήλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα δυο κλασικά ντέρμπι σε Ισπανία και Ελλάδα. Είναι όμως σίγουρο ότι όσοι τα παρακολούθησαν κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: οι τέσσερις ομάδες δεν έπαιζαν το ίδιο άθλημα, όσο και αν κάποιος προσπαθούσε ακόμη να μας πείσουν ότι όλες έπαιζαν ποδόσφαιρο. Το απόγευμα του Σαββάτου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (ο τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 3-1) έπαιζαν πολύ καλή μπάλα και πρόσφεραν γκολ και πλούσιο θέαμα. Παρά το γεγονός ότι και οι δυο ομάδες είχαν παίξει μεσοβδόμαδα αγώνες για το Champions League, οι παίκτες τους είχαν διάθεση για μπάλα και αποζημίωσαν με την απόδοσή

μπορούσε κάποιος να αντέξει το μαρτύριο που του επέβαλαν με την απογοητευτική εμφάνισή τους οι παίκτες των δυο ομάδων. Το θέαμα ανύπαρκτο, οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες από μηδενικές έως ελάχιστες, οι ποδοσφαιριστές είχαν στο νου τους πώς να πλακωθούν και όχι να παίξουν μπάλα. Ασορτί με το όλο σκηνικό και ο διαιτητής της αναμέτρησης (Καλογερόπουλος το όνομα αυτού), που ετοιμάζεται να γίνει και διεθνής (η αναγόρευση του σε διεθνή διαιτητή, μπορεί να θεωρηθεί και ως ευγενική χορηγία των ΕΠΟ και ΚΕΔ, προς τους ευρωπαίους οφθαλμιάτρους). Οπως ήταν απόλυτα φυσικό, οι συζητήσεις μετά το ντέρμπι είχαν σα βάση τις διαιτητικές αποφάσεις και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν. Προκειμένου να κρύψουν τη γύμνια των ομάδων τους, οι δυο διοικήσεις και οι

Η «Κ» ήταν εκεί

ΑΟ Παγκρατίου – Πανθηρειακός: 0-1 Ποδόσφαιρο Γ' Αθηνών

Το χειροκρότημα των οπαδών του Παγκρατίου ήταν η καλύτερη επιβράβευση για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της ομάδας τους. Οι Rossoneri προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να «κλέψουν» το παιχνίδι, αφού οι αντίπαλοί τους ήταν πολύ καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Με πολλά λάθη οι τρεις διαιτητές. Ίσως η μοναδική σωστή απόφασή τους να ήταν το πέναλτι υπέρ του Πανθηρειακού, που έκρινε και την αναμέτρηση. Οι μαυροκόκκινοι, παρά την ήττα τους, άφησαν καλές εντυπώσεις και έδειξαν ικανοί να κάνουν μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δημιουργήθηκε λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Το άθλημα της «μακριάς γαϊδούρας» έχει και δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι αποκλειστικά ανδρικό άθλημα και δεν γίνονται αγώνες παλαιμάχων, αφού μετά από κάποια ηλικία τόσο η καταπόνηση της μέσης με υπερβολικό βάρος όσο και το πήδημα (δε θέλω υπονοούμενα

οικονομική εξόρμηση για τη στήριξη της «Κ»

Οκτώβρης 2014-Φλεβάρης 2015

Αριθμός λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

100/87804638



Κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω ακούμε την ίδια προπαγάνδα περί ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι πλημμύρες και οι καταστροφές στα νοικοκυριά των ανθρώπων του λαού (στις περιοχές λαϊκής κατοικίας γίνονται πάντα οι καταστροφές) δεν οφείλονται στα «ακραία καιρικά φαινόμενα», τα οποία είναι πάντοτε αναμενόμενα (κάποτε θα βρέξει παραπάνω από το σύνθετο,



φισού; Υπήρχε κοινοτική χρηματοδότηση για την κατασκευή των οδικών έργων, όχι όμως και για έργα ουσιαστικής αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Με το γνωστό πρόσχημα «να μην χάσουμε τους κοινοτικούς πόρους» παράτησαν εντελώς τα αντιπλημμυρικά έργα, έδωσαν την κουτάλα στους μεγαλοεργολάβους και άφη-

Ακραία πολιτικά φαινόμενα

κάποια στιγμή θα γίνει ένας σεισμός), αλλά στην ακραία πολιτική αδιαφορία που δείχνουν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις για την αντιπλημμυρική και την αντισεισμική θωράκιση.

Ειρωνεία της τύχης τα έφερε έτσι που τη μέρα της νέας καταστροφικής πλημμύρας στην Αττική να ψηφίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με συριζική πλειοψηφία πλέον, ο προϋπολογισμός του 2015, τον οποίο όμως είχε καταρτίσει η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Δεν προλάβαιναν να τον αλλάξουν, είπαν, μπόρεσαν όμως να αυξήσουν το κονδύλι για κάποιες φιλανθρωπικού τύπου δράσεις. Το κονδύλι για αντιπλημμυρικά έργα, όμως, δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν! Ετσι, βλέπει κανείς να μην διατίθεται ούτε ευρώ για αγωγούς ομβρίων στον τεράστιο Δήμο Περιστερίου που πνίγηκε, επειδή προφανώς θεωρήθηκε ότι τα σχετικά έργα έχουν ολοκληρωθεί! Για τους γειτονικούς Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που αντιμετωπίζουν εξίσου μεγάλα προβλήματα, διατίθενται μόλις 1,1 εκατ. ευρώ, όταν για τα γήπεδα του Μελισσανίδη και του Αλαφούζου διατίθενται

27 εκατ. ευρώ. Οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές και καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να τις κρύψει.

Δε φταίει, βέβαια, η Δούρου για τις πλημμύρες, όμως το γεγονός ότι ο συνδυασμός της δέχτηκε να προωθήσει για ψήφιση αυτόν τον εκτρωματικό προϋπολογισμό δείχνει ότι από άποψη αρχών κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ασφαλώς και θα διαθέσουν κάτι παραπάνω τώρα, για να κατασιγάσουν την οργή του κόσμου που καταστράφηκε οικονομικά, όμως αυτό το «κάτι παραπάνω» μόνο πασαλείμματα θα γίνουν, όπως πασαλείμματα γίνονται τόσα χρόνια τώρα.

Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα είναι γνωστές και εντοπισμένες εδώ και χρόνια. Κάθε φορά, όμως, ακούμε τα ίδια πράγματα: για την άναρχη δόμηση, για τα μπαζωμένα ρέματα. Μια επιχειρηματολογία που τείνει στην ανάπτυξη της συλλογικής ενοχής για να απάλλαξουν οι πραγματικοί ένοχοι. Μια επιχειρηματολογία που τείνει στο «δεν μπορεί να γίνει τίποτα πέρα από πασαλείμματα». Και όμως, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες εδώ και χρόνια. Ο «Ριζοσπάστης» αποκάλυψε

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας για τη χρονική περίοδο 2012 - 2014, που αναφέρει ως επιτακτική ανάγκη «να προχωρήσει η διευθέτηση των ρεμάτων της Εοχατιάς, των παράπλευρων ρεμάτων της και του Χαϊδαρορέματος, να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα και οι διαμορφώσεις αγωγών ομβρίων υδάτων, που είναι αναγκαία σε περιοχές όλων των δήμων». Δεν πρόκειται για καμιά απόρητη μελέτη, για επίσημα κρατικά έγγραφα πρόκειται, που αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν το πρόβλημα, ότι υπήρχαν λύσεις, αλλά δεν έγινε τίποτα για να αρχίσουν αυτές οι λύσεις να υλοποιούνται. Αν είχε γίνει, τότε τα πράγματα θα ήταν σαφώς καλύτερα και οι καταστροφές λιγότερες. Και πάντως, θα υπήρχε μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα και ο κόσμος δε θα ζει με το φόβο μιας ακόμη καταστροφικής πλημμύρας.

Ούτε στο άμεσο μέλλον πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση της ΕΕ. Ξεχάσαμε, άραγε, όσα αποκαλύφθηκαν πριν μερικά χρόνια, μετά την καταστροφική πλημμύρα του Κη-

σαν ολόκληρες περιοχές στοιχειωδώς απροστάτευτες.

Η ίδια λογική επικρατεί και στους προϋπολογισμούς που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση, οι περιφέρειες και οι δήμοι. Μπούσουλας δεν είναι οι λαϊκές ανάγκες αλλά το περιβόητο ΕΣΠΑ και τα έργα που θεωρούνται επιλέξιμα. Είναι πιο εύκολο να «κόψεις» ένα κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για να κάνει ο Μελισσανίδης τη μπίζνα του, λεηλατώντας παράλληλα το άλσος της Φιλαδέλφειας, παρά να «κόψεις» τα μισά για να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ενταγμένα σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα είναι τα όποια αντιπλημμυρικά έργα γίνονται να είναι λίγα, σκόρπια σε διάφορους δήμους, αποσπασματικά, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να προστατεύουν μια περιοχή ή ένα δήμο και να επιβαρύνουν μια γειτονική περιοχή ή ένα γειτονικό δήμο.

Αυτό το απέραντο μπάχαλο, που το πληρώνουν από καιρού εις καιρόν τότε ή μία και τότε ή άλλη περιοχή, δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Επιστήμονες να σχεδιάσουν και συνεργεία να εκτελέσουν υπάρχουν, όμως η εξουσία και το κεφάλαιο έχουν άλλες προτεραιότητες.

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

19ος χρόνος

Με το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας η «Κόντρα» μπαίνει αισίως στο 19ο έτος της. Ένας χρονογράφος της παλιάς Αθήνας θα έγραφε ενδεχομένως «δεσποινίς ετών 19», αλλά για μας η ηλικία από μόνη της δε σημαίνει τίποτα. Σημασία έχει πώς πέρασαν τα προηγούμενα 18 χρόνια, τι αφήνουν ως παρακαταθήκη για τα επόμενα.

Οι νεότεροι στην ηλικία συντάκτες της σημερινής «Κ» προσπαθούσαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα όταν ξεκινούσε αυτό το εγχείρημα. Οι μεγαλύτεροι είχαμε κατάμαυρα μαλλιά που τώρα έχουν ασπρίσει. Κάποιοι απ' αυτούς που πρωτοξεκινήσαμε κουράστηκαν και εγκατέλειψαν, άλλοι ήρθαν να τους αντικαταστήσουν. Η ίδια η εφημερίδα ξεκίνησε ανιχνευτικά ως προς το στιλ και το ύφος της, τα βρήκε στην πορεία, τα ανανέωσε, τα άλλαξε, τα βελτίωσε. Ενηλικιώθηκε όπως ενηλικιώνεται κάθε ζωντανός οργανισμός. Με τη διαφορά ότι στο χέρι της είναι να μη γεράσει ποτέ. Να μπορεί να τραβάει νέο αίμα στις γραμμές της, να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής, να παίρνει τα μνύματά τους.

Αν κοιτάζουμε για κάτι σε αυτή την εφημερίδα είναι τρία πράγματα. Τα παραθέτω σε τυχαία σειρά. Πρώτο, παραμείναμε σταθεροί στο ιδεολογικοπολιτικό μας πλαίσιο. Δεύτερο, ποτέ δεν κρύψαμε τις απόψεις μας, δεν παίξαμε οπορτουνιστικά παιχνίδια, δε χαϊδέψαμε αυτιά, δεν προσπαθήσαμε να κοροϊδέσουμε τον αναγνώστη. Τρίτο, εμείναμε στη γραμμή των πολιτικών αποκαλύψεων που ξεκινούν από το ρεπορτάζ. Αξίζει να μείνουμε λίγο στο τελευταίο.

Είναι μόνιμο χαρακτηριστικό του λεγόμενου ακροαριστερού Τύπου η θεωρητική απεραντολογία που συχνά καταλήγει σε παπαρολογία. Σελίδες επί σελίδων γεμίζουν με τα ίδια και τα ίδια. Ακόμη και καλογραμμένα κείμενα καταντούν ανιαρά, γιατί δεν έχουν να πουν κάτι καινούριο, αλλά επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια. Η λεξιλαγνεία ποτέ δεν έκανε σημαντική τη λογοτεχνία, πώς θα μπορούσε να κάνει την πολιτική φιλολογογία;

Στην «Κ», ξεκινώντας από κάποιες θεμελιώδεις επισημάνσεις του Λένιν, είπαμε από την αρχή ότι θα κάναμε ρεπορτάζ, για να μπορούμε να κάνουμε πραγματική δουλειά πολιτικών αποκαλύψεων. Κι επειδή δε θέλαμε να μοιάσουμε στον αστικό Τύπο, ο οποίος υποκριτικά διαχωρίζει το ρεπορτάζ (το οποίο υποτίθεται ότι είναι αντικειμενικό) από το άρθρο (το οποίο μπορεί να εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο), καθιερώσαμε ένα διαφορετικό στιλ, στο πλαίσιο του οποίου το ρεπορτάζ και το άρθρο συντίθενται σε ΟΛΟΝ.

Ποτέ δεν κάναμε ψεύτικο ή παραποιημένο ή παραφουσκωμένο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και οι πραγματικοί κομμουνιστές ποτέ δε φοβήθηκαν την αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια «δική μας» και «των άλλων», υπάρχει απλώς η αλήθεια. Αλλά και ποτέ δεν αφήσαμε τα δεδομένα του ρεπορτάζ «χύμα», ιδεολογικά και πολιτικά «απροστάτευτα», χωρίς τη συναγωγή συμπερασμάτων απ' αυτά, χωρίς τη θεωρητική γενίκευση όποτε αυτή ήταν απαραίτητη, χωρίς την μετά παρηγορία διατύπωση της γνώμης μας, χωρίς κάλεσμα για δράση.

Γι' αυτό και σε αυτά τα 18 χρόνια ουδείς τόλμησε να διαψεύσει ρεπορτάζ μας, μολονότι πολλοί διαφώνησαν ή και στάθηκαν απέναντι στα πολιτικά μας συμπεράσματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που με τα μαχητικά ρεπορτάζ μας κερδήθηκαν μικρές ή μεγαλύτερες μάχες. Δεν ήταν λίγες φορές που με τις αποκαλύψεις μας συγχωνευτήκαμε με κινήματα αντίστασης, βοηθώντας την πάλη τους.

Μπαίνοντας στο 19ο χρόνο της ζωής της «Κ» μπορούμε ευπρόσωπα να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε, πάντα με τη δική σας βοήθεια.

Π.Γ.

**Γραφτείτε
συνδρομητές
στην «Κόντρα»**
Συνδρομές
Ετήσια 85 ευρώ
Εξάμηνη 45 ευρώ
Λογαριασμός ΕΤΕ: 10087804638



ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ISSN 2241-6021

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 65. ΤΚ 112 52, ΤΗΛ. 8675243, FAX 8663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μπακατζέλου 1 και Εγνατία, ΤΗΛ-FAX 221898

<http://www.eksegersi.gr>, e-mail: kontra@eksegersi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικήτης-Εκδότης-Διευθυντής: ΠΕΤΡΟΣ ΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΧΕΛΙΟΣ ΠΡΕΣ ΑΒΕΕ: Ιερα Οδός 81 - ΑΘΗΝΑ