



ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 704 - ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012

1,30 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΟΝΤΡΑ»

Ιωάννης Βρούτσης – Ροβέρτος Σπυρόπουλος

**Πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη» και παριστάνουν τους... περαστικούς**

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Το θεατρικό κουκούλωμα μιας αντιλαϊκής θύελλας

**Μετά τη σαπουνόπερα ο εφιάλτης**

ΣΕΛΙΔΑ 3

Νότια Αφρική

**Το απαρχάντ είναι ακόμη εδώ**

ΣΕΛΙΔΑ 5

Πρωθυπουργός σε ρόλο προβοκάτορα και ρουφιάνου

ΣΕΛΙΔΑ 16

Σε τι διαφέρει ο Σαμαράς από τον Πλαναγιώταρο;

ΣΕΛΙΔΑ 11



**Δεν είναι το χρέος, δεν είν' οι δανειστές, φτηνούς εργάτες θέλουνε οι καπιταλιστές!**

## ΤΟ ΕΠΙΤΕΙΟΛΟΠΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

20/10: Ημέρα κατά ουσεοπόρωσης, Γουστεμάλα: Ημέρα επανάστασης (1944), Κένυα: Ημέρα Jomo Kenyatta 20/10/1969: Πρότη εμφάνιση «20 Οκτώβρη» (βόρια σε κάρδο) 20/10/1977: Συμπλοκή AEG, δολοφονία Χρήστου Κασιμή 20/10/1977: Βόμβα στο γερμανικό προξενείο Πάτρας 20/10/1986: Βόμβα στο ΙΔ' ΑΤ (ΕΛΑ) 21/10: Αγγλία: Ημέρα Trafalgar (1805), Ονδούρα: Ημέρα στρατού (1956), Σομαλία, Σουδάν: Ημέρα επανάστασης (1964) 21/10/1918: Πρώτο πανελλαδικό πανεργατικό συνέδριο, ιδρυση ΓΣΕΕ 21/10/1952: Ο Νίκος Ζαχαρίδης δηλώνει «Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος», όλοι οι σκύλοι μια γενιά! 21/10/1969: Πολυετείς φυλακίσεις σε Αλέξανδρο Αρχάγιαν και Δημήτρη Λέκκα για βόμβες κατά χούντας 21/10/1977: Βόμβα σε γραφείο σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, πυροβολισμοί εναντίον ΑΤ (RAF) 21/10/1977: Διαδηλώσεις-βόμβες σε Παρίσι, Τουλούζη, Λιμόν, Νανσύ, Γένοβα, Μιλάνο, Ρώμη, Φλωρεντία, γερμανικά προξενεία Μαδρίτης, Αμστερνταμ και Μάστριχτ 21/10/1999: Ο 23χρονος Π. Καζάκος πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον μεταναστών, ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες 22/10: Βατικανό: Εθνική γιορτή, Πουέρτο Ρίκο: Ημέρα βετεράνων 22/10/1977: Βόμβα στο γερμανικό προξενείο Ηρακλείου 22/10/1977: Διαδηλώσεις-επεισόδια σε εννιά πόλεις, βόμβες σε γερμανικούς στόχους, πυρπολήσεις αυτοκινήτων (Ιταλία) 23/10: Ημέρα οικολογικού χρέους 23/10/1931: Βελούχιώτης και εβδομήντα εξόριστοι μεταφέρονται στη Γαύδο 23/10/1948: Αθώωση δολοφόνων Γιάννη Ζεύγουν 23/10/1953: Απόλυτη κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων Θεσσαλονίκης και 32 κοινοτήτων 23/10/1998: Ο ανθυπαστυνόμος Κυριάκος Βαντούλης σκοτώνει τον 17χρονο γιουγκολάβιο μαθητή Μάρκο Μπουλάτοβιτς 24/10: Ημέρα για αφοπλισμό, ημέρα αποτίμησης γυναικείας εργασίας, ημέρα ακτών, ημέρα κατά παχυσαρκίας, ημέρα Ηνωμένων Εθνών, Ζάμπια: Ημέρα ανεξαρτησίας (1964) 24/10/1968: Βόμβες (ΔΕ) σε εισόδους Νομικής και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 24/10/1977: Αποφυλάκιση βασανιστή Μπάμπαλη μετά από 18μηνη φυλάκιση! 24/10/1978: Βόμβες σε έκθεση AEG και στο μηχανοκίνητο χωροφυλακής (Θεσσαλονίκη) 24/10/2001: Ο αστυφύλακας Γ. Τύλιανάκης σκοτώνει τον 21χρονο Μαρίνο Χριστόπουλο 24/10/2002: Ο ανθυπαστυνόμος Θ. Κατσάς σκοτώνει τον 23χρονο Αναστάσιο Λυμούρα 25/10: Ημέρα ζυμαρικών, Καζακοτάν: Ημέρα ανεξαρτησίας (1990) 25/10/1949: Αποχώρηση βρετανικών στρατευμάτων από Ελλάδα 25/10/1977: Διαδηλώσεις-συγκρούσεις με αστυνομία, 18 αστυνομικοί τραυματίες (Παλέρμο) 25/10/1983: Απάβαση Αμερικανών στη Γρενάδα 26/10: Αυστρία: Εθνική γιορτή, Νότιο Βιετνάμ: Ημέρα συντάγματος-δημοκρατίας (1955-1956), Μπενίν, Ρουάντα: Ημέρα ενόπλων δυνάμεων, Ελβετία: Ημέρα σημαίας 26/10/1912: Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 26/10/1971: Συλλήψεις 32 μελών ΚΚΕ εσ. 26/10/1977: Βόμβα στο δυτικογερμανικό μορφωτικό κέντρο Κωνσταντινούπολης, διαδηλώσεις, τρεις τραυματίες.

● Συνεπής προς τον εαυτό της η Νορβηγική Επιτροπή απένειμε το Νομπέλ Ειρήνης στην ΕΕ ●●● Θυμηδείτε πόσοι σφαγείς έχουν πάρει το εν λόγω βραβείο και δια πάψετε ν' ασχολείστε με το δέμα ●●● Δεν αξίζει τον κόπο ν' αγανακτούμε ●●● Εκτός αν είμαστε... Ρένα Δουρούρου ●●● Γιατί αν αγανακτήσουμε, δια είναι σαν να πειριμέναμε κάτι διαφορετικό ●●● «Γαμημένες αλβανικές κωλοτρυπίδες» κραύγαζε ο Παναγιώταρος έξω από το δέματρο «Χυτήριο» ●●● Το αφιερώνουμε εξαιρετικά σε κάτι αλβανικά της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα που φλερτάρουν [αν δεν συμμετέχουν] με τους νεοναζί ●●● Εκτός αν δεν έχουν τίποτα το «σκιπιτάρικο» μέσα τους [γιατί «μπέσα» δεν έχουν σίγουρα] ●●● Το γράφουμε έτσι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και μερικές κουβέντες καφενείου ●●● Ωραίος ο Ντομινίκ Στρος-Καν, χαρακτηρίζει μαλάκα τον εαυτό του ●●● Μαλάκας επειδή πιάστηκε στα πράσα, ενώ στα οιμαδικά όργια συμμετέχει όλος ο καλός ο κόσμος ●●● «Θα ξαφνιαζό-



σασταν αν βλέπατε ορισμένους από τους συμμετέχοντες», δήλωσε σε γαλλικό περιοδικό ●●● Αυτό μοιάζει και σαν πρειδοποίηση ●●● «Αφήστε με ήσυχο, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου δε δα σας ξεπλένει ούτε ο Σηκουάνας» ●●● Τη συστηματική ενασχόλησή της με τη δημοσιογραφία ανήγγειλε η Καϊλή ●●● Διότι «πολιτική και δημοσιογραφία είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία ●●● Καλωσορίζουμε τη συναδέλφισσα Εύα, με τη βεβαίωτη πότι με τα δαυμάσια ελληνικά της δ' ανοίξει νέους δρόμους διών στην αρδογραφική δημοσιογραφία ●●● Πα-

ραδέτουμε, δε, προς επίρρωσιν, δείγμα λαμπρό από ένα τουιτάρισμά της ●●● «Φαίνεται το κλίμα να αλλάζει υπέρ των χωρών του Νότου, κατά της πίεσης που ενώ δεν αποδίδει, ασκείται έντονα από τη Γερμανία κυρίως» ●●● Ψυχραιμία, μην ψάχνετε για πρεμιστικά, πάρτε βαθιά ανάσα και χαμογελάστε πλαστά ●●● «Αφού λοιπόν δέλουν [γκούχου, γκούχου] να τους αντιμετωπίσουμε εκτός από τη Βουλή και στο πεζοδρόμιο [γκούχου, γκούχου] δια είμαστε [γκούχου] στο πεζοδρόμιο», δήλωσε ο πρόεδρος Καμμένος ●●● Σιγά μη σας φύγει κάνας πόντος

από τα καλόσι, παλικάρια ●●● Ακόμα και στο σάου «ρουφάω δακρυγόνα, βήχω, δακρύζω» δεύτεροι έρχεστε ●●● Εχει προηγηθεί ο Γιωργάκης, με εκείνο το αρμότη σάου στον Πειραιά ●●● Ευτυχώς που οι νεοναζί δεν είχαν πάρει χαμπάρι μια παράσταση που ανέβηκε πέρυσι στο καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αθηνών ●●● Λεγόταν «Περί της ενοίας του πρώσου του υιού του Θεού» και ήταν του ιταλού Ρομέο Καστελούται ●●● Το τι χειροβομβίδα και σκατό είχε φάει το αναγεννησιακό πορτρέτο του Ιησού δε λέγεται ●●● Άλλα τόσο μεγάλος και υπαινικτικός τίτλος του έπεφτε βαρύς του Παναγιώταρου κι έτσι ο Καστελούται τη γλίτωσε ●●● «Έγραψε» το εξώφυλλο της «Κόντρας» το περασμένο Σάββατο ●●● «Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο Ελληνας έχασε τον εαυτό του. Από φιλότιμος, δημιουργικός και σεμνός άνδρωνος, κατάντησε ένας αγράμματος, άξεστος και απολύτιστος κάφρος» ●●● Για δες ποιος μιλάει ●●● Ο Σταύρος Ζαλμάς, πρωταγωνιστής σε τόσα σκουπιδοσύριαλ της τηλεόρασης ●●●

◆ Θετική χαρακτήριση την επίσκεψη Μέρκελ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ, συμπληρώνοντας: «Είναι αυτό που λέμε ότι άξιζε το ρίσκο αυτή η επίσκεψη και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην πράξη σε λίγο καιρό με την εκταμίευση της δόσης». Αφού άλλα ήταν τόσο ωραία και θετικά, γιατί ο Κουβέλης αρνήθηκε να μπει στο κάδρο με τη Μέρκελ και έφραξε το δρόμο και στον Βενιζέλο; Μήπως κάτι τασγλανάκια που σήκωσαν τη μύτη μέχρι τον ουρανό πρέπει να μαζευτούν λίγο;

◆ «Η τρόικα σκοπεύει να μεταμορφώσει τους Ελληνες σε... κινέζους, που εργάζονται 12ωρο για μία κουπά ρύζι». Αυτά έγραφαν οι νεοναζί σε ένα από τα ολιγόλογα δελτία Τύπου που εκδίδουν καθημερινά. Φυσικά, έκρυψαν το γεγονός ότι οι ίδιοι, με τα δουλεμπορικά γραφεία που δημιουργούν, στέλνουν ανέργους να δουλέψουν με μεροκάματο 18 ευρώ και τους παρακολουθούν μάλιστα, μη τυχόν και δεν είναι εργατικοί και πειθήντοι έναντι του εργοδότη.

◆ Η εικόνα προξενεί θλίψη. Δεν

μιλάμε για τις τιμές αρχηγού κράτους, που αποδόθηκαν σε μια εικόνα (κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο με το «άγιο φως»), η οποία προκαλεί οργή. Μιλάμε για τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έσπευσαν να συμμετάσχουν στην πομπή και τους ποιλύ περισσότερους που θέλουν να προηγηθεί το Μνημόνιο-1, το Μνημόνιο-2 και η πληθώρα των εφαρμοστικών τους νόμων. Κάθε φορά που αρχίζει γκρίνια μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιωτακόπουλος βγαίνει μπροστά και την αγκαλιάζει. Για να την κρατήσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

◆ Πολιά του τέχνη κόσκινο. Για τον Γ. Παναγιωτακόπουλο λέμε, που χτυπάει και πάλι τα τύμπανα του πολέμου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική και καλώντας το

συνέντευξη-ποταμός του ιστορικού Μάρκ Μαζάουερ

ρολογικών μέτρων.

Τα Νέα Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Μάλστρομ για την πρόθεσή της να εισηγηθεί την αύξηση της χρηματοδότησης στη χώρα από το 75% στο 95%, για να υποστηρίξουμε αυτές οι δράσεις, που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα σύγχρονο σύστημα αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών.

Νικόλαος Δένδιας

Οταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος μεσοπρόθεσμος στόχος, δεν ωφελείται κάποιος αρχίζει να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν όντως θέλεις ν' ανέβεις ένα φωτό βουνό και αρχίζεις να το κατεβαίνεις, τότε το βουνό γίνεται ακόμη ψηλότερο. Δεν θα πρέπει να κάνουμε υποδέσεις σχετικά με ένα τέτοιο αίτημα (σ.σ. επιμήκυνση ελληνικού προγράμματος), ωστότι γίνει γνωστό το περιεχόμενο της έκθεσης των πιστωτών της Ελλάδας.

Βόλφγκανγκ Σόμπιλε

Ανησυχούμε όλοι και περισσότερο από τις επιπτώσεις που έχουν τα προγράμματα λιτότητας στην παγ

## ■ Το θεατρικό κουκούλωμα μιας αντιπολιτείας θύελλας

# Μετά τη σαπουνόπερα ο εφιάλτης

**Μ**ια καλή σαπουνόπερα έχει τη συντομίγη της. Πρέπει καταρχήν να εκτυλίσεται σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Δεύτερο πρέπει να έχει κλιμακούμενη ένταση, πρώτα μέσα στο κάθε επίπεδο και μετά ανάμεσα στους πρωταργωνιστές των διάφορων επιπέδων. Και βέβαια, πρέπει να κορυφώνεται την κατάληξη στηγμή. Για παράδειγμα, πριν το προγραμματισμένο διάλειμμα για διαφημίσεις πρέπει να υπάρχει μια μίνι κορύφωση, ώστε ο θεατής να επιστρέψει και να μην πατήσει το τηλεκοντρόλ σε άλλο κανάλι. Και πριν το φινάλε πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη κορύφωση, αυτή που θα καθηλώσει το θεατή στον καναπέ και θα του γεμίσει τα μάτια με δάκρυα.

Τη συντομίγη αυτή εφαρμόζουν από τα τέλη Αυγούστου οι ηγέτες της συγκυβέρνησης. Εχουμε τέσσερα επίπεδα διαπραγματεύσεων. Στο εσωτερικό της τροίκας, με τις ισχυρές διαφωνίες ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία. Στο εσωτερικό της συγκυβέρνησης, με τις τόσες συσκέψεις των τριών αρχηγών. Ανάμεσα στην κυβέρνηση και την τροίκα. Ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα αιφεντικά της τροίκας. Ζούμε εδώ και πενήντα μέρες το σαστένς και τις διαδοχικές κορυφώσεις μιας σαπουνόπερας. Μέχρι που φτάσουμε στο απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο πρόεδρος Βαγγέλης και ο πρόεδρος Φώτης είπαν από ένα οργισμένο «όχι» στις απαιτήσεις της τροίκας για περαιτέρω ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. «Το σημείο στο οποίο φθάσαμε στα εργασιακά των περασμένου Φεβρουαρίου είναι το ακραίο σημείο. Άλλες παρεμβάσεις στα εργασιακά δικαιωμάτων δε βοηθούν ούτε την παραγωγή, ούτε την ανταγωνιστικότητα, ούτε την απασχόληση», δήλωσε ο Βενιζέλος. «Βέβαιώς πρέπει να υπάρξουν διαφθωτικές αλλαγές. Άλλα δεν είναι διαφθωτική αλλαγή το να οξιώνει η τροίκα να ιστορεθούν τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι διαφθωτική αλλαγή να θελει το διαμελισμό των εργασιακών δικαιωμάτων και όσων έχουν απομείνει. Η ΔΗΜΑΡ κατηγορηματικά αποκρούει και δεν θα ψηφίσει τα οποιαδήποτε μέτρα που έχουν σχέση με αυτά τα οποία αξιώνει η τροίκα σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα», δήλωσε ο Κουβελής.

Αμέσως έπιασαν δουλειά οι «αναλυτές» (τους λένε και παταγαλάκια): «Κίνδυνος πτώσης της κυβέρνησης», «δραματικές στηγμές περνάει η χώρα» και άλλα τέτοια, που θύμιζαν έντονα διαφήμιση για το επόμενο επεισόδιο μιας σαπουνόπερας. Μέχρι που λίγο πριν τα μεσάνυχτα είχαμε «άρση του αδιεξόδου», με τον Σαμαρά να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους άλλους δύο και να συμφωνεί μαζί τους επί «ενολ-

λακτικών προτάσεων», το αικριβές περιεχόμενο των οποίων δεν πληροφορηθήκαμε, όπως δεν έχουμε πληροφορηθεί και το αικριβές περιεχόμενο των μέτρων του πακέτου των 13,5 δισ. και τις «διαφθωτικές μεταρρυθμίσεις» που έχουν συμφωνηθεί.

Ολα είναι φτιαχτά; Οχι, δεν είναι όλα φτιαχτά. Φτιαχτή είναι η σκηνοθεσία των «κρίσμαν στηγμών». Από τη στηγμή που έχουν επιλέξει την τακτική του «καλού παιδιού», που πρέπει να λέει «ναι σε όλα» για να επιτακτηθεί η «αξιοπιστία της χώρας» και από τη στηγμή που οι δύο μικρότεροι εταίροι της συγκυβέρνησης δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι δεν πρόκειται να ρίξουν την κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει κατάληξη σε μια συμφωνία με την τροίκα. Προς τι λοιπόν οι δραματικές εντάσεις; Φυσικά, υπάρχουν υπαρκτές αντιθέσεις. Και οι πέτρες έρουν πλέον ότι ανάμεσα στο ΔΝΤ, που εκφράζει τα αμερικανικά συμφέροντα, και τη Γερμανία υπάρχει κόντρα, η οποία δεν αναμενόταν να διευθετήσει στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης. Αν δεν διευθετήσει, προσωρινά πάντοτε, αυτή η κόντρα, δεν υπάρχει περίπτωση να παρθούν τελικές αποφάσεις για το «ελληνικό πρόβλημα». Ολοι, όμως, και το ΔΝΤ και η γερμανική κυβέρνηση, έχουν αποδεσμεύσει τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον από τη συζήτηση που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την τροί-

κα, για να καταλήξουν στο καινούργιο αντιλαϊκό πακέτο. Μπορεί η Λαγκάρντ με τον Σόιμπλε να αντήλλασταν δηλητηρώδεις δηλώσεις στο Τόκιο, όμως στην Αθήνα να ο Τόμασεν και ο Μαζούχ, οι υφιστάμενοι τους, δεν είχαν καμιά διαφωνία ως προς τις απαιτήσεις τους για το νέο πακέτο. Και βέβαια, η συγκυβέρνηση θα ήθελε να αποφύγει κάποια μέτρα (για ευνόητους πολιτικούς λόγους). Ομως, όταν σε μια διαπραγμάτευση είσαι από κάτω, όταν έρχεται η Μέρκελ στην Αθήνα και σε φτύνει δημόσια στη μούρη, δηλώνοντας πως δι, τι έχεις να κουβεντιάσεις θα το κουβεντιάσεις με την τρόικα και μόνο μετά την έκθεση της τρόικας θ' ασχοληθούν με την περίπτωσή σους τα μεγάλα αιφεντικά, δεν έχεις και πολλά περιθώρια, εκτός αν είσαι αποφασισμένος να φτάσεις μέχρι τη ρήξη.

Κανένας, όμως, δε θέλει να φτάσει στη ρήξη, γι' αυτό και ακόμα και όταν δηλώνουν δημόσια την αγανάκτησή τους για την τροίκα-συμπληρώνουν πως θα πρέπει ο πρωθυπουργός ν' αναζητήσει λύσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Και τι θα γίνει αν ο Σαμαράς εισπράξει τη στερεότυπη απάντηση «βρείτε τα με την τροίκα»; Θα σκύψουν το κεφάλι και θα παραδώσουν τον όμορφο λαιμό τους στο σαδισμό του δημίου. Τα υπόλοιπα είναι αποπροσαντολιστικές κουβεντούλες του Τσίπρα και των άλλων ΣΥΡΙΖΑίων, που μαζεύουν

ψήφους με την τακτική του «ώριμου φρούτου», υποσχόμενοι πως αν ήταν αυτοί κυβέρνηση, θα έτρωγε η Λαγκάρντ στιδερο και η Μέρκελ απόσαλι. Μήπως μπορούν να μιας πουν τι συμβαίνει με το πρότυπό τους, τον Μαριάνο Ροχό, τον σκληρό διαπραγματευτή που τον υμνούσε δημόσια ο Τσίπρας; Μήπως μπορούν να μιας πουν τι συμβαίνει με τον... σύντροφο Χριστόφρια; Οταν είσαι αποφασισμένος να υπερασπίστείς τον ελληνικό καπιταλισμό, την ΕΕ και το ευρώ, τότε τα περιθώρια διαπραγμάτευσης που έχεις δεν τα καθορίζει η ελεύθερη βούλησή σου, αλλά η θέση σου στον πολιτισμό καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας. Το πρόγμα αλλάζει αν είσαι επαναστατική-αντικαπιταλιστική δύναμη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο.

Πού βρισκόμαστε, λοιπόν; «Στο εξής θα δουλέψουμε με την τροίκα και μέσω email. Πιθανόν να επιστρέψουμε, αλλά μπορεί και να μην χρειαστεί. Ελπίζουμε να τα βρούμε μέσω email τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου, δεν ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουμε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία. Τα έχουμε βρει δλα τα μέτρα. Έχουμε κλείσει σε δλα. Οι δαπάνες 11 δισ. και οι φόροι περίπου 2,5 δισ.». Ο Στουρνάρας φρόντισε να βάλει τα πρόγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Και η τροίκα τον επιβεβαίωσε, ανοιχωρώντας από την Αθήνα: «Οι αρχές και τα στελέχη των πραναφέρομενων οργανισμών συμφώνησαν στα περισσότερα εκ των βασικών μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση του ρυθμού υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι συνομιλίες για τα εναπομένοντα θέματα θα συνεχιστούν από τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και μέσω τεχνικών εκπροσώπων επιπλόου, με στόχο την επιτεύξη πλήρους συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, χρηματοδοτικά θέματα θα συζητηθούν μεταξύ των επισήμων δανειστών και της Ελλάδας».

Ο Στουρνάρας ξεκαθάρισε και κάτι ακόμα: «Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που πρέπει να φροντίσει να έρθει η δύση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει εξ ορισμού ότι έχουμε τον πρώτο λόγο στης διαπραγματεύσεις αυτές. Τα μέτρα είναι 13,5 δισ. ευρώ, τελεία και παύλα. Το θέμα της επιμήκυνσης έχει τεθεί. Η τροίκα δουλεύει με βάση σενάρια επιμήκυνσης. Χωρίς την επιμήκυνση τα μέτρα θα ήταν 18 δισ. ευρώ».

Τι μένει; Να πληροφορηθούμε τα μέτρα ένα προς ένα, αν κι αυτό δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Είναι σαν να σε ενδιαφέρει αν θα σου κόψουν το δεξιό ή το αριστερό πόδι.

## ■ Τηλεοπτικό σόου για έρασμα

Σύου παρέα με τον Παπούλια έδωσαν οι ξεφωνημένοι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, που το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι η προβολή τους ως παράγοντας σταθερότητας του συστήματος. Ταυτόχρονα, φρόντισαν να «ξεπλύνουν» και τον Παπούλια, τον άνθρωπο που ευλογεί όλα τα αντεργατικά μέτρα, προφέροντας λόγια παρηγοριάς στους εξαθλιωμένους εργαζόμενους.

Παλιά αλεπού ο Παπούλιας έσπειρε αμέσως να δηλώσει (πριν μιλήσουν οι εργατοπατέρες): «Συμπλέω με αυτά που λέτε και εσείς, ότι είναι μια κατάσταση που ο ελληνικός λαός έχει δώσει πλέον όλα όσα μπορούσε να δώσει». Ο ελληνικός λαός, βέβαια, δεν έδωσε, του τ' άρπαξαν το ζόρι. Του άρπαξαν τη μπουκιά από το στόμα και τον έσπειραν στην απόλυτη εξαθλίωση (λέξη που χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και υπουργοί). Αμέσως μετά τα λόγια συμπάθειας και σύμπλευσης, ο Παπούλιας πέρασε στο «ψηφό»: «Βέβαια, από την άλλη μεριά, δίνεται μια μάχη για να επιζήσουμε σαν Ελλάδα. Και βέβαια αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο, γιατί αν επιζήσει η Ελλάδα όλα τα άλλα θα τα βρούμε». Εκλεισε με τα γνωστά ανούσια «κατηγορώ» κατά των πλουσίων, επικαλούμενος ακόμα και τη Μέρκελ που... τον έφερε σε δύσκολη θέση,

## ■ Λιβύη

### Συνεχίζεται η πολιορκία της Μπάνι Ουαλίντ

**Σ**υνεχίζεται η πολιορκία της Μπάνι Ουαλίντ στο βορειοδυτικό τμήμα της Λιβύης, παρ' όλο που έχει χαλαρώσει για να εισέλθουν ιατρικά εφόδια στην πόλη και να αποφευχθεί η επαπειλούμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι υπερασπιστές της πόλης έχουν διακηρύξει ότι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, προκειμένου η πόλη να μην πέσει στα χέρια των μιλιτιών και να καταστραφεί και λεηλατηθεί για δευτέρη φορά μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφι. Χαρακτηριστική της κατάστασης ήταν η δήλωση στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP του επικεφαλής της επιτροπής που διοικεί την πόλη: «Είναι νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από μια άδικη απόφαση». Να σημειωθεί ότι την απόφαση για την πολιορκία της πόλης από το λιβυκό στρατό και τις μιλιτισές την πήραν μόλις 50 από τα μέλη του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου, ενώ τα υπόλοιπα 150 αποσύζαν από τη διοικοσιά.

Ηδη έχουν σκοτωθεί τέσσερις κάτοικοι από βομβαρδισμό περιοχών κατοικίας της πόλης και έχουν τραυματιστεί πάνω από 60, ενώ πολλοί από τους τραυματίες φέρουν συμπτώματα τοξικής δηλητηρίασης, σημάδι ότι ίσως έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά όπλα από τους επιτιθέμενους. Προς το παρόν, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των υπερασπιστών της πόλης και των πολιορκητών της σημειώνονται κυρίως στην παραπλήσια της πόλης κοιλάδα Μαντρούμ.

Ο κύριος όγκος των δυνάμεων που πολιορκούν την πόλη είναι μιλιτισές που προέρχονται από την γειτονική Μισράτα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των μιλιτιών άλλων πόλεων, συμπεριλαμβανομένων και των ισλαμιστών, αρνήθηκαν να συμμετέχουν στη σύγκρουση, θεωρώντας την σαν μια παράνομη και ανώφελη αιματοχυσία σε βάρος του πληθυσμού της πόλης.

Παράλληλα, ένα μήνα μετά τη δολοφονία του αμερικάνου πρέσβη στη Λιβύη, η κυβέρνηση αδυνατεί να κάνει πράξη τις διακηρύξεις της για διάλυση των μιλιτιών. Στην προγραμματικότητα, πολλές κρατικές λειτουργίες αυτή τη στιγμή εκτελούνται από μιλιτισές, από τη φύλαξη των συνόρων και την αστυνόμευση των δημόσιων χώρων μέχρι και την κατάσβεση πυρκαγιών. Η επιδιωκόμενη διάλυση τους, σύμφωνα με τις επιταγές των Αμερικάνων, πιθανόν να οξύνει τα προβλήματα, παρά να δώσει λύσεις, το σύγουρο πάντως είναι ότι θα κάνει τη χώρα πιο ασφαλή για την τοποθέτηση κεφαλαίων και την καταλήστευση του ορυκτού της πλούτου από τους Ιμπεριαλιστές. Παράλληλα, η διαπλοκή ανώτατων κρατικών αξιωματούχων με κάποιες από τις μεγαλύτερες και τις πιο καλά εξοπλισμένες μιλιτισές της χώρας βοηθάει να αναβαθμιστεί η δράση τους απέναντι κυρίως στους εναπομείναντες υποστηρικτές του πρώην καθεστώτος Καντάφι, αλλά και απέναντι σε αντίπαλες μιλιτισές. Οι παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είναι μια διαδεδομένη πρακτική που βοηθάει στον εντοπισμό των αντιπάλων, η οποία δεν αποτελεί πια προνόμιο μόνο τους κράτους.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η αμερικάνικη κυβέρνηση ενέκρινε κονδύλι οχτώ εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς εξοπλισμού και της εκπαίδευσης επίλεκτων στρατιωτικών μονάδων του λιβυκού στρατού από αμερικάνους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Στόχος της η καποδιέμηση των μιλιτιών που δεν δέχονται να μπουν υπό τον έλεγχο του λιβυκού κράτους, αλλά κυρίως των ισλαμικών ένοπλων ομάδων, οι οποίες ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στη Λιβύη. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στα πλαίσια της Africa Command, που έχει σαν στόχο τη στρατιωτική και οικονομική διείσδυση στην Αφρική. Παράλληλα, στόχος αυτής της ενέργειας είναι η συνένωση των διάσπαρτων μιλιτιών, οι οποίες έχουν κάποιους χαλαρούς δεσμούς μεταξύ τους, σε ένα ενιαίο στρατό, ο οποίος θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Βέβαια, οποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση από το νέο καθεστώς έχουν αποτύχει.

Στο μετοχύ, νέα έκθεση της οργάνωσης για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων Human Rights Watch κάνει λόγο για μαζικές εκτελέσεις δεκάδων μελών του κονβόι διαφυγής του Καντάφι, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή τους από τους αντικαθεστωτικούς, στις 20 Οκτωβρίου 2011, κάτι το οποίο συνιστά έγκλημα πολέμου. Η ίδια έκθεση επίσης επιβεβαιώνει ότι ο Καντάφι ήταν ακόμα ζωντανός όταν πιάστηκε από τους αντικαθαρικούς και δολοφονήθηκε στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καταρρίπτοντας για άλλη μια φορά τους ισχυρισμούς τους ότι ο πρώην δικτάτορας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μετοχύ αντικαθαρικών και υποστηρικτών του.

## ■ Μάλι

### Το νέο μέτωπο του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας»

**Μ**ε την κάλυψη του ΟΗΕ και με πρόσχημα την καταστολή του «ιολαμικού εξτρεμισμού» και την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας ετοιμάζεται μια ακόμη στρατιωτική επέμβαση, στο Μάλι αυτή τη φορά.

Στις 12 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την κατάσταση στο βόρειο Μάλι και αποφάσισε να αναθέσει στην Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) να ετοιμάσει και να καταθέσει σε 45 μέρες ένα σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης με στόχο να αποκατασταθεί ο κυβερνητικός έλεγχος στην περιοχή. Οταν κατατεθεί το σχέδιο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη δημιουργία αφρικανικής στρατιωτικής δύναμης για επέμβαση στο βόρειο Μάλι, κατατέθηκε από τη Γαλλία και την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής με τη δέσμευση της τελευταίας να συγκροτήσει στρατιωτική δύναμη 3.300 αντρών για το σκοπό αυτό.

Τον περασμένο Μάρτιο, ανατράπηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος κατηγορήθηκε από τη χούντα ότι απέτυχε να καταστελεί την εξέγερση των Τουαρέγκ στο βόρειο Μάλι, γνωστού και ως Αζαγουάντ, που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Μετά το πραξικόπημα, το Εθνικό Κίνημα για την Απελευθέρωση του Αζαγουάντ, αποσχιστικό κίνημα των Τουαρέγκ, μαζί με ισλαμιστές, που είχαν εξόπλιστει σαν αστακοί από το λεηλατημένο οπλοστάσιο του Καντάφι, κατάφεραν μέσα σε λήγες βρομάδες να απωθήσουν τον κυβερνητικό στρατό, να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το βόρειο Μάλι, δηλαδή τα δύο τρίτα της χώρας, και να κηρύξουν την περιοχή, με στόχο να βάλει όσο γίνεται περισσότερο χέρι στον τεράστιο φυσικό πλούτο της Αφρικής και να μπλοκάρει τη συνεχώς αυξανόμενη οικονομική διείσδυση της Κίνας στην αφρικανική ήπειρο. Στη Σομαλία, για παράδειγμα, όπου μια στρατιωτική δύναμη 18.000 αντρών

από Ουγκάντα, Αιθιοπία και Κένυα, η οποία εκπαιδεύτηκε, χρηματοδοτήθηκε και εξοπλίστηκε από τις ΗΠΑ, και τελικά κατάφερε να απωθήσει μετά από πολύμηνες συγκρούσεις τους ισλαμιστές αντάρτες του Αλ-Σαμπάτι από την πρωτεύουσα Μογκαντίσου και το λιμάνι Κινσαγιό, υπάρχει έντονη, εκτός του όλου ορυκτού πλούτου, οιμή πετρελαίου, με τεράστια διαπιστωμένα κοιτάσματα. Στο Μάλι, εκτός από τα αγροτικά πριόνια, υπάρχει τεράστιος ορυκτός πλούτος, μεγάλα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πετρελαίου και χρυσούς. Το Μάλι μαζί με τη Γκάνα παράγουν το 5,8% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού.

Οπως αποκάλυψε η «Ουαστικόν Ποστ» (2/10/12) σε σχετικό δημοσίευμά της, ο Λευκός Οίκος έχει συγκαλέσει τους τελευταίους μήνες μια σειρά μυστικές συσκεψεις για να εξετάσει την «απειλή που προέρχεται από την Η Α Κάιντα» στην Αφρική, ενώ ο αμερικάνος στρατιωτικός διοικητής για την Αφρική, στη Σομαλία, για παρακολούθηση στα πλαίσια ενός απόρρητου προγράμματος με την κωδική ονομασία «Creeek Sand» από την αμερικάνικη βάση των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στη Μπουρκίνα Φάσο.

Στην περίπτωση του Μάλι, ο Λευκός Οίκος προτίθεται να εφαρμόσει το μοντέλο της Σομαλίας και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει άμεση εμπλοκή αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά ότι θα συμβάλλει στην εκπαίδευση, στη χρηματοδότηση και στον εξοπλισμό αφρικανικών στρατευμάτων, που θα ειστουργούν ως το μακρύ χέρι των ΗΠΑ, με την υποστήριξη φυσικά αμερικάνικων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών που θα εκτελούν στοχευμένες επιθέσεις και δολοφονίες.

Φυσικά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα για τους επιδόξους εισβολείς. Ακόμη και στη Σομαλία, όπου οι διαφανής αποκατάστηκαν να υποχωρήσουν κάτω από τη δύναμη πυρός των ξένων στρατευμάτων και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Οι αντόρτες δηλώνουν ότι πρόκειται για τακτική υποχώρηση και ότι συνεχίζουν με τακτικές ανταρτοπολέμου. Ακόμη ποδοσκολα θα είναι τα πράγματα για τους εισβολείς στο βόρειο Μάλι, έχοντας να αντιμετωπίσουν σκληρούς εμπειροπόλεμους Τουαρέγκ και ισλαμιστές πολεμιστές σε μια αφιλόξενη αχανή έρημο.

Σε άλλη έκθεση, του αφορό περιπτώσεις βιοσανισμού διαδηλωτών από τη στρατιωτική α

## ■ Νότια Αφρική

# Το απαρτχάιντ είναι ακόμη εδώ

**Σ**το προηγούμενο φύλλο της «Κ» αναφερθήκαμε στις μαζικές και εκτεταμένες απολύτεις που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών σε μεγάλα ορυχεία της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να κάρφουν το σαρωτικό κύμα απεργιών που παραλύει τη βιομηχανία εξόρυξης χρυσού, πλατίνας και άλλων πολύτιμων πρώτων υλών στο υπέδαφος της μαύρης ηπείρου. Με τη βοήθεια της δικαστικής εξουσίας και τις ευλογίες της πολιτικής εξουσίας (την οποία διοχειρίζεται κυβέρνηση με τη συμμετοχή του «Κ» Ν. Αφρικής και των επισήμων συνδικάτων, με πρόεδρο τον «κομμουνιστή» Τζέικομπ Ζούμα), όλες σχεδόν οι απεργίες αυτομάτως κηρύσσονται παράνομες, δίνοντας τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απολύτει χλιδάδες εργάτες μέσα σε μια μέρα!

Ενδεικτικές των προθέσεων της κυβέρνησης να καλύψει πλήρως τα συμφέροντα των πολυεθνικών και να τοσκίσει αμελικτά τον εργατικό έξισηκαμό είναι οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της κυβέρνησης, Φούμλα Γουλιάμς, την Τετάρτη στο Κέιπ Τάουν (10/10), σύμφωνα με τις οποίες οι παράνομες και βίαιες απεργίες δεν βοηθούν στη βελτίωση της εικόνας της Νότιας Αφρικής διεθνώς. Η Γουλιάμς συμπλήρωσε: «Το υπουργικό συμβούλιο ανησυχεί για την ανομία, τη βία και τον εκφοβισμό που συνεχίζει να μολύνει το κατά τα άλλα δημοκρατικό δικαίωμα των εργατών να απεργούν». «Είναι γεγονός ότι στη Δημο-



κρατία της Νότιας Αφρικής το κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία υποχρεώνει τους απεργούς να μην προσβάλλουν δικαιώματα άλλων πολιτών, όταν αυτοί απολαμβάνουν το δικό τους». «Ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία μας εξασφάλισε νόμους που παρέχουν χώρο για περιφρουρημένες ειρηνικές απεργίες, κάνοντας περιπτές τις παράνομες απεργίες που συνοδεύονται από βία και εκφοβισμό!»

Ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία σταμάτησε στα μισά του δρόμου, όταν η μαύρη πλειοψηφία της Ν. Αφρικής εξασφάλισε συμμετοχή στους θεσμούς του αστικού κράτους, συμμετοχή στη διακυβέρνηση για μια μαύρη μειοψηφία διανούμενων και νεότλουτων και στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα για τη μαύρη πλειοψηφία, όπως αυτά της ελευθερίας του λόγου, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, του habeas corpus κτλ. Στην πραγματικότητα,

όμως, βασικά δικαιώματα, όπως αυτά της απεργίας και του συνέρχεσθαι, δικαιώματα που κατοχυρώνουν τον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν ή, και αν υπήρχαν στις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης από το ζυγό των λευκών αποικιοκρατών, σήμερα έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Στη θέση του λευκού απαρτχάιντ ανέτειλε ένα ταξικό απαρτχάιντ που απαγορεύει διάροπτάλου κάθε αγωνιστικό σκίρτημα της εργατικής τάξης. Οι «περιφρουρημένες, ειρηνικές απεργίες», στις οποίες αναφέρεται η κυβέρνηση, είναι οι διαμαρτυρίες εκπροσώπων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας σε ένα τραπέζι με τους ομογέλακτούς τους καπιταλιστές υπό τη διαιτησία αξιωματούχων του κράτους. Οι διάροπτές έφευγει από αυτή την φαρσοκωμωδία θεωρείται παράνομο, καταχρηστικό, εκφοβιστικό.

Τι κι αν οι εκπρόσωποι των πο-

λυεθνικών, όπως περιγράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο, αναγγέλλουν δημόσια τη χρήση μπράβων και παραστρατιωτικών δυνάμεων στις εγκαταστάσεις των ορυχείων για την «ομαλή διεξαγωγή της εργασίας», προκειμένου να δελέασουν τους απεργοσπάστες και να χυτήσουν τους απεργούς. Η κυβέρνηση της Ν. Αφρικής εντοπίζει την τρομοκρατία στους εργάτες που... απεργούν.

Ομως, το φρόνημα των απεργών δεν κάμπτεται, η θέλησή τους να συνεχίσουν τον αγώνα δεν υποχωρεί. Μέσα στην προηγούμενη βδομάδα ξέσπασαν συγκρούσεις με τους μπάτσους του απαρτχάιντ σε πολλές περιοχές της Ν. Αφρικής, εκεί που οι πολυεθνικές προέβησαν σε μια μέρα!

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, δύο ανθρώποι σκοτώθηκαν και 40 συνελήφθησαν από την αστυνομία σε εκτεταμένες συγκρούσεις 12.000 απολύτων απεργών της Anglo American Platinum με τους μπάτσους, που προσπαθούσαν να περάσουν απεργοσπάστες στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην περιοχή του Rustenburg. Οι μπάτσοι άρχισαν να χτυπούν στο φαρμό με πλαστικές σφαίρες. Ενας από τους δύο νεκρούς κάηκε ζωντανός μέσα σε λεωφορείο που είχε μισθώσει η εργοδοσία για να μεταφέρει τους απεργοσπάστες. Η εταιρία επιβεβαίωσε ότι ήταν υπάλληλός της.

Λίγες μέρες μετά, οι μπάτσοι συνέλαβαν 90 εργάτες της Gold Fields KDC Kloof στην Westonaria, 45 χι-

λιόμετρα δυτικά από το Γιοχάνεσμπουργκ, που απεργούν απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς τους. Περισσότεροι από 5.000 εργάτες συμμετείχαν σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι για τις συλλήψεις δεκατριών συναδέλφων τους την Παρασκευή. Η αστυνομία έριξε χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τον κλοιό των διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές απάντησαν σπάζοντας τα παράθυρα του αστυνομικού τμήματος με πέτρες και ξύλα.

Την περασμένη Δευτέρα, 300 περίπου εργάτες απολύτων από τη θυγατρική της Anglo American, Kumba Iron Ore. Ο λόγος, ποιος άλλος, «παράνομη απεργία». Οι απεργοί κατέλαβαν το εργοστάσιο. Τα ξημερώματα της Τρίτης οι μπάτσοι εισέβαλαν στο εργοστάσιο εκκενώνοντας την κατάληψη και συλλαμβάνοντας σαράντα απεργούς. Οι καταληψίες απειλούσαν να καταστρέψουν πανάκριβο εξοπλισμό της εταιρίας, αν η τελευταία δεν τους έδινε αυξήσεις ύψους 15.000 rand (1.715 δολάρια).

Στο «χορό» των απεργιών έχουν μπει εδώ και καιρό και οι οδηγοί δημόσιων λεωφορείων, που απεργούν κι αυτοί για αυξήσεις. Ο απεργιακός έστηκαμός της εργατικής τάξης, αντί να κατευνάζεται, φουντώνει. Ενας τεράστιος χείμαρρος ταξικής οργής και αγανάκτησης απειλεί να παρασύρει στο διάβα του όλη την Ν. Αφρική.

**Ε**πισκέψεις στις πρωτεύουσες των εμπλεκόμενων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας χωρών πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες ο ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου Λακντάρ Μπραχίμι για να πρωθήσει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής γιορτής Eid al – Adha στα τέλη Οκτωβρίου και την αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ για την επιτήρησή της.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η πρόταση αυτή δεν βρίσκει αποδέκτη, γιατί σε στρατιωτικό επίπεδο υπάρχει ουσιαστικά στασιμότητα, οι αντίπαλοι αντέχουν, με αποτέλεσμα τόσο το καθεστώς Ασαντ όσο και οι αντάρτες να θέλουν μόνο τη νίκη και συνεπώς τη συνέχιση του πολέμου.

Παράλληλα, στις 16 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε ότι θα σχηματισθεί ένα ηγετικό συμβούλιο που θα παρακολουθεί και θα κατευθύνει τη δράση των ένοπλων ομάδων που δρουν με τη σημαία του Ελεύ-

## ■ Συρία

# Κανείς δεν θέλει την εκεχειρία



θερου Συριακού Στρατού, οι οποίες μέχρι τώρα επιχειρούσαν ουσιαστικά αυτόνομα και είχαν χαλαρές έως ανύπαρκτες σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με την ηγεσία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Η κίνηση αυτή έγινε κάτω από την πίεση των δυτικών

και αράβων υποστηρικτών της συριακής αντιπολίτευσης για να φρανεί ότι υπάρχει μια αξιόπιστη και συντονισμένη μάχιμη δύναμη που δικαιούται να εφοδιαστεί με ισχυρότερα όπλα, ιδιαίτερα με αντιαεροπορικά και αντιαρματικά, για να αντιμετωπίσει την υπεροπλή του καθε-

τώρα την πολυδιάσπαση είναι δύσκολο να εξαλειφθούν με μια απόφαση. Άλλα και γιατί δεν είναι ούτε η μόνη ούτε και η πρώτη απόπειρα συνένωσης και ενιαίας καθοδήγησης της δράσης των διασπαρτών σ' όλη τη χώρα ένοπλων ομάδων. Μόλις την περασμένη βδομάδα ανακοίνωθηκε η συγκρότηση ενός αντίστοιχου σχηματισμού, του «Μετώπου για την Απελευθέρωση της Συρίας», που φέρεται να έχει ισλαμικό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα. Ομως σε κανένα από τα δύο αυτά σχήματα – ομπρέλα δεν συμμετέχει το «Μέτωπο αλ Νούσρα», ένα ισχυρό αντάρτικο κίνημα, που φέρεται να συγκροτείται από σαλαφιστές, δηλαδή «σκληρούς» ισλαμιστές μαχητές. Με άλλα λόγια, ο στόχος της Δύσης και των αράβων συμμάχων της για συνένωση των ένοπλων



# To tupí kai n φάκα

Την ώρα που ο Βενιζέλος με τον Κουβέλη έδιναν το σόου «ως εδώ και μη παρέκει», ο Στουρνάρας με την τρόικα έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο νέο εφιαλτικό «πακέτο» των 11,5 δισ. ευρώ. Η... λεπτομέρεια αυτή έμεινε στη σκιά. Ολοι οι προβολείς έπεσαν στο σόου των «αντιστάσεων» και των «κόκκινων γραμμών», μέχρι που λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε πρωτοβουλία ο Σαμαράς, μίλησε τηλεφωνικά με τους Βενιζέλο και Κουβέλη, κατέληξαν σε συμβιβαστικές προτάσεις για τα εργασιακά, έκανε και η τρόικα πίσω και όλα θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες με e-mails!

**Τόσο σοιβαρά ζητήματα με e-mails; Οταν έχουν κλείσει τα 11,5 δισ., τα υπόλοιπα είναι...**  
**πασατέμπος. Άλλωστε, θα υπάρξουν και άλλοι γύροι. Ετσι δεν γίνεται πάντοτε; Μπαίνουν στο τραπέζι τα πάντα, ακόμα και τα πιο ακραία, μετά φεύγουν κάποια από τα ακραία, μένουν τα υπόλοιπα (τα οποία είναι εξίσου ακραία) και ο «πελάτης», ο ελληνικός λαός δηλαδή, θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχισμένος σαν τον πελάτη του Νασρεντίν Χότζα, που μπορεί να μη μεγάλωσε ούτε πόντο το στενάχωρο καλύβι του, αλλά χωρίς την αγελάδα, το άλογο, τις κατσίκες και τα πρόβατα, που ο παμπόνηρος χότζας του είχε συστήσει να βάλει στο καλύβι, αισθάνθηκε Σαφωνικά ότι κατοικεί σε παλάτι.**

«Τα έχουμε βρει όλα τα μέτρα. Εχουμε κλείσει σε όλα. Οι δαπάνες 11 δισ. και οι φόροι περίπου 2,5 δισ.» ανακοίνωσε -θριαμβευτικά σχεδόν- ο Στουρνάρας, με πον paper που απεστάλη από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Εφιάλτης για μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, μικροαστούς. Οι εργαζόμενοι, όμως, θα πρέπει να πανηγυρίζουν διότι -όπως λέγεται- δε θα καταργηθούν οι τριετίες από την ΕΓΣΕΕ. Οπως ακριβώς έπρεπε να πανηγυρίζουν, όταν ο Παπακωνσταντίνου «έσωνε» τον 13ο και 14ο μισθό, την ίδια ώρα που σάρωνε όλα τα υπόλοιπα. Οπως ακριβώς έπρεπε να πανηγυρίζουν όταν η Κατσέλη «έσωνε» τις συλλογικές συμβάσεις, την ίδια ώρα που σάρωνε το σύνολο των εργασιακών σχέσεων.

Εκείνο που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι πως η «κινεζοποίηση» είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πάρμφθινο, «ευέλικτο» και υποταγμένο εργατικό δυναμικό, που θα το χρησιμοποιήσουν οι μονοπωλιστές των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, όταν έρθει η ώρα να εγκαταστήσουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι άρχισαν έχουν σκοπό να το ολοκληρώσουν. Μετά θα έρθει το «τυράκι» της ανάπτυξης, αλλά με «κινεζοποιημένους» ευναζόύμενους.

Γί' αυτό και το κρίσιμο δίλημμα για την εργατική τάξη είναι: κομμουνισμός ή βαρβαρότητα; Μέσπ λύση δεν υπάρχει. Οποιος εργαζόμενος την αναζητά θα απονομεύθει οικτοά.



# ■ Τόσο χοντρό δούλεμα;

Υπέρ της επιμήκυνσης του ελληνικού «προγράμματος» τάχθηκε από το Τόκιο η Κριστίν Λαγκάρντ. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά σημείωσε πώς «αντί της πρακτικής των εμπροσθοδοτηρών μέτρων, μερικές φορές είναι καλύτερα να υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος, δεδομένων των συνδηκών και του ότι πολλές χώρες ταυτόχρονα βιώνουν τις ίδιες πολιτικές με στόχο τη μείωση των ελλειμμάτων τους! Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα Πολ Τόμσεν ζητά όλο και περισσότερα μέτρα για το 2013!

■ Κόλπος

Κόλπος πρέπει να τους ήρθε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν διάβασαν τη συνέντευξη Ρήγινγκερ όχι όπου κι όπου, αλλά στην ίδια την «Αυγούλα» της Κυριακής. Παραδέουμε την τελευταία ερωταπόκριση της συνέντευξης:

**Αυγή:** Ενα ευρύ φάσμα αριστερών πολιτικών και νομικών ομάδων σε Ελλάδα και Γερμανία καθώς και οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους στη διάρκεια της Κατοχής απαιτούν αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Επίσης, υπάρχει και το κατοχικό δάνειο που δόθηκε υποχρεωτικά στους Ναζί από την τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο δεν αποπληρώθηκε ποτέ. Ποια η προέντασή σας στο ζήτημα;

**Ρίξινγκερ:** Θεωρώ πως πρέπει να ψάχνουμε για λύσεις για μια ευρωπαϊκή οικονομία και μια κοινωνία που κινδυνεύει. Η όποια λύση θα προέλθει από λύσεις που ξεκινούν από μια ανάλυση των σημερινών προβλημάτων.

Τέτοιο φτύσιμο ούτε από τη Μέρκελ. Αλήθεια, τι λένε ο Γλέζος και τινές άλλοι που έχουν κάνει σημαία τους το ζήτημα των γερμανικών επιανορθώσεων και του κατοχικού διαγείσου;

## ■ Παλιά καθή συνταγή

Ζητήθηκε από τον Γ. Δραγασάκι του ΣΥΡΙΖΑ (συνέντευξη στον «Επενδυτή», 13-14.10.12) να πει «μερικά παραδείγματα δήλωσης μετρών που θα έφερναν ανάλογα δημόσιονομικά αποτελέσματα» και ξέρετε τι ανέφερε; Το εξής ένα: την πάταξη της φοροδιαφυγής! Κατέφυγε, δηλαδή, στην παλιά καλή συνταγή όλων των αστικών κομμάτων εξουσίας και όλων των κυβερνήσεων, που υπόσχονται πάταξη της φοροδιαφυγής ως φάρμακο διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

## ■ Κομπλεξικός (1)

Αλλή μια απόδειξη των τεράστιων κόμπων που διακατέχουν τον Μίμη Ανδρουλάκη είναι το νέο Βιβλίο του, στο οποίο... κατεβαίνει στον Αδη και συνομιλεί με μεγάλες προσωπικότητες! Βάζει τον εαυτό του στην ίδια μοίρα με τους διασημούς νεκρούς, τους κόβει και τους ράβει στα μέτρα του και «συνομιλεί» μαζί τους χωρίς αυτοί να μπορούν να του απαντήσουν.

## ■ Κομπλεξικός (2)

Αλλος κομπλεξικός ο [και συγ-  
γραφέας της συμφοράς] Τάκης Θε-  
οδωρόπουλος, που νομίζει ότι μπο-  
ρεί να πάρει ρεβάνς για τις χλαπά-  
τσες που έφαγε όταν μαζί με τον Δο-  
ξιάδη και τον Μάρκαρη [τέταρτος  
δεν βρέθηκε για να μεγαλώσει η  
παρέα] είχαν γράψει κείμενο ενά-  
ντια στη νεολαίαστική εξέγερση του  
Δεκέμβρη του 2008 και ειδικά ενά-  
ντια στις παρεμβάσεις που γίνο-  
νταν σε διάφορα θέατρα. Κατά τον  
Θεοδωρόπουλο, αυτά που κάνουν  
οι χρυσαυγίτες έχω από το δέα-  
τρο «Χυτήριο» είναι τα ίδια μ' αυ-  
τά που γίνονταν το Δεκέμβρη του  
2008. Ασε, μεγάλε, δεν δικαιώ-

## **Το δράμα του ΜΑΤατζή**

Η φωτογραφία έχει τραβηγχεί έξω από το δέατρο «Χυτήριο» και δεν είναι απ' αυτές που λέσ «μια φωτογραφία χίλιες λέξεις». Γιατί δέλεις πάνω από χιλιες λέξεις για να περιγράψεις αυτό που δεν φαίνεται. Το δράμα του ΜΑΤα-τζή, τον βαδύ πόνο που κρύβεται πίσω από το ευλαβικό λύγισμα της μέσης και το ακόμη πιο ευλαβικό άγγιγμα των χειλέων στο χέρι του «αγίου» [σκορδοκρέμμυδα αποκλείεται να καθάριζε, αλλά για άλλα πράγματα δεν παίρνουμε όρκο, καθότι φωτογραφία με οσμή ακόμα

δεν έχει ανακαλυφθεί. Δράμα γιατί πήρε εντολή να σπρώξει με την ασπίδα και μετά να ψεκάσει άγιους ανδρώπους και αδελφούς της Χρυσής Αυγής. Και όμως, και τους έσπρωξε και τους ψέκασε. Το 'κανε με πόνο ψυχής, αλλά το 'κανε. Γιατί ο ΜΑΤατζής πάνω απ' όλα είναι ΜΑΤατζής. Θα έχει, όμως, τη δυνατότητα να εξιλεωθεί. Την επόμενη φορά που θα βρεθεί απέναντι από μια διαδήλωση κανονικών ανδρώπων και όχι θεούσων και φασισταριών, θα δείρει και θα ψεκάσει με διπλάσια μανία...

νεσαι με τίποτα. Και μη ξύνεσαι στη γκλίτσα του τσοπάνη, γιατί ο καλλιτεχνικός κόσμος κάθε άλλο παρά αρυντικά αντέδρασε τότε.

■ Κρατάει πισινή

Μπορεί οι προπαγανδιστές της συγκυβέρνησης να λένε δεξιά κι αριστερά και τα ΜΜΕ της διαπλοκής να το αναπαράγουν, ότι μόλις ληφθεί η δύση των 31,5 δισ. ευρώ η Ελλάδα θα πλημμυρίσει με χρήμα και δ' αρχίσουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, δείτε όμως πόσο προσεκτικά το διατυπώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, στην ομιλία του στο Συνέδριο της International Herald Tribune στην Αθήνα: «Ταυτόχρονα με τη συμφωνία αυτή [σ.σ. με την τρóικα], θα δημιουργηθούν ως ένα βαθμό και οι προϋποδέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας».

Μόνο προϋποδέσεις και αυτές ως ένα βαθμό δια δημιουργηθούν, λέει ο Χατζη-

■ Αποκαλυπτήρια

«Η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή θα σήμαινε ανδρωπιστική καταστροφή, καθώς δεν θα μπορούσε να κάνει τις αναγκαίες εισαγωγές τροφίμων για τον πληθυσμό της». Ήσυχαστε, δεν επιστρέψαμε στην τελευταία προεκλογική περίοδο. Δεν «ταίταρουμε» Σαμαρά ή Βενιζέλο. Φρέσκια, φρεσκότατη είναι η δήλωση και έγινε από... ντούρο αριστερό, τον πρόεδρο του γερμανικού Die Linke, Μπερντ Ριξινγκερ, που ήρθε στην Αθήνα καλεσμένος του ΣΥΡΙΖΑ, που διαδήλωσε μαζί με τον Τσίπρα και συνεκπαινίασε μαζί του (και μαζί με τον γερμανό πρέσβη) το εν Αθήναις παράρτημα του «Ινστιτούου Ρόζα Λουξεμπουργκ». Δεν φαντάστηκαν ραγει οι ΣΥΡΙΖΑίοι, ότι κάποιος θα του έκανε υπή την ερώτηση και δεν τον συμβούλεψαν να ασσέχει, γιατί αυτά λέει συνεχώς η προπανάδα των... «μερκελιστών»; Οπως και να «χει, σύντροφος Ριξινγκερ φρόντισε για τα απολυτηρία, και τα δικά του και του ΣΥΡΙΖΑ.





■ Σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση

# Χαρίζουν παράνομα στους καπιταλιστές πάνω από 20 εκατ. ευρώ το μήνα

**Ε**ξακολουθεί το πολίτευμα της Ελλάδας να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία; Εχει το δικαίωμα ένας υπουργός να χαρίζει λεφτά φορέων κοινωνικής πολιτικής στους εργοδότες; Τα παραπάνω ερωτήματα (και πολλά άκρως) προκύπτουν από την πρωτοφανή απόφαση του υπουργού Εργασίας Ιωάννη Βρούτση να χαρίσει ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες, χωρίς αυτό να προβλέπεται από σχετικό νόμο. Αναφερόμαστε στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), συνολικού ποσοστού 1,1% επί των αποδοχών κάθε εργαζόμενου.

Ο υπουργός Βρούτσης έχει αποπειραθεί δύο φορές να περάσει από τη Βουλή σχετική τροπολογία, όχι ως αυτοτελή τροπολογία, αλλά αναμηνύοντας τη σχετική διάταξη με όλες άσχετες διατάξεις. Την πρώτη φορά (28 Σεπτέμβρη) «έχωσε» τη σχετική διάταξη σε τροπολογία-κουρελού στο νομοσχέδιο για την καταβολή των ειδικών αποζημιώσεων στους δικαστικούς αντιπροσώπους των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Ολόκληρη η τροπολογία αποσύρθηκε. Τη δεύτερη φορά (5 Οκτωβρίου) «έχωσε» την ίδια τροπολογία-κουρελού στο νομοσχέδιο που κύρωνε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Αναγκάστηκε να αποσύρει τη μίση (αυτή που αφορούσε την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών), επειδή αντέδρασαν και οι βουλευτές των συγκυβερνώντων εταίρων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Εποι, η κατάργηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για ΟΕΚ και ΟΕΕ ακόμη δεν έχει θεσπιστεί με νόμο.

Ομως, ο υπουργός Βρούτσης, από τις 7 Σεπτέμβρη έχει προχωρήσει σε μια πρωτοφανή σκανδαλώδη πράξη: με απόφασή του, χωρίς να έχει καμία εξουσιοδότηση από νόμο, διέταξε το ΙΚΑ να καταργήσει από 1ης Σεπτέμβρη τις κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ! Και όχι μόνο κατάργησε με προσωπική του απόφαση εισφορές υπέρ φορέων κοινωνικής πολιτικής, αλλά το έκανε εν κρυπτώ και παραβύστω, παρακάμπτοντας τη διοικητική ιεραρχία του υπουργείου και κουρελιάζοντας το Δημόσιο Δίκαιο.

## Αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Στις 7 Σεπτέμβρη από το γραφείο του υπουργού Βρούτση έφυγε εξερχόμενο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 19707/1741. Το έγγραφο απευθυνόταν προς τον Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο και είχε θέμα «Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών προς ΟΕΚ-ΟΕΕ». Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε περαιτέρω

αλληλογραφία ή επικοινωνία μεταξύ Σπυρόπουλου και Βρούτση, ο διοικητής του ΙΚΑ, όμως, μολονότι γνώριζε κολά ότι δεν υπάρχει καμιά σχετική νομική διάταξη, έσπευσε στις 20 Σεπτέμβρη να εκδώσει το εξής Δελτίο Τύπου:

«Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/12 (ΦΕΚ28/τ.Α/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), συνολικού ποσοστού 1,1% επί των αποδοχών κάθε εργαζόμενου:

Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά».

Παράλληλα με το Δελτίο Τύπου, ο διοικητής του ΙΚΑ έστειλε έγγραφο σε όλα τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος να εφαρμόσουν το νέο καθεστώς. Δηλαδή, να μην εισπράττουν εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Ο Ρ. Σπυρόπουλος παρανόμησε εν γνώσει του. Γνώριζε πολύ κολά ότι δεν υπάρχει νόμος που να καλύπτει τη μη εισπράξη των συγκεκριμένων εργοδοτικών εισφορών. Δεν γνωρίζουμε αν τη «νομική λύση» του την έδωσε ο υπουργός με την απόφασή του, όμως ο διοικητής του ΙΚΑ είναι αυτός που επικαλείται δημοσίως τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/12, οι οποίες δεν προβλέπουν κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Πρόκειται για το νόμο με τον οποίο ψηφίστηκε το Μνημόνιο-2.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 περιβλήθηκαν με νομική ισχύ οι αντεργατικές ρυθμίσεις του Μνημονίου-2 (το περιβόλτο Κεφαλαίου 4, με τίτλο «Διαφρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»). Στο υποκεφαλαίου με τίτλο «Μη μισθολογικά εργασιακά κόστη, καταπολέμηση της αδηλωτής εργασίας και της εισφοροδιαφυγής» αναφέρεται: «Η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία ώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίς μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο». Στη συνέχεια αναφέρεται ότι θα κλείσουν ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ και τέρμα. Δεν αναφέρεται, δηλαδή, ότι πρώτο βήμα για τη μείωση κατά 5 μονάδες των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών θα είναι η απόφαση βγήκε στη ζουλά και

ΟΕΚ και ΟΕΕ. Γ' αυτό άλλωστε ο Ι. Βρούτσης πασχίζει να ψηφίσει την επιμόχη τροπολογία και μέχρι στιγμής έχει αποτύχει δυο φορές. Γιατί ξέρει ότι χωρίς νομική διάταξη δεν μπορεί να κάνει το «δωράκι» στους εργοδότες.

## Σκάνδαλο ποληπών εκατομμυρίων

Είναι, λοιπόν, ήλιου φαεινότερον ότι ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης κατήργησε το πολίτευμα, αποφασίζοντας να καταργήσει ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να υπάρχει νόμος και χωρίς ο ίδιος να έχει εξουσιοδότηση από νόμο. Πριν η Βουλή αποφασίσει σχετικά, αυτός διέταξε να μην εισπράττονται ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 1,1% και ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος συνέπραξε σ' αυτό, εφαρμόζοντας την παράνομη απόφαση του υπουργού.

Πέρα από το πολιτικό σκάνδαλο, εδώ υπάρχει και καραμπινάτο ποινικό αδίκημα. Δεν είναι πατρική περιουσία του Βρούτση και του Σπυρόπουλου οι ασφαλιστικές εισφορές, για να τις χαρίζουν στους εργοδότες με ένα διάταγμα, χωρίς νόμο.

Σύμφωνα με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την τροπολογία Βρούτση, οι απώλειες από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ φτάνουν τα 247 εκατ. ευρώ το χρόνο. Ετσι, μόνο για τον Σεπτέμβρη του 2012, που οι εργοδοτικές εισφορές καταργήθηκαν χωρίς να υπάρχει νόμος, έχουν χαριστεί στους εργοδότες τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία είναι υπόλογοι ο Ι. Βρούτσης και ο Ρ. Σπυρόπουλος. Και βέβαια, έχει ήδη περάσει και ο μισός Οκτώβρης και δεν έρουμε πότε ο υπουργός Εργασίας θα καταφέρει να περάσει από τη Βουλή την τροπολογία. Μέχρι τότε, η κατάργηση των εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ θα είναι παράνομη.

Πρόκειμένου να πετύχει το σκοπό του, ο υπουργός Βρούτσης κουρελιάσει και το Διοικητικό Δίκαιο. Τέτοιες αποφάσεις δεν βγαίνουν μέσα από τα πολιτικά γραφεία των υπουργών. Απαιτείται η τήρηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, με τη σύνταξη σχεδίου απόφασης από τη διοίκηση. Πρέπει να υπάρξει εισηγητής, να υπογράψει ο τμήματάρχης, ο διευθυντής και ο γενικός διευθυντής και μετά να πάει η απόφαση για την υπογραφή στον υπουργό. Παρακάμφθηκε ολόκληρη η διοίκηση της εργασίας, γιατί ο υπουργός φοβόταν ότι κάποιος υπάλληλος μεσαίας από την αλυσίδα θα υποστήριζε ότι αυτή η απόφαση βγήκε στη ζουλά και

στάλθηκε στον διοικητή του ΙΚΑ από το πρωτόκολλο του υπουργικού γραφείου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πλήρη άγνοια και για την ύπαρξη της ακάμη.

## Σαν τον κλέφτη

Ψάχνοντας δημοσιογραφικά το θέμα εδώ και καιρό, υποβάλλαμε σήμερα (16.10.12) αίτηση προς τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση, ζητώντας το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 19707/1741/7-9-2012 έγγραφο του, το οποίο είναι δημόσιο έγγραφο και δικαιούμοιοτε να το πάρουμε. Για να μην υπάρξει μαλιστα προβληματισμός στο υπουργικό γραφείο, παραθέσαμε όλη τη σχετική νομική επιχειρηματολογία, βάσει της οποίας κάθε πολίτης δικαιούται να ζητήσει και να πάρει αντίγραφο οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου.

Αμέσως διαπιστώσαμε τον πανικό. Μέχρι που μας ρώτησαν πού βρήκαμε τον συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου (όσο αφελείστη!). Η αίτηση μας πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του υπουργού και διαβιβάστηκε στον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον γνωστό... βιονικό οικονομολόγο Παναγιώτη Δουφεϊδη. Είναι βιονικός ο εν λόγω οικονομολόγος, καθότι καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα στελέχος της εταιρίας «Ανώνυμη Εταιρία Διοχετηρίσης Αμοιβώσιων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών» και διε



■ I. Βρούτσης – P. Σπυρόπουλος

# Πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη» και παριστάνουν τους... περαστικούς

**Σ**τις 11:53 της Πέμπτης, 18 Οκτωβρίου του 2012, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος εξέδιδε το εξής Δελτίο Τύπου:

**«Καταρδολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ.** Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, μετά την από 17-10-12 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλιστικής και Προνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. εις ολόκληρον».

Ο υπουργός Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης και ο συνεργός του Ρ. Σπυρόπουλος, πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη» και παριστάνουν τους... περαστικούς. Ανακρύουν πρύμναν, μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Κ», που από το απόγευμα της Τρίτης είχε καταστεί ένα από τα βασικά ειδησεογραφικά θέματα στο ελληνόφωνο Διαδίκτυο. Ο Ι. Βρούτσης πήρε πίσω την απόφασή του να μην εισπράχτουν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και ο Διοικητής του ΙΚΑ έσπευσε να εφαρμόσει και τη νέα υπουργική απόφαση, με την ίδια ευκολία που είχε εφαρμόσει και την πρώτη. Την Τρίτη το βράδυ δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ που απεκάλυψε το σκάνδαλο, την Τετάρτη συνέγραψε την προς Σπυρόπουλο επιστολή ο Βρούτσης, την Πέμπτη εξέδωσε την ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ στην Σπυρόπουλος. Οι αποκαλύψεις της «Κόντρας» επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τους διοικητές της σκανδάλου. Μιλάμε για τακτική

κλεφτών που πιάνονται επ' αυτοφράω, πετάνε βιαστικά κάτω τα κλοπιμάια και ισχυρίζονται ότι απλώς... είδαν φως και μπήκαν.

Η εκ των υστέρων υποχώρηση του υπουργού Εργασίας και του Διοικητή του ΙΚΑ από την απόπειρα να χαρίσουν πάνω από 20 εκατ. ευρώ μηνιαίως στους εργοδότες, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμιά νομική διάταξη, με τον τρόπο που γίνεται (σαν να μην τρέχει τίποτα), εγείρει περισσότερα ερωτήματα και καθιστά τους δύο πολιτικούς της συγκυβέρνησης (και τα κόμματά τους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, χωρίς να παίρνει άφεση αμφιτιών ο τρίτος κυβερνητικός εταίρος, η ΔΗΜΑΡ) υπόλογους μιας ακόμη πιο σκανδαλώδους συμπεριφοράς.

Ας δούμε τα νέα στοιχεία που φέρνει ο ρεπορτάζ της «Κ».

## Το χρονικό του σκανδάλου

Στις 7 Σεπτέμβρη, ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης απέστειλε πρωστικά προς τον διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλο έγγραφο, με τον χαρακτηρισμό «Εξαιρετικά Επείγον», το οποίο έχει θέμα «Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ, ΟΕΕ» και αναφέρει τα εξής: «Κύριε Διοικητά. Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι τις επόμενες ημέρες επίκειται η κατάθεση νομοσχεδίου από το Υπουργείο μας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και διάταξη για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών 0,75% για τον ΟΕΚ και 0,35% για τον ΟΕΕ, αναδρομικά από 1-9-2012. Για τον λόγο αυτό και για να αποφευχθεί η είσπραξη εισφορών, που με την διάταξη αυτή θα καταστούν αχρεωστητες, σας παρακαλώ για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ταμείου σας, προκειμένου να διακόψουν άμεσα την είσπραξη των σχετικών ερ-

γοδοτικών εισφορών, προσαρμόζοντας ανάλογα τα μηχανογραφικά τους συστήματα».

**Σημείωση 1:** Πρόκειται για το έγγραφο που μέχρι την Τετάρτη αρνούνταν να μας δώσει, μολονότι ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του υπουργού Εργασίας, Παναγιώτης Δουφεΐδης. Την Πέμπτη, μας παρέδωσε ευγενέστατα ο ίδιος το έγγραφο, μαζί με το νέο έγγραφο Βρούτση! Κι ο διάολος φοβέρα θέλει, λέει μια παρομία...

**Σημείωση 2:** Από το περιεχόμενο του εγγράφου γίνονται ολοφράνερα όχι μόνο το γεγονός ότι ο υπουργός παρακάμπτει και περιφρονεί τη Βουλή, κουρελιάζοντας το ίδιο το σύνταγμα, αλλά και ο λόγος για τον οποίο παρακάμπτει τη διοικητική ιεραρχία του υπουργείου και τα οριζόμενα από το Δημόσιο Δίκαιο. Γνωρίζει ότι παρανομεί και διευθετεί ένα ζήτημα κόστους άνω των 20 εκατ. ευρώ (που τα χάνουν δυο κοινωνικοί φορείς και τα καρπώνονται οι εργοδότες) μεταξύ αυτού και του διοικητή του ΙΚΑ, λες και πρόκειται για διευθέτηση προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων. Μόνο σε τριτοκομικά δικτατορικά καθεστώτα εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές.

Ο υπουργός Εργασίας κατέθεσε για πρώτη φορά στη Βουλή την τροπολογία-κουρελού στις 5 Οκτωβρίου και αναγκάστηκε να την αποσύρει στις 10 Οκτωβρίου. Παρά ταύτα, ούτε ο ίδιος ούτε ο διοικητής του ΙΚΑ αισθάνθηκαν την ανάγκη να ανακαλέσουν την παράνομη υπουργική απόφαση και την είσιση παράνομη εσωτερική εγκύλιο του ΙΚΑ, με την οποία εντέλονταν οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος να μην εισπράττουν από 1ης Σεπτέμβρη εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Το έκαναν μόνο μετά τις αποκαλύψεις της «Κόντρας», μόνο όταν πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη».

Στις 17 Σεπτέμβρη, μια μέρα μετά της αποκαλύψεις μας, ο Ι. Βρούτσης έστειλε νέο έγγραφο, πάλι πρωστικά στον διοικητή του ΙΚΑ και πάλι με τον χαρακτηρισμό «Εξαιρετικά Επείγον»:

«ΘΕΜΑ: Είσπραξη εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Κύριε Διοικητά. Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 19707/1741/7-9-2012 (σ.σ. πρόκειται για την πρώτη απόφαση) εγγράφου, σας ενημερώνω ότι η αναφερόμενη σε αυτό σχετική τροπολογία (σ.σ. για νομοσχέδιο έκανε λόγο, αλλά δείχνουμε κατανόηση, γιατί Βρούτσης και συνεργάτες έχουν χάσει εντελώς τη μπάλα) δεν εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και δεν κατέστη νόμος του Κράτους. Για τον λόγο αυτό ανακαλούμε την δοθείσα με το ως άνω έγγραφο εντολή και παρακαλούμε για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ήτοι την είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών 0,75% για τον ΟΕΚ και 0,35% για τον ΟΕΕ) και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ταμείου σας».

Η αστική τάξη, πρέπει να διεκδικεί στα πλαίσια του καπιταλισμού πλήρη ασφάλιση και πλήρη χρηματοδότηση της μόνο από τους καπιταλιστές και το αστικό κράτος.

## 25% μείωση μισθών απαιτεί ο Μάνεσης

**Μ**ε πρόταση για μείωση των μισθών των εργαζόμενων του Βόλου και θέλω τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να ασκούν κρατική κοινωνική πολιτική. Η εργατική τάξη, ως παραγωγής της απλήρωτης υπερασφαλίσιας που καρπώνεται δωρεάν

Οι καπιταλιστές είναι ανελέητοι. Τώρα που «καθάρισε» με την απεργία στην Αθήνα, ο Μάνεσης στρέφεται ενάντια σ' αυτούς που τον βοήθησαν να την αντιμετωπίσει, δουλεύοντας 12ωρα χωρίς να βγάζουν «κιχ». Τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και τους λέει: ή δέχεστε μείωση μισθών κατά 25% ή πρέπει να κάνω μαζικές απολύτεις. Οταν σπάει η εργατική αλληλεγγύη, τότε οι καπιταλιστές κάνουν πάρτι. Πίσσα διαφορετικά θα ήταν τα πρόγραμμα αν απεργούσαν και τα εργοστάσια της Θεσσαλίας!

γραμμα δύναται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1/1/2013 δεν είναι δεσμευτική. Δεύτερο, μια τέτοια απόπτειρα θα προκαλέσει τη σφραγίδα και δικαιολογημένη αντίδραση των αυτοδιοικητικών παραγόντων, γιατί ο ΚΑΠ είναι ήδη πετσοκομένοι. Τρίτο, με το νόμο 4024/2011 προβλέπεται μόνιμη ετήσια χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ύψους 35 εκατ. ευρώ. Η τελευταία πρόβλεψη αναμένεται με μεταγενέστερη απόφαση και έγινε 20 εκατ. ευρώ το εξάμηνο ή 40 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, για μια φορά ακόμη, ότι οι αστικές κυβερνήσεις, εκτός των άλλων επιθέσεων στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και όλων των εργαζόμενων, αρπάζουν με το έτοι

σε να εφαρμόσει την απόφαση του υπουργού, αλλά –επειδή ήξερε ότι αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε νόμος, ούτε εξουσιοδότηση στον υπουργό από νόμο– έσπευσε να επινοήσει νομική αιτιολογία, επικαλούμενος το νόμο 4046/2012 (Μηνυμό-νο-2), που δεν προβλέπει πουθενά κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Τι πρεμούρα είχε ο διοικητής του ΙΚΑ να εφαρμόσει μια προδήλωση παράνομη υπουργική απόφαση; Την ίδια πρεμούρα που είχε και ο υπουργός: να εξυπηρετήσει τους εργοδότες, χαρίζοντάς τους προκαταβολικά το 1,1% των εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

θρίαστα τον ελληνικό λαό, σε τέτοιες παρανομίες θα κώλωναν; Αν δώσουμε βάρος σ' αυτή την αποκαλύπτει κάτι ευρύτερο. Αποκαλύπτει την ευκολία με την οποία η α

## ■ Στο κενό η επιχείρηση «ερωτηματολόγιο»

Η επιχείρηση «ερωτηματολόγιο» για την αξιολόγηση εξέλιχθηκε σε μεγάλο φιάσκο για τον εμπνευστή της, το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επιθυμούσε -τουλάχιστον για επικοινωνιακούς λόγους- να αποσπάσει τη συναίνεση, μέσω της συμμετοχής στη συμπλήρωσή του, των εκπαιδευτικών στην καρατόμησή τους.

Μόλις 6.000 εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με διαφροές στον Τύπο του υπουργείου Παιδείας (από τους περίπου 140.000), συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο-παγίδα, μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε. Δεν γνωρίζουμε, βεβαίως, πόσοι από αυτή την ελάχιστη, σε σχέση με το σύνολο, ομάδα επίσκοπων ή και σφόδρα φοβισμένων και ποτισμένων ως το μεδούλι με τη δημοσιούπαλληλική νοοτροπία, προέρχονται από την διοικητική ειραρχία (γενικώς στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, αποσπασμένοι στις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας).

Εισπράττοντας τη «χλαπάτσα», το υπουργείο Παιδείας, κατέφυγε στον εκφοβισμό. Εδώσε παράταση στην συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, στοχοποιώντας και εκβιάζοντας τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι, με τη σειρά τους πρέπει να εκβιάσουν τους εκπαιδευτικούς.

Για την παράταση επιστρατεύθηκε ο γελοίος ισχυρισμός ότι «δεν έχουν διθεί ακόμα και σήμερα κλειδάριθμοι στους εκπαιδευτικούς σε πολλά σχολεία με ευθύνη Διευθυντών». Κοντολογίς, το υπουργείο ισχυρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν διακαώνα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο άλλα οι διευθυντές δεν τους έδιναν τους κλειδάριθμους!

Η αλήθεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ζήτησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κλειδάριθμους και ούτε συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Είναι πλέον ψυλλιασμένοι, αφού έχουν χτυπηθεί άγρια από τα σκληρά μέτρα, βιώνουν καθημερινά την αγωνία του αύριο, ως εργαζόμενοι και ως δάσκαλοι, βιώνουν την κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ τους σφίγγει η μέγγενη του φόβου της απόλυτης και της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης, που διατυπωνίζονται υνχθμερόν από τους τροϊκανούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και, βεβαίως, υπάρχουν ακόμη μέσα στην εκπαίδευση ζωντανές οι μνήμες του επιθεωρητισμού. Γί' αυτό και δεν έπεσαν στην παγίδα του υπουργείου Παιδείας και ούτε θα πέσουν, παρόλη την παράταση.

## ■ Πιστώσεις με το ζόρι

Τελικά το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη χορήγηση πιστώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια, με βάση το ΠΔ 407/80. Οι πιστώσεις, 270 στο σύνολο των Πανεπιστημίων, είναι σε ποσοστό 10% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που τα μελή ΔΕΠ του προγραμματοποιούσαν απεργία διάρκειας, δόθηκαν 45.5 πιστώσεις, περίπου 3% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

Ασφαλώς, η πίεση που άσκησαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που προχωρούσαν αναφανδόν σε λουκέτα διαμαρτυρίας, είτε σε απεργία διάρκειας, έπαιξε το ρόλο τους. Ομως, το timing της καταβολής των κουτσουρεμένων πιστώσεων δεν είναι τυχαίο. Διότι στις 25 του Οκτώβρη εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο νόμος Αρβανιτόπουλου για την εκλογή Συμβουλίων διοίκησης και το υπουργείο Παιδείας ήθελε ένα «τυράκι» για τη «φάκα» της ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας, έστω και με τη βοήθεια του αίσχους της «ηλεκτρονικής» και «επιστολικής ψήφου».

Βέβαια, ο νόμος Αρβανιτόπουλου (νόμος 4076/2012, άρθρο 11), προβλέπει ότι «η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησμένων προϋπολογισμών τους», τους οποίους μπορούν να καταρτίσουν και τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων που δεν έχουν εκλέξει Συμβούλιο διοίκησης. Συγκυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας, όμως, καθυστερούσαν τη χρηματοδότηση. Και αυτό αντικειμενικά λειτουργούσε ως εκβιασμός προς τα ιδρύματα να προχωρήσουν χωρίς ταλαντεύσεις στην εκλογή Συμβουλίων διοίκησης.

Θυμίζουμε ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη το υπουργείο Παιδείας υποστήριζε ότι είναι πιθανό να μη δοθούν καθόλου πιστώσεις, ενώ τον Αύγουστο του 2012, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε πως δεν προβλέπονται άλλοι διορισμοί για το 2012, παρόλο που εκκρεμούν πάνω από 900 διορισμοί μελών ΔΕΠ, ΕΠ και ΕΕΔΠ και τα ιδρύματα, ιδίως τα περιφερειακά, αδυνατούν να λειτουργήσουν, επειδή στηρίζονται κυρίως σε συμβασιούχους διδάσκοντες.

# Στο απόσπασμα η εκπαίδευση

Νέα σφρωτική επίθεση ετοιμάζεται σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του νέου πακέτου των άγριων μέτρων, που θα μετατρέψουν ολόκληρη την εργαζόμενη κοινωνία σε κοινωνία δυόλων.

Τις αγριανθρωπικές διαθέσεις της μνημονιακής συγκυβέρνησης απεκάλυψε ο υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στον REAL FM (15/10).

Στο όνομα, λοιπόν, του «εξορθολογισμού δαπανών» και της «εξοικονόμησης πόρων», ώστε να γίνουμε πιο «ανταγωνιστικοί», προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς νέο τουνάρι συγχώνευσης-κατάργησης σχολικών μονάδων, «της τάξης του 10%», όπως είπε ο υπουργός, που θα συμπληρώσει τη λίστα με τα καταργηθέντα 1.100 σχολεία της προκατόχου του φράου Ανασ. Ηδη, ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου ζήτησε τις σχετικές προτάσεις των διευθυντών εκπαίδευσης, τις οποίες πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 19 του Οκτώβρη.

Γιριζούμε στην εποχή του '60, όπου οι μαθητές στοιβάζονταν στις σχολικές αίθουσες των αστικών κέντρων και τα παιδιά των αγροτικών περιοχών πήγαιναν στο σχολείο με λιοπύρι και τσουχτερό κρύο καθώλα στις καρότσες των φορτηγών, αφού ο προηγούμενος γύρος έκλεισε τα σχολεία στο χωριό τους και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών δεν έχει λυθεί τελεοδικά («εξερέθη λύση για φέτος», είπε οι καθημερινά των ιδρυμάτων χωρίς αντιστάσεις, τις οποίες προ-

τεια, για να ζήσουν εκεί μακριά από τις οικογένειές τους, τρωγοτίνοντας πλουσιοπάροχα τον πενιχρό μισθό τους.

Από το άγριο πετεύομενο μονάδων της εκπαίδευσης δεν θα ξεφύγουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το σχέδιο «Αθηνά» έχει μπει σε εφαρμογή, ώστε το επόμενο μηχανογραφικό να είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο, όπως δηλώσει ο υπουργός Παιδείας (θυμίζουμε ότι σύμφωνα με κατευθυνόμενο δημοσίευμα των «Νέων» στις 17 του Σεπτέμβρη, 140 από τα σχεδόν 500 τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων).

«Πάμε σε νέα μείωση των επιχορηγήσεων», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, που θεωρεί ενιαίο σύνολο τη νέα μείωση των ήδη πετεύομενων δαπανών, τις συγχωνεύσεις, αλλά και την εκλογή Συμβουλίων διοίκησης, τα οποία θα αναλάβουν υπό το νέο πνεύμα του «επιχειρηματικού πανεπιστήμιου» να διαχειρίστούν τα οικονομικά των ιδρυμάτων χωρίς αντιστάσεις, τις οποίες πρό-

βάλλουν τώρα πολλές πανεπιστημιακές διοικήσεις βάζοντας «λουκέτα» διαμαρτυρίας, πιεζόμενες από την οικονομική ασφυξία.

Πετώντας στο καλάθι των αχρήστων κάθε έννοια δημοκρατικής τάξης, για την οποία κοκορεύεται, ο Αρβανιτόπουλος δήλωσε με θράσος ότι με την ηλεκτρονική ψήφο πιστεύει ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του νόμου, προκειμένου να προχωρήσει ο «εξορθολογισμός» του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (σ.ο. ίδου γιατί ήταν σημαντική αυτή η τροποποίηση του νόμου Διαμαντοπούλου, διότι θα χρεώνεται η κάθε οικογένεια. Ποινή, λοιπόν, χρηματική επιβάλλει το υπουργείο Παιδείας, στις οικογένειες, που τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν τα βιβλία. Και επειδή στα σχολικά βιβλία, οι μαθητές επάνω σημειώνουν και ασκήσεις, ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι «θα υπάρχει μια μεμβράνη σε κάθε σελίδα των βιβλίων, ώστε να μη μουντζουρώνεται, και στο τέλος της χρονιάς, με ευταξία, να παραδίνονται στους επόμενους». Με τούτο το μέτρο προοινώνται η κατάργηση και της δωρεάν διανομής των σχολικών βιβλίων, αφού πολλοί μαθητές θα εξαναγκαστούν είτε να υποστούν χρηματική ποινή ή να αγοράσουν εξαρχής τα βιβλία.

Διηγείται η ισχυρίσματα, τα οποία «θα υπάρχουν», αλλά θα «είναι στο κόστος που πρέπει».

Τι ενοεί ο ποιητής; Οι αριθμοί των «αναγκαίων» για τη φοίτηση συγγραμμάτων θα μειωθεί περαιτέρω και ότι οι φοιτητές θα εξαναγκαστούν να καλύψουν τη «διαφορά» εξ ίδιων πρόσωπων, αφού οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες είναι αδύνατον να καλύψουν τη ζήτηση.

Γιούλα Γκεσούλη

## Μαθητική οργή

Διηγείται η ισχυρίσματα, τα οποία «θα υπάρχουν», αλλά θα «είναι στο κόστος που πρέπει». Τι ενοεί ο ποιητής; Οι αριθμοί των «αναγκαίων» για τη φοίτηση συγγραμμάτων θα μειωθεί περαιτ

# Ένας χρόνος φυλακή για τους αιτούντες áσυλο!

ματα σ' αυτή την επιχειρηματική ρότα, στο όνομα της προαγωγής της έρευνας και της εξασφάλισης οικονομικών πόρων (προωθώντας και ίδια συμφέροντα πολλών καθηγητάδων), αξιοποιώντας τη φθηνή εργασία των διδακτορικών φοιτητών του.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), που σχετίζεται με τη σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ελέγχεται από το υπουργείο Παιδείας. Έχει ιδρυθεί από το 1989 (!) και είναι ΝΠΙΔ (όπως είναι όλα τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα). Σκοπός του, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίασή του στην ιστοσελίδα του, είναι «να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία,...».

Το ΕΠΙΣΕΥ απασχολεί «ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων Διδακτορικών φοιτητών)» (!)

Σύμφωνα και πάλι με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα του, το ΕΠΙΣΕΥ «είναι πολύ ενεργό στις δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι διαχειριστής προγραμάτων για πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE, 6th FW κτλ), σε όλους του αναφερθέντες τομείς έρευνας».

Τι καινούργιο, λοιπόν, φέρνει ο νόμος Διαμαντοπούλου, σ' ένα πεδίο που το ξέρει καλά το πανεπιστημιακό κατεστήμενο; Ο νόμος ολοκλήρωσε και παρίσωσε τη θεσμική παρουσία των ΝΠΙΔ στα Πανεπιστήμια (μέχρι τώρα υπήρχαν πολλές τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων), έδωσε το δικαίωμα σ' αυτά να διαχειρίζονται και να «αξιοποιούν» την κινητή και ακίνητη περιουσία των ΑΕΙ (εκτός από τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) και άναψε το πράσινο φως για δραστική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης, μετακινώντας μεγάλο μέρος της εξοικονόμησης «πάρων» στα ίδια τα Πανεπιστήμια, τους οποίους θα φροντίζουν να εξασφαλίζουν τα ΝΠΙΔ.

Γιούλα Γκεσούλη

**Σ**ε τριπλασιασμό του ανώτερου χρόνου κράτησης για τους αιτούντες áσυλο πρόσφυγες προχωρά η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, με προεδρικό διάταγμα που υπογράφουν οι Δένδιας και Χατζηδάκης, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Ε' Τμήμα του ΣτΕ, με ένα προκλητικό σκεπτικό.

Για τους πρόσφυγες που υποβάλλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί áσυλο ισχύει το ΠΔ 114/2010, το οποίο προβλέπει ότι στους αιτούντες áσυλο επιβάλλεται κράτηση μόνο ως εξαιρετικό μέτρο με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αστυνομικής αρχής που την αποφασίζει. Φυσικά, οι μπάτσοι δεν δίνουν καμία εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Επικαλούνται απλά το ΠΔ. Η κράτηση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 90 μέρες, εάν δε ο αιτών áσυλο αλλοδαπός έχει προγιαμένως κρατηθεί ενώπιοι διοικητικής απελασης, ο χρόνος προσμετράται και η συνολική κράτηση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 80 μέρες. Δηλαδή, αν ένας αλλοδαπός έχει κρατηθεί επειδή δεν έχει χαρτί και στον τέταρτο μήνα της κράτησής του υποβάλει αίτηση για áσυλο, η παραπέρα κράτησή του δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες

(συνολικά έξι).

Ερχεται τώρα η συγκυβέρνηση και προσθέτει στο ΠΔ 114/2010 μια παράγραφο που προβλέπει τη δυνατότητα η κράτηση να παρατείνεται περαιτέρω, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες. Ο στόχος αυτής της ρατσιστικής διάταξης είναι προφανής. Οσοι αλλοδαποί συλλαμβάνονται, να ξέρουν ότι και αίτηση για áσυλο να κάνουν, θα μείνουν 12 μήνες στη φυλακή. Υπολογίζουν ότι μ' αυτόν τον τρόπο θα «σπάσουν» αρκετούς και θα τους αναγκάσουν να δεχτούν την απελασή τους.

To E' Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την Α. Θεοφίλοπουλο και μέλη της ΑΙΚ. Σακελλαροπούλου και Μ. Τριπολιτσιώτη (η τελευταία ήταν και εισηγήτρια) γνωμοδότησε θετικά υπέρ της νέας ρύθμισης, επικαλούμενο διατάξεις του νόμου 3907/2011, οι οποίες αφορούν όχι τους αιτούντες áσυλο, αλλά τους μη νόμιμους μετανάστες! Τι σημασία έχουν οι κανόνες του δικαίου όμως, όταν υπάρχουν «οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα σε σχέση με τους παράνομα διαμένοντες», τις οποίες επικαλείται προκλητικά το E' Τμήμα. Δεν φτάνει που δε δίνουν áσυλο, τώρα δε θα δίνουν ούτε τη ροζ κάρτα στους πρόσφυγες.

## Σε τι διαφέρει ο Σαμαράς από τον Παναγιώταρο;

**A**ρθρογράφος της διαδικτυακής έκδοσης του «Βήματος» μας θύμισε τι ελέγει ο Α. Σαμαράς, συνεντευξιαζόμενος στη διαδικτυακή τηλεόραση του Χατζηνικολάου, τέσσερις μέρες πριν τις τελευταίες εκλογές: «Έχουν γεμίσει οι μετανάστες τα νηπιαγωγεία και οι Ελληνες δεν μπορούν να μπουν στον παιδικό σταθμό. Αυτό τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα που κι εμένα με ενοχλούν όσο εσάς αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός».

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι δε θυμόμασταν τη συγκεκριμένη αναφορά, μολονότι θυμόμαστε πολύ καλά πως το αντιμεταναστευτικό μένος, με πινελιές ρατσιστικής υστερίας, ήταν πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα της ΝΔ. Κατόπιν τούτου μπορούμε να θεσουμε το ερώτημα: σε τι διαφέρει ο Σαμαράς από τον Παναγιώταρο; Επί της αρχής και ως προς τον τελικό σκοπό, σε τίποτα (ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιήσεις ο Σαμαράς, η βιαστήτης του λόγου, παραπέμπουν σε άνθρωπο ποτισμένο μέχρι το μεδούλι με το ρατσιστικό μίσος). Διαφέρουν μόνο στην τακτική. Ο Σαμαράς θέλει να χρησιμοποιήσει το κράτος για να κάνει αυτά που ο Παναγιώταρος θέλει να κάνει με τα νεοναζίδες κατακεραύνωσαν την Χρυσή Αυγή που υπερασπίστηκε ειρηνικά τα Ιερά και τα Οσιά αυτού του Εθνους, ενώ την ίδια σημερινή δεν είπαν τίποτα για την έμπρακτη επιβεβαίωση της πολιτικής τους.

Υπό το φως της παραπάνω δήλωσης Σαμαρά μπορούμε να

καταλάβουμε γιατί ο υπουργός Εσωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης έσπειρε να στείλει φιρμώνι σε όλες τις περιφέρειες, ζητώντας να του στείλουν στατιστικές για τα μεταναστόπουλα που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς. Η ερώτηση Παναγιώταρου ήταν απλώς η αφορ-

μή για την προώθηση της ρατσιστικής πολιτικής που είναι κοινή σε ΝΔ και νεοναζί. Μπορεί να ψιλομαζεύτηκε, μετά το ντόρο που ξέσπασε, αυτό όμως δεν σημαίνει πως άλλαξε απόψεις. Οι νεοναζί είναι απλώς η «μπρουτάλ» εκδοχή της επίσημης πολιτικής.

## Δεν κρύβεται το ταξικό μίσος τους

**T**η λαϊκή παροιμία «θέλει η πουτάνα να κρυφτεί...» θυμίζουν οι νεοναζί, καθώς καταβάλλουν προσπάθειες να εμφανιστούν σαν δήθεν αντιυπηραγκική και φιλεργατική δύναμη. Ομως, το μίσος τους για τους εργαζόμενους ξεχειλίζει και σε στιγμές ενθουσιασμού δεν κρύβεται. Αντιγράφουμε από ρεπορτάρικα των νεοναζί για τα εγκαίνια των γραφείων τους στο Νέο Ηράκλειο: «Τελευταίος έλαβε τον λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος, ο οποίος με τον πύρινο λόγο του ξεσήκωσε του παρευρισκόμενους και τόνισε την υποκρισία του καθεστώτος και των δημοσιοτηράφων έναντι τους ακτιβιστές της Χρυσής Αυγής. Κατέδειξε την υποκρισία τους που έχουν κανένα πρόβλημα. Θα πανηγυρίσουν για την έμπρακτη επιβεβαίωση της πολιτικής τους.

Φυσικά, οι πάντες (εκτός

ίσως του ακροατήριου των νεοναζί), γνωρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι των καθεστωτικών ΜΜΕ κυριολεκτικά αφρίσαν από τη λύσσα τους, όταν οι εργάτες του Σκαραμαγκά έκαναν ντου στο προαύλιο του υπουργείου Αμυνας. Ο φύρερ των νεοναζί, όμως, γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο παράδειγμα; Γιατί όσο και να προσπαθούν, δεν καταφέρουν πάντοτε να κρύψουν το μίσος τους για τους εργατικούς αγώνες.

Η ιστορία του φασισμού και του ναζισμού είναι γνωστές. Χρησιμοποίησαν στην αρχή φιλεργατική δημαρχία, συγκέντρωσαν οπαδούς από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και επομένως δυσκολεύει τις μπτζίνες τους (άλλο αν οι νεοναζί ήταν στην κυβέρνηση). Τρίτο, επειδή στα θρησκευτικά ζητήματα θέλουν το μονοπάτιο και αυτό το μονοπάτιο δεν το μοιράζονται με κανέναν και ειδικά με τους νεοναζί. Τέταρτο, επειδή η δική τους πελατεία αποτελείται από οπαδούς και ψηφοφόρους όλων των κομμάτων και έχουν συνηθίσει να κάνουν μη κομματική πολιτική (με τη στενή έννοια του όρου μη κ

## ANTIKYUNONIKA

Δύο χιλιάδες δώδεκα. Μεγάλη κατηφόρα...  
Χρέος μας η ανατροπή. Φωτιά-τσεκούρι, τώρα!

Τιμώντας τις ευγενικές μορφές του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος, έστω και αν κανείς δεν γνωρίζει πια την τύχη τους μετά την αξιοποίησή τους από την πολιτική ανακύλωσης που εφαρμόζεται στο πωλητικό σκηνικό, υπενθυμίζουμε στους φιλίστορες ότι τη Δευτέρα κλείνει 63 χρόνια ζωής ο μεγάλος αιτωλοακαρνάνιας πωλητικός Βασίλης Μαγγίνας.

Δωρεάν καφέ προγραμμάτισαν να προσφέρουν την Πέμπτη (η στήλη έκλεινε την Τετάρτη), ημέρα της πανελλαδικής απεργίας, οι καταστηματάρχες της Αχαΐας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, αυτό γίνεται «ναι μεν για να συμπαρασταθούν στον κόσμο που δα διαδηλώσει, αλλά και για να αποφεύχθουν οι ενέργειες αισχροκέρδειας από πλευράς ασυνειδητών». Για το εύλογο ερώτημα «γιατί δεν απήργησαν και οι ίδιοι;», δεν διαδέουμε επαρκή και εμπεριστατωμένη απάντηση...



Φροντίζοντας κυρίως για τη διασκέδασή σας, παραδέουμε την είδηση όπως αναπαράχθηκε από τα κεντρικά αστικά Μ.Μ.Ε. για να γελάσετε κι εσείς με το... «αυστηρό μήνυμα»: «Αυστηρό μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής και της εκροής αδικαιολόγητων κεφαλαίων στο εξωτερικό έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας κατά τη συνάντησή του με το προεδρείο της ΓΣΕΕ: "Είναι απαράδεκτο άλλοι να διαφεύγουν άλλοι να κάνουν το κορόδιο, άλλοι να κάνουν το κουτό και άλλοι να πληρώνουν", σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Κακάκια έκαναν από τον φόβο τους όσοι κάνουν το κορόδιο και τον κουτό!

«Κομμουνιστές εργάτες, σεις είστε εκαποντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, σεις δεν μπορείτε να φύγετε για πουδενά, δεν υπάρχουν αρκετά διαβατήρια για σας. Αν ο φασισμός ανέβει στην εξουσία, δεν πέρασε σαν ένα τρομερό τανκ από τη ραχοκοκαλία σας και πάνω από το κεφάλι σας. Δεν υπάρχει σωτηρία για σας άλλη από την ανελέητη πάλη» (Leon Trotsky).

«Θέλουμε άμεσα τη δόση, διαφορετικά δα πεδάνουμε από ασφυξία». Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε κανένα junkie κάποιας συνοικιακής πλατείας, αλλά στον τσάρο [τι γελάτε ρε:] Ιωάννη Στουρνάρα. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι και τρόποι να πεδάνει κανείς από ασφυξία, εκτός από το να μην πάρει τη δόση...

Περιέργοι να δούμε ποια δα αναδειχθεί από την «Κ» ως «παπάρι της εβδομάδας» μέσα σ' αυτό τον ορυμαγδό, συνεχίζουμε την αλεία δηλώσεων που -ομολογούμενως- αυτή την εβδομάδα κινήθηκαν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα: «Πιστεύω στην άμεση κήρυξη εκτός νόμου της Χρυσής Αυγής και όλων όσων αμφισθητούν με πράξεις το πολίτευμα. Να απολυθεί η αστυνομία που τα 'χει "αποιμισι-κοτσί", να απολυθούν χήλιοι, δυο χιλιάδες, δέκα χιλιάδες αστυφύλακες! Οσοι είναι φασίστες στην αστυνομία, να απολυθούν» έφα Θεόδωρος Πάγκαλος ο Βους [ο β' δηλαδή, καδ' όσον κάποτε υπήρξε και ο αλημόνητος α']. Είπε κι άλλα, για τον σταυρό προτίμησης, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για την κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά ας μην το παρά γ' αμέ.

«Η Δημήτρης δεν πρέπει να δεωρείται δεδομένην» λέει ο faux της (Φο της), σε μια προσπάθεια να ανεβάσει την ονομαστική αξία των μετοχών του τρίτου κυβερνητικού πώλου. Λίγο δεξιότερα [ανεπισθητητη, μη φανταστείτε τίποτε μακρινό] έχουμε άλλα: Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η τρόικα παιζεί με τη φωτιά». Τρόικα: «Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παιζεί με τη φωτιά». Φωτιά: «Η τρόικα παιζεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο».

Και σαν να μην έφτανε τόσο υλικό, έχουμε και τον Ολάντ να λέει ότι θα έκανε τα πάντα για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ! Χωρίς μάλιστα να ακούσουμε ερωταπαντήσεις που να διευκρίνιζουν τα όρια αυτού του «τα πάντα»....

Καρτερικά περιμένουμε τη μέρα εκείνη που δα συλληφθούν για υπόδεση παιδικής πορνογραφίας, πρόσωπα που δεν δεν δεν είναι «υπεράνω υποψίας» και δεν δα κάνουν τους φιλήσυχους (και γ' αυτό συχνά κοιμώμενους) πολίτες να πέφτουν από τα σύννεφα...

Πάντως -αν κρίνουμε από τη φωτογραφία- πρέπει να ήταν παρόντες τουλάχιστον πενήντα νοματαίοι στην... «καταμεστη αίδουσα του εργατικού συνδέσμου "Δημόκριτος" της Μελβούρνης, στην πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποίησε το ΚΚΕ» (Ριζοσπάστης, 17 Οκτώβρη). Το καλό είναι ότι η αιδουσα δεν έχει τζάμια, γιατί πάντα πρέπει να σκεπτόμαστε και το ενδεχόμενο μιας ξαφνικής επανάστασης...

Κοκκινοσκουφίτσα

# Οι μεταφυσικές ιδιότητες μιας λίστας

**M**ιμούμενος τους... προλαβήσαντες, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας φρόντισε να ξεφορτωθεί την καυτή πατάτα μόλις έφτασε στα χέρια του. Με το που παρέλαβε το έγγραφο αίτημα των οικονομικών εισαγγελέων, συνέταξε επιστολή προς τον γάλλο ομόλογό του Πιέρ Μοσκοβίσι, ζητώντας του να του παραδώσει τα στοιχεία που αφορούν καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, θα πρέπει να ξεχάσει τη «λίστα Φαλσιανί». Ή με τη νόμιμη ελβετική κυβέρνηση θα συνεργάζεται ή με διάφορους απατεώνες που κατέφεραν να κλέψουν στοιχεία από ελβετικές τράπεζες και τα πουλάνε για χρυσάφι.

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι ο Φαλσιανί είχε συλληφθεί στη Γαλλία, έκανε το παζάρι του και αφέθηκε ελεύθερος, γεγονός που έκανε την Ελβετία να λυσσά-

ξει. Απειλήθηκε θερμό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών, με την Ελβετία να κατηγορεί τη Γαλλία για παράνομη κατοχή κλεμμένων τραπεζικών δεδομένων και τη Γαλλία να απειλεί την Ελβετία ότι θα προτείνει τη συμπεριληφή της στη λίστα των «φορολογικών παραδείσων» του ΟΟΣΑ, μαζί με «χώρες» τύπου Νησιών Κέιμαν. Τα πράγματα διευθήθηκαν διπλωματικά, η Γαλλία έστειλε στην Ελβετία αντίγραφο της «λίστας Φαλσιανί» και στη συνέχεια ο καυγάς άναψε μεταξύ Ισπανίας και Ελβετίας, καθώς ο Φαλσιανί κατέφυγε στη Βαρκελώνη και η ισπανική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει στο ελβετικό αίτημα για έκδοσή του.

Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη. Αν υποθέσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θελήσει

να χρησιμοποιήσει τη λίστα, πώς θα το κάνει; Ο καθένας που θα βρεθεί υπό κατηγορία ή και υπό έρευνα θα καταγείλει τα δεδομένα της λίστας ως ψευδή ή πλαισιά. Πώς θα επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους; Μόνο μέσω των ελβετικών αρχών μπορεί να γίνει αυτό. Ομως, η Ελβετία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να παράσχει καμιά δικαστική συνδρομή σε υποθέσεις που σχετίζονται με κλεμμένα στοιχεία, διότι τα θεωρεί προϊόντα εγκλήματος.

Η «λίστα Λαγκάρντ» ή «λίστα Φαλσιανί» θα παραμείνει ένα φάντασμα χωρίς καμιά πρακτική οξία. Ισως κάποιοι σπηλιά, λόγω του ότι πέρασε από πολλά χέρια, να αξιοποιηθεί για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, αν και εμείς είμαστε σήμουροι ότι αυτό έχει ήδη γίνει.

## Μίζες και πρόστιμα, τα δυο πρόσωπα του Ιανού

**K**αι ξαφνικά, ο Σούρλας, τοποθετημένος καπό τον Σαμαρά στο πόστο του γενικού γραμματέα Διαφράνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, έστειλε στους οικονομικούς εισαγγελείς έγγραφα της Αμερικανικής Επιπροπής Κεφαλαιαγοράς και του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που πιστοποιούν ότι σε τουλάχιστον πέντε εταιρίες, εισηγμένες στο χρηματοπιστήριο της Νέας Υόρκης, επιβλήθηκαν πρόστιμα, διότι κατέβαλαν μίζες σε αξιωματούχους διάσιφορων χωρών, προκειμένου να κλείσουν συμφωνίες με το δημόσιο αυτών των χωρών. Οι πέντε εταιρίες των οποίων τα ονόματα ειδαν το φως της δημοσιότητας είναι η DePuy, θυγατρική της Johnson & Johnson, που προμηθεύει ορθοπεδικό υλικό, η Smith & Nephew που προμηθεύει ιατρικό εξοπλισμό, η Comverse Technology που προμηθεύει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η αυτοκινητοβιομηχανία Daimler AG και η ασφαλιστική Alliance One, που φέρεται ότι λάδωσε για να ρυθμίσει φορολογική διαφορά με το ελληνικό κράτος.

Αν ψάξει κανείς τα πρακτικά της Αμερικανικής Επιπροπής Κεφαλαιαγοράς θα βρει πάρτολες υποθέσεις επιβολής προστίμου σε εταιρίες που έκλεισαν δουλειές δίνοντας μίζες. Τα πρόστιμα ορισμένες φορές είναι μεγάλα και πάντοτε έρχονται ως αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στην Αρχή και την υπόλογη εταιρία. Μιλώντας στην εφημερίδα «Χάντελτσάιτουνγκ», ο εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών Μάριο Τούρο, ξεκαθάρισε ότι ο τρόπος χειρισμού των κλεμμένων στοιχείων θα συζητηθεί κατά τις διαπραγματεύσεις της ελβετικής κυβέρνησης με την ελληνική για τη συναψη φορολογικού συμφώνου, κατά το πρότυπο του ελβετο-γερμανικού συμφώνου.

Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι ξεκίνησαν και οι αποκαλύψεις για τις μίζες της Siemens. Τα στοιχεία συγκέντρωσε η αμερικανική General Electric και η Αμερικανική Επιπροπή Κεφαλαιαγοράς στρίμωξε τη Siemens στη γωνία και

# Ανωτάτη μπακαλική

«Πρόστιμα δεν πιστεύω ότι πιεστήκανε να βγάλουν το χρέος βιώσιμο την πρώτη φορά που δεν έβγαινε και αναγκαστήκανε να δείχνουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από κείνους που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν».

Στο μικρόφωνο ο διάσημος πλέον Πλαναγιώτης Ρουμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Αυτά τα εκπληκτικά ειπώθηκαν στην εκπομπή του Πρετεντεράκου, την περασμένη Δευτέρα.

«Ηέκθεση βιωσιμότητας του χρέους αναμένεται πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Υπάρχουν τρόποι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Η σημαντικότερη παράμετρος είναι τι υποθέσεις κάνουμε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Στο μικρόφωνο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, Τα έλεγε off the record, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, και οι συνεργάτες του τα κατέγραψαν και τα έστειλαν με τη μορφή «άτυπης ενημέρωσης» (αυτό που λέμε πον παρ-ερ).

Και ο ένας και ο άλλος, καθηγητές Οικονομικών κατά τα άλλα, διδάσκουν ανωτάτη μπακαλική. Διδάσκουν πώς ερ-

γαλειοποιείται η οικονομική επιστήμη, προκειμένου να υπηρετηθούν συγκυριακές σκοπιμότητες.

Τι λέει ο Ρουμελιώτης; Οτι η τρόικα δεν έκανε κανένα λάθος, όταν έδινε υπεραισιδόξες «προβλέψεις» για την εξέλιξη του ελληνικού ΑΕΠ και των άλλων μεγεθών του «προγράμματος». Απλά, η πολιτική σκοπιμότητα επέβαλε να κάνουν αυτές τις «προβλέψεις», προκειμένου να δείχνουν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.

Τι λέει ο Στουρνάρας; Οτι δεν τα έχουν βρει ακόμα με την τρόικα στο ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους, αλλά εκτιμά ότι θα τα βρουν. Στην προηγαντικότητα, όπως ο ίδιος έχει διαρρέψει, η μεν τρόικα εκτιμά ότι θα χρειαστούν καμιά τριανταριά δισ. ευρώ νέα δάνεια, το δε υπουργείο Οικονομικών κατεβάζει το ποσό αυτό στα 13 δισ. Και πώς θα τα βρουν με τέτοια απόκλιση; Οπως τα βρήκαν και τις προηγούμενες φορές. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Αφού πρώτα υπάρχει πολιτική συμφωνία (ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία) για τους όρους υπό τους οποίους θα παρουσιαστεί σαν βιώσιμο το ελληνικό κρατικό χρέος, τρόικα και υπουργείο Οικονομικών μέσα σε λήγη

ώρα μπορούν να φτιάξουν τη «μελέτη». Θα βάλουν την «υπόθεση» για την ανάπτυξη στον αριθμό που βολεύει και το αποτέλεσμα θα είναι έτοιμο. Μπορεί, βέβαια, η ζωή να δειξει άλλα, όμως ποιος ενδιαφέρεται για την προηγαντικότητα; Οταν έρθει η ώρα της διάψευσης, θα κάνουν τις αναθεωρήσεις και τέρμα. Αυτό δεν κάνουν και μέχρι τώρα;

Ιδού ένα απότο παράδειγμα ανωτάτης μπακαλικής από το ίδιο πον παρ-ερ του Στουρνάρα: «Για την ύφεση βρήκαμε συμβιβαστική λύση. Εμείς λέγαμε 3,8%, αυτοί ελέγαν 5 και κάπι. Συμφωνήσαμε τα σενάρια να δουλευτούν με 4,2% για το 2013! Τόσο απλό! Μοίρασαν τη διαφορά στη μέση και προ-

χωρούν. Πόστη θα είναι η ύφεση το 2013, με πάνω από 9 δισ. νέα μέτρα; Πολύ πάνω από 5%. Αυτό, όμως, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παραμιθιάσουν τον ελληνικό λαό».

Και μη ρωτήσετε «πώς βγάζουν άκρη με το χρέος, όταν οι προβλέψεις τους είναι αυθαίρετες και σκοπούμενες». Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το χρέος είναι ένα εργαλείο για την απομόνωση του ελληνικού λαού και την κινεζοποίηση της εργατικής τάξης. Σ' αυτό δεν κάνουν λάθος. Τα μέτρα τους είναι απολύτως στοχευμένα και αποτελεσματικά για τα συμφέροντα του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου και της ελληνικής αστικής τάξης.

## Θα πουλάνε νόμιμα τη σαβούρα

Οι τακτικοί αναγνώστες της «Κ» γνωρίζουν πολύ καλά διατροφικό σκανδάλο, αποκαλύπτοντας την ουσία του, που δεν είναι άλλη από το κυνήγι του μέγιστου κέρδους από τους καπιταλιστές και οι πλάτες που τους κάνουν ΕΕ και κυβερνήσεις. Γνωρίζουν τις αποκαλύψεις μας για τη σκόπιμη κατάργηση επί της ουσίας των ελεγκτικών μηχανισμών και της αντικατάστασής τους από τον «αυτοελεγχο» των επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχουν βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Τώρα, στη χώρα μας επιτρέπεται να πουλάνε τα ληγμένα, φτάνει οι ίδιες οι επιχειρήσεις να τα έχουν ελέγχει και να τα βρήκαν μη αλλοιωμένα και να τα πουλάνε σε χαμηλότερη τιμή. Φτηνότερα ληγμένα για τη φτωχολογία, είναι το καινούργιο σύνθημα που διαπερνά την Ελλάδα της «κινεζοποίησης». Οταν από τους λιγοστούς ελέγχους που γίνονται αποκαλύπτονται προϊόντα μολυσμένα ακόμα και με ιδιαίτερα επικίνδυνα μικρόβια, φαντάζεστε τι έχει να γίνει με τα ληγμένα.

## Στη Θεσσαλονίκη



## Μ' ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΥΔΑΛΟ

Αγαπητά μου παιδιά

Είναι μέγιστη η συμβολή των παροιμιών στη μελέτη και αποτύπωση του πολιτιστικού όχνους του ελληνισμού, κάτι που βέβαια δεν το λέμε εμείς, αλλά κορυφαίοι πνευματικοί ογκούλιθοι, βράχοι, μπετά και πλίνθοι που –ομόυ μετά του γνωστού απαραίτητου συνεκτικού μεταξύ τους υλικού– συνέβαλαν στην οικοδόμηση του ελληνικού πνευματικού θαύματος. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την απαίτηση των τελευταίων (και μαζί τους όλων των πνευματικών υπερημένων συμπατριωτών μας, που επιπέλους βρήκαν μέσο έκφρασης) να πληρώνονται εσαει πνευματικά δικαιώματα από τους «πάντες μη Ελληνες βαρβάρους», ώστε οι εκπρόσωποι και οι πλαστεί του ελληνισμού να εξακολουθούν να τη βγάζουν κούτρα. Απολαμβάνοντας παράλληλα τα αφαθά της έμμεσης υποδούλωσης, στην οποία έχουν εθιστεί ανεπιστρεπτή μετά από αιώνες αριστοκρατίας, ρωμαιοκρατίας, βυζαντινοκρατίας, τουρκοκρατίας, αγγλοκρατίας, αμερικανοκρατίας, επαριοκρατίας και πάσιει κλαίγοντας. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ευχέρεια με την οποία προσπογράφουν αναφανδόν κάθε ξεπούλημα όποτε παρίσταται χρεία ή ακόμη και χωρίς να παρίσταται...

Η λαϊκή μούσα αφιερώνεται σήμερα ψυχή τεκέ σώματι στις καταγεγραμμένες –πάντοι σε ιαμβικό δεκαπενταύλαβο– παροιμίες από τη λαϊκή Σοφία (ποια Παπάζογλου ρε;).

Μία κατηγορία παροιμιών –παρ' Ιμίων– είναι εκείνες που αποτύπωνταν τα προβλήματα της ταπεινής καθημερινότητας. Τα οποία αποτυπώνει και η «Καθημερινή» βέβαια, αλλά αυτό υπερέχεται σε άλλης μορφής (more fish) παροιμίες που θα διύμε αργότερα. Οι νεότερες και πλέον επίκαιρες εξ αυτών, είναι εκείνες που αναφέρονται στην αγωνία εξεύρεσης θερμαντικών μέσων, τώρα που το πετρέλαιο (πέτραι, λέω!) τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με τα βιούλα που αναζητούν εναγωνίως πόρους από οπουδήποτε. Τις παροιμίες συλλέγει, ζυγίζει, ελέγχει, επανελέγχει και καταγράφει το υπουργείο Υπανάπτυξης σε ειδικό πολυτελή τόμο της Ελασ (Επιτροπής Λαϊκής Σοφίας). Ας δούμε τρεις από τις νέες παραλαβές:

Κίτσο σαν βγεις στον πηγαιμό πετρέλαιο να πάρεις κοίτα μην πάθεις έμφραγμα, οπλίσου με κουράγιο.

Ο ένας λέει θερμοπομπούς, ο άλλος λέει πελετ αλλοιριφέρ λαδιού και άλλος air condition.

Ποιος είδε, ποιος αντάμωσε φέτος λεφτά σε τοέπη, δώρο, μισθό, επίδομα, πετρέλαιο σε καυστήρα;

Μια άλλη κατηγορία λαϊκών και ελαφρολαϊκών παροιμιών, είναι εκείνες που αναφέρονται στην παιδεία. Αυτές συνήθως περνούν πρώτα από τη βάσανο της αυτοοξιολόγησης, κατόπιν αξιολογούνται από ειδική επί ντροπή του αρμόδιου ιππουργείου, στη συνέχεια αναζητούν χορηγούς από την ενορία της αγίας αγοράς και τελικά κυκλοφορούν σε φωτοτυπίες, με βάση πάντα την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδού τρία παραδείγματα από το αρχείο της γάμα-γάμα (είπαμε: γενικής γραμματείας) Διά Βίου Πάθησης:

Μες στα σχολεία μας μόνα μου την πέφτουν χρυσαυγίτες και τα παιδιά στρατολογούν στο αύριο κοιτώντας.

Πετρέλαιο στην τάξη μας φέτος βάζουμε μόνο και καθαρίστρια ρεφενέ, να μη μας φρέι η βρώμα.

Δεν ήταν για την εκδρομή ο έρανος στην τάξη. Ήταν για τον καθηγητή, το ρεύμα μην του κόφουν.

Και βέβαια, πάντα υπάρχουν και οι παροιμίες που αναφέρονται στους περιφοριμένους πωλητικούς ηγέτες της σημερινής τρόικας, τις κοσμογόπτητες μορφές της τηλεοπτικής ελληνικής δημοκρατίας και αντικείμενα πρωτοφανούς λατρείας του πόπολου. Αυτές συνήθως είναι απολύτως απλοίκες και φροντίζουν να κρατούν και την παραδοσιακή ομοιοκαταλήξια, στοιχεία δοκιμασμένα που τόσο ορέσουν στις νοητικών νωθρές δυνάμεις της συντήρησης:

Αντώνη στο κρασάκι σου συχνά νερό να βάζεις γιατί η τρόικα σκιάζεται και κλαίε

# Ρόδα, ντόπα και κονόμα

**Ο**λανς Αρμστρονγκ, είχε αναγορευτεί από το αθλητικό σταρ-σίστεμ ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο Τεξανός είναι ο μοναδικός πιο δηλάτης που έχει καταφέρει να κερδίσει επτά σερί φορές το γύρο της Γαλλίας (1999-2005). Το όνομά του και η φήμη του έφτασαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, όταν τον Οκτώβρη του 1996 διογνώστηκε ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο στους όρχεις, ο οποίος είχε κάνει μετοιστάσεις στον εγκέφαλο και τους πνεύμονές του. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπείες και κατάφερε ένα χρόνο αργότερα να επιστρέψει στους αγώνες, σημειώνοντας μάλιστα και σημαντικές νίκες. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση συνοδεύτηκε από διάθυρά-βους και βαθυστόχαστες «αναλύσεις» για το αθλητικό ιδεώδες και την ανθρώπινη θεληση.

Η ειδυλλιακή εικόνα του αθλητή άρχισε να κλονίζεται το 2011, μετά την ανακοίνωση ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Κατηγορήθηκε ότι μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του χρησιμοποίησε απογορευμένες ουσίες για να μπορέσει να επανέλθει στους αγώνες και να πρωταγωνιστήσει. Πριν από μερικές μέρες, η αμερικανική υπηρεσία αντιντόπινγκ (USADA), έδωσε στη δημοσιότητα ένα ογκώδες πόρισμα 202 σελίδων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μαρτυρίες 11 πρώην συναθλητών του, από το οποίο προκύπτει, ότι ο αθλητής είχε χρησιμοποίησε μεθδους ντόπινγκ. Αποφάσισε, δε, να του αφαιρέσει όλα τα μετάλλια που είχε κερδίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της USADA, Τράβις Τίγκαρτ, υπάρχουν «καταληκτικές και αδιάψυστες αποδείξεις» για οργανωμένη επιχείρηση ντόπινγκ μέσα από την ομάδα του Αρμστρονγκ, την US Postal Service Pro Cycling Team (νυν Discovery Channel Pro Cycling Team), αποκαλώντας το ως «το πιο εξελιγμένο πρόγραμμα ντόπινγκ που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος του αθλητισμού».

Αν και η υπόθεση φαίνεται «καθαρή», δεν μπορούμε να μην έχουμε αμφιβολίες για την ευκολία με την οποία αποκαθηλώθηκε ο Αρμ-στρονγκ. Καταρχήν, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του

δε βρέ-  
θηκε  
ντοπα-  
ρισμέ-  
νος, αν  
και είχε

ελεγχθεί αρκετές φορές. Ενας ακόμη σημείο που πρέπει να σχολιαστεί είναι το γεγονός ότι το πόρισμα της USADA και η τιμωρία του αθλητή ανακοινώθηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την απόφασή του να σταματήσει τις δικαιοτικές μάχες για να αποδείξει ότι δεν είχε κάνει ποτέ χρήση αναβολικών και απαγορευμένων ουσιών. Μετά την ανακοίνωση του πορίσματος της USADA, όσοι ασχολούνται με την ποδηλασία έχουν χωριστεί σε δυο στρατόπεδα. Οσοι συμφωνούν με το πόρισμα προβάλλουν το επιχείρημα ότι είναι αδύνατον ένας ποδηλάτης με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του Αρμστρονγκ, να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και συνδέουν τις επιδόσεις του με το ντόπινγκ. Στο ερώτημα «γιατί δεν πιάστηκε ντοπέ στους ελέγχους», απαντούν ότι η χρήση μιας μεγάλης γκάμιας φαρμάκων για να μπορέσει να νικήσει τον καρκίνο του έδωσε τη δυνατότητα να κοροϊδεύει τη WADA (ελεγκτές ντόπινγκ) και να εξελίξει μια πρότυπη μέθοδο ντοπαρίσματος.

Ενα άλλο επιχείρημα των «εχθρών» του είναι η διάρκεια που είχε ως αθλητής, η οποία δεν εξηγείται με τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει ένας πρωταθλητής ποδηλασίας. Ο γύρος της Γαλλίας θεωρείται ο πιο σημαντικός αγώνας και ξεπερνάει σε «βαρύτητα» το παγκόσμιο πρωτάθλημα και για πολλούς και την Ολυμπιάδα. Τα περάσματα από τα μεγάλα υψόμετρα στις Αλπεις δυσκολεύουν ακόμη και την αναπνοή, όμως ο Αρμοτρονγκ είχε καταφέρει να τα περνάει με μεγάλη ευκολία.

Κος Πάπιας  
papias@yahoo.gr

ΥΓ1: Αρχικά η ειδηση των διαπραγματεύσεων της διοίκησης της Νιούκαστλ με μια ψηφιακή εταιρία χρηματοδότησης είχε αντιμετωπιστεί ως μια εμπορική πράξη, μέσω της οποίας η ομάδα θα έβαζε στα ταμεία της ένα σεβαστό ποσό. Οταν όμως η εταιρία έγινε συγκεκριμένη, ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας. Η εταιρία με την οποία διαπραγματεύεται η διοίκηση της Νιού-

# **KOPAKI ΣΦΥΡΑ ΤΟ**



■ ΦΙΛΙΠ ΦΑΛΑΡΝΤΟ

# Ο εξαιρετικός κύριος Λαζάρ

**Ο**εξαιρετικός κύριος Λαζάρ είναι δάσκαλος αλγερινής καταγωγής που έχει μεταναστεύσει στον Καναδά. Προσλαμβάνεται ως αντικαταστάτης μιας δασκάλας που αυτοκτόνησε, ενώ παράλληλα κινδυνεύει με απέλαση.

Πρόκειται περί κινηματογραφικής προσφορμογής του ομώνυμου θεατρικού έργου. Ο Φαλαρντό θήγει πολλά ζητήματα. Πολιτικές διώξεις, μετανάστευση, γραφειοκρατία-αντιμετώπιση-νομιμοποίηση των μεταναστών, αυτοκτονία, σχέσεις μαθητών-δασκάλων, πρακτική και σύγκρουση διαφορετικών παιδισγαγικών μεθόδων, σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών, απώλεια αιγαπημένων προσώπων. Το εγχείρημα του Φαλαρντό να διαπραγματευτεί τόσο δυνατά θέματα σε μία ταινία είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, ωστόσο το αποτελέσμα δεν το δικαιώνει.



Η ταινία έχει μερικά καλά χαρακτηριστικά. Ωραία απόμοσφαιρια, ιδιαίτερο ρυθμό, αργό, χωρίς να κουράζει, συμπαθητικές ερμηνείες από τον πρωταγωνιστή και τους μαθητές του. Αυτό που κυριαρχεί, παρολαυτά, είναι το γεγονός ότι ο Φαλαρόντο πνίγηκε μέσα στην διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα των πολλών θεμάτων του. Λείπει μια αναγκαία στοχοπροσήλωση, λείπει η απάντηση στο ερώτημα γιατί γυρίστηκε αυτή η ταινία. Ως εκ τούτου, το αποτελεσμα είναι χλιαρό, επιφανειακό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

■ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΕΤΖΟΛΗΤ

# Μπάριμπαρα

**Β**ρισκόμαστε στην Ανατολική Γερμανία το 1980. Η Μπάρμπαρα παίρνει δυσμενή μετάθεση, τιμωρούμενη για την αίτηση της να μεταναστεύσει στη Δύση, όπου την περιμένει ένας άντρας και σχεδιάζει μαζί της τη διαφυγή της. Στο νοσοκομείο έρχεται πολύ κοντά με τον προϊστάμενό της τον Αντρέ, που της δείχνει κατανόηση. Ετσι, η Μπάρμπαρα βρίσκεται ανάμεσα σε δυο άντρες, ανάμεσα σε δυο κόσμους.

Κριτική στην πολιτική του καθεστώτος, αποπνικτική ατμόσφαιρα από τις συνεχείς παρακολουθήσεις («օργου-ελικού τύπου» όπως χαρακτηρίστηκε), αίσθηση φυλακής για την ηρωίδα στην Ανατολική Γερμανία. Μια αληθινή πλευρά της τότε προγραμματικότητας θήγεται από τον σκηνοθέτη: χαριεδιμός, παρακολουθήσεις κλπ. Η κριτική του, όμως, είναι κριτική εύκολη, ρηχή, σχεδόν αυτονόητη και από τη σκοπιά των γνωστών υπερασπιστών των «ανθρώπινων δικαιωμάτων», που έκλειναν τα μάτια μπροστά στα εγκλήματα και την αιστική δικτατορία των δυτικών καθεστώτων, εστιάζοντας στην πολιτική μορφολογία των καθεστώτων του παλινορθωμένου καπιταλισμού. Ο σκηνο-

## DIXI ΕΤ̄ SALVAVI ANIMAM MΕΑΜ

«Η εν Πάτραις περιφερειακή επιτροπή του κομμουνιστικού κόμματος, εκπροσωπούμενη κατά τας αρχάς του διαρρεύσαντος έτους (1938) υπό του Μπελογιάννη Νικολάου του Γεωργίου, ετών 24, τελειοφοίτου της Νορμπίκης, εξ Αμαλιάδος, όστις ενεφανίζετο και έδρα υπό τα ψευδώνυμα Γιάννης, Κώστας και Ανδρέας, κατέβαλεν ιδιάζουσας προσπαθείας δια τον προστηλυτισμόν εις τας κομμουνιστικάς αρχάς απόμων ανηκόντων κυρίως εις την εργατικήν τάξιν και δια του σχηματισμού εκ τούτων πυρήνων ικανών να ρίπτουν τα κατάλληλα επαναστατικά συνθήματα εις παρουσιαζόμενας περιστάσεις». (Γ. Καραγιάννη: «Άπό τους μαθητικούς κομμουνιστικούς πυρήνες στην τελευταία αποστολή» - Οι μεγάλες δίκες, «Η δίκη του Μπελογιάννη», Ιστορικό-Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2011). Στην εργατική τάξη, λοιπόν. Αμεσα. Χωρίς ενδοιασμούς. Δίχως κενές υποδείξεις και αδιέξοδη επαναστατική γυμναστική... (και ο νοών, νοείτω)

### Σκατώτατος μισθός

Οταν δεν παίρνεις ούτε τα τρία (ευρώ) σε Κ.Ξ.Γ., πώς σκατά θα ζήσεις;  
(δεν είναι ρητορικό το ερώτημα)

...και «εξυγίανση του ποδοσφαίρου» (μπαλακίες!)



**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ**  
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Εκδότης: Γ. Α. Βίκες | ΛΟΓΟΤΥΠΟ: ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 | www.kathimerini.gr | € 2,00 • Μίας επορεύσεις € 4,00

# «Περνάμε τον τελευταίο κάβο»

Nai, ναι τον κάβο Μαλια(-κίες)

◆ «Φυλάχτε σαν τα μάτια σας τη Λαϊκή Εξουσία, έτσι θα πιάσει μοναχά ο αγώνας και η θυσία». (Από το ποίημα του Αλέξη Πλάρη «Νίκος Μπελογιάννης») – «Το βράδυ της Κυριακής 30 Μαρτίου έγινε διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την ελληνική πρεσβεία και το πλήθος έσπασε τα ζάλιμα του κτηρίου» [Γ. Σκα-

λιδάκη]: «Το παγκόσμιο κίνημα συμπαράστασης» (στο Μπελογιάννη). Το σπάσιμο μετά την εκτέλεση Μπελογιάννη]. Αφιερωμένο και στη «λαϊκή εξουσία» του Κορκονέ και «το τζάμι που δε θα σπάσει κατά τη διάρκειά της»...

◆ «Όλοι, ρεφορμιστές, φευτοδημοκράτες, αγροτοπατέρες και φευτοσοσιαλιστές

ηγέτες κάθονται στις οργανώσεις διορισμένοι και προσκυνημένοι για να προδίνουν τους λαϊκούς αγώνες. Και επειδή δεν τα καταφέρουν τώρα πια μόνο μ' αυτούς κινητοποιούν, για να φτιάσουν καινούριο αντιλαϊκό κυματοθραύστη, και τους Ζάκηδες, τους αποστάτες σαν τον Κύρκο, τον Καραμασούνα και τους παρομοίους τους!» (από το «πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της ΚΕ του ΚΚΕ», «Νέος Κόσμος», τ. 1, Γενάρης 1952).

◆ Το παρακάτω απόσπασμα προσφέρεται για συζήτηση, αντίθεση, αντίδραση, πολεμική, εισαγωγή (σε ό,τι δει), υπενθύμιση, προσχώρηση κ.α.τ. «Λόγου χάρη, ο Μίλτων που έγραψε για 5 λίρες στερλίνες τον "Χαμένο Παράδεισο" ήταν ένας μη παραγωγικός εργάτης. Αντίθετα, ο συγγραφέας που προσφέρει εργοστασιακή εργασία για τον βιβλιοπώλη του είναι ένας παραγωγικός εργάτης. Ο Μίλτων έχει παραγάγει τον "Χαμένο Παράδεισο" για τον ίδιο λόγο που παράγει μετάξι ένας μεταξοσκώληκας. Ήταν μια δραστηριότητα της φύσης του. Πούλησε αργότερα το προϊόν του προς 5 λίρες. Ο φιλολογικός όμως προλετάριος της Λειψίας, που παράγει βιβλία κάτω από τη διεύθυνση του βιβλιοπόρου του (λ.χ. εγχειρίδια Πολιτικής Οικονομίας) είναι ένας παραγωγικός εργάτης, επειδή το προϊόν του είναι εξαρχής υπαγόμενο στο κεφάλαιο και γίνεται μόνο για να αξιοποιηθεί. Μία τραγου-

δίστρια που πουλάει για δικό της λογαριασμό το τραγούδι της είναι ένας μη παραγωγικός εργάτης. Ομως η ίδια τραγουδίστρια που την έχει προσλάβει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος τη βάζει και τραγουδάει για να βγάλει λεφτά, είναι ένας παραγωγικός εργάτης, επειδή παράγει κεφάλαιο». (Μαρξ, «Θεωρίες για την υπεροξύ», πρώτο μέρος, σ. 449, Σ.Ε., 1984)).

◆ Μάλλον η Ελλάδα δεν είναι καπιταλιστική χώρα (τι 'ν η πατρίδα μας;) κατά τον κ. Κ. Λαπατζίτσα (Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 14-10-12). Μάλιστα «η λεγόμενη σταθεροποίηση μετατρέπει την Ελλάδα από χώρα μεσαίου σε χώρα χαμηλού εισοδήματος». Και, ξέρετε τώρα, πώς βγαίνει αυτό: όλα τα εισοδήματα μοζή διαιρεμένα διά τον πληθυσμό... Γ' αυτό και μεις, προσωπικά, βγήκαμε με εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ το 2011 (ενώ είμεθα άνεργοι). Οπως θα σκίτσαρε κι ο Γ. Ιωάννου «Θαύμα! Θαύμα!...»

◆ Στη γραμμή Πάγκαλου («μαζί τα φάγαμε») φαίνεται να κινείται το δημοσίευμα της Καθημερινής (14-10-12) «Γράμματα στη βασιλίσσα για ρουσφέτι» – Καθόλου τυχαία σε αυτή τη συγκυρία.

◆ Δος μοι πα στω και ταν γαν κινήσω.  
◆ Γιατί η οργάνωση της τάξης έχει και τις προϋποθέσεις της.

Βασιλης



θέτης είναι σαν να βρίσκει το τρωτό σημείο του καθεστώτος για να θρηνήσει για το διχασμό της Γερμανίας. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του, δηλώνει ότι δεν έχει την πρόθεση να στραφεί εναντίον αυτού του ρομαντικού «ονείρου» μιας εναλλακτικής κοινωνίας που πρέσβευε η Ανατολική Γερμανία και ότι η ιστορία αυτή πραγματεύεται το αναπόφευκτο τέλος αυτού του ακατανόητου διαχωρισμού. Φοίνεται ότι πολλοί Γερμανοί δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ως ένα ιστορικό φράντομενο από το οποίο πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Αντίθετα, υπερισχύει πάντα η αίσθηση της εθνικής τραγωδίας, που φυσικά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, ασχέτως δηλωμένων προθέσεων...

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλές ταινίες έχουν γίνει γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αναπόφευκτα, λόγω θέματος, η ταινία συγκίνεται με τις «Ζωές των άλλων». Και μπορεί ως προς το πολιτικό διά ταύτα να μοιάζουν, ως προς το αισθητικό όμως, δυστυχώς για τον Πέτζολντ, η «Μπάρμπαρα» υστερεί πολύ.

Ελένη Π.

◆ Τα προγράμματα 5μηνης κοινωφελούς εργασίας αποτελούν ενοικιαζόμενη εργασία που νομιμοποιούν και πρωθυπουργού ΟΑΕΔ-ΔΗΜΟΙ-ΜΚΟ-ΓΣΕΕ-ΚΡΑΤΟΣ – Να αντισταθούμε στο μοντέλο του ανακυκλώσιμου εργαζόμενου-ανέργου χωρίς δικαιώματα – Να οργανωθούμε και να απαιτήσουμε: πλήρη δικαιώματα, κοινόργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων, σταθερή εργασία για όλους/ες, με κοινωνικό μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας – Ανεργοί-ες από τις γειτονίες της Αθήνας (αφίσα)

Υποθέτουμε ότι αρκετοί απ' αυτούς που υπογράφουν το κάλεσμα συμμετέχουν στα περιβόλητα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας», που είναι χειρότερα από τα αλήστου μηνής stage. Σπρωγμένοι από την εξαθλίωση και την απόγνωση που αυτή γεννά, πολλοί άνεργοι, νέες και νέοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στεύουν να κόνουν ουρές σ' αυτά τα προγράμματα. Και οι επιτήδειοι, ΜΚΟ και συνδικαλιστική γραφειοκρατία, εργάζονται σαν ενδιάμεσοι, παιζόντας το ρόλο του δουλέμπορου.

◆ Συγκέντρωση-διαμαρτυρία κατά της γειτονίες μας – Οχι στην εγκληματικότητα – Οχι στην ιθαγένεια των εισιθολέων – Παρασκευή 12/10/2012 & Ώρα 20:00μμ – Νιόβης-Αχαρνών – Με θέματα: ναρκωτικά, παρεμπόριο, πορνεία – Οι κάτοικοι της περιοχής Αχαρνών – Αγ. Νικολάου – δου διαμερίσματος (τρικάκι)

◆ Η φασιστική βία στις γειτονίες μας εντείνει την υποβάθμιση! – Οι γειτονίες μας δεν θα γίνουν γκέτο των ταγματαφολιτών της Χ.Α.! – Κάτοικοι πλ. Αμερικής, πλ. Καραμανλάκη (τρικάκι)  
Και τα δύο τρικάκια πετάχτηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Το πρώτο μιλάει εκ μέρους όλων των κατοίκων της περιοχής, όμως στη νεοναζιστική συγκέντρωση μαζεύτηκαν μετά βίας 200 άτομα. Αν αφαιρέσεις τις... αερομεταφέρομενες δυνάμεις των νεοναζιστικών ταγμάτων εφόδου, ούτε οι μισοί δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής. Βάδισαν μερικές εκατοντάδες μέτρα βρίζοντας όσους βρίσκονταν σε μεγαλιά μεταναστών (οι μπάτσοι τους συμβούλευαν να κατεβάσουν τα ρολά!), έφαλαν τον εθνικό ύμνο στη γωνία Αγίου Μελετίου και Αχαρνών (κάθε άλλο παρά σε στάση προσοχής!) και μετά από τη ντουντούκα κλήθηκαν να πάνε στην Ιερά Οδό, όπου ο Παναγιώταρος θα έδινε νέο σόου έξω από το θέατρο «Χυτήριο». Το δεύτερο τρικάκι μιλάει εκ μέρους αυτών που το έφτιαξαν και όχι εκ μέρους όλων των κατοίκων. Μάλιστα, μας προξένησε εντύπωση το γεγονός ότι δεν καλούσε στην αντιφασιστική συγκέντρωση που οργανωνόταν την ίδια μέρα στην πλατεία Αμερικής. Μια συγκέντρωση που ήταν σημαντικά ογκωδέστερη και –το σημαντικότερο– με σημαντική παρουσία μεταναστών, κυρίως Αφρικανών. Δυο διαφορετικοί κόσμοι...

◆ – Γιε μου πού πας; – Μάνα θα πάω στους ANTIFA – Αυτονομε Antifa (σύνθημα με σπρέι στο Νέο Κόσμο)

Αν πρόκειται για αυτοσαρκασμό, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εχουμε την αίσθηση, όμως, ότι αυ

# 4μηνη Οικονομική Εξόρμηση

Οκτώβρης 2012  
Γενάρης 2013



Αριθμός λογαριασμού  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
100/87804638

■ Υπέβαλε αίτηση κατ' οίκον νοσηλείας  
Να αποφυλακιστεί ο Σάββας Ξηρός



Σε 29 σελίδες εκτείνεται η αίτηση διακοπής εκτελεσης της ποινής και κατ' οίκον νοσηλείας, που υπέβαλε στο Τριμελές Εφετείο Πειραιά, διά της συνηγόρου του Αννυ Παπαρρούσου, ο Σάββας Ξηρός. 29 σελίδες που τις διαβάζεις και σου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, καθώς περιγράφει τα όσα έχει τραβήξει στο κολαστήριο της «καλύτερης δημοκρατίας που είχαμε ποτέ», ένας βαρύτατα τραυματισμένος κρατούμενος. Γύρω στα 50 είναι τα ιατρικά πιστοποιητικά, όλα από κρατικά νοσοκομεία, που περιγράφουν βήμα προς βήμα την επιδείνωση της υγείας του.

Κάτοχος Δελτίο Απογραφής Τυφλού, πλέον, με φλεβική ανεπάρκεια και επιδροσή της στα κάτω άκρα, σχεδόν κουφός, με σοβαρά νευρολογικά και αγγειακά προβλήματα, με ιστορικό άσθματος από παιδιά και πλέον και με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, διαγνωσμένη από δύο κρατικά νοσοκομεία, την οποία απέκτησε εξαιτίας της απάνθρωπης μεταχείρισης που είχε στη φυλακή, αντιμετωπίστηκε σαν ένα άδειο σακί από το ΑΧΕΠΑ, που τον ξαπόστειλε άρον-άρον στη φυλακή (σε δέκα μέρες αντί για πέντε μήνες), επειδή αυτό αποτίθησε η Αντιτρομοκρατική.

Οσοι έχουν ακούσει έστω και λίγα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας έρουν πως πρόκειται για ψυχοσωματική νόσο. Συνυπολογίστε τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας του Σ. Ξηρού και τη φυλακή και θα καταλήξετε αβίσσωστα στο συμπέρασμα ότι η μη αποφυλάκιση του ισοδυναμεί με καταδίκη σε θάνατο.

## Πρωθυπουργός σε ρόλο προβοκάτορα και ρουφιάνου

«Κι εμείς από την πλευρά μας δείξαμε ότι αυτή η ασυδοσία, τέλος! Οπως κάναμε και στην απεργία διαρκείας της „Χαλυβουργίας“. Που την τελειώσαμε σε λήξης ώρες. Κι ακόμα να σας πω, με την ευκαιρία, ότι την Πέμπτη, για δεύτερη φορά, βγήκαν οι μάσκες από 15 κουκουλοφόρους! Μάθαμε τις ταυτότητές τους, δώσαμε τα ονόματά τους και τις φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα και πήραν τον δρόμο να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη». (Α. Σαμαράς, Καθημερινή, 14.10.12).

Οταν ο διοις ο πρωθυπουργός μετατρέπεται σε κοινό προβοκάτορα και χαριά, παραβάζοντας με τον πιο αισχρό τρόπο το περιβότο τεκμήριο αθωότητας κάθε κατηγορούμενου, όταν δίνει γραμμή στις δικαστικές αρχές να καταδίκασουν οπωδήποτε τους συλληφθέντες που διαπομπεύει η αστυνομία στην ιστοσελίδα της, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες τους, τότε δεν έχουμε μόνο μια προσπάθεια να χαϊδεψει τ' αυτά του δεξιού ακροατήριου, μεταφέροντας τη συζήτηση μακριά από τη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική, αλλά έχουμε κι ένα σύνθημα για αναβάθμιση της κρατικής καταστολής.

Η συζήτηση που έγινε στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη, απ' αφορμή ένα τυπικό νομοσχέδιο για τις μεταδόσεις των μπάτσων ήταν αποκαλυπτική. Καταρχήν, είχαμε τη γενική συμφωνία για το πόσο σπουδαίο κοινωνικό ρόλο παίζει η αστυνομία: «Πρόγματι πάρα πολλοί αστυνομικοί και κατώτεροι και αξιωματικοί και οι αστυφύλακες που τους βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των εργαζομένων και νομίζω σαν τέτοιο θα πρέπει πάντα να το αντιμετωπίζουμε» (Δ. Τσουκαλάς, τομεάρχης ΣΥΡΙΖΑ). «Ο ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής ισορροπίας. Οι πρακτικές στοχοποίησης των Σωμάτων Ασφαλείας προκαλεί αποπροσανατολισμό, εσω-

στρέφεια, συμβάλλοντας στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού» (Ι. Κουράκος, ΑΝΕΛ). «Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η Χρυσή Αυγή στηρίζει και θα στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία ως θεσμό, διότι τη θεωρεί στυλοβάτη της ασφάλειας του Ελληνικού πολιτισμού. Στηρίζει και θα στηρίζει τον Ελληνικό αστυνομικό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι είναι οι αυτός εργαζόμενος, οικογενειάρχης, που ασκεί ένα επάγγελμα επικινδύνω με ελάχιστη ανταμοιβή» (Καιάδας). «Ο σύγχρονος αστυνομός δεν παίζει κρυφτούλι με τους κλέφτες στις γωνιές της αλάνας ή της αυλής, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την αυτοκρατορία του εγκλήματος, τον λεγόμενο killer capitalism. Για να τον έχουμε φίλο και προστάτη στο δρόμο, στο σχολείο, στην επιχείρηση, πρέπει αφενός να τού εμπιστευτούμε στρατηγικό ρόλο και όχι μόνο εκτελεστικό και αφετέρου να τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα» (Ι. Πανούσης, ΔΗΜΑΡ).

Μετά είχαμε τον Βορδή, μιλώντας ως εκπρόσωπος του Σαμαρά, να διατυπώνει το δόγμα της αναβάθμισης της καταστολής: «Δεν πρόκειται –και αυτό είναι ενδιαφέρον– και εκεί καλούμε τον κύριο υπουργό να συνεχίσει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει στο συγκεκριμένο τομέα η κυβέρνηση. Εμείς περιμένουμε. Θέλουμε να δούμε τη νομοθεσία για τις κουκούλες. Θέλουμε να δούμε την αλλαγή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο ζήτημα της προσωρινής κράτησης. Γιατί τι βλέπουμε; Βλέπουμε να συλλαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία και εν συνεχεία βλέπουμε να αφήνονται ελεύθεροι από τα δικαστήρια. Πολλές φορές και ο Ανακριτής έχει δεμένα τα χέρια, γιατί έχουμε φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που τον υποχρεώνει να τους αφήσει ελεύθερους».

Κι είχαμε την αισχρή απολογητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Περισσού, που κατήγγειλαν συνεχώς τους «κουκουλοφόρους», σαν να μην είδαν ότι ο Σαμαράς έχει ήδη βάλει τους χαλυβουργούς μαζί με τους «κουκουλοφόρους».



## ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚή

Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ. Ενα είδος γκουρού του παγκόσμιου καπιταλισμού, που όταν μιλάει όλοι κρέμονται από τα χείλη του. Λίγο πριν πάρει το αεροπλάνο για να μεταβεί στο Τόκιο, όπου πραγματοποιήθηκε η φετινή επίσια σύνοδος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Μπλανσάρ έκανε την... αυτοκριτική του Ταμείου για τις προβλέψεις που έκανε ως τώρα, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν μπει σε «πρόγραμμα», όπως καλή ώρα η δική μας.

Οπως είπε ο Μπλανσάρ, οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιήθηκαν πάντα λανθασμένοι, με αποτέλεσμα να υποεκτιμηθούν οι επιπτώσεις των λαμβανόμενων μέτρων στην εξέλιξη του ΑΕΠ. Για να μην σας ταλαιπωρούμε με στριφνές οικονομικές θεωρίες, εξηγούμε ότι οι περιβότοι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι κάποιοι συντελεστές μέσω των οποίων συνδέουν το ύψος των δημοσιονομικών μέτρων που παίρνουν με την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Λένε ας πούμε ότι για κάθε ευρώ εξοικονόμηση στις δημόσιες δαπάνες έχανται μισό ευρώ από την παραγωγή.

Αυτό ακριβώς έλεγαν στην περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Χρησιμοποίησαν πολλαπλασιαστή 0,5, στην πράξη όμως ο πολλαπλασιαστής πάντα 1,7-1,8. Δηλαδή, για κάθε ένα ευρώ του «πακέτου» χανόταν 1,7-1,8 ευρώ από το ΑΕΠ. Γι' αυτό και η καπιταλιστική ύφεση πάντα τριπλάσια απ' αυτή που «προέβλεπαν» οι υφιστάμενοι του Μπλανσάρ, ο Τόμσεν και τα άλλα «παιδιά» του ΔΝΤ.

Ο Μπλανσάρ έκανε την «αυτοκριτική» του ΔΝΤ και καθάρισε. Δεν βρέθηκε ένας να τον ρωτήσει το αυτονόπτο: εάν επρόκειτο για κάποια μικρή απόκλιση θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το λάθος, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με απόκλιση πάνω από 300%. Πώς συνέβη αυτό; Μίπτως είναι η πρώτη φορά που το ΔΝΤ εφαρμόζει ανάλογα προγράμματα; Τόσες εμπειρίες έχει από οικονομίες σε όλο τον κόσμο, πώς έπεσε τόσο πολύ έξω;

Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια ακόμη απόδειξη της εργαλειοποίησης της οικονομικής επιστήμης από αυτούς που τη χειρίζονται. Η ερεραν πολύ καλά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εφιαλτικής δημοσιονομικής πολιτικής, όμως έπρεπε να σερβίρουμε στον ελληνικό λαό ένα ελκυστικό παραμύθι: σφίξε τα δόντια, δέξου τα μέτρα και σε δυο το πολύ χρόνια η χώρα θα έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Θυμόσαστε τον Παπακωνστατίνου που τον κυνηγούσε περισσότερο από την πράση ότι αν χρειαστεί να παρθούν άλλα μέτρα, αυτός θα παραιτηθεί; Δεν παραιτήθηκε μεν, όμως οι ψυφοφόροι των μαύρισαν και τον πέταξαν εκτός αστικής πολιτικής. Τον Μπλανσάρ και τους άλλους τεχνοκράτες, όμως, κανείς δεν τους πειράζει γιατί διορίζονται, δεν εκλέγονται.

Έχουν κάποια σημασία οι αριθμοί των προβλέψεων, που κατά καιρούς δίνουν το ΔΝΤ, η Κομισιόν, ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί της κεφαλαιοκρατίας: Μόνο για όσους βλέπουν τα πράγματα από μια διαχειριστική λογική. Οι αριθμοί μετατρέπονται σε πολιτικά εργαλεία που στηρίζουν τη μια ή την άλλη πολιτική κατεύθυνση. Αν, όμως, βλέπεις τα πράγματα από τη σκοπιά της ταξικής πάλης του προλεταριάτου, αδιαφορείς για τους αριθμούς τους. Τους χρησιμοποιείς μόνο για ν' αποκαλύψεις τις απατεωνίες τους και ν' απεμπλέξεις εργαζόμενους από την επιρροή τους. Στηρίζεσαι στα δεδομένα της πραγματικότητας και όχι στις κάλπικες ειδυλλιακές προβολές στο μέλλον.