

KONTAKI

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 388 - ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΙΟΥΛΗ 2005

0.80 ΕΥΡΩ



ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΠΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

30/7/1920: Δύο απότακτοι αξιωματικοί απόπειράνται να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη Γαλλία 30/7/1942: Ο Ναπολέων Ζέρβας συγκροτεί την πρώτη αντάρτικη ομάδα του ΕΔΕΣ στην Ηπειρο 30/7/1958: Γέννηση Kate Bush 30/7/336 π.χ.: Δολοφονία Φίλιππου Β' 30/7/1784: Θάνατος Ντενί Ντιντερό 30/7/1962: Καθιέρωση του λίτρου ως μονάδας μέτρησης υγρών στην Ελλάδα 31/7/1849: Θάνατος εθνικού ποιητή της Ουγγαρίας, Σάντορ Πέτεφι 31/7/1920: Δολοφονία Ιωνία Δραγούμη από Βενιζελικούς 31/7/1956: Ο Ονάστης ιδρύει την Ολυμπιακή Αεροπορία 31/7/1944: Θάνατος Αντουάν ντε σεν Εξιπερί (44 χρ) 31/7/1886: Θάνατος Φραντς Λιστ 31/7/1818: Θάνατος Νικόλαου Σκουφά 31/7/1958: Ανακάλυψη σπήλαιου Διρού 1/8: Ημέρα πολύτεκνων 1/8/1981: Αρχή λειτουργίας του MTV 1/8/1849: Τοποθέτηση των πρώτων γραμματοκιβώτιων 1/8/1975: Συνθήκη Ελσίνκι (με συμμετοχή 35 κρατών) για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 1/8/1859: Θεμελίωση Ακαδημίας Αθηνών 1/8/1878: Γέννηση Πάντσο Βίλα 1/8/1834: Κατάργηση δουλείας σε όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου 2/8/1913: Κατάκτηση Μύτικα (Ολυμπού) 2/8/1951: Ιδρυση ΕΔΑ (Πασαρίδης, Μαριόλης, Χατζήμπεης, Κύρκου) 2/8/1990: Εισβολή Ιράκ στο Κουβέιτ 2/8/1997: Θάνατος Γουλιαμ Μπάραρουζ 2/8/1824: Γέννηση Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 2/8/47 π.χ.: Ο Καΐσαρας νικά τον Φαρνάκη στη Ζέλα του Πάντου και αναφένει «*Veni vidi vici*» 3/8: Παγκόσμια ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των εβραίων 3/8/1943: Εκτελούνται 4.000 Ρομά στο Αουσβίτς 3/8/1492: Απόπλους Χριστόφορου Κολόμβου από το Πάλος 3/8/1826: Άλωση της Αθήνας από τον Κιουταχή 3/8/1770: Ανακάλυψη γηρολάστιχας 3/8/1923: Πρόεδρος της Τουρκίας ο Κεμάλ Ατατούρκ 3/8/1958: Πρώτη υποθαλάσσια διέλευση του βόρειου πόλου («Ναυτίλος») 3/8/1977: Θάνατος Μακάριου (τρεις καρδιακές προσβολές μέσα σε έξι ώρες) 3/8/1972: Θάνατος Γιάννη Παπαϊωάννου 3/8/1978: Θάνατος Αγγελού Τερζάκη 3/8/1953: Ο Νίκος Πλουμπιδης καταδικάζεται σε θάνατο για κατασκοπεία 3/8/1963: Τελευταία εμφάνιση των Beatles («Cavern Club» – Λονδίνο) 4/8/1941: Γέννηση Οπις Ρεντνιγκ 4/8/1936: Εγκαθίδρυση δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά 4/8/1901: Γέννηση Λούις Αρμστρονγκ 4/8/1865: Με βασιλικό διάταγμα (Γεώργιος Α') καθιερώνεται ο ώμονος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολωμού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας 4/8/1975: Θάνατος Ανδρέα Εμπειρίκου 4/8/1973: Θάνατος Ηλία Βενέζη (69 χρ) 4/8/1875: Θάνατος Χανς Κρίστιαν Αντερσεν 4/8/1991: Θάνατος Νικηφόρου Βρεττάκου 5/8/1823: Θάνατος Μάρκου Μπότσαρη (Κεφαλόβρυσο) 5/8/1667: Πρεμιέρα του «Ταρτούφου» (Μολιέρος) στο Palais Royal 5/8/1962: Θάνατος Μέριλ Μονρός 5/8/1895: Θάνατος Φρίντριχ Ένγκελς.

● Ντιπ ξεδοντιάρα αποδείχτηκε η βρετανική «κόμπρα» ●●● Τί, δεν ξέρετε τί είναι η «κόμπρα»; ●●● Ετσι ονομάζουν το σχέδιο αντιμετώπισης «τρομοκρατικής» επίθεσης ●●● Η πλάκα είναι πως το εφάρμοζαν δοκιμαστικά την ώρα που οι άλλοι τους έκαναν πλάκα με τις τζούφιες προειδοποιητικές βόμβες ●●● Και νάσου ο Μπλερ κάτωχρος στο υποφύγιο αντιπυρηνικό καταφύγιο ●●● Οταν σιγουρεύτηκε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, βγήκε από την τρύπα, φόρεσε εκείνο το λιγδιάρικο χαμόγελο και ανακοίνωσε ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του ●●● Πριν δεν μας είπες πού ήσουνα, μεγάλε ●●● Μεγάλος -τι μεγάλος, τεράστιος- είναι και ο Μπους ●●● Θαυμάστε τη δήλωση που έκανε ο τρισμέγιστος ●●● «Θα φυγούμε επιτιθέμενοι σε αυτούς τους δολοφόνους. Θα τους βρούμε έξω από την επικράτειά μας και έτσι δεν θα χρειαστεί να τους αντιμετωπίσουμε στο σπίτι μας» ●●● Βάλτε όσα δαυμαστι-



κά δέλετε στο τέλος, και λίγα δα 'ναι ●●● Λένε τέτοια πράγματα, ρε κακομοίρη, όταν το Λονδίνο έγινε κόσκινο δυο φορές σε δεκαπέντε μέρες; ●●● Η αγγλική Αστυνομία, πάντως, αποδείχτηκε άκρως αποτελεσματική ●●● Πέντε σφαίρες στο κεφάλι και... τέσσερα στη Βραζιλιάνος μετανάστης που δεν είχε άδεια παραμονής και το 'βαλε στα πόδια ●●● «Πυροβολήστε για να σκοτώσετε» είναι το νέο δόγμα ●●● Ποιον; Οποιον σας φαίνεται ύποπτος ●●● Οπως στην άγρια Δύση ●●● Ντροπή σας, ρε, να

μην ξέρετε τι θα πει «ευελφάλεια» ●●● Ευελξία και ασφάλεια ίσον ευελφάλεια ●●● Τζάμπα τα έμαδε τα αγγλικά η Διαμαντοπούλου; ●●● Τουλάχιστον μπορεί και χρησιμοποιεί τον αγγλοσαξονικό τρόπο δημιουργίας νεολογισμών ●●● Και δεν δέλω σχόλια του τύπου «τί μαλακία είναι πάλι αυτή;» ●●● Τη λέξη «πασονισμός» την ξέρετε; ●●● Πασόκ και αυνανισμός ίσον πασονισμός ●●● Και μια και μιλάμε για τους Πασόκους, τί χουνέρι είναι αυτό που πάθανε πάλι; ●●● Υποτίθεται ότι στην

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ <<Κ>>

Επειδή τον Αύγουστο γίνονται τα μπάνια του λαού και επειδή κι εμείς ανήκουμε στο λαό και όχι στην άρχουσα τάξη, θα διακόψουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την έκδοση της «Κ» για τον Αύγουστο και θα επανέλθουμε δριμύτεροι το Σάββατο 3 Σεπτέμβρη. Για δάρο σας επιφυλάζουμε ένα έξτρα τετρασέλιδο σ' αυτό το φύλλο και ελπίζουμε να σας... λείψουμε.

Και επειδή εσείς είσαστε τα μάτια μας και τ' αυτιά μας και τα χέρια μας, παρακαλούμε να βοηθήσετε ώστε στις 3 Σεπτέμβρη να υπάρχει η «Κ» στα σημεία πάλησης. Γιατί υπάρχει και το λαθρόβιο φύλλο και δεν θελει πολύ να γίνει καμιά στραβή. Αν εκείνη τη μέρα δεν βρείτε την «Κ» εκεί που τη βρίσκετε (αν δεν σας κάνει κόπο, ρήγε και καμιά ματιά παραδίπλα), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αφέως τηλεφωνικά. Θα υπάρχει άνθρωπος γ' αυτό το λόγο.

■ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ <<Κ>>

- Ο Π.Π. 500 ευρώ
- Στη μνήμη του πατέρα μας Χρήστου, προσφέρουμε στην «Κ» 250 ευρώ.
- K.N. - Π.Π.



ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

λης πέρασε στο ντούκου το περιεχόμενο του σχολίου μας («Κ», αρ. φύλλου 386), που περνούσε γενεές δεκατέσσερις τα φληναφήματά του για τον κόσμο της Ανατολής και στάθηκε μόνο στα δύο «λι». Προφανώς, για τον ίδιο μεγαλύτερη σημασία έχει το όνομά του παρά οι απόψεις του.

◆ Και μια που καταπιαστήκαμε με διορθώσεις, να πούμε ότι ο Κουράκης που συμμετέχει στην «κίνηση των 4» στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού του ΣΥΝ, αλλά συνεπώνυμός του από την ίδια παράταξη. Η πολιτική ουσία του σχολίου μας δεν αλλάζει,

βέβαια.

◆ Πάντα με τον καλό το λόγο ο Μητσοτάκης. «Ο Σημίτης - επίτε ο στους δημοσιογράφους, στη δεξιώση του προεδρικού μεγάρου- ήθελε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν τόλμησε, φοβήθηκε το πολιτικό κόστος». Τον κάρ-

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αν πιστεύω σ' αυτά τα μέτρα, είναι γιατί έχω βέβαια προσδοκία ότι μαζί με τις άλλες δράσεις της κυβέρνησης (αναπτυξιακά και φορολογικά μέτρα κ.τ.λ.) θα συμβάλουν αποφασιστικά στο να προχωρήσει η οικονομία μπροστά, για να αυξήσουμε το εθνικό πλεονάσμα και να εφαρμόσουμε στη συνέχεια πολιτικές αναδιανομής υπέρ των οικονομικά αδύνατων, των χαμηλόσυναξιούχων, των ανέργων. Πάνος Παναγιωτόπουλος

ΕΙΠΑΝ... ΕΓΡΑΨΑΝ... ΕΙΠΑΝ...

Η εισβολή στο Ιράκ, όχι μόνο δεν έδωσε «την απάντηση στην ελευθερία» του Διονύσιου Σολωμού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας 4/8/1975: Θάνατος Ανδρέα Εμπειρίκου 4/8/1973: Θάνατος Ηλία Βενέζη (69 χρ) 4/8/1875: Θάνατος Χανς Κρίστιαν Αντερσεν 4/8/1991: Θάνατος Νικηφόρου Βρεττάκου 5/8/1823: Θάνατος Μάρκου Μπότσαρη (Κεφαλόβρυσο) 5/8/1667: Πρεμιέρα του «Ταρτούφου» (Μολιέρος) στο Palais Royal 5/8/1962: Θάνατος Μέριλ Μονρός 5/8/1895: Θάνατος Φρίντριχ Ένγκελς.

Λε Μοντ

Ακόμα περισσότερο κι από την αγριότητα των επιθέσεων, είναι πλέον ο αυξανόμενος αριθμός τους που προξενεί τρόμο. Μετά την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη,

αλλά ο βουδισμός.

Ταρίκ Αλί (Ελευθεροτυπία)

Μέχρι στημέρη το έλλειμμα του προϋπολογισμού έχει ξεπεράσει τα 6,5 δισ. ευρώ, όταν η επίσημη πρόβλεψη είναι 8,5 δισ. ευρώ. Επί τάπτη τεθήκαν στη σύσκεψη ζητήματα αποκρατικοποίησεων για αύξηση των εσόδων, ενώ ήδη έρχονται αυξήσεις τουλάχιστον κατά 3% στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών Μιχάλης Λιάπτης δεσμεύθηκε την Τετάρτη να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Alphatv
Με «πάγωμα» επικουρικών συντάξεων και με περικοπή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανά 100.000 συνταξιούχους επ

■ Ταιριαστό ντεκόρ (1)

Πρωτούπησε όντως ο Παπούλιας στη φετινή «γιορτή της Δημοκρατίας». Δεν περιορίστηκε, όπως οι προκάτοχοί του, σε πρόσκληση προς το ΔΣ του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, αλλά κάλεσε «τους ίδιους τους αντιστασιακούς», τους οποίους και έστησε απέναντι από τους πολιτικούς, σε ένα άκρως συμβολικό τελετουργικό.

Εμείς πάλι μπερδευτήκαμε. Γιατί όλοι αυτοί (αν όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία) που στάθηκαν από την πλευρά των αντιστασιακών θα μπορούσαν να στέκονται απέναντι, με τους πολιτικούς. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο Κωνσταντόπουλος, ο Βαλυράκης, ο Λιβάνης και άλλοι. Μα αυτοί κάθε χρόνο έπαιρναν μέρος στη «δεξιάση της δημοκρατίας». Σε τί συνίσταται η πρωτοτυπία, ρώτησε ο κακεντρεχής της συντροφιάς. Του απαντήσαμε ότι η πρωτοτυπία συνίσταται πρώτο στη δημιουργία φέτος δυο ομάδων και όχι μιας και δεύτερο στην πρόσκληση και μερικών ακόμα, πέραν του ΠΑΣΟΚ (κάποιους γνωστούς ΣΥΝΑστιμένους τους αναγνώρισαμε, ίσως να ήταν και κάποιοι του Περισσού).

Οντως, όλοι αυτοί αποτέλεσαν ταιριαστό ντεκόρ. Ταιριαστό και με το πολιτικό προφίλ του Παπούλια και με το πολιτικό προφίλ του «μεσαίου χώρου», που φιλοτεχνεί ο Καραμανλής. Είναι εκείνοι που κρέμασαν τα αντιστασιακά παράσημα στο στήθος τους και έκαναν την όποια δράση τους στην περίοδο της χούντας πολιτικά (και όχι μόνο) εμπορεύσιμο προϊόν, με το οποίο πορεύτηκαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και έχτισαν τις καριέρες τους. Αρκετοί απ' αυτούς δεν ήταν καν αντιστασιακοί (ούτε καν από την άποψη της αστικής κοινωνιολευτικής δημοκρατίας), αλλά σκέτα αντιστασιαζόμενοι (κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του Χρ. Τσιγαρίδα).

Εκείνοι που έκαναν αντίσταση οραματίζομενοι όχι μια κοινωνιολευτική μεταπολίτευση αλλά μια αντικαπιταλιστική επανάσταση, είτε παραμένουν ενεργοί στην επαναστατική πολιτική είτε έχουν αποσυρθεί με αξιοπρέπεια, ούτε προσκλήθηκαν στο προεδρικό μέγαρο ούτε φιλοδόξησαν ποτέ να προσκληθούν. Γι' αυτούς η αντιστασιακή τους δράση δεν ήταν και δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Ήταν καθήκοντα που απέρρεε από την ιδεολογική και πολιτική τους στράτευση. Η ώρα της δικαίωσης αυτής της αντιστάσης δεν έφτασε ακόμα.

■ Διατροφικό σκάνδαλο

Ασυδοσία και σκόπιμο μπάχαλο

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση του μεγάματος μπογοτάρικών για κεφτέδες «Captain's mix spicy» της εταιρίας «Αθ. Γιώτης ΑΕΒΕ», επειδή σε παρτίδες που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε χρωστική σύσια «ξένη προς τη φύση του» και συγκριμένα η ουσία «Έρυθρό του Σουδάν I και IV». Ζητήθηκε η απόσυρση της παρτίδας με αριθμό ΡΑΟ 361, που αφορά τη γυάλινη συσκευασία των 30 γραμμαρίων μημερομηνία λήξης 31/12/06.

Και μεις οι αφελείς αναφωτίμαστε: καλά, μόνο σ' αυτή την παρτίδα χρησιμο-

ποιήθηκε η απαγορευμένη χρωστική; Στις προηγούμενες και τις επόμενες, που ακόμα είναι στα ράφια, δεν χρησιμοποιήθηκε; Εποι, όμως, είναι το σύστημα. Σ' αυτή την παρτίδα έγινε κάποιος έλεγχος, αυτή αποσύρεται.

Εχουμε, όμως, και μνήμη. Ούτε δίμηνο δεν πέρασε από τότε που σε ξένη χώρα ανακολύφθηκε άλλο μείγμα μπογοτάρικών της ίδιας εταιρίας να περιέχει απαγορευμένα συστατικά. Και τί έκανε ο ΕΦΕΤ; Δέχτηκε τις διαβεβαιώσεις της εταιρίας, ότι αυτό το μείγμα κυκλοφόρησε μόνο

στο εξωτερικό!

Τί έπερπετε να κάνει ένας κρατικός οργανισμός που ενδιαφέρεται στοιχειωδώς για την υγεία του λαού; Να διατάξει την άμεση απόσυρση όλων των προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρίας και να επιτρέψει την επανακυλοφορία τους μόνο μετά την ολοκλήρωση συστηματικών έλεγχων. Όμως ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει καν προσωπικό για να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί εκείνο που μετράει είναι τα κέρδη των καπιταλιστών και όχι η υγεία του λαού. Το ελεγκτικό μπάχαλο είναι σκόπιμο.

Θρίαμβος των νταβατζήδων

«Οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (νόμοι 2328/1995, 1746/1988, και 3310/2005) απαιτούν από τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης – τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και περιοδικά – να έχουν ονομαστικές μετοχές που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου «ονομαστικές μέχρι φυσικού πρόσωπου»). Όσον αφορά την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η σχετική διάταξη διευκρινίζει ότι οι εταιρείες που είναι νόμιμα εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδας σε χώρα όπου δεν υπάρχει υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού πρόσωπου, μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να κατέχουν μέχρι ποσοστό 15% του κεφαλαίου μίας τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής επιχείρησης.

Οι διατάξεις αυτές περιο-

ρίζουν σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης και εγκατάστασης εταιρειών που είναι νόμιμα εγκατεστημένες στα άλλα κράτη μέλη όταν δεν υπάρχουν παρόμοιες νομοθετικές διατάξεις στις χώρες της εγκατάστασής τους, και επιπλέον εισάγουν ένα ειδικό καθεστώς για τις εταιρείες αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που διαθέτει, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία προκαλεί περιορισμούς που είναι αντίθετοι με τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ έναντι εταιρειών άλλων κρατών μελών που θα επιθυμούσαν να επενδύσουν σε ελληνική επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια. Η νομοθεσία αυτή δεν φάνεται να δικαιολογείται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας υγείας ή δημοσίας ασφαλίσεως που θα μπορούσαν να απο-

λογήσουν καθεστώς παρέκκλισης για ξένους υπηκόους όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης, και, εν πάσῃ περιπτώσει, δεν θεωρείται ούτε κατάλληλη ούτε ανάλογη σε σχέση με στόχο που ανταποκρίνεται σε επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο, όπως η διαφάνεια των εταιρειών και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τώρα που πήρε φόρα η Κομισιόν δεν σταματάει με τίποτα. Πρώτα ανάγκασε την κυβέρνηση Καραμανλή να βάλει... εκεί που ξέρει το νόμο Παυλόπουλου για το βασικό μέτοχο. Υστερά, την ανάγκασε να καταργήσει και το νόμο του ΠΑΣΟΚ, που προς το παρόν είχε επαναφέρει. Και μόλις είδε ότι στην Αθήνα δεν έχουν τον κώλο ούτε μια διαμαρτυρία να κάνουν, γιατί τρέμουν μη χάσουν έστω και

ένα ευρώ από τα κονδύλια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, δίνει και τη χαριστική βολή, απαιτώντας να καταργηθούν και οι διατάξεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Οι νταβατζήδες δικαιώνονται πλήρως. Γ' αυτό και ο Καραμανλής «έκοψε» τον Μπαΐρακτάρη από μαγαζί στο οποίο έκανε τις συναντήσεις του με τους βουλευτές της ΝΔ. Για να μη θυμάται κανείς το πατατάρικ που έπαθε αφότου τόλμησε -ο αναιδήσνα ξεστομίσει στο γωνιστό ψητοπωλείο τη λέξη «νταβατζήδες» και να διακηρύξει ότι θα τους αλλάξει τον αδόξαστο. Τώρα, και τα διπλόπιτα μέγυρο θα τα τρώει άλλού και η ττημένος θα σέρνεται στην αυλή του κάθε μεγαλειόδετη και μεγαλοκαναλάρχη. Γιατί με τον Ρίζο και τον Τράγκα δεν παίρνεις εκλογές. Ήδη, οι κακές γλώσσες λένε ότι έκλεισε συμφωνία με τον Μπόμπολα.

«Όταν ολόκληρη η υφρίλιος και μιαίαίτερα η Ευρώπη συγκλονίζεται από τις νέες τρομοκρατικές απειλές και η ΕΕ πρωθεί νέα μέτρα για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών χωρών, είναι άξιον απορίας γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον στον χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας για την υλοποίηση των νέων αποφάσεων που λαμβάνονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας».

Ετσι, είναι. Δεν μπορείς να θελεις να εφαρμόσεις το δόγμα της «μηδενικής ανοχής» και του «πυροβολήστε για να σκοτώσετε» και να μην ικανοποιείς τα αιτήματα αυτών που θα το εφαρμόσουν. Εχουν αιτήματα οι άνθρωποι, θέλουν 140 ευρώ αύξηση στο βασικό, θέλουν έξτρα αποζημίωση για τα γήπεδα, θέλουν επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας κ.λπ. κ.λπ.

ΥΓ1: Ωραία τα λένε από την πλευρά τους οι μπατσούσινδικαλιστές, αλλά ξεχουν πως στην αρχαία Ελλάδα για μπάτσουσινδικούς δούλους. Την καταστολή πολλοί ογκόπησαν, τους μπατάσους κανείς (πληγή Μητσοτάκη, ίσως).

ΥΓ2: Το ΚΚΕ γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση για να χαιρετίσει την κινητοποίηση και να εκφράσει τη συμπαράστασή του στα «δίκαια αιτήματα των ανδρών των σωμάτων ασφαλείας»;

Με τη ματιά των <New York Times>

8 μήνες μετά την αμερικανική πολιορκία, οι αντάρτες σηκώνουν ξανά κεφάλι στη Φαλούτζα

Με τον τίτλο αυτό δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 15ης Ιουλίου των «New York Times», ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο για τη σημερινή κατάσταση στη Φαλούτζα, από το οποίο μεταφέρουμε μερικά αποσπάσματα.

«Εχοντας μετατραπεί σε αστυνομικό κράτος μετά την πολιορκία του περασμένου χειμώνα, θα έπρεπε να είναι η πιο ασφαλής πόλη σ' ολόκληρο το Ιράκ.

Χιλιάδες αμερικανοί και ιρακινοί στρατιώτες μένουν σε γκρεμισμένα κτίρια και περιπολούν σε δρόμους περιφραγμένους με συρματόπλεγμα. Κάθε Ιρακινός που μπαίνει στην πόλη πρέπει να δείξει ένα διακριτικό στοιχείο και να υποστεί έρευνα σε ένα από τα έξι σημεία ελέγχου. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 10 το βράδυ.

Παρόλα αυτά, η εξέγερση αναπτύσσεται μέσα από τα ερείπια οχτώ μήνες ύστερα από την αμερικανική στρατιωτική εισβολή, που προκάλεσε το θάνατο 1.500 ιρακινών και φρούτωσε τα αντιαμερικανικά πάθη σ' όλο το Ιράκ και τον αραβικό κόσμο.

Κάπου στα έγκατα της Φαλούτζα, πρώην προπύργιο των ανταρτών, 35 μίλια δυτικά της Βαγδάτης, όπου 4 αμερικανοί εργολάβοι σκοτώθηκαν σε επίθεση και τα πτώματα των δύο κρεμάστηκαν από μια γέφυρα το Μάρτη του 2004, οι αντάρτες ετοιμάζουν ξανά επιθέσεις με παραδευμένα αυτοκίνητα.

Τουλάχιστον τέσσερις έχουν γίνει τις τελευταίες βδομάδες, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκαν έξι αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες. Δύο από τα πέντε αστυνομικά οχυρά που έχουν στηθεί δέχτηκαν επίθεση με βόμβες. Τρία μελή του νεοδιορισμένου 21 μελούς συμβουλίου της πόλης



παραιτήθηκαν ξαφνικά και ένα ακόμη σταμάτησε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις, προφανώς εξαιτίας των απειλών που έχουν δεχτεί.

Έξισυ ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και οι κάτοικοι που ήθελαν να απολλαγεί η πόλη από την παρουσία των ανταρτών τον περασμένο Νοέμβρη, αρχίζουν να ενοχλούνται από την κατοχή.

«Μερικοί προτιμούσαν την πόλη ήσυχη, χωρίς την παρουσία ανταρτών. Ομως μετά τη μεροληπτική και άδικη συμπεριφορά των αμερικανικών και ιρακινών δυνάμεων απέναντι στους κατοίκους, αυτοί τώρα προτιμούν την αντίσταση, τουλάχιστον έτσι δεν θα εξευτελίζονται» μας είπε ο Αμπντούλ αλ-Άλουάνι, ιδιοκτήτης συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, εκφράζοντας ένα ευρέως κυρίαρχο αίσθημα.

...Ο συνταγματάρχης Μάλις είπε ότι οι πεζονάύτες και οι ιρακινές δυνάμεις βρίσκουν ή δέχονται σχεδόν κάθε μέρα επιθέσεις με αυτοσχέδιες βόμβες, παρά τις έρευνες από σπίτι σε σπίτι τον περασμένο Νοέμβρη, οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάσχεση όλων των βαριών όπλων και εκρηκτικών.

Καθώς το επίπεδο της βίας ανεβαίνει, οι πεζονάύτες και οι ιρακινοί στρατιώτες αυξάνουν τις περιπτώσεις και τις επιδρομές σε σπίτια. Κι αυτό αποξενώνει περισσότερο τους κατοίκους. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο εξαιτίας των αντιθέσεων μεταξύ των σπιτών στρατιωτών και των σουνιτών κατοίκων. Ουσιαστικά όλοι οι ιρακινοί στρατιώτες εδώ πρέχονται από το νότο, γιατί οι προηγούμενες πολιτοφυλακές από ντόπιους δεν ήταν νομιμόφρονες ή λιποτάκτησαν όταν ήρθαν αντιμέτωπες με τους αντάρτες».

■ Μήνυμα με παγκόσμιες διαστάσεις

Σκληρή ταξική αντίσταση

1.900 εργάτες απασχολεί η Χόντα σε ένα εργοστάσιο μοτοσικλετών λίγο έξω από το Νέο Δελχί. Με μεροκάματα πείνας. Κι όποιος τολμά να αντισταθεί απολύτως. Τον προηγούμενο μήνα, τέσσερις εργάτες απολύθηκαν και 15 τέθηκαν σε «προσωρινή πτώση» για «ανυπακοή». Μικρό το νούμερο στο σύνολο των εργατών θα πει κανείς. Ομως οι συνάδελφοί τους δεν το είδαν έτσι το πράγμα. Μετά από διαμαρτυρίες βδομάδων, την περασμένη Δευτέρα αποφάσισαν να βγουν στους δρόμους. Διεκδικώντας όχι μόνο την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους αλλά και αυξήσεις στα μεροκάματα.

Εκεί συνάντησαν τους μπάτσους που τους επιτέθηκαν με δακρυγόνα, υδραντλίες και κανόνια νερού. Δεν έμειναν όμως άπραγοι. Εστήσαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία. Σύμφωνα με τα τοπικά κανάλια, 700 εργάτες τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση, όπως ήταν φυσικό, «πετσόκωφε» το νούμερο εμφανίζοντας μόνο 100 τραυματίες, οι μισοί από τους οποίους παραδέχτηκε ότι στάλθηκαν στο νοσοκομείο.

Την επομένη νέα διαδήλωση. Αυτή τη φορά έξω από το νοσοκομείο. Μαθαίνοντας οι εργάτες ότι οι τραυματισμένοι συνάδελφοί τους δεν έτυχαν στοιχειώδους περιθωλιψης, συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο απαιτώντας το αυτονότο. Να πάψουν να τους φέρονται σαν τα ζώα. Ομως η αστυνομία τους απάντησε ξανά με υδραντλίες και άγριο ξύλο. Οπως ανακο-



νώθηκε, η νέα σύγκρουση ξεκίνησε όταν οι εργάτες επιτέθηκαν σε αξιωματικό της Αστυνομίας, επιχειρώντας να τον λιτσάρουν (καλά του έκαναν).

Το όλο θέμα προκάλεσε «ανησυχία» στον πρωθυπουργό και τα κόμματα, ενώ η «δικαιοσύνη» δέταξε έρευνα. Να ερευνήσει τί, Αυτό που βιώνουν εκατομμύρια εργάτες στην εξαθλιωμένη Ασία, με μεροκάματα που

Πίσω ολοταχώς

Χρειάστηκε να σκοτώθουν 22 άτομα και να τραυματιστούν πάνω από 300 (διαδηλωτές και μπάτσοι) και να γίνει η Γης Μαδιάμ η πρωτεύουσα για να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει πίσω ένα οικονομικό μέτρο. Ο λόγος για την Υεμένη όπου η κυβέρνηση ανέστειλε το σταμάτημα της κρατικής επιδότησης των τιμών των καυσίμων που θα οδηγούσε σε άμεσο διπλασιασμό της τιμής τους.



Την προηγούμενη βδομάδα χιλιάδες διαδηλωτές απ' τις φτωχογειτονίες της πρωτεύουσας όχι μόνο έστησαν οδοφράγματα και έκαψαν λάσπιχα στους δρόμους, αλλά επιτέθηκαν και στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος πετώντας πέτρες στους αστυνομικούς που το προστάτευαν. Πικρή νίκη των εξαθλιωμένων εργατών, όμως δεν παύει να είναι μια νίκη που θα εμποδίσει – πρόσκαιρα ίσως αλλά θα εμποδίσει – την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των πιο φτωχών. Μια νίκη που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν συνυπολογίσει κανείς ότι είναι η τέταρτη φορά που αναστέλλεται τέτοια απόφαση (τρεις φορές είχε αναβληθεί παλαιότερα και μόνο με το φόρο ταροχών). Ποιος είπε ότι η λαϊκή αντίσταση δεν έχει ποτέ αποτελεσμα;

ΗΠΑ: Στήνουν βάσεις στην ανατολική Ευρώπη

Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια πραγματοποιεί αυτές τις μέρες ο αμερικανικός στρατός στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία στα πλαίσια των σχεδίων του Πενταγώνου να δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα «USA TODAY» (19/7/05).

Στα γυμνάσια εκπαίδευσης για πόλεμο σε αστικά κέντρα που γίνονται στη Ρουμανία συμμετέχουν 1500 αμερικανοί στρατιώτες, μερικοί από τους οποίους προορίζονται για το Ιράκ, και 400 Ρουμάνοι. Παράλληλα γίνονται στη Βουλγαρία γυμνάσια εκπαίδευσης για πόλεμο με τεθωρακισμένα, στα οποία συμμετέχουν 700 αμερικάνοι και βούλγαροι στρατιώτες. Το έδαφος όπου διεξάγονται τα γυμνάσια στη δύο χώρες περιλαμβάνουν τις περιοχές όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια του Πενταγώνου προβλέπουν την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων για μεν τη Ρουμανία στο λιμάνι και στη στρατιωτική αεροπορική βάση της Κονστάντα στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και στο πεδίο εκπαίδευσης κοντά στην πόλη Μπαμπαντάγκ της Ρουμανίας. Μ' αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά (συμμετείχαν στον πόλεμο και στη συνέχεια στην κατοχή του Ιράκ) το ρόλο των πιστών σκυλιών στους Αμερικανούς.



■ Σαρμ Ελ Σεΐχ

Ενα ακόμα πολεμικό χτύπημα

ται ότι στόχος δεν ήταν αυτοί.

Να πως παρουσιάζει τα συμπεράσματα της αστυνομίας η "International Herald Tribune" της περασμένης Τρίτης 26/7: «Αιγυπτιοί αξιωματούχοι, δίνοντας τα πρώτα λεπτομερή συμπεράσματά τους σχετικά με το φονικό τρομοκρατικό χτύπημα σ' αυτό το θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας δήλωσαν τη Δευτέρα ότι και οι τρεις βόμβες ήταν επιθέσεις αυτοκτονίας και υπαινήθηκαν ότι σκοπός τους ήταν να εκραγούν σε δύο ξενοδοχεία και ένα πολυσύχναστο από δυτικούς τουρίστες πεζόδρομο... Η αστυνομία πιστεύει ότι ο πρώτος βομβιστής, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα μικρό φορτηγάκι που εξερράγη στο μέσο ενός μεγάλου δρόμου, ακριβώς έξω από την Παλαιά Αγορά της πόλης, στόχευε στο παρακείμενο ξενοδοχείο που ήταν γεμάτο από Ευρωπαίους τουρίστες. Τρία με πέντε λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος βομβιστής οδήγησε ένα παρόμοιο φορτηγάκι στην αίθουσα αναμονής του στόχου, του ξενοδοχείου «Γκαζάλα», και πυροδότησε τα εκρηκτικά καταστρέφοντας το μεγαλύτερο από το μπροστινό τμήμα του ξενοδοχείου το οποίο έχει 220 δωμάτια που ήταν γεμάτα στην πλειοψηφία τους από Ευρωπαίους.

Οι εικόνες φρίκης μας χάλασσαν ξανά την «ησυχία». Δεν προλάβαμε να ξεπεράσουμε το «σοκ» από τα πολλαπλά χτυπήματα στο Λονδίνο και νάσου ξανά οι βόμβες του πολέμου. Σαρμ Ελ Σεΐχ. Αιγυπτιακό θέρετρο στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας. Ενα θέρετρο που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, από το γει-

τονικό Ισραήλ αλλά και τη Δύση, που γεύονται ειδυλλιακές διακοπές. Αυτό συνέβαινε μέχρι το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, όταν τρεις εκρήξεις σκόρπισαν τον πανικό και το θάνατο. 88 οι νεκροί, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. 64 σύμφωνα με την κυβέρνηση. Οι περισσότεροι Αιγυπτιοί, όμως η αστυνομία παραδέχε-

Η τρίτη απ' τις εκρήξεις, σχεδόν τρία λεπτά μετά τη δεύτερη, πυροδοτήθηκε από ένα βομβιστή πεζό, μέσα σε ένα πάρκινγκ, και προκάλεσε τις λιγότερες απώλειες. Ομως, κοντά βρίσκεται ένας πεζόδρομος με μπαρ και εστιατόρια. Αυτός ήταν γεμάτος με Δυτικούς, ακόμα και στη μία μετά τα μεσάνυχτα, αφού οι τουρίστες βγαί-

νουν έξω αργά, μετά το τέλος της μεγάλης ζέστης της ημέρας.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Η αιγυπτιακή αστυνομία εξαπέλυσε πογκρόμ συλλήψεων (150 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, άγνωστο τι έγινε στην πραγματικότητα) κι

■ Η Αιγυπτος της καταστολής

Μετά την επίθεση στο Σαρμ Ελ-Σεΐχ, η Αιγυπτιακή αστυνομία μπούκαρε στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας του Σινά, ονόματι Ελ Αρίς, στα παράλια της Μεσογείου, με 115.000 κατοίκους, συλλαμβάνοντας χιλιάδες, χωρίς κανές σχέδιο να το πάρει χαμπάρι. Ενώμιση μήνα μετά τις συλλήψεις, συνεχίζονταν να κρατούνται απομονωμένοι πάνω από 2.400 άνθρωποι (!), σύμφωνα με το Human Rights Watch (που επικαλείται το «Αλ Τζαζίρα» στις 28 του περασμένου Φλεβάρη), ενώ μέχρι και τον περασμένο Φλεβάρη η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τα ονόματα των κρατουμένων ούτε τον ακριβή αριθμό τους. Οι κινητοποιήσεις των συγγενών και των συμπαραστατών αντιμετωπίζονταν με άγρια καταστολή και συλλήψεις.

Αμερικανόδουλο και φασιστικό είναι το καθεστώς της Αιγύπτου. Οχι μόνο ήταν το πρώτο που αναγνώρισε το Ισραήλ και έστειλε την πρώτη διπλωματική αποστολή σε ανώτατο επίπεδο στο Ιράκ, αλλά και διεξάγει με τον πιο αποκρουστικό και αποφασιστικό τρόπο τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», που κήρυξαν οι Αμερικανοί και Βρετανοί ιμπεριαλιστές.

Μια σύγκρουση που δεν μπορεί να κερδηθεί

(Άρθρο του Πάτρικ Κόκμπουρν στον «Independent»)

Οδούκας του Ουελινγκτον, προειδοποιώντας τους άπληστους πολιτικούς στη Βρετανία για τις κακομελετημένες στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, είπε κάποτε: «Τα μεγάλα έθνη δεν κάνουν μικρούς πολέμους». Και εννοούσε ότι οι θεωρούμενες περιορισμένες συγκρούσεις μπορούν να προκαλέσουν φρεγή ζημιά σε ισχυρά έθνη. Έχοντας δει τι προκάλεσε στο Ναπολέοντα ένας μικρός πόλεμος στην Ισπανία, ήξερε για τι μιλούσε.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις στα αιργανοπακιστανικά σύνορα μεταξύ των ισλαμιστών μαχητών και των αμερικανικών και των κυβερνητικών δυνάμεων κλιμακώνονται καθώς και οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και κυβερνητικών στόχων. Τις τελευταίες μέρες σκοτώθηκαν δύο και τραυματίστηκαν έξι αμερικανούς στρατιώτες στη βάση του Γουαντάναμο, στις οποίες σκοτώθηκαν 16 και τραυματίστηκαν δεκάδες διαδηλωτές. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπου, λόγω της βάσης, οι Αμερικανοί φροντίζουν να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερες

νοί, αλλά το δίκτυο των συμπαθούντων και των υποστηρικτών που τους προσφέρει ασφαλή σπίτια, χρήματα, εκρηκτικά, πυροκροτήτες, οχήματα και πληροφορίες είναι ντόπιο. Οι επίμονες αρνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Τζακ Στρόου ότι η έχθρα απέναντι στην εισβολή στο Ιράκ υποκίνησε τους βομβιστές είναι αποδειγμένα αναληθείς. Τα ευρήματα μιας έρευνας, που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα, ανάμεσα σε 300 Σαουδικάρησες, που συνελήφθηκαν και ανακριθηκαν από τη σαουδιαραβική Υπηρεσία Πληροφοριών καθώς κατευθύνονταν προς το Ιράκ για να πολεμήσουν ή να ανατινχούν, δείχνουν ότι πολλοί λίγοι είχαν κάποια προηγούμενη επαφή με την αλ Κάιντα ή κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση πριν από το 2003. Ήταν η εισβολή στο Ιράκ που τους άθησε να πάρουν την από-

αφού έπαιξε λίγο με το σύριαλ περί «Πακιστανών» το εγκατέλειψε γρήγορα, για να καταλήξει ότι οι βομβιστές θα πρέπει να είναι οι ίδιοι μ' αυτούς που χτύπησαν τον Οκτώβρη του προηγούμενου χρόνου στην Τάμπα. Σ' αυτό συνέτειναν τα πορίσματα από τα εκρηκτικά, που είναι ιδιαί με την επίθεση στην Τάμπα, και η ανάληψη της ευθύνης, που έγινε από τρεις οργανώσεις, η μία απ' τις οποίες («Ταξιαρχίες του Αμπντάλα Αζάρ») φέρεται να έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στην Τάμπα, ενώ η δεύτερη είναι η «Αλ Κάιντα Μεσοποταμία» που οργανώνει επιθέσεις και μέσα στο Ιράκ.

Ασχετα, όμως, από το ποιος οργάνωσε αυτή την επίθεση, ένα είναι σίγουρο. Οτι ο πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξελίξη. Το μήνυμα είναι ότι η «αντιτρομοκρατική συμμαχία» είναι αδύναμη να σταματήσει τα πολεμικά χτυπήματα του αντιπάλου, όταν έχει να κάνει με ανθρώπους αποφασισμένους για όλα, που «μεταφέρουν» τη βαρβαρότητα που βιώνουν οι λαοί της Ανατολής είτε στα μετόπισθεν των ιμπεριολιστών είτε στους τόπους οναψυχής των λαών τους (των αστικών και μεσαίων στρωμάτων, για να ακριβολογούμε).

«Θάνατος στην Αμερική»

Με κυρίαρχο το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», τουλάχιστον 1.000 οργισμένοι Αργανοί πραγματοποίησαν διαδηλώσεις το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, 25 Ιούλη, έξω από την αμερικανική βάση Μπαγκράμ στο Αργανιστάν, που είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη χώρα και βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Καμπούλ.

Οι διαδηλωτές ήταν χωρικοί από τη γύρω περιοχή που διαμαρτύρονταν για τη σύλληψη οχτώ συντοπιτών τους, που είχαν συλληφθεί το πρώιμο ημέρα της διαδηλωσης από αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικής επιχείρησης στην περιοχή γύρω από τη βάση, μέσα στην οποία είχαν αποδημήσει το πρώιμο ημέρα της διαδηλωσης. Οι διαδηλωτές ήταν καταργούντοι εκαποντάδες «ύποπτοι τρομοκράτες». Οι οχτώ συλληφθείτες θεωρήθηκαν ύποπτοι για τον απόγευμα προηγούμενο Μάιο που έγιναν οι μεγάλες αντιαμερικανικές διαδηλώσεις για τη βεβήλωση του κορανίου από αμερικανούς στρατιώτες στη βάση του Γουαντάναμο, στις οποίες σκοτώθηκαν 16 και τραυματίστηκαν δεκάδες διαδηλωτές. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπου, λόγω της βάσης, οι Αμερικανοί φροντίζουν να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερες

οι σχέσεις τους με τον πληθυσμό για να είναι ανεκτή η παρουσία τους.

Τελικά, οι Αμερικανοί, για να εκτονώσουν την οργή των κατοίκων της περιοχής, αναγκάστηκαν να παραδώσουν τους οχτώ συλληφθέντες στην τοπική αστυνομία, η οποία τους επέτρεψε να διασυντερέσουν στο σπίτι τους και να επιστρέψουν στο αστυνομικό τμήμα το επόμενο πρωί. Με τη δέσμευση ότι η αστυνομία θα τους παραδώσει στους Αμερικανούς, αν κριθεί αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάκρισή τους.

Στο μεταξύ, οι συγκρούσεις στα αιργανοπακιστανικά σύνορα μεταξύ των ισλαμιστών μαχητών και των αμερικανικών και των κυβερνητικών δυνάμεων κλιμακώνονται καθώς και οι επιθέ



Μια συζήτηση που δεν γίνεται

Συζητάμε για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Για το αν θα πρέπει να γίνεται έτσι ή αλλιώς. Με διευθυντικό δικαίωμα ή με συλλογική σύμβαση; Σε ετήσια ή τετράμηνη βάση; Συζητάμε για τις υπερωρίες. Μέχρι πόσες τη βδομάδα, το μήνα, το χρόνο; Και πόσο πρέπει να πληρώνονται;

Η ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι η λέξη της μόδας. Εννοια ιερή και απαραβίαστη. Στο δημόσιο διάλογο που γίνεται ουδείς διανοείται να αρνηθεί την αναγκαιότητά της. Συζητούν μόνο τους όρους και τα όρια εφαρμογής της. Διότι πρέπει «να γίνουμε» ανταγωνιστικοί.

Το χειρότερο είναι ότι μας δουλεύουν κιόλας. Γιατί αυτό που επαναλαμβάνεται συνεχώς, ότι μόνο με την ευελιξία θα συγκρατηθεί στην Ελλάδα η υπάρχουσα παραγωγική βάση και οι θέσεις εργασίας, με προοπτικές μεγέθυνσης μάλιστα, δεν είναι εκβιασμός. Είναι κάτι χειρότερο: δούλεμα. Ο αλαζών πρόεδρος των βιομηχάνων δεν το έκρυψε. Με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να γίνουμε Βουλγαρία. Με φορολογία κερδών 15%, με μεροκάματα των 10 δολαρίων, με μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις. Μέχρι να γίνει αυτό, όσοι μπορούν να επενδύσουν στη χειμαζόμενη ανατολική Ευρώπη θα το κάνουν και παράλληλα θα πιέζουν να εξομοιώνονται τα ισχύοντα στην Ελλάδα με τα ισχύοντα εκεί.

Και επειδή το δούλεμα γίνεται εκβιασμός, σε λίγο θα συζητάμε για νέες πλευρές της ευελιξίας. Για τη «διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων», φερειτείν. Που σημαίνει ελευθερία στις απολύσεις και αλλαγή στο καθεστώς των αποζημιώσεων (για να μπορούν να απολύουν χωρίς να σκέφτονται το κόστος). Κι ας μη μιλήσουμε για τα λεφτά που προορίζονταν για τους άνεργους και μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε επιδότηση των επιχειρήσεων.

Μιλάμε για την ανεργία και δεν μιλάμε για τα μοναδικά μέτρα που μπορούν να την τιθασεύσουν: μείωση των ωρών εργασίας (ως ανέκδοτο αντιμετωπίζεται πια το 35ωρο - 5ήμερο) και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης (η συζήτηση γίνεται για αύξηση στα 65 όλων των ορίων που είναι πιο κάτω). Μέτρα που, όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει ο καθένας, όχι μόνο θα μείωναν την ανεργία, αλλά θα έκαναν και πιο ανθεώπιμη τη ζωή των εργαζομένων.

Αυτή η συζήτηση, όμως, απαγορεύεται διά ροπάλου. Οποιος δοκιμάζει να την κάνει θεωρείται αιρετικός, λαϊκιστής, μαξιμαλιστής, εξωπραγματικός, αν όχι υπονομευτής της εθνικής μας οικονομίας. Ακούσατε μήπως τη ΓΣΕΕ να κάνει έναν υπαινιγμό έστω, για αντιπεριστασμό, βρ' αδερφέ, στις ιταμές αξιώσεις των βιομηχάνων; Άλλα πάντα είναι θεσμική δύναμη, που γνωρίζει την εθνική της αποστολή και ξέρει πως έτσι θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα, άρα θα οίξουν τα κέρδη τους για να μείνουν στην αγορά.

Εμείς, όμως, που αυτό ακριβώς θέλουμε, μήπως είναι καιρός να την Εξεινίσουμε αυτή τη συζήτηση και να την επιβάλουμε:



■ Πλιάτσικο (έξω και μέσα)

Στα Βαλκάνια υπάρχουν 3.500 ανδηρές ελληνικές επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει περισσότερα από 6 δισ. ευρώ και έχουν δημιουργήσει γύρω στις 200.000 δέσεις εργασίας. Οι ελληνικές τράπεζες είναι περισσότερες από 700 και ελέγχουν το 13,12% της τραπεζικής αγοράς. Αυτά δήλωσε καμαρώνοντας ο υφυπουργός Εξωτερικών Ευρ. Στυλιανίδης στο ραδιόφωνο του «Σκάι». Εκείνο που δεν είπε ο υφυπουργός είναι τι επιχορηγήσεις «μάσησαν» από το ελληνικό κράτος όλοι αυτοί οι καπιταλιστές που κάνουν πλιάτσικο στα Βαλκάνια. Επί τη ευκαιρία, να σημειώσουμε πως τα στοιχεία που παρουσίασε ο Στυλιανίδης κονιορτοποιούν αυτά που λέει ο Παναγιωτόπουλος, πως δή-

δέριος Βενιζέλος το 1929. Τότε που ψήφισε το «ιδιώνυμο» και οι κομμουνιστές πήραν για πρώτη φορά το δρόμο της εξορίας. Για να εξοριστούν δεν απαιτούνταν παραβατική συμπεριφορά. Αρκούσε και μόνο το φρόνημά τους, η δήλωσή τους ότι είναι κομμουνιστές. Ολοι οι υπόλοιποι αστοί πολιτικοί ακολούθησαν. Και δεν ήταν μόνο δεξιοί αλλά και κεντρώοι, δηλαδή πολιτικοί πρόγονοι του ΠΑΣΟΚ.

■ **Αριστεροί μάλαμα**

«Η Δικιά μας αντίληψη είναι ότι υπάρχει πρόβλημα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Άλλα δεν θα το λύσουμε όπως θέλουν οι Ταλιμπάν του ΣΕΒ, κάνοντας το επίπεδο ζωής και εργασίας του έλληνα εργαζόμενου ίδιο με αυτό που υπάρχει σήμερα στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία και μεδαύριο στην Ινδία ή στην Κίνα.

Αυτή η Διαμαντοπούλου πρέπει να εί-
ναι ντιπ αμόρφωτη. Θα μου πείτε, η μόρ-
φωση δεν είναι το πιο απαραίτητο προσόν
για να ανέλθεις στην ιεραρχία της αστικής
πολιτικής. Αρκούν «άλλα». Ομως, άμα
δεν ξέρεις, καλύτερα να φυλάγεσαι και να
μην πετάς κοτσάνες. Αποφάσισε λοιπόν η
Διαμαντοπούλου την ΠΑΣΟΚ να σπριώσει τον

Ανώνυμα του ΓΙΑΖΟΚ να σηκωδεί τους αντιδεξιούς τόνους στη Βουλή. Και τι βρήκε να πει; Κάλεσε τους Νεοδημοκράτες να δυμηθούν ποιος έκανε τον ΑΙ Στράτη τόπο εξορίας. Εσύ ξέρεις ποιος τον έκανε, κοπέλα μου; Οχι βέβαια. Γιατί αν ήξερες, δα το βούλωνες. Να σου το πούμε, λοιπόν, εμείς για να μην την ξαναπείς αυτή την παπαριά. Τον ΑΙ Στράτη ως τόπο εξορίας των «άνοιξη» ο εδνάρογνς Φλει-



■ Δυστυχώς

Τρεις χιλιάδες άνδρωποι μαζεύτηκαν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να υποδεχτούν τον ποδοσφαιριστή Ζαγοράκη που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Κι αυτός, υποψιασμένος και πανέτοιμος, εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, εν μέσω των παραληρούντων φιλάδλων, φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε με μεγάλα γράμματα τη λέξη «REVOLUTION». Αυτή είναι σήμερα η έννοια της επανάστασης. Η επιστροφή ενός διάσημου ποδοσφαιριστή στην ομάδα που τον ανέδειξε και ο ξεσηκωμός του κόσμου να τον υποδεχτεί. Δυστυχώς, σε τέτοια κατάντια έχουμε φτάσει.

Δεν βλέπουμε αφ' υψηλού τον κόσμο που παδίάζεται με το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε αντίθετοι με τις εκδηλώσεις μαζικού κεφιού, με όλα τα στοιχεία της υπερβολής που αυτές έχουν. Άλλη είναι η αφετηρία του πικρού προβληματισμού μας. Η απουσία αυτού του κόσμου -και πολύ περισσότερων- από εκδηλώσεις κοινωνικής διαμαρτυρίας, αντίστασης, διεκδίκησης. Οταν βλέπουμε η νεολαία και ειδικά την εργατική νεολαία να συπηρεί τη συλλογικότητά της μόνο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και να απέχει από τη συλλογική διεκδίκηση της αλλαγής της ζωής της (οι αναύστες μας γνωρίζουν ότι δεν αναφέρομαστε σις ψώφιες εκδηλώσεις της συνδικαλιστικής γραμμοκρατίας και των κορμάτων, αλλά σ' αυτό που ρεπε να γίνει και δεν γίνεται), πώς να μην κάμψε πικρά (ενίστε και πικρόχολα) σχόλια:

την τελευταία στιγμή τροπολογία. Και πότε έβαλε την ώρα έναρξης; Οχι στις 9 αλλά στις 5 το πρωί. Εχουμε, δηλαδή, ήδη ένα ωράριο 16 ωρών (5 το πρωί με 9 το βράδυ). Ε, στην επόμενη νομοδετική παρέμβαση δα πάνε στην πλήρη απελευθέρωση (24ωρη λειτουργία), για να ικανοποιηθεί και ο Μάνος.

■ Πανηγυρίζουν για τη «μαϊμουδιά»

Την ώρα που το προηγούμενο φύλλο μας έπαιρνε το δρόμο για το τυπογραφείο, ο Μάκαρος (Γιακουμάτος) έβγαζε διθυραμβική ανακοίνωση για τη μείωση της ανεργίας. Βέβαια, η μείωση δεν ήταν ιδιαίτερη μεγάλη, αλλά ο Μάκαρος ξέρει. Το «μαϊμούδισμα» στις λίστες των εγγεγραμμένων ανέργων χρειάζεται ένα τρίμηνο για να «ωριμάσει» πλήρως. Προς το παρόν, σβήστηκαν από τη λίστα άνεργοι ενός μόνο μηνός.

Για το πώς γίνεται το «μαϊμούδισμα» γράψαμε αναλυτικά στο προηγούμενο φύλλο παρουσιάζοντας τη σχετική εγκύκλιο. Ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ λέει με νόημα στον άνεργο ότι αν θέλει μπορεί να ανανεώνει το δελτίο ανεργίας κάθε τρίμηνο και όχι κάθε μήνα. Ετοι, τους δυο ενδιάμεσους μήνες ο συγκεκριμένος άνεργος δεν εμφανίζεται στις λίστες. Θα ξαναεμφανιστεί τον τέταρτο μήνα που θα παρουσιαστεί για να ανανεώσει την κάρτα. Μ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζουν ότι κάθε μήνα θα εξαφανίζουν από τις λίστες γύρω στους 50.000 ανέργους, «ρίχνοντας» την ανεργία γύρω στη μία ποσοστιαία μνάδα.

■ Κατόπιν εορτής

Αυτός ο Γιωργάκης βάλθηκε να μη μας αφήσει άντερο. Επί μια βδομάδα ο Μεϊμαράκης αλώνιζε προκαλώντας τους Πασόκους με πρόωρες εκλογές, έπαιρναν την πάσα ακόμα και κυθερνητικά στελέχη και έπαιζαν στο ίδιο γήπεδο, και ο Γιωργάκης έλιαζε την κορμάρα του στις παραλίες της Κρήτης, αποφέυγοντας να κάνει την παραμικρή πολιτική παρέμβαση. Ιδρωναν και ξειδρωναν οι Πασόκοι στην Αδήνα και μη ξέροντας τί να απαντήσουν το 'ριξαν στον αυτοσχεδιασμό. Ο αυτοσχεδιασμός, όμως, έχει κανόνες και δομές, που όταν δεν ακολουθούνται προκύπτει κακοφανία. Οπως και έγινε. Μέχρι που ο Καραμανλής και το επικοινωνιακό του επιτελείο αποφάσισαν ότι αυτή η ιστορία δεν πρέπει να τραβήξει άλλο και έβαλαν τέρμα. Και πάνω που οι Πασόκοι έβγαλαν ένα στεναγμό ανακούφισης, διότι διέπαιναν να γίνονται ρόμπες μπροστά στον κάθε Μεϊμαράκη, βγήκε ο Γιωργάκης και τους κούφανε, καλώντας την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές! Ψευτομαγικά εκ των υστέρων, όταν οι άλλοι είχαν μόνο τους ανοίξει και κλείσει το ζήτημα.

■ Αιφνιδιασμός:

Η πλάκα δια είναι να ακούσει ο Καραμανλής τις εισηγήσεις συνεργατών του και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Με τα βατραχοπέδιλα δια πιαστεί ο Γιωργάκης. Αν ο Καραμανλής προκηρύξει τις εκλογές τέλη Αυγούστου για τέλη Σεπτέμβρη, μέχρι να πάρει χαμπάρι ο Γιωργάκης «τί παιζει» οι εκλογές δια έχουν τελειώσει. Και βέβαια, η ΝΔ δια έχει κερδίσει πανηγυρικά, όχι γιατί ο κόσμος αποδέχεται την πολιτική της, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να αντιπροτείνει. Και επειδή ο δάμαλος εμφανίζεται χίλιες φορές πιο σοβαρός από τον ανεκδίγητο Γιωργάκη, δια τις κερδίσει ελλείψει αντιπάλου. Οσο για τον Γιωργάκη, ζήτημα είναι αν δια μπορεί να συνέχισε να παριστάνει τον αρχηγό, ύστερα από μια τρίτη εκλογική ήπτα και μάλιστα «με κατεβασμένα χέρια».

■ Φτηνιάρικη σπέκουλα

«Γινόμαστε δεατές ενός δέατρου του παραλόγου, όπου το σημερινό ΠΑΣΟΚ μας επιπλέται με ακραίους χαρακτηρισμούς, γιατί επαναφέρουμε στην πράξη όσα ίσχυσαν επί των κυβερνήσεων του, ανελλιπώς, ως το 2000. Δηλαδή και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου έπαιρνε τον πλούτο από τις ταξεπές των πολλών και των πήγαινε στις ταξέπες των ολίγων, όπως ακριβώς κατηγορούν εμάς σήμερα, επειδή εφαρμόζουμε πάλι στον συγκεκριμένο τομέα, αυτά που εφήρμοσε και εκείνος». Την έχει λιώσει από το πιπίλισμα την καραμέλα ο Γανάρας (το απόσπασμα είναι ενδεικτικό και πάρθηκε από συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», 24.7.05). Παραείναι φτηνιάρικη, όμως, αυτή η πολιτική σπέκουλα. Γιατί, αν μη τι άλλο, δεν είναι μόνο οι Πασόκοι που αντιδρούν στο νομοσχέδιο του, αλλά και οι δικοί του Δακίτες, χώρια οι ΠΑΜίτες και οι Αυτονομοπαρεμβασίτες. Κι αυτά σε επίπεδο κορυφής, όπου -δυστυχώς- παίζεται το παιχνίδι.

Πάει, λοιπόν, και το εργασιακό. Πέρασε και αυτό αναιμάκτα, όπως και το ασφαλιστικό των Τραπεζών. Με λίγες γρατζουνιές την έβγαλε ο Παναγιωτόπουλος, ενώ η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αναχώρησε ήδη για τα μπάνια της, δίνοντας ραντεβού για το Σεπτέμβρη, σε συλλογιτήριο την ημέρα που ο Καραμανλής θα εγκαινιάζει τη ΔΕΘ. Οι γραφειοκράτες συνδικαλιστές επικαλούνται το γνωστό άλλοθι: τί περισσότερο να κάνουμε εμείς, όταν ο κόσμος δεν κατεβαίνει στο δρόμο;

Αυτός ο ισχυρισμός θυμίζει λίγο το γνωστό ερώτημα-τρικ «η κότα έκανε τ' αβγό ή το αβγό την κότα;». Γιατί η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν είναι άμοιρη ευθυνών για το χάλι που έχει το κοινωνικό κίνημα στη χώρα μας σήμερα. Είναι αυτή που χτύπησε αμειλικτά κάθε προσπάθεια ταξικής ανάτασης του εργατικού κινήματος, που υπονόμευσε και έθαψε κάθε αγωνιστικό σκήτημα, που διέφευρε συνειδήσεις δημιουργώντας ένα σύστημα συναλλαγής με τους καπιταλιστές και την αστική εξουσία, που ακολούθησε τη γραμμή του «κοινωνικού εταιρισμού», όπως ονομάζεται στη μοντέρ-

να γλώσσα η παμπάλαια γραμμή της ταξικής συνεργασίας, που έσπειρε την απογοήτευση και την ηττοπάθεια, με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση. Μια κατάσταση που πλέον χρησιμοποιεί ως άλλοθι για τη διαιώνιση της ίδιας πολιτικής.

Δεν είναι, όμως, αυτό το θέμα του σημερινού σημειώματος, αλλά οι απόψεις εκείνες που θεωρούν ότι το «κάθισμα» του εργατικού κινήματος, η ανυπαρξία εστω και στοιχειώδους ρεφορμιστικού διεκδικητισμού, η εξαφάνιση του αγωνιστικού οικονομισμού, οφείλονται στην επικράτηση των ιδεών της συναίνεσης στο σώμα της εργατικής τάξης. Αρκετοί μάλιστα επικαλούνται τις δημοσκοπήσεις που γίνονται από καιρού εις καιρόν, αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες η συμμετοχή κυμαίνεται σε εξαιρετικά ψηλά επίπεδα, ο δικομματισμός ενισχύεται και τα κόμματα της καθεστωτικής Αριστεράς, που κρατούν μια κριτική στάση έναντι της κυριαρχησης πολιτικής (ιδιαίτερα ο Περισσός), δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από κάτι ισχνά εκλογικά ποσοστά, τα οποία απέχουν πόρω από τα ποσοστά των δεκαετιών του '70 και του '80.

Φαινομενικά τα πράγματα δείχνουν να είναι έτσι. Ομως η λέξη συναίνεση, με το ιδιαίτερο φορτί που κουβαλά, κατά τη γνώμη μας περιγράφει εντελώς παραμορφωτικά την πραγματικότητα. Γιατί συναίνει αποδέχομαι και συμμετέχω. Ομως, αυτό που χαρακτηρίζει τις εργαζόμενες μάζες στην Ελλάδα δεν είναι ούτε η συμφωνία ούτε, πολύ περισσότερο, η συμμετοχή. Η μόνη συμμετοχή που υπάρχει είναι αυτή στις εκλογές, η οποία σε τίποτα δεν θυμίζει τη ζωηρή μεσογειακή παράδοση που χαρακτηρίζει αυτές τις διαδικασίες τις προηγούμενες δεκαετίες. Πρόκειται για μια κα-

κολες. Άλιμον σε όποιον αντιμετωπίζει με ευκολία σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα, που έχουν τόσες παραμορφώμενες απαντήσεις στο μικρό χώρο αυτού του άρθρου. Στο κλείσιμο του κύκλου της μεταπολίτευσης, που έφερε και το «ξεφούσκωμα» του εργατικού και νεολαίστικου ριζοσπασισμού, έχουμε αναφερθεί άλλες φορές. Το «σημείο μηδέν» ουδείς μπορεί να το προσδιορίσει με ακρίβεια. Έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές και με διάφορες ευκαιρίες να γίνει τέτοιος προσδιορισμός και η ζωή απέδειξε πως η εκτίμηση ήταν λάθος (ο γράφων δεν έξαιρεται απ' αυτούς που έχουν πέσει έξω σε τέτοιες παρακινδυνεύμενες εκτιμήσεις). Μπορούμε, όμως, να μιλήσουμε για τους όρους που απαπτούνται για να περάσουμε από το «σημείο μηδέν», χω-

κολες. Αλίμον σε όποιον αντιμετωπίζει με ευκολία σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα, που έχουν τόσες παραμορφώμενες απαντήσεις στο μικρό χώρο αυτού του άρθρου. Στο κλείσιμο του κύκλου της μεταπολίτευσης, που έφερε και το «ξεφούσκωμα» του εργατικού και νεολαίστικου ριζοσπασισμού, έχουμε αναφερθεί άλλες φορές. Το «σημείο μηδέν» ουδείς μπορεί να το προσδιορίσει με ακρίβεια. Έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές και με διάφορες ευκαιρίες να γίνει τέτοιος προσδιορισμός και η ζωή απέδειξε πως η εκτίμηση ήταν λάθος (ο γράφων δεν έξαιρεται απ' αυτούς που έχουν πέσει έξω σε τέτοιες παρακινδυνεύμενες εκτιμήσεις). Μπορούμε, όμως, να μιλήσουμε για τους όρους που απαπτούνται για να περάσουμε από το «σημείο μηδέν», χω-



Συναίνεση ή εκβιασμός

του συστήματος. Από μια αιστική τάξη που έχει στη διάθεσή της ένα πολιτικό προσωπικό αποφασισμένο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, χωρίς να κρατάει τις μικρές αποστάσεις που κρατούνται στη διάθεση της δημιουργίας της πρωτοπορίας, που δεν πιστεύει στη δύναμη της, δεν έχει δυνά

Περί συμπράξεων

Το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ακόμα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα (αυτό μάλλον θα γίνει το Σεπτέμβρη), αλλά ο υπουργός Υγείας Ν. Κακλαμάνης δεχίνει πως βιάζεται να πάρει την πρωτιά. Οπως ανακοίνωσε μετά την τελευταία συνάντησή του με τον Καρφαμανλή (Τετάρτη, 20.7.05), παρουσίασε στον πρωθυπουργό σχέδιο προκήρυξης διαγνωσιμού για την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο χώρο της Υγείας. Με βάση τα όσα είπε ο υπουργός, ας κάνουμε μερικές γενικότερες σκέψεις πάνω στο θέμα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο οποίο ποντάρει πολλά η κυβέρνηση Καρφαμανλή και όπως φαίνεται θα αποτελέσει μοχλό για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ολυμπιάδα τελειώσε και πρέπει να βρεθεί άλλο πέδιο για πλιάτσικο.

Οπως είπε ο Ν. Κακλαμάνης, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μετά την πρόσληψή του, θα ψάξει την αγορά για να βρει επενδυτές που θα θελήσουν να συνεταιριστούν με το υπουργείο για την κατασκευή και εκμετάλλευση κάποιων έργων. Μόλις βρεθούν οι υποψήφιοι επενδυτές, θα γίνει ο κυρίως διαγωνισμός και θα οριστεί ο συνεταίρος του δημόσιου. Ή μάλλον οι συνεταίροι, γιατί το υπουργείο Υγείας προγραμματίζει να κατασκευάζει τρία έργα. Ενα νοσοκομείο 800 κλινών στην Αθήνα, ένα Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων 250 κλινών και ένα Παιδιατρικό Νοσοκομείο 500 κλινών εκτός Αθήνας.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να κατανοήσει κανείς πως ένας τέτοιος διαγωνισμός πρέπει να είναι ελκυστικός για να πάρουν μέρος οι επιχειρηματίες. Αν δεν είναι, τότε η κυβέρνηση θα είναι μόνη της. Ουδείς καπιταλιστής ρισκάρει κεφάλαια σε μια επιχείρηση που δεν είναι σίγουρος ότι θα του αποδώσει και μάλιστα ότι θα του αποδώσει το μέγιστο κέρδος. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λοιπόν, το πρώτο που θα κάνει θα είναι να διαμορφώσει τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις με κριτήρια κερδοφορίας, για να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτές (αυτή είναι η δουλειά του, άλλωστε). Από το σχεδιασμό ακόμα, λοιπόν, τα κριτήρια που θα μπουν δεν θα είναι κριτήρια κοινωνικά, κριτήρια που θα έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του ελληνικού συστήματος Υγείας, αλλά κριτήρια αγοράς. Για παράδειγμα, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων το έχουν συλλάβει ως μια επιχείρηση που θα μαζεύει πελάτεια από τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Αυτό αναφέρεται στο σχέδιο για το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Θα είναι, δηλαδή, ένα πανάκριβο νοσοκομείο που θα στοχεύει στην αγορά της μπουρζουάζιας και των μεσαίων στρωμάτων των χωρών της

ευρύτερης περιοχής, με τις οποίες έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις το ελληνικό κράτος.

Λίγες μέρες πριν, προσπαθώντας να διασκεδάσει τα όσα συζητιούνται, ο Ν. Κακλαμάνης δήλωνε στη Θεσσαλονίκη, ότι ίσως υποδομές Υγείας γίνουν με συμπράξεις θα ανήκουν στο ΕΣΥ και σ' αυτές θα έχουν «ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι Ελληνες πολίτες με πλήρη καλυψη από τους ασφαλιστικούς τους φορείς».

Για το πρώτο (οργανική ένταξη των νέων μονάδων στο ΕΣΥ) διατρούμε ζωηρότατες επιφυλάξεις, εκτός αν στο μεταξύ το ΕΣΥ τροποποιηθεί έτσι που να «χωράει» τις απαιτήσεις των καπιταλιστών, που είναι σαφείς σε ένα πράγμα: θελουν το μάνοτζιντ για ένα διάστημα 15-30 χρόνων και ταυτόχρονα την παροχή των μη ιατρικών υπηρεσιών (καθαριστήτα, συντήρηση, εστίση κ.λπ.). Και είναι λογικό από τη μεριά τους, αφού θέλουν να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Άλλοτε, έτσι δεν έχει γίνει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, τη γέφυρα Ρίου-Αντίρρου, την Αττική Οδό; Επομένως, θα γίνει εκείνη η νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στις συγκεκριμένες μονάδες τυπικά να ανήκουν στο ΕΣΥ, ουσιαστικά όμως να λειτουργούν όπως τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Για παράδειγμα, όπως το Ωνάσειο ή το Ερρίκος Ντυνάν.

Στο δεύτερο, ο Κακλαμάνης λέει αλήθεια, αλλά το παίζει «πονηρόληγ». Πρόγιατι, όλοι οι Ελληνες θα έχουν «ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση στα νέα νοσοκομεία». Το «με πλήρη καλυψη από τους ασφαλιστικούς τους φορείς» σηκώνει προλύ νερό. Ιδιοθέτης της συμφωνίας είναι την επιχειρηματία, που θα μπορούσε να μας αντιτείνει κάποιος είναι πως το κράτος δεν έχει λεφτά για δημόσιες επενδύσεις και γι' αυτό αναζητά συνεταίρους. Βέβαια, οι συνεταίροι κατά κανόνα βάζουν πολύ λιγότερα (έως καθόλου) λεφτά σε σχέση μ' αυτά που εμφανίζονται ότι βάζουν, αλλά ας κάνουν πως δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί το κράτος δεν καταφεύγει στο δανεισμό, όπως άλλωστε καταφεύγουν και οι συνεταίροι (και μάλιστα με την εγγύηση του κράτους); Δεν το επιτρέπει -λέει- το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το οποίο επιτρέπει να εγγύάται το κράτος δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατασκευάζουν δημόσια έργα!

Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Όλες οι υπερεθνικές και εθνικές ρυθμίσεις έχουν σαν στόχο να μειώσουν την κρατική χρηματοδότηση σε τομείς άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφαλίση, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.ά. και να βάλουν αυτούς τους τομείς στη σφαίρα της αγοράς (απόλυτα, γιατί σχετικά ήταν πάντοτε). Το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό «κράτος πρόνοιας» στηρίχτηκε στην κοινωνική συναίνεση που παρήγαγε η λειτουργία αυτών των μηχανισμών, που ήταν η σοσιαλδημοκρατική (αστική) απάντηση στο αίτημα για σοσιαλισμό και κοινωνικοποίηση που διαπερνούσε τότε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τροφοδοτούσε τα κύματα της ταξικής πάλης. Η κρίση του καπιταλισμού είναι τέτοια που απαιτεί να κατεδαφιστεί αυτό το «κράτος πρόνοιας», να περάσουν όλες οι λειτουργίες του στη σφαίρα της αγοράς, για να βρουν διέξodo τα κεφάλαια που «λιμνάζουν» (κρίση υπερσυσσώρευσης).

Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι πως αυτές οι αλλαγές θα επιταχύνουν και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων. Εφόσον στο διο το ΕΣΥ θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα νοσήλια (ακόμα και για τις ιδιες ιατρικές πράξεις, χώρια οι διανυκτερεύσεις), αναγκαστικά και οι κλάδοι υγείας θα οδηγηθούν σε διαφορετικά επίπεδα καλύψη-

ων, όπως γινόταν πριν μερικές δεκαετίες. Ετσι, οι ασφαλισμένοι θα σπρώχνονται σε συμπληρωματική ιδιωτική ασφαλίση, φαίνομενο που ήδη γνωρίζει μεγάλη άνθιση.

Θα κλείσουμε με μερικές απλές σκέψεις, που αποκαλύπτουν την ουσία αυτής της υπόθεσης.

Μπορούμε να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ένας ιδιώτης επιχειρηματίας, ένας καπιταλιστικός οίκος που μπαίνει σε μια τέτοια σύμπραξη. Σκοπός του είναι να βγάζει το μέγιστο κέρδος. Εφόσον το εξασφαλίζει η επένδυση, θα μπει σ' αυτή. Και μάλιστα θα μπει με προνομιακό όρους, γιατί θα έχει «συνέταιρο» κοτζάμ κράτος, το οποίο θα βάζει λεφτά, επιχορηγήσεις, προνομιακή μεταχείριση, υπερπήδηση των κάθε ειδούς γραφειοκρατικών εμποδίων. Είναι μια δουλειά με σύγουρη πελατεία, αφού ο κόσμος ολοένα και περισσότερο χρειάζεται τις υπηρεσίες υγείας.

Το κράτος, όμως, πώς ακριβώς σκέπτεται και αναζητά συνεταίρους; Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει το γνωστό φιλελεύθερο δόγμα «το κράτος δεν πρέπει να κάνει τον επιχειρηματία», γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν κατ' εξοχήν κοινωνικό τομέα. Το μόνο που θα μπορούσε να μας αντιτείνει κάποιος είναι πως το κράτος δεν έχει λεφτά για δημόσιες επενδύσεις και γι' αυτό αναζητά συνεταίρους. Βέβαια, οι συνεταίροι κατά κανόνα βάζουν πολύ λιγότερα (έως καθόλου) λεφτά σε σχέση μ' αυτά που εμφανίζονται ότι βάζουν, αλλά ας κάνουν πως δεν το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί το κράτος δεν καταφεύγει στο δανεισμό, όπως άλλωστε καταφεύγουν και οι συνεταίροι (και μάλιστα με την εγγύηση του κράτους); Δεν το επιτρέπει -λέει- το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το οποίο επιτρέπει να εγγύάται το κράτος δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατασκευάζουν δημόσια έργα!

Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Όλες οι υπερεθνικές και εθνικές ρυθμίσεις έχουν σαν στόχο να μειώσουν την κρατική χρηματοδότηση σε τομείς άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφαλίση, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.ά. και να βάλουν αυτούς τους τομείς στη σφαίρα της αγοράς (απόλυτα, γιατί σχετικά ήταν πάντοτε). Το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό «κράτος πρόνοιας» στηρίχτηκε στην κοινωνική συναίνεση που παρήγαγε η λειτουργία αυτών των μηχανισμών, που ήταν η σοσιαλδημοκρατική (αστική) απάντηση στο αίτημα για σοσιαλισμό και κοινωνικοποίηση που διαπερνούσε τότε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τροφοδοτούσε τα κύματα της ταξικής πάλης. Η κρίση του καπιταλισμού είναι τέτοια που απαιτεί να κατεδαφιστεί αυτό το «κράτος πρόνοιας», να περάσουν όλες οι λειτουργίες του στη σφαίρα της αγοράς, για να βρουν διέξodo τα κεφάλαια που «λιμνάζουν» (κρίση υπερσυσσώρευσης).

■ **Απ' αφορμή την κρατική καμπάνια για τον αφοπλισμό στην Κρήτη**

■ **Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας**

Παιδιά κατώτερων και ανώτερων θεών

Σύμφωνα με νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη βουλή (15-7-2005), από το σχολικό έτος 2005-2006 ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (προσχολική ογκογή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση), για τα παιδιά των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

Ο καθένας από μας οφείλει να είναι ψυχλιασμένος, αν μη τι άλλο πεπεισμένος για το ρόλο αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που ιδρύθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου το Δεκέμβρη του 2003, την εποχή της «αντιτρομοκρατικής» εκτρατείας, όπου έχουν καταστρατηγηθεί άγρια άλεις οι απομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου οι τρομονόμοι, ο «μεγάλος αδελφός», οι κάμερες, τα συστήματα παρακολούθησης, κατακράτησης και διαχείρισης ακόμη και προσωπικών επιστολών, μηνυμάτων κ.λπ. βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ορίστηκε ο οργανισμός αυτός να έχει έδρα το Ηράκλειο της

Κρήτης, όπου κατοικοεδρεύουν οι αμερικανικές βάσεις και τα νατοϊκά συστήματα παρακολούθησης με πρόσωπο προς όλη την καθημαγμένη και αναβράζουσα Ανατολή.

Για τα παιδιά, λοιπόν, των υπαλλήλων αυτού του βρόμικου οργανισμού, η ΕΕ φρόντισε να υπάρξει σχολείο και η δουλοπρεπής Ελλαδίστια έτρεξε πρόθυμα να το κάμει έργο.

Κι ενώ τα περιήρημα προγράμματα σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ολλά και ειδικά στο Ηράκλειο Κρήτης, δεινοπαθούν πότε με αναστολές και πότε με χρονοβόρες διαδικασίες, για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας υπήρξε από την αρχή γενναία και καθορισμένη πρόβλεψη.

Για τη λειτουργία του δίνεται αμέσως 1.300.000 ευρώ, εκτός της πρόβλεψης για την κτιριακή εγκατάσταση του σχολείου, όπου προβλέπονται 5.000.000 ευρώ από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Επίσης θα διθούν 60.000 ευρώ για δαπάνες λειτουργίας και τέλη τηλεπικοινωνιών, όταν την ίδια στιγμή πολλά δημόσια σχολεία δεν μπορούν να πληρώσουν ακόμη και το τηλέφωνο, τη ΔΕΗ ή το πετρέλαιο.

Στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας λειτουργούν, κατά την πρώτη εφαρμογή, δύο γλωσσικά τμήματα, ένα αγγλόφωνο και ένα ελληνόφωνο, ολλά υπάρχει πρόβλεψη να υπάρξουν και άλλα αναλόγως των αναγκών. Επίσης σε κάθε γλωσσικό τμήμα διδάσκεται πρόσθετα και η μητρική γλώσσα (μπρούρια) να παρέχεται με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας από συγκεκριμένο σχολείο, που ανήκει στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων), όταν στην Ελλάδα χιλιάδες παιδιά μεταναστών στερούνται του δικαιώματος να διδαχθούν τη γλώσσα των γονιών τους, ενώ ακόμη και αυτά τα ελάχιστα τμήματα υποδοχής, για την προσαρμογή των παιδιών αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συστηματικά τα τελευταία χρόνια τελούν υπό διώγμον.

Αλλά είπομε... η εκπαίδευση είναι ταξική και εδώ πρόκειται για το en fan gate (κυριολεκτικά) των υπηρετών του συστήματος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, εγγράφονται όχι μόνο τα τέκνα των υπαλλήλων του παραπάνω οργανισμού, αλ-

λά και τα τέκνα των υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών της ΕΕ. Μπορούν ακόμη να εγγράφονται κατά προτεραιότητα τα τέκνα υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του είναι πολίτης χώρας μελους της ΕΕ.

Η διάταξη αυτή μπήκε σκόπιμα έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τα παιδιά υπαλλήλων των νοτιοίκων οργανισμών.

Μέσα από το νομοσχέδιο αυτό γίνεται προσπάθεια επίσης, να χτιστεί το σχολείο που ορματίζεται η ΕΕ, στα πλοιάρια των ριζικότατων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που επιχειρούνται σε όλη την εκπαίδευση, με βάση ιδιωτικούς κριτήρια, ανταποδοτικό χαρακτήρα, με αρομίσθιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς μερικής απασχόλησης. Η επιλογή των μαθητών, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής υπερβαίνει τις κενές υπολειπόμενες θέσεις, γίνεται με βάση κριτήρια που καθορίζονται με υπουργική απόφαση και όχι με κλήρωση, στοιχείο που μας εισάγει

στην νοοτροπία και πρακτική των πάλαι ποτέ «πρότυπων σχολείων».

Επιδιώκεται δε να φτιαχτεί ένα σχολείο παραγωγής «γενιτσάρων» της ΕΕ, αφού η σύμβαση προβλέπει ότι «τα προγράμματα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση» (όχι τη γνώση ή την Παιδεία). Άλλωστε το υπόβαθρο θα το έχουν ήδη αυτά τα παιδιά ως τέκνα των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου στη βουλή, δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ να διαφοροποιείται κυρίως στα θέματα διοίκησης του σχολείου, που έτσι όπως καθορίζονται από το νομοσχέδιο, ευνοούν κυρίως τα «γολάζια παιδιά», αλλά να ξιφουλκεί και κατά της πρόσληψης ωρομισθίων, προκαλώντας την οργή και την ειρωνεία, αφού πρώτο αυτό εισήγαγε αναφανδόν αυτόν τον επαίσχυντο θεσμό. Ο δε Συνασπισμός, όπως πάντα: ήξεις, αφήνεις και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ.

Γιούλα Γκεσούλη

Στα πρότυπα της Μπολόνιας το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη επανέφερε με συνέντευξή του στη «Δώρα της Κυριακής», στις 17 του Ιουλίου, ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Ταλιαδούρος.

Ο Ταλιαδούρος παρουσιάζει το θέμα σαν να αποτελεί αυτό μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Καραμανλή, ο οποίος πριν ένα περίπτου χρόνο είχε κάνει τη σχετική εξαγγελία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ομως και εδώ απύχησε, γιατί τον πρόλαβαν οι Πασόκοι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχαν προγματοποίησει και συγκεκριμένο έργο, σχετικά με την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστήμιου, στο οποίο όμως δεν υπήρξε συνέχεια. Ετσι έρχεται τώρα η ΝΔ να συνεχίσει μια δραστηριότητα, προφανώς χρωματισμένη με τις δικές της πινελιές, αφού και οι δύο -ΠΑΣΟΚ και ΝΔ- κόπτονται ιδιαίτερως γι' αυτό το θέμα.

Και έχουν ιδιότερο ενδιαφέρον γιατί το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι κατά κόποιο τρόπο το πρότυπο, η εικόνα που επιθυμούν να αποκτήσουν από δύο και στο εξής όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Τώρα που οι εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, που μιλάνε πλέον όλοι ανοιχτά

για την αναγκαιότητα προσαρμογής στις κατευθύνσεις της Μπολόνιας, που η αξιολόγηση των AEI-TEI έγινε νόμος του κράτους, που και οι δυο αρχηγοί των δυο μεγάλων κομμάτων ομονούν και δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να στηρίξουν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι πια

το πρότυπο της Ευρώπης (κυρίως της Αγγλίας), που επέβαλαν και τις αναδιαρθρώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, επιζητά να παίξει ρόλο εκπαιδευτικής μητρόπολης στις χώρες των Βαλκανίων και ίσως και κάποιων χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου, με τις οποίες έχει παραδοσιακές παραδίδεις διαφόρων μπιζίνες.

Προσπαθεί να ροκανίσει και αυτός λιγάκι από την πίτα των αγρού τους, να παίξει με αξιώσεις το ρόλο του βαλκανιού χωροφύλακα, και αυτά δεν διασφαλίζονται μόνο με οικονομικά και στρατιωτικά μέσα (κυρίως μέσω της προσκόλλησης στον αμερικανό αφέντη), αλλά και μέσω της Παιδείας εκμαλίζοντας συνειδήσεις και προσελκύοντας «μυαλά».

Το Διεθνές, λοιπόν, Πανεπιστήμιο θ' αποτελεί γεγονός, σύμφωνα με τον Ταλιαδούρο, μέχρι το τέλος της τετραετίας και γι' αυτό το υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται σχέδιο νόμου που θα αφορά τη λειτουργία του και που

σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη βουλή.

Στο Πανεπιστήμιο αυτό θα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων και σε ξένη γλώσσα και θα καλύπτει γνωστικά αντικείμενα ευρέως φάσματος.

Ος προς την προέλευση των φοιτητών του, επισημαίνουμε ότι διακρίνεμε μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Τότε αναφέρονται μόνο η δυνατότητα προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών από χώρες της νοτιοαντατοπλής Ευρώπης, «όπου η χώρα μας θελεί να ασκήσει έναν θετικό, ευεργετικό ρόλο», ενώ σήμερος ο Ταλιαδούρος αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και φοιτητές από την Ελλάδα.

Σαφώς, τώρα ψάχνουν τη νομική φόρμουλα που θα γίνει αυτό, αφού από τη μια μεριά το σύνταγμα απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πα

■ <Ζερμινάλ>

«8 ώρες δουλειά - 8 ώρες ξεκουραστή - 8 ώρες ύπνου». Αυτό ήταν το αίτημα που φλόγιζε τις καρδιές και συντόνιζε τα βήματα των εργατών στα τέλη του 19ου αιώνα. Με κορύφωση των αγώνων τη ματωμένη Πρωτομαγιά του Σικάγου, που έμεινε έκτοτε διεθνές σύμβολο της εργατικής τάξης. Μέρα iερή όχι μόνο και όχι τόσο για τους νεκρούς της όσο για το αίτημα.

Στις αρχές του 21ου αιώνα έχουμε γυρίσει πίσω στην εποχή που τόσο γλαφυρά περιέγραψε στο «Ζερμινάλ» ο Εμίλ Ζολά, στην εποχή του εργασιακού μεσαίωνα. Οχι μόνο ανεπισήμως, αλλά και επισήμως (σε επίπεδο νομικών κειμένων και όχι απλώς διακηρύξεων).

Οδηγία 2003/88/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

...Ως περίοδος ανάπτασης νοείται κάθε περίοδος που δεν είναι χρόνος εργασίας

...Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπτασης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών.

(Για τους ναυτικούς η περίοδος ανάπτασης περιορίζεται στις 10 ώρες ημερησίως).

Τον 19ο αιώνα, οι εργάτες ξεχώριζαν το χρόνο που είναι απαραίτητος για ύπνο (βιολογική ανάγκη) με το χρόνο που είναι απαραίτητος για ξεκουραση (κοινωνική ανάγκη). Σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο ο εργαζόμενος να θεωρείται υποζύγιο: δουλειά - φραγτό - ύπνος. Γιατί, βέβαια, τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να γίνει σε 11 ώρες. Ενα μπάνιο, φραγτό, ύπνος, για να ξεκουραστεί ο οργανισμός ύστερα από 13 ώρες δουλειά και τουλάχιστον 1 ώρα μετακίνησης από και προς το χώρο εργασίας.

Η συνένωση του βιολογικά αναγκαίου χρόνου ξεκουρασης με το χρόνο που είναι απαραίτητος για κοινωνική δραστηριότητα δείχνει πόσο πίσω έχουμε πάει. Το 8ωρο έχει καταφργηθεί στην πράξη. Ο μισθός ενός 8ωρου δεν αρκεί για να συντηρηθεί η εργατική ικογένεια. Ούτε δύο 8ώρων (όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι). Αναζητούνται συμπληρώματα σε υπερωρίες και δεύτερη δουλειά. Το κεφάλαιο δεν οικειοποιείται πια με αλλοτριωτικές μεθόδους τον ελεύθερο χρόνο του εργάτη. Το κεφάλαιο μετατρέπει αυτόν τον πρώην ελεύθερο χρόνο σε χρόνο εργασίας, παρατείνοντας - άμεσα ή έμφεσα- την εργάσιμη μέρα και αποκομίζοντας απόλυτη υπεραρχία. Ο εργάτης αντιμετωπίζεται όχι ως κοινωνικό ον αλλά ως βιολογική πρώτη ύλη.

ΥΓ: Στην Ελλάδα, προς το παρόν, ο υποχρεωτικός χρόνος ημερήσιας ανάπτασης είναι 12 ώρες. Κάποια στιγμή, βέβαια, θα... εκσυγχρονιστούμε και εδώ. Θα πάμε στις 11.

■ Στο τελικό στάδιο η Κοινοτική Οδηγία

Δουλειά μέχρι 65 ώρες την εβδομάδα

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ότι κυβέρνηση και ΣΕΒ δεν συγκρούστηκαν στο ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, που δεν θεσμοθετείται με τον τρόπο που θέλει ο ΣΕΒ, γιατί γνωρίζουν καλά ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. Κοινοτική Οδηγία, η οποία θα ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα, θέτοντας στις κυβερνήσεις χρονικό όριο για την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. Από τη στιγμή που πήραν το φτήνεμα των υπερωριών, που ήταν το πιο φλέγον γι' αυτούς αίτημα, μπορούν να κάνουν υπομονή κάνα χρόνο ακόμη. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η νέα κοινωνική οδηγία (σύμφωνα με ρεπορτάζ που κάναμε, αυτό ανομένεται να γίνει την άνοιξη του 2006), θα αρχίσουν οι πιέσεις προς την κυβερνήση

κοινωνικού διαλόγου». Αυτό, βέβαια, είναι ευχολόγιο, αφού στην πράξη τα κράτη μέλη αφήνονται ελεύθερα να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες, έχει όμως τη σημασία του, αν το συγκρίνουμε με τις απαιτήσεις του ΣΕΒ. Προφανώς, οι Έλληνες καπιταλιστές αντιμετωπίζουν τη χώρα σαν μπανανιά και γι' αυτό δεν πολυγουστάρουν τις μοντέρνες «κοινωνικοεπαρικές» απόψεις.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τι περιλαμβάνει αυτή η Οδηγία. Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι οδηγία καινοφορίας. Υπάρχει προηγούμενο ιστορικό, σημαντικότατο μάλιστα. Η νέα Οδηγία έρχεται να τροποποιήσει την προηγούμενη (Οδηγία 88 του 2003), η οποία με τη σειρά της αποτελούσε καθικοποίηση δύο παλαιότερων οδηγιών (104 του 1993 και 34 του 2000). Στο ελληνικό δίκαιο έχουν ενσωματωθεί τα περισσότερα άρθρα των παλαιότερων οδηγιών με δύο προεδρικά διατάγματα (88 του 1999 και 76 του 2005). Δεν ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο μερικές κρίσιμες διατάξεις. Κυρίως οι διατάξεις που αφορούν την περίοδο αναφοράς στην οποία πρέπει να κλείσει ο κύκλος της λεγόμενης διευθέτησης (στην περίοδο αυτή ο μέσος εβδομαδιαίως χρόνος εργασίας μεθοδος που εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στην Αγγλία. Ξέρουμε πολύ καλά πόσοι εκβιασμοί κρύβονται πίσω απ' αυτές τις απομικές συμφωνίες με τις οποίες ο εργάτης δέχεται να μετατραπεί σε υποζύγιο, δουλεύοντας ακόμα και το όριο του μέσου όρου των 48 ώρων εβδομαδιαίως, «αν ο εργαζόμενος συναίνει για την παροχή της εργασίας αυτής». Ουσιαστικά, δηλαδή, παραπέμπει σε απομικές συμφωνίες, μέθοδος που εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στην Αγγλία. Ξέρουμε πολύ καλά πόσοι εκβιασμοί κρύβονται πίσω απ' αυτές τις απομικές συμφωνίες με τις οποίες ο εργάτης δέχεται να μετατραπεί σε υποζύγιο, δουλεύοντας ακόμα και 13 ώρες τη μέρα.

Για δόλες αυτές τις κρίσιμες ρυθμίσεις ορίστηκε ότι πριν της 23 Νοέμβρη του 2003 το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, «επανεξετάζει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και αποφασίζει για τη συνέχεια που θα πρέπει να δώσει». Αυτό και έγινε. Αμέσως μετά την έγκριση αυτής της Οδηγίας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες παρακολούθησης και αναθεώρησής της. Πρόγραμμα καθόλου συνηθισμένο στην πρακτική των κοινωνικών οργάνων. Οταν, όμως, πρόκειται για ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, για τα οποία φλέγονται οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τα κοινοτικά όργανα δείχνουν και ευαισθησία και βιασύνη.

Η νέα οδηγία που ετοιμάζεται έχει μερικές διαφορές από την προηγούμενη, στις οποίες θ' αναφερθούμε παρακάτω. Το βασικό ζήτημα, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε τρόπο ώστε να επιτρέπεται δουλειά ακόμα και για 65 ώρες τη βδομάδα, έχει ήδη εισαχθεί με την οδηγία 88 του 2003. Συγκεκριμένα, ορίζονται ως ημερήσια περίοδος ανάπτασης οι 11 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι το ωρά-

ριο μπορεί να επιμηκυνθεί και μέχρι τις 13 ώρες εργασίας την ημέρα. Τίθενται ως όροι οι 48 ώρες τη βδομάδα, αυτό όμως κατά μέσο όρο. Επομένως, μπορεί να γίνει διευθέτηση και οι ώρες να φτάσουν μέχρι τις 65. Περίοδος αναφοράς γι' αυτή τη διευθέτηση είναι οι τέσσερις μήνες χωρίς να απαγορεύεται επανάληψη του τετράμηνου. Μπορεί, δηλαδή τα τετράμηνα να είναι επαναλαμβανόμενα, οπότε η διευθέτηση γίνεται στο διηνεκές. Και βέβαια, υπάρχει η εξαίρεση του γνωστού opt-out, σύμφωνα με την οποία μπορεί να παραβιαστεί ακόμα και το όριο του μέσου όρου των 48 ώρων εβδομάδας, «αν ο εργαζόμενος συναίνει για την παροχή της εργασίας αυτής». Ουσιαστικά, δηλαδή, παραπέμπει σε απομικές συμφωνίες, μέθοδος που εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στην Αγγλία. Ξέρουμε πολύ καλά πόσοι εκβιασμοί κρύβονται πίσω απ' αυτές τις απομικές συμφωνίες με τις οποίες ο εργάτης δέχεται να μετατραπεί σε υποζύγιο, δουλεύοντας ακόμα και το όριο του μέσου όρου των 48 ώρων εβδομάδας, «αν ο εργαζόμενος συναίνει για την παροχή της εργασίας αυτής». Ουσιαστικά, δηλαδή, παραπέμπει σε απομικές συμφωνίες, μέθοδος που εφαρμόστηκε ιδιαίτερα στην Αγγλία. Ξέρουμε πολύ καλά πόσοι εκβιασμοί κρύβονται πίσω απ' αυτές τις απομικές συμφωνίες με τις οποίες ο εργάτης δέχεται να μετατραπεί σε υποζύγιο, δουλεύοντας ακόμα και 13 ώρες τη μέρα.

Για δόλες αυτές τις κρίσιμες ρυθμίσεις ορίστηκε ότι πριν της 23 Νοέμβρη του 2003 το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, «επανεξετάζει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και αποφασίζει για τη συνέχεια που θα πρέπει να δώσει». Αυτό και έγινε. Αμέσως μετά την έγκριση αυτής της Οδηγίας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες παρακολούθησης και αναθεώρησής της. Πρόγραμμα καθόλου συνηθισμένο στην πρακτική των κοινωνικών οργάνων. Οταν, όμως, πρόκειται για ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, για τα οποία φλέγονται οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τα κοινοτικά όργανα δείχνουν και ευαισθησία και βιασύνη.

Από το Σεπτέμβρη του 2004 κιδαίς η Επιτροπή είχε έτοιμη την πρότασή της για την αναθεώρηση της Οδηγίας 88 του 2003. Ας δούμε τα βασικά σημεία αυτής της νέας οδηγίας.

Καταρχάς, υπάρχει μια συμβαρί προσθήκη που αφορά το χρόνο εφημερίας. Εισάγονται για πρώτη φορά δυο νέες έννοιες: χρόνος εφημερίας

και ανενεργή περίοδος του χρόνου εφημερίας. Ορίζεται σαφώς, ότι οι ανενεργές π

■ **Η ΓΣΕΕ προτείνει...**

Ανεξάρτητη ταξική οργάνωση και δράση

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση

της ΝΔ πέρασε μια σειρά από σκληρά αντεργατικά μέτρα. Οι αντιδράσεις που συνάντησε ήταν από ήπιες ως πολύ χαλαρές. Το κόστος των επιπλογών φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογο με

την έκταση και την βαρβαρότητα των μέτρων. Αυτό, βέβαια, θα το κρίνουν οι κάλπες, αφού εκεί η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαζών -τουλάχιστον μέχρι τώρα- εξαντλεί τις κοινωνικές της επιλογές. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε εκείνο ή το άλλο εκλογικό παζάρι. Πρέπει να ρίξουμε μια διερευνητική ματιά στα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την περίοδο και να πράξουμε αναλόγως.

Δυο βασικά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανένας. Εναί είναι ότι ο κόσμος, ο εργαζόμενος κάσμος, ακούει, παρακολουθεί τις εξελίξεις, προβληματίζεται με το τι θα φέρουν στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα δεν δείχνει διαθέσιμος να μπει μπροστά, να παλέψει. Την εικόνα αυτή τη βιώσαμε πολύ παραστατικά στις εξορμήσεις για το μοίρασμα της προκήρυξης της Κόντρας για το ασφολιστικό. Το δεύτερο είναι η ολοφάνερη πλέον αδυναμία των γραφειοκρατών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να συσπειρώσουν στοιχειωδώς τον κόσμο, να τον κινητοποιήσουν, παρ' όλη την έκταση και την ένταση της επίθεσης.

Οι γραφειοκράτες και οι μαΐντανοί τους αυτή την ολοφάνερη, τη διά γυμνού οφθαλμού διακρινόμενη αδυναμία τους προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν σαν άλλοθι της τακτικής τους, σαν δικαιολογία για τις επιλογές τους. Αυτό πρέπει να κάνουν, αυτό κάνουν. Οι γραφειοκράτες για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους, τις καρέκλες τους, τα οφίστιά τους και οι μαΐντανοί για να υπερασπιστούν τις πολιτικές τους επιλογές, τις δικές του εμμονές: για ένα κίνημα παιδική χαρά, σχολικό περίπτατο, λαϊκή εμποροπανήγυρη.

Το ζήτημα, όμως, είναι ότι το άλλοθι των γραφειοκρατών («δεν τραβάει ο κόσμος») είναι στην πραγματικότητα βαριά κατηγορία για τους ιδίους τους γραφειοκράτες. Για-

τάσταση;

Βεβαίως, αυτό το σύστημα αξιών, αστικών αξιών, καθορίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης. Καθορίζει την αστική ιεραρχία, που οι πάνω, οι φωτισμένοι, αποφασίζουν και οι κάτω εκτελούν. Καθορίζει την κοινοβουλευτικοποίηση του κινήματος, την ανάθεση των υποθέσεων των μαζών στους ειδικούς συνδικαλιστές. Οταν αυτοί δεν επαρκούν, υπάρχουν οι δικηγόροι, υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, τα φιλολαϊκά πρωινάδικα, υπάρχουν οι πολιτικοί.

Πριν από μερικά χρόνια, όταν η γραφειοκρατία έδειξε πια ολοκλήρωτα το αστικοποιημένο της προσωπείο, με αφορμή μια σειρά από ξεπουλήματα αγώνων ή μια σειρά από εξόρθαλμες αδυναμίες αντιμετώπισης προβλημάτων, άνοιξε μια σοβαρή συζήτηση, για το πώς πρέπει να παρεμβαίνουμε στο κίνημα, για τη δημιουργία κινήματος, όλοι εμείς που επικαλούμαστε την ταξική γραμμή. Ενώ ο προβληματισμός ήταν θετικός και απλώθηκε σε αρκετό κόσμο, η κατάληξη ήταν αρνητική. Η μεγάλη πλειοψηφία των ταξικών συνδικαλιστών ξαναγύρισε στην πεπατημένη. Στη γραμμή δράσης -σαν κυρίαρχο στοιχείο εννοούμε πάντα-

μέσα από την ιεραρχική δομή της γραφειοκρατίας, στην προσπάθεια να την σπρώχνει σε αγωνιστικό δρόμο.

Οι λόγοι είναι αρκετοί. Ο κυριότερος λόγος είναι ο συνδιασμός της δυσκολίας που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα με την ιδεολογικοπολιτική επίθεση που δέχτηκε από ένα μεγάλο τμήμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Που μπορεί να είναι οργανικά εξωκοινοβουλευτική, μπορεί να επαναλαμβάνει σε κάθε στροφή ότι κάνει ταξικό συνδικαλισμό, αλλά διαπνέεται από ρεφορμιστική πολιτική, από νομιμόφρονη στάση απέναντι στο καθεστώς και τους θεσμούς του. Ενας εξίσου σοβαρός λόγος είναι ότι μια τέτοια πρωτόγνωρη αλλά απολύτως αναγκαία -με βάση τις εξελίξεις στο γραφειοκρατικό συνδικαλισμό και στης εργαζόμενες μάζες- δράση απαιτεί όχι μόνο αναπροπή πάγιων συμπεριφορών και πρακτικών, αλλά και μια ευρύτερη πολιτική αναζήτησης και στήριξης. Χωρίς αυτή, ο ταξικός συνδικαλισμός μετατρέπεται σε συνδικαλισμό και τίποτε άλλο. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα οι οικοδόμοι. Οι εκλογές, οι ξεφτιλισμένες εβδομαδιαίες εκλογές, δίπλα και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, μετατρέπηκαν σε εφαλτήριο

για να γίνει η «Πρωτοβουλία» ένα συνηθισμένο εκλογικό σχήμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Αυτό δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο την έκταση του προβλήματος. Από τη μια γραφειοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, βήμα το βήμα, πρόβλημα το πρόβλημα, απεργία την απεργία, έκοβε τους δεσμούς της με τις μάζες, από την άλλη το μεγαλύτερο τμήμα του ταξικού συνδικαλισμού, στο ονόμα των μαζών, όλο και εισχωρούσε βαθύτερα στο σώμα του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού. Χιλιάδες χαμένες ώρες στα θεατικά οργανα της γραφειοκρατίας. Μόνο τμήμα τους να πήγαινε στους χώρους δουλειάς τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.

Το θέμα, βεβαίως, δεν είναι πού πήγε το μεγαλύτερο μέρος του ταξικού συνδικαλισμού της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Το θέμα ήταν και εξακολουθεί να παραμένει με δραματικό τρόπο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μετά την εξόρθαλμη αδυναμία του κρατικού συνδικαλισμού να χειριστεί στοιχειωδώς θέματα με τεράστια σημασία, η ανέξαρτη ταξική παρέμβαση και δράση. Υπάρχει πιο σήμουρο συμπέρασμα από αυτό;

Παντελής Νικολαΐδης

■ **ΙΚΑ**

Γεφύρι της Αρτας ο οικονομικός απολογισμός

Εχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην τακτική του ΙΚΑ να κατασκευάζει κάλπικους προπολογισμούς, προκειμένου να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες των κυβερνήσεων. Τα τελευταία χρόνια, μετά την ψήφιση του νόμου Ρέππα-Χριστοδούλακη, ο διορισμένες διοικήσεις του ΙΚΑ βάλθηκαν να αποδείξουν ότι πλέον το ΙΚΑ δεν έχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα συσσωρεύει κάθε χρόνο πλεονάσματα, που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές του ανάγκες.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, έπιαναν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ και άρχιζαν να φουσκώνοντας από τη μια τις αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα και από την άλλη τον αριθμό των ημερομησίων που θα γίνονταν συνολικά. Εποιητικά, τα φαινόμενα οι αυξήσεις στους προϋπολογισμούς του ΙΚΑ να είναι υπερδι-

πλάσιες από τις πραγματικές αυξήσεις που έπαιρναν οι εργαζόμενοι, τα δε αναμενόμενα ημερομίσθια ασφάλισης να αυξάνονται με εξωφρενικούς ρυθμούς, σε μια περίοδο που θερίζει η ανεργία.

Για τις ανάγκες κάποιας έρευνας που κάναμε, απευθυνθήκαμε στο ΙΚΑ και ζητήσαμε τον απολογισμό του 2000. Μας είπαν ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα! Ενώ σύμφωνα με το νόμο το απολογισμό πρέπει να δημοσιοποιείται 6 μήνες μετά το κλείσιμο της χρήσης, έχουν περάσει 5 χρόνια και οικόμα «ψήνουν» τον απολογισμό του 2000. Εποιητικά, για όλες τις... αγριώς μαίμουδισμένες χρονιές (2003, 2004) δεν έχουμε απολογισμούς για να μπορούμε να συγκρίνουμε και να κρίνουμε. Ισως να τους δούμε όταν η κυβερνηση θα είναι έτοιμη για τη νέα αντισφαλιστική επίθεση. Τότε, τα ελλείμματα θα της είναι χρήσιμα.

■ **Βίος και πολιτεία ενός οικοδομικού συνεταιρισμού με «υψηλές» διασυνδέσεις**

Ετσι καταπάτησαν τα δάση (5)

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε φριγουράρουν οι βίλες των συζύγων δύο μεγαλοδικαστών, της Αγάπης Συροπούλου, συζύγου του συνταξιούχου αρεοπαγίτη Ν. Συρόπουλου, και του Κωνσταντίνου-Ναπολέοντος Τρουμπούκη, συζύγου της προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας Παπαδάκη. Μιλάμε για βίλες των συζύγων, γιατί οι οικοδομικές άδειες 638/1996 και 696/1989 είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Οι αναγνώστες της «Κ», που παρακαλούσθούν την έρευνά μας με τίτλο «Έτσι καταπάτησαν τα δάση», γνωρίζουν ότι δεν είναι οι μόνοι μεγαλοδικαστές που έφτιαξαν βίλες σε καταπατημένες, από τον οικοδομικό συνεταιρισμό «Νέα Αιολίς», δασικές εκτάσεις. Η Αγάπη Συροπούλου πήρε το οικόπεδο, ως κληρούχος του συνεταιρισμού, με τη συμβουλική τιμή των 3500 δρχ. (!), διαπράττοντας το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο Κωνσταντίνος-Ναπολέων Τρουμπούκης το αγόρασε από μέλος του συνεταιρισμού. Δεν γνωρίζουμε τι ποσό κατέβαλε για την αγορά. Ο κύριος αυτός, μαζί με άλλους συνεταίρους, μεταξύ των οποίων και μεγαλοδικαστές, το 1995 είχε υπογράψει «Αίτηση Θεραπείας» προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και εμφανίζεται ως μέλος του συνεταιρισμού! Η οικογένεια Συροπούλου διαθέτει κι άλλη βίλα, σε οικόπεδο που αγόρασε στο Ν. Συρόπουλος από μέλος του οικοδομικού συνεταιρισμού «Νέα Αιολίς» το 1975. Νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει έρευνα πού βρήκαν τα λεφτά τα δύο ζεύγη για να χτίσουν τις βίλες τους.

Στις 13 Σεπτέμβρη του 2004, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Νέες Δρυάδες» και «Περιβαλλοντικός Σύλλογος Διούνου» καλούσαν το ΠΓΚ (Πολεοδομικό Γραφείο Καπονδρίτιου) να εφαρμόσει την απόφαση 2177/2004 του ΣτΕ, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 2476/2003 του ΣτΕ και 597/2004 του ΔΕΑ (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών). Με τις αποφάσεις 2476/2003 και 597/2004, που τις είχαν προκαλέσει οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις, είχαν βγει παράνομες δύο οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί από το ΠΓΚ. Το ΠΓΚ είχε εκδώσει όχι μόνο αυτές άλλα και πολλές άλλες άδειες, μολονότι γνώριζε ότι τα οικόπεδα είναι σε καταπατημένες δασικές εκτάσεις. Το ΣΕΕΔΔ (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) διενήργησε έλεγχο στο ΠΓΚ και έβγαλε το 2002 ένα πρότιμα-καταπέλτη σε βάρος του. Παρόλαυτά, τόσο η προηγούμενη όσο και η τωρινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έκαναν καμιά ουσιαστική παρέμβαση για να αλλάξουν την κατάσταση στο ΠΓΚ.

Στην απόφαση 2177/2004 του ΣτΕ διαβάζουμε: «Επειδή κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία έχει εφαρμογή εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει κατ' αρχήν υποχρέωση να ανακαλεί τις παρανομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (σ.σ. τέτοια είναι, για παράδειγμα, η απόφαση 2476/2003 του ΣτΕ), ακυρώνεται απομικη διοικητική πράξη (σ.σ. η οικοδομική άδεια 404/1994 του ΠΓΚ) για τον λόγο ότι στηρίχτηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπι-



«Ταπεινές οικίες» δικαστών στο καταπατημένο δάσος του Διόνυσου. Πάνω οικία Συροπούλου, κάτω οικία Τρουμπούκη.

κής ισχύος κανόνα δικαίου (σ.σ. τέτοια διάταξη είναι το άρθρο 24 του Συντάγματος, που απαγορεύει την αλλαγή χρήσης δάσους ή δασικής έκτασης σε οικιστική χρήση), ή σε κανονιστική πράξη της Διοίκησεως που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η ορχή αυτή καμπτεται για τις λοιπές ομοίων περιεχομένου απομικη διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφ' όσον για την ανάκληση της υποβληθεί στην Διοίκηση σε ευλόγο χρόνο μετά την δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως του δικαστηρίου, από πρόσωπο που έχει ένωμο συμφέρον...».

Το ΠΓΚ είχε εκδώσει σωρεία παρανομών οικοδομικών άδειών, ενώ τα οικόπεδα ήταν καταπατημένες δασικές εκτάσεις και η προϊστάμενος του ΠΓΚ γνώριζε τον δασικό χαρακτήρα των οικόπεδων. Η εν λόγω κυρία δράση, μετά την υποβολή της αιτήσης από το ΠΓΚ και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεύτερο, υπέβαλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ερώτημα για το κατά πόσο είναι υποχρεωμένη να ανακαλέσει όλες τις παράνομες οικοδομικές άδειες, εφαρμόζοντας την αιτήση της απόφαση 2177/2004 του ΣτΕ.

Το Α' Τμήμα του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) γνωμοδότησε, στις 19 Γενάρη του 2005, ομόφωνα, ότι «το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο δεν υποχρεούται να δεχθεί αίτημα τρίτων και να επανεξετάσει την νομιμότητα των οικοδομικών άδειών που έχει χορηγήσει... χωρίς έγκριση δασαρχείου οι οποίες έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησής μετά την έκδοση των 2177/2004 και 2478/2003 αποφάσεων του ΣτΕ και πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιπτώσεις που αυτές συνεχίζονται λόγω της εκκρεμότητας αυτής». Αυτή την καθ' υπαγόρευση και προκλητική γνωμοδότηση του Α' Τμή-

ματος του ΝΣΚ έκανε δεκτή στις 19 Απρίλη του 2005 ο εντιμότατος κύριος ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς, παραβλέποντας προκλητικά, ότι υπάρχει συναρμοδιότητα με τον υπουργό Γεωργίας Ε. Μπασιάκο. Οφειλε, δηλαδή, ο Γ. Σουφλιάς να επικοινωνήσει με τον Ε. Μπασιάκο και να τον ρωτήσει αν συμφωνεί ή όχι μ' αυτή τη γνωμοδότηση και από κοινού να την κάνουν δεκτή ή να την απορρίψουν. Γιατί αυτή η πρεμούρα από το κ. Σουφλιά;

Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν και έντιμοι υπάλληλοι, που σέβονται το φωμί που τρώνε και δεν κωλώνουν να θέσουν στον Ε. Μπασιάκο ζητήματα. Να δηλώσουν ότι διαφωνούν με τη γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του ΝΣΚ, ότι υπάρχει συναρμοδιότητα των υπουργών Γεωργίας και ΠΕΧΩΔΕ και γ' αυτό δεν μπορεί από μόνος του ο Γ. Σουφλιάς να επικυρώνει γνωμοδότησης που άπονται και θεμάτων προστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων. Σε ενημερωτικό σημείωμα που στάλθηκε στον Ε. Μπασιάκο στις 29 Ιούνη διαβάζουμε:

«Κύριε Υπουργέ

Η υπ' αρ. 34/2005 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όχι όμως και από εσάς (όπως θα έπρεπε ως συναρμόδιοι υπουργοί), θεώρησε ότι το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο δεν υποχρεούται να δεχθεί το αίτημα τρίτων και να επανεξετάσει την νομιμότητα των οικοδομικών άδειών που έχει χορηγήσει [...]. Το περιεχόμενο της ανωτέρω γνωμοδότησης μας βρίσκει αντίθετους για τους λόγους [...] και έχουμε την άποψη ότι το ζήτημα θα πρέπει να παραπέμψεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ για να γνωμοδοτήσει. Η προκύπτουσα δε γνωμοδότηση να γίνει αποδεκτή και από εσάς. Παρακαλούμε να διατάξετε για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως».

Στις 9 Γενάρη του 2003, ο Γ. Δρυς κάλεσε τον γενικό γραμματέα Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για να καταμετρήσει την έκταση που κατέχει η οικοδομικός συνεταιρισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αιτιολογικό μέρος αυτής της υπουργικής απόφασης γίνεται ευθεία αναφορά στην έκθεση του ΣΕΕΔΔ και τονίζεται η μεγάλη σημασία αυτής της εργασίας, προκειμένου το δημόσιο να προστατεύσει την περιουσία του. Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής έβγαλε τελικά την απόφασή του στις 17 Μάρτιου 2004. Μέχρι σήμερα, Πέμπτη 28 Ιούλιο του 2005, που γράφεται αυτό το σχόλιο, η επιτροπή αυτή, που είναι τριμελής, δεν εδέσει να κάνει έστω την πρώτη συνάντηση της! Ενα μέλος της επιτροπής, η κ. Ελένη Σέρβου, διασύλλογος που υπηρετεί στο δασαρχείο Πεντέλης, υπέβαλε την παραίτηση της, τον Οκτώβρη του 2004, στον προστάτευσαν προβλήματα από το ΠΓΚ και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεύτερο, παρέβαλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ερώτημα για το κατά πόσο είναι υποχρεωμένη να ανακαλέσει όλες τις παράνομες οικοδομικές άδειες, εφαρμόζοντας την αιτήση της απόφασης 2177/2004 του ΣτΕ.

Το μόνη επιφύλαξή μας στην έκθεση του συντάξαντα αυτό το εντιμότητη της αιτήσης απόφασης 2177/2004 και 2476/2003 του ΣτΕ. Εδώ και τώρα, ο Ε. Μπασιάκος οφειλει να εφαρμόσει κατά γράμμα όλα αυτά που του υποδεικνύουν οι υπηρεσιακοί παρόγοντες. Διαφορετικά, θα καταγραφεί κι αυτός μεταξύ των αβανταρών των καταπατητών δασικών εκτάσεων (μεγαλοδικαστών και λοιπών). Στο πρώτο άρθρο αυτής της έρευνας έχαμε καταδείξει, ότι οι ιθύνοντες του οικοδομικού συνεταιρισμού «Νέα Αιολίς», εκμεταλλεύτηκαν από τη μια την αιτήση του υπουργού Γεωργίας, το 1954, για δημιουργία δασοκοινότητας σε δασική έκταση 2713 στρεμμάτων στην κοινότητα Διονύσου, και από την

άλλη τις διασυνδέσεις που δημιούργησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με μεγαλοδικαστές και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του υπουργείου Γεωργίας, κ

«Η διαδικασία δειγματοληψίας την οποία παρακολούθησε η ομάδα της αποστολής δεν ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ιχθύους νομοθεσίας. Η συχνότητα της δειγματοληψίας που επιτάσσουν οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Η πρετοιμασία του δειγματος στο εργαστήριο που επισκέφτηκε η αποστολή έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Οι επίσημοι ελεγχοί στην εγχώρια αγορά δεν είναι επαρκείς. Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τον κίνδυνο μόλυνσης από μυκοτοξίνες. Συνά, οι καθυστερήσεις ανάληψης δράσης είχαν ως αποτέλεσμα να καταναλωθούν παρτίδες προϊόντων πριν εντοπιστούν τα προβλήματα».

«Μια επιπροπή η οποία απαρτίζεται από τρία άτομα (έναν κτηνίατρο, ένα γεωπόνο και έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εμπορίου) διενεργεί τον έλεγχο των ζωοτροφών στο σημείο εισαγωγής. Δεν παρασχέθηκε καμία πληροφορία σχετικά με καρπούς που εισάγονται για τέτοια χρήση ή σχετικά με ελέγχους για μόλυνση από αφλατοξίνες σε τέτοια εμπορεύματα».

«Η παρτίδα αποτελούνταν από 740 εικοπεπτάκιλες πλαστικές σακούλες με κινεζικές αραχίδες (σ.σ. αράπικο φυστικό). Το βάρος και ο αριθμός των στοιχειώδων δειγμάτων δεν ελέγχθηκαν επαρκώς. Το εμπορευματοκίβωτο δεν έχει εκφρωθεί εντελώς και πολλές σακούλες στο κάτω μέρος του δεν ήταν προσπελάσμεις και γ' αυτό δεν περιλήφθηκαν στη διαδικασία δειγματοληψίας. Θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό να προκύψει ένα πλήρως αντιπροσωπευτικό δείγμα, εάν δεν εκφρωθεί εντελώς το εμπορευματοκίβωτο. Τα εργαλεία δειγματοληψίας (κοντά μεταλλικά δόρατα δειγματοληψίας στην Αλεξανδρούπολη και τον Πειραιά) ήταν ανεπαρκή ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη δειγμάτων από διάφορα σημεία του σάκου».

Τα δείγματα αναμείχθηκαν σε ένα μεγάλο μαύρο πλαστικό σάκο, συσκευαστήκαν σε τρεις δεκάκιλες σακούλες (οι σακούλες παρέχονται από τον εισαγωγέα), σφραγίστηκαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στο εργαστήριο του ΓΧΚ στον Πειραιά. Οι διαφανείς σακούλες που παρουσιάστηκαν στην ομάδα στην Αλεξανδρούπολη ήταν ακατάλληλες για να περιέχουν δείγματα για

Ελεγχοί, κοροϊδία και προπαγάνδα

ανάλυση αφλατοξινών αφού δεν εμποδίζουν την αποκοδύμηση των αφλατοξινών υπό την επίδραση του υπεριώδους φωτός.

«Η ομάδα της αποστολής επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις ενός εισαγωγέα και μεταποιητή ξηρών καρπών.

Δεν υπήρχαν στις εγκαταστάσεις πρακτικά από επίσημους ελέγχους πριν από το 2002, παρόλο που η εταιρία λειτουργεί από το 1980 στις σημερινές εγκαταστάσεις. Τα έγγραφα που υπέβαλε ο επιθεωρητής του ΕΦΕΤ δήλωναν ότι είχαν γίνει επήσεις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις το 2002 και το 2003. Και οι δύο επισκέψεις περιλάμβαναν δειγματοληψία πιστότητο που είχαν ήδη εισαχθεί. Δύο από τα τρία δείγματα που είχαν ληφθεί από την επιχείρηση είχαν κριθεί μη κανονικά. Και στις δύο περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη δειγματοληψία έως τη γνωστοποίηση στην επιχείρηση της διαπιστωτείας μη συμμόρφωσης είχε ως αποτέλεσμα να πωληθούν και να καταναλωθούν μόλις μέντα προϊόντα».

«Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν φανέρωναν ότι, σε επίπεδο εγχώριας αγοράς, όσον αφορά τις μη κανονικές παρτίδες, πολλές φορές οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία και την κατανάλωση μολυσμένων παρτίδων».

«Στην επιχείρηση που επισκέφτηκε η ομάδα της αποστολής, ο επιχειρηματίας δεν είχε εντοπίσει στο βαθμό που χρειάζεται τα κρίσιμα στάδια όσον αφορά τη μόλυνση από αφλατοξίνες και δεν εφάρμοζε επαρκείς διαδικασίες ασφάλειας με βάση τις αρχές της HACCP».

«Δεν διενεργούνται ελεγχοί στους Κήπους στα νωπά προϊόντα φυτικής προελευσης που πρέπει να αποτελούνται από την Τουρκία όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Στο σημείο αυτό δεν διενεργείται καμία δειγματοληψία (κοντά μεταλλικά δόρατα δειγματοληψίας στην Αλεξανδρούπολη και τον Πειραιά) ήταν ανεπαρκή ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη δειγμάτων από διάφορα σημεία του σάκου».

Τα δείγματα αναμείχθηκαν σε ένα μεγάλο πλαστικό σάκο, συσκευαστήκαν σε τρεις δεκάκιλες σακούλες (οι σακούλες παρέχονται από τον εισαγωγέα), σφραγίστηκαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στο εργαστήριο του ΓΧΚ στον Πειραιά. Οι διαφανείς σακούλες που παρουσιάστηκαν στην ομάδα στην Αλεξανδρούπολη ήταν ακατάλληλες για να περιέχουν δείγματα για

τοφαρμάκων. Τα δείγματα λαμβάνονται στο τελικό σημείο προορισμού στην Ελλάδα ή ελευθερώνονται για διαμετακόμιση προς άλλους προορισμούς».

Τα παραπάνω είναι μερικά αποστάσματα από την τελική έκθεση αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Κομισιόν, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα μεταξύ 20 και 23 Ιανουαρίου 2004, με σκοπό να αξιολογήσει τα μέτρα ελέγχου στις εισαγωγές προϊόντων φυτικής προέλευσης (και ειδικά του ελέγχου από μυκοτοξίνες) και να εξακριβώσει το βαθμό συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Κομισιόν σχετικά με την επιβολή ειδικών όρων στην εισαγωγή ορισμένων προϊόντων όσον αφορά τις αφλατοξίνες. Σας θυμίζει κάτι η λέξη αφλατοξίνες; Είναι η μόλυνση που εντοπίστηκε σε παρτίδα φυστικών Αιγαίνης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αναζητείται... στα στομάχια των μερικώνδων».

Όταν στα εισαγόμενα προϊόντα υπάρχει το μπάχαλο που εντοπίζουν οι επιθεωρητές της Κομισιόν (οι οποίοι δεν ζητούν δαιμονία στην παραστατική πράγματα, αλλά τουλάχιστον να γίνονται οι ελάχιστοι στοιχειώδεις ελέγχοι που απαιτεί η σχετική κοινοτική νομοθεσία), μπορούμε να καταλάβουμε τί γίνεται στα εγχώρια προϊόντα (εδώ λειτουργεί και το... εθνικό συμφέρον). Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχει νέα έκθεση, από αποστολή που ήρθε φέτος στην Ελλάδα, η οποία διαπιστώνει ακριβώς το ίδιο χάλι. Δηλαδή, σ' ένα χρόνο δεν άλλαξε τίποτα. Το μόνο που άλλαξε είναι το επίπεδο της κοροϊδίας και η συχνότητα της προπτριγάνδας. Η νέα κυβέρνηση ρίχνει συνεχώς ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για μολυσμένα προϊόντα, για να μας πείσει ότι ελέγχει την αγορά σαν κέρβερος. Το μόνο που προσπαθεί να ελέγξει, όμως, είναι η συνειδηση μας. Να μας παραμυθίσει, να μας εφησυχάσει και να καταναλώνουμε μακαρίως ό,τι μας σερβίρουν.

Πολύ λάδι στο τηγάνι...

Ενα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Γεωργίας είναι η οργάνωση συσκέψεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των λεγόμενων φορέων για διάφορα αγροτικά προϊόντα με στόχο να δημιουργούν στους αγρότες την αισθηση του μεγάλου ενδιαφέροντός της για τις τύχεις των αγροτικών προϊόντων στην καπιταλιστική αγορά. Αυτή η πρακτική τον πρώτο καιρό απέδιδε, μιας και οι αγρότες δεν είχαν γνωρίσει καλά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας. Τώρα πια οι αγρότες την πήραν χαμπάρι, γιατί βιώνουν στο πετσό τους τις συνέπειες της κατρακύλας των τιμών, λόγω της αθρόας εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, και όχι μόνο δεν δίνουν σημασία στις ανακοινώσεις της, αλλά και εξοργίζονται απ' αυτές.

Παρά τη δυσμενή αυτή εξελίξη, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας συνεχίζει την πρακτική των συνέχων ανακοινώσεων με τις οποίες βλογάρει τα γένια της. Την Τετάρτη 27 Ιουλίου έγινε άλλη μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων που ασχολούνται με τα σταφύλια. Μετά τη σύσκεψη, επαναλήφθηκαν από την πολιτική ηγεσία οι εξακριβώσεις της αθρόας εισαγωγής αργοτελών προϊόντων όσον αφορά τις αφλατοξίνες. Σας θυμίζει κάτι η λέξη αφλατοξίνες; Είναι η μόλυνση που εντοπίστηκε σε παρτίδα φυστικών Αιγαίνης, το μεγαλύτερο μέρος τους φορείς η ικανοποίησή τους για τα κυβερνητικά μέτρα που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα! Η καλλιέργεια κλίματος ευφορίας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας δεν μπορεί να κρύψει την σκληρή πραγματικότητα της μαζικής εισαγωγής προϊόντων χωρίς δασμούς και των εξευτελιστικών τιμών και των επιπραπτέζιων και των οινοποιήσμάτων σταφύλιων.

Γιαούρτι χωρίς... γιαούρτι!

Πρόσφατα, άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα τεκτανόμενα γύρω από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μας πληροφόρησε, ότι οι γαλακτοβιομηχανίες μετά την πήξη του γιαούρτιου, κάνουν και δεύτερη παστερίωση, καταστρέφοντας έτσι τους δύο βάκιλους, τον στρεπτόκοκο θερμόφιλους και τον γαλακτοβάκιλους βουλγαρικούς. Ετσι, αυτό που λανσάρεται σαν γιαούρτι απέριτο πρέπει να γιαούρτι μεταξύ της ασφαλείας ότι απαγορεύεται η δεύτερη παστερίωση. Γιαούρτι μεταξύ της ασφαλείας ότι απαγορεύεται η δεύτερη παστερίωση. Την γιαούρτη πρέπει να γιαούρτι μεταξύ της ασφαλείας ότι απαγορεύεται η δεύτερη παστερίωση. Την γιαούρτη πρέπει να γιαούρτι μεταξύ της ασφαλείας ότι απαγορεύεται η δεύτ

■ Ο τολμητιας...

«Κατά τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ η βρετανική κοινή γνώμη "δέχθηκε με ψυχραιμία το χτύπημα". Εξάλλου, "οι αρχές το περιμένουν". Τυχαία άραγε; Η ψυχραιμία που θαύμασε (!) ο Τζουλιάνι και έγινε κόσμημα, αντικείμενο υπερηφάνειας, μάλλον συγγενεύει περισσότερο με το συναίσθημα ενοχής ενός λαού που, ξαναψηφίζοντας τον πολέμαρχο Μπλερ, ενέκρινε το μαζικό έγκλημα κατά τον αραβικού κόσμου. Υπνοβάτες μέρα μεσημέρι. Το γάλα των Βρετανών έγινε πικρό κάτω από τη σκέπη του αρχιτρομοκράτη ηγέτη τους. Γιατί υπτάρχει εδώ μια πολιτική παραφροσύνη. Τους δόθηκε η ευκαιρία να αποδοκιμάσουν, να καταψηφίσουν. Θα έπρεπε να τους λυπηθούν; Μήπως αυτοί λυπήθηκαν εκείνους;

...Οι Αραβες, οι ισλαμιστές, έχουν πλήρη συνειδηση ότι διεξάγουν το δικό τους πάλεμο. Με αισθηση δικαιοσύνης μάλιστα. Και ακριβώς λόγω ιστορικής συνειδησης, αδιαφορούν για τις παλινωδίες και τα παράπονα του κομπάρου. Το αν θα λαμβάνονται όλοι και σκληρότερα μέτρα αστυνόμευσης, παρακολούθησης, καταστολής των ευρωπαϊκών "προοδευτικών κινημάτων" τους είναι όχι μόνο αδιάφορο, αλλά ίσως και χρήσιμο. Μόνο έτοι μπορεί ίσως να αφυπνιστούν μια μέρα αυτά τα εν βαθεία υπνώσει κινήματα (όπως επί Βιετνάμ τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ). Ακριβώς λόγω καταστολής.

Βίκτωρ Αναγνωστόπουλος
(Ελευθεροτυπία, 21.7.05)

■ ... και ο φελός

«Αυτές οι επιθέσεις όμως δεν αποτελούν απλώς ένα κτύπημα του ισλαμικού φονταμενταλισμού κατά της Αμερικής και κατά του δυτικού κόσμου, είναι μια επιθέση κατά ενός κόσμου του οποίου η ουβέρτουρα είναι η ιταλική Ανογέννηση και ενδεχομένως να αποτελέσει τα τελευταία του ακόρντα, εάν δεν κινητοποιήθουν όλοι όσοι ακόμα πιστεύουν σ' έναν δίκαιο, πολιτισμένο, ανεξιθρησκο και αυτόνομο κόσμο.»

Η τρομοκρατική αυτή πράξη δεν χωράει συμψηφισμούς, με τα όσα προγματικά ή φραντασιακά λάθη της Δύσης, γιατί είναι μια πράξη που δεν στοχεύει την ίδια τη Δύση, αλλά την αρχή πάνω στην οποία είναι συγκροτημένος ο νεωτερικός κόσμος. Αυτή είναι η αρχή της ελεύθερης απομικότητας, της απαλολαμένης από την πρωταρχική εξάρτηση, η αρχή του ανθρωποκεντρισμού, του διαφωτισμού, του ορθού λόγου...

Γιώργος Σιακαντάρης
(Ελευθεροτυπία, 23.7.05)

■ Γκίλαντ Ατζμον

Το τέλος της αθωότητας

Ουσηγραφέας είναι γνωστός στους αναγνώστες της «Κ» καθώς πριν λίγο καιρό είχαμε δημοσιεύσει συνέντευξη που μας έδωσε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων του στην Αθήνα. Είναι ο μουσικός της τζαζ και μυθιστοριογράφος Γκίλαντ Ατζμον, Ισραηλινός στην καταγωγή, που πλέον δηλώνει «εβραϊσμόνος Παλαιστίνιος», καθώς έχει καταγγείλει τον Σιωνισμό σε όλες του τις εκφράσεις και έχει αυτοεξοριστεί από το Ισραήλ, ζώντας μόνιμα στην Αγγλία.

Το άρθρο που αναδημοσιεύσουμε είναι παλιό. Γράφτηκε μετά την 11η του Σεπτέμβρη και πριν τον πόλεμο και την κατοχή του Ιράκ. Οι επισημάνσεις του, όμως, διαπηρούν δλ̄η την επικαιρότητά τους και ιδιαίτερα για τους Αγγλους έχει και προφητικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει το πολεμικό χτύπημα στη χώρα τους. Έχει ενδιαφέρον η οπτική του Ατζμον. Δεν είναι η δική μας οπτική. Είναι η οπτική ενός καλλιτέχνη, που έχει πολιτικές απόψεις και δεν τις κρύβει, που ζει στην Ευρώπη και με τη γνώση που έχει ως μεσανατολήτης προσπαθεί να μιλήσει στους Ευρωπαίους στη δική τους γλώσσα, αξιοποιώντας τα δικά τους ιδεολογικά κλισέ. Οι απόψεις του έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο Ατζμον είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε στον σιωνιστικό στρατό, βρέθηκε αντιμέτωπος με το φάσμα μιας επίθεσης αυτοκτονίας, αλλά κατάφερε να σκεφτεί χώρις τις σιωνιστικές παρωπήδες και να αποτινάξει όλη την εθνικιστική-ιμπεριαλιστική βρομία από πάνω του.

Στο φως της τραγωδίας και των καταστροφικών εικώνων από τη Νέα Υόρκη, στη σκιά των ντροπιαστικά λίθιων ανακοινώσεων από τους κυριότερους γηέτες του δυτικού «ελεύθερου κόσμου», καθώς και υπό το κάλεσμα ενός δυτικού τζιχάντ ενάντια σε όλους απόρσωπο εχθρό, νιώθω υποχρεωμένος να αποκαλύψω το ψέμα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο τρέχων φιλελεύθερος, πολεμικός ενθουσιασμός.

Έχοντας γεννηθεί στο Ισραήλ, αρχές της δεκαετίας του εξήντα, με μεγάλωσαν να πιστεύων ότι ζόυσα στη «μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή». Ενώ ήμουν στρατιώτης συνειδητοποίησα ότι μεγάλωσα μέσα σ' ένα λαό που αρνιόταν τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Αμέσως μόλις μπόρεσα να εξηγήσω την προγματικότητα γύρω μου, έπρεπε ν' αναγνωρίσω το τρομερό γεγονός, ότι αυτή η καταπιεστική πολιτική του Ισραήλ υποστηρίζεται από την Αμερική και τον «ελεύθερο κόσμο». Έχοντας καταφέρει να σταματήσω να θεωρώ τον εαυτό μου ένα αθώο θύμα και απομακρυσμένος από κάθε σιωνιστικό «πιστεύων», έγινα πολύ καχύποπτος απέναντι στη χειραγώγηση της δεξιάς και την εθνικιστική προπογάνδηα.

Τις τελευταίες μέρες, μας ζητήθηκε από κάθε Αμερικάνο αξιωματούχο να συμμετάσχουμε στον ογκώνα για να διατηρήσουμε τον «ελεύθερο κόσμο» μας. Επειδή πάντα ενδιαφερόμουν να βοηθήσουν τον «αγώνα των καλών» για δικαιοσύνη, έπρεπε πρώτα να αναρωτηθώ: Που βρίσκεται αυτός ο ελεύθερος κόσμος που υποποθετεί ότι πρέπει να προστατεύω; Μήπως βρίσκεται στην Λωρίδα της Γάζας, μια πτυκνοκατοικημένη περιοχή από Παλαιστίνιους πρόσφυγες, η οποία έχει μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκεντρωσης με την ενεργό υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης; Μήπως πρέπει ν' αναζητήσουμε τον «ελεύθερο κόσμο» στους δρόμους της Βαγδάτης, όπου οι κατοίκοι πολίτες στερούνται ιστρικής περιθώριψης και φραγμού, εξαιτίας ενός πράγματος που φαίνεται όλο και περισσότερο σαν μια πρωταρχική διαμάχη ανάμεσα σ' έναν τύπο με μουστάκι και σ' έναν άλλον που δεν ξυρίζεται ακόμη;

Υπάρχει καθόλου χώρος στον «ελεύθερο κόσμο» για τα εκατοντάδες εκατομμύρια Μουσουλμάνων Αράβων που

παρακολουθούν την αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει το συνεχίζομενο εξευτελισμό των αδελφών τους στην Ιερή Γη; Μήπως ο «ελεύθερος κόσμος» που καλούμαι να προστατέψω συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα σκοτεινά και διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα που υποστηρίζονται από την αμερικανική κυβέρνηση μόνο και μόνο επειδή τυχαίνει να έχουν τεράστιες πηγές πετρελαίου;

Εάν υπάρχει ένα τέτοιο κάλεσμα για να προστατέψω αυτό το είδος του «ελεύθερου κόσμου», νομίζω ότι θα πρέπει να πολεμήσουν χωρίς εμένα. Δεν πρόκειται να είμαι εκεί ανάμεσα στους στρατιώτες της πρώτης γραμμής. Σε μια προσπάθεια, μάλιστα, να κάνω αυτό τον κόσμο καλύτερο, θα προσπαθήσω να εκθέσω αυτήν την ψεύτικη και χειραγωγική απαίτηση της «σταυροφορίας για τον ελεύθερο κόσμο». Θέλω να πιστεύω ότι η συχνή χρήση των λέξεων «ελεύθερος» και «κόσμος» μαζί δεν είναι τίποτ' άλλο παρά ένα φραστικό λάθος. Στο κάτω κάτω, οι αμερικάνοι ηγέτες πρέπει να είμαι εκεί ανάμεσα στους στρατιώτες της πρώτης γραμμής. Σε μια προσπάθεια, μάλιστα, να κάνω αυτό τον κόσμο καλύτερο, θα προσπαθήσω να εκθέσω αυτήν την ψεύτικη και χειραγωγική απαίτηση της «σταυροφορίας για τον ελεύθερο κόσμο».

Μετά την τρομακτική κατάρρευση των διδυμών πύργων, ο αμερικανός Πρόεδρος μας προέτρεψε να προστατεύσουμε τη δυτική μας δημοκρατία. Είναι φανερή η ανάγκη να εξετάσουμε αυτό το κάλεσμα, ένα κάλεσμα που μπορεί καλλιστα να οδηγήσει σ' ένα παγκόσμιο πόλεμο. Τί υποτίθεται ότι είναι η δημοκρατία; Αρχικά, η δημοκρατία δημιουργήθηκε για να εκφράζει τη θεληση του λαού. Η δημοκρατία είναι η διακήρυξη του αληθινού πνεύματος του λαού. Εαν η δημοκρατία εκφράζει τη θέληση και το πνεύμα του λαού, τότε μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία οι άνθρωποι πρέπει να διακατέχονται από ένα αίσθημα ευθύνης για την κυβέρνηση τους. Αντίθετα με τα δικτατορικά καθεστώτα, στα οποία η κυριαρχη δύναμη αναλογιζόται την ευθύνη για ολόκληρη την πολιτική του κράτους, στις δημοκρατίες η ευθύνη μοιράζεται κατά κάποιον τρόπο ανάμεσα στην εκλεγμένη κυβέρνηση και στο εκλογικό σώμα. Οι πολίτες μοιράζονται μια άμεση ευθύνη για την εκλεγμένη τους κυβέρνηση. Οταν ο αμερικανικός λαός

ψηφίζει για πρόεδρο του έναν διανοητικό ανώριμο πολιτικό, πρέπει ν' αναλάβει άμεσα την ευθύνη ενός παγκόσμιου πολέμου, που μπορεί να προκληθεί από αυτό τον νηπιακό χαρακτήρα του. Παρομοίως, ο Ισραηλινός λαός μπορεί και πρέπει να κατηγορηθεί για όλα τα συνεχίζομενα εγκλήματα που διέπραξε η κυβέρνησή του. Οι Ισραηλινοί ψήφιζαν κάθε φορά υπέρ της συνεχίζομενης καταπίεσης και εξευτελισμού του Παλαιστινιακού λαού. Είναι πιασιφανές ότι ο Ισραηλινός λαός έχει μια άμεση ευθύνη για τη δυστυχία των Παλαιστινίων γειτόνων του. Είναι συμμέτοχος σε όλα τα εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα, που συμβαδίζουν με την κατοχή.

</

θυσμό; Ζητήσαμε από την κυβέρνηση μας να απαγορεύσει στο Ισραήλ να κατασκευάζει πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής; Γιατί απαγορεύουμε στα αραβικά κράτη να έχουν όπλα μαζικής καταστροφής τη στιγμή που διαθέτουμε αρκετά στα σιλό μας;

Επειδή η απάντηση σε όλες αυτές τις ερώτησεις πιθανότατα ν' αποκαλύψει ένα μεγάλο ποσοστό άγνωστα για τους ανθρώπους που ζουν σε άθλιες συνθήκες, επιτρέπω στον εαυτό μου να ισχυρίζεται ότι δεν ενδιαφέρομαστε για κανέναν άλλο πραγματικά, εκτός από τους εαυτούς μας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας σαν «αθώα θύματα». Και κυρίως όταν δεχόμαστε επίθεση να είμαστε απλώς θύματα. Εφόσον δεν ενδιαφέρομαστε για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας, έχουμε καταφέρει να φυλακιστούμε σε μια δυτική, απομονωτική και φεύγοντας ενέργειές μας. «Έλευθερία» που πολύ σύντομα θα στραφεί εναντίον μας.

Εξαιτίας του βασικού χαρακτήρα της επίθεσης αυτοκτονίας, ο τρομοκράτης, εφόσον επιπλέον, είναι πάντα ο πρώτος που πεθαίνει. Είναι ο πρώτος που τιμωρείται και είναι χαρούμενος γ' αυτό. Τιμωρώντας τον εαυτό του ο μοχήτης αυτοκτονίας καταφέρνει να διαλύσει την κοινή δυτική μας αίσθηση για τη δικαιούση. Δεν μπορεί να δικαστεί. Δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με την λονθασμένη ενέργειά του. Εφόσον είναι ο πρώτος που πεθαίνει ανάμεσα στα θύματα, πιθανότατα είναι ο πρώτος που συναντάει το Θεό. Μέσα στις δικές του φιλοσοφικές και πολιτιστικές προϋποθέσεις ο μάρτυρας έχει εγγυημένη μια πολυτελή θέση στον ουρανό. Ένω στη γη ο «έλευθερος κόσμος» του εξασφάλισε δυστυχία και ταπείνωση, αντιμετωπίζοντας το Θεό είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους μάρτυρες. Ο τρομοκράτης, κατά τη γνώμη του, δεν ασχολείται με την ανθρωπινή μας αίσθηση της ηθικής και της δικαιούσης. Προτιμά το ουράνιο, ανώτατο δικαστήριο της δικαιούσης. Οπως όλοι γνωρίζουμε, ο Θεός μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο για να τον εξαγνίσει από τις αμαρτίες του. Ακολουθώντας αυτό το πιστεύω της ουράνιας ανώτερης δικαιούσης, ο τρομοκράτης των επιθέσεων αυτοκτονίας διεξάγουν έναν Βιβλικό πόλεμο εναντίον μας. Αγωνίζονται σε έναν θρησκευτικό πόλεμο στο ονόμα του Αλλάχ. Επιτίθενται στον πυρήνα της νέας μας θρησκείας, της θρησκείας του χρήματος και του πλούτου. Εαν δεχτούμε ότι το χρήμα και το λάρι στάιλ έχουν γίνει ο πνευματικός καθοδηγητής του νέου ανθρώπου, χτυπώντας το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου, ο τρομοκράτης έχει καταφέρει να καταστρέψει τον ναό του «έλευθερου κόσμου», «τη Μέκκα του πλούτου».

Αν και κανένας δεν έχει καταφέρει ακόμα να νικήσει στη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να μας οδηγήσουν όλους σε μια ανούσια σταυροφορία ενάντια στην πιο ακραία μορφή τρομοκρατίας, αυτή των επιθέσεων αυτοκτονίας. Εκτός του γεγονότος ότι η σύγκρουση με την τρομοκρατία των επιθέσεων αυτοκτονίας μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή, εθελοτυφλούμε μπροστά στο γεγονός ότι κατηγορηματικά η τρομοκρατία των επιθέσεων αυτοκτονίας είναι ανίκητη. Ο δυτικός ανθρώπος δεν μπορεί ποτέ να νικήσει αυτό τον εχθρό. Στον πολιτισμό μας η «Ζωή» θεωρείται ως η υψηλότατη ανθρώπινη αξία. Στον πολιτισμό μας η θανατική ποινή θεωρείται ως η μεγαλύτερη δυνατή τιμωρία. Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός που θεωρεί τη Ζωή ως την πιο ιερή αξία δεν μπορεί ποτέ να νικήσει σε έναν πόλεμο με τον πολιτισμό που θεωρεί το θάνατο ως το ανώτερο πνευματικό αγαθό. Οταν πρόκεται για έναν πόλεμο με όλα αυτά τα εκατομμύρια των Μουσουλμάνων που ζουν σε εξαιρετικές συνθήκες φτωχειας, δεν μπορούμε να τους πάρουμε τίποτ' άλλο παρά τη Ζωή τους. Εφόσον φαίνεται σαν να είναι τελείως αδιάφοροι στο να θυσιαστούν, η Δύση κάτω απ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να νικήσει.

Δε μπορούμε ποτέ να νικήσουμε στη μάχη ενάντια στον πραγματικά άλλο. Τον άλλο που εκ των συνθηκών είναι διαφορετικός από μας. Οταν δεν μπορείς να κερδίσεις μια μάχη, καλύτερα να σταματήσεις τον πόλεμο και ν' αρχίσεις ν' ακούς τον εχθρό σου. Εαν πραγματικά επιμένουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ελεύθερους εκπροσώπους σ' έναν «ελεύθερο κόσμο», πρέπει να μάθουμε λεπτομερείς ακά την οργή όλων αυτών των απομακρυσμένων Ισλαμικών πολιτισμών. Πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε τις λονθασμένες ενέργειές μας, πρέπει να κοιταχθούμε στον καθρέφτη.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η νίκη στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία μας οδηγεί σε μια λογική σύγκρουση. Νικώντας στον πόλεμο χάνουμε την ελευθερία συνολικά. Ο τρομοκράτης αυτοκτονίας αντλεί την αποφασιστικότητα να πεθάνει από μια πνευματική δύναμη. Ενώ είναι φανερό, ότι το πνευματικό κάλεσμα να παραδώσεις την ψυχή σου στο θεό μπορεί να οδηγήσει μερικούς ανθρώπους να τελέσουν φριχτά εγκλήματα, αυτό το ίδιο πνευματικό μάθημα είναι απόλυτα νόμιμο μέσα στα σύνορα του δυτικού μας πολιτισμού. Το κάλεσμα για μια θυσία αντανακλάται σ' όλες τις θρησκείες σ' έναν ορισμένο βαθμό. Σ' αυτή την περίπτωση, για να προστατευτούμε από τον τρόμο των επιθέσεων αυτοκτονίας ο μόνος τρόπος ν' αντισταθούμε είναι να καθορίσουμε το τοπίο από ορισμένους πνευματικούς ήγετες. Δυστυχώς, πράγματα το αυτό πάνουμε να είμαστε ένας «ελεύθερος κόσμος». Με τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου στερούμαστε την πιο βασική αρχή της ελευθερίας. Γίνεται κατανοητό τώρα, ότι ο πόλεμος για να διατηρήσουμε τον «έλευθερο κόσμο» μας θα είναι το τέλος της ελευθερίας μας. Θα μετατραπούμε σε ένα καταπιεστικό καθεστώς. Σ' αυτήν την περίπτωση, θα προτιμούσα, ξανά, να σταματήσω τον πόλεμο ολοκληρωτικά.

Ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθούμε σ' αυτόν τον κόσμο είναι ν' αρχίσουμε ν' ακούμε, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν θα καταλάβουμε. Ν' αποδεχτούμε τις διαφορές, να καλωσορίσουμε την ύπαρξη διαφορετικών ιδεών. Πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε την τρομοκρατική ενέργεια σαν μια πράξη απελπίσιας, σαν μια κραυγή βοήθειας. Αν είμαστε τόσο δυνατοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε, θα προχωρήσουμε και θα βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερος. Πρέπει να ανοιχτούμε στον αραβικό κόσμο και να κατανοήσουμε τα μουσουλμανικά ιδεώδη. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε την έλλειψη διαλόγου σαν μια νόμιμη μορφή συνύπαρξης. Πρέπει να κατευθυνθούμε προς έναν καλύτερο τρόπο διεύθησης του παγκόσμιου πλούτου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, εκτός κι αν πραγματικά επιμένουμε να τον κόνουμε δικό μας. Αυτός ο πόλεμος ανήκει αποκλειστικά στους Αμερικάνους και στους Σιωνιστές συμμάχους τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να βοηθήσουν αποκαλύπτοντας στον αμερικανικό λαό την τρομοκρατική αλήθεια της λανθασμένης τους διεθνούς πολιτικής όσουν αφορά τη Μέση Ανατολή και τον Ισλαμικό Κόσμο.

Εαν αυτό το μήνυμα περάσει, ίσως να σώσουμε τον πλανήτη από μια μοναδική πολιτική ανικανότητα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Εαν αυτό το μήνυμα δεν περάσει, πρόκειται να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εαν δεν ακούσουμε, έναν απλά αποφασιστικό κόσμο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εαν δεν ακούσουμε τη δύναμη μας πάνω σε πεινασμένους πολίτες, πιθανότατα να μετατρέψουμε το κεντρικό Λονδίνο σε ένα σωρό αποκαΐδια. Στη μνήμη των θυμάτων που βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα απομεινάρια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ειρηνική προσέγγιση που θα οδηγήσει τον κόσμο μας στην επόμενη φάση της πολυ-πολιτισμικότητας, στη γη της συμπόνιας και της συγχώρεσης.

Μια σύγκρουση που δεν μπορεί να κερδηθεί

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

φωταγών τη ζωή τους.

Οι 36 Σαουδάραβες που ανατινάχτηκαν στο Ιράκ, το έκαναν για παρόμοιους λόγους, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, που ανατέθηκε από τη σαουδαραβική κυβέρνηση περιβάλλονται από προμαχώνες με τεράστια τοιμεντένια μπλόκα, που είλισσονται μέσα στην πόλη. Κατασκευασμένοι σε διαφορετικά μεγέθη, καθένας έχει το όνομα μιας αμερικανικής πολιτείας, όπως Αρκάνσας και Ουισκόνσιν, αυτά τα τοιμεντένια μεγαλιθικά έργα στραγγαλίζουν την πόλη κλείνοντας τόσο πολλούς δρόμους.

Παρά την καλυψη των γεγονότων στο Ιράκ από τις εφημερίδες και την τηλεόραση, τα ξένα μέσα δεν μπορούν να μεταφέρουν τη φροντική και αναρχική ποιότητα της καθημερινής ζωής. Την τελευταία φορά που οδηγούσαν από το αεροδρόμιο προς τη δυτική Βαγδάτη στης αρχές Ιουλίου στην πομπή σαμαράσαμε ξαφνικά από τον ήχο ομοβροντίας πυροβολισμών. Αποδέχτηκε ότι ήταν οι κομμάντος της αστυνομίας, μια παραστρατιωτική δύναμη 12.000 αντρών, που θεωρείται η αιχμή του δόρατος των κυβερνητικών δυνάμεων εναντίον των ανταρτών. Σ' αυτή την περίπτωση μετέφεραν στα φορτηγά τους φρέρτρα, καλυμμένοι με ιρακινές σημαίες, που περιείχαν τα πτώματα δύο αξιωματικών τους που είχαν δολοφονηθεί εκείνο το πρωί, και κινούνταν με ελιγμούς μέσα στην πόλη, και περίμεναν

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

* Πάρε τη σακούλα της ελευθεροπριόδας, λαμάκα μου, και κάνε εκείνο που δεν κάνουν οι άλλοι, εκείνοι που πληρώνεις. Αυτοί πάνε διακοπές, τα φερέφωνά τους όμως είναι πάντα εδώ, να σου εμφασήσουν τις τάχαμου μεγάλες αξίες.

* Τι δια γίνει με τον Σάββα ρε ραχίδια;

* Το να είσαι μαλάκας, δεν είναι πια κάτι τόσο βαρύ, ιδιαίτερα στην εποχή μας (τουναντίον μάλιστα, σου προσδίδει μόρια στη γενική κυνωνική κατάταξη). Το να υμείς και να γλείφεις τον Πολυζωγόπουλο, όμως, και μάλιστα για στοχεία που μάλλον δεν περιέχονται στη δομή του χαρακτήρα και στην πρακτική του, είναι ιδιαίτερα γελοίο. Αναφέρομαι σε γνωστή συμπλεγματική πένα της συμβασιλεύουσας, που τον καιρό της πολιτιστικής, αχολούνταν με ροκανίσματα, ομού μετά των λοιπών τρωκτικών της πόλης.

* Όσον αφορά το περιεχόμενο των ύμνων, ο Δημόκριτος έλεγε: «Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις, επιδιώκει να σου πάρει εκείνο που έχεις».

* Πιάσανε λέει τον ψηλό, ενώ ο κοντός διαφεύγει ακόμα. Χα χα. Αλήθεια, ο Παλαιοκώστας τι κάνει; Τα γραφα στα Αγραφα;

* Βρετανοί επιστήμονες δικαιολόγησαν τον μισδό τους, γνωρίζοντας στο πόπολο ότι όσοι τραγουδούν στο τιμόνι, είναι πιο συγκεντρωμένοι. Σοθαρά; Δώστε τους κάνα μύριο ακόμα να μας γνωρίσουν αν αυτοί που το ξύνουν με μανία, κινδυνεύουν ν' απωλέσουν μέρος των ονύχων τους. 'Η αν αυτοί που βουλώνουν το στόμα τους με ματωμένα και σκατωμένα χρήματα, είναι αδώνι, σοθαροί κι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των ανδρώπων.

* Τριάντα οδηγούς τρικύκλων δα προσλάβει ο δήμος της συμβασιλεύουσας. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Στους Εμμανουηλιδιγκοτζαμάνηδες αναφέρομαι, που ήταν και «δικά μας παιδιά».

* Τελικά τι τρέχει με το Σινούκ και κολλάει το δέμα; Πήρατε μυρωδιά μια μπόχα που αναδύεται από Πόρτο Κουφό μεριά.

* Το 25ο διεθνές συνέδριο για τον πλημμυρό απεφάνθη: Σε 35 χρόνια δα είμαστε 9 δισ., οι εκπομπές διοξειδίου του άνδρακα δα αυξηθούν κατά 27%, ο πλανήτης δα υπερθερμανθεί και δα ζήσουμε το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα («It's the end of the world as we know it», όπως τραγουδούσαν και οι REM πριν κάμποσα χρόνια). Τουλάχιστον έτσι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να ζήσουμε και τον ψόφο των υπεύθυνων, των καπιταλιστών.

* Η αγορά της δεκαετίας (κατά το «η λαμακία του αιώνα»). Σαράντα F-16 και 333 (γουστάρω νούμερο, συμβολισμός μέσω τριαριών και το μισό του 666) άρματα μάχης. Μην τρομάζετε καλέ, ούτε ενάμισι δισ. ευρώ δεν είναι ο λογαριασμός. Κι όπως μου είπε κι ο μαγικός καθρέφτης που έχω στην δερινή καλύβα της μάγισσας του δάσους, «λεφτά έχεις, λαμάκα μου».

* Μιλώντας με τον κόσμο, διαπιστώνει κανείς το βαθύτατο έλλειμμα ενημέρωσης, καθώς και κατανόησης των τεκταινομένων. Η λοβοτομή που κάνουν τα κανάλια πληροφοριών είναι όντως επιστημονική. Κι άντε να εξηγήσεις τι τρέχει στο Ιράκ, γιατί όλα αυτά στο Κωλονδίνω και το πώς προδιαγράφεται το παρόν και το μέλλον.

* Τι λαμπρά καλοκαίρια! Τι ευγενικά κάμπινγκς, βρίδοντα πολιτικών και οικολογικών ευαισθησιών. Αχ καλέ συμμετέχω, υπάρχω! Θαύμα, δα τα ξαναπούμε του χρόνου. Θα σου γράφω, σ' αγαπώ!

* Κατά τα άλλα, τα τριακοστά πρώτα γενέθλια της κόρης (τουτέστιν πλημμελώς γεγαμημένης και μη απωλεσάσης εισέτι διπλωτικότερο έχει) δημιοκρατίας, μετατράπηκαν σε πασαρέλα και οι οχετοί (άλλως πως κανάλια), αναλώμηκαν στις ενδυματολογικές προτιμήσεις των παρευρισκομένων. Εδώ η τάδε βουλευτίνα με το στριγάκι της, εκεί ο κύριος αντιπρόερδος με τις ζαρπιέρες του, παρακεί ο κύριος Μουλαροτραγιάσκας ντε Σαντ με τα μαστίγια. Και απ' έξω η αλλαλάζουσα πλέμπα να χουζουρεύει αυτάρεσκα στην Προκρύστειο κλίνη.

* Τι έγινε μπούλη; Ξεμείνατε από «άντρες»;

* «Έάν είσαι αυτός που αλήθεια ζει και ζει εναντίον των περιπτών πραγμάτων και ημερών, ο αριστερός Ιησούς, ω τότε δα με καταλάβεις» (Οδυσσέας Ελύτης – «Ο μικρός ναυτίλος»).

Κοκκινοσκουφίτσα

■ Δίκες για Τέμπη και Σαμίνα

Αλλα μεγέθη, άλλοι χειρισμοί

Για πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε κατηγορούμενους για τροχαίο σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα έστειλε δυο απ' αυτούς στη φυλακή, μη χορηγώντας αναστάλτικό χαρακτήρα στην έφεσή τους. Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου καταδίκασε τον οδηγό της νταλίκας που έσπειρε το θάνατο σε 21 μαθητές σε ποινή φυλάκισης 19 ετών, τους συνιδιοκτήτες σε ποινές 18 και 14 χρόνων, τον πρώην διευθυντή της εταιρίας 13 ετών, τον διευθυντή του εργοστάσιου 13 ετών και τον αποθηκέριο βάρδιας 4 ετών και 8 μηνών (οι δυο πρώτοι οδηγήθηκαν στη φυλακή). Επίσης, ομόφωνα το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ποινικές ευθύνες έχουν ο πρόεδρος της εταιρίας «Ακρίτας ΑΕ» και η διευθύνουσα σύμβουλος (κόρη του) και αποφάσισε να σταλούν τα πρακτικά στους αρμόδιους εισαγγελείς, για να ασκήσουν διώξεις.

Βέβαια, το δικαστήριο δεν είχε κατηγορούμενους τους ηθικούς αυτουργούς αυτής της τραγωδίας, τους εκπρόσωπους του ελληνικού κράτους, που διατηρούν το οδικό δίκτυο στη γνωστή πρωτόγονη κατάσταση και δεν ασκούν κανένα ουσιαστικό έλεγχο στους «χάρους» που κυκλοφορούν ασύδοτα. Ούτε μπορούσαμε να περιμένουμε από ένα τέτοιο δικαστήριο να κάνει την υπέρβαση και να προβεί τουλάχιστον σε μια ηχηρή καταγγελία γι' αυτές τις ευθύνες. Ήταν, όμως, μια γενναία απόφαση, που ενδεχομένως να καταστήσει κάποιοι από τους ναυτικούς με ναυτική πείρα. Τα στεγανά έχαν γίνει καμπίνες και το βαστόρι δεν μπόρεσε να κρατηθεί τόσο όσο χρειαζόταν για να αποβιβαστεί με ασφάλεια ο κόσμος. Πήρε αμέσως κλίση και βυθίστηκε σε λιγότερο από μισή ώρα. Και βέβαια, τα λειψά και απαρχαιωμένα σωστικά μέσα, που δεν λειτούργησαν, επέτειναν το κακό και έκαναν να χαθούν τόσοι άνθρωποι.

Πώς, να στείλουν τους εφοπλιστές κατηγορούμενους για τις μετασκευές, όταν αυτές είναι εγκεκριμένες από τα αρμόδια κρατικά όργανα; Θα έπρεπε να στείλουν κατηγορούμενους και κρατικούς υπάλληλους και πολιτικά στελέχη. Άλλα πάνω απ' όλα θα έπρεπε να περάσουν από το μικροσκόπια όλα τα σαπάκια που αλωνίζουν το Αιγαίο, υπέργυρα, μετασκευασμένα, καταταλαπωρημένα. Εχουν υπάρξει καταγγελίες τουλάχιστον για ένα βαστόρι, το «Δημητρούλα» του Αγούδημου, ότι έχει καμπίνες επιβατών κάτω από τα γκαράζ, δηλαδή σε χώρους που θα έπρεπε να είναι στεγανά. Ουδείς τους δίνει σημασία. Στο τέλος, απογοητεύονται και σταφατούν, γιατί βλέπουν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης (το ΚΚΕ συγκεκριμένα) ενδιαφέρεται μόνο για να χρησιμοποιήσει τη διαφαρτυρία και τις κινητοποιήσεις τους για τη συλλογή ψήφων στα νησιά, όπου δεν τα πάει και τόσο καλά όπως στο παρελθόν. Αν αυτές οι κινητοποιήσεις δεν αυτονομηθούν από τον εναγκαλισμό των καθεστωτικών κομμάτων και δεν γίνουν κινητοποιήσεις μαχητικές, απαλάντευτες, βίαιες για να «ακουστούν», τίποτα δεν πρόκειται να βγει. Στο τέλος θα καταντήσουν κινητοποιήσεις κομματικών λόχων.

σήμερα, κοιμούνται σε καμπίνες που είναι κάτω από το γκαράζ».

Γ' αυτόν ήταν υπερασπιστικό επιχείρημα. Διότι, βεβαίως, οι μετασκευές που γίνονται στα βασιπόρια που αγοράζουν μεταχειρισμένα και βασανισμένα οι εφοπλιστές και τα μετατρέπουν σε σκυλοπήντες, στην έφεση της Εγκριστού και τον Νησιωνάρων και του ΥΕΝ, που τους δίνουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Η λογική που επικρατεί είναι απλή: Εντάξει, ρε παιδιά, το Αιγαίο δεν είναι Ατλαντικό ούτε Βόρεια Θάλασσα σα για να χρειαζόμαστε τόσα στεγανά, ώστε να κρατήσουν το βασιπόρι στην επιφάνεια σε περίπτωση ναυάγιου. Ας κλείσουμε ένα τμήμα των στεγανών και ας το μετατρέψουμε σε καμπίνες, που έχουν ζήτηση. Πώς αλλιώς να βγει η εταιρία, αν δεν έχει μερικές καμπίνες παραπάνω το βασιπόρι;

Ανοιχτά της Πάρου έγινε η «στραβή», το «Σαμίνα» χτύπησε στη βραχονησίδα και βούλιοξε «πτιο γρήγορα από όσο βουλιάζει μια βάρκα», όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους ναυτικούς με ναυτική πείρα. Τα στεγανά έχαν γίνει καμπίνες και το βασιπόρι δεν μπόρεσε να κρατηθεί τόσο όσο χρειαζόταν για να αποβιβαστεί με ασφάλεια ο κόσμος. Πήρε αμέσως κλίση και βυθίστηκε σε λιγότερο από μισή ώρα. Και βέβαια, τα λειψά και απαρχαιωμένα σωστικά μέσα, που δεν λειτούργησαν, επέτειναν το κακό και έκαναν να χαθούν τόσοι άνθρωποι.

Πώς, να στείλουν τους εφοπλιστές κατηγορούμενους για τις μετασκευές, όταν αυτές είναι εγκεκριμένες από τα αρμόδια κρατικά όργανα; Θα έπρεπε να στείλουν κατηγορούμενους και κρατικούς υπάλληλους και πολιτικά στελέχη. Άλλα πάνω απ' όλα θα έπρεπε να περάσουν από το μικροσκόπια όλα τα σαπάκια που αλωνίζουν το Αιγαίο, υπέργυ

KDNTPA

Αμεση απελευθέρωση των Καλαϊτζίδη-Καρασαρίνη-Ασπιώτη

Παρά τη δυσμενή χρονική συγκυρία, περισσότερα από 250 άτομα μαζεύτηκαν την Πέμπτη 21 Ιουλίου στα Προπύλαια, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους Γιώργο Καλοϊτζήδη, Πέτρο Καρασαρίνη και Παναγιώτη Ασπιώτη, θύματα μιας ακόμη σκευωρίας, που προσπαθεί να παράξει «αντιρομοκρατικό» έργο και από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα το σχετικό

Η εκδήλωση άρχισε από τις 7 η ώρα με τη λειτουργία μικρο-φωνικής εγκατάστασης στο χώρο, από την οποία διαβάζονταν ενημερωτικά κείμενα. Ταυτό-



χρονα, στους περαστικούς διανεμόταν το κείμενο των Κινήσεων Αλληλεγγύης στους Πολιτικούς Κρατούμενους, που είχε τυπωθεί σε προκήρυξη. Λίγο μετά της 8 αποφασίστηκε να γίνει πτορεία, μαλονότι ο κόσμος δεν ήταν

πολύς. Η πορεία ακολούθησε τη διαδρομή Πεσμαζόγλου-Σταδίου-Σύνταγμα-Πανεπιστημίου-Προπύλαια και ήταν ιδιαίτερα ζωντανή. Κυριάρχησε το σύνθημα «Το πάθος για τη λευτερία είναι δυνατότερο απ' όλα τα κε-

λιών». Ήταν μια καλή «προθέρη μαστη» γι' αυτά που πρέπει να γίνουν το Σεπτέμβριο, όταν πρέπει να κορυφωθούν οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, με αιτήματα την άμεση αποφυλάκιση των «3» και (τουλάχιστον) τη διαγραφή των κατηγοριών του τροφονόμου από τα κατηγορητήρια. Σημειώνουμε ότι κατά προκλητικότερό οι τρεις αγωνιστές διαρρηπίστηκαν σε τρεις διάφορες ικές φυλακές (Κορυδαλλός, Όπλιο, Αμφισσα), γεγονός που σχεραίνει πολύ την προετοιμασία της υπεράσπισής τους.

Μ' ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟ

Αγαπητά μου παιδιά

Μια φορά κι έναν καιρό, το διαζύγιο της συλλογικής μνήμης από την ιστορία (με την υστερία για σιωπηλό μάρτυρο) έκανε θάμα κι αντίθαμα μεγάλο. Μετέτρεψε τα χρόνια σε ογκόλιθους αδιαφορίας, απάθειας και –συχνά– βλακείας, που κατρακυλούσαν και πλάκωναν τον τόπο. Η Κοκκινοσκουφίτσα, όπως και πολλά άλλα καλόπαιδα, ασχολούνταν με εξυπνακισμούς, οριοθετώντας τα χέρσα λιβάδια του επαναστατικού της καθήκοντος, με ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία λογοπλοκή επί χάρτου. Πιο κει, αμέριμνες ίδιωτεύουσες αγελάδες και τακτοποιημένα δημόσια γαϊδούρια έβοσκαν δίπλα σε ποταμούς αθλιότητας, μέσα στα σκιερά τοπία της τηφλέρασης και το μονότονο ραδιοφονικό ντουτπ-ντουπ, που θαρρείς κι ετοιμάζε αφρικανική ανθρωποθυσία, ονειρεύομενες τη μέρα που θα πιάσουν την καλή και θα μετατραπούν σε υπέροχα ανορεξικά μοντέλα, κολυμπώντα σε σπερμοφόρους (τουτέστιν μολακία φέροντες) ποταμούς χλιδής.

Και τότε, τον καιρό που οι Μαρξ και Λένιν καταπλακώθηκαν από τους Μαρξ και Σπένσερ και που ο Σκρουτζ Μακ Ντακ κι ο Ντόναλντ συνενώθηκαν σε Μακ Ντόναλντς, τον καιρό που το κάρμα του Μίκι Μάους ενσαρκώθηκε στο κα(θα)ρμα του Μίκη Ανάξιον Εστί, ήρθε ένα άλλο θάμα: Ενα σάπιο, αιδιαστικό καλοκαίρι που βρωμοκοπούσε σκουπιδαριό! Εμετός έρεε παντού στο τοπίο, χολή που ξεχυνόταν από τη φλεόραση και φυλλάδες κι έτσι όπως ενωνόταν με τα σκατά (sorry, περιττώματα είναι πιο ευγενές να λέω) της λοιπής επίκαιρης ύλης, η αιτιμόσφαιρα της άτιμης χώρας πήρε κάτι από Πτολεμαϊδα ή από δυτική Θεσσαλονίκη Κυριακή βράδυ (κάποιες φάλεσκου ξέρουν καλά τι εννοώ). Το σάπιο καλοκαίρι μισχοβρωμούσε ευβόθρως και ευσκάτως, την ώρα που στα πριονισμένα κλαδιά πουστή ρίζουν τις ρίζες και τις πρίζες της γκλάμουρους και χάμουρους χώρας, εμφανίστηκαν αμέτρητοι πολύχρωμοι παπαγάλοι (και παπαάγγλοι της σκοτεζίκης αυλής επίσης, καθώς και οι απαραίτητοι παπααμερικάνοι από το ακανόνιστο –πλέον- πολύγωνο). Και μιλούσαν όλοι μ' ανθρώπινη λαλιά, όπως συμβαίνει σε κάθε παραμύθι. Και ξερνούσαν χολή και σπέρματα (να πάλι η μαλακία) της δικής τους αλήθειας, όπως δεν συμβαίνει σε κανένα παραμύθι. Η χώρα του παραμυθιού μας έγινε παπαγαλοχώρα. Και τον σοφό Πιττακό της αρχαιότητας διαδέχτηκαν οι εξωνημένοι ψιττακοί της νέας εποχής (μεταξύ Πιττακού και ψιττακών παρενθεβλήθη ένα άκρως διδακτικό για τους τελευταίους διάλειμμα με τον Παττακό).

Μετά το «σύντομο καλοκαίρι της αναρχίας» (Εντσευ-
μπτέργκερ), να 'σου τώρα το μακρύ καλοκαίρι της μα-
λακίας (MME burger). Σάστισε η σιωπηλή μειοψηφία, μούδισε
μούδισε η φωναισκούσα μειονότητα, ζαλίστηκαν τα
νοήμονα ζώα μπροστά στον κατακλυσμό των κρου-
νών της παροχάροξης και της βλαικείας, της χαμέρ-
πειας και της απόπειρας να ξαναγραφεί η ιστορία με
αντιστροφή των χρωμάτων. Η εύοσμη δυσωδία, το
πανάκριβο όρωμα της σαπίλας, που χρυσοπληρώ-
θηκε με λεφτά των ζώων για να μην βρωμάει ο βασι-
λιάς του παραμυθιού, κάλυψε τη χώρα. Κι η ευθύνη
δεν βαραίνει μόνο τον κακό βασιλιά και τις δομικές συ-
νιστώσες της παραμυθίας, όπως αρέσκονται να λένε
ορισμένοι επίβουλοι κυβερνήτες του μελλοντος. Βα-
ραίνει και τα ζωάκια που άφησαν ανοιχτά τόσα πα-
ράθυρα, που επιμένουν αικόμια και πάντα ν' αφήνουν
ανοιχτά παράθυρα, ν' αρνούνται όχι μόνο να δεχτούν,
αλλά συχνά και ν' αικούσουν την αλήθεια (κάποια σημ-
μή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βαθύτερη παρα-
μυθιακή ανάλυση).

Τρίτη επέτειος του σάπιου, δυσώδους καλοκαιριού, έτσι καθώς ακούμε τα βαριά, αργά βήματα της ιστορίας πάνω στα βρωμερά αστικά πλακόστρωτα. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως παλιό».

Τρίτη επέτειος που πονάει αλλά και εμπνέει κάποιους. Το παραφύθι συνεχίζεται. Κι ο αγώνας. Και το τέλος αυτή τη φορά, αν κρίνουμε από τη σφροδότητα των εγχώριων και παγκόσμιων μπουμπουνητών, δεν πρέπει να το ορίσουν οι αριθμοί. Ο νοών ανοήτω...

ΕΛΙΖΑ! Ξένο για να... τον πουλό

Κύμβαλο αλαλάζον

Την περασμένη Κυριακή, η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» του Ζούγκλα και του Μαυροτρύπα, μαζί με το «καυτό» DVD «Πιο θερμή κι απ' τον ήλιο», προς τέρψιν των ηδονοβλεπτικών διαθέσεων του αναγνωστικού κοινού, διέθετε και άρθρο του Αγγελέτου Εμμ. Κανά, με τίτλο «Αθώοι φυλακισμένοι - όμηροι» και διευκρινιστικό υπότιτλο «Η δίκη - παρωδία, ο συνεργαζόμενος με τον ΕΛΑ Τσιγαρίδας και η σωπή των αριστερών δικηγόρων». Προφανώς, οι ιθύνοντες νόες της φυλλάδας έκριναν πως μετά την κάψα που θα προκαλούσε η παρακολούθηση του DVD, οι αναγνώστες θα μπορούσαν να δροσιστούν διαβάζοντας ολίγον Κανά.

Είναι τραγικό να ανογκάζεσαι σα να αντιμετωπίζεις έτσι έναν άνθρωπο που εδώ και 2,5 χρόνια εκτίει μια βαρύτατη ποινή σε καθεστώς απομόνωσης, θύμα των «αντιτρομοκρατικών» πολιτικών σκοπιμοτήτων, όμως ο βίος και η πολιτεία του Κανά, ιδιαίτερα τους τελευταίους 7 μήνες, δεν μας αφήνουν περιθώρια να το παραβλέψουμε κι αυτό. Αν και χρηστός πολίτης, που πάντα ψήφιζε κοινοβουλευτικά κόμματα, πατριώτης (δεν τον επέλεξε τυχαία ως φίλο και συνδαιτημόνα του ο «πολύς» Π. Καμμένος) και καλός χριστιανός, ο Κανάς προτιμά να ξεχάσει τη χριστιανική προτροπή για τα αλαλάζοντα κύμβαλα και να συμπεριφέρεται σαν τέτοιο. Φαίνεται πως «η φωνή του κυρίου» είναι πολύ «δυνατή» και δεν μπορεί να της αντισταθεί.

αντισταθεί.
Επειδή, λοιπόν, διακρίνουμε μια «ελαφρά προσαρμογή» στη «φωνή του κυρίου», την οποία απλώς αναπαράστανε ο Κανάς,

δικαστήριο διαχώρισε τον Τσιγαρίδα από τους συγκατηγορουμένους του, δεχόμενο ότι αυτός υπήρξε μέλος του ΕΛΑ, ενώ οι υπόλοιποι (εμμέσως

πλην σαφώς) όχι.

Αφού, λοιπόν, ο Τσιγαρίδας είναι αυτό που υποστηρίζει ο Κανάς και όχι αυτό που όλος ο κόσμος βλέπει, οι Κήνησεις Αλληλεγγύης, που εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν, «παίρνουν εντολές από άλλού».

Και οι «αριστεροί δικηγόροι» που κολλάνε; Πώς ξεπήδησαν στη μέση, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν την τιμητική τους; Μόλις άκουσαν την απόφαση -γράφει ο Κανάς- «κρέμασαν κάτι μούτρα σαν να 'ταν σε κηδεία! Φυσικά, το ακριβώς αντίθετο συνέβη, όμως γιατί πρέπει να βληθούν συλλίθδην δικηγόροι που έχουν δώσει μάχες σε δικαστικές αιθουσες, σε εισαγγελικά γραφεία και αστυνομικά τμήματα και οι οποίοι έχουν υπερασπιστεί, με προσωπικό κόστος και κόπο και χωρίς λεφτά, δεκάδες διωχθέντες των κοινωνικών και πολιτικών ογών γνών:

Για τον ίδιο λόγο που βάλλεται και το κίνημα αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρατούμενους. Ο Κανάς προσπαθεί να αποδυναμώσει την πρόσφατη αθωωτική απόφαση για τον ΕΛΑ. Ο Κανάς συκοφαντεί τον Χρ. Τσιγαρίδα, έναν αγωνιστή που υπεράσπισε τις πολιτικές του επιλογές και έχει τη δική του συμβολή στη (σχετική) ανατροπή του κλίματος τρομολαγνείας. Ο Κανάς συκοφαντεί το κίνημα αλληλεγγύης, αυτό το μικρό κίνημα που ξεπήδησε μέσα από τους χώρους του αντικαπιταλιστικού αγώνα και σήκωσε την τελευταία τριετία το βάρος της αντίστασης στην τρομούστεριά και την κρατική τρομοκρατία. Ο Κανάς τα βάζει και με τους «αριστερούς δικηγόρους», λίγο μετά την έκδοση μιας προανηφορτικά ιστορικής

αθωωτικής δικαιοστικής απόφασης και πέντε μήνες πριν την έναρξη του εφετείου για την υπόθεση 17Ν. Επειδή, λοιπόν, ο Κανάς είναι ενεργούμενο (σκέτο ενεργούμενο, με πλήρη αδυναμία να σκεφτεί και να ενεργήσει αυτόνομα), νομίζουμε ότι σ' αυτή τη δεύτερη μεγάλη δίκη σκοπεύουν οι βολές κατά εκείνων των δικηγόρων που έχουν μια συγκεκριμένη διαδρομή και στη δικηγορία και στην πολιτικό κίνημα. Πολύ φοβόμαστε ότι ζούμε τα πρώτα βήματα μιας νέας «βεζυρογλιάδας» με πρόσκοπο τον Κανά. Οταν αυτός «κουραστεί», για σκυτάλη θα περάσει σε άλλους

Τα γράφουμε όλ' αυτά, γιατί πιστεύουμε πως δεν πρέπει να περάσουν στο ντούκου. Το κίνημα αλληλεγγύης οφελεί να πάρει τα μέτρα του, τσακίζοντας εν τη γενέσει τους όλες τις προσπάθειες συκοφάντησης και σπιλωσης αγωνιστών καχώρων αντίστασης. Αν δεν το κάνει έγκαιρα, θα αποπολιτικοποιηθεί την ίδια την έννοιο της αλληλεγγύης (μετατρέποντάς την σε οινοεί φιλανθρωπία) και θα αναγκαστεί να τρέχει πίσω από τα γεγονότα.

ΥΓ: Είναι η τρίτη φορά που ο Κανάς επικαλείται τον Γιάννη Σερίφη ως υποστηρικτή των απόψεών του. Η πρώτη ήταν στο δικαστήριο, η δεύτερη ήταν σε μια πρόσφατη εκδήλωση της Συσπείρωσης Ενάντια στην Κρατική Τρομοκρατία στο Πολυτεχνείο (όπου διαβάστηκε «επιστολή Κανά», αίτημα που υποστήριξε ο Γ. Σερίφης, με αποτέλεσμα την κακήν-κακώδια λύση της εκδήλωσης), η τρίτη είναι με το άρθρο στο «Πρώτο Θέμα». Πώς πρέπει, άραγε, να ερμηνεύσουμε τη σιωπή του Γ. Σερίφη;

Δυο παλτά και ένας τροχονόμος

ΚΟΡΑΚΙ ΣΦΥΡΑ ΤΟ

Σύντροφοι αναγνώστες, δεν έχετε κάνει λάθος. Διαβάζετε την αθλητική και όχι την πολιτιστική στήλη της «Κ». Ο τίτλος μπορεί να παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, αναφέρεται όμως σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Οσοι παρακολουθήσατε το φιλικό αγώνα Λίβερπούλ – Ολυμπιακός θα έχετε ήδη καταλάβει σε τι αναφέρομαι. Για όσους δεν είδαν τον αγώνα αλλά και για τους μη μυημένους αναφέρομαι σε τρία από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού. Τον Καψή, τον Κωνσταντίνου και τον Βέλγο τερματοφύλακα Λέμενς.

Η παρουσία των παραπάνω παίχτων στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν επιεικώς αποράδεκτη και ο προπονητής τους δεν τρέπει να αισθάνεται άνετα. Για διαφορετικούς λόγους ο κάθε παίχτης, αν συνεχίσουν να παρουσιάζουν την ίδια εικόνα και στα επόμενα παιχνίδια, θα είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος για τον Σόλιντ. Ο Βέλγος είδε μια από τις επιλογές του (και μάλιστα στη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα) να αποδεικνύεται πολύ λίγη, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τον Νικοπολίδη. Ο Λέμενς έχει βέβαια το ελαφρυντικό ότι είχε κάνει μόνο δυο προπονήσεις με την ομάδα, όμως τα λάθη που έκανε και από τα οποία προήλθαν δυο γκολ για τη Λίβερπούλ δεν ήταν θέμα συνενόησης με τους αμυντικούς του αλλά καθαρά προσωπικά του λάθη. Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ο προπονητής των ερυθρόλευκων θα του δώσει τις ευκαιρίες που χρειάζονται ώστε να κερδίσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Νικοπολίδης (ο οποίος βέβαια στη θητεία του στον Παναθηναϊκό είχε δειξει ιώβεια υπομονή πίσω από τον Βάντζικ) και κυρίως οι οπαδοί της ομάδας, που τον θεωρούν παίχτη – τρόπαιο από την αέναη κόντρα με τον Βάζελο.

Για τους δυο Μιχάληδες τα πράγματα είναι διαφορετικά αλλά το πρόβλημα εξίσου μεγάλο. Οι δυο παίχτες ήταν εκτός σχεδίων του Σόλιντ και αποτελούν μεταγραφές του Κόκκαλη. Τον Καψή ο προπονητής τον δέχτηκε καλά, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει στην αμυντική

γραμμή, αλλά ο παίχτης παρουσιάστηκε αρκετά βαρύς και κουρασμένος και δύσκολα θα μπορέσει να βρει θέση στην ομάδα, αφού στην ίδια θέση αγωνίζονται ο Σούρερ και ο Ανατολάκης (ο οποίος πρέχεται από ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα και είναι από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας). Με τα σημερινά δεδομένα, στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται ένας πρωταθλητής Ευρώπης και αυτό δεν νομίζω να αρέσει στον Κόκκαλη, ο οποίος δεν φημίζεται για την στήριξη που προσφέρει στους προπονητές.

Για τον έτερο Μιχάλη, που οι εφημερίδες τον παρουσιάζουν σαν το νέο ίνδαλμα των ερυθρόλευκων οπαδών, τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα. Ο Σόλιντ έχει κάνει ήδη, εμμέσως πληγ σαφώς, αρνητικές κρίσεις για τον παίχτη και δεν κρύβει ότι για τη θέση του φρουνταριστού σέντερ – φορ προορίζει τον Ιβερσέν. Η δήλωσή του «θέλω τον Ιβερσέν, γιατί δεν έχω παίχτη με τα δικά του προσόντα» αποτελεί έκεκαθαρη αμφισβήτηση της αγωνιστικής αξίας του Μιχάλακη και πάγωσε τα χαμόγελα των γαύρων που πανηγύριζαν, επειδή πήραν έναν ακόμη παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς για τον Κόκκαλη και τους οπαδούς, η αγωνιστική παρουσία του Κωνσταντίνου στο φιλικό με τη Λίβερπούλ ήταν απογοητευτική και το «μεγάλο όπλο» της ερυθρόλευκης ομάδας ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του έως αριστερά στον πάγκο.

Και επειδή έκανα μαύρη την καρδιά των οπαδών του Ολυμπιακού, θα κλείσω με κάτι θετικό. Πολύ καλή ήταν η αγωνιστική παρουσία του Γιαγιά Τουρέ, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού και να καπαρώσει τη θέση του ανασταλτικού αμυντικού μέσου (αυτό σημαίνει τον παραπλησμό του Στολτίδη), αφού εκτός των άλλων έδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί αρκετά καλά με τον Ρίβαλντο.

✓ Η θερινή ραστώνη (το σημερινό φύλλο είναι το τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές) δεν έχει επηρέασε αρνητικά τη στήλη η οποία συνεχίζει οικόπεδη την φανέλα

προσπάθεια για την έγκαιρη, έγκυρη και κυρίως την εναλλακτική πληροφόρηση. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια σημαντική αποκάλυψη που αφορά τον υπουργό Αποσχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πάνο Παναγιωτόπουλο. Σύντροφοι αναγνώστες, σας αποκαλύπτω ότι το προσωνύμιο «κόκκινος Πάνος» συνδέεται άμεσα με το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελεί έναν ακόμη σύνδεσμο διαπλοκής του Κόκκαλη με την κυβέρνηση Καραμανλή (τζάπιτα, αδέλφια Βάζελοι, πανηγυρίζαμε για τη νίκη του Μπουχέσα στις εκλογές και πιστεύαμε ότι θα βάλει τον Σωκράτη στη φλοκή και τον στηρίζαμε). Επειδή ήδη διακρίνω μια απορία στο πρόσωπό σας, αναφέρομαι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης που πρωθεί η κυβέρνηση. Συνεχίζεται να απορείτε και να αναφωτίσετε πώς συνδέεται ο Ολυμπιακός με το ασφαλιστικό. Η απάντηση απλή και μονολεκτική: Ρίβαλντο.

Οπως όλοι γνωρίζετε, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ήρθε στην Ελλάδα για να συμπληρώσει κάπι λίγα ένστημα που του ελείπαν και να πάρει τη σύνταξή του. Δυστυχώς για εμάς τους Βάζελους, εκτός από τα ένστημα που κόλλησε, έπαιξε και μπάλα και βοήθησε αφάνταστα την ομάδα του στην προσπάθεια της να κατακτήσει τον τίτλο. Και ενώ περιμέναμε ότι θα έπαιρνε τη σύνταξή του και θα πήγαινε στο καλό να τη χαρεί με τη γυναίκα του και τα παιδάκια του, άρχισε να στήνεται το κόλπο με την αύξηση των ορίων ηλικίας και η σύνταξη του Ρίμπο αναβάλλεται επ' αριστον. Με άλλα λόγια, ο Ρίβαλντο θα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον γαύρο και να ανεβάζει στροφές, ελπίζοντας ότι θα τον καλέσουν και πάλι στην Εθνική Βραζιλίας στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση, εκτός από τα όρια ηλικίας, αποφάσισε να προωθήσει και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ζεκινώντας από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Ο ΟΤΕ αποτελεί έναν από τους βασικότερους χορηγούς του Παναθηναϊκού και διαφημίζεται στην φανέλα

Κούπα πατρίδης

ΥΓ: Ορισμένοι θα υποστηρίξουν ότι η στήλη δεν έχει δίκιο στις αποκαλύψεις της για τον «κόκκινο Πάνο», αφού υπεύθυνος υπουργός, τόσο για το ασφαλιστικό όσο και για την εθελουσία έξοδο στον ΟΤΕ, είναι ο Αλογοσκούφης. Σεβαστή η άποψη τους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι η στήλη είναι αθλητική και συνεπώς είναι φυσιολογικό να μπερδεύει τις αρμοδιότητες του κάθε υπουργού (εδώ μπερδεύουν οι υπουργοί της κυβέρνησης τις αρμοδιότητές τους). Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου, είναι συλλογική και όχι ατομική. Και για όσους επιμένουν ακόμη ότι κάνει λάθος η στήλη, συνεχίζω τις αποκαλύψεις. Το σχέδιο που αναφέραμε παραπάνω το οποίο συνεχίζει οικόπεδη την φανέλα



Οιούλιος κλείνει με πολλές επανεκδόσεις ταινιών και μόδιο πρεμιέρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε επαναλήψεις, παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον, όχι τόσο γιατί άντεξαν στο χρόνο όσο γιατί από τις νέες ταινίες που βγαίνουν συνολικά κάθε χρόνο μόνο ένα 5% αξίζει τον κόπο. Σας θυμίζουμε, λοιπόν, ότι επανέρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες «Οι εντιμότατοι φίλοι μου Νο 2», «Ο τοχυρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές», «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τραίνα να περνούν», «Ο πορτοφολάς» και «Μαχαίρι στο νερό».

Κατά τα άλλα, έχουμε το «Edison», μια ιστορία διαφθοράς και διαπλοκής που διαδραματίζεται στην αμερικανική πόλη Edison. Δυο μεγάλα ονόματα, ο Κέβιν Σπέισι και ο Μόργκαν Φρίμαν, προσπαθούν άδικα να περισώσουν αυτή την αστυνομική περιπέτεια που φιλοδοξεί να μοιάσει στο «Σέρπικο» και το «Λος Αντζελες εμπιστευτικό», χωρίς να τα καταφέρει. Και ενώ ζεκινάει κάπως κολά, στο τέλος καταλήγει στο κλασικό πιστολίδι των B-movies.



Είναι αστείο που ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μπερκ ευελπιστεί ότι οι θεατές θα σκεφτούν την ταινία του και την επόμενη μέρα και ότι θα θελήσουν να δουν και την επόμενή του! Εμείς τουλάχιστον την ζεχάσαμε ένα τέταρτο μετά το τέλος της!

Αυτή την Παρασκευή βγαίνει και η ελληνική ταινία του Στέργιου Νιζήρη «Είναι ο θεός μάγειρας». Πρόκειται για την ιστορία ενός νέου άνδρα που αφού περιπλανήθη σε διάφορες δουλειές ανακαλύπτει τελικά ότι το ταλέντο του βρίσκεται στη μαγειρική. Ζεκινώντας από χαμηλά ανεβαίνει στην κορυφή του επαγγελματού, όμως αναζητώντας την τελειότητα χάνει τον εαυτό του και τη γείωσή του με τ' απλά πρόγματα.



Η ταινία κινείται με ευκολία ανάμεσα στο κωμικό και το παράδοξο, φιλοδοξεί να λειτουργήσει μεταφορικά σχετικά με το πόσα πρόγματα αξίζει να θυσίασει κανεί

Λίγο πριν ο Παναγιωτόπουλος καταθέσει το εργασιακό νομοσχέδιο, ο Πολυζωγόπουλος έκανε μια ύστατη έκκληση «διαλόγου»: Αναβάλτε την κατάθεση του νομοσχέδιου για λίγο -ένα 10ήμερο είναι αρκετό- να γίνει διάλογος, να το συζητήσει και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να δούμε πώς μπορούμε να το διαμορφώσουμε, και μετά καταθέστε το. Ο Παναγιωτόπουλος δεν δέχτηκε την πρόταση, ο ΣΕΒ «έφτυσε» τη ΓΣΕΕ προσερχόμενος στη συνάντηση που αυτή ζήτησε και το νομοσχέδιο πήρε το δρόμο της Βουλής. Εκτοτε, το βασικό επιχείρημα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας είναι ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει τον κοινωνικό διάλογο» και «νομιμοθετεί μονομερώς και για χάρη μόνο των εργοδοτών».

Ομως, «κοινωνικός διάλογος» γίνεται, έστω κι αν περνάει σε δεύτερο φόντο. Και είναι αυτός ο «κοινωνικός διάλογος» ένα από τα βασικά προπαγανδιστικά όπλα του Παναγιωτόπουλου που, αν δεν ήταν τόσο αλαζόνας, θα μπορούσε προ-

συνεδριάσεις ολοκλήρωσε τις εργασίες της η ειδική επιτροπή που συνεστήθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΚΕ, η ΕΕ διαμόρφωσε την εισήγησή της στην Ολομέλεια σε μια συνεδρίαση και η Ολομέλεια δεν χρειάστηκε περισσότερο από μια συνεδρίαση για να καταλήξει στην υπ' αριθ. 136 Γνώμη της ΟΚΕ, με ημερομηνία 25/7/05, την παραμονή της έναρξης της συζήτησης του νομοσχέδιου στη Βουλή. Ολα έγιναν νομότυπα και με πινεύμα συνεργασίας προς την κυβέρνηση. Ο θεσμός ΟΚΕ για μια φορά ακόμη άρθρικε στο ύψος της ύψιστης αποστολής του, με πλήρη συναίνεση όλων των «κοινωνικών εταίρων».

Στη γενική αξιολόγηση του νομοσχέδιου υπάρχει ένα προϊόν ύμνος στον «κοινωνικό διάλογο», ψηφισμένο ομόφωνα (δηλαδή, με συμφωνία και της ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ):

«Η ΟΚΕ η οποία έχει ως δομικό στοιχείο του ρόλου της τον κοινωνικό διάλογο, επιθυμεί να τονίσει ότι ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι

συνεδριάσεις ολοκλήρωσε τις εργασίες της η ειδική επιτροπή που συνεστήθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΚΕ, η ΕΕ διαμόρφωσε την εισήγησή της στην Ολομέλεια σε μια συνεδρίαση και η Ολομέλεια δεν χρειάστηκε περισσότερο από μια συνεδρίαση για να καταλήξει στην υπ' αριθ. 136 Γνώμη της ΟΚΕ, με ημερομηνία 25/7/05, την παραμονή της έναρξης της συζήτησης του νομοσχέδιου στη Βουλή. Ολα έγιναν νομότυπα και με πινεύμα συνεργασίας προς την κυβέρνηση. Ο θεσμός ΟΚΕ για μια φορά ακόμη άρθρικε στο ύψος της ύψιστης αποστολής του, με πλήρη συναίνεση όλων των «κοινωνικών εταίρων».

Η ΟΚΕ πιστεύει ότι έχει και τη θεσμική κάλυψη και την ουσιαστική διάθεση να συνεισφέρει σε αυτήν την αναγκαία προσπάθεια! (!!!)

Για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις (δεύτερο τμήμα του νομοσχέδιου) η Γνώμη είναι ομόφωνα θετική. Σε ό,τι αφορά τις επιμοχες διατάξεις του νομοσχέδιου (υπερωρίες, διευθέτηση) η Γνώμη περιλαμβάνει δυο απόψεις. Η ΟΚΕ δεν αποφασίζει με πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αλλά -ως γνωμοδοτικό όργανο- καταγράφει όλες τις απόψεις, χωρίς μάλιστα να αναφέρει ποιοι υποστηρίζουν τη μια και ποιοι την άλλη απόψη. Διαβάζοντας κανείς τις δυο απόψεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καταλαβαίνει αμέσως ότι η μια απήχει τις απόψεις της ΓΣΕΕ και από το

ώριμο αίτημα αλλογής της υφιστάμενης κατάστασης, υιοθετεί τις ρυθμίσεις του, αλλά εμμένως πλην σαφώς τις χαρακτηρίζει ανεπαρκείς. Ζητά 8 ώρες υπερεργασία και για τους εργαζόμενους πενθήμερο. Θεωρεί ότι η ρύθμιση για τη διευθέτηση θέτει περιορισμούς που δεν τίθενται από την οδηγία 2003/88/EK και ζητά να θεοπιστεί ένα ακόμη τετράμηνο διευθέτησης. Ζητά περιορισμό του δικαιώματος άρνησης του εργαζόμενου, γιατί μπορεί ακόμα και μια άρνηση να ματαιώσει τη διευθέτηση σε ένα ολόκληρο τμήμα. Θεωρεί «εντελώς αδικαιολόγητη» την επιαύξηση των ποινικών κυρώσεων, διότι «αφήνει τους νομίμους εκπρόσωπους των επιχειρήσεων εκτεθειμένους σε εκβιασμούς»!

Παίρνει, λοιπόν, ο Παναγιωτόπουλος τη Γνώμη της ΟΚΕ με τις δυο διαφορετικές Απόψεις και την κάνει σημαία της προπαγανδιστικής του εκστρατείας. Παρουσιάζεται ως ο υπουργός που δεν νομιμοθετεί με βάση τα αικατία σενάρια, που διατυπώνονται μάλιστα και από το

■ Γνώμη της ΟΚΕ για το νομοσχέδιο Παναγιωτόπουλου

Η ταξική συνεργασία στην πράξη

παγανδιστικά να τα πάει καλύτερα. «Κοινωνικός διάλογος» γίνεται στην περιβόητη ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), όργανο θεσμικού (υποχρεωτικά πρέπει να εκφέρει «Γνώμη», πριν τη συζήτηση τέτοιων νομοσχεδίων στη Βουλή), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των καπιταλιστών και των εργαζόμενων. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη διαδικασία συζήτησης και έκφρασης γνώμης από την ΟΚΕ, αλλά συμμετέσχε ενεργά σ' αυτή.

Ο Παναγιωτόπουλος έστειλε το νομοσχέδιο στην ΟΚΕ στις 15/7/05 και ζήτησε τη γνωμοδότησή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η ΟΚΕ όχι μόνο δεν αρνήθηκε να ανταποκριθεί στο υπουργικό αίτημα, αλλά δεν αμφισβήτησε καν τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η οποία δεν προέκυπτε από πουθενά. Η ΓΣΕΕ, που ζήτησε αναβολή έστω και δεκαπέμερη για να γίνει «διάλογος», δέχτηκε να συνεδριάσει η ΟΚΕ με τη διαδικασία κατεπείγοντος! Ετοι, σε τρεις

υημίς και μακροχρόνια πιο απόδοτικός τρόπος για την πρόληψη, αντιμετώπιση και επίλυση των διαφορών και αντίθετων απόψεων που παρουσιάζονται στην προείδηση των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Οπως και στο παρελθόν είχε τονίσει (και μάλιστα με την ευκαιρία Σχ/Ν που είχε το ίδιο αντικείμενο), η ΟΚΕ επαναλαμβάνει την ανάγκη σεβασμού των αρχών του κοινωνικού διάλογου ως αναγκαίου μέσου επίτευξης συναίνεσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων κατά το σχεδιασμό νομοθετικών αλλογών των εργασιακών σχέσεων.

Πράγματι τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχει καταδειχθεί ότι ο κοινωνικός διάλογος λύνει με ιδιαίτερη επιτυχία τα προβλήματα, συνεισφέρει στην δρομολόγηση και τη διαχείριση των αλλογών και διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών οδηγώντας προοδευτικά στην ανάπτυξη ώριμων σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων κατά το σχεδιασμό νομοθετικών αλλογών των εργασιακών σχέσεων.

Πρόσφατα η αρνητική εμπει-

η άλλη τις απόψεις του ΣΕΒ.

Η απόψη της ΓΣΕΕ (Β' Απόψη, επειδή συγκέντρωσε λιγότερες ψήφους) είναι η γνωστή: Εχουμε να κάνουμε με «ακραία παρέμβαση του νομοθέτη στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπέρ των εργοδοτών και σε βάρος των εργαζόμενων». Σε ό,τι δε αφορά το διευθυντικό δικαίωμα και τη ρύθμιση των διαφωνιών εργοδοτή-εργαζόμενων για τη διευθέτηση, θα έπρεπε να προβλέπεται παραπομπή στη διατησία του ΟΜΕΔ. Φυσικά, κάθετη αντίθεση της ΓΣΕΕ στη διευθέτηση, άρνηση της απόψη αρχών, δεν υπάρχει. Αυτά είναι για τα προπαγανδιστικά κείμενα, όχι για τις προτάσεις που υποβάλλονται σε σοβαρά θεσμικά όργανα, όπως η ΟΚΕ.

Η Α' Απόψη, που απήχει απόψεις των εργοδοτών φρέων, κάνει κριτική στο νομοσχέδιο από δεξιά. Μάλιστα, κριτική εξαντλητική, στο σύνολο και κατ' άρθρο. Χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως «απάντηση στο

θεσμικό όργανο κοινωνικού διάλογου, αλλά προσεκτικά, ήπια, φροντίζοντας να κινηθεί σε απόσταση και από τα δύο μέρη, χωρίς να υιοθετεί τις ακραίες θέσεις ούτε του ενός ούτε του άλλου. Ο Παναγιωτόπουλος εμφανίζεται ως ο πολιτικός που έχει το θάρρος να απορρίπτει αιτήματα του ΣΕΒ και να προστατεύει τους εργαζόμενους από την αυθαιρεσία των εργοδοτών, απειλώντας τους μάλιστα με αυστηρότερες ποινές, που οι ίδιοι δεν τις θέλουν. Ο Παναγιωτόπουλος λέει: η ΟΚΕ, με συμμετοχή όλων των φορέων, μου έφερε μια Γνώμη με δυο αντιτίθεμενες απόψεις. Δεν υιοθέτησε ούτε τη μία ούτε την άλλη, αλλά κινηθήκα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Αυτά είναι τα πραχτικά αποτελέσματα του «κοινωνικού διάλογου». Είναι ιδιαίτερα διδακτική σύνθησης Γνώμης της ΟΚΕ για το εργασιακό, γιατί η κυβέρνηση έχει εκφράσει την απόψη να περάσει μέσα από την ΟΚΕ τον «εθνικό διάλογο» για το Ασφαλιστικό.



Μνήμες ναζισμού

Η σκηνή, όπως περιγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, φέρνει στο νου εικόνες ναζισμού ή, για να έρθουμε στα πιο πρόσφατα, μνήμες από λατινοαμερικανικά φασιστικά καθεστώτα. Ασφαλίτες ζητούν από έναν άνδρα αστιατικής κατωγωγής να σταματήσει για έλεγχο. Αυτός το βάζει στα πόδια. Οι ασφαλίτες είναι πολλοί. Ξεφυτρώνουν από κάθε γωνιά του μετρό. Τον κυκλώνουν, τον ρίχνουν κάτω, ένας τον πατάει με το γόνατο στην πλάτη και ένας άλλος του φυτεύει πέντε σφαίρες στο κεφάλι. Φυσικά, εκρηκτικά πάνω του δεν είχε.

Ηταν ύποπτος, είχε σχέσεις με τους βομβιστές, τον παρακολουθούσαμε και αργότερα θα δώσουμε στη δημοσιότητα τα στοιχεία, δί