



**ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ  
ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  
ΓΑΖΑ 2008**



**ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ  
ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ**







## ■ Πόλεμος Ρωσίας-Γεωργίας

# Τυχαία σύρραξη ή εικόνες από το μέλλον;

Μόλις 36 ώρες χρειάστηκαν για να καταληφθεί ολόκληρη η Νότια Οσετία από το ρωσικό στρατό. Η αιφνιδιαστική επίθεση του γεωργιανού στρατού, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία ανακωχής που είχε υπογραφεί με τους οσετίους αυτονομιστές, με ρωσική διαμεσολάβηση, συντρίφτηκε από τα ρωσικά τεθωρακισμένα και βομβαρδιστικά εν τη γενέσει της.

Η ρωσική απάντηση ήταν τόσο όμεση που εξέπληξε τους πάντες. Μία μέρα μετά τη γεωργιανή επίθεση της 7ης Αυγούστου και το βομβαρδισμό της πρωτεύουσας Τσχινβάλι, ρωσικά τεθωρακισμένα εισβάλλουν στη Νότια Οσετία αναγκάζοντας το γεωργιανό στρατό σε άτακτη υποχώρηση. Οι διαβεβαιώσεις της Δύσης ότι «η Μόσχα δε θα φτάσει ποτέ σ' αυτό το σημείο», όπως υποστήριξε ο αμερικανόδουλος γεωργιανός πρόεδρος Μιχαήλ Σακασβίλι σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Ρεπούμπλικα», είχαν γίνει σκόνη. Τώρα οι Αμερικάνοι τον «αδειάζουν» διαφρένοντας (διά στόματος «συνεργατών της Ράις»), ότι η Κοντολίζα τον είχε προειδοποιήσει να μην επιτεθεί (όποιος θελεί το πιστεύει).

Η Ουάσινγκτον έσπευσε να κατηγορήσει τη Ρωσία για χρήση υπερβολικής και δυσανάλογης βίας, για να πάρει την πληρωμένη απάντηση από το ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέϊ Λαζαρόφ, ότι τέτοιες κατηγορίες είναι παντελώς απαράδεκτες όταν λέγονται από τα χειλή εκπροσώπου κράτους που έξερουμε τις ενέργειες του σε Ιράκ, Αφγανιστάν και Σερβία.

## ■ Ρωσικό ματ

Η ρωσική αρκούδα πέτυχε μία σημαντική νίκη, την πρώτη της νίκη στα πεδία των μαχών, 17 χρόνια μετά την κατάρρευση της πάλαι ποτέ κραταίας «ΕΣΣΔ». Κι αυτό χάρη στο παχινίδι με τη φωτιά, που έσπευσε να παιδεί το γεωργιανό καθεστώς, υπό αμερικανική καθοδήγηση (και με ισταηλιάν όπλα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Σακασβίλι). Θα πρέπει να είναι κανείς αφελής για να μην πιστεύει ότι πίσω από τη Γεωργία ήταν οι Αμερικανοί, που όχι μόνο σιγνοτάριζαν αλλά στήριζαν φανερά το γεωργιανό στρατό, με τον οποίο τις δύο τελευταίες βδομάδες του Ιουλίου διεξήγαγαν στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία «Αμεση Απάντηση 2008», σε γεωργιανή στρατιωτική βάση.

Αλαζονεία της «υπερδύναμης»; Τεστάρισμα της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής από τους αμερικανούς ανταγωνιστές της; Ο, τι και να ήταν, αυτή η σύγκρουση απετέλεσε ένα ισχυρό πλήγμα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Οχι μόνο κατάφερε να την κάνει «να βγάλει το σκασμό» (όπως τόσο αφοπλιστικά παραδέχτηκε αμερικανός αξιωματούχος στους «Τάιμς της Νέ-



ας Ύρκης»), αλλά και την απομόνωση, σε βαθμό που μέχρι και η «ευρωπαϊκή οικογένεια» να της έχει γυρίσει την πλάτη.

## ■ Οι ΗΠΑ στην απομόνωση...

Η άρνηση των ευρωπαίων ηγετών να παίζουν με το παχινίδι των κυρώσεων, παρά τις βρετανικές και τις αμερικανικές πιέσεις, απετελεσε τη χοριστική βολή για την αμερικανική «υπερδύναμη». Βλέπετε, η ενερ-



γειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη ρωσική αρκούδα ήταν πιο ισχυρή από τα ουρλιαχτά της Κοντολίζα, που δήλωνε ότι η φήμη της Ρωσίας ως «υπεύθυνου κράτους» έχει πλέον κουρελιαστεί. Μέχρι και η Πολωνία –η οποία ήταν υπέρμαχος των κυρώσεων– αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κραύτη. Η κυβερνησή της δήλωσε, διά στόματος υπουργού Εξωτερικών: «Ας μη συζητούμε για το πώς θα βλάψουμε τη Ρωσία, αλλά για το πώς θα βοηθήσουμε τη Γεωργία και τους ανατολικούς γείτονες της ΕΕ!»

Πέρα, όμως, από την απομόνωση των Αμερικανών από τους ευρωπαίους συμμάχους τους, η Ρωσία πέτυχε κι άλλη μια νίκη. Να συσπειρώσει ακόμη περισσότερο γύρω της τις πρώην «σοβιετικές δημοκρατίες» που έχει καλέσεις μαζί τους, αλλά και να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσες σκοπεύουν να ενταχτούν στο NATO και να τα βάλουν με τη ρωσική αρκούδα. Η χώρα με τις μεγαλύτερες ενεργεια-

κές πηγές, το Καζαχστάν, έσπευσε να στηρίξει τη Μόσχα, αν και φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις στο έδαφός της. Το ίδιο έκανε και η Κιργιζία. Το Αζερμπαϊτζάν (το οποίο μάλιστα συμμετείχε μαζί με τη Γεωργία στα στρατιωτικά γυμνάσια που έγιναν τον Ιούλιο) κράτησε αποστάσεις από το αντι-ρωσικό μέτωπο. Κι αυτό έχει

ιδιαίτερη σημασία, γιατί το Αζερμπαϊτζάν είναι από τις χώρες που αποτελούν μήλον της έριδος μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, καθώς αποτελεί έναν από τους εναλλακτικούς δρόμους μεταφοράς του πετρελαίου του Καυκάσου, μέσω του ογκώπου που ξεκινά από την πρωτεύουσα του Μπακού, περνά από την πρωτεύουσα της Γεωργίας (Τιφλίδα) και καταλήγει στο τουρκικό λιμάνι Τσεχίδαν. Ενώ η Ουκρανία, που μαστίζεται από πολιτική κρίση μετά την κατάρρευση του «πόρτοκαλί» κυβερνητικού συνασπισμού, δυσκολεύεται πάρα πολύ να τραβήξει το σκοινί κόντρα στη Ρωσία (η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει τις στρόφιγγες και να παγώσει τη χώρα).

## ■ ...και η Ρωσία στην αντεπίθεση

Ο πόλεμος αυτός, λοιπόν, έδωσε την ευκαιρία στη Ρωσία να περάσει στην αντεπίθεση. Και βέβαια, ό,τι κατάκτησε στα πεδία των μαχών

τίας, ύστερα με τις δηλώσεις του ρώσου προέδρου Μεντβέντεφ, ότι η Μόσχα δε φοβάται να πεταχτεί έξω από τους G8 ή να ζήσει ένα νέο «Ψυχρό Πλέμε»). Τέλος, με τις διαρκείς απειλές κατά της Πολωνίας, ότι αποτελεί «πυρηνικό στόχο» εφόσον εγκαταστήσει τα συστήματα της «αντιπυραυλικής αστίδιας» των ΗΠΑ. Απειλές που συνοδεύτηκαν με την επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση ενός υπερσύγχρονου πυραύλου PC-12M «Τοπολ» (που σημάνει «λευκά» στα ρωσικά) με βεληνεκές 11.000 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τους Ρώσους αξιωματούχους, ο πύραυλος αυτός θα μπορεί να διαπεράσει την αντιπυραυλική αστίδια που ήδη στήνουν οι Αμερικανοί σε Τσεχία και Πολωνία.

Ταυτόχρονα με τον τσαμπουκά, η Ρωσία ρίχνει γέφυρες στην ΕΕ, δηλώνοντας ότι επιζητεί «διεθνή αστυνομική δύναμη» στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ (Οργανισμός Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη), η οποία θα ελέγχει τις διακριτικούμενες περιοχές και στην οποία είναι έτοιμη να συμμετάσχει!

## ■ Στο βωμό ενός άδικου πολέμου

Ο πόλεμος-αιστραπτή μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας έχει πλέον τελειώσει. Για μια ακόμα φορά η ανθρωπότητα παρακολούθησε από τα μήνια ένα σφαγείο με τους νεκρούς να φτάνουν ίσως και τους 2.000 και δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Πρόκειται για έναν άδικο απ' όλες τις πλευρές πόλεμο, που έδειξε για μια ακόμη φορά σε όλη την υφήλιο τον τρόπο με τον οποίο, σε τελευταία ανάλυση, «λύνουν» τα προβλήματά τους οι ιμπεριαλιστικές χώρες: με τις οβίδες από τις κάνες των πυροβόλων τους. Μπορεί η Ράις να υποστηρίξει ότι κουρελιάστηκε η «φρήμη της Ρωσίας», στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό.

Η Ρωσία είναι και παραμένει μια ιμπεριαλιστική δύναμη που έχει δείξει και πλαισίο (βλέπε Τσετσενία) πώς «λύνει» τα προβλήματά της. Αυτό που κουρελιάστηκε είναι το κουτόχορτο περί «ασφαλούς κόσμου» και «αποτροπής των πολέμων μέσω του διεθνούς διαλόγου», με το οποίο εδώ και δύο δεκαετίες «τάιζον» σε υπερβολικές δόσεις την υφήλιο τα ποπαγαλάκια των αστικών καθεστώτων. Μπορεί ο «πόλεμος των πέντε ημερών» να τελειώσε, όχι όμως και η πολεμική ένταση, που θα αυξάνεται όσο η Ρωσία θα διεκδικεί (και με τα όπλα) το ρόλο που πιστεύει ότι της αρμόζει στη διεθνή σκακιέρα. Οσοι χάρονται με τη ρωσική νίκη, πιστεύοντας ότι θα λειτουργήσει σαν αντίβαρο στην αμερικανική «παντοκρατορία», ας το ξανασκεφτούν. Στην εποχή του ιμπεριαλισμού δεν συγχωρούνται τέτοιες αυταπάτες...



## Ζητείται αντίσταση

Οι διεθνείς οργανισμοί του χρηματιστικού κεφάλαιου μιλούν πλέον για «ύφεση στην ευρωζώνη» πιο βαθιά απ' αυτή που πλήττει την αμερικανική οικονομία.

**Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπει κατρακύλα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κάτω από το 3% (στο 2,7%) για το 2009.**

Δεν περιμένουμε, βέβαια, από κεφαλαιοκρατικούς μηχανισμούς να χρησιμοποιήσουν τη λέξη κρίση. Αυτή είναι εξοβελισμένη από το λεξιλόγιό τους, όπου υπάρχει χώρος μόνο για τη λέξη ύφεση. Ομως, το παιχνίδι των λέξεων δεν έχει καμιά σημασία μπροστά σε μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε να διαμορφώνεται κάθε μέρα μπροστά μας.

Η ακρίβεια θερίζει στην αγορά και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία υπογράφει συμβάσεις του ενός ευρώ. Η ανεργία φουντώνει, εξαιτίας της πτώσης όλου του φάσματος της παραγωγικής δραστηριότητας, και οι επίσημες στατιστικές τη δείχνουν να μειώνεται. Η κυβέρνηση κατακρεούργησε τα ασφαλιστικά δικαιώματα του συνόλου των εργαζόμενων και τώρα ετοιμάζεται να καταργήσει στην ουσία το θεσμό των Βαρέων και Ανθυγειενών, όταν οι θάνατοι από εργατικά «ατυχήματα» ξεπερνούν τους 100 το χρόνο και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν, χωρίς να καταγράφονται πουθενά. Το ένασμα για μια νέα φοροεπιδρομή δόθηκε ήδη με το νομοσχέδιο Αλογοσκούφη και η συνέχεια έπειται, με νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους.

Τίποτε απ' όλ' αυτά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει. Πρόκειται για φυσικές, ενστικτώδεις αντιδράσεις μιας κυβέρνησης του κεφάλαιου σε συνθήκες κρίσης. Η κρίση προκαλεί προβλήματα, δημιουργεί βάρος. Αυτά πρέπει να φορτωθούν στις πλάτες των εργαζόμενων. Αυτό το καθίκον καλείται να διεκπεραιώσει κάθε αστική κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα είναι προπαγάνδα που ανάγεται στη σφαίρα της αστικής πολιτικής και έχει διπλό στόχο: από τη μια να ελαχιστοποιήσει τις κοινωνικές αντιδράσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διαχείρισης, και από την άλλη να μειώσει την πολιτική φθορά της κυβέρνησης.

Το έργο αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Η αναγωγή στη σφαίρα της αστικής πολιτικής και των θεσμών της λειτουργεί ως αμορτισέρ που αποσβαίνει τους κοινωνικούς κραδασμούς. Ως υπνωτικό που κρατάει το κοινωνικό υποκείμενο καθηλωμένο στον καναπέ του: Ποιος είναι ο καλύτερος να μας κυβερνήσει; Τι να ψηφίσω την επόμενη φορά; Μήπως είναι προτιμότερη μια συμμαχία κομμάτων κι αν ναι ποια πρέπει να είναι αυτή; Ακόμα και οι αναφορές σε κοινωνικές αντιστάσεις και αγώνες υποτάσσονται στο πολιτικό-κοινωνιούλευτικό παιχνίδι.

Ζητούμενο, όμως, είναι οι πραγματικές ταξικές αντιστάσεις, χωρίς πολιτικάντικες διαθλάσεις, χωρίς όρους και όρια.



### ■ Φερεγγυότητα

Πριν από ένα χρόνο, ο Καραμανλής προκήρυξε πρώηνες εκλογές, επειδή – όπως έλεγε – δια κατήρτις έναν κρίσιμο κρατικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του 2008 δεν περιλάμβανε εκπλήξεις. Ήταν στην ίδια ρότα με αυτούς των προηγούμενων ετών. Ο προϋπολογισμός του 2009, όμως, φέρνει ένα πακέτο από ξεγυρισμένα φοροχαράτσια, που τα ανακοινώνει κάθε μέρα ο Αλογοσκούφης, προετοιμάζοντας το κλίμα. Φοροχαράτσια που ουδέποτε προανήγγειλε η κυβέρνηση. Αντίθετα, μέχρι και πριν μερικούς μήνες, ο Αλογοσκούφης διαβεβαίωνε ότι η ελληνική οικονομία είναι τόσο δυνατή που δε χρειάζεται κανένα πρόσθετο μέτρο. Βέβαια, είναι αστείο να συζητάμε για φερεγγυότητα στα αστικά πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες τους, δε μπορούμε όμως να τα περνάμε και στο ντούκου.

### ■ Καραγκιοζλίκια

Τρίτη πρωί και ενώ το πόρισμα της Επιτροπής για τα Βαρέα και Ανδυγιεινά έχει διαρρεύσει και δημοσιεύεται ήδη σε εφημερίδες και ιστοσελίδες με κάθε λεπτομέρεια, η Φάνη Πάλλη-Πετραλία δηλώνει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ότι δεν το έχει υπόψη της, διότι δεν της έχει παραδοθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν παραλείπει, πάντως, και αυτή να αναφερθεί στους... τρίφτες χαμάμ, τους εισπράκτορες και τους καταμετρητές κερμάτων που δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στη λίστα των ΒΑΕ. Κάποια επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πλέον είναι το πρόβλημα; Αυτά μπορούσαν να διαγραφούν χωρίς να χρειάζεται καμιά επιτροπή, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν. Η «φασαρία» γίνεται για τα υπόλοιπα επαγγέλματα και χώρους εργασίας, για εκατο-

ντάδες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, που τους μισούς τουλάχιστον τους πετάνε έξω με εντελώς αυδιάρετα και αστήρικτα επιχειρήματα, χωρίς καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Όσα καραγκιοζλίκια και να κάνει η Πετραλία, δύσες φορές και να μιλήσει για τους ανύπαρκτους τρίφτες χαμάμ και κερματοκαταμετρητές, κανέναν δεν πρόκειται να πείσει. Η εργατική τάξη ξέρει και καλείται να [αντί]δρασει.

### ■ Εμπαιγμός

Μετά το νέο φοροχαράτσια και προκειμένου να δημαγωγήσει με την προπαγάνδα ότι κυνηγά τους φοροφυγάδες, ο Αλογοσκούφης ανακοίνωσε την επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία είχαν καταργηθεί το 2003, επειδή δεν απέδιδαν τίποτα, όπως είχε δηλώσει τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ποιους δα πιάσουν τα τεκμήρια; Ενδεχομένως κάποιους μικρομεσαίους, όχι πάντως τους μεγαλοκαρχαρίες. Γιατί αυτοί ζέρουν να κρύβουν πολύ καλά τα τεκμήρια της πολυτελείας τους διαβίωσης, είτε περνώντας τα στις επιχειρήσεις τους (οπότε έχουν διπλό κέρδος) είτε σε off shore εταιρίες. Ολες σχεδόν οι δαλαμηγοί που κοισμούν τις ανά την Ελλάδα μαρίνες είναι περασμένες σε τέτοιες εταιρίες, οπότε οι ιδιοκτήτες τους μένουν αφορολόγητοι.

### ■ Ξεφτίλες

Η κ. Αμανατίδη-Πασχαλίδη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφούλλεκτρια της Βουλής κατά την επίμαχη ψηφοφορία για το Σύνταγμα, δηλώνει ότι δεν είχε

Ανεβασμένα ψηλά στο στέγαστρο του «Άγιος Νικόλαος» (*Liberty*), όπου κατάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας και να σκαρφαλώσουν, οι δύο αυτοί γαβριάδες της Γάζας μας ζήτησαν να τους φωτογραφίσουμε. Πάζαρον σχηματίζοντας το σήμα της νίκης, σήμα κατατεθέν των ανθρώπων αυτής της ανυπότακτης λωρίδας γης.

Αυτό το σήμα το είδαμε έκτοτε χριστίδες φορές. Το βλέπαμε κάθε μέρα, όπου περνούσαμε, όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία μας. Ενα πλοτύ χαρόγελο, ένα σύντομο κούνιμα του χεριού για χαιρετισμό κι ύστερα το σήμα της νίκης. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι της Γάζας πιστεύουν ότι θα νικήσουν. Αυτή την πίστη κανένας δε μπορεί να τους πηγαίνει. Γ' αυτό και θα νικήσουν.

υποπέσει τίποτα στην αντίληψή της. Ομως, από το υπεράνω υποψίας (διότι προέρχεται από το κλειστό κύκλωμα της Βουλής και όχι από κρυφή κάμερα) βίντεο που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, ακούγεται καδαρά η κ. Αμανατίδη-Πασχαλίδη να ρωτά τον νεοδημοκράτη συνάδελφό της: «Κι αυτό το άλλαξε;» κι αυτός να της απαντά καταφατικά. Επομένως, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε πλήρη γνώση της ξεφτίλας και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, το κόμμα της είχε κάνει το κομπρεμί του με την κυβέρνηση, προσφέροντας

### ■ Ψευταράδες

«Δεν δίγονται καδόλου οι μισδωτοί και συνταξιούχοι», δήλωσε ο Αλογοσκούφης και οι κυβερνητικές τουντούκες το μεταδίδουν έκτοτε σε καδημερινή βάση, μπας και βρεδεί κανένας να τους πιστέψει. Ο λόγος για το νέο φοροεπαρκτικό πακέτο και τον κεφαλικό φόρο των 1.050 ευρώ που επιβάλλεται σε ελευθεροεπαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.

Αφεί, όμως, να σκεφτεί κανείς πόσοι εργαζόμενοι μισδωτοί αναγκάζονται να δουλεύουν με δελτίο παροχής υπηρεσιών, οπότε εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και διάφανες στο κεφάλι το φόρο του Αλογοσκούφη. Δε μιλάμε μόνο για τους μισδωτούς μηχανικούς των Πολυτεχνείων και ΤΕΙ, που η συντριπτική τους πλειονότητα δουλεύει με μπλοκάκι, αλλά και για καδαρά προλεταριακά στρώματα, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών.



















