



ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 601 - ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΙΟΥΝΗ 2010

1 ΕΥΡΩ

- ◆ **Οι Σιωνιστές χτύπησαν το Στόλο της Ελευθερίας**
- ◆ **Αιματηρή πειρατεία στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου**
- ◆ **Ηρωική αντίσταση στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara**
- ◆ **Δεκάδες νεκροί και τραυματίες αγωνιστές**
- ◆ **Συνένοχες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση**



ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 8-9



ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
**Μείον 80%**  
η σύνταξη

ΣΕΛΙΔΑ 10

«Διαπραγματεύσεις»  
για την ΕΓΣΣΕ

Εργατοπατέρες,  
δούλοι των  
καπιταλιστών

ΣΕΛΙΔΑ 7

Γενικό  
ξεπούλημα

ΣΕΛΙΔΑ 16

Σκανδαλολογία,  
σκάνδαλα και πολιτική  
κρίση

Εβγαλαν το τζίνι  
από το  
μπουκάλι

ΣΕΛΙΔΑ 3

Νοσοκομεία  
Ανώνυμες  
Εταιρίες

Ασύδοτοι οι  
φαρμακοβιο-  
μήχανοι

ΣΕΛΙΔΑ 12

Φθηνή  
δημαγωγία στο  
πλαίσιο του  
νέου σχολείου

ΣΕΛΙΔΑ 11

Δόγμα Μπους  
σε ριμέικ  
Ομπάρα

ΣΕΛΙΔΑ 4

# ΘΑΝΑΤΟΣ

## ΣΤΟ NAZI-ΣΙΩΝΙΣΜΟ

### ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

**ΤΟ ΕΠΙΤΕΙΟΛΟΠΟ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ**

5/6: Ημέρα περιβάλλοντος 5/6/1825: Δολοφονία Οδυσσέα Ανδρούτσου 5/6/1878: Γέννηση Φρανσίσκο «Πάντσο» Βίλα 5/6/1898: Γέννηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 5/6/1906: Ο Πιοτρ Στολίπιν διορίζεται πρωθυπουργός Ρωσίας 5/6/1919: Ελληνες πυρτοπολούν τουρκικά χωρά περί το Ödemiş και σκοτώνουν αμάχους 5/6/1947: Εξαγγελία σχεδίου Μάρκος 5/6/1968: Δολοφονία Ρόμπερτ Κένεντι 5/6/1969: Απόδραση Αλέξανδρου Παναγούλη από Μπαγιάτι, με βοήθεια του δεκανέα Μωράκη 5/6/1977: Αριστεροί αντάρτες εκδώκουν τη φιλοδοτική κυβέρνηση Μότσαου (Σεΐχελλες) 5/6/1998: Ο 28χρονος Μπόκαρι Μπάχο νεκρός από «εκφοβιστική πυρά» μεθοριακής περιπόλου 5/6/2004: Θάνατος Ρόβαλντ Ρέγκαν 6/6: Σουηδία: Ημέρα συντάματος-σημαίας (1523-1809) 6/6/1904: 22 νεκροί σε συγκρούσεις ανθρακωρύχων-αστυνομίας (Ντένιβερ) 6/6/1933: Απόπειρα δολοφονίας Ελευθέριου Βενιζέλου (Κηφισιά) 6/6/1936: Γενική αμνηστία στην Ελλάδα (πλήν κομμουνιστών) 6/6/1943: Εκτελεση 106 κομμουνιστών κρατουμένων στρατοπέδου Λάρισας (Κούρνοβο) 6/6/1943: Θάνατος Παντελή Πουλόπουλου 6/6/1944: Απόβαση συμμάχων στη Νορμανδία 6/6/1966: Δολοφονία ακτιβιστή Τζειμς Μέρεντιθ (ΗΠΑ) 6/6/1967: Η χούντα απαγορεύει πτώληση δίσκων και μετάδοση μουσικής του Μίκη Θεόδωράκη 6/6/1972: 422 ανθρακωρύχοι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο (Ροδεσίας) 6/6/1975: Εκκαθαρίσεις 400 αθηναίων δικηγόρων για συνεργασία με χούντα 7/6/1945: Καταδίκη κατοχικού πρωθυπουργού Τσολάκογλου σε θάνατο 7/6/1963: Ρήξη παλαιού-Καραμανλή για σχεδιαζόμενη επισκέψη του βασιλικού ζεύγους στο Λονδίνο 7/6/1968: Πρώτο θύμα της ΕΤΑ ο αστυνομικός Χοσέ Παρντίνες Αθάκι 7/6/1985: Στελέχος της PLO που είχε ξαναπυροβοληθεί, πυροβολείται στο Παγκράτι 7/6/1991: Ποινική δίωξη κατά υπευθύνων εφημερίδων που αναδημοσίευσαν προκήρυξη της 17Ν 7/6/1994: Εντοπισμός εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία Βελγίου (ΕΛΑ) 8/6: Ημέρα ωκεανών 8/6/1989: Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι ώστε να μη γίνει έκρηξη, στελνούνται σε φακελών στους δημοσιογράφους Δ. Ρίζο και Κυριάκο Διακογιάννη (ΕΛΑ) 8/6/2000: Εκτελεση Βρετανού Στρατιωτικού Ακολούθου Στίβεν Σόντερς (17 Ν) 9/6/1963: Παραίτηση Καραμανλή, φραγή στο εξωτερικό 9/6/1969: Σύλληψη Παναγούλη μετά από κατάδοση 10/6/1949: Απολύνονται από διάφορα στρατόπεδα χιλιού κομμουνιστές που υπέγραψαν δήλωση μετανοίας 10/6/1972: Παραπέμπονται στο στρατοδικείο επτά μέλη του «Κινήματος 20ής Οκτώβρη» 10/6/1975: Αποκαλύπτεται σχέδιο της CIA με την ονομασία «Chaos», με στόχο παρακολούθηση 300.000 Αμερικανών και διεύδυνση πρακτόρων στα κίνηματα των ΗΠΑ 10/6/1990: Επίθεση με ρουκέτα εναντίον της Πρόκτερ εντ Γκαμπτλ (17Ν) 10/6/2004: Θάνατος Ξενοφώντα Ζολώτα 11/6/1945: Αποκήρυξη Αρη Βελουχιώτη από την ΚΚΕ 11/6/1969: Έκρηξη βόμβας (ΔΑ) στο θέατρο «Ορβο», τέσσερις τραυματίες.

● Κράτος-τρομοκράτης, κράτος-δολοφόνος, κράτος-πειρατής ●●● Τώρα το τέρας δεν «δαγκώνει» μόνο Παλαιστίνιους και Λιβανέζους ●●● «Δαγκώνει» και πολίτες δυτικών χωρών ●●● Δωσιλογική κυβέρνηση, μόνο αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει στην κυβέρνηση Παπανδρέου ●●● Τι άλλο να περιμέναμε από μια κυβέρνηση που πούλησε τον ελληνικό λαό στο διεθνές χρηματιστικό κεφαλαίο; ●●● Τώρα πούλησε και τους έλληνες διεθνιστές και τα ελληνικά πλοία, που είναι ελληνικό έδαφος ●●● «Καταδικάζουμε την ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης κατά των αμάχων», δήλωσε ο Πεταλωτής ●●● Για να συμπληρώσει απνευστή: «Το Ισραήλ έχει μια συγκεκριμένη πολιτική και μια συγκεκριμένη τακτική» ●●● Και εμείς πρέπει να κάνουμε την κότα, ήδηλε να πει, αλλά κρατήθηκε ●●● Μόλις χύθηκε αίμα, ευαισθητοποιήθηκαν ξαφνικά και εκείνοι που τόσους μήνες παρακολούθουσαν την Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» ξύνοντας τη μύτη τους ●●● Ας σκεφτούν, όμως: αν στις προηγούμενες κι-



νητοποιήσεις ήμασταν πολλοί περισσότεροι, μήπως χυνόταν λιγότερο αίμα; ●●● Μήπως είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό και την αντίστασή του; ●●● Ο Αντρέας, ο ανίκητος μονομάχος, εξορμά για νέες περιπέτειες ●●● Δεν θα εφαρμόσουμε τίποτα περισσότερο απ' αυτά που περιλαμβάνει το Μνημόνιο, φωνάζει τώρα ●●● Καλά, προχθές δεν φώναζες ότι δεν θα εφαρμόσεις ούτε το Μνημόνιο; ●●● Ο τύπος δεν παιζεται ●●● Εχει κατανήσει ρεντίκολο ●●● «Οσο αναφορά στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»» ●●● Γ.

Πεταλωτής, press room, 31.5.2010 ●●● «Ο κ. Πάγκαλος σε μία συνέντευξη, είπε την άποψή του. Δεν τίθεται ζήτημα ή όχι των απόφεων του» ●●● Ο ίδιος, την ίδια μέρα ●●● Εχεις και πυρί Νομικής, τρομάρα σου ●●● Ούτε ο Γιωργάκης δεν μιλάει τέτοια Ελληνικά ●●● Ακόμη και για το σιωνιστικό έγκλημα ενάντια στο Στόλο της Ελευθερίας μόνος του έκανε συγκέντρωση ο Περισσός ●●● Στις 5:30 μαζεύτηκαν έως από την πρεσβεία του Ισραήλ τα Κνιτόπουλα, στις 7 δύος ο υπόλοιπος κόσμος ●●● Που ήταν πολύ περισσότερος, φυσικά

●●● «Η Ελλάδα δεν δα χρειαστεί επιπλέον μέτρα, εδοκά επώδυνα» ●●● Γ. Παπακωνσταντίνου, στην «Ελευθεροποιία» ●●● «Οχι, εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί όπως πρέπει» ●●● Γ. Παπακωνσταντίνου στη NET ●●● Ούτε το Μαντέιο των Δελφών να ήταν ●●● Φυσικά, όποιος δεν παραμυθίζεται ξέρει ότι νέα μέτρα δα παρδούν ●●● Το λέει και το Μνημόνιο ●●● «Από σήμερα στην κάλπη για να δυναμώσουν οι ταξικοί αγώνες» ●●● Τίτλος ολοσέλιδου άρθρου στο «Ριζοσπάστη» ●●● Χρειάζονται σχόλια; ●●● Τελικά τι σημαίνει το cabinet man, υπουργός ή ντουλαπάς; ●●● Την πάτησε ο Βαλυράκης, νόμισε πως έβγαλε λαργό κι είχε βγάλει χαρτοπετσέτα ●●● Και στενοχωρήθηκε και οργίστηκε ο Κινέζος ●●● Πού να το φανταστεί ο άνθρωπος, ότι οι στενότεροι συνεργάτες του τα πάιρναν από παντού ●●● Αυτός ήταν πάντοτε έντιμος και καθαρός ●●● Το ότι δεν υπάρχει Ελληνας που να τον πιστεύει ελάχιστα τον απασχολεί ●●● Αμ' ο Γιωργάκης, κι αυτός δεν είχε ιδέα ●

- ◆ Σοβαρότατο πρόβλημα υγείας (βορηκοίσ και εμβοές στ' αυτιά) έχει ο δάσκαλος Παναγιώτης Σάμιος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Αιγάλεω, που χτυπήθηκε με χειροβομβίδα κρότου λάμψης, στις 6 Μάη στο Σύνταγμα.
- ◆ «ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κόβουν δεσμούς με το παρελθόν», διαφρήμιζε το θέμα της πρωινής εκπομπής της NET. Εντάξει, εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Η νέα «κάθαρση» ετοιμάζεται...
- ◆ Πάξει κι αυτό. Δεν τίθεται θέμα ερμηνειών του Μνημονίου, καθώς όταν υπάρχουν αριθμοί υπάρχουν οριθμοί, δήλωσε ο Α. Λοβέρδος. «Και εμείς λέγαμε για το 2018, αλλά το Μνημόνιο λέει το 2015», είπε σε μια άλλη αποστοφή! Και τότε γιατί μας ζωνίζεις τόσες μέρες; Γιατί μας έλεγες ότι διαπραγματεύεσαι σκληρά ή
- ◆ Πάξει κι αυτό. Δεν τίθεται θέμα ερμηνειών του Μνημονίου, καθώς όταν υπάρχουν αριθμοί υπάρχουν οριθμοί, δήλωσε ο Α. Λοβέρδος. «Και εμείς λέγαμε για το 2018, αλλά το Μνημόνιο λέει το 2015», είπε σε μια άλλη αποστοφή! Και τότε γιατί μας ζωνίζεις τόσες μέρες; Γιατί μας έλεγες ότι διαπραγματεύεσαι σκληρά ή

**■ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΣΤΗΝ <<Κ>>**

● ○ Γ.Λ. 27 ευρώ



ότι συζητάς μαζί τους και θα τους πείσεις γιατί έχεις αναλογιστικές μελέτες; Εμείς την απάντηση τη δώσαμε από την πρώτη στιγμή: στήθηκε ένα αποπροσαντολιστικό παιχνίδι προπαγάνδας. Αν κάτι πρέπει να διδαχτούμε όλοι, είναι πως δεν πρέπει ποτέ να χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν.

◆ «Το υπουργείο δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Πολιτείας για να αποστέλλει λίγα λεπτά δημοσιότητα στα βραδινά δελτία των καναλίων». Η δήλωση έγινε από τη Λ. Κατσέλη και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβει κανείς ότι φωτογραφίζει τους Παπακων-

σταντίνου και Λοβέρδο, που έχουν μόνιμο στασιδί στα κανάλια. Δε μπορείς να πεις, μια ωραία απιστοφαίρα είναι όλοι και όλες στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

◆ Σχετικά με τη γνωστή επερώτηση Βάσως και άλλων εννέα Πασόκων για τη διευκόλυνση των «κερδοσκόπων» από την ΤτΕ, σχολίασε το «Ποντίκι»: «Στο υπουργείο Οικονομίας, που έχει αναλάβει να αποντήσει στην ερώτηση της Παπανδρέου, επικρατεί κλίμα συγκάλυψης, με της οδηγίες υπουργού και γενικού γραμματέα. Κλωθογυρίζουν την απάντηση για να καλύψουν την τράπεζα αρκούμενοι στις επόμενες «εξηγήσεις» της ΤτΕ.

Το ερώτημα είναι: Ξέρουν το θέμα, οπότε είναι συνένοχοι, ή δεν μπορούν να κατανοήσουν και σπεύδουν να καταχωνιάσουν, οπότε και πάλι είναι συνένοχοι διά παραλείψεως;». Μόνο ως ρητορικό μπορεί να γίνει δεκτό το ερώτημα. Γιατί δεν δούμε το καλάθι της νοικοκυράς, που αφορά πολύ περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα, να δούμε τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βο

## ■ Σκανδαλολογία, σκάνδαλα και πολιτική κρίση

# Εθγαλαν το τζίνι από το μπουκάλι

**Ν**άτη, λοιπόν, η σκανδαλολογία, παιρούσα και πάλι και κυρίαρχη στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Με σκληρό μάλιστα τρόπο, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΝΔ χτυπιούνται αλιτήτα και το κάθε κόμμα προσπαθεί να ενοχοποιήσει το άλλο. Οταν στην αρένα πέφτουν τα ονόματα «αναντικατάστατων» πρόγνων πρωθυπουργών (Σημίτης-Καραμανλής), τότε τα πράγματα είναι σοβαρά.

Ο μόνος που χαίρεται με σίλη αυτή την ιστορία είναι ο Καρατζαφέρης, ο οποίος προβάλλεται ως υπόδειγμα εντιμότητας και πολιτικής χρηστότητας. Με αυτές τις ιδιότητες έσπευσε και πάλι να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΠΑΣΟΚ, μόλις φάνηκε ότι το κυβερνόν κόμμα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, κατηγορούμενο για χάλκευση στοιχείων και συκοφαντία σε βάρος νεοδημοκρατικών στελεχών, ο Καρατζαφέρης έριξε στην πιάτσα την επιστολή του μπατζανάκη του Σαμαρά, με την οποία αυτός ζητούσε από τον πολιτικό συγγενή του να μεσολαβήσει για να αναβαθμιστεί στην Siemens, σημειώνοντας ότι ξέρει πολλά για τις βρομιές του γερμανικού μοντωλίου. Αντε τώρα να πείσει ο Σαμαράς ότι δεν είχε ιδέα για όσα συνέβαιναν. Δε μπορεί να μη μιλήσει αναλυτικά με το μπατζανάκη του. Αυτή είναι η σκέψη που κάνει ο καθένας και εκεί ποντάρει ο ποντηρός Καρατζαφέρης που παίζει την προπαγάνδα στα δάχτυλα.

Πλέον το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι και τους περιπταζει. Πάνω που πάνε να τα βρουν και να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία χαμηλών τόνων, το τζίνι σκαρώνει μια νέα κασκορίκα, τους ξεφεύγει και παρακολουθεί γελώντας από μακριά πώς πασχίζουν να οριοθετήσουν την κατάσταση. Αυτό είναι ο πιο απλός ορισμός της πολιτικής κρίσης. Μια κατάσταση που τα αστικά κόμματα δεν μπορούν να βρουν εκείνο το μίνιμου συναίνεσης που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος.

Τα αίτια της πολιτικής κρίσης, βέβαια, είναι βαθύτερα. Ακόμη και αρθρογράφοι του επιπέδου ενός Πρετεντεράκου, συνηθίσμενοι σε εξυπαδούλες, κάπι «ανθίζονται». Ιδού τι έγραφε την περασμένη Τετάρτη στην πρωινή του Συγκροτήματος: «Οκτώ μήνες μετά της τελευταίες εκλογές το πολιτικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει σαφή

σημάδια αποσύνθεσης (...) Το θέαμα συμπληρώνεται από την εικόνα μιας κυβέρνησης (...) που μάλλον αντιλαμβάνεται τώρα ότι αυτός ο περίφημος μηχανισμός στήριξης για τον οποίο πανηγύριζε έως προσφάτως κινδυνεύει να εξελιχθεί σε νεκροθάφητη της ελληνικής κοινωνίας, ίσως και της ίδιας (...). Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δύο δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Σε σημείο που κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει όχι πώς θα βγει ο επόμενος χειμώνας, αλλά πώς θα τελειώσει το καλοκαίρι».

Οπως βλέπετε, κάτι όχει πάσει ακόμα και ο Πρετεντεράκος. Πάντως έπιασε περισσότερα από την ηγεσία του Περισσού, που επαναλαμβάνει μονότονα τα ίδια και τα ίδια: ότι όλα είναι μια συνωμοσία του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ αντάμα, για να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους. Δηλαδή, συμφώνησαν τα δυο αστικά κόμματα εξουσίας να στήσουν μια ολόκληρη ιστορία, να βγάζουν το ένα τα άπλυτα του όλου στη φύρα, να ανακατέύουν ακόμα και τους πρώην πρωθυπουργούς τους, μόνο και μόνο για να προσφέρουν εύπεπτο θέαμα στους εργαζόμενους της χώρας και να υπονομεύσουν την ογνιστική τους διάθεση. Μεγαλοφυής ανάλυση, στ' αλήθεια, ξεπερνά κάθε όριο πολιτικού πρωτογονισμού.

Οταν εσύ είσαι ανίκανος (ή δε θελεις) να βρεις το νήμα που συνδέει τη διαφθορά των αιστών πολιτικών με τη λειτουργία του συστήματος, να βρεις δηλαδή την ουσία των σχέσεων ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και την οικονομική λειτουργία, τότε καταφεύγεις στην πολιτική μπαλαφάρα.

Ολα ξεκίνησαν μετά τις εκλογές. Ο Παπανδρέου και το επιπτελείο του μπορεί να μην ήξεραν ότι θα έφταναν στο σημερινό σημείο, δηλαδή να θυμίζουν την κυβέρνηση Τσολάκη, ήξεραν όμως πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που με μοναδική άνεση έταζαν κατά την προεκλογική περίοδο να τα κάνουν τράχη. Δεν έταζαν τίποτα επαναστατικές αλλαγές. Κάτι ψίχουλα έταζαν, όμως το σύστημα δε μπορούσε να «σηκώσει» ούτε αυτά τα ψίχουλα. Εβαλαν, λοιπόν, μπροστά μια εκστρατεία βαθμιαίας απομάκρυνσης από τις προεκλογικές εξαγγελίες τους. Μια διαδικασία «ωρίμανσης», όπως ανασχύντα την έχει χαρακτηρίσει ο Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σε όσους εντός

και εκτός ΠΑΣΟΚ κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι άργησε να πάρει σκληρά αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα. Ενας από τους πιλώνες αυτής της προπαγάνδας ήταν η θεωρία πως για την οικονομική κρίση φταίει η διαφθορά! Επειδή ο Παπανδρέου φώναζε προεκλογικά «λεφτά υπάρχουν» και ρωτούσε τον Καραμανλή «που πήγαν τα λεφτά;», έπρεπε να στήσει μια διαδικασία εξεταστικών επιτροπών, προκειμένου να δείξει ότι τουλάχιστον αναζητά τους πολιτικά υπεύθυνους, άσχετα αν δε μπορεί να τους παραπέμψει, γιατί ο Καραμανλής είχε φροντίσει να παραγράψει όλα τα σκάνδαλα και κυρίως αυτά του Βατοπεδίου και της Siemens.

Η ιδέα καλοάρεσε και στο Σαμαρά, γιατί ήταν μια ευκαιρία να διώξει μερικούς (Παυλίδη, Βουλγαράκη, Μπασιάκο, Ρουσόπουλο), που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν βουλευτές. Ετοι, συμφώνησε να ανασυρθούν από το ράφι δυο σκάνδαλα χωρίς ποινικό ενδιαφέρον για τα πολιτικά πρόσωπα (λόγω παραγραφής). Οταν όμως ανοίγεις τέτοιες ντουλάπες πέφτουν πολλοί σκελετοί. Κι άπτας κι αρχίσουν να πέφτουν οι σκελετοί, άντε να τους κρύψεις πάλι.

Για πολύ καιρό οι δυο εξεταστικές επιτροπές δούλευαν χωρίς να απασχολούν ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Στο μεταξύ, όμως, άλλαξε η ίδια η επικαιρότητα και δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον. Από τα πρώτα οριακά αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, φτάσαμε στο Μνημόνιο και στο ξεπούλημα των εργαζόμενων στο διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο. Τα ΜΜΕ άρχισαν να ζητούν «πολιτικό αίμα» στην αρένα, για να καταστηστεί η λαϊκή οργή. Σ' ένα παρατεταμένο κρεσέντο λαϊκισμό, άρχισαν να μιλούν για κλέφτες, μιζαδόρους, επίορκους, παρανόμως πλουτίσαντες κ.λπ. Αρχίσαν να ζητούν «κάποιος επιπέλους να πάρει φυλακή». Ποιος να πάρει φυλακή; Οχι βέβαια ο Χριστοφοράκος, που απολαμβάνει τον καθαρό αέρα των βαυαρικών Αλπεων, αλλά κάποιος από τους πολιτικούς. Και ο Ευφράιμ με τον Αρσένιο, βέβαιως (που δύσκολα θα αποφύγουν την προφυλάκιση για ένα διάστημα), αλλά και κάποιοι από τους «παραπλανηθέντες» υπουργούς μαζί τους.

Για το ΠΑΣΟΚ αυτό έγινε πια στόχος «εκ των ων ουκ ὄνευ». Στο Μαξίμου δημιουργήθηκε ομάδα συντα-

ματολόγων, η οποία εκπόνησε μια θεωρία που θα ξεπερνούσε την παραφραστή. Άλλοι Πασόκοι νομικοί, μεταξύ των οποίων και οι συνταγματολόγοι Βενιζέλος και Λοβέρδος χαρακτήρισαν νομικές ακρότητες τις θεωρίες της ομάδας του Μαξίμου και γενικά έμπλεξαν άγρια.

Κι εκεί που ο Πασόκοι προσπαθούσαν να «δέσουν» την υπόθεση Βατοπεδίου και να παραπέμψουν σε προανακριτική επιτροπή κάποιους από τους υπουργούς της ΝΔ που την είχαν διεκπεραιώσει, στην άλλη εξεταστική (Siemens) σκάει το κανόνι Μαντέλη και αρχίζουν οι Πασόκοι να τρέχουν και να μη προλαβαίνουν. Τελειωμένος με πολιτικά ο Μαντέλης, όμως μαζί με τον -επίσης τελειωμένο- Τσουκάτο ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα του Σημίτη και του ΠΑΣΟΚ, την εποχή της παντοδυναμίας του Κινέζου και είναι οι μόνοι που αποδειγμένα (επειδή το παραδέχτηκαν) πήραν μίλες. Για τον ελληνικό λαό δεν έχει καμιά σημασία αν ο Τσουκάτος λέει ότι τα έβαλε στο κομματικό ταμείο, ο δε Μαντέλης λέει ότι ήταν... προεκλογική χορηγία. Τα βόλια παίρνουν θέλοντας και μη το ΠΑΣΟΚ και τη σημερινή του ηγεσία, που ήταν τότε στην κυβέρνηση και δε μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Ασ που προσφέρθηκε από τη ΝΔ η ασπίδα: «Θέλετε εσείς να καλέσετε τον Καραμανλή για το Βατοπέδι; Θα καλέσουμε και εμείς το Σημίτη για τη Siemens». Σε χρόνορεκόρ σκάει και η υπόθεση Ακη (πάντα στο «ωραίο Μπρούμελ» του ΠΑΣΟΚ, δε μπορούσε να μην αποκτήσει την επιφύλαξη της ασφαλιστικής σύνταξης μαζί με τη βασική θα ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 48% για 40 χρόνια δουλειάς και θα οδηγεί σε σύνταξη κάτω των 500 ευρώ). Τα παραπάνω δημοσιεύτηκαν στο «Ριζοσπάστη» και είναι ακριβώς τα δια μέσα που έγραψαν μερικές μέρες πριν άλλες αστικές εφημερίδες. Από πού βγαίνει αυτή η εκτίμηση; Από πουθενά.

Καταφήνη, το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια δεν είναι ενιαίο, ούτε μπορεί να είναι ενιαίο. Ποικίλει ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση. Για παραδείγμα, για τις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κλάσεις, στις οποίες εντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, είναι 31,08%, 36,60% και 40,8%, αντίστοιχα. Δεύτερο, αν προσθέσουμε σε κάθε περίπτωση και τη λεγόμενη βασική σύνταξη (των 360 ευρώ), και πάλι δεν έχουμε ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης 48%. Τρίτο, είναι αποράδεκτο να προσθέτουμε σε κάθε περίπτωση τη βασική σύνταξη, γιατί το Μνημόνιο αναφέρει σαφέστατα, ότι αυτή θα δίν



## ■ Κυπριακή κυβέρνηση

# Σύμμαχος των Σιωνιστών

**Α**γριο και καλά οργανωμένο Σαμποτάζ στο Στόλο της Ελευθερίας έκανε η κυπριακή κυβέρνηση. Σαμποτάζ που συνδεύτηκε από προβοκάτσια νομιμοποίησης των κατεχόμενων, που ήθελε να τη φορτώσει στο Στόλο της Ελευθερίας (προφανώς λόγω της τουρκικής συμμετοχής).

Το πρώιμο Παρασκευής 28 Μαΐου κατέπλευσε ανοιχτά της Λάρνακας, στα διεθνή χωρικά ύδατα, η «Σφενδόνη». 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους βουλευτές και ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες (συμμετείχαν οι Έλληνες βουλευτές Τ. Κουράκης και Ο. Βουδούρης και ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Κ. Τριανταφυλλίδης, υπεύθυνος του ευρωκοινοβούλιου για τις σχέσεις με τους Παλαιστίνιους) θα επιβιβάζονταν στη «Σφενδόνη», χρησιμοποιώντας ένα μικρό σκάφος που θα τους έβγαζε σ' ανοιχτά, δεδομένου ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είχε απαγορεύσει κάθε προσέγγιση των πλοίων του Στόλου της Ελευθερίας στα κυπριακά λιμάνια. Παρασκευιακά, η κυβέρνηση της Κύπρου επικαλούνταν από μέρες απειλές του Ισραήλ, ότι θα αναγνωρίσει το λιμάνι της κατεχόμενης Αμμοχώστου και θα το χρησιμοποιεί για τουριστικές δραστηριότη-

τες, εάν βοηθούσε το Στόλο της Ελευθερίας, όπως είχε κάνει παλαιότερα με άλλες αποστολές!

Οι άνθρωποι που θα επιβιβάζονταν στη «Σφενδόνη» σεβάστηκαν τη θέληση της Κυπριακής κυβέρνησης, γι' αυτό και η επιβίβασή τους θα γινόταν έξω από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Με έκπληξη τους, όμως, είδαν, το Λιμενικό της Κύπρου να απαγορεύει τον απόπλου του σκάφους που θα τους μετέφερε σ' ανοιχτά και να κρατάει την άδεια του καπετάνιου. Βουλευτές, ευρωβουλευτές και λοιποί αλληλέγγυοι επιβιβάστηκαν σε πούλμαν και κινήθηκαν προς τη Λεμεσό, για να βρουν άλλη λύση να «δραπετεύσουν» από την Κύπρο. Ολόκληρη τη μέρα κινούνταν από λιμάνι σε λιμανάκι, προσπαθώντας να βρουν ένα φουσκωτό έστω να βγουν έξω και κάθε απόπειρα ακυρώνταν από δεκάδες μπάτους και ασφαλίτες. Στο τέλος οι ξένοι (πλην Ελλήνων και Κυπρίων) αναγκάστηκαν να μεταβούν στην κατεχόμενη Αμμοχώστο και να φύγουν από εκεί με σκάφος για τα διεθνή ύδατα, όπου επιβιβάστηκαν στα πλοία του Στόλου της Ελευθερίας.

Το πρώιμο, το σκάφος «Chall-

enger II», του Free Gaza Movement, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Κρήτη με καπετάνιο τον Γιώργο Κλώντζα, παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα. Ο καπετάνιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη να συνεχίσει το ταξίδι προς τη Γάζα και πώς πρέπει να βγάλει τους επιβάτες σε ασφαλές σημείο στη στεριά. Το Λιμενικό της Κύπρου του αρνήθηκε την πρόσβαση. Από την πλευρά του FGM του υποδείχτηκε εν ανάγκη να βγει στην κατεχόμενη Αμμοχώστο. Ο Γ. Κλώντζας έκαθαρίσει πως ο ίδιος, ως έλληνας καπετάνιος, δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την κατοχή της Κύπρου. Περίμενε να φτάσει στην περιοχή το τουρκικό σκάφος «Mavi Marmara», στο οποίο μετεπιβιβάσει τη βλάβη και να ξανογυρίσει στο Στόλο.

Η στάση της κυπριακής κυβέρνησης καταγγέλθηκε από

άπομα της «Ελεύθερης Μεσογείου» με μια ανακοίνωση καθαρά εθνικιστικού χρώματος.

Διαφωνώντας με το περιεχόμενό της, το οποίο πληροφορήθηκαν αφού είχε σταλεί, οι σύντροφοι Γρηγορόπουλος και Μουστάκας έκαναν δική τους δήλωση, τα κυριότερα σημεία της οποίας παραθέτουμε στις διπλανές στήλες.

## «Ελεύθερη Μεσόγειος», νότια της Κύπρου, Σάββατο 29-5-10

Το Ισραήλ έχει ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή μας. Την ελληνική κυβέρνηση και την κυπριακή κυβέρνηση, που σε στενή συνεργασία έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σαμποτάρουν το Στόλο της Ελευθερίας και ιδιαίτερα την ελληνική συμμετοχή σ' αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία διεθνούς αλληλεγγύης προς τον μαρτυρικό και πάντα όρθιο και αντιστεκόμενο Παλαιστινιακό λαό.

Οσοι και δύσες συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ» ζήσαμε τις τελευταίες δυο εβδομάδες πριν τον απόπλου των σκαφών μας, τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να καθυστερήσει την αποστολή, με διάφορα γραφειοκρατικά και νομικά τερτίπια. Εδώμε το Λιμενικό να μπουκάρει στο φορτηγό μας και να συλλαμβάνει εθελοντές που έκαναν εργασίες και να προσπαθεί να τους σύρει στο αυτόφωρο. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε ακόμη και στη Ρόδο, τελευταίο σταθμό των δυο σκαφών στην Ελλάδα. Το Λιμενικό εμφανίστηκε ζητώντας ένα συγκεκριμένο χαρτί, το οποίο με ευθύνη του υπουργείου Ναυτιλίας δεν είχε παραδόθει, μολονότι το καράβι μας πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις. Με όλα τούτα, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να μας καθυστερήσει μερικές μέρες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την πραγματοποίηση της αποστολής.

Τη μέρα που αποπλεύσαμε, με τις ευχές ολόκληρου του ελληνικού λαού, που είναι γνωστά τα αισθήματά του για τον αδελφό Πλαλαιστινιακό λαό και τη μακρόχρονη αντίστασή του, άρχισε κοινή στρατιωτική άσκηση των ελληνικών με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στηρίζουν τους μακελάρηδες του Παλαιστινιακού λαού και συνεκπαίδευνται μαζί τους! Τα ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα βοηθούν να εκπαιδευτούν τα αεροπλάνα που δολοφόνησαν τα γυναικόπαιδα της Γάζας και ετοιμάζονται να το ξανακάνουν.

Η ελληνική κυβέρνηση αγκαλιάζεται με εκείνους που ετοιμάζονται να κάνουν -και δεν διστάζουν να το διακηρύξουν σε όλο τον κόσμο- πειρατικό ρεσάλτο σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία και να συλλαμβάνουν έλληνες πολίτες, επειδή ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους να πλέουν ελεύθερα σε όποιον προορισμό επιλέγουν. Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Δ. Δρούτσας, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε μια κατάπτωση δήλωση, πιστό αντίγραφο της δήλωσης που είχε κάνει τον Αύγουστο του 2008 ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Ε. Αντώναρος. (...) Αντί η ελληνική κυβέρνηση να βάλει στη θέση τους αυτούς που μας απειλούν και να υπερασπίσει την ασφαλίευ μας, όπως έχει υποχρέωση, τους αγκαλίζει, προσγματοποιεί κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μαζί τους και εκδίει υποκριτικές ανακοινώσεις, παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο. Αν συμβεί κάτι σε μας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτής της πολυτληθύδιου διεθνούς αποστολής, θα είναι συνένοχη.

Οι δεύτεροι σκάφοι του FGM, το «Challenger I» είχε επίσης μια βλάβη και ζήτησε να βγει να τη φτιάξει. Ανάγκασαν τον βρετανό καπετάνιο να πάει στην Αμμοχώστο για να επισκευάσει τη βλάβη και να ξανογυρίσει στο Στόλο. Η στάση της κυπριακής κυβέρνησης καταγγέλθηκε από άπομα της «Ελεύθερης Μεσογείου» με μια ανακοίνωση καθαρά εθνικιστικού χρώματος. Διαφωνώντας με το περιεχόμενό της, το οποίο πληροφορήθηκαν αφού είχε σταλεί, οι σύντροφοι Γρηγορόπουλος και Μουστάκας έκαναν δική τους δήλωση, τα κυριότερα σημεία της οποίας παραθέτουμε στις διπλανές στήλες.

Οι δεύτεροι σκάφοι του Free Gaza Movement, τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα, να βγουν και να ελλιμενιστούν σε κυπριακά λιμάνια. Οταν ο Έλληνας καπετάνιος του ενός σκαφών επέμεινε ότι δεν βγαίνει στα κατεχόμενα, αλλά θα βγει σε κυπριακό λιμάνι, του έστειλαν επιθεωρητή, ο οποίος ειδε τη ζημιά, αλλά δεν παρέλειψε να πει σε μέλος του πληρώματος: «γιατί δεν βγαίνετε στην Αμμοχώστο;»! (...) Δηλαδή, η κυπριακή κυβέρνηση λειτούργησε και σαν κοινός προβοκάτορας (...).

Καταγγέλλουμε αυτά τα γεγονότα σε όλο τον ελληνικό λαό. Δηλώνουμε πως παρά τα όσα υποστήκαμε μέχρι τώρα και παρά τις απειλές του σιωνιστικού κράτους, θα συνεχίσουμε την αποστολή μας, μεταφέροντας μήνυμα αλληλεγγύης από τον Ελληνικό στον αδελφό Πλαλαιστινιακό λαό. Αυτή την εντολή έχουμε και θα τη φρεουμε σε πέρας.

### Μιχάλης Γρηγορόπουλος

(ναύτης στην «Ελεύθερη Μεσόγειο», μέλος της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»)

### Ανδρέας Μουστάκας

(επιβάτης στην «Ελεύθερη Μεσόγειο», μέλος της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»)

## Η Μοσάντ κάνει ανακρίσεις σε ιρακινές φυλακές

**Η**αραβική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AOHR) κατηγορεί ότι η ισραηλινή Μοσάντ ανακρίνει άραβες κρατούμενους σε ιρακινές φυλακές.

Οπως αποκαλύψει ο επικεφαλής της επιτροπής της AOHR για τους φυλακισμένους και τα κέντρα κράτησης σε συνέντευξη τύπου στο Ιράν, την πρωτεύουσα της Ιράν

δανίας, στις 22 Μαΐου, ο ίδιος κλήθηκε από ιρανούς κρατούμενους σε ιρακινές φυλακές, οι οποίοι τον πληροφόρησαν ότι οι ίδιοι και άλλοι άραβες κρατούμενοι ανακρίνονται από πράκτορες της Μοσάντ. Η Μοσάντ τους βάζει να επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί της ως πράκτορες και να αφεθούν ελεύθεροι ή να παραμείνουν στη φυλακή.

Η Μοσάντ αλωνίζει προσπαθώντας να στρατ



# Δωσιλογισμός

Οταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τις ευλογίες σύμπασας της αστικής τάξης και όλων των πόλων διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής του συστήματος, υπέγραψε το Μνημόνιο παράδοσης του ελληνικού λαού στα κοράκια του διεθνούς χρηματιστικού κεφάλαιου, μιλήσαμε για νέο δωσιλογισμό, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν μιλάμε από τη σκοπιά της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά από τη σκοπιά της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Τα χαράματα της περασμένης Δευτέρας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε μια ακόμη πράξη δωσιλογισμού. Παρέδωσε ελληνικά πλοιά (ελληνικό έδαφος δηλαδή) και έλληνες πολίτες στις ύαινες του σιωνισμού. Οχι μόνο δεν πρόσφερε καμιά κάλυψη σε σκάφη, πληρώματα και επιβάτες που συμμετείχαν στο Στόλο της Ελευθερίας, αλλά ακόμη και μετά την πειρατεία και το μακελειό δεν έκανε τα στοιχειώδη που έκαναν άλλες αστικές κυβερνήσεις (π.χ. τουρκική και σουηδική). Να ανακαλέσει τουλάχιστον τον έλληνα πρέσβη από το Τελ-Αβίβ. Ο πρωθυπουργός κρύφτηκε πίσω από το πολιτικά ασπόνδυλο που έχει τοποθετήσει ως αναπληρωτή του στο ΥΠΕΞ, το οποίο με γλοιώδεις δηλώσεις και αδυνατώντας ακόμη και τους τόνους ν' ανεβάσει (υποκριτικά έστω) παρουσίασε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό την εικόνα μιας κυβέρνησης υποτελούς, απόλυτα πειθήνιας στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό status, έτοιμης να παραδώσει στην πυρά πολίτες της που θα απειλήσουν, ακόμη και με τα πιο ειρηνικά μέσα αυτό το status.

Τα δυο γεγονότα, η υπογραφή του Μνημόνιου με την τρόικα του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου και η παράδοση στους Σιωνιστές των πλοίων και των διεθνιστών που επέβαιναν σ' αυτά δεν είναι ξεκομμένα. Δεν χρειάζεται να κουραστεί κάποιος πολύ για να βρει το μαύρο νήμα που τα ενώνει. Η ελληνική αστική τάξη έχει τοποθετήσει τον εαυτό της στο παγκόσμιο σύστημα του ιμπεριαλισμού και του καπιταλιστικού καταμερισμού της εργασίας. Και η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση αυτής της τάξης, δεν είναι κυβέρνηση όλου του λαού.

Ολα τα μέτωπα, λοιπόν, πρέπει να γίνουν ένα. Είναι απαράδεκτο, είναι υποταγή στην αιστική πολιτική, να ξεχωρίζεις μέτωπα όπως αυτό της αλληλεγγύης προς τον παλαιοστινιακό λαό και την αντίστασή του από το μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων. Το σύνολο της αιστικής πολιτικής έδειξε καθαρά πόσο εγνωμονικά είναι και προς το ένα και προς το άλλο.

Την ενδυνάμωση του κινήματος αλληλεγγύης, λοιπόν, θα την αναζητήσουμε, πρέπει να την αναζητήσουμε, στις ζωντανές λαϊκές δυνάμεις, στον κόσμο της δουλειάς και τη νεολαία, σε εκείνους και εκείνες που ξαναδοκιμάζουν τον αγωνιστικό βηματισμό τους διεκδικώντας το δικαίωμά τους στη ζωή. Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν αναπτυχθεί αυτή η «συγχώνευση», η διεθνιστική αλληλεγγύη θα παραμείνει ή θα μετατραπεί σε μια υπόθεση «ειδικών της αλληλεγγύης», που θα χτίζουν καριέρες, πολιτικές ή άλλες, εκφυλίζοντας εν τη γενέσει του κάθε κίνημα.



## ■ Δωσιλογοί, όχι αγίκαροι

Θέατρο έπαιζε η πολιτική γηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών το πρώι της περασμένης Δευτέρας, αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της αιματηρής πειρατείας των Σιωνιστών στα σκάφη του Στόλου της Ελευθερίας. Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου μιλούσαν με δημοσιογράφους, παρίσταναν τους ανίδεους και ζητούσαν πληροφορίες. «Τι μαδαίνετε;» ήταν η ερώτηση που ακούγοταν πιο συχνά προς τους δημοσιογράφους. Αυτό, βέβαια, είναι ξεφτίλα για μια κυβέρνηση. Να ρωτάει τους δημοσιογράφους τι ακριβώς έγινε σε βάρος πολιτών της. Ομως, όλο αυτό ήταν ένοπλο καλά στημένο επικοινωνιακό κόλπο. Προτίμησαν την ξεφτίλα, για να κρύψουν τα δωσιλογισμό τους. Η κυβέρνηση ήταν απολύτως ενήμερη και για την αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας. Ήταν απολύτως ενήμερη για όσα συνέβησαν από τις 11 το βράδυ της Κυριακής, μέχρι τις 5:30 τα χαράματα της Δευτέρας.

## ■ Κάρφωσαν τους εθελοντές

Αποκάλυψη-καταγγελία του συντρόφου Μιχάλη Γρηγορόπουλου, μέλους της Πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα» και μέλους του πληρώματος «Ελεύθερη Μεσόγειος». Οταν οι πεζοναύτες του σιωνιστικού στρατού κατέλαβαν το πλοίο και συγκέντρωσαν πλήρωμα και επιβάτες υπό των απειλή των αυτομάτων, ένας απ' αυτούς έβγαλε μια πλαστικοποιημένη λίστα με κάμπι μποσα φύλλα, στην οποία υπήρχαν οι φωτογραφίες όλων των μελών του πληρώματος και των επιβατών, με ένα σημείωμα -προφανώς βιογραφικό- για τον καδένα. Ο πεζοναύτης ταύτιζε τον καδένα με τη φωτογραφία στην πλαστικοποιημένη λίστα και περνούσε στον επόμενο!

περισσούς στον επορευόμενο.

Πώς ήξερε το Ισραήλ ποιοι επιβαίνουν στα ελληνικά πλοία; Πώς είχε τις φωτογραφίες τους; Είναι φανερό ότι τις έδωσαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες εις συνεργάζονται αρμονικότατα με τη Μοσαϊκή. Κάρφωσαν τους έλληνες πολίτες στους Σιωνιστές, σαν κοινοί ρουφιάνοι.

## ■ Αγαστή συνεργασία

Οπως κατήγγειλαν όλοι οι Ελληνες που απελάδηκαν πρώτοι από το Ισραήλ, στο αεροπλάνο που τους έβαλαν τους συνόδευαν ισραηλίνοι ασφαλίτες, από τους ίδιους που



πήραν μέρος στη διαδικασία σύλληψή τους, αλλά και στον ξυλοδαρμό μελών της ελληνικής αποστολής. Οι ασφαλίτες αυτοί κατέβηκαν κανονικά από το αεροπλάνο, τους συνόδευσαν μέχρι το κτίριο του αεροδρόμιου και εκεί τους περίμεναν έλληνες ασφαλίτες και υπαλληλοί του υπουργείου Εξωτερικών, υψηλόβαθμοι μάλιστα. Αμέσως ανέφεραν στους Έλληνες που τους περίμεναν, ότι αυτοί που τους συνόδευαν ήταν ασφαλίτες που είχαν χτυπήσει μέλη της ελληνικής αποστολής. Κανένα αυτί δεν ίδρωσε, έκαναν πως δεν κατάλαβαν και οι ισραηλινοί ασφαλίτες εξαφανίστηκαν ανενόχλητοι στα ενδότερα του αεροδρόμιου.

■ Λογική μπακάλη

«Εξορδολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση» είναι το σλόγκαν της νέας καμπάνιας που ξεκινά το υπουργείο Παιδείας και που την «παίρνει πάνω της» η υπουργός. Οπως έγραψε σε ανακοίνωσή της, έσκυψε σοβαρά πάνω στα παράπονα που εκφράζουν μαθητές για τον όγκο της ύλης στα θετικά μαθήματα.

Προσπαθούν ν' αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τη λογική του μπακάλη. Βγάλε μερικά κιλά μαδηματικά, φυσική, χημεία και καθάρισες. Όμως, οι δεπικές επιστήμες είναι κατεξοχήν αυτές που σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι. Οταν διδάσκονται σωστά. Οταν απαπύσσονται διαλεκτικά, έτσι που ο μαθητής να μπαίνει στην ουσία και να κατακτά τη γνώση. Σήμερα, όμως, έχει κυριαρχήσει ο νεοδειπτικισμός, που έχει εξοβελίσει κάθε έννοια απόδειξης, επομένως και διαδικασίας ωρίμανσης της σκέψης. Το πρόβλημα δεν είναι κυρίως πρόβλημα όγκου όσο πρόβλημα κατεύθυνσης και μεδόδου. Αυτά, όμως, δεν δέλουν να τ'

## ■ Τσιράκια των Ιμπεριαλιστών

#### Ενημέρωση του κυβερνητικού

πρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης δε βρήκε να πει ούτε δυο τυπικά λόγια.

Κανένα πρόβλημα δεν είχαν και οι πολιτικοί συντάκτες γι' αυτή την αισχρότητα. Συνέχισαν να ρωτούν για τη διαφάνεια, τα σκάνδαλα, τις μίζες και τα παρόμοια. Μέχρι που κάποιος ρώτησε πώς χαρακτηρίζει η ελληνική κυβέρνηση την επίθεση στα πλοία και αν σκοπεύει να κάνει κάποια άλλη ενέργεια πέρα από τη διακοπή της κοινής ελληνοϊσραηλινής αεροπορικής άσκησης. Ιδού η απάντηση του Πεταλωτή: «Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση καταδικάζει τη χρήση βίας και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρήση βίας που ασκήθηκε σε διεθνή ύδατα. Υπήρχε στρατιωτική επέμβαση, στρατιωτική επιχείρηση σε σκάφος με ελληνική σημαία σε διεθνή ύδατα. Συνεπώς, η καταδίκη μας είναι αυτονότητα αλλά και ρητή. Εμείς ζητάμε πλήρη ενημέρωση από το Ισραήλ, γιατί φαίνεται ότι ενημέρωση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, όπως έπρεπε να υπάρχει. Και καταστήσαμε το Ισραήλ υπεύθυνο για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών».

Πρέπει να κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμάσει αυτή τη δήλωση, με τους πιο ήπιους τόνους που δια μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Οταν ο επόμενος δημοσιογράφος μίλησε για «κινητέλειό σε διεθνή ύδατα», που «συνιστά κρατική πειρατεία του Ισραήλ και καταρράκωση του διεθνούς δικαίου», ο Πεταλωτής απάντησε: «Δεν μπορώ να ακολουθήσω τους δικούς σας χαρακτηρισμούς, γιατί δεν συνάδουν με τους διπλωματικούς». Οταν του δύμισαν ότι δολοφονήθηκαν 20 άνθρωποι, απάντησε: «Δεν μπορώ να υιοθετήσω χαρακτηρισμούς που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή να εννοούν κάπι αλλού». Δηλαδή, μπορεί να σκοτώθηκαν και μόνοι τους οι άνθρωποι!

## ■ Νέα φάση προπαγάνδας

Είναι πια αποδεδειγμένο, ότι η κυβέρνηση πήρε την άδεια από την τρόικα να αναπτύξει μια αποπροσανατολιστική και εκτονωτική προπαγάνδα, στη βάση μιας δήδεν «ήπιας» εκδοχής του Ασφαλιστικού, σε σχέση με όσα προέβλεπε το Μνημόνιο με τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Αυτή η προπαγάνδα κράτησε δυο βδομάδες και τέλειωσε με στραπαταρισμένο όγρια τον Λοβέρδο, ο οποίος την πήρε πάνω του. Από τις αρχές αυτής της εβδομάδας μπήκαμε σε νέα φάση της ίδιας προπαγάνδας. Ο Λοβέρδος παραδέχτηκε πως ότι γράφεται στο Μνημόνιο δια εφαρμοστεί (άρα το προσχέδιο του δια αλλάξει – και όχι σε επιμέρους σημεία) και μπήκε μπροστά το νέο σχέδιο: μας ζητούν περισσότερα απ' αυτά που προβλέπει το Μνημόνιο, αλλά εμείς δεν προκειται να υποχωρήσουμε!

Ποια είναι αυτά τα «περισσότερα» που ζητούν οι επιτηρητές της τρόικας; Δεν τα αναφέρουν. Οποιος, όμως, έχει μελετήσει το προσχέδιο Λοβέρδου γνωρίζει ότι σε ουσιαστικότατα δέματα ξεπερνά προς το χειρότερο το Μνημόνιο. Για παράδειγμα, το Μνημόνιο κάνει λόγο για ποσοστό αναπλήρωσης που δια ισούται με 1,2% το χρόνο κατά μέσο όρο (δηλαδή 48% στην 40ετία), ενώ στο προσχέδιο Λοβέρδου, για τις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κλάσεις, στις οποίες ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, το ποσοστό αναπλήρωσης για 40ετία κυμαίνεται από 31,08% μέχρι 40,80%. Αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία του νέου Ασφαλιστικού, γιατί προσδιορίζει καθοριστικά το ύψος της σύνταξης. Και από αυτά τα στοιχεία δέλει να τραβήξει την προσοχή η κυβέρνηση, στρέφοντάς την σε κάποιες ανύπαρκτες απειλές από την τρόικα. Στο τέλος, δα μας πει ότι απέτρεψε τα χειρότερα, γ' αυτό και πρέπει να δεχτούμε το νομοσχέδιο που δια καταδέσει.

## ■ Μεταγχολικές σκέψεις

Σε όλο τον κόσμο έγιναν συγκεντρώσεις καταγγελίας του νέου οινωνιστικού εγκλήματος. Και στην Ελλάδα έγιναν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις. Και ήταν ιδιαίτερα μαζικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πιο μαζικές από τις διαδηλώσεις που έγιναν την περίοδο της τελευταίας σφαγής στη Γάζα. Το γεγονός δημιουργεί μελαγχολικές σκέψεις. Μήπως κινητοποιούμαστε όταν χτυπούν δικούς μας ανθρώπους, ενώ ψιλοαδιαφορούμε όταν μακελεύουν τους Παλαιστίνιους; Σίγουρα είναι δετικό το γεγονός ότι ο κόσμος βγήκε οργισμένος στους δρόμους, ότι στην Αθήνα οι μπάστοι αναγκάστηκαν να μας πνίξουν στο χημικό για να διαλύσουν τη μαχητική συγκέντρωση, όμως εκείνο που δα έχει αξία δα είναι ένα μόνιμο κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση.

«Άν ο χώρος μας δεν σπαρασσόταν εδώ και ένα χρόνο από μια αδικαιολόγητη και παράλογη εσωτερική σύγκρουση, δα είχε ήδη ξαναφτάσει στα διψήφια δημοσκοπικά ποσοστά». Ο Α. Τσίρας στην «Κυριακάτικη Αυγή». Ο, τι πεις, Αλέξη ή ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Εμείς απλώς να σημειώσουμε ότι τα διψήφια δημοσκοπικά ποσοστά άρχισαν να εξανεμίζονται πριν αρχίσει η μεγάλη φαγωμάρα.

## ■ <<Διαπραγματεύσεις>> για την ΕΓΣΣΕ

# Εργατοπατέρες, δούλοι των καπιταλιστών

**T**ην περασμένη Δευτέρα ξανάρχισαν οι «διαπραγματεύσεις» για την Εθνική Γενική Σύλλογική Σύμβαση Εργασίας. Βάζουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, γιατί καμιά διαπραγμάτευση δεν γίνεται. Οι οργανώσεις των καπιταλιστών, μικρών και μεγάλων, εμφανίστηκαν σε διάταξη «μπετέρο», με τομέντο το Μνημόνιο, που είναι ήδη νόμος του κράτους και προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για την επόμενη τριετία. Πρότειναν, λοιπόν, και οι καπιταλιστές τριετή σύμβαση (πάει πια η διετής), με μηδενικές αυξήσεις φυσικά, και συζήτηση για τα λεγόμενα θεσμικά. Και σ' αυτά, όμως, οι καπιταλιστές δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε πίσω απ' αυτά που τους δίνει το Μνημόνιο. Οταν επιτέλους τους εξασφαλίζεται νομικά αυτό που ζητούσαν τόσα χρόνια, η πλήρης αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, κορόδια είναι να μπουν σε διαπραγμάτευση με την αντιπόλη ΗΣΕΕ; Περισσότερα θα ζητήσουν και όχι να δώσουν το παραμικρό απ' αυτά που τους εξασφάλισε η κυβέρνηση.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση, ο Δασκαλόπουλος έδωσε το στήμα της στάσης των καπιταλιστών, μιλώντας για την «αδήριτη πραγματικότητα του Μνημονίου που είναι ο νόμος του κράτους και των συνθηκών έκτακτης ανάγκης». Για «διασφάλιση μιας σταθερής αμοιβής εργασίας για τα επόμενα τρία χρόνια» μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης. Δηλαδή, περιέγραψε με άλλα λόγια το τριετές πάγωμα που προβλέπει το Μνημόνιο.

Η αξιοθρήνητη ΓΣΕΕ ήταν αυτή που ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τις οποίες η ίδια είχε διακόψει, επιδεικνύοντας δήθεν τσαμπουκά. Το πιο προκλητικό είναι πως ζήτησε την επανέναρξη με μια επιστολή με την οποία καλούσε τους καπιταλιστές σε... συμμοχία ενάντια στο Μνημόνιο! «Θεωρώντας δεδομένη την θετική βούληση τους να υπάρχει αυτή η θωράκιση». Τι θα πει «θωράκιση», όταν η κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή μπορεί να κόψει ό, τι θέλει, όπως έκανε με επιδόματα, δώρα, συντάξεις; Ο Παναγόπουλος αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των δώρων και του επιδόματος αδειαστικών στους 12 μηνιαίους μισθούς. Αυτή είναι η «θωράκιση» που εννοεί και στην οποία ασμένως θα έσπευδαν να συμπράξουν οι καπιταλιστές. Γιατί με την ενσωμάτωση ξεφορτώνονται μια και καλή δυο μισθούς το χρόνο και τα επόμενα χρόνια (μετά την τριετία του παγώματος) θα επικαλούνται τις... μεγάλες αυξήσεις του 2010.

Φυσικά, η ΓΣΕΕ, ξεφτιλισμένη, αναξιόπιστη, υποταγμένη, δούλα των καπιταλιστών, δεν έχει καμία δυνατότητα να επιταχύνει την κίνημα στην ταξική γραμμή και άλλο ξεπουλάω τα συμφέροντά του και υπονομεύω συνειδήτα τις δυνατότητές του γι' αντίσταση.

Η ταξική ανασυγκρότηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι όμως μονόδρομος. Και επειδή δεν πρόκειται να ξεπηδήσει μόνη της, μέσα από τίποτα μαγικές διαδικασίες, σ' αυτή πρέπει να εστιαστεί η προσοχή και οι προσπάθειες όλων των πρωτοπόρων εργατών και εργατριών.

## ■ Συνέδριο ΣΥΝ

# Ζητούμενο η πολιτική επιβίωση

**X**ωρισμένοι σε περισσότερα από πέντε κομμάτια προσήλθαν στο έκτακτο συνέδριο του κομματός τους οι σύνεδροι της ΓΣΕΕ. Ολες οι τάσεις έχουν υποστεί εσωτερικές διαιρέσεις, ενώ και εκεί που δεν υπάρχει τυπικά διαιρέση, οι διαφορετικές φωνές είναι πάρα πολλές. Αν υπάρχει ένα ζητούμενο απ' αυτό συνέδριο είναι αποδείξει ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ότι μπορούμε να συνομιλούμε, να διαπραγματεύμαστε και να βρί-

σκουμε λύσεις χωρίς κρατικές παρεμβάσεις (οι οποίες όποτε έγιναν "δυναμίτσαν" το κλίμα)!

Βγαίνοντας από τη συνάντηση ο Παναγόπουλος δεν είπε κουβέντα για αυξήσεις! Οταν ωριάθηκε «που κινείται το εισδομιστικό αποτέλεσμα που καλείτε να παράγεις η διαπραγμάτευση σας», απάντησε όπως απαντούσαν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι: «Αν το είχα ως δεδομένο και αν είχαν τελειώσει

# Eva ακόμη έγκλημα του Σιωνισμού

Το κράτος που δεν διστάζει επί 62 χρόνια να δολοφονεί ανήλικα παιδιά των οποίων την πατρίδα έχει θέσει υπό κατοχή δεν δίστασε να επέμβει πειρατικά και δολοφονικά στο Στόλο της Ελευθερίας, που με 700 περίπου επιβάτες, 10.000 τόνους κάθε ειδούς ανθρωπιστικής βοήθειας και 6 καράβια κατευθυνόταν προς τη μαρτυρική και πάντα όρθια Γάζα.

Από τις 11 το βράδυ της Κυριακής 31 Μάη, τρεις πυραυλάκατοι του σιωνιστικού ναυτικού άρχισαν να παρενοχλούν το Στόλο της Ελευθερίας, κυρίως το μεγάλο τουρκικό επιβατηγό «Mavi Marmara», πάνω στο οποίο υπήρχε ισχυρό τλεπτικονιακό σύστημα που μετέδινε δορυφορική εικόνα και ήχο. Ο καπετάνιος της «Ελεύθερης Μεσογείου» σωστά παρατήρησε εκ των υστέρων, ότι ο

σχηματισμός που επιλέχτηκε (μπροστά το «Mavi Marmara», πίσω τα τρία φορτηγά παράλληλα το ένα στο άλλο και στο τέλος τα δυο μικρότερα επιβατηγά, η «Σφενδόνη» και το «Challenger I») ήταν λάθος. Το «Mavi Marmara», που είχε τις επικοινωνίες, έπρεπε να τοποθετηθεί στο κέντρο και να περιτριγυρίζεται από τα άλλα σκάφη, έτσι που ν' αναγκαστούν να χτυπήσουν πρώτα τα μικρότερα και στο μεταξύ το «Mavi Marmara» να μπορεί να στέλνει εικόνα.

Ο Στόλος της Ελευθερίας συνέχισε την πορεία του, παρά τις παρενοχλήσεις. Στις 4:50 τα χαράματα έγινε επίθεση στο «Mavi Marmara». Οι επιβάτες του είχαν ετοιμάσει ομάδες άμυνας και προσπάθησαν ν' αντισταθούν. Οι Σιωνιστές τους είχαν δει και γι' αυτό άρχισαν να πυροβο-

λούν από τα ελικόπτερα, ώστε να δημιουργήσουν χώρο για τους πρώτους που κατέβηκαν με σχοινιά. Χτυπούσαν στο φαρνά. Το ίδιο έκαναν και οι πεζοναύτες που κατάφερναν να εδραιωθούν στο σκάφος, ενώ πετούσαν συνεχώς χημικά, ακόμα και στους κλειστούς χώρους του πλοίου. Περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων κάνουν λόγο ακόμα και για εν ψυχρώ εκτελέσεις. Στο τέλος της επιχείρησης το πλοίο ήταν γεμάτο αίμα. Ο απολογισμός άλλαζε ώρα με την ώρα. Για τουλάχιστον 15 νεκρούς μίλησε ακόμη και ο ισραηλινός στρατός. Ο τελικός απολογισμός, όπως τον έδωσε η ΙΗΗ (τουρκική ΜΚΟ που οργάνωνε την αποστολή) ήταν 9 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες.

Οι καπετάνιοι των δυο τουρκικών φορτηγών, βλέ-



ποντας το μακελειό, γύρισαν τα σκάφη πίσω. Η «Ελεύθερη Μεσόγειος» συνέχισε καρφί μπροστά. Οι Ισραηλινοί, ξέ-

ροντας ότι το σκάφος είναι αργό και μπορούν εύκολα να το προλάβουν, το άφησαν τελευταίο. Κατέλαβαν τα δυο

τουρκικά φορτηγά, το «Challenger I» και στη συνέχεια τη «Σφενδόνη». Στη «Σφενδόνη» ο καπετάνιος αρνήθηκε να

## Το χρονικό της πειρατικής επίθεσης

**Οπως καταγράφηκε στην ιστοσελίδα [shiptogaza.gr](http://shiptogaza.gr), που παρακολούθησε ήπειτο προς ήπειτο τα γεγονότα**

**23:00** Τρία πολεμικά σκάφη του Ισραήλ προσέγγισαν τον Στόλο της Ελευθερίας. Καλούν στον ασύρματο το τουρκικό σκάφος Mavi Marmara. Νεότερα σε λίγο. Μην τηλεφρωνείτε στα σκάφη. Χρειάζονται τα δορυφορικά ελεύθερα.

**23:08** Διασταύρωση πληροφοριών από τουρκικό σκάφος. Τα ισραηλινά πολεμικά είναι τρία. Κάνουν αναγνώριση στο Mavi Marmara. Το πλήρωμα κάλεσε τους επιβάτες να φορέσουν σωστικά. Η επίθεση ουσιαστικά έχει αρχίσει.

**23:25** Η επιθετική εμφάνιση των Σιωνιστών γίνεται 120 περίπου μίλια από τη Γάζα. Αυτή τη φορά ανέβηκαν πιο βόρεια. Κάνουν έλεγχο σε σκάφη σε διεθνή χωρικά ύδατα. Συμπεριφέρονται σαν επικυρίαρχοι της Μεσογείου. Βομβαρδίστε με τηλεφωνήματα τα ελληνικά ΜΜΕ.

**23:36** Ειδηση από το Ισραήλ: Two hours later, Israel Radio broadcast a recording of one of the missile boats warning the flotilla not to approach Gaza. "If you ignore this order and enter the blockaded area, the Israeli navy will be forced to take all the necessary measures in order to enforce this blockade," the radio message continued.

**Μεταφράζω:** Δυο ώρες αργότερα (σ.σ. εννοεί μετά την αναχώρηση των πυραυλάκων από τη Χάιφα), το Ισραηλινό Ραδιόφωνο αναμεταδίδει από τη Χάιφα, το παραπάνω μήνυμα στην πλούσια περιοχή της Γάζας. «Εάν αγνοήστε αυτή τη διαταγή και εισέλθετε στην αποκλεισμένη περιοχή, το Ισραηλινό Ναυτικό θα αναγκαστεί να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλει τον αποκλεισμό», συνέχισε το ραδιοφωνικό μήνυμα.

**23:38** Σήμα κινδύνου από GPS από το Στόλο της Ελευθερίας. Το παραθέτω όπως στάλθηκε:

Date: Sunday, May 30, 2010, 4:24 PM EST

Spot2

Latitude:33.34283

Longitude:33.60121

GPS location Date/Time:05/30/2010 23:24:34 EEST

**00:04** Ο εκπρόσωπος Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε πριν λίγο: Το Ισραήλ είναι



Στο χάρτη φαίνεται καθαρά το σημείο που χτυπήθηκε ο Στόλος της Ελευθερίας και η διαδρομή που έκαναν τα αρπαγμένα σκάφη μέχρι το λιμάνι του Αστρούτ.

αποφασισμένο να σταματήσει το Στόλο αγνώντας το τίμημα. Χαρακτήρισε όλους τους επιβάτες υποστηρικτές της «τρομοκρατικής» Χαμάς. Τα σιωνιστικά καθάρματα προκαλούν.

**00:40** Νεότερη ειδηση από το Ισραήλ. Άλλα τρία πολεμικά σκάφη αναχώρησαν. Δεν διευκρινίστηκε αν αναχώρησαν από τη Χάιφα ή από άλλο λιμάνι.

**01:12** Οπως μετέδωσε το Αλ-Τζαζίρα, χιλιάδες άτομα έχουν κλείσει τους δρόμους γύρω από το Ισραηλινό προξενείο στην Ισταμπούλ. Απαιτούν να φτάσουν τα πλοία ασφαλή στη Γάζα.

**01:16** Αυτή τη στιγμή το Αλ-Τζαζίρα μεταδίδει ότι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν κατέβει στο λιμάνι της Γάζας, ονειρίζοντας τεράστιες σημαίες. Περιμένουν το Στόλο της Ελευθερίας.

**01:22** Στο Mavi Marmara ο κόσμος παραμένει με τα σωστικά και κάποιοι φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες. Δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν εύκολα το πλοίο τους. Το κομβό έχει σφίξει το σχηματισμό του και τα πιο μικρά επιβατηγά πλοία (Σφενδόνη και Challenger 1) έχουν πλησιάσει τα μεγάλα. Ο Στόλος της Ελευθερίας συνέχιζε για τη Γάζα.

**01:46** Το Αλ-Τζαζίρα μετέδωσε ότι φάνηκαν επίσης ισραηλινά αεροσκάφη σε κάποια απόσταση. Επίσης, ότι ο Στόλος της Ελευθερίας ανακαθορίζει την πορεία του ώστε να μην έχει αντιπαράθεση με τους Ισραηλινούς στη διάρκεια της νύχτας.

**02:19** Η Χανίν Ζουάμπι, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, που επιβαίνει στο Στόλο της Ελευθερίας, είπε στο Αλ-Τζαζίρα ότι οι ακτιβιστές σκοπεύουν να φτάσουν στη Γάζα, ανεξάρτητα από τα σχέδια που θέλουν να τους σταματήσουν. «Εάν οι Ισραηλινοί σκοπεύουν να μας σταματήσουν, αυτό θα είναι μια μεγάλη διπλωματική και πολιτική κρίση γι' αυτούς», είπε η Ζουάμπι.

**02:19** Η Χανίν Ζουάμπι, μέλος του ισραηλινού κοινοβουλίου, που επιβαίνει στο Στόλο της Ελευθερίας, είπε στο Αλ-Τζαζίρα ότι οι ακτιβιστές σκοπεύουν να φτάσουν στη Γάζα, ανεξάρτητα από τα σχέδια που θέλουν να τους σταματήσουν, αυτό θα είναι μια μεγάλη διπλωματική και πολιτική κρίση γι' αυτούς», είπε η Ζουάμπι. «Έχουμε 50 χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή και στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα στο Ισραήλ: Η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται την πολιορκία της Γάζας».

**03:09** Επικοινωνία με το ναύτη Μιχάλη Γρηγορόπουλο, ώρα 3:00. Εδώ και ώρα οι Σιωνιστές έχουν πάψει να μας παρενοχλούν. Εχουν μείνει πίσω μας και δεν έχουν δοκιμάσει να επικοινωνήσουν στον ασύρματο. Εχουμε κόψει τα χύτητα για να φτάσουμε στην πιο επικίνδυνη περιοχή μέρα. Συνεχίζουμε κανονικά την πορεία

μας προς τη Γάζα. Γύρω στις 4 με 5 τα χαράματα εκτιμούμε ότι θα είναι μια κρίσιμη ώρα. Το ημικό είναι ακμαίοτα. Χαιρετισμούς σε όλους από τη γέφυρα της «Ελεύθερης Μεσογείου».

**05:29** Αιματηρή επίθεση των Σιωνιστών στο Στόλο της Ελεύθερης!

**Στις 4:50** Ο σιωνιστικός στρατός έκανε επίθεση με ελικόπτερα και φουσκωτά ενάντια στο Στόλο της Ελεύθερης. Με χρήση προγραμμάτων πυρών κατέλαβε πρώτα το τουρκικό επιβατηγό. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στη Σφενδόνη και στα δύο τουρκικά φορτηγά, τα οποία επίσης κατέλαβαν. Η Ελεύθερη Μεσογείος συνέχισε την πορεία της. Κάλεσαν το σκάφος να παραδοθεί και πλήρωμα και επιβάτες αρνήθηκαν. Φουσκωτά με άνδρες των σιωνιστικών ενόπλων δυνάμεων κατευθύνονται προς το ελληνικό σκάφος. Υπάρχουν διάφορες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορούμε να αναπαράγουμε πριν τις επιβεβαιώσουμε.

**05:30** Συνέχεια της προηγούμενης

τους παραδώσει το σκάφος. Μαζί με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του σκάφους, επίσης Κερκυραίο, τον Αμπντνούλ από το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης και μια Αλγερινή, μετανάστρια στη Γαλλία, άρπαξαν το τιμόνι. Τους τσάκισαν με τους υποκόπτους, ενώ τους χτυπούσαν και με όπλα ηλεκτροσόκ. Περισσότερο χτυπήθηκε ο καπετάνιος. Στη συνέχεια, έστρωσαν στο κυνήγι την «Ελεύθερη Μεσόγειο» και την κατέλαβαν κι αυτή. Οποιος στάθηκε στο δρόμο τους, όχι αντιτεκόμενος αλλά απλά φράζοντάς τους το δρόμο, χτυπήθηκε με ηλεκτροσόκ και με πλαστικές σφαίρες στα πόδια.

Τα πλοία με τους επιβάτες αιχμαλώτους και τα πληρώματα με το πιστόλι στον κρόταφο σύρθηκαν στο λιμάνι του Αστρούτ. Εκεί τους περίμενε μια «διαδήλωση αστυνομικών», όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος από τους Έλληνες. Οποιος αρνιόταν να δώσει δοχτυλικά αποτυπώματα δερνόταν ανελέητα, ενώ του έκαναν και ενέσεις με τη βία (προφανώς κατασταλτικές). Κυκλοφορούσαν γιατροί με κουκούλες για να περιθάλψουν τους τραυ-

ματίες. Αρχισαν εξευτελιστικοί έλεγχοι και ανακρίσεις, μεταφορές από κτίριο σε κτίριο με βανάκια ή κλούβες (ο Μ. Γρηγορόπουλος κατήγγειλε ότι σε μια τέτοια μεταφορά του φόρεσαν ακόμα και κουκούλα στο κεφάλι). Τα πάντα καταγράφονταν σε βίντεο. Από την επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και τη μεταφορά των επιβατών ως αιχμαλώτων στο λιμάνι, μέχρι την αποβίβαση, τις ανακρίσεις και τις μεταφορές από γραφείο σε γραφείο και από κτίριο σε κτίριο.

### Διεθνής κατακραυγή

Το ότι τα πλοία κατελήφθησαν σε διεθνή χωρικά ύδατα μάλλον δεν θα συγκινούσε τη «διεθνή κοινότητα», όπως δεν την συγκίνησε ο διεμβολισμός του «Dignity» και η πειρατεία σε βάρος του «Αρίωνα», που έγιναν επίσης σε διεθνή χωρικά ύδατα. Τόσοι νεκροί και τραυματίες, όμως, άλλαξαν τα δεδομένα. Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των τούρκων ακτιβιστών, που έγραψαν μια λαμπτήρι σε λίδα στην ανθρώπινη ιστορία, ήταν που ξεσήκωσε διεθνή κατακραυγή. Η τουρκική κυ-

βέρνηση από τη μεριά της δε μπορούσε ν' αφήσει να περάσει έτσι μια δολοφονική επίθεση ενάντια σε μια ΜΚΟ που συνδέεται στενά με το κυβερνόν κόμμα.

Η Τουρκία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Τελ Αβίβ και ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μετά από μια 10ωρη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που αναλώθηκε σε ταζάρι ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ, βγήκε ένα αικόμη νομικά ανίσχυρο ψήφισμα, που καταδίκαζε την ιστοριαλινή επέμβαση (χωρίς να κατονομάζει τη χώρα και χωρίς να μιλά για πειρατεία). Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ (μετά από παρέμβαση της Τουρκίας, προφανώς), ενώ ΕΕ, Ρωσία και Κίνα ζήτησαν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας.

Παράλληλα, ογκώδεις διαδηλώσεις έγιναν σε όλο τον κόσμο, με μεγαλύτερες αυτές που έγιναν σε τουρκικές πόλεις. Το Ισραήλ στριμώχτηκε, όμως αικόμη και μια φασιστική κυβέρνηση όπως αυτή των Νετανιάχου-Λίμπερμαν-Μπάρακ (μην ξεχνάμε ότι ο Ξεχούντ Μπάρακ, αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είναι –ως υπουργός Πολέμου– ο πολιτικά υπεύ



M. Γρηγορόπουλος, A. Μουστάκας, X. Τσιγαρίδας κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

θυνος για την πειρατεία στα διεθνή χωρικά ύδατα και το μακελειό σε βάρος πολιτών) είναι σε θέση να κάνει τους ελγυμούς που χρειάζονται για μια σύντομη εκτόνωση της πίεσης και επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Αποφάσισαν, λοιπόν, να απελάσουν όλους τους αιχμαλώτους, χωρίς να τους περάσουν από δίκη. Μέσα σε δύο μέρες τους έχαν διώξει όλους από το Ισραήλ, χωρίς οι περισσότεροι να υπογράψουν την ταπεινωτική δήλωση που τους ζητούσαν.

### Δωσιλογική κυβέρνηση

Η ελληνική κυβέρνηση από την αρχή αυτής της αποστο-

λής συμπεριφέρθηκε σαν μια δωσιλογική κυβέρνηση, υποτελής στο διεθνή ιμπεριαλισμό και σύμμαχος των Σιωνιστών.

Οσο μπορούσε καθυστέρησε τον απόπλου της «Ελεύθερης Μεσογείου», με διάρκρια να τρίξει τα δόντια των Σιωνιστών. Στους συγγενείς που τηλεφωνούσαν οργισμένοι στην «επιτροπή διαχείρισης κρίσεων» του ΥΠΕΞ, δασκαλέμενοι υπάλληλοι απαντούσαν ότι όσοι πήραν μέρος στην αποστολή ήταν τους περιμένε!

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανιστεί ότι δήθεν αυτή πέτυχε την απελευθέρωση των ομήρων δεν έπιασε. Είχε γίνει καθαρό πως η απέλαση χωρίς δίκη ήταν επιλογή του Ισραήλ και πως απλά η κυβέρνηση διευκόλυνε το σιωνιστικό κράτος στελνούντας αεροπλάνο, επιχειρώντας παράλληλα να ξεπλύνει τη ντροπή της.

Ο απολογισμός αυτής της επιχείρησης δεν μπορεί να γίνει εν θερμώ και αξιολογώντας ως θετικές τις εκδηλώσεις υποκρισίας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Αυτό το έργο της ευαισθησίας και της συμπάθειας το έχουμε ξαναδεί. Πριν από τη διάσταση αλλο, όμως, τώρα πρέπει να ξεκινήσει ο αγώνας για την επιστροφή των πλοίων, μέσα από κινηματικές διαδικασίες.



Παιδιά της Γάζας πετούν στη θαλασσα λουλουδιά προς τιμή των αγωνιστών που δολοφονήθηκαν πάνω στο πλοίο Mavi Marmara.

### Η Αντίσταση θα νικήσει

Αμέσως μόλις πάτησε στο πόδι του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ο σύντροφος Μιχάλης Γρηγορόπουλος μέλος της Πρωτοβουλίας «Ενα Καράβι για τη Γάζα», οι δε ΕΕ, Ρωσία και Κίνα να ζητήσουν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας, ο δικτάτορας της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ ανακοίνωσε ότι ανοίγει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Πολλοί, σκεπτόμενοι πραγματιστικά και κοντόφθαλμα, έσπευσαν να δηλώσουν ικανοποίηση απ' αυτή την κίνηση του ματοβαμένου αυτού δικτάτορα, ξεχωρίσας πάνω στον Αντίστασης την ελληνική κυβέρνηση που άφησε απροστάτευτα ελληνικά πλοία και έλληνες πολίτες. Τώρα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που θα απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και την επιστροφή των πλοίων μας. Η αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό Λαό πρέπει να μεγαλώσει. Η Παλαιστινιακή Αντίσταση πρέπει να νικήσει και θα νικήσει.

Μιχάλης Γρηγορόπουλος

λιγικό λαό στα κοράκια του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, έτσι παρέδωσαν ελληνικά πλοία (ελληνικό έδαφος, για να μην ξεχνιόμαστε) και έλληνες πολίτες στα νύχια των Σιωνιστών.

Πέρασαν ώρες για να εμφανιστεί ο Δρούτσας και να κάνει μια υποτονική δήλωση, να ανακοινώσει την αναβολή (όχι ματαίωση) της ελληνο-ισραηλινής άσκησης και να καλέσει τον ισραηλινό πρέσβη για... εξηγήσεις (την διάσιμη που Τουρκία και Σιωνιστών τους πρεσβευτές τους από το Τελ Αβίβ). Πέρασε ένα 24ωρο για να μάθουμε πληροφορίες για την τύχη των ομήρων. Να μάθουμε αν είναι καλά. Ούτε σ' αυτό το θέμα, το καθαρά ανθρωπιστικό, η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν ήταν σε θέση να τρίξει τα δόντια των Σιωνιστών. Στους συγγενείς που τηλεφωνούσαν οργισμένοι στην «επιτροπή διαχείρισης κρίσεων» του ΥΠΕΞ, δασκαλέμενοι υπάλληλοι απαντούσαν ότι όσοι πήραν μέρος στην αποστολή ήταν τους περιμένεις στην πλατεία της Γάζας.

### Ο υποκριτής δικτάτορας

Α μέσως μετά το σιωνιστικό έγκλημα ενάντια στο Στόλο της Αιγαίνης, που ξεσήκωσε γενική κατακραυγή, με αποτέλεσμα ακόμα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κάνει καταδικαστική δήλωση, οι δε ΕΕ, Ρωσία και Κίνα να ζητήσουν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας, ο δικτάτορας της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ ανακοίνωσε ότι ανοίγει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Πολλοί, σκεπτόμενοι πραγματιστικά και κοντόφθαλμα, έσπευσαν να δηλώσουν ικανοποίηση απ' αυτή την κίνηση του ματοβαμένου αυτού δικτάτορα, ξεχωρίσας πάνω στον Αντίστασης την ελληνική κυβέρνηση που άφησε απροστάτευτα ελληνικά πλοία και έλληνες πολίτες. Τώρα πρέπει να ξεμπροστίσουμε τον Μουμπάρακ που είναι συνυπεύθυνος με το σιωνιστικό κράτος για τον αποκλεισμό της Γάζας και το μαρτύριο της σταγόνας που υποβάλλει τον παλαιστινιακό λαό. Μήπως δεν είναι αυτός που όχι μόνο κρατούσε κλειστά τα σύνορα, αλλά άρχισε και να κατασκευάζει υπόγειο σιδερένιο τείχος για να φράξει τα τούνελ;

Αυτή τη στιγμή ο Μουμπάρακ θέλει να γλιτώσει την κατακραυγή στον αραβικό κόσμο. Να μην ταυτιστεί με το Ισραήλ. Αργότερα θα επανέλθει στις θέσεις του. Ας μην παίξουμε, λοιπόν, το παιχνίδι του.

Ανδρέας Μουστάκας

# Η κυβέρνηση επέλεξε τις βασικές αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις

**Η**κυβέρνηση Παπαδρέου και ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του Μνημονίου (που ενσωματώθηκε στο νόμο 3845/2010-ΦΕΚ 65 Α-6-5-2010) για το ασφαλιστικό ως απαιτήσεις του ΔΝΤ και των Κομισάριων, για να κρύψουν από την εργατική τάξη και όλους τους εργαζόμενους, ότι οι βασικές ρυθμίσεις της αντιασφαλιστικής επίθεσης, που βάζει την ταφόπλακα στην Κοινωνική Ασφάλιση, ήταν επιλογή δική τους.

Μετά τις μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας των εργαζόμενων, που έγιναν στις 5 Μάρτιου σ' όλη την Ελλάδα, παρουσίασαν στις 10 Μάρτιο το προσχέδιο κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης, διαφροροποιημένο σε αρκετά σημεία από το ψηφισμένο μνημόνιο, προκειμένου να εκτονώσουν την κατάσταση. Οι κυβερνητικές αυτές προσπάθειες πολύ γρήγορα κατέρρευσαν. Τώρα «ανακαλύψαν», ότι η Κομισιόν απαιτεί και νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διέρρευσε στα ΝΕΑ του συγκροτήματος Λαμπράκη τις «δέκα νέες απαιτήσεις» της Κομισιόν, ως απαιτήσεις που ξεφεύγουν από τα πλαίσια του ψηφισμένου μνημονίου, και το συγκρότημα Λαμπράκη τις παρουσίασε την πτερασμένη Δευτέρα.

Ισχυρίζονται ότι οι Κομισάριοι απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει από το 2015 και όχι από το 2018 το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και με ποσοστό αναπλήρωσης 1,2% αντί για 2% το χρόνο.

Καταρχάς, αυτή δεν είναι νέα απαίτηση, πέρα δηλαδή από τα συμφωνηθέντα στο μνημόνιο. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από αυτό: «Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα... με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο επήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2%».

Δεύτερο, αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης αφορά μόνο την ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή τη λεγόμενη αναλογική σύνταξη, και όχι το άθροισμα της λεγόμενης βασικής και της αναλογικής σύνταξης. Το τελευταίο δεν θα μπορούσε να συμβαίνει, γιατί απλούστατα θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια (εισοδήματα από

συντάξεις και άλλες πηγές), τόσο απομικά όσο και οικογενειακά, αφού κυβερνητικός στόχος είναι να δοθεί η βασική σύνταξη σε περιορισμένο αριθμό συντάξιουχων, όπως συμβαίνει άλλωστε και με το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Τρίτον, τα ποσοστά αναπλήρωσης που εισάγει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το 1,2% του μνημονίου είναι πολύ μικρότεροι και περισσότερο καταστροφικά. Στην ειδική έκδοση της «Κ» για το ασφαλιστικό δημοσιεύσαμε για πρώτη φορά τον Πίνακα με τα ποσοστά αναπλήρωσης για 15, 18, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 χρόνια ασφάλισης και αποδείξαμε ότι μ' αυτά πετεσούνται οι συντάξεις. Θυμίζουμε ότι για παράδειγμα στην πρώτη ασφαλιστική κλάση, που είναι μέχρι 850 ευρώ, για 35 χρόνια δουλειάς το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από 72% σε 26,04%!

Ισχυρίστηκε το συγκρότημα Λαμπράκη, ότι δήθεν η κυβέρνηση πιέζεται να βάλει ποσοστό αναπλήρωσης 1,2% και έτσι εμμέσως πλην σαφώς δημιουργεί στους εργαζόμενους, που δεν έχουν μελετήσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, την εντύπωση ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε η κυβέρνηση είναι πολύ κολύτερα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, γι' αυτό και κρίνουμε ότι είναι ανάγκη να επανέλθουμε στα καταστροφικά ποσοστά αναπλήρωσης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Φτιάχαμε τους Πίνακες 1 και 2 για τα ποσοστά αναπλήρωσης. Θα σταθούμε πρώτα στον Πίνακα 1 για να δούμε πώς πάνε τα ποσοστά αναπλήρωσης στις πέντε πρώτες κλάσεις που καθιέρωσε ο Α. Λοβέρδος.

**1η κλάση.** Τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 0,70%, θα γίνει 0,84% στο 360 έτος δουλειάς και 1,1% τα χρόνια 370, 380, 390 και 400. Περνάμε τώρα στον Πίνακα 2 για να δούμε πώς γίνεται με τους μέσους όρους των ποσοστών αναπλήρωσης πάλι στην 1η κλάση. Διαπιστώνουμε ότι για έτη ασφάλισης 15, 25, 30, 35, 40 ο μέσος όρος του ποσοστού αναπλήρωσης είναι αντίστοιχα 0,7%, 0,72%, 0,73%, 0,74%, 0,78%. Συγκρίνοντας αυτά τα ποσοστά αναπλήρωσης με το 1,2%

Πίνακας 1: Ποσοστά αναπλήρωσης												
1η ΚΛΑΣΗ <850 ευρώ	2η ΚΛΑΣΗ 850-1.000	3η ΚΛΑΣΗ 1.000-1.200	4η ΚΛΑΣΗ 1.200-1.400	5η ΚΛΑΣΗ 1.400-1.600	ΕΤΟΣ	Π.Α.	ΕΤΟΣ	Π.Α.	ΕΤΟΣ	Π.Α.	ΕΤΟΣ	Π.Α.
1	0.70	1	0.70	1	0.70	1	0.70	1	0.70	1	0.71	
2	0.70	2	0.70	2	0.70	2	0.70	2	0.70	2	0.71	
3	0.70	3	0.70	3	0.70	3	0.70	3	0.70	3	0.71	
4	0.70	4	0.70	4	0.70	4	0.70	4	0.70	4	0.71	
5	0.70	5	0.70	5	0.70	5	0.70	5	0.70	5	0.71	
6	0.70	6	0.70	6	0.70	6	0.70	6	0.70	6	0.71	
7	0.70	7	0.70	7	0.70	7	0.70	7	0.70	7	0.71	
8	0.70	8	0.70	8	0.70	8	0.70	8	0.70	8	0.71	
9	0.70	9	0.70	9	0.70	9	0.70	9	0.70	9	0.71	
10	0.70	10	0.70	10	0.70	10	0.70	10	0.70	10	0.71	
11	0.70	11	0.70	11	0.70	11	0.70	11	0.70	11	0.71	
12	0.70	12	0.70	12	0.70	12	0.70	12	0.70	12	0.71	
13	0.70	13	0.70	13	0.70	13	0.70	13	0.70	13	0.71	
14	0.70	14	0.70	14	0.70	14	0.70	14	0.70	14	0.71	
15	0.70	15	0.70	15	0.70	15	0.70	15	0.70	15	0.71	
16	0.72	16	0.75	16	0.80	16	0.86	16	0.71			
17	0.72	17	0.75	17	0.80	17	0.86	17	0.91			
18	0.72	18	0.75	18	0.80	18	0.86	18	0.91			
19	0.74	19	0.80	19	0.90	19	1.02	19	1.11			
20	0.74	20	0.80	20	0.90	20	1.02	20	1.11			
21	0.74	21	0.80	21	0.90	21	1.02	21	1.11			
22	0.76	22	0.85	22	1.00	22	1.18	22	1.31			
23	0.76	23	0.85	23	1.00	23	1.18	23	1.31			
24	0.76	24	0.85	24	1.00	24	1.18	24	1.31			
25	0.78	25	0.90	25	1.10	25	1.34	25	1.51			
26	0.78	26	0.90	26	1.10	26	1.34	26	1.51			
27	0.78	27	0.90	27	1.10	27	1.34	27	1.51			
28	0.80	28	0.95	28	1.20	28	1.50	28	1.71			
29	0.80	29	0.95	29	1.20	29	1.50	29	1.71			
30	0.80	30	0.95	30	1.20	30	1.50	30	1.71			
31	0.82	31	1.00	31	1.30	31	1.66	31	1.91			
32	0.82	32	1.00	32	1.30	32	1.66	32	1.91			
33	0.82	33	1.00	33	1.30	33	1.66	33	1.91			
34												

# Φθηνή δημαγωγία στο πλαίσιο του νέου σχολείου

**Ν**α δημαγωγήσει επεχείρησε η Αννα Διαμαντοπούλου, προβάλλοντας διστάρως τη μείωση των ωρών των θετικών μαθημάτων από την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού μέχρι και τη Β' Λυκείου (η μείωση στη Γ' Λυκείου είναι οριακή). Η υπουργός Παιδείας, προσπάθησε να δείξει ότι νοιάζεται για τους μαθητές, τους οποίους απεκάλεσε «τους πιο σκληρά εργαζόμενους Έλληνες».

Ας δούμε, λοιπόν, πόσα ψέματα κρύβει αυτό το υποκριτικό ενδιαφέρον της υπουργού για τους μαθητές και την ποιότητα του σχολείου:

Είναι γνωστό σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όσους έχουν παιδί στο σχολείο ότι η ύλη των μαθημάτων είναι μεγάλη, είναι δυνονήτη για το επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών στις συγκεκριμένες ήλικες που διδάσκεται, ενώ πολλές είναι οι επικαλύψεις και τα χάσματα ανάμεσα στα μαθήματα. Αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία να το διαπιστώσει κανείς. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι η ύλη έχει κατέβει προς τα κάτω (κατά μία τάξη τουλάχιστον, ενώ ως και το Νηπιαγωγείο επιχειρείται να «σχολιοποιηθεί»). Παράγει δε, τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποτίθεται ότι επεδίωκε να πετύχει, να αυξήσει δηλαδή τις γνώσεις των μαθητών, αφού εκτός του μεγέθους της και του βαθμού δυσκολίας της, διδάσκεται αποσπασματικά, ξεκομμένη από την παρατήρηση και το πείραμα, βασισμένη κυρίως στην αποστήθιση. Τα παιδιά υποφέρουν και μαζί τους υποφέρουν και οι οικογένειες, ενώ έχουν αυξηθεί δραματικά τα φροντιστήρια, ακόμη και από το Δημοτικό. Ερχεται τώρα το υπουργείο Παιδείας και δη-

λώνει ότι περικόπτεται η ύλη των Μαθηματικών από την Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (σε ποσοστό 30% και 20% αντίστοιχα) και στη συνέχεια από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και από την Α' και Β' Λυκείου. Κάτι ανάλογο γίνεται και για τη Φυσική, τη Γεωγραφία, ενώ μειώσεις έχουμε και στη Χημεία, τη Βιολογία, την Πληροφορική και την Τεχνολογία. Τούτο διαφριμίζεται ως καινοτομία και σκύψιμο με ενδιαφέρον πάνω στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Τι γίνεται, όμως, με τις μικρές τάξεις του Δημοτικού, αφού το πρόβλημα έχει και προέκταση προς τα κάτω; Π.χ. Στην Α' Δημοτικού, τα παιδιά παλιότερα έκαναν πράξεις μέχρι την εικοσάδα, στην Β' μέχρι την εκατοντάδα, στην Γ' μέχρι τη χιλιάδα και στην Δ' μέχρι τις δέκα χιλιάδες. Σήμερα, κάνουν αντίστοιχα πράξεις μέχρι την εκατοντάδα, τη χιλιάδα και πάει λέγοντας. Φανταστείτε ένα «πρωτάκι» έξι χρονών, που ίσως δεν φοίτησε καν στο Νηπιαγωγείο (αφού η υποχρεωτική φοίτηση έμεινε «ένα πουκάμισο αδειανό»), να προσπαθεί να λογαριάσει ως το εκατό κι ένα «δευτεράκι» εφτά χρονών ως το χιλιά! Το όγχος το έχουν «στο τεπέρακι» τους τούτοι οι μικροί μαθητές, η δε αποστήθιση σε συνδυασμό με το βαθμό δυσκολίας είναι σήμουρο ότι θα δημιουργήσει απέχθεια για τα θετικά μαθήματα, που βάζει και αυτή το λιθαράκι της στη δημιουργία γενικότερης απέχθειας για το σχολείο. Οταν,

λοιπόν, το παιδί θα φθάσει στην Ε' και ΣΤ' Δημοτικού θα έχει χάσει ήδη το τραίνο, κυρίως τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των οικογενειών που δουλεύουν νυχθμερόν για το μεροκάματο και βλέπουν τα παιδιά τους μονάχα τη νύχτα, ίσα-ίσα για να τ' αποχαιρετίσουν μ' ένα φιλί για το ύπνο. Ας μην πανηγυρίζει, λοιπόν, το υπουργείο Παιδείας, για το «δώρο-άδωρο».

Οι περικοπές στην ύλη, βεβαίως, δεν είναι τόσο αθώες, όσο θέλει να μας τις παρουσιάσει η Διαμαντοπούλου. Εντάσσονται σήμουρα στη λογική του «νέου σχολείου», είναι συνδεδεμένες με τη φιλοσοφία του. Το κεφάλαιο απαιτεί και το σχολείο οφείλει να συμμορφώνεται, διαμορφώνοντας τον άνθρωπο της μερικής δεξιότητας, τον φθηνό, «ευελικτό» «απασχολήσιμο» που επιτάσσει η αγορά εργασίας (σήμερα, η κατεύθυνση είναι: λίγα ελληνικούλια, λίγα αγγλικούλια, απλές γνώσεις των θετικών επιστημών και χρήση των Η/Υ, μακριά από κάθε ιδέα ολόπλευρης μόρφωσης και πολυεπίπεδης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της πρωτοκότητας).

Στο πλαίσιο των αλλοιών που προωθούνται από το υπουργείο Παιδείας, είναι και το «Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα», που θα εφαρμοστεί πιλοτικά από το Σεπτέμβρη σε 800 ολοήμερα σχολεία, 12θέσια και με το μεγαλύτερο μαθητικό πληθυ-

σμό. Το πρόγραμμα είναι κοπ' επίφραση «ενιαίο», αφού διατηρείται ο δισαχωρισμός ανάμεσα στην πρωινή και απογευματική λειτουργία, ενώ η «τοπική κοινωνία» και η αγορά καλείται να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Τα παιδιά όλων των τάξεων φορτώνονται με εξοντωτικά προγράμματα. Φέρτε στο νου σας την εικόνα των μικρών παιδιών να βολοδέρνουν στα θρανία από τις 8.10 π.μ. ως τις 16.15 μ.μ. που μπορούν να αποχωρήσουν ή ακόμα και ως τις 15.40 μ.μ. Προσθέστε τώρα τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και εποπτικό υλικό, στη χρηματοδότηση των σχολικών επιπροπών, τα πολυυλητήρια τημάτα (τριαντάρια θέλει να τα κάνει το ποπληληθήτηρή τημάτα) και την απετελεσματική συνάντηση των αιχμέων οι οποίες είναι σειράς από την αναμόρφωση και όχι για παρκάρισμα των μαθητών, ο τύπος του ολοήμερου φθηνού παιδιοφυλακτήριου, ώστε οι εργοδότες να έχουν την ευχέρεια να κάνουν ανενόχλητο λάστιχο τους εργαζόμενους γονείς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όλες οι τάξεις ως τις 14.00 μ.μ. θα έχουν υποχρεωτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα ακολουθεί πρόγραμμα διαμορφωμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων (είναι το γνωστό τυράκι της «ενεργητικής συμμετοχής» που προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς) με επιλογές ανάμεσα σε μελέτη, αθλητισμό, θεατρική αγωγή, αγγλικά, μουσική κ.λπ. Είναι γνωστή η ιστορία πώς καλύπτονται αυτά τα διδακτικά αντι-

κείμενα: εν πολλοίς τυχαία και ξεκομμένα από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών. Διατηρείται, βεβαίως, η Ευελικτή Ζώνη, όπου κάθε εκπαιδευτικός είναι «ελεύθερος» να εργαστεί «πρωτοβουλιακά» με «διαθεματικά προγράμματα». Είναι, όμως, γνωστό, ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε εποπτικό υλικό, υλικοτεχνική υποδομή, χρηματοδότηση (για επισκέψεις, διοργανώσεις εκδηλώσεων, κ.λπ.) απετελεσματική σημασία για την εκπαίδευση για εμπορευματική λειτουργία του σχολείου και άνοιγμα στην αγορά). Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί το σχετικό κείμενο του υπουργείου Παιδείας, θα δοθεί «έμφαση σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης και στη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τις στρατηγικές της διά βίου μάθησης».

Εν ολίγοις, διατηρείται, με κάποιο ελαφρό ρετουσάρισμα, για να ρίχτει σταχτή στα μάτια ότι πρόκειται δήθεν για πλήρη αναμόρφωση και όχι για παρκάρισμα των μαθητών, ο τύπος του ολοήμερου φθηνού παιδιοφυλακτήριου, ώστε οι εργοδότες να έχουν την ευχέρεια να κάνουν ανενόχλητο λάστιχο τους εργαζόμενους γονείς.

Στις εξαιγγελίες της, η Αννα Διαμαντοπούλου, συμπεριέλαβε και την περίφραγμα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Που καμία σχέση δεν έχει με την επιμόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου, στα νέα δεδομένα της αστικής

παιδαγωγικής (τα οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε για να μπορούμε και να τα πλευρίσουμε), με απόσπαση από την εργασία. Πρόκειται για ταχύρυθμες επιμορφώσεις σεμιναριακού ή ενδοσχολικού τύπου ή για επιμόρφωση εξ αποστάσεως, που θα μούν τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με όσα λέει το υπουργείο Παιδείας, «στη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του νέου σχολείου». Κοντολογίς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμοστεί στους νέους σχεδιασμούς για την εκπαίδευση (η εκπαιδευτική-υπηρεσία, φθηνή, που πουλιέται και αγοράζεται), που σκαρώνουν κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ (σ.δ. δες αναφορές στο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με την τρόικα για την εκπαίδευση για εμπορευματική λειτουργία του σχολείου και άνοιγμα στην αγορά). Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί το σχετικό κείμενο του υπουργείου Παιδείας, θα δοθεί «έμφαση σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης και στη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τις στρατηγικές της διά βίου μάθησης».

Τέλος, η Διαμαντοπούλου, έβαλε και τη γνωστή σάλτσα της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, για να προσδώσει και μια νότα «πατριωτικού ενδιαφέροντος». Το σλόγκον ονομάζεται «ολοκληρωμένη πολιτική για την ελληνική γλώσσα», που θα εφαρμοστεί στα σχολεία και τις έδρες ξένων γλωσσών σ' όλο τον κόσμο, που συνεκίνησε βαθύτατα και τον Παρελασιάρχη, όταν το άκουσε.

Γιούλα Γκεσούλη

## Ιδια στόχευση

**Η**συνδικαλιστική γραφειοκρατία σ' όλο τον κόσμο έχει ήτην δια μούρη. Ασκεί κριτική στην άγρια επίθεση κυβέρνησης και κεφάλαιον και σε καμία περίπτωση πολεμική, καλλιεργεί αυταπάτες στους εργαζόμενους για τον καπιταλισμό και τέλος πάντων παρουσιάζει τα πράγματα λες και πρόκειται για ένα απλό διαχειριστικό πρόβλημα της κατάστασης που έχουν οι κυβερνήσεις, που μπορεί και να αλλάξει προς όφελος των εργαζόμενων, αν αυτές τείνουν ευήκοον ους στις εκκλήσεις τους. Τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη χώρα μας ο ΓΤ της Education International (Εκπαιδευτική Διεθνής) Fred Van Leeuwen, για να στηρίξει τα εδώ «συντροφάκια» του της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Στην συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν από κοινού, δήλωσε: «Αυτό που πρόκειται να κάνουμε ως

## ANTIKYΝΩΝΙΚΑ

Δύο χιλιάδες δέκα! Είναι ραγιαδισμός... να παραμένει άτρωτος ο καπιταλισμός...

Για τα καθ' άρματα καθάρματα δεν θα γράψουμε τίποτε εδώ. Υπολογίζομένου ότι η στήλη κινείται κάθε φορά περί τις 66 λέξεις [μη σκοπίμως, αλλά τόσο βγαίνει], βρείτε ισάριθμα... καντήλια που επισύρουν βαρύτατες ποινές και φτιάχτε τη δική σας στήλη. Διανδίστε την να γίνει ανδυστήλη και για όσα ζέχασα ισόβια... Μόνο ένα, που πέρασε στα «ψιλά» μέσα στον ορυματόδ: «Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης, εξήγησε ότι κάθε κράτος πρέπει να βλέπει και τα δικά του προβλήματα, παρά τη συμπάθεια που ολόκληρος ο κυπριακός λαός τρέφει προς τους Παλαιστινίους»...

Με το συμπάθιο, αλλά αύριο κλείνουν 57 χρόνια γάμου οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρίκα Γιαννούκου. Μια στήλη ταγμένη στην εννιέρωση και με το ένα μάτι στραμμένο στην ιστορία, δεν θα μπορούσε να αποσιωπήσει κάτι τέτοιο κι εσείς ας λέτε ό,τι δέλετε... Ωστόσο, σας έχω και μια σειρά από σοδαρά γεγονότα που όλα συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1933, ο Αρτούρο Τσακανίνης αποσιάζει από το Φεστιβάλ Γερμανικής Μουσικής, διαμαρτυρόμενος για την καταπίεση των καλλιτεχνών από τους ναζί. Ένα χρόνο αργότερα, ο βουλευτής Καρδίτσας Δ. Αναγνωστόπουλος (τι σχέση είχε με τον «γαλατά» ή «εφαπία» της «τρομοκρατίας» δεν γνωρίζω, γιατί τότε διάβαζα) εκσφενδονίζει κάδισμα μέσα στη Βουλή κατά του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και τον τραυματίζει ελαφρά στον ώμο. Μάλιστα, ο Παπαναστασίου του το πέταξε πίσω χωρίς να τον τραυματίσει! Το 1940, η καναδική κυβέρνηση ανακηρύχτηκε παράνομης όλους τους ναζιστικούς, φασιστικούς και κομμουνιστικούς οργανισμούς και φυλακίζει όλους τους ηγέτες τους. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των έξι ημερών, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας, το Σινά, τα υψηλέα του Γκολάν και τη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Το 1987 γίνεται γνωστό ότι ένας 19χρονος, ο κάτοικος της Κόστα Ρίκα Λουΐ Σαλαζάρ Ροντρίγκες, προσεγίωσε το τύπου «Τσέσανα» αεροπλάνο του στην αυτηρά φρουρούμενη αμερικανική αεροπορική βάση Χάουαρντ στον Παναμά, χωρίς να επισημανθεί από τα ραντάρ. Τέλος, το 1991, το νοτιοαφρικανικό κοινοβούλιο ψηφίζει την κατάργηση των νόμων του απαρχάντ, σύμφωνα με τους οποίους το 87% της γης ανήκει στους λευκούς.

Οι δηλώσεις της εριτίμου ιππουργού Παιδιάς, Διά Βίου Πλάδησης και θρησκευμάτων στην Κομοτηνή (δυο μέρες πριν τις περιποιήσεις και τις προσφορές υδάτων και καφέδων στο Βόλο), φουσκωσαν τα στήμη μας όσο αν τρώγαμε δέκα κοτόπουλα: «Στόχος μας είναι να μικρύνουμε και τελικά να καταργήσουμε την τσάντα των μαδητών και να πάψουν να διαβάζουν το απόγευμα» είπε, με το γνωστό ενδουσιάδες ύφος όσων μικρονόνων βρίσκονται εν εκδρομή. Και την ώρα που η παραπαιδεία έχει εξασφαλίσει το περιεχόμενο των μαδητικών απογευμάτων... Πώς το 'λεγε ο Τζιμάκος: «Αντε να τινάξεις καμιά ελιά κυρά μου»... IMF από τον κύριο!...

Αναπολώντας κάποτε τις... «παλιές καλές μέρες», αναρωτιόμαστε απλοϊκά γιατί δεν ακούμε τόσο συχνά πια εκείνη τη φράση των άλλοτε λαλίστατων χειλών «καλά που μας έβαλε ο Καραμανλής στην ΕΟΚ». Αναρωτιόμαστε (σε... φιλολογικό επίπεδο πάντα) τι να απέγιναν τα λόγια του Παπανδρέου του βου (β') «έξω από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ». Στην πλήρη υπηρεσία των δύο παραπάνω φορέων πια κι έχοντας ξεπεράσει «τις αγκυλώσεις του παρελθόντος», οι επίγονοι δύονταν στους βωμούς τους, προσφέροντας ζωντανή σάρκα (έτσι κι αλλιώς αναλώσιμη είναι) και ζεστό χρήμα. Τα παραπάνω –για όσους παρακολουθούν προσεκτικά τα λεγόμενα των πολιτικών κι όχι αυτά που τους υπογραμμίζουν τα κανάλια λες και απευθύνονται σε βραδύνοες– επιβεβαιώθηκαν και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ – Λατινικής Αμερικής στη Μαδρίτη.

«Στα σαλόνια της διαμαρτυρίας, τα οποία είναι γεμάτα ιδεολογικές ταμπλές τόσο μεγάλες που σέρνονται καταγής σαν κουρέλια και απορροφούν σα σφουγγαρόπανα τα απόνερα των υπονόμων, πάντοτε προτιμούσαν τους επαναστάτες άλλων εποχών. Ή ακόμα κι εκείνους άλλων ηπείρων, ιδίως αυτούς που βρίσκονται στις τροπικές νοτιοαμερικανικές σιέρρες. Οι ταρτούφοι μεταφέζονται για να μη χρειαστεί να υποστηρίξουν τους επαναστάτες που μάχονται εδώ, για να μη χρειαστεί να διακινδυνεύσουν ποτέ τίποτα, για να παρακάμψουν τα ερωτήματα σχετικά με τη δική τους παραίτηση, την αιώνια χλιαρότητά τους, την ύπουλη προδοσία τους που στάζει καθημερινά δηλητήριο» (Jean Marc Rouillan – «Action Directe» - 14.1.2004).

Λες κι έγινε για να πιάσουμε πάλι ακριβώς δόδο λέξεις: Μέσα σ' όλα τ' άλλα, λες και δεν μας έφταναν τόσα βάσανα, έχουμε και το κρίσιμο πενθήμερο με τον πονκέφαλο του Μ.Α.Λ.Α.Κ.Α. (Μετώπου Άλληλεγγύης και Ανατροπής Κουμουνδούρου-Άλαβανου)... Κοκκινοσκούφιστα



## Ασύδοτοι οι φαρμακοβιομήχανοι

**A**ν όλα στην αγορά του φαρμάκου πάνε πρίμα και η κυβέρνηση έχει καταφέρει να κόψει τον κώλο των φαρμακοβιομηχάνων και εισαγωγέων, τότε γιατί συσκεπτούνται και ξανασυσκεπτούνται οι τρεις αρμόδιοι υπουργοί (Κατσέλη, Λοβέρδος, Ξενογιαννακοπούλου) παρεούλα με τους εκπροσώπους των εταιριών;

Μια αικόνη τέτοια αύσκεψη έγινε στις 31 Μάη και τα πρόγιατα ήταν τρογλαφικά. «Σας περιμένουμε χωρίς να μειωθούν τα κέρδη σας», έλεγε ο Λοβέρδος που αρέσκεται σε τέτοια εφέ. Τους παρακαλούσαν για το περιβόλτο rebates, δηλαδή την επιστροφή κάποιων χρημάτων, που έχει θεμοθετηθεί αλλά δεν «δουλεύει». Οι ντόπιοι

φαρμακοβιομήχανοι συμφώνησαν, όμως οι εκπρόσωποι των μονοπωλιακών ομίλων ζήτησαν να συμψηφιστούν τα χρήματα του rebate με τα χρέη του δημοσίου προς τις εταιρίες, τα οποία τρεις μέρες πριν η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα εξοφλήσει με ομόλογα.

Εκπρόσωποι ξένων ομίλων ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν από την ελληνική αγορά μια σειρά φάρμακα. Συγκεκριμένα, δυο μεγάλες δανικές φαρμακοβιομηχανίες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν σημαντικά φάρμακα (π.χ. σκευάσματα για διαβητηκούς) και αφήνουν σε κυκλοφορία φτηνότερα φάρμακα, παλαιότερης τεχνολογίας, αρνούμενες να συμμορφωθούν με την αγορανομική διάταξη της Κα-

τελή. Κι ενώ οι φαρμακοβιομηχανίες ήταν σαφείς και είχαν εκδώσει ανακοινώσεις, η Κατσέλη «χτυπιότα» στο δελτίο ειδήσεων του ANT1, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι «δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση» (να αποσυρθούν φάρμακα) κτλ.

Για τα κόλπα των φαρμακοβιομηχανιών έχουμε γράψει κατ' επανάληψη. Εφαρμόζουν την υποκατάσταση (αποσύρουν ένα φάρμακο και εισάγουν άλλο αικριβότερο) και την αλλαγή συσκευασίας, με αποτέλεσμα να «πιάνουν» τις τιμές που θέλουν. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα (όπως έχουν παραδεχτεί ακόμα και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ξέρουν το θέμα, όπως ο Μόσιολος και ο Νασιώκας) και το «μάρμαρο» θα πληρώσουν

οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, που θα αναγκαστούν να βάλλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ηδη, όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, η φτωχολογία θα αναγκάζεται να πληρώνει τα φάρμακα με την καφέ ταινία. Από το φθινόπωρο, μάζι με το περιβόλτο «Παραπτηρήτηρίου» της Κατσέλη, θα έρθουν και νέα πτακέτα, με επίπτωση και στην τσέπη και στο επίπεδο της παρεχόμενης υγείας. Για παράδειγμα θα εφαρμοστεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο, βάσει του οποίου ο γιατρός θα γνωμοτεύει και θα συνταγογραφεί βάσεις «προκάτ» οδηγών και όχι βάσει της επιστημονικής του κρίσης. Ισως την ίδια περίοδο να έρθει και η περιβότητη «κάρτα υγείας».

## Νοσοκομεία Ανώνυμες Εταιρίες

**H**ο «ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων» έχει θεσπιστεί το 2001, με το νόμο 2889. Στην ουσία, θεσπίστηκε η λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων μέσα στα νοσοκομεία, που διοικήσεις τους, με κριτήριο τη χρηματοοικονομική τους «ισορροπία». Ο αισθενής θα καλείται να την πληρώσει από την τσέπη του μεγάλο μέρος (ή και το σύνολο) των δαπανών για μια σειρά απαραίτητης ιατρικές πράξεις, που μπορούν να κάνουν το αλισθενή τους με τους αισθενείς. Οι γιατροί με φιλότιμο και εντιμότητα δεν πήρουν μέρος σ' αυτό το σύστημα.

Την περασμένη Τετάρτη, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τους βασικούς άξονες νομοσχεδίων του υπουργείου Υγείας, που θ' αρχίσουν να προωθούνται στη Βουλή από τον τρέχοντα μήνα. Ενας τέτοιος άξονας αφορά τη γενικευση της «ολοήμερης λειτουργίας» ώστε να αφορά και τις διαγνωστικές πράξεις (ακτινογραφίες, αξονικές κλπ.), τα εργαστήρια και τον επεμβατικό τομέα (χειρουργία). Τα κρατικά νοσοκομεία που θα λειτουργούν κανονικότατα σαν ανώνυμες εταιρίες, συνδέμενα με αγοραρίες σχέσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία, θα αποτελούν μια ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επιπτώσων παροχής υγείας απ' αυτή που υπάρχει σήμερα. Η ψωλίδια ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία θ' ανοίξει. Οπους υπάρχουν λεφτά θα υπάρχει και

## Στα επίπεδα του 2005 οι λιανικές πωλήσεις

Λένε πως οι αριθμοί εξαπατούν όταν έρεις να τους διαβάσεις και έχουν δίκιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (πρώην ΕΣΥΕ), το Μάρτη του 2010 ο τζίρος των καταστημάτων λιανικής πτώλησης παρουσίασε αύξηση κατά 14,9% σε σχέση με το Μάρτη του 2009. Ομως, το Μάρτη του 2009 ο ίδιος δείκτης είχε καταβαθμωθεί, σημειώνοντας πτώση κατά 17,9% σε σχέση με το Μάρτη του 2008. Επομένως, η φετινή άνοδος δεν κάλυψε καν τη μεγάλη περισή πτώση.

Η αύξηση του τζίρου οφείλεται κυρίως στις αναπτυξιακές σε μια σειρά ειδή πτώτης ανάγκης και μάλιστα πριν ενσωματωθούν στις τιμές οι αυξησίες των συντελεστών ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Από την άλλη, η καθήλωση του τζίρου για περισσότερο από ένα χρόνο κάποια στιγμή θα έφερνε μια άνοδο. Για να το πούμε απλά, κάποια στιγμή ο κόσμος θα έβγαινε να ψωνίσει, για να καλύψει την υποκατανάλωση των προηγούμενων μηνών.

Αν ρίξει κανείς, όμως, μια ματιά στον ίγκο των λιανικών πωλήσεων, θα διαπιστώσει ότι μόλις που ξεπερνά τις πωλήσεις τον αντίστοιχο μήνα του 2005! Δηλαδή, ο καλύτερος από τόποψη τζίρου μήνας του τελευταίου δωδεκάμηνου μόλις που αντιστοιχεί στα επίπεδα του 2005. Μ' άλλα λόγια, έχουμε ήδη γρίσει μια πενταετία πίσω.

Η σκληρή λιτότητα, η αύξηση της ανεργίας, η φτώχεια που απλώνεται και η αβεβαιότητα για το αύριο καθηλώνουν τη λαϊκή κατανάλωση. Αυτό είναι το μόνο σήμουρο συμπέρασμα, πέρα από τη συγκυριακή αύξηση του τζίρου για ένα μήνα, ύστερα από ένα χρόνο συνεχούς πτώσης.

Στο υπουργικό συμβούλιο, από την άλλη, ερίζουν για την πορεία των τιμών. Στην πραγματικότητα, ερίζουν μεταξύ τους. Η Κατσέλη έχει στοχοποιηθεί από Παπακωνσταντίνου και Πάγκαλο και βρίσκουν ευκαιρία να της φορτώσουν την αύξηση των τιμών. Δικαίως αυτή βγαίνει στα κανάλια και διαμαρτύρεται, διότι οι τιμές ευλόγως ανεβαίνουν και θα

συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αφού ο ΦΠΑ δέχτηκε δυο «γενναίες» αυξήσεις και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης τρεις. Τα παπαγαλάκια των πολιτικών της αντιπάλων της αντιτείνουν ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ και γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Λες και οι υπόλοιποι ενδιαφέρονται να χτυπήσουν τα καρτέλ των καπιταλιστών ή λες και χτυπήθηκαν ποτέ ως τώρα τα καρτέλ.

Ο περιβότος «αποπληθωρισμός» του Ολί Ρεν και του Ντομινίκ Στρος-Καν λειτουργεί μόνο ως προς τους μισθούς και τις συντάξεις. Οι τιμές εξακολουθούν και θοι εξακολουθούν να τραβούν την ανηφόρα, όχι μόνο λόγω των συνεχών αυξήσεων των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης), αλλά και επειδή ελέγχονται και καθορίζονται μονοπωλιακά. Οι καπιταλιστές φροντίζουν να καλύψουν τη χασούρα από τη μείωση του τζίρου με την αύξηση των τιμών. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός δεν λειτουργεί στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, που σφραγίζεται από τη λειτουργία των καρτέλ.

### Μ' ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Αγαπητά μου παιδιά

«Βραχιάσαν' μούσες και Πινδάροι / καιρός να φάλλουν οι γαϊδάροι», έγραφε κάποτε ο αφιμήτος Ivan Krylov (α ρε Ρουσία με τα ρούβλια σου σε τσουβάλια, πού πήγαν όλα ρε πούστιν μου...). Και τα αντιπαθή δίποδα που αποχώρησαν με τα συμπαθέστατα και υπό εξαφάνιση τετράποδα, φάλλουν έκτοτε και καλούν σε διαλόγους μονολογώντας ακατάπαυστα... Από καιρού εις καιρό πέφτει κανένα φραπεδάκι, κανένα νεράκι, άντε και κανένα αιγουλάκι ή γιαουρτάκι (δασπάνες από τριάντα λεπτά μέχρι δύο ευρώ κατά κεφαλή το πολύ, δηλαδή). Τα ευγενικής μάρκας ιμάτια των καπμένων αιθών θυμάτων, των θεσμικών στυλοβατών που συστηρίζουν την ευνομούμενη πολιτεία, αποστέλλονται στο καθαριστήριο, το «μεμονωμένο και θιλβερό περιστατικό» που στρέφεται κατά της δημοκρατίας ξεχνιέται και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Οπως στο καφενείο κάθε χωριού, έτσι και στο απαστράπτον café-bar του παγκόσμιου, κάθονται και φιλοσοφούν ξύνοντας τ' αχαμά τους και μετρώντας τα αντιμετρά, οι εμβληματικές μορφές που ξεπήδησαν από τη βραμισσύνη (όλα από δω ξεπήδησαν, τηλεφωνήστε τώρα και πάρτε δυόμισι κιλά βιβλία με τριάντα αργύρια να τα μάθετε κι εσείς): ο πρόεδρος, ο παπάς, ο δάσκαλος κι ο μπάτσος. Κι αν ένα καιρό οι ταυτόπτες ήταν διακρίτες, σήμερα δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις ακόμα κι αυτές. Ωστόσο οι ρόλοι έχουν ανατεθεί, επικυρώθηκαν με βούλες και υπογραφές από απατημένους και μη, έγιναν αποδεκτοί και η μιλόπετρα εξακολουθεί να γυρίζει, άλλοτε εν αγνοίᾳ, άλλοτε τη απουσία κι άλλοτε εν πλήρη αθωάτητη...

Ισως η επόμενη χρονιά (2011), που στην αρχαιοελληνική γράφεται ως «Βια» (το ΜΜΧΙ της λατινικής δε λέει τίποτα) φέρει «μια κάποια λύση» που έλεγε και ο ρεμβάζων εις Άλεξάνδρεια Καβάφης. Άλλα οι μούσες δε σταματούν να τραγουδούν:

Πού γράφτηκε, πού ακούστηκε, ποιος να το μολογήσει νταής εξήντα δύο χρονώ, μπάτσος της Μεσογείου!

Να φέρνει βόλτες στη στεριά, να πλέει στα πελάγη και να τσαμπουκαλεύεται μονάχα σε αμάχους!

Να κάνει και γυμναστικές μαζί με μπανανίες που έχουν τους πολίτες τους γραμμένους στ' απαυτά τους να προπονείται εντατικά εν όψει του αγώνα που με τον πέρα μαχαλά προτίθεται να δώσει.

Μη γέρνεις από τη μογκιά, μπάτσος και μη νομίζεις πως θα τη βγάζεις ζάχαρη, πως θα τη βγάζεις μελι γιατί θε' να 'ρθουνε καιροί να πάρεις πάλι πούλο σκλαβάκι να ξαναβρεθείς σ' αιγάλευσης και φρελάχους.

Κι άντε ξανά απ' την αρχή χιλια και δυο χιλιάδες χρονάκια να παρακαλάς και να χρυσοπληρώνεις...

Ομως, πέρα από τα προβλήματα της παγκόσμιας κυνότητας που πορεύεται τοις κύνων ρήμασι πειθόμενη όπως γράφεται και στο λαμπτρό κενοτάφιο της υπάρχουν και τα του οίκου, τον οποίο χαρακτηρίζει η ανοχή. Το νεόπλασμα στο σταυροδρόμι τριών πολιτισμών, αφού δημιουργήθηκε με δανεικά και ελεγμοσύνες, αφού –ανίκανο να ομονοήσει και ν' αυτοδιοικηθεί, ακόμα και σήμερα και παρά την επίκληση του Καλλικράτη ή των διεθνών γυπαετών– έστειλε Κανάρηδες να προσφέρουν στέμματα στις Δανιμαρκίες, τώρα εμφάνισε και γάγγραινα. «Νεόπλασμα με γάγγραινα! Οι god» αναφωνούν τρομογόνοι στις μητρικές και πατρικές γλώσσες τους οι λακέδες, οι γιοι δωσιλόγων, οι εγγονοί παπατζήδων ή απλών, τιμίων κι ευδιακρίτων φασιστών. Και προστρέχουν πάλι ικέτες σε ναιώς θεών του κώλου, κλίνονταις ευλαβικά κι ευβλαβικά το γόνυ, θύονται ενώπιον ομοιωμάτων γερακόμορφων θεοτήτων, φαλακροκοράκων, κονδύρων και κονκισταδόρων ή απλών σαλταδόρων της ΔΑΚΕ (Διεθνούς Αδηφάργου Κεφαλαιοκρατίας). Λεφτά υπάρχουν; Κανείς δεν το έμαθε... Υπάρχουν όμως λύσεις:

Θάλλει απ' τα γέλια η Θάλεια, μούσα της κωμωδίας με βρόντο ξεκαρδίζεται σαν βλέπει το μπουρδέλο κι απ' τον ψηλό το θρόνο της, μοσώντας ποσαστέμπο «φορτώνει» κι εξοινίσταται. «Τέρμα η κωμωδία κι ας μείνω εγώ άνεργη σαν τη μισή Ελλάδα.

Πάρτε κόρες σκουπόξυλα και άντρες τα καδρόνια και κάντε τα προγούλια τους σαν της μαϊμούς τον κώλο.

Κι αν ανταμώσετε με ζα ή τίποτες γουρούνια κι εκείνα καδρονιάστε τα κι ας λέει η Αλέκα».

Η άλλη μούσα, η Κερατώ, βρίζει τα κέρατά της τη βαράει άσχημα, τα πάιρνει στο κρανίο κηρύσσει το αντάρτικο από τον Ελικώνα:

«Μιστόκλη πιάσε τ' άρματα και Φώντα τις ρουκέτες Μάνλιγερ, Λουγκέρ, ο τι βρεις, Ζάσταβα ή και Μάγκνουν γιατί είμαστε σε πόλεμο με ζωντανά του δάσους». Ici odós



ένης της καταβολής της λεγόμενης βασικής σύνταξης. Στο προσχέδιο τοποθετεί ως χρόνο νέαρεξης την 1/1/2018 και δημιουργήσεις της δύο υποκατηγορίες: Αυτό που θα συντάξιοδοτηθούν μέχρι της 31/12/2017 και αυτό που θα συντάξιοδοτηθούν μετά της 31/12/2017. Και στις δύο υποκατηγορίες ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης αρχίζει από την 1/1/2013, για το χρονικό κομμάτι του εργάσιμου βίου που θα διανυθεί μετά την 1/1/2013. Για το κομμάτι που θα διανυθεί μέχρι της 31/12/2012 θα εφαρμοστεί ο ισχύων τρόπος υπολογισμού της σύνταξης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Ποιος είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού στις δύο υποκατηγορίες; Στη δεύτερη υποκατηγορία θα ισχύσει ο νέος τρόπος με τον οποίο

υπολογίζεται η σύνταξη των νεοεισερχόμενων στην δουλειά από την 1/1/2013. Στην πρώτη υποκατηγορία ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται μόνο στο ποσοστό αναπτυλήρωσης. Δηλαδή, το ποσοστό αναπτυλήρωσης των ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 δεν θα είναι 0,7% το χρόνο, αλλά 2% το χρόνο, ποσοστό που είναι λίγο μικρότερο από το που είχε καθειρωθεί με τον αντιασφαλιστικό νόμο Ρέππα (30

## Τρομοκράτες είναι οι Σιωνιστές και όχι της Αντίστασης οι μαχητές

Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθείς να σχολιάσεις την αθλητική επικαιρότητα, τη σπιγμή που τα γεγονότα από τη δολοφονική επίθεση του σιωνιστικού στρατού στα πλοία του Στόλου της Ελευθερίας, «τρέχουν». Με δεδομένο ότι σε όλες στήλες της «Κ» υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση και σχολιασμός όλων όσων συνέβησαν μετά την πειρατεία του Ισραήλ, η αθλητική στήλη θα περιοριστεί όσουν αφορά αυτό το γεγονός μόνο στον τίτλο, σε ένα υστερόγραφο και σε μια φωτογραφία, που αποτελεί μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Κατά τα άλλα, θα ασχοληθεί με τα αθλητικά δρώμενα της εβδομάδας που πέρασε.

✓ Τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στη Λαμία, το περασμένο Σάββατο, ανέμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, που είχαν πάει στην πόλη με αφορμή του Final 4 του πρωταθλήματος χάντμπολ, είναι το πιο σημαντικό θέμα στην αθλητική επικαιρότητα της βδομάδας που πέρασε. Για μια ακόμη φορά οι μπάτσοι πιάστηκαν στον ύπνο. Οι δυο οπαδοί στρατοί είχαν κλείσει ραντεβού (στα κιτρινόμαυρα αθλητικά στέκια εδώ και τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες ήταν γνωστό το ραντεβού) στη Λαμία και αυτό το γνωρίζαν όλοι, εκτός των μπάτσων. Οι δυο στρατοί συγκρούστηκαν αρχικά έξω από το σύνδεσμο της ΑΕΚ, στον οποίο επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και πέτρες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στη συνέχεια επικαλούθησαν μάρχες σώμα με σώμα στην πλατεία Λαού. Η αστυνομία με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων κατάφερε να χωρίσει τις δυο αντιμοχέμενες πλευρές και έληξε ο πρώτος γύρος του «πολέμου».

Στη σύσκεψη που οικολούθησε μετά τον πρώτο γύρο, μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων, της ομοσπονδίας χάντμπολ και της αστυνομίας, αποφασίστηκε να διεξαχθεί κανονικά το final 4. Η απόρριψη αυτή επί της ουσίας καθόρισε το χώρο της τελικής μάχης. Στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης οι συγκρούσεις ήταν το ίδιο σφρόδες με τις πρωινές και οι ζημιές ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ (καταστροφές υπάρχουν ακόμη και στην οροφή του γηπέδου). Ο εκπρόσωπος των μπάτσων παραδέχτηκε δημόσια, ότι επελέξαν συνειδητά να δηλώσουν ότι μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή, αν και

γνώριζαν ότι οι πιθανότητες

να το καταφέρουν ήταν από ελάχιστες ως μηδενικές, και ότι αυτή η «άλση» επιλέχθηκε προκειμένου να φύγουν από το κέντρο και τις κατοικημένες περιοχές της πόλης και να περιοριστούν οι οπαδοί των δυο ομάδων σε συγκεκριμένο και περισσότερο ελεγχόμενο χώρο (το κλειστό γήπεδο της Λαμίας βρίσκεται στην άκρη της πόλης σε ένα χώρο που προορίζεται για εμπορικές εκθέσεις). Με άλλα λόγια, έβαλαν στο κλουβί τους δυο στρατούς και τους άφησαν να λύσουν τις διαφορές τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Έχουμε γράψει αρκετές φορές, ότι το σύστημα εκμεταλλεύεται τέτοιου είδους συγκρούσεις για να προωθεί τα όπια σχέδια του. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τα επεισόδια της Λαμίας για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την απόφασή της να χρηματοδοτήσει μέσω του ΟΠΑΠ τις επισκευές του γηπέδου της Τούμπας, προκειμένου αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η ΟΥΕΦΑ για τους αγώνες του Champions League. Με αφορμή τη συμμετοχή των οπαδών του ΠΑΟΚ στις συγκρούσεις και προκειμένου να δείξει μηδενική ανοχή στη βία, η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει πίσω τη χορηγία του ΟΠΑΠ και πλέον στον ΠΑΟΚ ψάχνουν φράγκα για να φτιάξουν το γήπεδο (οι επισκευές θα στοιχίσουν περίπου 1.5 εκατομμύριο ευρώ). Και για όσους αναφωτηθούν γιατί να πληρώνουν οι ομάδες τη δράση των οπαδικών στρατών, αναφέρουμε ότι οι εκπρόσωποι και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ ζήτησαν επίσημα από την αρμόδια εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί των δυο ομάδων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

✓ Η διοικητική αστάθεια σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό συνεχίζεται και η

## KOPAKI ΣΦΥΡΑ ΤΟ



λύση αναμένεται να δοθεί στις ΓΣ των μετόχων των δυο ΠΑΕ, στις 14 και 18 Ιούνη αντίστοιχα. Στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο ο Κόκκαλης δείχνει να συνεχίζει μόνος του, αφού -όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο- η μεν πρόταση Μαρινάκη στερείται επιχειρηματικής λογικής και απορρίφθηκε, η δε εμπλοκή των αφών Αγγελόπουλων στα δρώμενα της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν δείχνει εφικτή (προς το παρόν). Η προσπάθεια να φέρει τον Βαλβέρδε στην Ελλάδα, προκειμένου να χρυσώσει το χάπι, δεν στέφθηκε με επιτυχία, παρά το θετικό κλίμα που είχαν διαμορφώσει οι εφημερίδες και πλέον έχει να ξεμπερδέψει με έναν ακόμη πονκέφαλο. Προς το παρόν, οι ερυθρόλευκοι οπαδοί δείχνουν «μουδισαμένοι», γιατί δεν βλέπουν μπροστά τους κάποια εναλλακτική λύση, δεν είναι όμως και διατεθειμένοι να δώσουν λευκή επιταγή στον Κόκκαλη.

Στο αντίταπο πράσινο στρατόπεδο, οι «πολυμετοχικοί» ρίχνουν τους τόνους και ο Τζήγερ με δυο έξυπνες επικοινωνιακές και ταυτόχρονα επιχειρηματικές κινήσεις δείχνει ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και αυτός που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις. Καταρχήν, δήλωσε ότι πουλάει το πλεισμόφρικό πακέτο σε όσους θέλουν να διοικήσουν μόνοι τους τον Παναθηναϊκό και δεν εμφανίστηκε κανείς και στη συνέχεια κάλεσε σε συνάντηση τους οργανωμένους οπαδούς, προκειμένου να «αποκαταστήσει» τη σχέση του μαζί τους και να τους αναλύσει πρόσωπο με πρόσωπο τα σχέδιά του για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ειδικά η δεύτερη κίνηση του Τζήγερ, στην οποία ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον Πατέρα για πρόεδρο, αν αλλάζει γνώμη, ή όποιον άλλο πρόεδρο βγάλει

Κος Πάπιας  
papias@eksegersi.gr

ΥΓ1: Περιμένοντας το αεροπλάνο που θα μετέφερε τους συντρόφους από το Ισραήλ, στην καντίνα απέναντι από την πύλη του στρατιωτικού αεροδρόμιου της Ελευσίνας, βλέπαμε περιστασιακά την εξελίξη του Ζουτελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το παιχνίδι μέχρι και το 3ο ήταν ένας μονολόγος για τους ερυθρόλευκους, που προηγήθηκαν ακόμη και 14 πόντους διαφορά. Την σπιγμή που ανακοινώθηκε ότι οι σύντροφοι, μπήκαν στο αεροπλάνο και ξεκίνησαν για την επιστροφή τους, άρχισε να αλλάζει και η ροή του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Δώδεκα λεπτά πριν τη λήξη οι ερυθρόλευκοι βρίσκονταν μπροστά με δεκατέσσερις πόντους (46-60) και κατάφεραν να χάσουν ένα δικό τους τον Παναθηναϊκό και δεν εμφανίστηκε κανείς και στη συνέχεια κάλεσε σε συνάντηση τους οργανωμένους οπαδούς, προκειμένου να «αποκαταστήσει» τη σχέση του μαζί τους και να τους αναλύσει πρόσωπο με πρόσωπο τα σχέδιά του για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ειδικά η δεύτερη κίνηση του Τζήγερ, στην οποία ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον Πατέρα για πρόεδρο, αν αλλάζει γνώμη, ή όποιον άλλο πρόεδρο βγάλει

ται να πούμε πολλά: στην εποχή της (1979) χαρακτηρίστηκε βέβηλη και συνάντηση πολλά εμπόδια στη χρηματοδότησή της για να καθιερωθεί με το πέρασμα του χρόνου σαν μια από τις πιο αιχμηρές και απολαυστικές κωμωδίες όλων των εποχών. Η κριτική των θρησκευτικών προλήψεων, της ψυχολογίας του όχλου και της εξουσίας είναι συστατικά της στοιχεία.

Από τις υπόλοιπες ταινίες ξεχωρίζει κάπως το «Ξέστρωτα κρεβάτια» του Αλέξη Ντος Σάντος. Πρόκειται για μια μπερδεμένη ερωτική ιστορία με ήρωες δύο ένοικους μιας βιομηχανίκης αποθήκης-κατάληψης στο ανατολικό Λονδίνο. Και εκείνος και εκείνη έχουν ένα οδυνηρό παρελθόν και ανα-



ζητούν μια ουσιαστικότερη μεταξύ τους σχέση, πράγμα που τελικά αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο... Πάντως, παρά τις παλινδρομήσεις των ηρώων που οντικαποττρίζουν την ασάφεια της σύγχρονης εποχής, παρά την υποτίθεμενη εναλλακτική ματιά του σκηνοθέτη και την ποτ οισθητική του, η ταινία αυτή αδυνατεί να πει κάτι επί της ουσίας και να αγγίξει βαθύτερα τον θεατή.

Μια άλλη μέτρια ταινία είναι η γαλλική «Η Κοκό πριν την Σανελ» της Αν Φοντέν, που διηγείται την πρώτη περίοδο της ζωής της διάσημης σχεδιάστριας, όταν ακόμη εκείνη βιοτοποιήστων με δυσκολία. Επαρκής, πλην αβαθής και περιγραφική η αναπαράσταση της εποχής, ενώ η σκηνοθέτις μόνο επιφανειακά «αγγίζει» τον διογκωμένο μύθο της Σανελ.

Τέλος, έχουμε μια ελληνοαυστραλέζικη παραγωγή, το «Οι βασιλιάδες της Μυκόνου» του Πίτερ Ανδρικίδη, με θέμα -τι άλλο;- τα ελληνικά νησιά και δη τη Μύκονο, όπου ένας Ελληνοαυστραλός καταφέρνει για να διεκδίκησε μια κληρονομιά και μπλέκει με την ελληνική νοοτροπία και πονηρία.

Ελένη Σταματίου



# DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM

Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει (για τους 9(;) δολοφονημένους)

Yasasin dayanisma Yunan ve Turk halk Filistin kardeslerimise birlikte

Ο ισραηλινός «λαός» ΔΕΝ διαμαρτυρήθηκε

Οι μπάτσοι Ελληνες, τα δε χημικά από Ισραήλ: Μπάτσοι και σιωνιστές – γουρούνια – δολοφόνοι

ΣΥΝέδριο ή ΠΛΗΝέδριο;

Τα μπάνια του λαού; Αστειάκια!

Εκεί είναι οι ρίζες μου. Εκεί είναι η μνήμη μου. / Έχω κι εγώ μάνα, όπως όλοι, και σπίτι με πολλά παράθυρα. / Έχω αιδέρφια, φίλους κι ένα κελί που μπάζει από παντού. / Το κύμα που αρπάζουνε οι γλάροι μου ανήκει, δικές μου οι εικόνες των ματιών μου, / δικό μου και το νιόβγαλτο το χορταράκι. / Το φεγγάρι στην κόψη των λέξεων δικό μου, / κι η γενναιοδωρία των πουλιών και η ελιά η αθάνατη. / Περπάτησα σ' αυτή τη γη/ προτού οργώσουν τα σπαθιά το ζωντανό κορμί της/ και το στρώσουν βορά σε τραπέζι. / Εκεί είναι οι ρίζες μου. / Τον ουρανό δίνω στη μάνα του, όταν για κείνη κλαίει. / Και κλαίω για να με δει το σύννεφο που εκεί γυρνά. / Ολες τις λέξεις για το δικαστήριο του αίματος της έμαθα/ για να μπορέσω να παραβιάσω τους κανόνες. / Τις έμαθα και τις διελυσα/ για να συνθέσω μία και μοναδική: πατρίδα. (Μαχμούντ Νταρουΐς: Καταγωγή)

◆ Ω, πέσω πρόθυμα έδωσε ο ΣΚΑΪ βίβλα στους σφαγείς (Νέοι Φάκελοι): συνεργάστηκαν οι κ.κ. Παπαχελάς και Παπακωνσταντίνου...

◆ Και μεσ' στην τούρλα του Σαββάτου, να κι η Βιοζώ να καταγγέλλει θύτες και θύματα (την χαμάς, μεταφέροντας αυτούσια την προπαγάνδα της Μοσάντ....).

◆ Οποιά ξεπήλα στο indy.gr, όπου βρήκε θέση μία σιωνιστική ανακοίνωση (...)

◆ Περισσός, Συνίριζα και κάτι άλλοι: παιδιά άλλο επαναστάτες και άλλο βραστές πατάτες.

◆ Πάντα γελοιοσκορπίζει ο Ριζοσπάστης – μιλάει για «τα τανκς του Βιντέλα» (Ένθετο-αφιέρωμα στο Μουντάι, 30-5-10).

«Ξεχνάει» τη στάση της «ΕΣΣΔ» (βλ. παλινορθωμένος καπιταλισμός) την εποχή εκείνη (ο «κεντρώος» Βιντέλα).

◆ Σε ποιο κρησφύγετο είναι η Terminal 119;

◆ Μέτωπο Αλάνα (27-5-10): «Αγώνας μέχρι τέλους» (του Σύριζα);

◆ Ενιαία στάση (σχεδόν) του κυπριακού Τύπου όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση των Ισραηλινών.

◆ Χολή κατά των Ναξαλιτών χύνει ο Ριζοσπάστης (29-5-10). Σε πλήρη στοίχιση με τον αστικό Τύπο.

◆ Ετοι απλά η Αυγούλα, («αντικειμενικό»), δημοσιεύει τη (μοναδική) δήλωση του ΓΑΠ για τη δολοφονική επίθεση των σιωνιστών (1-6-10).

◆ Μία καλή παπάρα: «Ο δικτάτορας δεν είναι το ΔΝΤ, αλλά το άδειο ταμείο...» (από συνέντευξη του Μάρτιν Κναπ, διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στην ΜΕΤΡΟ, 28-30/5/10). Και όταν γίνεται και η... γνωστή ερώτηση για τις αποζημιώσεις για την καταλήστευση του ελληνικού λαού από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, η απάντηση είναι η σα-



Καλύτερα έτοι

φέστατη: «Νείν».

◆ Στην κυριολεξία «σκιά του εαυτού του» ο Μπομπ Ντύλαν (εμείς προτιμάμε Ντύλαν Τόμας).

◆ Απαιχτη η εφημερίδα του Περισσού (φύλλο 30-5-10): Αφιέρωμα στην Κομμούνα. Και να οι φωτογραφίες με τους ένοπλους κομμουνάρους (δεν είχαν τζαμαρίες τότε!);

◆ Σε Περισσό και Συνίριζα ξανά «ανακαλύπτουν» το «πτολιό, καλό ΠΑΣΟΚ». (Οχι ότι εξαιρείται κάποια εξαποδώ οριστρά...).

◆ «Ιδια γεύση στο ΤΕΕ – Στα κλαδικά σωματεία η μάχη» (Ροσινάντε, Μάρτη 2010). Ο συντάκτης ξέρει τι είναι το ΤΕΕ: (ΔΕΝ πρόκειται για ομοσπονδία, για θεσμό μιλάμε...).

◆ Επειδή διαβάσαμε σχόλια για κάπιοιν Δ.Φ. της Athens Voice, δεν εκπλαγήκαμε: Πασόκος είναι ο άνθρωπος με πολυετή προϋπηρεσία στα KNAT του Περισσού..

◆ Η Σάρα (και η μάρα) Φέργιουσον (Λαμπόγιο British Style).

◆ Ακρωτηριασμός του ποδιού του Σ. Σεϊσδη. Κάποιοι εγκλημάτισαν εν ψυχρώ... (there shall be retribution).

αυτά που έχουν ήδη ληφθεί τι είναι; «Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζόμενων»;

◆ Αλήθεια, οι «ευαισθητοποιημένοι» «πνευματικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες» πουύ έβισκαν αυτές τις μέρες;

◆ «Ο δημοκρατικός μηχανισμός τείνει προς τον εκδημοκρατισμό του. Η γραφειοκρατικοποίηση της εξουσίας οδηγεί στην αυθαιρεσία και βάζει αναπόφευκτα τα μέσα πάνω από τους σκοπούς. Η πρωσοπολατρεία υπήρξε σοβαρό μάθημα για το κόμμα και την κοινωνία. Ήταν η εποχή κατά την οποία συνεργάτηκαν η τραγωδία κι ο ηρωισμός, οι υψηλές ιδέες και οι ποταπές πράξεις. Τα πετάγματα στις κορυφές του πολιτισμού και της ηθικότητας εναλλάσσονται με τα βυθίσματα στο σκοτάδι του φεούδαρχικού Μεσαίωνα». (Ν.Ι. Παπιασβίλη, Α' Γραμματέας της ΚΕΤΟ «Κ» Κ Γεωργίας, από το βιβλίο «Στην πορεία της Περεστρόικα, Εισήγηση, ομιλίες αντιπροσώπων, απόφαση της 19ης συνδιάσκεψης του ΚΚΣΕ», εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή). (Για τον... σταλινισμό του Περισσού...).

◆ Σε δυο χέρια από πέτρα και θυμάρι/ αφιέρωνω το τρογούδι αυτού... / Στον Αχμαντ, που σε δυο πεταλούδες ανάμεσα ξεχάστηκε. / Μ' άφρησαν άστεγο τα σύννεφα που φύγαν/ και τα βουνά έριξαν τους μανδύες τους για να με κρύψουν. / Απ' την παλιά ανοιχτή πληγή/ μέχρι της γης τα όρια κατεβαίνω. / Σημάδι τούτη η χρονιά, / που η θάλασσα χωρίστηκε από τις πολιτείες της στάχτης. / Κι εγώ μόνος/ Πάλι μόνος. / Αχ, μόνος; / Κι ο Αχμαντ. / Σε δυο σφαίρες ανάμεσα εξόρισαν τη θάλασσα. / Ενα μπράτσο δυναμώνει στη ληστονιά. / Η μνήμη φτάνει από τρένα που φύγαν/ και από αποβάθρες αδείες από καλωσορίσματα και γιασεμιά. (Μαχμούντ Νταρουΐς: Αχμαντ Άλ Αραμπτί).

Βασιλής



◆ Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, κάψτε το μπουρδέλο των Σιωνιστών (σύνθημα έχω από την πρεσβεία του Ισραήλ)

Δεν ήταν γραμμένο σε τοίχο το σύνθημα. Σε καρδιές ήταν γραμμένο και έβγαινε με οργή από εκατοντάδες στόματα στις πρώτες γραμμές των διαδηλωτών που παρατάχθηκαν απέναντι από την πρεσβεία του Ισραήλ, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την άνωνδρη δολοφονική επίθεση ενάντια στο Στόλο της Ελευθερίας. Πιο πίσω στην ογκώδη διαδήλωση είδαμε κάποιους να ξινίζουν τα μούτρα. Κάποιους που έχουν μπλέξει τον καθωστρεπτισμό με την ταξική πλήλη (και οι οποίοι –ας σημειωθεί παρεμπιπτόντως– δεν έχουν διαβάσει άλλη ιστορία εκτός απ' αυτή των σχολικών εγχειριδίων). Δεν πειράζει, όμως, το ότι ήταν εκεί, έστω και με ανακλαστικά... Ραν Ταν Πλαν, ήταν θετικό. Αυτοί που φώναζαν το σύνθημα, πάντως, θα το έχουν κάνει πράξη, αν δεν ήταν παραταγμένες απέναντι τους πεντέξι ίδιμοις ΜΑΤ όλων των χρωμάτων (και μιας οσμής: γουρουνιλας). Οπότε, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Κι όταν έγινε, τα γουρούνια έπινξαν τον κόσμο στα χημικά και άνοιξαν μπολίκα κεφαλιά (μολονότι είδαμε και κανοδύο από δαύτους χτυπημένους). Δεν γίνεται αλλιώς. Οταν στη μέση της Μεσογείου σκοτώνουν συντρόφους σου και αρπάζουν άλλους μαζί με τα πλούτα της λευτεριάς, εσύ δε μπορείς να κάνεις λιτανείς. Πρέπει –στο μέτρο των δυνάμεών σου– να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων.



◆ Κανένας ισραηλινός πολίτης που υποστηρίζει την πολιορκία της Γάζας δεν επιτρέπεται να μπει σ' αυτό το καταστήμα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη (χειρόγραφη πινακίδα στην είσοδο καταστήματος στον Άγιο Νικόλαο Λασθίου)

Καταρχάς, ο τύπος είναι καλλιτέχνης. Στη δική μας φωτογραφία δεν φαίνεται, όμως το χειρόγραφο απαγορευτικό είναι γραμμένο με όλα τα χρώματα της παλαιστινιοκής σημαίας: κόκκινο, μαύρο, πράσινο. Κατά δεύτερο λόγο, ο τύπος είναι τρελός. Ρε αγρί μου γλυκό, κρίση έχουμε, σε τουριστική πλήλη έχεις το μογαζί σου, είναι δυνατόν να διώχνεις τους πελάτες; Γιατί δεν θα σου φύγουν μόνο οι Ισραηλινοί, θα σου φύγουν και άλλοι, που δεν πολυγοντάρουν αυτές τις βαλκανικές κουζουλάδες. Οι άνθρωποι ήρθαν να κάνουν διακοπές, όχι να τους ξυπνάς ενοχές και να τους χαλάς τη χώνεψη της greek salad που μόλις έφαγαν. Άλλα και τον Ισραηλινό γιατί τον διώχνεις; Δηλαδή πρέπει πρώτα να σου κάνει δήλωση ότι δεν υποστηρίζει τη σιωνιστική πολιτική για να τον αφήσεις να ρίξει έστω μια ματ

**Ο**υδείς εξεπλάγη από τις ανακοινώσεις τεσσάρων υπουργών (Παπακωνσταντίνου, Ρέππας, Μπιρμπίλη, Γερουλάνος – ή Κατσέλη με εύσχημο τρόπο «την έκανε», επικαλούμενη απασχόληση στη Βουλή) για τις ιδιωτικοποιήσεις, μετά το άτυπο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης. Ενας από τους άξονες του δωσιλογικού Μνημόνιου είναι οι ιδιωτικοποιήσεις (με «στόχο» μεγαλύτερο απ' αυτόν



τίσει «στρατηγικούς επενδυτές» για να τους πουλήσει δικαιώματα διαχείρισης αεροδρομίων, μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Φυσικά, οι ιδιώτες ενδιαφέρονται μόνο για τα λόγια αεροδρόμια-φιλέτα (Ηράκλειο, Ρόδος κ.λπ.) ενώ στο κράτος θα μείνει ο κατιμάς (τα μικρά αεροδρόμια που εξακολουθούν να λειτουργούν λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της Ελλάδας, αρκετά από τα οποία



## Η διεθνής συνωμοσία

Το Ισραήλ είναι ένα ναζιστικό κράτος. Οργανωμένο ακριβώς στα πρότυπα των ναζί. Με ένα λαό στη συντριπτική του πλειοψηφία αφιονισμένο, πεπεισμένο ότι είναι ο περιουσιος λαός, ενώ οι κάτοικοι της Ιστορικής Παλαιστίνης δεν είναι παρά υπάνθρωποι που τους αξίζει η εξορία ή ο θάνατος. Αυτός είναι ο ιδεολογικός πυρήνας του Σιωνισμού, πάνω στην οποία συγκροτήθηκε αυτό το μόρφωμα στα τέλη της δεκαετίας του '40.

Επί έξι δεκαετίες, καμία κύρωση δεν έχει επιβλοθεί στο Ισραήλ, παρά τα απανωτά ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, που καταδικάζουν την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τα εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Πρόσφατο παράδειγμα της έκθεσης Γκόλντστοουν για τα εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της εισβολής στη Γάζα το Δεκέμβρη του 2008 - Γενάρη του 2009.

Αυτή η συμπεριφορά της «διεθνούς κοινότητας», δηλαδή του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος είναι το μεγάλο όπλο του Ισραήλ. Δεν είναι ούτε ο φασιστικοποιημένος λαός του, ούτε η στρατιωτικοίστη της κοινωνίας του, ούτε η στρατιωτική του Ισραήλ. Η τελευταία, άλλωστε, την πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη όχι με ένα ξεφτιλισμένο αραβικό καθεστώς, αλλά με ένα καλά οργανωμένο λαϊκό κίνημα (Χεζμπόλ) αποδείχτηκε εξαιρετικά ευάλωτη (το ίδιο έγινε και στη Γάζα το 2009, που δεν κατάφερε να την κατακτήσει). Η δύναμη του Ισραήλ είναι η στήριξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Δύσης, κυρίως των ΗΠΑ. Στήριξη επειδή το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο τους, ο χωροφύλακάς τους στη Μέση Ανατολή. Μόνο ένα ναζιστικό τύπου κράτος, μόνο μια στρατιωτικοποιημένη κοινωνία θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Και μόνο ένα τέτοιο κράτος και μια τέτοια κοινωνία θα μπορούσε να έχει τόση υποστήριξη.

Οταν, λοιπόν, έχεις μια διεθνή συνωμοσία, που κρατάει δεκαετίες και έχει περάσει από διάφορες φάσεις, χωρίς ποτέ να διαρραγεί ο πυρήνας της, είναι τουλάχιστον πολιτικά παράδοξο να προσπαθείς να λύσεις το Παλαιστινιακό ή να περάσεις την αλληλεγγύη σου προς τον παλαιστινιακό λαό μέσα από μηχανισμούς που ελέγχονται από το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Οπως έχει αποδείξει η Ιστορία, τέτοιοι μηχανισμοί μπορούν να παίξουν επικουρικό ρόλο ΜΟΝΟ όταν υπάρχει μια ισχυρή βάση στην πλευρά του δίκιου.

Το σημειώνουμε αυτό γιατί το κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και την αντίστασή του τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τέτοιες κατευθύνσεις. Εκατομμύρια εργατοώρες έχουν χαθεί για την προστοιμασία αναφορών, νομικών προσφυγών και άλλων κειμένων προς διεθνείς οργανισμούς. Κόσμος έχει σπαταλήσει χρόνο και χρήμα για να κάνει «λόμπινγκ» με βουλευτές, ευρωβουλευτές και λοιπές «προσωπικότητες» σε όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα η οργάνωση του λαϊκού παράγοντα παραμελείται έως εγκαταλείπεται.

Είναι δυνατόν να πετύχεις την απομόνωση του Ισραήλ μέσα από το διεθνές σύστημα που το στηρίζει; Η απάντηση είναι όχι. Είναι δυνατόν να δημιουργήσεις κάποια ρήγματα στο σύστημα της διεθνούς συνωμοσίας, χωρίς οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτό το σύστημα να αισθάνονται στο σβέρκο τους την ανάσα ενός μαζικού κινήματος αλληλεγγύης; Είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, μέσα από πασιφιστικές διακηρύξεις, χωρίς υποστήριξη της Αντίστασης και -πολύ περισσότερο- με καταδίκη και της ένοπλης αντίστασης των Παλαιστινίων;

Τώρα που το θέμα ξανανέβεται ψηλά, ας καθορίσουμε τις προτεραιότητες, για να το κρατήσουμε ψηλά. Θέλουμε κίνημα αλληλεγγύης στην Αντίσταση.

# Γενικό ξεπούλημα

που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση το Φλεβάρη).

Ο Παπακωνσταντίνου, βέβαια, που μαζί με το Ρέππα σήκωσε το βάρος της συνέντευξης Τύπου, προσπάθησε να παρουσιάσει τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει κάθε κυβέρνηση που κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Οτι δεν ξεπούλαει, ότι έχει σχέδιο «αξιοποίησης» της δημόσιας περιουσίας που μένει ανεκμετάλλευτη και τα συναφρή. Επομένως, δεν έχει καμιά σημασία να καθήσουμε να απαντήσουμε στα βλακώδη προπαγανδιστικά επιχειρήματα του κάθε Παπακωνσταντίνου και του κάθε Ρέππα, αλλά να πάμε στην ουσία των σων εξαγγέλθηκαν.

Πωλούνται τα πάντα. Ο, τι μπορεί να πουληθεί, ανεξαρτήτως της τιμής που μπορεί να πιάσει. Περιπτέυει να πούμε ότι η τιμή θα είναι την ξεπούλημας χρεοκοπημένου μογαζιού. Για δυο λόγους. Πρώτο, επειδή σε μια περίοδο απανωτών χρηματιστηριακών «κραχώ» δε μπορείς να πιάσεις την ίδια την ίδια ξεπούλημα.

**ΔΕΗ - ΔΕΠΑ:** Ως γνωστόν, από τη ΔΕΗ έχει χωριστεί το δίκτυο μεταφοράς και διανομής, που ανήκει στον ΔΕΣΜΗΕ. Τώρα θα διαχωριστούν και η ΔΕΠΑ με τη ΔΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), ώστε τα δίκτυα να μπορούν να λειτουργούν με τη συμμετοχή και ιδιωτών παραγωγών και εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αέριου. Οι υπουργοί μιλησαν για «θεσμικές παρεμβάσεις» που θα πρωθυΐσουν την έργων με τη διαδικασία της Χοντρικής και λιανικής αγοράς. Ομως οι αγορές είναι ήδη ανοιχτές. Άρα οι «θεσμικές παρεμβάσεις» άλλο αντικείμενο θα έχουν. Θα αφορούν τον τρόπο τιμολόγησης, για να ξεπηρετηθούν οι κεφα-

μάνατζμεντ. Αναζητείται, δηλαδή, «στρατηγικός επενδυτής» για να πάρει έναντι πινακίου φοικής το φιλέτο των συγκοινωνιών, το συγκοινωνιακό έργο, ενώ στον κρατικό ΟΣΕ θα μείνει το δίκτυο (που θέλει κεφαλαία για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του) και τα συσσωρευμένα χρέη. Επιπλέον, θα συσταθεί ανώνυμη εταιρία στην οποία θα παραχωρηθούν σταθμοί, αποθήκες και λοιπά ακίνητα του ΟΣΕ, προκειμένου αυτά να δοθούν σε ιδιώτες καπιταλιστές που μερική κεφαλαιακή επένδυση θα βγάζουν υπερκέρδη.

**ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ:** Θα πωληθεί το 23% της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες και το 10% της ΕΥΔΑΠ. Ετσι, τα μονοπάλια που θελουν να βάλλουν πόδι στον υδάτινο πλούτο της χώρας θα κάνουν μεγαλοπρεπώς την εισβολή τους, για να συνεχίσουν με αυξήσεις της συμμετοχής τους (κάπως έτοι δεν ξεπολίθηκε ο ΟΤΕ);

**ΟΤΕ - ΕΛΤΑ:** Ο ΟΤΕ, που σύμφωνα με το προεκλογικό ΠΑΣΟΚ θα επέστρεψε σε κρατικό έλεγχο, θα δοθεί εξ ολοκλήρου στη Ντόιτσε Τέλεκομ, ενώ θα πουληθεί επίσης το 39% των ΕΛΤΑ (μαζί με το μάνατζμεντ, προφανώς).

**Λιμάνια:** Ο έλεγχος των λιμανιών θα περάσει σε ορισμένες εταιρίες, που θα μπουν στο Χρηματιστήριο, ενώ το δημόσιο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών (λέμε τώρα). Οι εταιρίες αυτές θα αναζητήσουν «στρατηγικούς εταίρους» για την ανάπτυξη των λιμενικών υπηρεσιών. Μία δύση-πολλές Cosco!

**Αεροδρόμια:** Σχεδιάζεται η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος» με τη γερμανική «Хόχτιφ» και εξετάζεται να δοθεί η συμμετοχή του Δημοσίου σε εταιρία συμμετοχών ή να τη βάλουν κατευθείαν στο Χρηματιστήριο. Οι καπιταλιστές που θα μπουν στη διαδικασία αγορών ή συμμετοχών θα το κάνουν επειδή θα έχουν εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος, λόγω υπερεκμετάλλευσης και ακριβών τιμολογίων.

## ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

### ΓΡΑΦΕΙΑ

**ΑΘΗΝΑ:** Αγρούπολες 65-Τ. Κ. 112 25, ΤΗΛ. 8675243, FAX 8663100

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Μητακόπειο 1 και Εργατία, ΤΗΛ-FAX 221898

<http://www.eksegersi.gr>, e-mail: kontra@eksegersi.gr

**ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΡΟΠΗ**

Ιδιοκτήτης-Εκαδότης-Διευθυντής: ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΩΤΗΣ

Εκτύπωση: ΧΕΛΙΟΣ ΠΡΕΣ ΑΒΕΕ: Αρ. Ανησ 24 - Αιγαλεο

