

Το 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ είναι ένα από τα 22 σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) που επιλέχθηκαν για να μετατραπούν σε ΔΗΜ.Ω.Σ. (Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο). Τι σημαίνει πρακτικά αυτό:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Το κτίριο ενός δημόσιου σχολείου που χτίστηκε και συντηρήθηκε από τα χρήματα φορολογούμενων πολιτών, χαρίζεται σε επιχειρηματίες – επενδυτές με την πρόφαση ότι θα μετατραπεί σε ιδανικό χώρο μάθησης, στον οποίο όμως δε θα έχει πρόσβαση η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της πόλης, αφού **Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.**

Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήρια για να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις αυτές, θα βρεθούν στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιο άλλο σχολείο του Περάματος. Ο δήμος διαθέτει μόνο 3 Γυμνάσια και 2 ΓΕΛ, που οριακά χωρούν τους δημότες – μαθητές. Οι μαθητές που δε θα καταφέρουν ή δε θα επιλέξουν να εισαχθούν στο ΔΗΜ.Ω.Σ. Περάματος, θα πρέπει να μετακινηθούν σε αυτά που θα απομείνουν και, δεδομένου ότι οι θέσεις δε θα επαρκούν, θα αναγκαστούν να **πηγαινοέρχονται σε άλλη πόλη** κάτι που προφανώς θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες οικογένειες.

Αποτελεί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ να εκτοπίζονται τα παιδιά του από το σχολείο που χτίστηκε από τους κατοίκους του για τη μόρφωσή τους και ταυτόχρονα να μεταφέρονται σε αυτό μαθητές από ολόκληρη την Αττική με πούλμαν, τα έξοδα των οποίων θα καλύπτονται από την Περιφέρεια.

Αφού ενδιαφέρονται τόσο πολύ να αναβαθμίσουν την ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ μας γιατί δε χτίζουν εξ αρχής ένα νέο σχολείο και «καταπατούν» ένα δημόσιο κτίριο; Τόσο πολύ ενδιαφέρονται να μας αναβαθμίσουν, που αναγκάζουν τα παιδιά μας να φύγουν εκτός πόλης για να ανταποκριθούν στην υποχρεωτική δημόσια και υποτιθέμενη δωρεάν εκπαίδευση;

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΕΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

Με ποιον τρόπο βοηθάει αυτό την ανάπτυξη της πόλης;

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Την Τρίτη 21/1/2025 ο δήμαρχος Περάματος στήθηκε έξω από το σχολείο μας και δήλωσε ότι τα Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια θα προετοιμάζουν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Γιατί, τα υπόλοιπα σχολεία τι κάνουν;

Αν όντως θέλετε να μας αναβαθμίσετε, να φτιάξετε σχολεία ικανά να ανταποκριθούν στις ουσιαστικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών (και όχι μόνο μιας ελίτ μαθητών) και όχι να μας θεωρείτε τυχερούς που ένα Ωνάσειο Σχολείο θα βρίσκεται απέναντι από το σπίτι μας γιατί **αυτό το σχολείο δε θα είναι το δικό μας...**

ΥΓ. Η κατάργηση του 1^{ου} Γυμνασίου Περάματος και η αντικατάστασή του από ΔΗΜ.Ω.Σ. συνεπάγεται:

- 1. Απομάκρυνση των Εσπερινών σχολείων.**
- 2. Αποκλεισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.**
- 3. Αποκλεισμό των μαθητών της Δομής Σχιστού.**

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Φύλακας – Καθαρίστριες – Κυλικείο)
του 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ