

Θέλουν τους γιατρούς σκλάβους χωρίς ωράριο – θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, 24/12/24

Ο διοικητής της 3^{ης} ΥΠΕ πρώην διοικητής της 4^{ης} ΥΠΕ εξέδωσε ένα κατάπτυστο έγγραφο (απάντηση σε γιατρό) που αποδεικνύει περίτρανα πως ακόμα και την ίδια (την προβληματική – ελλιπή – κουτοπόνηρη) αστική νομοθεσία, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και συνολικά η κυβέρνηση την γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν ως δούλους τους γιατρούς του ΕΣΥ κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία (ή να κάνουν ρουσφετάκια για κάποιους «λίγους και εκλεκτούς»).

Σύμφωνα λοιπόν με τον αξιότιμο κύριο διοικητή της 3^{ης} ΥΠΕ πρώην διοικητή της 4^{ης} ΥΠΕ ΔΕΝ υπάρχει η Οδηγία 2003/88/ΕΚ της ΕΕ, ΔΕΝ υπάρχει ο νόμος 4495/2017, ΔΕΝ υπάρχει κανένας περιορισμός στον μηνιαίο αριθμό εφημεριών που «εντέλλεται» να κάνει ο οποιοσδήποτε γιατρός άσχετα με το αν θέλει ή δεν θέλει. Σύμφωνα με τον διοικητή της 3^{ης} ΥΠΕ πρώην διοικητή της 4^{ης} ΥΠΕ ο κάθε διοικητής νοσοκομείου και ο κάθε διοικητής ΥΠΕ μπορούν να «διατάξουν» κάθε γιατρό (νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας αντίστοιχα) να κάνει 10, 20, 25 ή 30 εφημερίες τον μήνα. Ο μόνος περιορισμός είναι ο ημερολογιακός, δηλαδή το ότι οι μήνες έχουν αριθμό ημερών 30,31 (ή 28,29 – ο Φεβρουάριος) αλλιώς ο κάθε κομματοδιορισμένος διοικητής νοσοκομείου ή ΥΠΕ θα μπορούσε να «διατάξει» τον κάθε γιατρό να κάνει 40, 45 ή 50 εφημερίες τον μήνα. Και ο κάθε γιατρός θέλει δεν θέλει είναι τάχα «υποχρεωμένος» να «υπακούσει στην διαταγή».

Υπενθυμίζουμε πως ο αξιότιμος κύριος διοικητής της 3^{ης} ΥΠΕ όταν ήταν διοικητής της 4^{ης} ΥΠΕ ήταν πρωταγωνιστής σε διάφορα «κατορθώματα» χυδαίου έκνομου αυταρχισμού ενάντια σε γιατρούς (της Θεσσαλονίκης και των Σερρών να πηγαινοέρχονται στην Δράμα, της Καβάλας να διώκονται πειθαρχικά επειδή είπαν την αλήθεια για ελλείψεις στο νοσοκομείο κλπ, κλπ). Λογικό είναι λοιπόν τώρα η πολιτική ηγεσία να επιλέγει το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για να «μιλάει διά στόματός του» ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και να λέει : «αναλαμβάνουμε το ρίσκο» του κατάκοπου υπερεξαντλημένου γιατρού γράφοντας εκεί που δεν πιάνει μελάνι κάθε νόμο και κάθε διάταξη εγχώρια ή ευρωπαϊκή που δεν μας βολεύει. Άλλωστε αυτό ακριβώς έλεγε ο αξιότιμος υπουργός μας για την υπερκόπωση των Αναισθησιολόγων λόγω «απογευματινών χειρουργείων». Στα παλιά τους τα παπούτσια η ασφάλεια των ασθενών. Ο Άδωνις είναι αυτός που «βάζει μπροστά» τον Τσαλικάκη. Και ο Μητσοτάκης είναι αυτός που «βάζει μπροστά» τον Άδωνι. Ο στόχος είναι ο εξαναγκασμός σε παραίτηση από το ΕΣΥ και των λίγων γιατρών που έχουν απομείνει σε υποστελεχωμένα τμήματα ή μονάδες ώστε να ευοδώνεται η ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση των πάντων.

Η ΟΕΝΓΕ και όλες οι Ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών μέλη της ΟΕΝΓΕ (με πρώτη την Ένωση Δυτικής Μακεδονίας την οποία αφορά άμεσα αυτό το κατάπτυστο έγγραφο) οφείλουν άμεσα να εφαρμόσουν κάθε αγωνιστικό και νομικό μέτρο ώστε να ανακληθεί η αθλιότητα. Αυτονόητα ο θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και επείγον : επιχειρείται να κατοχυρωθεί «ντε φάκτο» και «ντε γιούρε» πως ο κάθε (κομματοδιορισμένος υψηλαργόμισθος) διοικητής νοσοκομείου ή ΥΠΕ θα μπορεί να αντιμετωπίζει τον κάθε γιατρό ως σκλάβο χωρίς ωράριο και γενικά χωρίς δικαιώματα.