

Εστίες Ιωαννίνων

«Νόμος και Τάξη» ή σχέδιο εξόντωσης της νεολαίας;

ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΟΧΙ σε Εξώσεις Φοιτητών – Ιδιωτικοποίηση των Εστίων

Η καταδίωξη «α λα Χόλγουντ» και οι 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, μέρα μεσημέρι της 28ης Ιούνη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.), έγινε –όχι τυχαία– σε μια περίοδο σκληρής επίθεσης στους εστιακούς φοιτητές. **Απόρησε κανείς γιατί έπρεπε να καταπατηθεί το Άσυλο, να κινδυνεύσουν ζωές φοιτητών από το κυνηγητό και τους εμβολισμούς αυτοκινήτων, τους ξυλοδαρμούς από ένοπλους αστυνομικούς, από τη στιγμή που η Ασφάλεια μπορούσε να δράσει εκτός Πανεπιστημίου;** Μάλιστα η Πρύτανης Α. Μπατιστάτου παραδέχτηκε ότι τα γνώριζε όλα εκ των προτέρων...

Η «πάταξη της εγκληματικότητας» αποτελεί μονάχα ένα πρόσχημα για να **συκοφαντήσουν, με τον πιο χυδαίο τρόπο, την αντίσταση των εστιακών φοιτητών στον «Εσωτερικό Κανονισμό», που καταργεί το δικαίωμά μας στη Δημόσια Δωρεάν Στέγαση.** Αφού απέτυχαν να πείσουν ότι πρέπει να διώξουν 100άδες φτωχούς φοιτητές από τα δωμάτια τους, τώρα προσπαθούν να παρουσιάσουν Φοιτητικές Εστίες ως «μπάχαλο», «άντρο ανομίας». Για να εμφανιστούν για άλλη μια φορά ως σωτήρες(!) που θα «καθαρίσουν» τις εστίες διώχνοντάς τους φοιτητές και χαρίζοντάς τες σε ιδιώτες!

Το έργο είναι γνωστό... Πολλές φορές εργαλειοποιήθηκε κυβέρνηση και πρυτανικές αρχές ένα τέτοιο «δράμα» (βλ. Εστίες Ζωγράφου), πριν «επέλθει κάθαρση» από το ξεπούλημα Εστίων σε Ωνάσηδες και άλλα τέτοια κρατικοδίαιτα αρπακτικά μέσω ΣΔΙΤ.

Η αστυνομία και οι δολοφόνοι των ΜΑΤ δεν εισβάλλουν για να «αντιμετωπίσουν» το ναρκεμπόριο και να «προστατέψουν» τους φοιτητές. Γνωρίζουν ότι οι μεγαλέμποροι, τους οποίους καλύπτουν και που μ' αυτούς συνεργάζονται, δεν είναι μέσα στα πανεπιστήμια και στο φοιτητικό κίνημα! Το Άσυλο καταπατάται μόνο για το σπάσιμο καταλήψεων (ενάντια στο ν. Πιερακκάκη, αλληλεγγύης στην Παλαιστήνη, φοιτητικά στέκια κ.ο.κ.) και οι διώξεις χτυπάνε αποκλειστικά τους αγωνιστές. Μοναδικός στόχος είναι η συκοφάντηση, δίωξη και τρομοκράτηση των αγώνων μας, η βίαιη επιβολή της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και της κατάργηση του άρθρου 16.

Ο Σύλλογος Εστιακών δεν περίμενε τους «αδιάφορους» της Αστυνομίας ή και των Πρυτανικών Αρχών να κάνουν τον σταυροφόρο ενάντια στα ναρκωτικά. Δεν έχει αδρανήσει μπροστά σε κάθε χρήση/διακίνηση – διεξήγαγε μακροχρόνια καμπάνια ενάντια στα ναρκωτικά, χωρίς διακρίσεις σε «μαλακά και σκληρά». Απομάκρυνε τέτοια στοιχεία, που δεν έχουν καμία θέση στον χώρο του πανεπιστημίου και πολύ περισσότερο στο φοιτητικό κίνημα, όταν η παρούσα Διοίκηση σφύριζε αδιάφορη για τις καταγγελίες μας...

Είναι η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη, που κηρύσσει ένα «νέο πόλεμο του οπίου» στη νεολαία!

Νομιμοποίησε την χρήση υποτίθεται «μαλακών» ναρκωτικών, που στέλνουν καθημερινά νέους στις Ψυχιατρικές κλινικές. Πετσόκοψε τη χρηματοδότηση και το προσωπικό στις δομές υποστήριξης και απεξάρτησης των τοξικοεξαρτώμενων (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ κ.ά.), αφήνοντας χιλιάδες νέους αβοήθητους. Συγκάλυψε εγκληματικά, χέρι-χέρι με την «ανεξάρτητη» και «τυφλή» δικαιοσύνη, μια σειρά υποθέσεων μεγαλοβαρώνων – φίλων της... Είναι η ίδια που προωθεί τα ψευτοπροοδευτικά δόγματα, που αναβαπτίζουν τον εξευτελισμό και την ταπείνωση της ναρκωκουλτούρας ως «ατομική επιλογή των νέων».

Το σάπιο καθεστώς της ΝΔ προπαγανδίζει πως εργαζόμενοι, νέοι, φτωχοί, όλοι οι «από κάτω» είναι «αντικειμενικά» ύποπτοι ή ένοχοι εγκλημάτων! **Μιλάνε κάθε μέρα για «Νόμο και Τάξη», ενώ είναι οι μόνοι που ταυτίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.** Καμώνονται πως βρήκανε λύση(!) αυστηροποιώντας τον Ποινικό Κώδικα, την ίδια στιγμή που αυτοί απολαμβάνουν μια όαση αιμωρησίας για κάθε είδους σκάνδαλο ναρκωτικών, μαστροπείας, παιδεραστίας, λαθρεμπορίου.

Ξεχνάνε να πούνε ότι την περίοδο της κρίσης και των Μνημονίων, αυτοί βύθισαν την μισή κοινωνία στην φτώχεια και την εξαθλίωση, τσάκισαν τα δικαιώματα και το βιοτικό μας επίπεδο, **έπνιξαν μια ολόκληρη γενιά σε κάθε είδους αρρώστια (ναρκωτικά, τζόγος, ψυχασθένειες) όταν τσαλαπάτησαν τα όνειρα και το μέλλον της!** Όχι απλά δεν πατάσσουν το έγκλημα, αλλά το πλάσσουν σαν τη μόνη εναλλακτική...

ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ!

Θέλουν με κάθε τρόπο να ποινικοποιήσουν τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της Φοιτητικής Μέριμνας και της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας. Να μας πετάξουν εκτός εκπαίδευσης, κατευθείαν στις γαλέρες του εργασιακού Μεσαίωνα. Τελικά να μας πνίξουν στον βούρκο των ναρκωτικών της πορνείας, και του τζόγου.

Η μόνη εναλλακτική είναι οι αγώνες της νεολαίας, των εργαζομένων και των φτωχών για Παιδεία-Υγεία-Εργασία-Ελευθερίες. Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών, διεξάγει έναν ανυποχώρητο και συνειδητό αγώνα για την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων, απέναντι στο αδιέξοδο και την χαβούζα αυτού του Καθεστώτος της ΝΔ των Μητσοτάκη και των εντολοδόχων της. Προτάσσουμε τις δικές μας Αρχές, τις αξίες της Αλληλεγγύης και του Αγώνα και την Ηθική μας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ