

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ι. ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ

ΟΙ ΕΞΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Η μαζικότερη (πάνω από 300 φοιτητές) και δυναμική συγκέντρωση/διαδήλωση του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών Π.Ι. στις 25/6/24 στην Περιφέρεια Ιωαννίνων, φαίνεται ότι «απασφάλισε» την Πρύτανη Άννα Μπατιστάτου. Είδε ότι **ο αγώνας των εστιακών φοιτητών ενάντια στις μαζικές εξώσεις που ετοιμάζει η «Πρύτανης», όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά δυναμώνει και υποστηρίζεται έμπρακτα και από την υπόλοιπη φοιτητική κοινότητα.** Γι' αυτό και προχωράει με ανακοινώσεις στον τοπικό Τύπο, σε ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα απέναντι στους φοιτητές που παλεύουν για την κατάργηση του **Εσωτερικού Κανονισμού** και την υπεράσπιση της **Φοιτητικής Μέριμνας**.

Για ποιον «ανορθολογισμό» μιλάει; Μήπως τον δικό της;

Στην ανακοίνωση της **υποστηρίζει ότι όλοι όσοι κινητοποιούνται** απέναντι στις μαζικές εξώσεις φοιτητών από τις Εστίες, **«δεν είναι καν φοιτητές!»**. Αναρωτιέται **«πως και τότε μπήκαν στις φοιτητικές εστίες»!** Είναι τουλάχιστον ύποπτο να εκφράζει δημόσια μια τέτοια άποψη, όταν είναι **ΑΠΟΥΣΑ** επί ένα συνεχόμενο έτος από όλες τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών, όπως και από αυτή της 21^{ης} /6, όπου η πλειοψηφία των εστιακών ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**. Ακόμα πιο ύποπτο είναι που «αποκαλύπτει» κάτι τέτοιο, όταν αντιλαμβάνεται πως τρομοκρατία της δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και οι εστιακοί φοιτητές είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν για το δικαίωμα τους να στεγάζονται Δημόσια και Δωρεάν! Δε νομίζουμε να είναι τόσο ενημερωμένη. **Δεν ήξερε καν ότι το χαράτσι ήταν επί δεκαετίες 45 ευρώ και όχι 50...**

Θα της ήταν πιο εύκολο μάλλον να «αποδεχτούμε τη μοίρα μας» και να σηκωθούμε να φύγουμε, ή να αφήσουμε τους συναδέλφους μας απροστάτευτους, γνωρίζοντας ότι είμαστε οι επόμενοι που θα διωχτούν οριστικά την επόμενη χρονιά! Δεν θα χρειαζόταν να κατασκευάσει τόσα πολλά ψέματα...

Μιλάει ακόμα για «μπάχαλο», αυτή που «μπαχαλεύει» τις ζωές μας σε περίοδο εξεταστικής δίνοντας τελεσίγραφα για εξώσεις σε πολλές δεκάδες φοιτητών! Αυτή που άφησε τις εστίες χωρίς πυρασφάλεια και κινδυνέψαμε να καούμε ζωντανοί! **Αυτή που κάνει έξωση σε αυτήν την πυρόπληκτη φοιτήτρια που έχασε ΤΑ ΠΑΝΤΑ!**

Ζητάει «τα ρέστα» από τις προηγούμενες Διοικήσεις που «ζητιάνευαν» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (μετά από δικό μας αίτημα) για να ενισχυθεί η Φοιτητική Μέριμνα με περισσότερα δωμάτια σε ξενοδοχεία της πόλης, μέχρι την ολοκλήρωση των επισκευών των Φοιτητικών Κατοικιών. **Αυτή δεν ζητιανεύει. ΑΡΠΑΖΕΙ! Σαν καλός μαυραγορίτης, από τους πιο φτωχούς, από τα παιδιά των εργαζομένων, από τους ορφανούς, τους άνεργους, τους άρρωστους... Κρατικό χρήμα καταδέχεται να δώσει μόνο σε ιδιώτες που θα ληστέψουν τις εστίες μας, ΠΟΤΕ για τις ανάγκες μας.** Τι κι αν φοροληστεύει η Κυβέρνηση της ΝΔ το 60-70% του εισοδήματός μας, εδώ και δεκαετίες; Τι κι αν φτιάχτηκαν οι Φοιτητικές Εστίες ειδικά για τα φτωχότερα στρώματα; Τι κι αν σήμερα το 40% της ελληνικής κοινωνίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας;

Θέλει να πείσει απεγνωσμένα, ζητώντας μάλιστα «τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»(!), ότι πρέπει να διώχνει χωρίς αναστολές όποιον δεν περνάει το 50% των μαθημάτων. Να τους στερεί κάθε δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με την πρώτη αναποδιά που θα έχουν! **Αναρωτιόμαστε αν ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες στα Κολλέγια όπως το COLUMBIA που πλήρωνε για να σπουδάξει, ή αν εκεί ο «πελάτης έχει πάντα δίκιο»...** Ξέρουμε άλλωστε πόσο «αντικειμενικά παρέχονται» τα πτυχία στους αριστοκράτες και πόσο πρέπει να μοχθήσει κάποιος που δεν έχει τίποτα, πόσους αποκλεισμούς και εμπόδια πρέπει να ξεπεράσει για να πετύχει σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Δεν θέλει ακόμα να ξεχάσουμε ούτε στιγμή ότι «θα αποφασίζει και θα διατάζει!», ή όπως λέει θα «επιβάλλει την τάξη και το νόμο». Μήπως υπάρχει κάποια δόση «αυθαιρεσίας» να επικαλείσαι το «νόμο» που μόνος σου έφτιαξες; Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε όλοι ότι για να καταργήσουν την Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, μια κατάκτηση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και των αγώνων της Μεταπολίτευσης, πρέπει να εγκαταστήσουν μια ΧΟΥΝΤΑ, μέσα και έξω από τα Πανεπιστήμια.

Τέλος, δεν θα ανεχτεί καμία «ιδεολογικοποίηση και πολιτικοποίηση του θέματος». Είναι γνωστό ότι στις δικτατορίες απαγορεύεται οποιαδήποτε διαφορετική ιδεολογία και πολιτική από αυτή του «καθεστώτος». **Στην Δικτατορία με «κοινοβουλευτικό μανδύα» όπου ζούμε δεν θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση!**

**ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ
ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ**

Η δολοφονική κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη, θέλει να καταργήσει κάθε δικαίωμά μας στην Παιδεία, την Υγεία, την Εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση! Διορίζοντας παντού τα «σωστά πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις» όπως στις Πανεπιστημιακές Διοικήσεις, εξασφαλίζοντας την καταστροφική όσων αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους μέσα από τα ακριβοπληρωμένα ΜΜΕξαπάτησης!

Αυτοί είναι οι αυθαιρέτοι και οι παράνομοι! Νομίζουν ότι μπορούν να αρπάζουν και να λεηλατούν τα πάντα, να παίζουν καθημερινά με τις ζωές μας και **ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΣΩΤΗΡΕΣ.** Είμαστε περισσότεροι και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας!
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ