

# Αν έχεις φράγκα διάβαινε

**Α**υτό είναι το μήνυμα που στέλνει η αδίστακτη κυβέρνηση Μητσοτάκη με την «νομοθετική πρωτοβουλία» να κατεδαφίσει τη ρητή απαγόρευση του άρθρου 16 για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων μέσω του νομικού τρικ του άρθρου 28, που προβλέπει ότι το κοινοτικό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών, που κάνουν το κουμάντο στην ΕΕ, κατισχύει του εθνικού και η ελληνική κωλοπετινίτσα οφείλει να υπακούσει.

Πρεμιέρα εφαρμογής των διακρατικών συμφωνιών για την **αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων της αλλοδαπής** από την Ελλάδα είχαμε με την **Κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου**, που ψήφισαν στη Βουλή ο κυβερνητικός λόχος μαζί με το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου.

Η Συμφωνία αυτή μαζί με την **απόφαση 66/18** του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 6ης Οκτωβρίου 2020, που καταδίκασε την Ουγγαρία, θα είναι η βάση, όπως ομολόγησε ο Πιερρακάκης, για την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ.

## Η Παιδεία είναι «υπηρεσία» και όχι αναφαίρετο δικαίωμα

Ο πυρήνας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Μητσοτάκη, Πιερρακάκη είναι η χυδαία αντίληψη ότι η εκπαίδευση, η συστηματική δηλαδή μετάδοση της γνώσης, η καλλιέργεια της προσωπικότητας, η Παιδεία με λίγα λόγια έστω και στενεμένη στα όρια της εκπαίδευσης-αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, **αποτελεί «υπηρεσία» και ως τέτοια εντάσσεται στις προβλέψεις και αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΥ)**! Κοντολογίς η εκπαίδευση θεωρείται εμπόρευμα που η εξαγωγή του υπακούει στην αρχή της ελεύθερης εμπορίας υπηρεσιών και μετεγκατάστασης.

Το κράτος-μέλος δεν δικαιούται να παρέχει σε φορείς παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε άλλου μέλους **μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχει στις δικές του παρεμφερείς υπηρεσίες και στους δικούς του φορείς γιατί αυτό νοθεύει τους όρους του ανταγωνισμού**. Ενώ οι εγκαταστάσεις του ξένου ΑΕΙ συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας!

## Τα ψέματα περί αυστηρών κριτηρίων

Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Μητσοτάκης και ο Πιερρακάκης μας φλόμωσαν στα ψέματα ότι αν έρθουν ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα υπάρξουν αυστηρά κριτήρια από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να προστατευθεί τάχα το δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Τα ψέματα αποκαλύπτονται και με όσα προβλέπει ήδη ο εκτρωματικός νόμος-πλαίσιο Κεραμέως στις ρυθμίσεις για τον ΔΟΑΤΑΠ (νόμος 4957/2022 άρθρα 297 έως 316).

Σύμφωνα με αυτές

- Στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής **εντάσσονται αυτοδικαίως** τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν, **κατόπιν διακρατικής συμφωνίας**.

- «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής **που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του**.

- «Αναγνωρισμένη αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης» είναι κάθε αρχή που **αναγνωρίζεται επίσημα στη χώρα απονομής των τίτλων**

ως αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης».

Κοντολογίς, **η ισχύς των αποφάσεων των αρχών πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, είναι πάνω απ' όλα και επομένως δεν δύναται να αμφισβητηθεί η «ακαδημαϊκότητα» του ιδρύματος της αλλοδαπής και των τίτλων που απονέμει**.

## Και τα κολλέγια στο κάδρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Τα κολλέγια, που έχουν συνάψει συμφωνίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού μπαίνουν στο κάδρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν αρκεί που η Κεραμέως φρόντισε να παραχωρήσει στους αποφοίτους τους επαγγελματική ισοδυναμία με τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ιδού η δήλωση Πιερρακάκη: «*Το καθεστώς λειτουργίας των κολεγίων δεν μεταβάλλεται από την εισαγωγή του νέου θεσμικού πλαισίου, ούτε αποκλείεται κανένας υπό την προϋπόθεση ότι θα πληροί τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για τα μη κερδοσκοπικά παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων*».

## Απάτη ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση

Είναι τα ψεύδη που διακυρύττει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί ο Πιερρακάκης.

Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που αναζητούν σπουδές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, που έχουν υψηλά δίδακτρα, δεν είναι φτωχαδάκια. Είναι παιδιά εύρωστων οικονομικά στρωμάτων της αστικής τάξης. Αρα το μέτρο δεν αφορά την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους ούτε καν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ακόμη και αν έχουν πετύχει σε ένα περιφερειακό δημόσιο ΑΕΙ, μιας και η «τσέπη» της έχει αδειάσει από τις συνεχείς «τραβηχτικές» που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου.

Ο ισχυρισμός Πιερρακάκη πέρα από ψευδής είναι και προκλητικός. Γιατί η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας με την συνεχή ένταση των ταξικών φραγμών (Τράπεζα θεμάτων, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, συντελεστές βαρύτητας, μείωση ακόμα και αυτού του «κλειστού αριθμού» εισακτέων, λουκέτο σε 36 Τμήματα ΑΕΙ και πάνω απ' όλα διατήρηση της καρμανιόλας των πανελλαδικών εξετάσεων) εξωθούν βίαια τη νεολαία στα ιδιωτικά μαγαζιά των εμπορών της γνώσης. Το μήνυμα είναι πως «αν έχεις φράγκα διάβαινε». Μην ξεδοεύσει οικονομικά, ψυχικά, νοητικά για να πετύχεις τα χιλιάδες μόρια που απαιτούνται για εισαγωγή σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αρκεί να έχεις τα χιλιάδες ευρώ για να τα «ακουμπήσεις» σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

## Ψέμα ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο θα βγει κερδισμένο

Εδώ η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Επιβάλλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να... ενισχύσουν και αναβαθμίσουν τα δημόσια! Πάμπολλες φορές έχουμε υποστεί την αγρίως νεοφιλελεύθερη κυβερνητική προπαγάνδα ότι η συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου μόνο οφέλη δημιουργεί.

Η εργαζόμενη κοινωνία, βιώνει ήδη αυτά τα «οφέλη». Στην Υγεία, οι μεγαλοκλινικάρχες, οι ιδιώτες επιχειρηματίες-έμποροι του αγαθού της Υγείας, θησαυρίζουν και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ οδηγούνται σε μαρασμό. Μάλιστα τώρα ετοιμάζεται η ιδιωτικοποίησή τους, η μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, μαζί με το παραπέρα χτύπημα

των δικαιωμάτων όλου του προσωπικού και το χαράτσι στον ελληνικό λαό για την περίθαλψη, για να γίνουν... ανταγωνιστικά των ιδιωτικών μαγαζιών.

Στην Παιδεία, η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται, οι σοβάδες «βρέχουν» πάνω στα κεφάλια των μαθητών, τα σχολεία καταρρέουν και συγχωνεύονται, οι μαθητές στοιβάζονται σε πολυπληθή τμήματα, οι εκπαιδευτικοί αμοιβονται με μισθούς πείνας, τρομοκρατούνται και εκφοβίζονται με «αξιολόγηση», απειλές και σύρσιμο στα αστικά δικαστήρια. Την ίδια στιγμή στους σχολάρχες παραχωρούνται νέες διευκολύνσεις ώστε να αβγατίζουν τα κέρδη τους στις πλάτες, βεβαίως, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και των εργαζομένων, που υφίστανται δεινά.

Σε όλα τα δημόσια αγαθά εκείνοι που την πλήρωσαν και την πληρώνουν με την εισβολή της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και την παραχώρηση ολόκληρων τομέων-φιλέτων και δραστηριοτήτων σε αυτήν για να τους «εξυγιάνει» είναι η εργαζόμενη κοινωνία και οι συνταξιούχοι. Στην Ασφάλιση, στις Μεταφορές, στην Ενέργεια, κ.λπ.

## Σπουδές με εξωφρενικά δίδακτρα θαυμάζει και ονειρεύεται ο Πιερρακάκης

- 120.000 ευρώ τα δίδακτρα στην Ιατρική στην Κύπρο

- 100.000 ευρώ στην Κτηνιατρική

Για τον Πιερρακάκη φωτεινό παράδειγμα, το οποίο διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους ότι θέλει να μιμηθεί, είναι το παράδειγμα της Κύπρου με τα μόλις τρία δημόσια πανεπιστήμια και με μια δωδεκάδα ιδιωτικών, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως ακαδημαϊκά ισότιμα με τα δημόσια ελληνικά ΑΕΙ με τη Συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου.

Αυτά τα ιδιωτικά κυπριακά «μαγαζιά» έχουν τσουχερότατα δίδακτρα και μια πληθώρα προγραμμάτων σπουδών, ώστε να μπορούν να αγοράσουν «πτυχία» οι έχοντες και κατέχοντες.

Πρόκειται για μια πανάκριβη μπίζνα που απευθύνεται σε πολύ εύρωστα οικονομικά στρώματα και που υπερβαίνει σε κόστος σπουδών, στις περιζήτητες ειδικότητες π.χ. της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, ακόμη και αυτό των χωρών, όπως η Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ουγγαρία, Αυστρία.

Τα δίδακτρα στην **Ιατρική**, στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανέρχονται **κατ' έτος σε 18.000/21.000 (108.000/126.000 ευρώ για τα 6 χρόνια σπουδών)**, ενώ οι αντίστοιχες τιμές στις χώρες που προαναφέραμε κυμαίνονται από 6.000 έως 16.633 ευρώ ανά έτος.

Αντίστοιχα, στο ιδιωτικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κοστίζουν **126.000 για τα 6 έτη σπουδών (21.000 ευρώ ανά έτος)**.

Οι σπουδές στην **Κτηνιατρική** στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (με τα μόλις 13 μέλη ΔΕΠ!) κοστίζουν **20.000 ευρώ ανά έτος (100.000 ευρώ τα πέντε χρόνια!)** ενώ οι αντίστοιχες στις άλλες χώρες κυμαίνονται από 4.820 ευρώ (Βουλγαρία) έως 9.996 ευρώ (Πορτογαλία) ανά έτος.

Τα δίδακτρα στην **Φαρμακευτική** στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχονται σε **8.316 ευρώ και σε 8.940 ευρώ αντίστοιχα ανά έτος** (διάρκεια σπουδών 5 έτη).

Τα δίδακτρα για σπουδές στην **Οδοντιατρική** στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχονται σε **21.000 ευρώ ανά έτος** (διάρκεια σπουδών 5 έτη).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την κυπριακή ιστοσελίδα Brief (23/8/2020) για τα **δίδακτρα των 126 κλάδων σπουδών 6 ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου**, αυτά κυμαίνονται ανάλογα με το πανεπιστήμιο, τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, εξ αποστάσεως) και όλα **αγγίζουν είτε υπερβαίνουν κατά πολύ τα 9.000 ευρώ κατ' έτος**.

Στα ύψη είναι και το κόστος διαμονής στις φοιτητικές εστίες των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, που όμως δεν αρκούν να κα-

λύσουν τις ανάγκες όλων των φοιτητών. Ανέρχεται σε **165- 215 ευρώ ανά εβδομάδα** ανάλογα με το πανεπιστήμιο.

## Τα «μη κρατικά μη κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια είναι κρατικοδίαιτα

Οι λεγόμενοι «μη κερδοσκοπικοί» οργανισμοί (ΜΚΟ, σωματεία, ιδρύματα παροχής υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης, κ.λπ.) τύποις δεν διανέμουν τα κέρδη που απορρέουν από τις δραστηριότητές τους στα μέλη ή τους ιδρυτές τους, αλλά τα χρησιμοποιούν για την επίτευξη των στόχων τους. Παρόλ' αυτά πλείστες είναι οι περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί ότι και αυτός ο όρος έχει καταστρατηγηθεί από τους διαχειριστές τους (επιλεκτική διανομή υψηλών μισθών, επιδίωξη προσωπικών συμφερόντων, κ.λπ.).

Εκείνο, όμως, που ενδιαφέρει την εργαζόμενη κοινωνία, που υποτίθεται ότι είναι αποδέκτης των οφελών της δραστηριότητας αυτών των οργανισμών, και η οποία είναι το μεγάλο υποζύγιο της φορολογίας και υποφέρει από τους μισθούς πείνας και τα δεινά της μείωσης και απαξίωσης των κοινωνικών και μορφωτικών υπηρεσιών, που κατά τα άλλα είναι υποχρεωμένο το αστικό κράτος να της παρέχει, είναι η αντιμετώπιση που έχουν αυτοί οι οργανισμοί από το κράτος και τις κυβερνήσεις, σε αντιδιαστολή με τη δική της αντιμετώπιση.

Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με την αντιμετώπιση της εργαζόμενης κοινωνίας, οι «μη κερδοσκοπικοί» οργανισμοί **έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, πλούσιες επιδοτήσεις από τον κρατικό κορβανά, φοροαπαλλαγές, νομή ολόκληρων κρατικών επικερδών «φιλέτων» κ.λπ.** Η «Κιβωτός του Κόσμου», «το Χαμόγελο του Παιδιού», τα διάφορα «φιλοζωικά σωματεία», τα οποία κάνουν παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς με τεράστια κέρδη με το πρόσχημα της υιοθεσίας στο εξωτερικό, η αποκοπή του Ογκολογικού Τμήματος του κρατικού Νοσοκομείου Παιδών «Αγία Σοφία» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το χάρισμά του στο μαγαζί που έχει στήσει η σύζυγος ενός από τους ισχυρότερους καπιταλιστές της χώρας, το «Ογκολογικό Κέντρο Παιδών “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», είναι μόνο λίγα από τα πρόσφατα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν.

Όσον αφορά δε, τους «μη κερδοσκοπικούς» οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, ο όρος δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση απαλλαγή των «πελατών» από τσουχερότατα δίδακτρα.

Βεβαίως, οι Μητσοτάκης και Πιερρακάκης, ουδέποτε θα αποκαλέσουν, για τον φόβο των Ιουδαίων, τα μαγαζιά των εμπόρων της γνώσης ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πιπιλάνε την καραμέλα των «μη κρατικών μη κερδοσκοπικών» πανεπιστημίων, τα οποία θα ενισχύουν πλουσιοπάροχα την ίδια στιγμή που θα υποχρηματοδοτούν τα δημόσια πανεπιστήμια και θα τα εξωθούν στην επιχειρηματική λειτουργία προκειμένου να επιβιώσουν.

10-1-2024

