

ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΥΠΕΡΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ που τσακίζει τους γιατρούς και δημιουργεί κινδύνους για τους ασθενείς

Την περίοδο των κυμάτων της πανδημίας χειροκροτούσαν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό υποκριτικά. Τους έταζαν προσλήψεις και λαγούς με πετραχήλια και στον ελληνικό λαό ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα το τελευταίο -η ενίσχυση του ΕΣΥ- ήταν ένα από τα προεκλογικά δημαγωγικά σλόγκαν της κυβέρνησης Κούλη 1.

Τώρα, τριάντα χρόνια μετά, κατέρρευσε ο μύθος και αποκαλύφθηκαν οι αποκρουστικές και εγκληματικές διαστάσεις της διάλυσης του ΕΣΥ, η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων του και η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του, που ήταν εξ αρχής ο στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τις πρώτες τραγικές συνέπειες αυτής της αντιδραστικής αλλαγής, αποτελέσματα της οποίας θα είναι η αύξηση της δαπάνης για ιατρονοσηλευτική και φαρμακευτική περίθαλψη και η χειροτέρευση του επιπέδου της παρεχόμενης περίθαλψης, τις βιώνουν ήδη, με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, η φτωχή αγροτιά και οι συνταξιούχοι, που αναγκάζονται να καταφύγουν στα μαγαζιά των εμπόρων της Υγείας, λόγω της συνεχούς υποβάθμισης του ΕΣΥ, με την υποστελέχωση και τις τεράστιες αναμονές, με τις εξασθενωμένες λόγω εγκατάλειψης υποδομές κτλ, ενώ αντίθετα οι καπιταλιστές, έμποροι της Υγείας τρίβουν τα χέρια τους, γιατί εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη.

Με πυρετώδεις προετοιμασίες και με γεμπελική προπαγάνδα η κυβέρνηση ετοιμάζει τον δρόμο προς την ιδιωτικοποίηση παρουσιάζοντας συστηματικά τα καπιταλιστικά ιδρύματα τύπου Νιάρχου (περίπτωση Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης), που προσδοκούν να πάρουν μεγάλα φιλέτα από το ΕΣΥ, ως ανιδιοτελείς ευεργέτες.

Ανάλογη περίπτωση είναι και η περίπτωση του Ογκολογικού Κέντρου Παιδών «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» μέσα στα σπλάχνα του ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Η Βαρδινογιάνναινα πήρε την υποδομή ενός από τα δύο μεγαλύτερα Νοσοκομεία Παιδών της χώρας (νοσοκομείου τριτοβάθμιας περίθαλψης, που δέχεται περιστατικά από τη μισή Ελλάδα), πήρε δομές αυτού του Νοσοκομείου (μαζί με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό) και θα διοικεί με τα δικά της στελέχη (αυτό σημαίνει διοικητική αυτοτέλεια) αυτό το ιδιωτικό «μαγαζί» μέσα στα σπλάχνα του ΕΣΥ, χωρίς να

δίνει λογαριασμό σε κανένα. Επίσης, θα το λειτουργεί σαν Ανώνυμη Εταιρία, καθορίζοντας νοσήλια, κάνοντας προσλήψεις κτλ. (αυτό σημαίνει οικονομική αυτοτέλεια). Δηλαδή, στερούν από αυτό το τόσο σημαντικό νοσοκομείο του ΕΣΥ γιατρούς και νοσηλευτές και τους χορηγούν στο ιδιωτικό «μαγαζί»! Παράλληλα, τα χειρουργεία, τις κλίνες ΜΕΘ και τα εργαστήρια του νοσοκομείου θα χρησιμοποιούνται και από το «μαγαζί» της Βαρδινογιάνναινας.

Μιλώντας στη Βουλή, στις 8 Φλεβάρη του 2022, η τότε αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Γκάγκα, αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης: Υπογράμμισε ότι η πλειοψηφία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή σε ΑΕ, και θα οργανωθούν σε νέες βάσεις. Προφανώς, με βάση καπιταλιστικά κριτήρια, στα οποία θα κυριαρχούν οι αξιώσεις των εμπόρων της Υγείας, ενώ θα ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα καταργηθεί η αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ και, βεβαίως, θα είναι νοσοκομεία πολλών ταχυτήτων, στα οποία θα είναι δύσκολη η προσέγγιση της πλειοψηφίας των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, χωρίς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, μολονότι αυτοί παράγουν τον πλούτο της χώρας και συνάμα συμβάλλουν με τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η απαξίωση και εγκατάλειψη των δημόσιων νοσοκομείων μαζί με την αποψίλωσή τους από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν κοινό στόχο: την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

Εκατοντάδες γιατροί υποχρεώνονται από τους γκαουλάιτερ, που έχει τοποθετήσει η κυβέρνηση στις μονάδες Υγείας, να μετατραπούν σε γυρολόγους ανά τα νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να καλυφθούν τα τραγικά κενά, και να κουκουλωθεί το πρόβλημα, ενώ οι οιασδήποτε αντιρρήσεις και ενστάσεις αντιμετωπίζονται με άσκηση τρομοκρατίας και «εντέλλεσθε».

Το βασανιστήριο της υπερεφημέρευσης

Λόγω των μεγάλων ελλείψεων, οι μόνιμοι γιατροί έχουν εξουθενωθεί σωματικά και ψυχικά, αφού οι διοικήσεις τους υποχρεώνουν να υπερεφη-

ρεύουν, γεγονός που τους τσακίζει, αλλά βάζει σε κίνδυνο και τους ασθενείς.

Είναι γνωστό ότι οι εφημερίες των γιατρών είναι τριών κατηγοριών:

- Η ενεργή εφημερία που στις καθημερινές αρχίζει με τη λήξη της πρωινής βάρδιας στις 3μμ και λήγει στις 8πμ της επομένης (Σάββατο, Κυριακή και αργίες αρχίζει στις 8πμ και λήγει στις 8πμ της επομένης).

- Η μεικτή εφημερία που αρχίζει από τις 3μμ και διαρκεί για έξι ώρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια για έντεκα ώρες στο σπίτι.

- Η εφημερία ετοιμότητας που γίνεται από το σπίτι (ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να πάει στο νοσοκομείο όταν κληθεί να αναλάβει υπηρεσία).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη Ζώνη Α οι Επιμελητές Α και Β είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τέσσερις ενεργές και δύο ετοιμότητας το μήνα, ενώ οι διευθυντές τρεις ενεργές και τρεις ετοιμότητας. Στην πράξη όμως τους υποχρεώνουν να υπερεφημερεύουν, φτάνοντας στο σημείο να ξεπερνούν τις 60 ώρες την επταήμερη εβδομάδα!

Ολες οι κυβερνήσεις ακολουθούν αυτήν την αντιδραστική και επικίνδυνη πολιτική, για την οποία η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (καταδίκη στις 24 Δεκέμβρη του 2015 από το ένατο τμήμα, επειδή η Ελλάδα παραβίαζε την οδηγία 88/2003, που προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ δεν πρέπει να απασχολούνται περισσότερες από 48 ώρες στην επταήμερη εβδομάδα, συνυπολογίζοντας την πενθήμερη πρωινή απασχόληση και τις εφημερίες). Η βαρβαρότητα, δε, των 60 ωρών συνεχίζεται, γιατί οι Κομισάριοι έβγαλαν μια απόφαση για να βγουν από την υποχρέωση και αδιαφορούν για την παραβίαση των οδηγιών. Έτσι:

- Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σε όλη την περίοδο που διαχειρίστηκε την καπιταλιστική εξουσία, υποχρέωνε τους γιατρούς να δουλεύουν πάνω από 48 ώρες την επταήμερη εβδομάδα, παραβιάζοντας την οδηγία 88/2003 και αγνοώντας την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ. Αγνόησε επίσης τις προϋποθέσεις που εισήγαγε η ίδια με την παράγραφο 4 του Ν. 4498/2017. Δηλαδή, ότι ο γιατρός του ΕΣΥ θα συναινεί εγγράφως, ότι στην περίπτωση που αρνείται να εργαστεί για πάνω από 60 ώρες την επταήμερη εβδομάδα, δεν θα έχει καμία επίπτωση και ότι η γραπτή συναίνεση θα φυλάσσεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τις ΥΠΕ σε ειδικό αρχείο.

- Την ίδια πολιτική εφάρμοσε και εφαρμόζει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με συνεχείς τροποποιήσεις που έκανε στην παράγραφο 4γ του άρθρου 3 του νόμου 4498/2017, με τις οποίες διαιωνίστηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 η βάρβαρη απασχόληση των γιατρών για πάνω από 60 ώρες την επταήμερη εβδομάδα. Μάλιστα έδωσε και νέα παράταση, ως τις 31 Δεκέμβρη του 2023, με το άρθρο 5 του Ν. 5057/6-10-2023 που ψηφισε, με το απατηλό επιχείρημα της ολοκλήρωσης των

απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ (που όμως ακόμη και τώρα δεν έχει προκηρύξει).

Κι ενώ οι κυβερνήσεις (όλων των χρωμάτων) υποχρεώνουν τους γιατρούς να κάνουν πρόσθετες εφημερίες, πέραν των τακτικών, φρόντισαν να βάλουν ως προϋπόθεση πως αν οι αμοιβές για τις πρόσθετες εφημερίες ξεπερνούν κατά 9% τις αμοιβές των τακτικών εφημεριών που γίνονται στα νοσοκομεία της κάθε ΥΠΕ, αυτές δεν πληρώνονται!

Το βασανιστήριο της υπερεφημέρευσης των γιατρών διαρκεί για μια συνεχή οκταετία (Δεκέμβρης 2015 - Δεκέμβρης 2023), επειδή οι γιατροί, στην πλειοψηφία τους, και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, δεν αντιστέκονται στο βαθμό που απαιτεί η τραγική αυτή κατάσταση. Και διαιωνίζεται με πρόσχημα την ολοκλήρωση των προσλήψεων γιατρών, που σκόπιμα δε γίνεται.

Ο κόμπος έφθασε πλέον στο χτένι. Γι' αυτό και γιατροί του ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» έστειλαν εξώδικη δήλωση στη διοίκηση του νοσοκομείου, δηλώνοντας ότι θα πραγματοποιούν μόνο τις εφημερίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί από την υπερεφημέρευση στην οποία τους υποχρεώνει η διοίκηση μπαίνει σε άμεσο κίνδυνο η υγεία των ασθενών και η δική τους.

Οι πνευμονολόγοι επίσης στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγιοι Ανάργυροι» αρνήθηκαν να υπερβούν για πολλοστή φορά τον αριθμό των εφημεριών που ορίζει ο νόμος και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και των ασθενών, και δέχθηκαν την τραμπούκικη επίθεση του διοικητή του νοσοκομείου. Φοβερές πιέσεις δέχονται και οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για να υποχωρήσουν.

Αν οι γιατροί θέλουν να απαλλαγούν από το βασανιστήριο της υπερεφημέρευσης, θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα δικά τους χέρια. Πέραν των άλλων (διεκδίκηση μαζικών προσλήψεων, υπεράσπιση του ΕΣΥ κόντρα στην ιδιωτικοποίηση, κ.λπ.) να καταθέσουν μαζικά εξώδικες δηλώσεις, στις οποίες θα τονίζουν ότι θα κάνουν μόνο τις εφημερίες που προβλέπονται από το άρθρο 43 του νόμου 4264/2014!

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2023

