

της ΧΛ. Δεν θυμάμαι καθόλου την ύπαρξη κωδικού Ε6. Άλλοι εκφωνητές λένε κωδικούς και άλλοι περιγράφουν το περιστατικό. Στο θάλαμο προσαγωγής οι προσαγόμενοι έχουν μαζί τους τα κινητά τους. Όταν έφτασα αρχικά στο σημείο δεν είδα καμία συμπλοκή. Όταν κατέβηκα είδα συγκεντρωμένο πλήθος, οι οποίοι ήταν περίοικοι. Δεν άκουσα ιδιαίτερες φωνές όπως να τσακώνεται κάποιος με κάποιον άλλον. Τον Φύσσα τον κρατούσε η κοπέλα του και δεν τον είδα καλά. Δεν άφηνε η κοπέλα του να πλησιάσει κανείς. Δεν είδα αν είχε αντιδράσεις, γιατί εγώ ήμουν απασχολημένος με άλλες ενέργειες που έπρεπε να κάνω»

Στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 14.20 μμ, η Πρόεδρος μετά από σχετική πρόταση της Εισαγγελέα διέκοψε τη συνεδρίαση για την, 12.11.2015 και ώρα 09.30, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ημέρα και ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Μετά από αυτά οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής Τζέλλης Ανδρέας, Χριστοδούλου Ελλάδα, Αμπάζη Ευαγγελία, Αθανάσιος Καμπαγιάννης, Σαπουντζάκης Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος και Ζαφειρίου Ελένη, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο προέβησαν σε σχολιασμό της κατάθεσης του μάρτυρα Κωνσταντίνου Κοτσοβού, κατ' άρθρο 358 ΚΠοινΔ.

Στη συνέχεια οι συνήγοροι υπεράσπισης Τσάγκις Χριστόφορος, Κοντοβαζαϊνίτης Νικόλαος, Βελέντζα Δήμητρα, Οπλαντζάκης Βασίλης και Αναστασοπούλου – Κρασιά Γρηγορία, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο προέβησαν σε σχολιασμό της κατάθεσης του μάρτυρα Κωνσταντίνου Κοτσοβού κατ' άρθρο 358 ΚΠοινΔ.

Στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 11.05 π.μ., η Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την 11.35 πμ, χάριν αναμνηχής, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Την ορισθείσα ώρα 11.35 πμ., της ίδιας μέρας, που τάχθηκε από την Πρόεδρο, προσήλθαν, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του, οι Εισαγγελείς και ο Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο ακροατήριο. Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό η Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια, όπως και προηγουμένως αυτή γίνονταν.

Στη συνέχεια προσήλθε, αφού κλήθηκε από την Πρόεδρο ο μάρτυρας της

κατηγορίας ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις για την ταυτότητα του αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του Ηρακλή και της Μαργαρίτας, γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 25-06-1985, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Καραολή Δημητρίου αρ.51, κάτοχος του με αριθμό 706122023 δελτίου της ΕΛΑΣ, εγγράμματος, επάγγελμα Αστυνομικός είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν συγγενεύει με τους κατηγορούμενους. Ο άνω μάρτυρας αφού επέλεξε τον θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ. όπως τροποποιήθηκε με άρθρ. 39 του Ν. 4055/2012, εξετάστηκε και κατέθεσε ότι: «Είμαι ο Χρήστος Δεληγιάννης και είμαι αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ από το 2010 μέχρι και σήμερα. Κατοικό στον Κορυδαλλό. Εκείνη τη μέρα, 17/9 είχαμε διαταχθεί από την υπηρεσία μας να διενεργούμε περιπολίες στον τομέα του Περάματος από 19:00 έως 01:00. Εγώ ήμουν οδηγός μπροστά σαν μηχανή, συνοδηγός ήταν ο Γεώργιος Ρώτας. Στη δεύτερη μηχανή ήταν οδηγός ο Κολιούσης Νικόλαος και συνοδηγός του ο Τζουβάρας Παναγιώτης. Πάντα κινούμαστε μαζί οι δυο μηχανές. Σε περίπτωση σήματος το λαμβάνει ο συνοδηγός, ένας συνοδηγός που έχει διατεθεί σαν διαβιβαστής. Χωρόντας στην προκειμένη, ασύρματο είχε και ο Τζουβάρας και εγώ και εγώ. Απ' την άλλη μηχανή ασύρματο είχε ο Τζουβάρας σαν συνοδηγός. Δεν είναι πρακτικό να έχει ο οδηγός ασύρματο, αλλά επειδή εγώ θέλω να ακούω τα σήματα έχω κι εγώ πάντα έναν ασύρματο. Λάβαμε κάποιο σήμα δώδεκα παρά πέντε και 55 και 56 και 57. Το σήμα ήτανε, τώρα αυτολεξεί δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ακριβώς αυτό, στην ουσία ήταν πενήντα άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς την καφετέρια "Κοράλλι". Ήτανε στην οδό Τσαλδάρη και Ιφιγενείας γωνία. Μας ανέφεραν στο σήμα το "Κοράλλι" ως καφετέρια. Αυτολεξεί δεν θυμάμαι το σήμα. Θυμάμαι ότι ήτανε πενήντα άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται, - με επιφύλαξη το «κατευθύνονται» - προς την καφετέρια "Κοράλλι". Όπως σας είπα και προηγουμένως εγώ οδηγούσα και δεν μπορούσα να έχω τον ασύρματο κοντά μου, απλά πιάνω κάτι από τον ασύρματο καμιά φορά γι' αυτό θυμάμαι αυτό που σας είπα. Η απόσταση μας από το σημείο που το σήμα μας ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα τρία χιλιόμετρα. Ήμασταν επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Πέραμα. Πήγαμε αρκετά γρήγορα μπορώ να πω. Περίπου πέντε λεπτά χρειάστηκαν για να πάμε. Πήγαμε μαζί και οι δυο μηχανές. Αν η μία μηχανή μείνει πίσω, περιμένουμε. Δεν σπάμε ποτέ, η ομάδα δεν σπάει ποτέ, για κανέναν λόγο. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο. Την Ιφιγενείας δεν τη γνωρίζω γιατί δεν ξέρω κάτι εκεί ούτε το Πέραμα γνωρίζω καλά, κατ' ανάγκη

βρεθήκαμε εκεί πέρα στον τομέα αυτόν. Ούτε το Κερατσίνι γνωρίζω καλά. Δεν είναι οι τομείς που δουλεύω, που εργάζομαι. Εγώ δουλεύω Κέντρο Πειραιά, Δημοτικό θέατρο, Φάληρο κλπ. Αν κάποιος συνάδελφος έχει δηλώσει κάποια ασθένεια ή υπάρχουν άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, αλλάζουμε τομέα για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας. Την Ιφιγενείας δεν την ήξερα, βασικά δεν ξέρω καθόλου το Κερατσίνι. Την Τσαλδάρη φυσικά και την ξέρω. Όλες τις κεντρικές αρτηρίες τις ξέρω και έφυγα, ανέβηκα την Λαμπράκη, ώστε να μπω στην Τσαλδάρη από την αρχή για να βρω την Ιφιγενείας. Καθώς κατευθυνόμουνα προς το σημείο είδα αρκετά μπροστά μου ήταν η ομάδα του Κερατσινίου, όπου και τους ακολούθησα. Η ομάδα του Κερατσινίου ήταν κι αυτές μηχανές της ΔΙΑΣ που ήταν και αυτοί τέσσερα άτομα. Ήταν ο Τσολακίδης Αναστάσιος, η Αγγελική Λεγάτου και η άλλη μηχανή Μπάγιος και Μπιάγκης. Σύνολο ήμασταν οκτώ αστυνομικοί. Προηγούνται οι του Κερατσινίου, οι οποίοι μας διευκόλυναν δείχνοντας μας το δρόμο. Στρίβει η ομάδα του Τσολακίδη δεξιά σε ένα στενό που ήταν η Κεφαλληνίας, εμείς τους ακολουθάμε. Με το που σταματάνε, έχει προσεγγίσει ήδη ένας κύριος που μάθαμε μετά ότι ήταν ο Χατζησταμάτης. Εμείς εκεί που είχε φτάσει η ομάδα φτάσαμε μετά από λίγο, δηλαδή μιλάμε για δευτερόλεπτα, αυτό εννοώ μετά από λίγο. Σταματήσαμε τις μηχανές λίγο πιο χαμηλά, ελάχιστα, κάποια μέτρα απ' το "Κοράλλι". Σταματήσαμε επί της Παύλου Μελά. Νομίζω ήταν αυτή που πέραγε μπροστά από την Κεφαλληνίας, μπροστά στο "Κοράλλι", Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας. Σταθμεύσαμε λίγα μέτρα πιο χαμηλά από αυτή την οδό που σας λέω. Είχαμε περάσει λίγο την Παύλου Μελά, αν θυμάμαι καλά. Στην ερώτησή σας "Σε ποιο δρόμο σταθμεύσατε;" απαντώ ότι σταθμεύσαμε επί της Κεφαλληνίας. Ο Τσολακίδης ήταν μπροστά, λίγα μέτρα παραπίσω εγώ, ενάμιση μέτρο, αυτό εννοώ. Το σύνολο των συναδέλφων πιστεύω πως κατέβηκαν, από τις μηχανές. Φτάνοντας σ' αυτό το σημείο βλέπω επί της Παύλου Μελά γύρω στα 20 - 30 άτομα, τον Τσολακίδη να μιλάει με κάποιον κύριο και γενικά υπάρχει μια σύγχυση στον χώρο. Στην Παύλου Μελά ήταν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Στην ερώτησή σας "Κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών;" απαντώ το γνωστό, ότι είχαν μαύρα ρούχα, ο ένας διέκρινα ότι είχε κάτι στο χέρι του, θα μπορούσε να είναι και ρόπαλο, όπως μας είχε αναφερθεί κι απ' το Κέντρο και γενικά υπήρχε μια σύγχυση και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ένας από αυτά τα άτομα διέκρινα ότι είχε κάτι στα χέρια του που ενδεχομένως να ήταν ρόπαλο, όπως μας είχε πει και το Κέντρο. Για να είμαι ειλικρινής, έναν θυμάμαι να έχει κάτι στα χέρια του, γιατί τον θεωρήσα

προβληματικό από τη στιγμή που κάτι βλέπω στο χέρι του και εστίασα σ' αυτόν κατά κύριο λόγο. Αυτά τα 20-30 άτομα, ήτανε επάνω στο οδόστρωμα, κατά μήκος θα έλεγα της Παύλου Μελά. Εκείνη την ώρα δεν απευθυνθήκανε σε μας. Μιλάγανε μεταξύ τους, υπήρχε μια οχλαγωγία. Υπήρχε εκείνη την ώρα και κάποιος αγώνας, μεταξύ Ολυμπιακού και Paris Saint Germain. Νομίζω ότι είχε λήξει, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Θα μπορούσε να μου δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι πρόκειται για ανθρώπους που είχαν δει τον αγώνα και τον συζητάγαν, αλλά όταν είδαμε αυτή την εικόνα με τα μαύρα ρούχα, καταλάβαμε ότι τα άτομα αυτά, φυσικά και δεν ήταν ολυμπιακοί. Αν ήτανε θα είχανε κάποια διακριτικά, κάποιες σημαίες, κάποια κασκόλ. Προφανώς δεν ήταν ολυμπιακοί, δεν μου φάνηκαν, αφού τους είδα, ότι είχαν κάποια σχέση με τον αγώνα. Ήταν εκεί και συζητάγανε μεταξύ τους. Υπήρχε οχλαγωγία και μάλιστα ακούστηκε: «τι ήρθαν αυτοί εδώ», κάτι που δεν το 'πιασα ακριβώς. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, θα μπορούσαν να αναφέρονται σε εμάς, αλλά, είχε φασαρία, αυτοκίνητα περνάγανε επί της Τσαλδάρη, υπήρχε μια κίνηση, ήταν καλή μέρα και δεν κατάλαβα που αναφέρονται. Όλα αυτά γίνονται στην Παύλου Μελά και Κεφαλληνίας. Εκείνη τη στιγμή δεν άκουσα βρισιές. Στην έξοδο της καφετέριας υπήρχαν κάποια άτομα, αλλά ούτε μας προσεγγίσανε, ούτε τους είδα να κάνουνε κάποια κίνηση, ούτε φάνηκε να έχουν κάποια σχέση με τα άτομα επί της Παύλου Μελά. Φαινομενικά τουλάχιστον γιατί δεν μιλήσαμε μαζί τους. Τα άτομα της Παύλου Μελά απλά καθόντουσαν. Όμως υπήρχε και κόσμος που μας κοιτάγε, υπήρχαν περίοικοι, μιλάμε τώρα να βλέπεις τώρα 30 άτομα έτσι σε μια οδό, σταμάταγαν να δούνε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Στη συνέχεια ακούω τον Τσολακίδη από τον ασύρματο που λέει ότι πλησίασε ένας κύριος που ήταν εκεί πέρα και του είπε ότι κάποια άτομα της Χρυσής Αυγής, είχανε κάποια διαφορά, με άτομα του γνωστού χώρου, κοινώς αναρχικοί, και το οποίο περιστατικό είχε λήξει. Του είπε ότι είχε λήξει. Εγώ αυτόν που τα μετέφερε στον Τσολακίδη, τον είδα γιατί ο Τσολακίδης ήταν λίγα μέτρα μπροστά μου και είδα και τον κύριο Χατζησταμάτη. Είδα τον Τσολακίδη να μιλάει με τον Χατζησταμάτη. Αυτά που σας είπα, τα άκουσα να τα λέει ο Τσολακίδης στον ασύρματο μιλώντας με το Κέντρο. Τότε είχαμε ξεχωριστό Κέντρο σαν ομάδα ΔΙΑΣ. Ο Τσολακίδης μετέφερε στον ασύρματο ότι τον πλησίασε ένας κύριος και του είπε ότι υπήρχε μία διαμάχη - παρεξήγηση, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη ακριβώς, με άτομα του γνωστού χώρου, το οποίο έχει λήξει. Έτσι νομίζω πως διαβιβάστηκε από τον Τσολακίδη με τη φράση άτομα του γνωστού χώρου. Το Ε6 σαν

κωδικός σήματος είναι πορεία, εμείς όμως σαν ομάδα ΔΙΑΣ δεν ασχολούμαστε με τους κωδικούς. Μ' αυτούς τους κωδικούς δεν ασχολούμαστε, διότι δεν επεμβαίνουμε σ' αυτό οπότε το Κέντρο μας δεν μας μιλάει με κωδικούς. Το Ε6 σαν ομάδα ΔΙΑΣ, εγώ προσωπικά, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Το Ε11 αν θυμάμαι καλά είναι συμπλοκή. Απλά εμείς τα λέμε όπως είναι. Είναι πορεία, είναι συμπλοκή, κλπ. Θυμάμαι ότι εκείνη τη μέρα μας μεταφέρθηκε είναι ότι 50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς την καφετέρια "Κοράλλι". Δεν θυμάμαι να αναφέρθηκαν "Ε", σπάνια μιλάμε έτσι. Όταν ο Τσολακίδης έδινε στον ασύρματο αυτή την αναφορά εγώ ήμουν σε απόσταση δύο μέτρα. Ήμασταν σχετικά κοντά. Δεν θυμάμαι κάποια απάντηση από το Κέντρο στην ενημέρωση του Τσολακίδη. Εκείνη την ώρα πετάχτηκα με τον ασύρματο και είπα «πλησίον το Πέραμα». Ήθελα να πω στο σημείο και διαβίβασα πλησίον το Πέραμα, εκ παραδρομής. Με διέκοψε όμως το Κέντρο, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε να διαχειριστεί δύο περιστατικά. Υπήρχε ένα άλλο περιστατικό σε εξέλιξη κάπου στην Αθήνα, το οποίο αφορούσε ξυλοδαρμό αλλοδαπών, χωρίς όμως να είμαι και σίγουρος. Είναι ένας άνθρωπος στο Κέντρο, με μια κονσόλα και προσπαθεί να διαχειριστεί εβδομήντα ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, του έρχονται συνέχεια περιστατικά και είναι λιγάκι δύσκολο να μιλάει ταυτόχρονα με όλους. Από τους υπόλοιπους έξι συνάδελφους εκείνο τον χρόνο οι τέσσερις ήταν με τον Τσολακίδη λίγο πιο μπροστά μας και οι άλλοι λίγο πιο πίσω, όλοι μαζί. Εκείνη την ώρα μιλάω με τον συνάδελφό μου το Ρώτα και λέω: «Τι κάνουμε; Πάμε να δούμε τις διαθέσεις τους τέλος πάντων...» Δεν ήταν εύκολο. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να μας κάνουν, ένα «ντου», θα μας είχαν διαλύσει. Ήμασταν οχτώ άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας έφερε βαρύ οπλισμό, είχαμε μια γυναίκα, η οποία όσο γενναία και να είναι, η σωματική της κατάσταση δεν είναι ενός άντρα και ήταν λιγάκι λεπτή η δράση. Το βαρύ οπλισμό αν θυμάμαι καλά τον είχε ο Μπιάγκης. Ο βαρύς οπλισμός είναι ένα πολυβόλο ΜΡ5, που το έχουμε στη δικιά μας υπηρεσία, γιατί μπορεί σε μια ένοπλη αντιπαράθεση να χρειαστεί να έχουμε έναν βαρύ οπλισμένο. Όταν ο Τσολακίδης έδωσε αυτήν την ενημέρωση, δεν θυμάμαι τι του είπαν και με τη σειρά. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά το Κέντρο να λέει: «Μείνετε σε απόσταση και δίνετε εικόνα.». Αυτό δεν θυμάμαι, αν έγινε όταν ξεκίνησαν τα άτομα να τρέχουν ή πιο πριν. Ο Τσολακίδης μιλάει κατά κύριο λόγο με το Κέντρο, ήταν η πρώτη ομάδα που έφτυσε και ήταν να επιληφθεί αυτή. Εγώ με το Κέντρο το μόνο που είπα είναι «Πλησίον το Πέραμα». Μετά προσπάθησα επανειλημμένα να διαβιβάσω στο Κέντρο, αλλά δεν

μπορούσα να πιάσω γιατί ήταν και άλλα περιστατικά, ήταν και το Κέντρο αγχωμένο, προσπαθούσε να μάθει και με το άλλο περιστατικό τι γίνεται, γιατί δεν ήξερε ποιο από τα δύο είναι πιο σοβαρό. Υπήρχε εκείνη την ώρα μια σύγχυση στον ασύρματο. Αφού αποφασίσαμε να ελέγξουμε και να δούμε τις προθέσεις των ανθρώπων αυτών είπαμε «αστυνομία, διαλυθείτε». Δεν τους πλησιάσαμε για να το πούμε, ήμασταν στα 3-4 μέτρα. Τους δηλώσαμε την ιδιότητά μας και είπαμε «διαλυθείτε» και «τι ήρθατε δω, και ποιοι είστε εσείς». Εγώ τα είπα αυτά, αλλά δεν υπήρξε κάποιος διάλογος. Αυτό είπα, «διαλυθείτε». Εκείνη τη στιγμή σε χρόνο που δεν το περιμένει κανείς, ξεκίνησαν άτομα να τρέχουν. Ο κύριος όγκος των ατόμων ξεκίνησε να τρέχει. Δεν πήρα απάντηση σ' αυτά που τους είπα, μπορεί να μην φώναξα κιόλας πολύ. Μπορεί να μην με άκουσαν κιόλας, γιατί είχε οχλαγωγία. Τους είπα: «Ποιοι είστε εσείς;» Δεν μου απάντησε κανείς. Μόνο εγώ τους μίλησα. Να φανταστείτε, ο Τσολακίδης ακόμα μιλάει με τον Χατζησταμάτη. Μας πλησίασε ένας άνθρωπος και μας δηλώνει ότι υπάρχει ένα περιστατικό, πρέπει να δούμε αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι, να πάρουμε τα στοιχεία του, να πάρουμε την ταυτότητα του και να τα γράψουμε. Υπήρχε μια διαδικασία που ο Τσολακίδης έπρεπε να την κάνει και εγώ πλησιάζω λίγο τα άτομα που σας είπα, Στην ερώτησή σας "Τους δηλώσατε την ιδιότητα σας;", απαντώ ότι ήμασταν τέσσερις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, με φάρους, αστυνομικοί φαινόμεσταν έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά το κάναμε όπως έπρεπε, απάντηση δεν πήρα και σε κάποιο χρόνο χωρίς να το περιμένω καν, αυτά τα 20 με 30 άτομα ξεκινάνε και τρέχουν. Ο κύριος όγκος των ατόμων αυτών φύγανε, από την Παύλου Μελά, αριστερά, Κεφαλληνίας, προς την Τσαλδάρη. Η απόσταση από τη γωνία Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά μέχρι την Παναγή Τσαλδάρη είναι σαράντα περίπου μέτρα. Μετακινήθηκαν τρέχοντας και βριζοντας. Οι υβρεις δεν απευθύνονταν σε εμάς. Άμα ήταν σε εμάς, δεν θα μιλάγαμε, θα μας είχαν κάνει επίθεση. Δεν γνωρίζω σε ποιους απευθύνονταν. Έτρεχαν και έβριζαν. Προφανώς απευθύνονταν κάπου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω σε ποιους. Έβριζαν λέγοντας «Ελάτε εδώ ρε μαλάκες». Αυτή ήταν η έκφρασή τους. Αυτόν που κρατούσε κάτι στα χέρια του τον έχασα. Δεν θυμάμαι, αν ήταν ανάμεσα σ' αυτούς που έτρεχαν. Μας προσπέρασαν όλους αφήνοντας μας πίσω και τους οχτώ. Ξεκινάμε τρέχοντας η Αγγελική Λεγάτου και εγώ να ακολουθήσουμε τα άτομα και βγαίνουμε στην Παναγή Τσαλδάρη, όπου βλέπουμε κατά μήκος της παντού κόσμο, σαν πανηγύρι. Εγώ τα έχασα λίγο. Ο κύριος όγκος που σας είπα, είχε κατευθυνθεί αριστερά, στην Τσαλδάρη. Έβλεπα ότι

κοιτάζανε κάπου και έβριζαν και φώναζαν. Εγώ πήγα προς τα εκεί δηλαδή από την απέναντι πλευρά της Τσαλδάρη. Στο νούμερο 60 ή 62 αν θυμάμαι καλά. Απέναντι, λοξά από την Κεφαλληνίας και έλεγα «αστυνομία διαλυθείτε», χωρίς να έχω καμιά ανταπόκριση. Έφτασα εγώ και η Λεγάτου στη συμβολή της Τσαλδάρη με την Κεφαλληνίας και οι υπόλοιποι συνάδελφοι προφανώς ήταν πίσω μου. Λέω προφανώς γιατί εγώ κοιτάζα μπροστά. Φτάνω στη συμβολή της Τσαλδάρη με την Κεφαλληνίας και βλέπω τον κύριο όγκο εκείνων που ήταν στην Μελά, να είναι στην αριστερή πλευρά της Τσαλδάρη και κοιτάνε απέναντι. Υπήρχε πολύς κόσμος τότε στην Τσαλδάρη. Εκτός από τον κύριο όγκο των ατόμων, που τους είχα δει από πριν, οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να είναι και περαστικοί. Υπήρχε κόσμος που πιστεύω ότι δεν είχε κάποια σχέση με τον κύριο όγκο της Παύλου Μελά. Πιστεύω πως αν ήταν μαζί τους και θα φώναζαν και θα έβριζαν. Υπήρχε κόσμος που κοιτάζε. Προφανώς θα ήταν περιοικοί ή περαστικοί. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που πραγματικά χαθήκαμε και κοιτάζαμε δεξιά-αριστερά. Οι περαστικοί δεν είχαν κάτι χαρακτηριστικό. Βλέπω εκείνους που αποτελούν τον κύριο όγκο και κοιτούν απέναντι και τρέχω προς το σημείο που κοιτάνε, για να δω τι συμβαίνει. Δεν διέσχισα την Τσαλδάρη. Πήγα λίγο αριστερά και πηγαίνοντας φώναζα πάλι «αστυνομία, φύγετε, διαλυθείτε», πάλι χωρίς καμιά ανταπόκριση. Αυτοί φώναζανε χωρίς να θυμάμαι τώρα τι ακριβώς λέγανε, γιατί είχα εστιάσει σε κάποιους που έβλεπα απέναντι να συμπλέκονται. Απέναντι επί της Τσαλδάρη, επάνω στο πεζοδρόμιο, βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν ο Παύλος Φύσσα και μπροστά του ο Ρουπακιάς και πίσω από τον Ρουπακιά ήταν 3-4 άτομα αν θυμάμαι καλώς και πηγαίνω προς το σημείο. Κατά κύριο λόγο ο Ρουπακιάς με τον Φύσσα, να το πω έτσι λαϊκά παίζανε ξύλο και ενδεχομένως οι άλλοι προσπαθούσαν να του καταφέρουν κάποιο χτύπημα. Δεν ήταν πολύ καθαρό, ένα κουβάρι ήταν η κατάσταση. Δεν μου έδωσαν την εντύπωση ότι ήταν ένα κουβάρι που προσπαθούσε να ξεμπλέξει αυτούς που έπαιζαν ξύλο. Έβριζαν και αυτοί οι 3-4 προς τον Φύσσα. Δεν κατάλαβα να προσπαθούν να ξεχωρίσουν αυτούς που χτυπιούνται. Στην ερώτησή σας "Επιχειρούν με τα χέρια, με τα πόδια να κλωστήσουν, να χτυπήσουν;", απαντώ ότι ενδεχομένως, χωρίς όμως να μπόυνε σώμα με σώμα όπως ήταν ο Ρουπακιάς με τον Φύσσα. Ο Ρουπακιάς με τον Φύσσα ήταν ουσιαστικά σώμα με σώμα. Η απόσταση από το σημείο που ήμουν εγώ, μέχρι απέναντι ήταν τριάντα περίπου μέτρα. Το οδόστρωμα εκεί πιστεύω χωρίς να είμαι σίγουρος ότι είναι μέχρι τριάντα μέτρα. Πήγα προς το σημείο με την Αγγελική. Οι άλλοι προφανώς και θα ακολουθούσαν.

Δεν είδα πίσω, δεν είχα την πολυτέλεια. Είχα μια προβληματική περιοχή και έπρεπε να πάω προς τα εκεί. Ενδεχομένως, τα παιδιά να ήταν πιο πίσω. Εκείνη την ώρα, από τις φωνές, από τους παλμούς που είχα ανεβάσει, δεν άκουγα το Κέντρο. Δεν ένοιωσα την ανάγκη να ενημερώσω το Κέντρο και να πω: «εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα είπατε απλά. Εδώ τα πράγματα έχουν κάποια εξέλιξη», επειδή είχα εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μου και πιστεύω ότι θα το είχαν κάνει εκείνοι που έρχονταν πιο πίσω. Εκείνη την ώρα ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Υπήρχε ένα πρόβλημα μπροστά μου και έπρεπε να επέμβω. Ο Τσολακίδης άλλωστε διαβίβαζε όλη την ώρα. Διαβίβασε ότι υπάρχει συμπλοκή και άτομα που τρέχουν. Θυμάμαι συγκεκριμένα άκουσα ότι «τα άτομα τρέχουν προς την Τσαλδάρη» Μετά όπως σας είπα έτρεχα προς το πρόβλημα που είχα και δεν κατάφερα να ακούσω άλλη διαβίβαση. Είχα και εγώ μια σύγχυση γιατί δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι για τέτοιο περιστατικό και δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Είχα ανεβάσει παλμούς. Στην αρχή θυμάμαι το Κέντρο να απαντά στον Τσολακίδη «μείνετε σε απόσταση, δίνετε εικόνα». Αυτό σημαίνει, ότι εμείς σαν υπηρεσία δεν εμπλεκόμαστε. Κατά κύριο λόγο σ' αυτά τα περιστατικά εμπλέκονται ΔΕΛΤΑ, ΜΑΤ, ΥΑΤ. Αυτές οι υπηρεσίες κατά κύριο λόγο έχουν εκπαιδευθεί για τέτοια περιστατικά, εμείς δεν έχουμε εκπαιδευθεί. Δεν γνωρίζω αν κλήθηκαν αυτές οι ομάδες. Προφανώς το Κέντρο έστειλε εμάς να δώσουμε μια εικόνα και εμείς χωρίς να το ξέρουμε μπήκαμε σε ένα περιστατικό που δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Έστειλε εμάς γιατί είμαστε πιο ευέλικτοι. Το Κέντρο λαμβάνει κατά καιρούς πολλά σήματα τα οποία δεν είναι αληθή. Φανταστείτε να έχουμε ένα τέτοιο αναληθές περιστατικό και να κληθεί μια ομάδα ΥΑΤ και να φύγει μια ολόκληρη διμοιρία. Στην περίπτωσή μας ήταν πολυάριθμοι, αλλά θα μπορούσε να είναι και ψέματα αυτό το περιστατικό. Όπως κατά καιρούς έχουμε πάρει τέτοια σήματα. Το Κέντρο δεν μπορεί να γνωρίζει τι είναι αλήθεια και τι ψέματα. Σας λέω και πάλι όμως, αν υποθέσουμε ότι θα στείλει μια ομάδα, π.χ. μια ομάδα ΜΑΤ, φανταστείτε από την Καισαριανή να έρθει η διμοιρία στο Κερατσίνι, πόση ώρα χρειάζεται. Έτσι έκρινε το Κέντρο και έστειλε εμάς, γιατί είμαστε πιο ευέλικτοι. Στη συνέχεια πάω στο σημείο και προσπαθώ να πιάσω ένα άτομο που είναι πίσω από το Ρουτακιά. Ήταν ένας από κείνους τους υπόλοιπους, τους 3-4 και προσπαθώ ουσιαστικά να τον συλλάβω. Θα του έβαζα χειροπέδες, αυτή θα ήταν η αντίδρασή μου. Μόλις του πιάνω το χέρι να τον χειροπεδήσω, έρχεται ένας κύριος, δύο μέτρα. Δεν πρόλαβα να δω αν ήταν εκ των 3-4 ή άλλος. Αυτός με έσπρωξε και μου είπε

χαρακτηριστικά «αστονα ρε» και έτσι φύγανε αυτοί. Αυτομάτως έμεινε μόνος ο Ρουπακιάς με τον Φύσσα. Προφανώς μας είδανε και οι άλλοι και φύγανε. Μέχρι τότε έχουνε περάσει κάποια δευτερόλεπτα. Εάν είχαμε πλησιάσει και οι οκτώ αστυνομικοί δεν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί το αποτέλεσμα, γιατί με τον τρόπο και την ταχύτητα που έγινε όλο το περιστατικό, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όχι δεν θα μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Αν ήταν μια ληστεία, εκείνη την ώρα ως αστυνομικοί, θα επιλαμβανόμαστε, πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουμε εκπαιδευθεί πάνω σε αυτό, το πως θα αντιδράσουμε, τι θα κάνουμε και τι ρόλους θα έχει ο καθένας. Είναι τελείως διαφορετικό για μας. Ήμασταν περισσότεροι από αυτούς που βλέπαμε να χτυπιούνται, αλλά δεν ήμασταν και πολλοί για να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο όγκο ατόμων και δεν μπορούσαμε να ξέρουμε και τις προθέσεις τους. Θα μπορούσε κάλλιστα εκεί που σταματήσαμε να έρθουνε και να μας επιτεθούνε. Δεν ξέραμε τι προθέσεις είχανε. Ευτυχώς δεν έγινε βέβαια σε μας. Δυστυχώς έγινε αλλού αργότερα. Η παρουσία οκτώ ένστολων αστυνομικών, με τις μηχανές με τους φάρους, με τα ηχητικά και οπτικά, δεν ήταν αρκετά από ότι φάνηκε να τους αποτρέψουν. Εμείς τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε; Μπήκαμε μέσα στο περιστατικό. Μπήκα στην προβληματική περιοχή που είχα μπροστά μου. Μακάρι να είχε αποφευχθεί. Ηστέωω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το περιστατικό δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη. Όντως η δουλειά μας είναι να αποτρέπουμε καταστάσεις και όχι απλά να βλέπουμε και να ενημερώνουμε το Κέντρο και αυτό περιμένει βλέποντάς μας ο κόσμος. Αυτό θέλουμε και εμείς, αλλά δεν ξέραμε τι γινόταν στο σημείο. Είχαμε πενήντα άτομα. Ποιοι είναι αυτοί, με ποιον θα τσακωθούν, με ποιον τα έχουν. Τα έχουν με κάποιον; Είναι οπαδοί; Στην πορεία του περιστατικού είδαμε ότι χτυπάνε κάποιον και ότι είναι άλλοι 2-3. Δεν άκουσα γυναικεία φωνή να μας καλεί σε βοήθεια. Κάτι μου είπε γι' αυτό η συνάδελφος Αγγελική, αλλά μετά το περιστατικό. Εκείνη την ώρα τα 3-4 άτομα που ήταν πίσω από τον Ρουπακιά, φύγανε. Φύγανε, γιατί μας είδαν ότι ήμασταν στο σημείο. Μόλις μας είδανε, φύγανε. Φαντάζομαι φύγανε επειδή μας είδανε. Πριν δεν μας έδιναν σημασία, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Πάντως κάπως έτσι πρέπει να έγινε. Εμείς πήγαμε προς το Ρουπακιά και το Φύσσα και όταν φτάσαμε στα 2-3 μέτρα μακριά, μας είδε ο Ρουπακιάς ότι ήμασταν εκεί, χωρίσανε και με τη συνάδελφό μου πιάσαμε το Φύσσα που ήτανε σε εξάλλη κατάσταση. Πιάσαμε το Φύσσα γιατί ήταν πιο ψηλό παιδί, ήτανε πιο στην τσίτα και εκείνη την ώρα γυρνάει ο Ρουπακιάς και σηκώνεται και

φεύγει και πάει προς το αμάξι του. Και να σας πω γιατί είπα ότι ήταν στην τσίτα. Γιατί εκείνη την ώρα ο Φύσσας γυρνάει και μας λέει «Ρε παιδιά όχι εμένα, αυτός ο πούστης, ο καριόλης με μαχαίρωσε». «που σε μαχαίρωσε;» του λέμε. Σήκωσε τη μπλούζα του το παιδί και μου έδειξε στο αριστερό ημθωράκιο μια μαχαιριά και είχε και αλλού πολλά αίματα, προφανώς είχε και εκεί μια μαχαιριά. Ο Ρουπακιάς γύρισε προς το αμάξι, και εκείνη την ώρα, στα 2-3 μέτρα πίσω μου ήταν ο Τσολακίδης μαζί με τον Ρώτα και τους λέμε «Γιώργο, Τάσο, πιάστε τον αυτός έχει σχέση». Έτσι τον έβγαλε ο Ρώτας από το αμάξι. Πριν είχα δει να χτυπιούνται ο Φύσσας με τον Ρουπακιά. Μπουινιές και κλωτσιές και από τις δύο πλευρές. Εγώ έπιασα τον πρώτο που βρήκα μπροστά μου, που ήτανε όσο πιο κοντά στο σημείο. Από τα 3-4 άτομα είδα χαρακτηριστικά, ότι εκείνος που πήγα να πιάσω ήτανε ανοιχτόχρωμος στο μαλλί. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω άλλα χαρακτηριστικά του. Δεν γνωρίζω αν ήταν από τα άτομα του κυρίου όγκου της Παύλου Μελά. Ο ένας από τους 3-4, ο ψηλός που με έσπρωξε, πρέπει να φορούσε μαύρη μπλούζα. Τώρα με κάθε επιφύλαξη. Έχουν περάσει και δύο χρόνια από τότε, δεν θυμάμαι. Δεν είδα κάτι να κρατούν. Αυτοί οι 3-4 ήταν πίσω από το Ρουπακιά. Ενδεχομένως να προσπιθούσανε να φέρουν κάποιο χτύπημα στο Φύσσα. Δεν είδα και δεν μπορώ να πω αν αυτοί χτυπούσαν. Δεν άκουσα να λένε κάτι. Δεν έδιναν την εικόνα ότι είναι φίλοι του Φύσσα. Αν ήταν φίλοι του Φύσσα θα είχανε πάει στο Ρουπακιά που ήταν μπροστά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήτανε από τους περιέργους που περνάγανε στο δρόμο, γιατί όσο περιέργος και να είσαι δεν πας να μπεις σε ένα περιστατικό μέσα. Μετά φωνάζουμε με την Αγγελική στο Ρώτα και τον Τσολακίδη που εκείνη την ώρα ήτανε ήταν λίγα μέτρα πίσω μας να τον πιάσουνε. Εκείνη την ώρα αυτοί ερχόντουσαν, ήταν πάνω στο οδόστρωμα. Ήτανε, συνεχής η κατάσταση. Πιο μπροστά ήμουν η Αγγελική και εγώ. Τρέξαμε κατευθείαν αυθόρμητα. Ο Ρουπακιάς αλλά γύρισε πλάτη και πήγε προς το αμάξι του να φύγει. Υπήρχε λόγος να τον σταματήσω. Δεν το έκανα, γιατί είπα στον Γιώργο και στον Τάσο να το κάνουν αυτοί. Εκεί πέρα έπιασαν ο Ρώτας και ο Τσολακίδης τον Ρουπακιά, τον ψάξανε και βρέθηκε στην μπροστινή αριστερή ρόδα το μαχαίρι. Ήταν ένα σχετικά μικρό μαχαίρι. Ο Φύσσας παρέμεινε όρθιος για ένα λεπτό περίπου και έβριζε, έλεγε «όχι ρε πούστη με μαχαίρωσε, δεν το πιστεύω». Και τον έβριζε τέλος πάντων. Εκείνη την ώρα ο Τσολακίδης διαβίβασε στο Κέντρο ότι έχουμε μαχαίρωμα, έχουμε τον πιθανόν δράστη και να έρθει ΕΚΑΒ να παραλάβει το άτομο. Μετά από ένα λεπτό περίπου ο Φύσσας ξάπλωσε, εκείνη την ώρα ήλθε και η κοπέλα του αν

θυμάμαι καλά και ξάπλωσε στην αγκαλιά της, είχε τις αισθήσεις του κανονικά για τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Με τα κινητά μας καλούσαμε το ΕΚΑΒ. Να γυρίσω λίγο πίσω. Μια λεπτομέρεια, εκείνη την ώρα που είχαμε το Ρουπακιά, απέναντι ακριβώς ήταν ο κύριος όγκος που σας εξήγησα, των Χρυσανιτών. Απέναντι από μας. Στην επισήμανσή σας " Τώρα λέτε των Χρυσανιτών. Πριν είχαμε άτομα με μαύρα ρούχα", απαντώ ότι όταν φτάσαμε εκεί πέρα ο Χατζησταμάτης μας είπε ότι άτομα ήταν της Χρυσής Αυγής Κάτσανε μερικά δευτερόλεπτα απέναντι, και σε δέκα δευτερόλεπτα είχαν φύγει όλοι. Φύγανε μετά από 10-15 δευτερόλεπτα, ενώ τον Ρουπακιά τον είχαμε στα χέρια μας. Είχανε κάτσει όλοι απέναντι μας κοιτάγανε και μετά διαλυθήκανε. Ο Ρώτας και ο Τσολακίδης ασχολήθηκαν με το να σταματήσουνε το Ρουπακιά. Εγώ και η Αγγελική ήμουν με το Φύσσα. Οι άλλοι 3-4 είχαν φύγει. Αν θυμάμαι καλά ο Τζουβάρας είδε κάποια άτομα να τρέχουν προς την Κεφαλληνίας και το διαβίβασε στο Κέντρο. Εκείνη την ώρα δεν γινότανε να ασχοληθεί κάποιος από εμάς για να πιάσει αυτούς. Είχαμε τον πιθανό δράστη και είχαμε και έναν τραυματία. Αυτά τα άτομα που ήμασταν εκεί πέρα έπρεπε να ρίξουμε το βάρος μας σ' αυτό. Διαβιβάσαμε στο Κέντρο για τις αναζητήσεις. Διαβίβασε ο Τσολακίδης ότι έχουμε τον πιθανό δράστη και τον τραυματία για το ΕΚΑΒ και αν θυμάμαι καλά πρέπει να διαβίβασε ότι τρέχουν άτομα στην Κεφαλληνίας με μαύρα ρούχα, της Χρυσής Αυγής πλέον τους έλεγε. Τους δώσαμε στο Κέντρο μ' αυτά τα στοιχεία γιατί έτσι μας τους είπε ο Χατζησταμάτης. Διαβιβάσαμε άτομα της Χρυσής Αυγής ΧΑ. Είχανε έρθει δυο περιπολικά, ομάδες ΔΙΑΣ, ασφάλεια, πολλές υπηρεσίες για τις αναζητήσεις. Εμείς περιμέναμε το περιπολικό να έρθει να μεταφέρει το Ρουπακιά στο τμήμα του Κερατσινίου. Μεταγενέστερα ασχολήθηκα και εγώ με αναζητήσεις, όταν ήλθε το ασθενοφόρο. Όταν ήλθε το ασθενοφόρο μας έδωσε το Κέντρο ότι κάποια άτομα ενδεχομένως να κρύβονται σε μια πιλωτή της Κεφαλληνίας. Πήγα με την ομάδα μου, διατρέξαμε όλη την οδό, σταματήσαμε σε κάποιες πιλωτές, δεν βρήκαμε κάτι και αποχωρήσαμε. Κάναμε μια βόλτα πάνω κάτω στα στενά, δεν βρέθηκε κάτι και πήγαμε να δούμε τι γίνεται με το Φύσσα. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω δεν είχε φύγει το ασθενοφόρο όταν γύρισα. Εκτός από την κοπέλα που έφτασε πρώτη και πλησίασε τον Φύσσα και τον αγκάλιασε, αν θυμάμαι καλά, ήρθε και ένα παλληκάρι που μας δήλωσε ότι ήταν από την πιρέα του Φύσσα. Δεν θυμάμαι όμως τώρα, γιατί ήτανε και ένας ξάδελφος του στο σημείο. Δεν θυμάμαι τώρα τα άτομα, φίλος του μάλλον ήτανε, αλλά δεν θυμάμαι. Ήταν πάντως ένα παλληκάρι που πλησίασε το

σημείο. Μπορεί να ήταν και ξάδελφός του, δεν θυμάμαι. Λέω το ξάδελφος γιατί θυμάμαι σίγουρα ότι ήρθε κάποιος που ήταν ξάδελφος του Φύσσα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν ήρθε με το που έγινε το περιστατικό ή μετά. Ζητήσαμε στοιχεία μαρτύρων, αλλά δεν μας έδινε κανένας τίποτα. Όλοι δεν είδα, όλοι τώρα ήρθα. Η κοπέλα που τον κρατούσε ήταν σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να πάω να της πω έλα να καταθέσεις. Δεν πήρα εγώ τα στοιχεία της. Μπορεί να το έκανε ο συνάδελφός μου. Ούτε του άλλου που ήρθε κοντά πήραμε τα στοιχεία. Εγώ τουλάχιστον δεν έκανα κάτι τέτοιο. Για άλλον συνάδελφό μου δεν γνωρίζω. Στη συνέχεια έγιναν αναζητήσεις με βάση τα στοιχεία που διαβιβάσαμε μέχρι το πρωί, μέχρι το τέλος της βάρδιας. Από ότι διάβασα στην επίσημη ανακοίνωση του αρχηγείου, γίνανε αρκετές προσαγωγές. Τώρα, το αποτέλεσμα αυτών δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω πόσες προσαγωγές έγιναν ούτε ποιοι προσήχθησαν. Απ' ότι διάβασα στην ανακοίνωση του αρχηγείου κάνανε προσαγωγές με βάση τα στοιχεία που εμείς διαβιβάσαμε και ότι την υπόλοιπη παράμετρο του Φύσσα που είχαν κρυφθεί τους προσαγάγανε και αυτούς μεταγενέστερα. Απ' όσο γνωρίζω εκτός από αυτούς έχουν γίνει και άλλες προσαγωγές. Έτσι διάβασα. Στην ερώτησή σας "Έγινε κανένα σχόλιο εκεί μπροστά σας, ακούσατε από τη Λεγάτου;" απαντώ ότι αυτό που παίζει στα μίντια; «Ε, όχι και μαχαίρες» όχι. Δεν ειπώθηκε αυτό. Στην ερώτησή σας "Το τι διημερίθη με το Ρουπακιά και με εκείνους που τον συνέλαβαν;" απαντώ ότι αν λέτε του περιπολικού, ότι έχω διαβάσει από τα μίντια. Δεν έχω μιλήσει καθόλου με τους συναδέλφους από το περιπολικό, δεν τους ξέρω και προσωπικά. Εγώ είδα το Ρουπακιά να απομακρύνεται και να κατευθύνεται προς το αμάξι του που είχε παρκάρει ανάποδα, επί της Τσαλδάρη. Ήταν περίπου τρία μέτρα μακριά από το μαχαίρωμα. Τον είδα να απομακρύνεται χωρίς να κρατάει κάτι στα χέρια του. Δεν είδα να πετάει το μαχαίρι. Πήγαινε απλά προς το αμάξι του. Δεν τον είδα να τρέχει. Πήγαινε προς το αμάξι του με γρήγορο βηματισμό. Στην ερώτησή σας "Γνωρίζετε αν μέλη της Χρυσής Αυγής, οπαδοί της, έχουν τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, με την έννοια βαριές σωματικές βλάβες κατά αλλοδαπών ή απόπειρες ανθρωποκτονίας;" απαντώ ότι στο Πέραμα έχω ακούσει ότι έγινε μια επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ. Είχαμε πάει κι εμείς εκεί μετά τη λήξη του περιστατικού. Είχαμε ενημερωθεί ότι υπήρχε μια συμπλοκή ατόμων, τίποτα παραπάνω. Εκείνη την ώρα πήγαιναν κάποιοι συνάδελφοι και φύγαμε από τον Πειραιά και πήγαμε προς το Πέραμα. Όταν πήγαμε εμείς ήταν μόνο τα μέλη του ΠΑΜΕ. Δεν πήραμε εμείς ουσιαστικά το σήμα. Το ακούσαμε στον ασυρματο. Απ'

ότι ενημερωθήκαμε μετά, γιατί ήμασταν μακριά, ήμασταν δέκα χιλιόμετρα από το σημείο, είχανε μια συμπλοκή. Είχανε επιτεθεί Χρυσανγίτες σε μέλη του ΠΑΜΕ. Ως εκεί δεν μάθαμε κάτι παραπάνω. Από αυτή τη συμπλοκή υπήρχε ένα άτομο τραυματισμένο στο κεφάλι. Είχαν έρθει άλλες υπηρεσίες που είχαν επιληφθεί και εμείς αποχωρήσαμε, γιατί δεν ήταν ο τομέας μας. Ήμασταν πάρα πολύ μακριά. Εκτός από αυτό το περιστατικό δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Για άλλες αξιόποινες πράξεις τους ότι ακούμε από τα ΜΜΕ. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο να έχει γίνει στον Πειραιά, τουλάχιστον στη βάρδια μου. Έχω τύχει άλλη φορά σε συγκεντρώσεις – πορείες-μελών της Χρυσής Αυγής. Στο Δημοτικό Θέατρο όπου εργάζομαι συνήθως, υπάρχουνε γραφεία της Χρυσής Αυγής και κατά καιρούς συγκεντρώνονται. Μπορεί να κάνουνε και μια πορεία στο δρόμο και μας δίνει εντολή το Κέντρο να τους παρακολουθούμε διακριτικά. Δεν γνωρίζω γιατί γίνονται αυτές οι πορείες. Δεν γνωρίζω αν είναι κάποια πορεία διαμαρτυρίας. Οι πορείες που έτυχε να παρακολουθήσω είναι πεζόν. Μετέχουν περίπου 50-60-70 άτομα. Αρκετοί από αυτούς έχουν ιδιαίτερη εμφάνιση, όχι όλοι βέβαια, έχουνε τις φόρμες παραλλαγής που φοράνε συνήθως, μαύρες μπλούζες με διακριτικά Χρυσής Αυγής και ελληνικές σημαίες. Πηγαίνουν στο δρόμο, δεν θα έλεγα και με βήμα, αλλά δεν πάνε και μπούγιο. Σε αυτές που έχω τύχει εγώ, φωνάζουνε τον εθνικό ύμνο και το σύνθημα «Αίμα-Τιμή-Χρυσή Αυγή». Δυο φορές έχει τύχει να πάω. Για τα τάγματα εφόδου γνωρίζω ότι έχει ειπωθεί από τα ΜΜΕ δηλαδή ότι μαζεύονται, πάνε και προκαλούν αλλοδαπούς, τέτοια πράγματα. Δεν έχω κάποια ιδία άποψη. Για το αν μέλη της Χρυσής Αυγής τοποθετούνται διαφορετικά ως προς τους αντιφρονούντες και σε σχέση με αλλοδαπούς, ότι έχω ακούσει από τα ΜΜΕ, ότι είναι ναζιστές, και ότι δεν θέλουν τους αλλοδαπούς. Οι πιο πολλοί είναι ψηλοί, γεροδεμένοι. Δεν γνωρίζω αν ο σκοπός μιας τέτοιας πορείας είναι ή δεν είναι διαμαρτυρία σε κάτι. Δεν γνωρίζω αν κάνουνε κάποια πορεία για διαμαρτυρία σε κάτι. Εμείς απλά έχουμε εντολή από το Κέντρο για διακριτική παρακολούθηση. Θα μπορούσε η πορεία να είναι μια κίνηση εντοπωσιασμού. Αν ήταν διαμαρτυρίας, κάτι θα ζητούσαν. Αν δεν έχει κάποιο αίτημα μπορεί να είναι για εντοπωσιασμό. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να το σκεφθώ. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την τοπική οργάνωση της Νίκαιας. Έχω πάει περνώντας, νομίζω έχουνε γραφεία στην Καισαρείας. Τον όρο πυρηνάρχη τον άκουσα κι αυτόν στα ΜΜΕ. Κατά κύριο λόγο τον άκουσα για την τοπική οργάνωση της Νίκαιας. Για τον Πατέλη αν θυμάμαι καλά. Τον όρο περιφερειάρχη τον έχω ακούσει, αλλά δεν

ξέρω τι σημαίνει. Δεν γνωρίζω αν η Χρυσή Αυγή ή μέλη της Χρυσής Αυγής έχουν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση. Αν εννοείτε βουλευτές της Χρυσής Αυγής, απλά ξέρω τα περιστατικά που έχω δει στην τηλεόραση, ότι κατηγορούνται. Γνωρίζω ότι αρχηγός του κόμματος της Χρυσής Αυγής, είναι ο Μιχαλολιάκος. Δεν μπορώ να ξέρω για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Φαντάζομαι θα ξέρουν οι υπηρεσίες που ασχολούνται μ' αυτό. Δεν γνωρίζω ποιος διοικεί και ποιος διευθύνει την οργάνωση. Ο ρόλος της ομάδας ΔΙΑΣ είναι για πράξεις βαριάς εγκληματικής φύσεως, ληστείες, διαρρήξεις κλπ. Δηλαδή ο ρόλος ο δικός μας είναι για ένοπλες αντιπαραθέσεις. Αυτές είναι πιο βαριές σε σχέση μ' αυτές τις συμπλοκές που ανέφερα προηγουμένως, άλλα τα καθήκοντά μας είναι άλλα. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που επλαμβάνονται σ' αυτά, αλλά μέχρι να φτάσουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ΔΕΛΤΑ κλπ., γίνεται το φονικό. Μακάρι να προλαβαίναμε το φονικό. Δεν υπήρχε η δυνατότητα. Εστίασα στο άτομο στην Παύλου Μελά, γιατί κρατούσε κάτι. Ήταν στην Παύλου Μελά, ήτανε σκοτάδι, δεν υπήρχε φωτισμός ώστε να μπορώ να εστιάσω, θυμάμαι συγκεκριμένα όμως αυτό το άτομο. Δεν ήταν ιδιαίτερα πλησίον μου, απλά απ' τη γωνία που καθόμουνα φαινόταν. Δεν είχε φως εκείνο το σημείο. Απλά ξεχώρισα αυτόν. Είδα να εξέχει κάτι από το χέρι του, σαν ρόπαλο. Θα μπορούσε να είναι και μαδέρι. Κάποιοι κρατούσαν και κράνη. Εμένα δεν με πλησίασε ο Χατζησταμάτης. Πλησίασε τον Τσολακίδη πρώτα, γιατί ο Τσολακίδης ήτανε πιο μπροστά. Οι 20-30 που είδα να τρέχουν δεν ήταν συντεταγμένοι, απλά φαντάζομαι έτσι πως τρέχανε όλοι μαζί, ότι ξέρανε πως θα πάνε προς την Τσαλδάρη. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε πρόσταγμα από κάποιον. Θυμάμαι την έκφραση που σας είπα συγκεκριμένα. Φώναζαν «ελάτε δω ρε μαλάκες». Δεν θυμάμαι να έλεγαν θα σας σκοτώσουμε ή κάτι άλλο. Θα μπορούσε να ήταν και το «θα σας γαμήσουμε», «θα σας σκοτώσουμε», δεν έχω πει ποτέ ότι άκουσα. Κατευθύνθηκα αριστερά την Κεφαλληνιάς, με κατεύθυνση την Τσαλδάρη. Ο Τσολακίδης μετά από αυτό το περιστατικό σίγουρα ζήτησε ενισχύσεις από το Κέντρο. Το Κέντρο θυμάμαι συγκεκριμένα μας είπε «παραμείνετε σε απόσταση και δίνετε εικόνα». Όπως βγήκα στην Τσαλδάρη και πλησίαζα, είδα εκεί πέρα ότι υπήρχε μία, αυτό εκεί... με το Ρουπακιά και το Φύσσα. Όταν φτάσαμε στο σημείο που ήταν η συμβολική μεταξύ Ρουπακιά και Φύσσα, με έσπρωξε κάποιος. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου να φωνάζανε στο Ρουπακιά και να του λένε «χτύπησέ τον, σκότωσέ τον». Δε νομίζω να

τον ενθάρρυναν να χτυπήσει το Φύσσα. Στην ερώτησή σας `` Μας περιγράψατε κι ένα άτομο το οποίο πιάσατε και προσπαθήσατε να το χειροπεδήσετε. Εάν το άτομο αυτό το δείτε εδώ στους κατηγορούμενους θα το αναγνωρίσετε; Θα αναγνωρίσετε κάποιον εκ των κατηγορουμένων σε αυτά τα επεισόδια;`` απαντώ ότι πιστεύω θα ήταν λίγο άδικο, γιατί τα πρόσωπά τους έχουν προβληθεί τόσο πολύ στα ΜΜΕ. Δεν αναγνωρίζω κάποιον. Φυσικά και αναγνωρίζω τον δράστη της ανθρωποκτονίας. Κάθεται στη δεύτερη σειρά. Τον Ρουπακιά τον συνέλαβε και τον έβγαλε από το αυτοκίνητο ο Γεώργιος Ρώτας. Δεν θυμάμαι αν ήταν αναμμένη η μηχανή του αυτοκινήτου. Φυσικά και θα μπορούσε να έχει φύγει από τον τόπο του συμβάντος. Θα μπορούσε αν έτρεχε λίγο πιο γρήγορα να έχει φύγει. Δεν θυμάμαι ποιος του έβαλε τις χειροπέδες, γιατί εκείνη την ώρα που βγάλαμε το Ρουπακιά από μέσα και δηλώσαμε ότι θέλουμε σταθμό και ΕΚΑΒ, κοίταγα προς το Φύσσα. Δεν ήτανε κάποιος άλλος δίπλα του μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν μόνος του. Δεν νομίζω να κάπνιζε μέσα στο αυτοκίνητο. Απλώς πήγε προς το αμάξι του να φύγει. Ήτανε μέσα, είχε κλείσει την πόρτα και ετοιμαζότανε να αποχωρήσει. Δεν κάπνιζε. Σε σύγχυση δεν μου φάνηκε να ήτανε. Σε εμένα προσωπικά δεν είπε κάτι. Ο Ρώτας τον ρώτησε «γιατί τον μαχαίρωσες;» και είπε «γιατί χτύπησε κάτι δικούς μου». Δεν θυμάμαι ποιος του πέρασε τις χειροπέδες. Μεταγενέστερα ήρθε η Άμεση Δράση. Είχαμε καλέσει εμείς το όχημα για να μεταφέρει το δράστη στο ΑΓ Κερατσινίου. Αν θυμάμαι καλά ήρθε μετά από δύο λεπτά. Το μαχαίρι το είδε ο Ρώτας, το υπέδειξε στους συναδέλφους του περιπολικού, για να το πάρουνε μαζί με το δράστη, να το πάνε στο τμήμα. Δεν θυμάμαι αν φορούσε γάντια αυτός που μάζεψε το μαχαίρι. Νομίζω πως το έβαλε μέσα σε σακουλάκι. Οι ομάδες ΔΙΑΣ ήταν στο σημείο. Πήγανε μετά στο Αστυνομικό τμήμα, όταν παρελήφθη ο Φύσσας από το ασθενοφόρο. Δεν μπορούσαμε, έπρεπε να ασφαλίσουμε το χώρο, ήτανε τόπος εγκλήματος, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Δεν υπάρχει περιστατικό όπου εξερχόμενος από το ``Κοράλλι`` ο Φύσσας τον έβρισε ο Ρουπακιάς και κάποιος αστυνομικός από την ομάδα ΔΙΑΣ, συνοδηγός, χτύπησε τον ουρανό του αυτοκινήτου και είπε «έλα, έλα» για να φύγει. Όχι, τουλάχιστον στις δικές μας ομάδες. Για τους αλιεργάτες έχω ακούσει απλά ότι χτυπήσανε κάποιους αλλοδαπούς. Όταν κάνουν πορείες κρατάνε κράνη και σημαίες. Ρόπαλα δεν έχω δει. Δεν γνωρίζω αν ο Ρουπακιάς ολοκλήρωσε την πράξη του ενώ ήμασταν εμείς εκεί δίπλα. Μας είδε την ώρα που τελείωσε το περιστατικό. Ουσιαστικά είχε λήξει το περιστατικό και κινηθήκαμε προς το Φύσσα.

εγώ με τη συνάδελφό μου και γι' αυτό έκανε κίνηση πίσω να φύγει να πάει προς το αμάξι του. Ηχητικά δεν υπήρχαν γιατί δεν πήγαμε με τις μηχανές προς την Τσαλδάρη. Πήγαμε με τα πόδια. Δεν μας αντιλήφτηκε ο Ρουπακιάς, γιατί μας είχε πλάτη. Όταν είχαμε το Ρουπακιά στα χέρια, αυτοί που ήταν απέναντι διαλύθηκαν σε 10-15 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί έγινε αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω αν σκέφτηκαν ότι ο σκοπός επετεύχθη και φεύγουμε. Ίσως γιατί θεώρησαν ότι, τώρα εικασίες κάνω, ότι συλλάβαμε τον έναν και θα έρθουν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις, αλλά δεν γνωρίζω. Σε δευτερόλεπτα είχανε διαλυθεί όλοι. Είχαμε πλέον μόνο περιέργους και περίοικους. Πίσω από το Ρουπακιά ήτανε και 3-4 άλλα άτομα. Θα μπορούσε κάλλιστα να δρούσαν αποσπώντας την προσοχή του Φύσσα. Εμένα, η πρώτη εντύπωση ήτανε ότι προσπαθούσανε να του φέρουνε κάποιο χτύπημα, κάποια κλωτσιά, κάποια γροθιά, κάτι τέτοιο. Ήτανε ένα μπουλούκι εκεί πέρα, προσπαθούσανε να χτυπήσουνε και εκείνοι. Δεν είδα να έχουν κάποιο σχέδιο, να επιτίθενται κάποιοι και να γύριζαν πάλι πίσω. Ήτανε ο Φύσσας, ο Ρουπακιάς, πιο πίσω από το Ρουπακιά 3-4 άτομα που ενδοχομένως να προσπαθούσανε να φέρουνε κάποια χτυπήματα, κάποιες μπουγιές, κάποιες κλωτσιές στον Φύσσα. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τακτική στη συμπλοκή, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς είχαμε παγώσει και ήταν δύσκολο να αντιληφθούμε τι γινόταν ακριβώς. Δεν αντιλήφθηκα τον Ρουπακιά να αγκαλιάζει το Φύσσα. Δεν είδα αυτό το "πήγαινε-έλα" πριν δώ το Ρουπακιά να χτυπιέται με τον Φύσσα. Δεν γνωρίζω γιατί δεν πλησίαζαν τα άτομα που ήταν στην Τσαλδάρη, προς την πλευρά της Κεφαλληνίας, και στεκόταν εκεί και βρίζανε κοιτώντας απέναντι. Ο κύριος όγκος των ατόμων αυτών, της ομάδας ήτανε στην αριστερή πλευρά της Τσαλδάρη και φωνάζανε, γενικότερα υπήρχε μία οχλαγωγία. Φωνάζανε προς το σημείο που γινότανε η συμπλοκή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φωνάζανε. Δεν άκουσα κανέναν να λέει «σκότωσε τον». Αυτοί δεν μπορεί να ήτανε περαστικοί. Φαντάζομαι ότι ήτανε όλοι μαζί, αυτή την εντύπωση μου δόσανε, σίγουρα δεν ήτανε περιέργοι, σίγουρα δεν ήτανε φίλοι του Φύσσα, οπότε ήτανε τα άτομα που είχα δει πριν λίγο στην Παύλου Μελά. Ο κύριος όγκος των ατόμων που ήταν στην Π. Μελά σταμάτησαν εκεί. Εγώ τους ακολούθησα ακριβώς από πίσω. Πίσω από εμένα ήταν ο Γεώργιος Ρότις στα δέκα μέτρα. Ήτανε κάποια άτομα από αυτά που ήταν στην Παύλου Μελά, σίγουρα όμως έβλεπα και άλλα άτομα, γιατί μετά όταν είδα, ήτανε πολύ περισσότεροι από είκοσι άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πλησίασανε και ήταν απέναντι από τη

συμπλοκή. Ξέρω ότι το άλλο περιστατικό ήτανε για άλλο πράγμα, επειδή το άκουσα στον ασύρματο. Τον αστυνομικό διευθυντή, κ. Σιμεώνογλου, τον θυμάμαι στο περιστατικό. Ήταν ο διευθυντής ημέρας. Είναι ανώτατος αξιωματικός και οποτεδήποτε κληθεί για κάποιο σοβαρό περιστατικό όπως αυτό πηγαίνει. Το περιστατικό ήταν σοβαρό γιατί είχε μαχαιρωθεί ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω από ποιον ειδοποιήθηκε ο κ. Σιμεώνογλου. Κρίθηκε σοβαρό το περιστατικό και πήγε ο αστυνομικός διευθυντής επί τόπου γιατί είχαμε πολλά άτομα, υπήρχε μαχαίρωμα, πιστεύω ήτανε πολύ σοβαρό, ήτανε τόπος εγκλήματος. Όταν έδωσε ο Τσολακίδης την ενημέρωση στον ασύρματο μίλησε για χρυσαυγίτες όπως τον ενημέρωσε ο Χατζησταμάτης και αυτά τα άτομα συνέχιζαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όταν το άκουσε, ήρθε ο Σιμεώνογλου. Δεν γνωρίζω αλλά φαντάζομαι ότι μετά την επικοινωνία τη δική μας με το Κέντρο, στάλθηκε ο Σιμεώνογλου. Δεν έχω πάει σε άλλη τέτοια ομάδα σαν της Χρυσής Αυγής που να αφορά άλλο κόμμα. Δεν έχω ξαναβρεθεί με άλλους οπαδούς, μέλη, άλλου κόμματος, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για το αν συνάδει, οπαδοί ενός νόμιμου κοινοβουλευτικού κόμματος να επιδεικνύουνε τέτοια περιφρόνηση και τέτοια απαξίωση σε ένα θεσμό όπως είναι η αστυνομία. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχω ακούσει διάφορα για βουλευτές του κόμματος της Χρυσής Αυγής, ότι έχουν επιδείξει μία συμπεριφορά απέναντι σε όργανα της αστυνομίας παρέμβασης στο έργο τους, αλλά τώρα δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Όταν στην κατάθεση μου στην Ανακρίτρια στον Πειραιά είπα: «Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι αν γνωρίζαμε, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά, δηλαδή, ο Φύσας και η παρέα του τα οποία περιλαμβάνουν και δύο κορίτσια, δέχονταν επίθεση από την οργανωμένη, αυτή ομάδα των μαυροντυμένων ατόμων, θα είχαμε ενεργήσει διαφορετικά και θα είχαμε εστιάσει εξ' αρχής στη δική τους προστασία», εννοούσα πολύ απλά, ότι μεταγενέστερα, όταν πήγαμε στη ΓΑΔΑ, ήτανε και η παρέα του Φύσσα, και τα παιδιά εκεί μου δήλωσαν ότι βγήκανε από το "Κοράλλι" και ήθελαν στη συνέχεια να πάνε στα αυτοκίνητα τους που ήτανε παρκαρισμένα επί της Παύλου Μελά, πλην, όμως, δεν μπορούσαν, γιατί τα άτομα ήταν συγκεντρωμένα επί της Παύλου Μελά και αποφασίσανε να φύγουν με τα πόδια και είπα στην κ. ανακρίτρια ότι εάν μας είχανε προσεγγίσει και μας είχανε πει το πρόβλημα που υπάρχει, ενδεχομένως να είχαμε δράσει διαφορετικά. Θα υπήρχε ενημέρωση στο Κέντρο, θα ήτανε διαφορετικά όλα πιστεύω, όλη η εξέλιξη του περιστατικού. Στη συγκεκριμένη φάση, μόλις θα μας γνωστοποιούσαν το πρόβλημα, θα υπήρχε άμεση

αντίδραση από το Κέντρο, δεν θα περιμέναμε να τρέξουνε τα άτομα ώστε να ενημερώσουμε το Κέντρο για το ότι δεν ξέρουμε που πάνε και περιμένουμε οδηγίες και βλέπουμε μετά τη συμπλοκή. Προφανώς και υπήρχε οργανωμένη ομάδα ατόμων. Το οργανωμένο πάει στο ότι τα άτομα ξεκινήσανε να τρέχουνε από την Παύλου Μελά και πηγαίνανε όλα μαζί σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πηγαίνανε όλα μαζί στο ίδιο σημείο, οπότε προφανώς, ξέρανε που πηγαίνανε. Διαβιβαστής ήτανε ο Ρώτας, αλλά είχα προς δική μου χρήση και έναν δικό μου υπηρεσιακό ασύρματο. Το Κερατσίνι έφτασε πρώτο με μια ελάχιστη διαφορά. Δεν άκουσα εγώ από τον δικό μου ασύρματο, ούτε με ενημέρωσε ο διαβιβαστής μου, τι διαβίβασε η ομάδα του Κερατσινίου. Άκουσα μόνο για την ενημέρωση του Χατζησταμάτη. Όταν διαβιβάζει ο Τσολακίδης για τον Χατζησταμάτη, εγώ τότε άκουσα το τι του είπε. Στην επισήμανσή σας ότι από την απομαγνητοφώνηση φαίνεται ότι η ΔΙΑΣ του Κερατσινίου διαβιβάζει: «20 άτομα της Χρυσής Αυγής, μας ενημερώνουν ότι είχανε μία διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίον, προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα», απαντώ ότι το για να κατευνάσουμε τα πνεύματα δεν το άκουσα, αλλά τη γενική έννοια. Δεν ενημέρωσε για τα 20 άτομα της Χρυσής Αυγής το πλήρωμα του Κερατσινίου. Ο Χατζησταμάτης ενημέρωσε. Δεν το θυμάμαι, τώρα, ότι ο Τσολακίδης το είπε έτσι. Τον ενημέρωσε ο κ. Χατζησταμάτης, τώρα γιατί είπε έτσι, γιατί είπε αλλιώς, ρωτήστε τον κ. Τσολακίδη. Το πλήρωμα 2, ήμαστε εμείς. Αμέσως μετά ανάφερα εγώ: «Συγκλίνει και το Πέραμα». Δεν έχει τελειώσει η διαβίβασή μου και με διακόπτει το Κέντρο τη στιγμή που ήθελα να πω εκ παραδρομής Κέντρο το Πέραμα στο σημείο. Δεν γνωρίζω γιατί ο Τσολακίδης δεν ανέφερε το όνομα του Χατζησταμάτη. Ρωτήστε τον Τσολακίδη που έκανε τη διαβίβαση. Εγώ μετά είδα τα στοιχεία του Χατζησταμάτη. Εκείνο το βράδυ έμαθα πως τον λένε τον άνθρωπο γιατί από ότι μου είπανε συστήθηκε σαν συνάδελφος, αλλά δεν είναι συνάδελφος, είναι φρουρός στις φυλακές. Την ώρα εκείνη εγώ δεν άκουσα πως συστήθηκε ο Χατζησταμάτης. Δεν άκουσα γιατί υπήρχε αρκετή οχλαγωγία στο σημείο. Έμαθα ότι είναι σωφρονιστικός υπάλληλος, αργότερα, στο σημείο που έγινε το μαχαίρωμα και ήμασταν όλοι μαζί και περιμέναμε το ασθενοφόρο για τον Παύλο Φύσσα. Συζητήσαμε εκεί με τον Τσολακίδη για τον Χατζησταμάτη και είπα: « Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος». Και μου λέει ο Τσολακίδης ότι δεν είναι συνάδελφος, αλλά εξωτερικός φρουρός. Εγώ διαβίβαση για σιδηρομπουνιές και ρόπαλα δεν θυμάμαι. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Ο κ. Τσολακίδης

ζήτησε ενισχύσεις. Δεν έχουμε επιλογή του τι ενίσχυση θα έρθει. Ζητάμε ενισχύσεις και ότι ενίσχυση έρθει. Το Κέντρο είπε να προσεγγίσουν ομάδες οι οποίες ήταν σχετικά πιο κοντά. Είπε για τη Δραπετσώνα γιατί είναι σε διπλανό τομέα. Όταν φτάσαμε στην Κεφαλληνίας και σταθμεύσαμε τις μηχανές ο Χατζησταμάτης προσέγγισε τον Τσολακίδη. Δεν θυμάμαι από που ήταν ερχόμενος. Το ξέρω ότι θα βοηθούσε να σας πω από που ερχόταν, αλλά δεν θυμάμαι. Εγώ δεν ήμουν με τον Τσολακίδη και τον Χατζησταμάτη, εγώ ήμουν λίγο πιο πίσω, αλλά ουσιαστικά στον ίδιο χώρο. Οι μηχανές ήταν δίπλα. Πήγα προς τους χρυσαυγίτες για να δω τις προθέσεις τους, να ελεγχθούν με την έννοια του ελέγχου που γνωρίζουμε εμείς. Δεν γινότανε όμως οκτώ άτομα να ελέγξουμε 50 ή 30, θα έπρεπε να είχαμε πολλές ενισχύσεις. Άρα, ήθελα να πάω να δω τις προθέσεις αυτών των ανθρώπων, να δω πιθανότατα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν πήρα μία σαφή απάντηση και τότε ξεκινήσανε να τρέχουνε. Τα άτομα στη συγκεκριμένη ομάδα φορούσαν μαύρα ρούχα και ήταν κοντοκουρεμένοι. Μετά τις δηλώσεις του Χατζησταμάτη ότι μιλάμε για χρυσαυγίτες, ήτανε δεδομένο για εμένα τι ήτανε. Δεν θυμάμαι για φόρμες παραλλαγής, θυμάμαι όμως, μαύρα ρούχα, ήτανε πολύ έντονο το μοτίβο του μαύρου. Δεν είχαν διακριτικά στις μπλούζες τους. Δεν κατάφερα να δω τατουάζ. Όταν στρίβαμε δεξιά στην οδό Κεφαλληνίας ακολουθώντας την ομάδα ΔΙΑΣ Κερατσινίου, δεν θυμάμαι να είδα κάποια ομάδα 8-10 ατόμων. Δεν παρατήρησα την παρέα του Παύλου Φύσσα στο σημείο. Και να ήταν δεν τους παρατήρησα. Όση ώρα ήμασταν στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά, δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση στην Κεφαλληνίας. Αμάξια δεν μπορούσαν να περάσουν, ούτε να κατέβουνε, ήμασταν εμείς με τις μηχανές μας παρκαρισμένοι, δεξιά η Παύλου Μελά ήτανε κλειστή από την ομάδα των ατόμων που είπα προηγουμένως, δεν θυμάμαι εάν πέρασε κάποιο μηχανάκι, αλλά δεν είδα κάποια κίνηση που να μου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να περάσει εύκολα ένα αυτοκίνητο. Είναι μικρά στενά και τα δύο. Η ομάδα αυτή αρχίζει και τρέχει στην Κεφαλληνίας αριστερά. Τους ακολουθήσαμε πεζοί εγώ και η Λεγάτου. Όταν φτάσαμε και είχαμε οπτική επαφή με το αυτοκίνητο του Ρουπακιά το είδα και θα έλεγα ότι ήταν άναρχα παρκαρισμένο, σε αντίθετη φορά. Τα 3,4,5 άτομα προσπαθούσανε να καταφέρουνε καμιά μπουνιά, καμιά κλωτσιά στο Φύσσα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτή η ομάδα, από όταν πέρασα την νησίδα για να φτάσω στο σημείο της δολοφονίας, ήτανε συνεχώς τα ίδια άτομα αυτά και δεν εναλλάσσονταν. Όταν έπιψα ένα άτομο κάποιος με έσπρωξε και μου

είπε: «άστον ρε». Αυτός φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν θυμάμαι αν φορούσε άρβυλα. Δεν είδα αν είχε κάποιο τατουάζ στα χέρια του, γιατί ξεπλάγην. Όταν προσέγγιζα το πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη όπου έγινε το φονικό, υπήρχανε 3-4 άτομα που προσπαθούνε να χτυπήσουν τον Φύσσα. Ο Ρουπακιάς είχε πλάτη σε εμένα. Δεν θυμάμαι τώρα αν εγώ με την κ. Λεγάτου πηγαίναμε δίπλα-δίπλα ή ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω προς τον τόπο που ήτανε ο Ρουπακιάς με τον Φύσσα. Όταν φτάσαμε ουσιαστικά είχανε πλέον αφηθεί. Φαντάστηκα ότι και ο Ρουπακιάς μας είδε και πιστεύω ότι έκανε πίσω και πήγαμε κατευθείαν στον Παύλο τον Φύσσα, γιατί ήτανε ψηλός σαν άνθρωπος. Πήγα και εγώ και η Λεγάτου. Οι άλλοι αστυνομικοί ερχόντουσαν πίσω από εμάς. Από τους οκτώ αστυνομικούς που ήμασταν, δύο πήγαμε στο Φύσσα, άλλοι δύο πήγαν στον Ρουπακιά, ο ένας είχε μείνει στις μηχανές, ο άλλος είχε βαρύ οπλισμό και οι άλλοι δύο ήρθαν μετά. Ο Ρώτας και ο Τσολακίδης ήτανε πίσω μας μερικά μέτρα. Οι άλλοι δύο που ήρθαν μετά δεν μπορώ να ξέρω που ήτανε πριν. Εγώ είδα αυτούς που ήτανε στην περιφερειακή μου όραση. Δεν έχω ακούσει για τα γεγονότα στο θέατρο «Χυτήριο». Από την τηλεόραση έχω ακούσει βουλευτή της Χρυσής Αυγής, να απειλεί αστυνομικό διευθυντή, αλλά δεν ξέρω αν ήτανε στην Κρήτη. Τα άτομα που πήγανε στην Τσαλδάρη από την Παύλου Μελά, φώναζαν και οχλαγωγούσαν. Ήτανε αρκετά θορυβώδης όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή η φασαρία σε εμένα και σε έναν αθώο πολίτη, μπορεί να δημιουργήσει άγχος και φόβο. Είναι φυσικά συναισθήματα αυτά. Έτσι που ήτανε άναρχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του Ρουπακιά, αν θυμάμαι καλά, χωρούσε να περάσει δεύτερο αυτοκίνητο από εκεί. Έχω δει πορεία της Χρυσής Αυγής, σ' αυτή την πορεία δεν ένοιωσα το ίδιο περίπου συναίσθημα που ένοιωσα στη φασαρία που έγινε στο Κερατσίνι. Ήτανε μία πορεία, όπως έχουμε πάει και σε άλλες πορείες. Υπήρχε ένταση σε ότι αφορά τα συνθήματα. Αλλά ως εκεί. Δεν γνώριζα την περιοχή και την οδό Ιφιγενείας, αλλά όταν φτάσαμε, εκεί που σύμφωνα με ό, τι μας είχε πει το σήμα, αποτυπωνότανε η εικόνα του σήματος, Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά. Δεν είχα καμία αμφιβολία αν είχα φτάσει στο σωστό σημείο. Ήμουν σίγουρος, γιατί ήταν η καφετέρια "Κοράλλι". Ήμασταν για λίγο καιρό πλήρωμα μαζί με τον κ. Ρώτα. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Ρώτας, όπως και οι περισσότεροι από εμάς, εκτός από τον Τσολακίδη, δεν είχαμε επιληφθεί σε κάτι. Περιμέναμε να δούμε τι ήταν. Τι πρόβλημα υπήρχε. Ο Ρώτας είδε το gps του κινητού του για να δει το ακριβές σημείο που είμαστε, για την περίπτωση που χρειαστεί να ζητήσουμε βοήθεια από το Κέντρο. Σας είπα και προηγουμένως δεν

ξέραμε αν αυτά τα άτομα ήθελαν να μας κάνουν κάποια επίθεση. Μπορεί ο Ρώτας να μην είδε το "Κοράλλι" και να κοιτάζε το gps, αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν θυμάμαι αν τον είδα να ψάχνει το gps στο κινητό του. Για τον Ρώτα βάζω το χερι μου στο Ευαγγέλιο, είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι αφού ήταν στο περιστατικό, ούτε μήνυμα θα έστελνε, προσωπικό μήνυμα εννοείται, ούτε τηλέφωνο θα έπαιρνε εκείνη την ώρα. Ο Ρώτας ήταν στο περιστατικό, δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο εμάς ή κάποιον άλλο. Για τον Ρώτα είμαι σίγουρος, του εμπιστεύομαι την ζωή μου. Ο Χατζησταμάτης, πλησίασε τον Τσολακίδη πεζός. Ήταν μπροστά μας πεζός. Τώρα αν είχε την μηχανή του πιο πέρα παρκαρισμένη ή πιο κάτω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ο Χατζησταμάτης φόραγε ένα μπουφάν, τώρα τι να σας πω, κάτι συγκεκριμένο δεν θυμάμαι. Αν αυτοί που επιτίθεντο εκείνη την στιγμή ήταν ληστές θα παίρναμε τις καλύψεις μας θα δώναμε εντολές και από εκεί και πέρα θα περιμέναμε τις ενέργειες αυτών. Ξέρετε τι είναι να πυροβολεί κανείς σε υστικό περιβάλλον; Γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Θα παίρναμε τις καλύψεις μας και θα δώναμε εντολές και από κει και πέρα, από τις ενέργειες αυτών θα εξελισσότανε το περιστατικό. Όταν φθάσαμε στην Π. Μελά είχε 20 -30 άτομα με μαύρα ρούχα. Είχανε κάποιοι κράνη στα χέρια και ένας που μάλλον κρατούσε ρόπαλο. Οι περισσότεροι αυτών ήταν ψηλοί και γεροδεμένοι. Μας ενημέρωσε ο Χατζησταμάτης ότι υπήρχε μια διένεξη μεταξύ χρυσαυγίτων και αναρχικών. Είπε απ' ότι διάβασα στο διαβιβαστικό, ότι το περιστατικό είχε λήξει. Δεν μας είπε αυτοί που μείνανε συγκεντρωμένοι εκεί σε ποια από τις δύο ομάδες ήταν χρυσαυγίτες ή αναρχικοί, αλλά από την στιγμή που είπε ότι είναι χρυσαυγίτες, ουσιαστικά μας καθοδήγησε και πιστέψαμε ότι αυτοί είναι οι χρυσαυγίτες μιας και αυτοί προσομοιάζανε στο όλο σκηνικό. Εμένα μου φάνηκε ότι η ομάδα που ήταν εκεί ήταν χρυσαυγίτες. Οι χρυσαυγίτες με τους αναρχικούς έχουν ιδεολογικές διαφορές. Είχα πάει στην επίθεση στο Πέραμα. Ανάμεσα στην Χρυσή Αυγή και στα μέλη του ΠΑΜΕ υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, αφού οι μεν είναι δεξιοί και οι άλλοι αριστεροί. Τα άτομα αυτά από την Π. Μελά δεν τρέξανε όταν μας είδαν. Μας είχαν δει νωρίτερα και μετά τρέξανε. Τρέξανε προς συγκεκριμένο σημείο και φώναζαν «κότες, ρε μαλάκες» προφανώς απευθυνόντουσαν σε κάποιους. Βλέποντας τους χρυσαυγίτες να κινήγανε κάποιους που δεν είχα δει, και με δεδομένο ότι με είχαν ενημερώσει ότι είχαν μια διένεξη με τους αναρχικούς, κατάλαβα ότι κινήγανε και βρίζουνε μάλλον τους αναρχικούς. Τρέχουν τα άτομα και στρίβουν αριστερά στην Π. Τσαλδάρη και διασκορπίζονται. Τολάχιστον αυτό που είδα ήταν

ότι στην αριστερή πλευρά υπήρχαν σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου, όχι όμως συντεταγμένα. Ήταν και πολλοί περίοικοι, δεν ξέρω τώρα αν είχαν φύγει κάποιοι, δεν πρόσεξα μάλλον. Νομίζω ότι ήταν περίοικοι, αλλιώς θα ήταν μαζί τους. Τώρα αν κάποιος αποσπάστηκε από εκείνους, εγώ δεν το είδα γιατί ήμουν κοντά στον κύριο όγκο που ήταν στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου της Τσαλδάρη. Τρέξανε και μπήκανε στο πεζοδρόμιο, στην αριστερή πλευρά της Τσαλδάρη και βρίζανε, φωνάζανε, οχλαγωγούσανε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν συγκεντρωμένα τα άτομα αυτά, φωνάζανε, βρίζανε, υπήρχε έτσι μια τέτοια κατάσταση. Δεν ήταν παρατεταγμένα τα άτομα, ήταν κατά μήκος του στο πεζοδρομίου. Δεν παρατήρησα να πηγαινοερχόντουσαν απέναντι. Είπα στην κατάθεσή μου ότι τα άτομα αυτά επί της Κεφαλληνίας κοίταζαν απέναντι έβριζαν φώναζαν και δημιουργούσαν εμπόλεμη κατάσταση για να καταλάβει και η κ. Ανακρίτρια πως ήταν η όλη κατάσταση. Εξηγώντας και σε εσάς λέω με πλήρη λεπτομέρεια, ότι φωνάζανε, βρίζανε, υπήρχε οχλαγωγία και μου δημιουργήθηκε το αίσθημα του αγχους και του φόβου. Αν τα άτομα στην Π. Μελά, μας έκαναν ντου, θα μας διέλυαν. Αριθμητικά ήταν παραπάνω από εμάς. Αν ήταν συγκεντρωμένοι εκεί πέρα 40 υποστηρικτές της green peace ή 40 υποστηρικτές του νόμιμου κόμματος των οικολόγων πράσινων, δεν θα μου δημιουργούσαν τον ίδιο φόβο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα βρίζανε. Μας είπε ο Χατζησταμάτης ότι είναι Χρυσανγίτες και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια επιθετικότητα, υπήρχαν τα κράνη και γενικά μια ατμόσφαιρα η οποία ήταν λίγο περιέργη. Δεν παρατήρησα σταθμευμένα μηχανάκια έξω από την καφετέρια στην Π. Μελά. Δεν παρατήρησα να έρχονται σε πορεία μηχανάκια προς το σημείο. Δεν θυμάμαι εκείνη τη περίοδο να υπήρχαν ειδικές εντολές για τεταμένη προσοχή λόγω και της επίθεσης στο Πέραμα. Είκοτς από τον κ. Σιμεώνογλου δεν είδα άλλο Αστυνομικό Διευθυντή ή υψηλόβαθμο Αστυνομικό στο σημείο. Όμως υπήρχε τόσο μεγάλη αστυνομική δύναμη που και να ήτανε πιθανώς να μην τον έβλεπα. Το περιπολικό της άμεσης δράσης ήρθε περίπου στα δύο λεπτά, αφού το καλέσαμε και νομίζω ότι πάκκαρε επί της Τσαλδάρη. Δεν πάκκαρε, έμεινε στην μέση, βάλανε τον Ρουπακιά μέσα και έφυγε. Δεν είδα και δεν υπήρχε λόγος να εμποδίσει το περιπολικό, το αυτοκίνητο κανενός, από τη στιγμή που συνελήφθηκε ο Ρουπακιάς. Την ίδια απορία έχω με σας έχω για ποιο λόγο να πει ο συνάδελφός μου κάτι τέτοιο. Τον Ρουπακιά τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο ο Ρώτας και ο Τσολακίδης. Κατά το χρονικό σημείο που ήμασταν έξω από το "Κοράλλι" και ήταν απέναντί μας τα 20-30

άτομα ακούστηκε «τι ήρθατε εσείς εδώ». Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πειραιά είναι στο πίσω στενό από το Α.Τ. στον Άγιο Κωνσταντίνο, είναι στον τελευταίο όροφο και νομίζω ότι έχει μια Ελληνική σημαία και μια σημαία της Χρυσής Αυγής. Πανό που πρόσφατα είχαν αναρτήσει δεν το πρόσεξα. Την Πόπορη την γνωρίζω σε υπηρεσιακό επίπεδο, όταν εκτελούσε χρέη σαν Αξιωματικός Υπηρεσίας στο Τ.Α. του Δημοτικού Θεάτρου. Έμαθα ότι συνελήφθη. Νομίζω ότι συνελήφθη γιατί είχε εμπλακεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Το άκουσα στην τηλεόραση και πραγματικά εξεπλάγην. Δεν είμαι σε Τμήμα και δεν ξέρω αν συζητήθηκε αυτό μέσα στο Τμήμα. Σε εμάς που την γνωρίζαμε σε υπηρεσιακό επίπεδο συζητήθηκε γιατί ήταν λίγο περίεργο, γιατί δεν μας είχε δώσει τέτοια εντύπωση. Έχω δει βουλευτές της Χρυσής Αυγής να διαλύουν πάγκους μικροπωλητών. Δεν παρατήρησα κάποιον να πάει δεξιά στην Τσαλδάρη. Δεν είδα την σκηνή του φόνου, είδα την σκηνή που τσακωνόντουσαν. Ο φόνος έγινε πριν έρθω εγώ ακόμα στο σημείο. Ο Ρουλακιάς είχε φθάσει ήδη. Ενδεχομένως ξέρανε ότι κάποιος ήταν εκεί για να πάνε αριστερά στην Τσαλδάρη και όχι δεξιά. Ρωτήσתי τους ίδιους, δεν γνωρίζω πως το ξέρανε. Μου φάνηκε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην συνέχεια στην Τσαλδάρη στο απέναντι πεζοδρόμιο, ήταν πολλοί περισσότεροι από αυτούς που αρχικά εντόπισα στην Μελά. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να υπήρχαν ήδη κάποιος από την ίδια ομάδα της οδού Τσαλδάρη, πριν αρχίσουν να τρέχουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που θα μπορούσαν να ενημερωθούν αυτοί της Η. Μελά, ότι η παρέα του Φύσσα είναι αριστερά στην Τσαλδάρη εκτός από το ότι κάποιος τους ενημέρωσε ότι εκεί είναι. Θα μπορούσε η εικόνα των στολών παραλλαγής και των μαύρων, η εικόνα δηλαδή της ομάδας που ήταν εκεί, να αντιστοιχεί μ' αυτή που είχα από τις πορείες της Χρυσής Αυγής. Τα άτομα που βλέπαμε ότι κάνανε την πορεία στον Πειραιά φορούσανε όλοι στολές παραλλαγής, οι περισσότεροι τουλάχιστον, φωνάζανε τον Εθνικό Ύμνο, φωνάζανε το κλασικό Λίμα Τιμή Χρυσή Αυγή. Τα άτομα που ήταν στην Η. Μελά δεν φωνάζανε Λίμα Τιμή Χρυσή Αυγή και δεν είχανε διακριτικά στις μπλούζες τους. Μετά την ενημέρωση του Χατζησταμάτη, είπα ότι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι χρυσαυγίτες. Την ίδια μέρα έδωσα την κατάθεσή μου. Προσωπικά δεν μπορώ να γνωρίζω αν πρόκειται για έναν φόνο που έγινε από έναν άνθρωπο που είχε προσωπικές διαφορές με κάποιον άλλο ή από μια ομάδα που δολοφόνησε, που συμμετείχε σε μια δολοφονία. Εμένα έναν μου υπέδειξε το θύμα, έναν μπορώ να πω ότι συμμετείχε. Το μαχαίρι το είδα. Σίγουρα δεν ήταν κουζίνας, αλλά είχε πολύ μικρή

λεπίδα. Είχε μια λαβή αρκετά καλή στο να το πιάσει κάποιος. Ήταν μικρό με μια πολύ μικρή λεπίδα, αλλά η λαβή του ήταν αρκετά καλή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω στην ερώτησή σας αν η ύπαρξη των εγκοπών στο μαχαίρι, δηλαδή το ότι ήταν οδοντωτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Οι υπόλοιποι σπάσανε στα γύρω στενά. Από ότι φαντάζομαι, επειδή ο Τζουβάρας διαβίβασε έτσι, ο κύριος όγκος έφυγε προς Κεφαλληνίας.

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκαν από τον μάρτυρα οι υπό στοιχεία 1, 2, και 3, φωτογραφίες της σημερινής δικασίμου και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: «Στην ερώτησή σας "Με βάση τις φωτογραφίες αυτές μπορείτε να πείτε αν αντιστοιχούν σε στρατιωτική εκπαίδευση ή σε μέλη πολιτικού κόμματος", απαντώ ότι στην πρώτη βλέπω τρεις, τέσσερις άντρες με στρατιωτικά ρούχα, στη δεύτερη μία ομάδα ατόμων με στρατιωτικά ρούχα να κάνουν έφοδο σε ακατοίκητο και στην τρίτη ένα όπλο paintball και πάλι άτομα με στρατιωτικά ρούχα».

Στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 14:45 μμ, η Πρόεδρος μετά από σχετική πρόταση της Εισαγγελέα διέκοψε τη συνεδρίαση για την 18.11.2015 και ώρα 09.30, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ημέρα και ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Την ορισθείσα ημέρα, 18.11.2015 και ώρα 09.30, προσήλθαν, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του οι Εισαγγελείς και ο Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου.

Εμφανίστηκαν στο ακροατήριο οι κατηγορούμενοι: Διονύσιος ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ, Ιωάννης ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Γεώργιος ΚΑΛΗΠΤΖΗΣ, Ιωάννης-Βασίλειος ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΡΚΟΒΙΑΗΣ, Γεώργιος ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ.

Επίσης εμφανίστηκαν και οι κάτωθι συνήγοροι των κατηγορουμένων: Φιλοξενίδης Σταύρος, Παλευρατζής Ανδρέας, Δημητριάκος Αναστάσιος, Μπούνας Θεοφάνης, Τσιάγκας Χριστόφορος, Ζωγράφος Ιωάννης, Σπυρόπουλος Φώτιος, Γεωργιάδη Θεοδώρα, Βελέντζα Δήμητρα, Οπλαντζάκης Βασίλης, Κουντούρης Σταμάτιος, Παπαδέλλης Δημήτριος, Μιχαλόλιας Νικόλαος, Παζώνας Ιωάννης, Δημήτριος Τσεμπεντζής, Μιχαλόλιας Γεώργιος, Ρουσσόπουλος Νικόλαος, Ευσταθιάτος Κίμων, Πανταζή Δήμητρα, Τριανταφυλλούδης Αλέξανδρος.

Ματαλλιωτάκης Μεθόδιος, Μιχαλόλιας Παναγιώτης, Αντωνιάδης Νικόλαος, Παϊπάη Αθανασία, Καρυδομάτης Ευστάθιος, Μαρκόπουλος Αλέξιος, Τσαμπάζη Χριστίνα, Τσιώνης Αναστασίου, Πανταζή Βασιλική, Χρυσούλα Τομαρά, Μεντζελόπουλος Παναγιώτης, Παπαδημητρίου Μαρίνα, Σκύφτας Δημήτριος, Μπόνης Δημήτριος, Σπυρόπουλος Ανδρέας, Σπυρόπουλος Φώτιος, καθώς και το σύνολο των πληρεξουσίων δικηγόρων της πολιτικής αγωγής.

Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό η Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπήσια συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια όπως και προηγούμενα αυτή γινόταν.

Στη συνέχεια προσήλθε αφού κλήθηκε εκ νέου από την Πρόεδρο ο μάρτυρας της κατηγορίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στον ήδη δοθέντα όρκο του, σε συνέχεια της από 13/11/2015 κατάθεσής του είπε τα εξής: «Είναι πολύ υποθετικό αυτό που με ρωτάτε τι θα κάναμε εάν εκείνη τη στιγμή, εκεί που ήμασταν, γινόταν μια ληστεία. Είπα και πριν ότι αντικείμενο της ομάδας μας είναι άλλο. Συνεπώς έχουμε εκπαιδευθεί για εκείνο, όχι για συγκεντρωμένα άτομα. Αν γινόταν μια ληστεία εκείνη τη στιγμή αυτό που θα κάναμε, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Αναλόγως την κατάσταση της δεδομένης στιγμής. Τι προϋποθέσεις θα υπήρχανε. Είναι πολύ γενικό αυτό που με ρωτάτε, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Άμα παίρνανε όμηρο, φυσικά και θα καθόμασταν πίσω σε απόσταση ασφαλείας για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ήμουν απολύτως κοντά στα 4-5 άτομα που ήταν μαζί τον Π. Φύσσα, ώστε να μπορώ να ακούσω, αν εκτός από τις βρισιές έλεγαν στον Ρουπακιά «χτύπησέ τον» ή «κάντον» κλπ. Δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι τον ενεθάρρυναν. Με το χαρακτηρισμό που έδωσα στις κυρίες Ανακρίττριες στο Εφετείο για το τραύμα από τη μαχαιριά ότι ήταν αρκετά τραχύ, εννοούσα όχι βαθύ, αλλά «κομμένο άσχημα». Ήταν ένα ανοιχτό τραύμα. Δεν ξέρω αν ένα μαχαίρι οικιακής χρήσεως μπορεί να κάνει αυτό το άνοιγμα ή έχει άμεση συνάρτηση με το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε και που είχε εγκοπές. Έχω ακούσει το σύνθημα «Αίμα Τιμή Χρυσή Αυγή». Την ερμηνεία του δεν μπορώ να τη φαντασθώ. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω σωστά. Φυσικά και έχω ακούσει συνθήματα άλλων πολιτικών κομμάτων από αυτά που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα περισσότερα από αυτά τα καταλαβαίνω. Από όσο θυμάμαι η λέξη «ΑΙΜΑ» δεν περιέχεται σε κάποιο σύνθημα άλλου κόμματος. Δεν έχω ακούσει αρχηγό άλλου πολιτικού κόμματος να έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκαν από τον μάρτυρα οι υπό στοιχεία 1, 2, και 3, φωτογραφίες της δικάσιμου 13/11/2015 και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: « Βλέπω ένα όπλο paintball. Βλέπω άντρες με παραλλαγή να κρατάνε όπλα paint ball. Εδώ βλέπουμε ότι πάνε να μπουνε σε ένα ακατοίκητο σπίτι. Εδώ κάτι βολές με το paintball όπως προανέφερα. Θα μπορούσε να είναι στρατιωτική εκπαίδευση ή θα μπορούσε απλά να είναι paintball. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σ' αυτό που βλέπω στις φωτογραφίες και στο paintball, αλλά στο paint ball έτσι παίζουνε και τέτοια ρούχα φοράνε καθώς και μάσκες.

Γίνεται μνεία ότι στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 10.00 π.μ., η Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την 10.10 πμ, προκειμένου να επανέλθει η τάξη στο ακροατήριο, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Την ορισθείσα ώρα 10.30 π.μ., της ίδιας μέρας, που τάχθηκε από την Πρόεδρο, προσήλθαν, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του, οι Εισαγγελλείς και ο Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο ακροατήριο. Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό η Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια, όπως και προηγούμενα αυτή γίνονταν.

Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης Νικόλαος Αντωνιάδης αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο προέβη στην κάτωθι δήλωση: « Η συνάδελφος της πολιτικής αγωγής που είπε «ντροπή σας», διευκρίνισε ότι απευθυνόταν σε εμένα και στον συνάδελφο Κο Τριανταφυλλούδη. Επιφυλάσσομαι να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου για την απρόκλητη προσβολή που δέχτηκα κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.

Κατόπιν η συνήγορος υπεράσπισης Παναταζή Βασιλική αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο προέβη στην κάτωθι δήλωση: Πρώτον δεν ντρέπομαι που κάνω τη δουλειά μου. Δεύτερον το paintball μοιάζει με στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά δεν πρόκειται για εκπαίδευση παρά μόνο για παιχνίδι.

Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο ως άνω μάρτυρας ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ είπε τα εξής: « Έχω δει πορεία της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά με στολές παραλλαγής, αλλά όχι ίδιες μ' αυτές των φωτογραφιών. Ήταν άσπρες με γκρι που και αυτές είναι στολές παραλλαγής.

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκε από τον μάρτυρα η υπό στοιχείο 1 φωτογραφία της σημερινής δικασίμου (αναγνωστέο 378 φωτογραφία 4975) και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: « Ακριβώς αυτές οι στολές είναι που είδα, όπως είναι στη φωτογραφία. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια είναι στην Καισαρείας. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έμαθα ότι τα 20-30 άτομα που είδα έξω από το "Κοράλλι" ειδοποιήθηκαν για να πάνε μέσω sms και ήρθαν από την τοπική οργάνωση της Νίκαιας. Η απόσταση από την Καισαρείας μέχρι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 3-4 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω πιο μπορεί να ήταν το κίνητρο για την συγκεκριμένη επίθεση. Το σημείο της κατάθεσής μου που λέω ότι: "φοβήθηκα, ανέβασα παλμούς, δεν μου έχει ξανατύχει" αναφέρεται στην ώρα που βγαίνω επί της Τσαλδάρη και βλέπω τον κόσμο και ξαναείπα του Τσολακίδη να ξαναζητήσει ενισχύσεις απ' το Κέντρο. Φοβήθηκα γιατί είδα αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα μαζεμένο. Φοβήθηκα όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Φοβήθηκα γιατί δεν ξέραμε το τι γίνεται. Στρίβοντας στην Τσαλδάρη, είδαμε την ομάδα του Κερατσινίου και τους ακολουθήσαμε. Υπήρχαν αν θυμάμαι καλά ένα-δύο αυτοκίνητα ανάμεσά μας. Η πληροφορία, την οποία διαβίβασε ο Τσολακίδης, περί 20 Χρυσουγιτών με σιδηρογροθιές κλπ. προέκυψε από την ενημέρωση του Χατζησταμάτη. Φυσικά και είδε ο Τσολακίδης τα άτομα που ήταν μαζεμένα. Την διαβίβαση " άτομα της Χρυσής Αυγής πάνε προς την Κεφαλληνιάς" έχω πει ότι την έχει κάνει ο Τζουβάρας. Αυτή τη διαβίβαση εγώ δεν την άκουσα. Σας την είπα γιατί το έμαθα εκ των υστέρων. Εκείνη την στιγμή δεν την άκουσα γιατί ήμουνά πάνω στον Φύσσα. Το έμαθα ότι διαβίβασε ο Τζουβάρας, εκ των υστέρων. Την διαβίβαση του Τσολακίδη που λέει: " άτομα της Χρυσής Αυγής κινήσανε έτερα άτομα επί της Τσαλδάρη", δεν την έχω κάνει εγώ, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτή. Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν και της κατάστασης βλέπω ότι η ομάδα που συγκεντρώθηκε στην Παύλου Μελά και κατευθύνθηκε στην Παναγή Τσαλδάρη, είναι άτομα της Χρυσής Αυγής. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στο "Κοράλλι". Δεν μεσολάβησε τίποτα πριν κινηθεί οργανωμένα η συγκεκριμένη ομάδα από την Παύλου Μελά προς την Τσαλδάρη. Δεν είχαν κλείσει οι άλλοι δρόμοι, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί η συγκεκριμένη ομάδα προς άλλη κατεύθυνση και όχι προς την Παναγή Τσαλδάρη. Τρέξαμε άμεσα προς αυτά τα άτομα και καθώς πληγίναμε στο σημείο είχε ξεκινήσει ήδη η συμπλοκή. Εμείς τρέξαμε, είδαμε το περιστατικό, πήγαμε προς αυτό και επεμβήκαμε. Σαφώς και υπήρχε θέμα με τον αριθμό των ατόμων που υπήρχαν στην

Παναγή Τσαλδάρη, ήταν 40 άτομα. Μετρώ αυτά τα 40 άτομα και όχι μόνο τα 5-6 άτομα, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο έπρεπε να περάσουμε ανάμεσα από τους άλλους. Είχαμε άγχος γιατί δεν ξέραμε τι περιστατικό έχουμε. Λόγω των 40 ατόμων και επειδή δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά, μας δημιουργήθηκε άγχος. Αν και εφόσον ήθελαν αυτά τα σαράντα άτομα, θα μπορούσαν να εφορμήσουν. Αυτό βάρυνε τον τρόπο αντίδρασής μας. Εγώ δεν ήμουν με τον Ρώτα, δεν είχα περάσει και δεν έκανα περιπολίες έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Σαν όνομα μόνο γνωρίζω τον Θανάση Καρατζά. Δεν έχω κάνει ποτέ περιπολία μαζί του. Το μαχαίρι το βρήκε ο Ρώτας. Απλά επειδή έπρεπε να ασφαλίσουμε το χώρο, το παραδώσαμε, το υποδείξαμε στο περιπολικό και αυτό το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα. Ρωτήστε τον Τσολακίδη γιατί λέει ότι ο ίδιος το παρέδωσε».

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος υπεράσπισης Ανδρέας Τζέλλης αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο προέβη στην κάτωθι δήλωση: Όλοι οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής έχουν δικαίωμα λόγω του ενδιαφέροντος για τη διαρκή δράση της εγκληματικής οργάνωσης να ρωτούν για όλες τις πράξεις που εξιστορούνται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο ως άνω μάρτυρας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ είπε τα εξής: «Στα 40 άτομα είπα την έκφραση "αστυνομία διαλυθείτε". Το είπα γιατί οποιαδήποτε ομάδα και αν ήταν εκεί το ίδιο θα έλεγα. Εφόσον θεωρείται λήξαν περιστατικό δεν μπορούσαμε να πάμε να ελέγξουμε, είπαμε να διαλυθούνε. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι θα είχαν διαλυθεί. Μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε ένα περιστατικό και ότι είχε τελειώσει, δεν μπορούσαμε εκ των πραγμάτων να ελέγξουμε τα παραπάνω άτομα, διότι ήταν πολλοί παραπάνω από μας και είπαμε «διαλυθείτε», να δούμε τις αντιδράσεις τους. Αυτοί δεν διαλύθηκαν. Δεν γνωρίζω γιατί δεν διαλύθηκαν. Στους 4,5,6 ο Φύσσας δεν είχε δικούς του. Ήταν μόνος του. Όλοι οι άλλοι προφανώς δεν ήταν φίλοι του. Προφανώς δεν ήταν και περαστικοί. Ήταν από εκείνη την ομάδα. Είδα τον Φύσσα και τον Ρουπακιά να έχουν γίνει ένα ουσιαστικά και πίσω από τον Ρουπακιά να είναι 3, 4 άτομα και να φωνάζουν και ενδεχομένως να προσπαθούν να του καταφέρνουν κάποιο χτύπημα, καμιά μπουνιά, καμιά κλωτσιά. Αυτό δεν είναι συμπλοκή κατά την άποψή μου. Το να μπαίνει κάποιος και να σταθμεύει στο αντίθετο ρεύμα, δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό το να σταθμεύουν στο αντίθετο ρεύμα δεν είναι πρακτική των κακοποιών οι οποίοι θέλουν

να διαφύγουν. Για την επίθεση στο Πέραμα άκουσα ότι άτομα της Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε μέλη του ΠΑΜΕ. Το άκουσα από την τηλεόραση. Όταν πήγα στο σημείο ήταν μόνο μέλη του ΠΑΜΕ. Δεν είδα κανέναν άλλο. Αυτό που άκουσα, επειδή εμείς δεν επιληφθήκαμε, δεν κάτσαμε στο σημείο πέραν του ενός λεπτού, ότι τους επιτεθήκαν άτομα της Χρυσής Αυγής. Έτσι είπαν, οι ίδιοι. Δεν έκατσα να μάθω με ποιο τρόπο έγινε η επίθεση, ήταν άλλες υπηρεσίες εκεί πέρα. Εμείς πήγαμε εκ των υστέρων. Δεν έκατσα στο σημείο. Ήμασταν πολύ μακριά από τον τομέα μας και πήραμε εντολή να επιστρέψουμε πίσω. Δεν έμεινε ομάδα ΔΙΑΣ εκεί πέρα, οπότε δεν μπόρεσα να μάθω κάτι παραπάνω από τους συναδέλφους μου. Αν μας είχαν πληροφορήσει ότι η παρέα του Παύλου Φύσσα υφίστατο επίθεση, θα είχαμε αντιδράσει διαφορετικά. Θα είχαμε ρίξει το βάρος μας σε εκείνα τα άτομα. Λόγω της αριθμητικής υπεροχής της άλλης ομάδας, θα ήμασταν επάνω στην παρέα του Φύσσα, ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια εναντίον τους. Δεν ήρθε σε εμένα η κοπέλα του Φύσσα να ζητήσει βοήθεια. Δεν έχω ακούσει να έγινε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι πως τα 25-30 άτομα που ήταν στην Παύλου Μελά ακούσανε το «διαλυθείτε» που είπα. Τα συγκεντρωμένα άτομα στην Τσαλδάρη που φωνάζανε, βρίζανε και κοιτάζανε απέναντι. Ήταν αρκετά παραπάνω από 20-30. Ήταν περίπου 40. Ανάμεσα στα άτομα αυτά ήταν και άτομα από την Παύλου Μελά, που τρέξιμο και εμείς τους ακολούθησαμε. Κοίταζαν απέναντι στον αριθμό 62 που γινόταν το περιστατικό. Τα άτομα αυτά φωνάζανε και βρίζανε. Ακριβώς δεν θυμάμαι τι έβριζαν, αλλά ότι υπήρχαν βρισιές, υπήρχανε. Δεν ξέρω αν τα άτομα αυτά γνωρίζανε το Ρουπακιά. Αν τα άτομα στην Π. Τσαλδάρη, ο Ρουπακιάς και οι 4-5 δίπλα του, ήταν όλοι μαζί μια ομάδα, σίγουρα ήταν εμψυχωτικό, για το Ρουπακιά. Ο Ρώτας είπε ότι ρώτησαν τον Ρουπακιά «γιατί το έκανε αυτό» και αυτός απάντησε «ότι χτύπησε κάτι δικούς του». Ο χρόνος της εκπαίδευσής μου στην αστυνομία αν θυμάμαι καλά ήταν τρεις μήνες. Εκπαιδεύτηκα στα όπλα και στη σκοποβολή. Νυχτερινές ασκήσεις και συναγερμούς έκανα στο στρατό.

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκε από τον μάρτυρα η υπό στοιχείο 2 φωτογραφία της σημερινής δικοσίμου (κινητό Τσακανίκα, παράρτημα 1.2, κατασκήνωση στην Νέδα) και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: «Έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους καταστάσεις στο στρατό. Φαντάζομαι πως αυτή η συμπεριφορά, δεν προσιδιάζει σε πολιτική οργάνωση. Δε γνωρίζω σε ποιους αναφερόταν ο Ρουπακιάς όταν είπε ότι χτύπησε το Φύσσα, επειδή εκείνος χτύπησε

κάποιους δικούς του. Μετά το μαχαίρωμα του Ρουπακιά, αυτοί οι σαράντα εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας. Τώρα δεν έκατσα να δώσω τόση σημασία, γιατί εκεί είχαμε το Ρουπακιά και το Φύσσα που ήτανε κάτω. Δε γνωρίζω αν αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως έλαβαν κάποια εντολή. Δεν έχω ακούσει για επίθεση στον Λουκμάν. Αφού σε εμένα η φασαρία δημιουργούσε άγχος και φόβο, στα υποψήφια θύματα φαντάζομαι δημιουργούσε μεγαλύτερο φόβο. Δεν είπα ποτέ ότι η παρουσία τους μας αποθάρρυνε στο να επέμβουμε. Φαντάζομαι ότι έχουν διαφορετικές ιδεολογίες και οδηγούνται οι χρυσαυγίτες σε αυτές τις πράξεις, χωρίς όμως να γνωρίζω συγκεκριμένα κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι πως θα μπορούσαν αυτά τα 40-50 άτομα να ήταν μια ομάδα. Τουλάχιστον τα άτομα που ήταν με το Ρουπακιά, θεωρώ ότι είναι σίγουρο πως ήταν μαζί. Το paintball, είναι ένα άθλημα που παίζεται με όπλα που παίρνουνε χρωμόσφαιρες μέσα. Είναι άθλημα στρατηγικής. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται μέσα σε δάσος. Σκοπός του paintball είναι να βγάλεις τον "εχθρό" από το παιχνίδι. Τώρα αν ο άλλος το κάνει για εκπαίδευση ή για ψυχαγωγία, είναι δικό του θέμα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν μ' αυτό να εκπαιδεύονται σε στρατιωτική δεινότητα. Στο στρατό δεν εκπαιδεύονται με τέτοια όπλα, αλλά με κανονικά. Το σύνθημα των ταγμάτων εφόδου είναι ΛΙΜΑ ΤΙΜΗ Χρυσή Αυγή. Γνωρίζω αυτό που λέει το κατηγορητήριο ότι άτομα της Χρυσής Αυγής συνδέονται με εγκληματικές πράξεις. Τον Πανταζή δεν τον ξέρω. Από τα ΜΜΕ έχω ακούσει ότι τα μέλη της Χρυσής Αυγής διαφοροποιούνται από άλλους γιατί είναι πιο εύσωμοι και είναι ναζιστές και προσπαθούν να επιβάλλουν την ναζιστική ιδεολογία δια της βίας. Ήρθαν ενισχύσεις στο σημείο. Για να μην πω όλη η αστυνομία του Πειραιά, η μισή τουλάχιστον. Ήρθε η ΟΠΚΕ, ήρθε η ασφάλεια, ήρθαν άλλες τέσσερις ομάδες ΔΙΑΣ, ήρθανε δύο περιπολικά της ΑΔ και ένα για να παραλάβει το δράστη. Το σήμα δεν ήταν για συμπλοκή. Το σήμα είναι πενήντα άτομα κατευθύνονται με ρόπαλα προς την καφετέρια "Κοράλλι". Αυτό το σήμα αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο με "ΔΕΛΤΑ". Για το περιστατικό του Φύσσα είχα ακούσει στην τηλεόραση ότι το καταδικάζουν σαν κόμμα. Για το Πέραμα και για τους αλιεργάτες δεν έχω ακούσει να το καταδικάζουν. Δεν ξέρω αν διεγράφησαν από το κόμμα της Χρυσής Αυγής τα μέλη της τα οποία ενεπλάκησαν σε εγκληματικές ενέργειες. Δεν γνωρίζω αν εγκωμιάζουν τη δράση των ταγμάτων εφόδου. Έχω ακούσει παλιά στην τηλεόραση δήλωση μέλους του Κοινοβουλίου που να λέει ότι εμείς οι ελληνίδες γυναίκες μ' όλη μας την καρδιά, είμαστε δίπλα στα παιδιά με τις μιθρές μπλούζες. Δεν έχω ακούσει

στελέχος της Χρυσής Αυγής να λέει: «αυτά τα χέρια χαιρετάνε φασιστικά, αλλά αυτά τα χέρια είναι καθαρά.» Δεν έχω ακούσει δήλωση στελέχους του κόμματος Χρυσή Αυγή που να παίρνει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα. Δεν έχω ακούσει δήλωση υψηλόβαθμου στελέχους της Χρυσής Αυγής που λέει «είμαστε φασίστες, εθνικοσοσιαλιστές, οι απόγονοι του 1945». Στο στρατό είχα χρησιμοποιήσει αληθινή χειροβομβίδα. Υπήρχανε και εκπαιδευτικές χειροβομβίδες, αλλά όχι ψεύτικες. Γινόταν και ασκήσεις με αβολίδωτα πυρά. Εμείς δεν κάναμε κατάληψη κτιρίων, κάναμε πυρ και κίνηση. Τα όπλα σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν άδεια και απλά γινότουσαν για να μπορέσει κάποιος να εκπαιδευθεί σε κινήσεις μέσα στο χώρο, σε καταλήψεις κτιρίων. Έχω πει ότι ο Ρουπακιάς πάρκαρε το αυτοκίνητό του ανάποδα στο δρόμο και ήταν αναρχα παρκαρισμένο. Ήταν παρκαρισμένο στα τρία μέτρα περίπου από εκεί που βρισκόταν. Ήταν δίπλα του σε σχέση με το ύψος της οδού, που γινόταν το περιστατικό. Το οπτικό πεδίο των ατόμων στο απέναντι πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη και η ορατότητά, τους επέτρεπε να βλέπουν απέναντι. Παρεμβάλλονταν όμως και το αυτοκίνητο ανάμεσα σ' αυτούς και στο περιστατικό. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε επί της Τσαλδάρη ήταν: κάναμε αριστερά και πήγα προς το σημείο που κοιτάγανε τα συγκεκριμένα άτομα. Απέναντι δηλαδή. Η πορεία μας ήταν πάνω σχεδόν στο πεζοδρόμιο. Κατά μήκος της Τσαλδάρη από την αριστερή πλευρά, συνέχισα ευθεία, είδα απέναντι μία μάχη και πήγα προς τα εκεί. Τα 3-4 άτομα ήταν λίγο πιο αριστερά μου. Έβλεπα αυτά που ήταν στην περιφερειακή μου όραση. Πηγαίνοντας προς το σημείο κοιτάγα μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά μη μου έρθει κανένας από πίσω. Δεν παρατήρησα σε εκείνο το σημείο, κάποιο άλλο πρόσωπο που να σχετίζεται με το περιστατικό και να είναι από την παρέα του Φύσσα. Τα άτομα γύρω από τον Φύσσα ήταν 3-4-5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κανείς από αυτά τα άτομα δεν είχε διακριτικά. Τώρα αν ήταν προηγουμένως στην Π. Μελά αυτά τα άτομα, φαντάζομαι πως όχι, γιατί θα είχαν φθάσει αργότερα. Δεν επαρκεί ο χρόνος για να φτάσουν και να κάνουν το περιστατικό. Στην Π. Μελά ήταν χρυσαυγίτες και άλλα άτομα. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον. Κανένα από τα άτομα δεν είχε διακριτικά επάνω του. Όταν μας ενημέρωσε ο Χατζησταμάτης, ουσιαστικά μας καθοδήγησε να πιστεύουμε ότι είναι χρυσαυγίτες. Αναρχικούς δεν είδα στην περιοχή. Έχει τύχει να παρευρεθώ σε πορεία αναρχικών – αντιεξουσιαστών. Διακριτικό τους γνώρισμα είναι ότι όλοι είναι με σακίδια στην πλάτη και φοράνε μαύρα ρούχα. Δεν είναι ίδια μαύρα ρούχα μ' αυτά που φοράνε στη Χρυσή Αυγή. Μόλις φθάσαμε ακριβώς στην έξοδο

από την καφετέρια ήταν και κάποια άλλα άτομα συγκεντρωμένα, που δεν θυμάμαι πόσα ήτανε. Δεν δώσαμε ιδιαίτερη βάση στο τι ρούχα φορούσαν. Αυτά τα άτομα δεν είχαν καμία αντίδραση προς εμάς. Η ενημέρωση που μας έδωσε ο Χατζησταμάτης, είναι ότι κάτι συνέβαινε και έχει λήξει. Σχεδόν αμέσως ακολοιυήσαμε όταν ένα μέρος από αυτά τα άτομα άρχισε ξαφνικά να τρέχει. Δεν δώσαμε βάση αν τα άτομα που ήτανε έξω από την καφετέρια, την ώρα που οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν, είχαν μόλις φύγει ή όχι. Τα άτομα στην είσοδο της καφετέρας, δεν μας πλησίασαν και δεν δείξανε να έχουνε κάποια ουσιαστική συμμετοχή στο περιστατικό. Εμείς κνηγούσαμε τα άτομα που ξεκίνησαν να τρέχουν από την Π Μελά. Δεν είχαμε αντιληφθεί εκείνη την ώρα ότι αυτοί κνηγούσαν κάποιους άλλους, ούτε ξέραμε σε ποιο σημείο θα καταλήξουμε τρέχοντας και ακολουθώντας. Φαντάζομαι ότι άκουσαν τα άτομα, αυτό που τους είπα να διαλυθούν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι αν τα άτομα στην Π. Μελά είχαν γένια. Ανάμεσα στο σημείο του αριθμού 60-62 της Τσαλδάρη και στην απέναντι πλευρά, που ήταν κάποια άτομα, είναι περίπου 30 μέτρα. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα είχε σίγουρα προς την πλευρά που έγινε το περιστατικό. Τώρα από την από εδώ πλευρά δεν θυμάμαι. Υπάρχει στο δρόμο ενδιάμεσα μια νησίδα που βοηθάει να περνάει ο πεζός απέναντι. Η νησίδα είναι δενδροφυτευμένη. Εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα υπήρχαν πολλά άτομα, διερχόμενοι, υπήρχε κόσμος. Τα άτομα που ήταν προς την πιο πάνω πλευρά θα μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει απέναντι, γιατί δεν είναι πυκνά δενδροφυτευμένο εκεί πέρα αυτό το σημείο. Τον Φύσσα, δεν τον τραβήξαμε, ουσιαστικά τον κρατήσαμε. Εκείνη την ώρα είχαν μείνει οι δυό τους, Φύσσας και Ρουπακιάς. Είδα δύο άτομα που είχαν μια τέτοια συμπεριφορά μπροστά μου, έτυχε και βρήκα μπροστά μου τον Φύσσα και τον κράτησα. Ήτανε πιο ψηλός και πήγα σ' αυτόν. Δεν παρέμεινα στο σημείο συνεχώς μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Φύγαμε για πέντε λεπτά περίπου, γιατί είχαμε μια ενημέρωση ότι κάποιοι κρύβονται στην Κεφαλληνίας, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν πριν έρθει το ασθενοφόρο. Ήμασταν δηλαδή σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Η Χρύσα ήρθε σχεδόν αμέσως. Μετά μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, θα μπορούσαν να είναι και κάποιοι φίλοι του εκεί, αλλά δεν ξέρω. Ουσιαστικά μόνο η κοπέλα του ήταν στο χώρο του εγκλήματος. Επειδή δεν αφήναμε κανέναν να περάσει ήρθε μια κοπέλα και μου λέει είμαι νοσηλεύτρια και της λέω πέρνα να δώσεις τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο. Δεν ήξερα ότι ήταν νοσηλεύτρια μου το δήλωσε: η ίδια».

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκε από τον μάρτυρα χάρτης της περιοχής και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: « Όταν οι χρυσαυγίτες μπήκαν στην Π. Τσαλδάρη εγώ ήμουν μερικά μέτρα πίσω επί της Κεφαλληνίας. Αυτοί που είδα στην Π. Τσαλδάρη, ήταν τα άτομα που είχαν ξεκινήσει από την Π. Μελά. Ο κύριος όγκος ήταν μπροστά μου. Στην ανακρίτρια είπα ότι κατά μήκος της Τσαλδάρη ήταν σίγουρα η ομάδα που είχα μπροστά μου. Κατά πλάτος επειδή έτρεχαν τα άτομα πάλι θεώρησα ότι ήταν από αυτούς, όμως θα μπορούσαν να είναι κάποιοι άλλοι, περίοικοι. Δεν θυμάμαι τις φυσιογνωμίες αυτών που ήτανε συγκεντρωμένοι στην Παύλου Μελά. Αυτοί που έτρεχαν κατά μήκος της Τσαλδάρη ήταν τα άτομα που ήτανε στην Παύλου Μελά. Δεν θυμάμαι φυσιογνωμίες, αλλά άμα ξεκινήσω και εγώ να τρέχω, δεν θα με βλέπετε: Τα άτομα έτρεχαν από την Παύλου Μελά προς την Παναγή Τσαλδάρη. Τρέξανε όλοι μαζί προς την Παναγή Τσαλδάρη. Όταν στην ανάκριση λέω για συγκεκριμένο σημείο εννοώ την Π. Τσαλδάρη. Στην Παναγή Τσαλδάρη δεν υπήρχαν κάποιοι αστυνομικοί την ώρα που άρχισαν να τρέχουνε οι χρυσαυγίτες. Εάν αυτοί οι χρυσαυγίτες που βρίσκονταν στην Παύλου Μελά, δεν έτρεχαν προς τα εκεί, εγώ δεν είχα λόγο να πάω στην Παναγή Τσαλδάρη. Οι χρυσαυγίτες που έτρεχαν, έβριζαν λέγοντας «Ελάτε εδώ ρε μαλάκες», «θα σας .. », δεν μου βγαίνει Κι Πρόεδρε. Δεν ξέρω πως προέκυψαν εκεί οι 3-4 που ήταν με τον Ρουπακιά. Από τη γωνία Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη δεν μπορούσα να διακρίνω κάτι γιατί δεν υπήρχε καλή ορατότητα. Βγαίνοντας προς την Παναγή Τσαλδάρη από την Κεφαλληνία, υπήρχαν κάποια άτομα αριστερά στην Τσαλδάρη, είχανε ανέβει κάποια μέτρα και κοιτάγανε προς τα εκεί και βρίζανε και κατευθύνθηκα προς τα εκεί. Όπως βγήκα στην Τσαλδάρη, τους είδα προς τα που κοιτάζαν και πήγα και εγώ. Δεν είχα διακρίνει προς τα που και εναντίον ποιου απευθύνονταν οι χρυσαυγίτες. Ο χαρακτηρισμός εμπόλεμη κατάσταση προέρχεται από δική μου εκτίμηση. Δεν έχω δώσει τέσσερις διαφορετικές εκδοχές, για το περιστατικό Φύσσα – Ρουπακιά. Είπα ότι οι 3-4 προσπαθούσαν να καταφέρουν στο Φύσσα κάποια κλωσιά, κάποια μπουνιά. Στους εμπλεκόμενους στο περιστατικό Φύσσα – Ρουπακιά τρέχοντας φώναζε «Αστυνομία». Ο Ρουπακιάς και οι άλλοι σε σχέση με εμάς, μας είχαν πλάτη. Ο Φύσσας φώναζε στον Ρουπακιά «Έλα εδώ ρε πούστη». Ο Φύσσας μας είπε ότι ο κατηγορούμενος τον μαχίρωσε. Όταν μας το είπε αυτό ο Φύσσας δεν είχε πέσει στο έδαφος και μάλιστα σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε τις πληγές. Η σύλληψη του Ρουπακιά έγινε μετά από δευτερόλεπτα. Ο Φύσσας, έμεινε όρθιος μετά βίαια ένα λεπτό. Όταν συλλάβαμε τον Ρουπακιά ο

Φύσσας ήταν ορθός. Οι απέναντι είχαν οπτική εικόνα στα γεγονότα. Όλα γινόντουσαν μπροστά στα μάτια τους. Φαίνεται στη φωτογραφία ότι δεν υπάρχει βλάβιση στο σημείο. Ο Φύσσας είπε με δυνατή φωνή «Αυτός με μαχαίρωσε». Οι απέναντι, με δεδομένη την απόσταση και το χάρο, δύσκολα θα μπορούσαν να το ακούσουν γιατί υπήρχε φασαρία. Φαντάζομαι θα μπορούσαν να δούνε την κίνηση του Φύσσα που σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε τις πληγές. Στα 10-15 δευτερόλεπτα που έμειναν στο σημείο τα άτομα αυτά, θα μπορούσαν να ρισκάρουν μια πιθανή σύλληψη. Δεν αποπειράθηκε κάποιος από τους χρυσαυγίτες να αποσπάσει τον Ρουπακιά από εμάς. Η μεταφορά του Φύσσα έγινε από τους τραυματιοφορείς που τον βάλανε στο φορείο. Αν δεν κάνω λάθος στην μεταφορά συμμετείχε ο ξάδερφος του. Δεν θυμάμαι ακριβώς πως συμμετείχε. Το ασθενοφόρο στο Κρατικό Νίκαιας το συνόδευσε μία ομάδα μας και ένα περιπολικό. Η ομάδα η δικιά μας έμεινε εκεί. Εμείς δεν συνοδεύσαμε το ασθενοφόρο. Εμείς παραμείναμε στο σημείο. Το ασθενοφόρο το συνόδευσε άλλη ομάδα ΔΙΑΣ. Δεν γνωρίζω τι έκανε μετά αυτή η ομάδα. Δεν συντάξα εγώ το ημερήσιο δελτίο. Το υπέγραψα αφού το διάβασα. Στην πρώτη ειδικά κατάθεση, ήμουν πάρα πολλές ώρες άπνοος, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, έδωσα ίσα-ίσα μία κατάθεση για το περιστατικό. Στο δελτίο δεν γράφουμε λεπτομέρειες, γράφουμε απλά το περιστατικό. Αν θυμάμαι καλά, το δελτίο το συντάξαμε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Από τη στιγμή που ο Ρώτας με τον Τσολακίδη συλλάβανε τον Ρουπακιά και μέχρι να έρθει το περιπολικό για να τον παραλάβει, οι ομάδες των οκτώ αστυνομικών δεν απομακρύνθηκαν καθόλου από το σημείο. Ο Ρουπακιάς δεν έμεινε κάποια στιγμή μόνος του ούτε έφυγε από τον έλεγχο μας. Πρώτη κατάθεση δώσαμε την ίδια μέρα στη ΓΑΔΑ. Εμείς επιληφθήκαμε άμεσα στο περιστατικό και γι' αυτό δώσαμε κατάθεση. Προϊστάμενος μας πήρε κατάθεση. Είχε περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από τότε που έγινε το περιστατικό που είχε το θανατηφόρο αποτέλεσμα για τον Παύλο τον Φύσσα, μέχρι την ώρα που ξεκινήσαμε να δίνουμε κατάθεση. Είχε περάσει ώρα μέχρι να καταθέσουμε. Αφού μείναμε στον τόπο για να ασφαλίσουμε την περιοχή, μαζεύτηκαν περίοικοι, κόσμος, περίεργοι. Ρωτήσαμε αν υπάρχει κάποιος μάρτυρας που να έχει δει κάτι και δεν ήταν κανείς. Επιτρέψτε μου, ήτανε δύο κοπέλες, εκ των υστέρων όμως αυτό, που μας δήλωσαν ότι είδαν το περιστατικό και ήρθαν στη ΓΑΔΑ αν θυμάμαι καλά. Τα πρώτα δέκα λεπτά, ένα τέταρτο που ψάχναμε, δεν εμφανίστηκε κανείς. Στο "Κοράλλι" δεν ρωτήσαμε τι έγινε και γιατί.

Ο αξιωματικός, στη ΓΑΔΑ, μας ρώτησε τι έγινε εκεί πέρα, ενδιαφερόμενος προέχοντος για το θανατηφόρο περιστατικό.

Στο σημείο αυτό αναγνώστηκε το κάτωθι απόσπασμα από την από 18/9/2013 κατάθεση του ως άνω μάρτυρα «εκεί στον αριθμό 62 είδα δύο άνδρες να έχουν έρθει στα χέρια και να ανταλλάσσουν μπουινιές και κλωτσιές. Άμεσα κινηθήκαμε για να τους σταματήσουμε...» και ο μάρτυρας σε σχετική ερώτηση απάντησε τα εξής: «Δεν αναφέρω για παρουσία κανενός άλλου ατόμου σ' αυτή την κατάθεση. Την πρώτη φορά δεν ανέφερα για τα 3-4 άτομα που στέκονταν δίπλα στο Φύσσα και το Ρουπακιά που πάλευαν, γιατί ήτανε μία κατάθεση που δεν μου γίνανε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είπα ακριβώς αυτό που θυμόμουνα. Εκείνη την ώρα, ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος και είπα μόνο την ουσία. Δεν έχω αποκρύψει τίποτα. Η κυρία ανακρίτρια μου έκανε ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Στην πρώτη μου κατάθεση δεν μου έκαναν ερωτήσεις και είπα περιληπτικά το θέμα. Αν δεν υπήρχαν τα 3-4 άτομα και το είπα θα ήμουν τρελός. Δεν επηρεάστηκα από τις τηλεοράσεις που έγινε ένας τρομερός θόρυβος για αυτή την ιστορία. Δεν συζήτησα με άλλους συναδέλφους ή με οποιονδήποτε άλλον πολίτη για το αν θα καταθέσω, τι θα πω ή για το περιστατικό γενικότερα. Για το συμβάν μίλησα με συναδέλφους, χωρίς λεπτομέρειες. Για το περιεχόμενο της καταθέσεως μου δεν μίλησα με κανένα. Τα άτομα που ήταν μπροστά στο "Κοράλλι", τα είδα. Δεν πληροφορήθηκα που πήγανε. Φαντάζομαι αν ήταν φίλοι του Παύλου του Φύσσα θα ερχότανε να μας προσεγγίσουν. Δεν γνωρίζω ποιοι ήτανε. Η εξέλιξη του περιστατικού δεν μας άφησε περιθώρια για να ασχοληθούμε μ' αυτό. Δεν ξέρω σε ποιους κατευθύνονταν με φωνασκίες και ύβρεις όπως «πάμε να τους...». Δεν ρώτησα ποιοι είναι αυτοί τους οποίους «πάμε να...», γιατί είχαμε το Φύσσα κάτω μαχαιρωμένο. Την Ηπόρη τη γνωρίζω στο υπηρεσιακό κομμάτι, σαν αξιωματικό υπηρεσίας στο τμήμα ασφαλείας. Δεν γνωρίζω αν προφυλακίστηκε η Ηπόρη για έντεκα μήνες. Είχα ρωτήσει στο τμήμα ασφαλείας που είχα πάει για μια υπόθεση, γιατί προφυλακίστηκε, αλλά δεν πήρα κάποια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί ενδεχομένως δεν θέλανε να μου πούνε. Όσον αφορά στα καθήκοντά της, ήταν άψογη. Ήταν πολύ συναδελφική και με καλή συμπεριφορά στους πολίτες. Πολύ καλή γενικά. Δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή μου γι' αυτήν. Δεν είχε εκδηλώσει ποτέ κάποια ακραία συμπεριφορά. Το rain ball είναι και άθλημα και παιχνίδι. Αν δώσει πενήντα ευρώ οποιοςδήποτε άντρας ή και μια γυναίκα, μπορεί να πάει να παίξει, χωρίς άλλη εκπαίδευση. Προσεγγίζοντας τους δύο άντρες, το έχω

Ξαναπει, είδαμε δύο άτομα τον κατηγορούμενο και τον Φύσσα να παίζουνε ξύλο και πίσω από το Ρουπακιά, κάποια άτομα. Στην ερώτησή σας ``το να παίζουνε ξύλο, πώς το λέτε εσείς; Είτε σαν ορολογία αστυνομική, είτε σαν άτομο. Συμπλοκή ή παιχνίδι τάβλι:``. απαντώ ότι αν υποθέσουμε ότι τα υπόλοιπα άτομα πίσω βοηθάνε, είναι επίθεση. Δεν φαινότανε οι δύο άντρες από τη γωνία Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη. Παναγή Τσαλδάρη γωνία βγαίνοντας δεν φαίνονταν. Φθάνοντας πιο κάτω, φαινότανε απέναντι πριν διασχίσουμε την Τσαλδάρη κατά πλάτος για να πάμε απέναντι. Τους είδαμε όταν φτάσαμε απέναντι από το 62 της Τσαλδάρη. Όταν φτάσαμε εκεί δεν σταθήκαμε καθόλου και αμέσως με το που φτάσαμε μπροστά από τους συγκεντρωμένους, πήγαμε αμέσως στην άλλη πλευρά στους συμπλεκόμενους. Δεν θυμάμαι αν καθ' όλη τη διάρκεια που διασχίζαμε κατά πλάτος το δρόμο, ο Φύσσας και ο Ρουπακιάς, συνεχόμενα αντάλλασσαν μπουνιές και κλωτσιές ή σταμάτησαν κάποια στιγμή και ξαναενωθήκαν μετά. Η συμπλοκή μου φάνηκε διαρκής. Αν υποθέσουμε πως οι άλλοι 3-4 ήταν μαζί με τον Ρουπακιά, ο Φύσσας ήταν σε χειρότερη θέση. Οι 3-4 που ήταν πίσω προσπαθούσαν να φέρουν κάποιες κλωτσιές. Τώρα δεν μπορέσα να διακρίνω ακριβώς. Δεν θυμάμαι καθόλου αν οι δύο άντρες, είχανε άμεση σωματική επαφή ή ήταν σε απόσταση μισού μέτρου ή εικοσι πόντων. Δεν ήταν κολλημένοι, αλλά ήταν κοντά. Δεν θυμάμαι κάποιον από τους δύο σε κάποια στιγμή να σκύβει. Δεν θυμάμαι αν τα χτυπήματα ήταν μόνο στο σώμα ή και στο κεφάλι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν δυνατά τα χτυπήματα ή ήτανε χαστουκάκια. Δεν έφαγα εγώ τις μπουνιές για να ξέρω αν ήταν δυνατές. Δεν προσπεράσαμε ακριβώς το Ρουπακιά. Από το πλάι του περάσαμε. Οι άλλοι δύο αστυνομικοί που μας ακολουθούσαν, ήταν σε κίνηση οι συνάδελφοι, ερχόντουσαν κι αυτοί. Ήτανε περίπου στο ύψος του αυτοκινήτου του Ρουπακιά. Όταν ο Ρουπακιάς έστρεψε και πήγε να φύγει, φαντάζομαι πως συνάντησε τους συνάδελφους. Όταν πήγε να μπει στο αμάξι, τους βρήκε, οπότε δεν τους προσπέρασε. Οι συνάδελφοι ήτανε ακριβώς μπροστά στο αμάξι. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή έτσι. Γιατί το περιστατικό ήτανε σε κίνηση. Πρόλαβε και μπήκε στο αμάξι. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι αν θυμάμαι καλά ήταν επί του οδοστρώματος. Το γεγονός της αναζήτησης από το Ρουπακιά των στοιχείων του έγινε μεταγενέστερα. Ενώ είχε συλληφθεί ο Ρουπακιάς, τον ρωτήσανε που είναι η ταυτότητά του και μπήκε ο συνάδελφος μέσα στο αμάξι να ψάξει την άδεια. Αν θυμάμαι καλά ήταν ο Ρώτας. Το οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου του Ρουπακιά ήτανε προς το οδόστρωμα. Είχε μία

κλίση. Το πρόσθιο μέρος ήταν σχεδόν κολλημένο στο πεζοδρόμιο. Με σιγουριά δεν μπορώ να σας απαντήσω αν μπροστά υπήρχε άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Είχε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς εκεί μπροστά. Αν ήθελε να φύγει, το να πάει μπροστά θα ήταν πολύ ριψοκινδυνευμένο, γιατί κάποιος θα μπορούσε να τον κλείσει. Είναι μία λωρίδα ανά κατεύθυνση η οδός, ένα αυτοκίνητο χωράει. Εκείνη την ώρα είχε κίνηση, όχι όμως ιδιαίτερη. Το ασθενοφόρο νομίζω έφτασε περίπου σε 25 λεπτά από την πρώτη κλήση. Εγώ το κάλεσα σχεδόν αμέσως. Το τελευταίο τηλεφώνημά μου ήταν και 25 αν θυμάμαι καλά, όπου με συνδέσανε με γιατρό, και με ρώτησε αν αιμορραγεί ο Φύσσας και του είπα ότι έχει σταματήσει να αιμορραγεί και εκείνη την ώρα του λέω κλείστε, γιατί ήρθε το ασθενοφόρο. Από το κινητό μου έγιναν τρεις κλήσεις. Αν σε κατάθεσή μου λέω ότι η πρώτη έγινε και 21 έκανα λάθος. Από τη στιγμή που χωρίσαμε το Φύσσα, και διαπιστώσαμε ότι είναι μαχαιρωμένος, μέχρι και τη στιγμή που ήρθε το ΕΚΑΒ, πέρασαν περίπου 25-30 λεπτά. Όταν ο Ρουπακιάς έκανε πίσω, προφανώς μας αντιλήφθηκε και πήγε να φύγει. Έχει γίνει ήδη το μαχαίρωμα. Όταν προσεγγίσαμε εμείς δεν μπορούσαμε να ακούσεις και να προσδιορίσεις ποιος έλεγε και τι. Υπήρχε φασαρία. Δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο, γιατί προσέγγισα έναν από πίσω, πήγα να τον χειροπεδήσω, ήρθε κάποιος πίσω από την πλάτη μου και μετά έγινε το περιστατικό όπως σας έχω πει. Τη φράση "έλα εδώ ρε πούστη" την άκουσα όταν ουσιαστικά ο Ρουπακιάς έκανε πίσω και πήγε να διαφύγει. Δεν γνωρίζω τι είδε ο Ρώτας. Ο Ρώτας ήταν πιο πίσω από εμάς. Φαντάζομαι ότι και ο Ρώτας ήταν κουρασμένος και άπνους και για τον ίδιο λόγο δεν είπε ότι ήταν τα 3-4 άτομα. Δεν είδα να συμπλέκονται άλλοι. Δεν υπήρχαν φίλοι του Φύσσα. Δεν μου φάνηκε τα 3-4 άτομα να είχαν κάνει κλοιό γύρω από τον Φύσσα. Τα Airsoft ρέπλικες λειτουργούν με αέρα και παίρνουν μπίλιες. Απ' όσο ξέρω δεν χρειάζεται άδεια για να προμηθευτεί κάποιος ένα τέτοιου είδους όπλο. Γνωρίζω κατάσταση που πουλάει τέτοιου είδους όπλα. Η ΛΙΑΣ ασχολείται με έλεγχο αυτοκινήτων. Αν σταματήσουμε κάποιον με όπλο του paintball, υπάρχουν προϋποθέσεις για το αν θα τον συλλάβουμε. Σε περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών δεν έχω ευτυχώς εμπλακεί μέχρι στιγμής. Παρεμπόδιση και αντίσταση είναι τα αδικήματα που διαπράττει κάποιος αν εμποδίσει αστυνομικό να προβεί σε μία σύλληψη. Στη δεύτερη κατάθεσή μου έριξα το βάρος στο κύριο περιστατικό και δεν είπα για την παρεμπόδιση μου να συλλάβω το άτομο. Μπορούσα στο περιστατικό δεν είδα. Δεν υπήρχε φυσικό εμπόδιο στο περιστατικό

του Φύσσα με το Ρουπακιά. Όταν πρόκειται να γίνει μία πορεία ενημερώνεται η αστυνομία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να απαγορευτεί μία πορεία αλλά δεν ξέρω πως. Δεν είδα κάτι επιλήψιμο στην πορεία της Χρυσής Αυγής που ήμουν παρών. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχω παρακολουθήσει πορείες άλλων κομμάτων. Στην τηλεόραση έχω δει πορείες όπου συμπλέκονται κάποιои. Μας έχουν πατήσει βουλευτές άλλων κομμάτων. Υπήρξε τροχαίο ατύχημα άλλων συναδέλφων. Έχω ακούσει να μιλάει απαξιωτικά βουλευτής σε αστυνομικούς. Με το σύνθημα "Αίμα Τιμή Χρυσή Αυγή", δεν καταλαβαίνω κάτι συγκεκριμένο. "ΕΑΜ Ελλάς Μεγαλάς" σαν σύνθημα το έχω ακούσει.

Στο σημείο αυτό της δίκης και ενώ η ώρα ήταν 12.30 μ.μ., η Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την 13.00 μμ. χάριν αναμνηχής, παράγγειλε δε, την ορισθείσα ώρα, να είναι παρόντες όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Την ορισθείσα ώρα 13.00 μ.μ., της ίδιας μέρας, που τάχθηκε από την Πρόεδρο, προσήλθαν, το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεσή του, οι Εισαγγελείς και ο Γραμματέας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στην έδρα του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής, οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο ακροατήριο. Αφού δε βεβαιώθηκε γι' αυτό η Πρόεδρος, διέταξε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση, στο σημείο που αυτή διακόπηκε, δημόσια, όπως και προηγούμενα αυτή γίνονταν.

Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο ως άνω μάρτυρας είπε τα εξής: « Δεν γνωρίζω αν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, στη Χαλκίδα, έλαβε χώρα ξυλοδαρμός Αστυνομικού Διευθυντή Ευβοίας από μέλη του ΠΑΜΕ. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι τέτοιο. Σε πορείες άλλων κομμάτων έχω δει από τα ΜΜΕ να συμβαίνουν επεισόδια.

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκε από τον μάρτυρα η υπό στοιχείο 3 φωτογραφία της σημερινής δικάσιμου και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: « Στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπω ένα συνάδελφο να έχει πάρει φωτιά από μολότοφ. Μολότοφ απ' ότι θυμάμαι δεν έχει η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω περιστατικό που να έχει χρησιμοποιήσει μολότοφ».

Στο σημείο αυτό επισκοπήθηκε από τον μάρτυρα η υπό στοιχείο 4 φωτογραφία της σημερινής δικάσιμου και σε σχετικές ερωτήσεις ο μάρτυρας είπε τα εξής: « Αυτό που διακρίνεται, να γράφει το πανό είναι «Ανάγκη σου η ΚΝΕ.» Γνωρίζω ότι η ΚΝΕ είναι η νεολαία του ΚΚΕ. Δίπλα από την ΚΝΕ έχει σαν σύμβολο

το σφυροδρέπανο. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρουν στολή, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μπροστά τους έχουν δύο σπαθιά, ένα σπαθί έκαστος. Είναι πολεμικό σπαθί. Δεν ξέρω αν το ΚΚΕ έχει στρατιωτική εκπαίδευση. Ως εκ της υπηρεσίας μου δεν έχω βρεθεί σε άλλες συγκεντρώσεις άλλων κομμάτων ή άλλων πολιτικών οργανώσεων. Από την τηλεόραση έχω δει επεισόδια. Φυσικά έχω δει να καταστρέφονται ιδιωτικές περιουσίες παρουσία της αστυνομίας. Δεν έχω δει μέλη του κόμματος της Χρυσής Αυγής να έχουν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία. Τα περισσότερα που ξέρω για τη Χρυσή Αυγή τα έμαθα μέσα από τα ΜΜΕ. Αυτά τα είδα σε περισσότερα του ενός κανάλια. Έχει τύχει την ίδια μέρα να βλέπω το ίδιο γεγονός σε περισσότερα κανάλια. Κατά την εξέλιξη της ανάκρισης σε βάρος της Χρυσής Αυγής έβλεπα υλικό της σε κανάλια. Για πορείες θα σας πω για αυτές που έχω ίδια αντίληψη, γιατί σας είπα βρέθηκα μόνο σε δύο περιπτώσεις που ήταν της Χρυσής Αυγής. Σε αυτές, επεισόδια δεν υπήρξαν. Δεν είπα ότι έχω εμπειρία από πορείες άλλων κομμάτων, είπα ότι τις έχω δει στην τηλεόραση. Έχω δει να πετάνε πριν από κάποιες συγκεντρώσεις φέιγ βολάν, φυλλάδια της Χρυσής Αυγής που να καλούν σε επανάσταση τον κόσμο, δεν έχω δει. Δεν ξέρω τη Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, για να έχω διαβάσει φυλλάδια της. Δεν ξέρω την ποινική εξέλιξη των υποθέσεων με πράξεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής που στρέφονται εναντίον μικροπωλητών σε λαϊκή αγορά. Αν θυμάμαι καλά, τον Μπαρμπαρούση τον είχα δει στην τηλεόραση να εμπλέκεται σε τέτοιο περιστατικό. Δεν ξέρω ότι έχει αθωωθεί ο κ. Μπαρμπαρούσης γι' αυτό το περιστατικό. Γνωρίζω ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που εκλέγεται νόμιμα και συμμετέχει στις εκλογές του ελληνικού κράτους. Στα media, στην τηλεόραση λένε ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί βίαιες μεθόδους. Σαν Έλληνας πολίτης και σαν Έλληνας αστυνομικός κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ή κατά την ζωή μου σαν Έλληνας πολίτης, δεν έχω διαπιστώσει κάποιες βίαιες μεθόδους της Χρυσής Αυγής για να περάσει τις ιδέες της. Δεν έχω γνώση για κάποια βίαιη πολιτική προπαγάνδα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή. Δεν έχει υποπέσει ποτέ στην αντίληψή του κάποια βίαιη στρατολόγηση εκ μέρους της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορώ να θυμηθώ ύπαρξη ποδοβολητών που να ενθάρρυναν τον Ρουπακιά στην τέλεση αυτής της πράξης».

Μετά από αυτά οι πληρεξούσιοι της πολιτικής αγωγής Τζέλλης Ανδρέας, Χριστοδούλου Ελλάδα, Αμπάζη Ευαγγελία, Κουγιατσού Βιολέτα, Παπαδοπούλου Χρυσούλα, Ζώτος Δημήτριος, Αθανάσιος Καμπαγιαννης, Σαπουντζάκης Παναγιώτης,