

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ

Στην Αθήνα, σήμερα την 16<sup>η</sup> Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.10 ενώπιον της Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη Αθηνών Ιωάννας Κλάπα – Χριστοδουλέα παρισταμένης και της Επίκουρης Ανακρίτριας – Εφέτη Μαρίας Δημητροπούλου - Ανδρεάδου, που ορίστηκαν με την 09/17-10-2013 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών (άρθρ. 29 ΚΠΔ), επί παρουσία και της Γραμματέως Ευαγγελίας Χαροκόπου, εμφανίστηκε ο κατωτέρω μάρτυρας, ο οποίος δήλωσε, κατόπιν ερωτήσεώς μου, ότι ονομάζεται **ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του Ηρακλή και της Μαργαρίτας**, γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 25-06-1985, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός [REDACTED], κάτοχος του με αριθμό [REDACTED] δελτίου της ΕΛΑΣ, εγγράμματος, επάγγελμα Αστυνομικός είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν συγγενεύει με τον κατηγορούμενο.

Ο άνω μάρτυρας αφού επέλεξε τον θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά το άρθρο 218 Κ. Ποιν. Δ. όπως τροποποιήθηκε με άρθρ. 39 του Ν. 4055/2012, εξετάστηκε και κατέθεσε ότι: Αναφέρομαι στο περιεχόμενο α) της από 18/09/2013 έκθεσης ένορκης εξέτασής μου ως μάρτυρας ενώπιον του Υπαστυνόμου Α' Ευαγγέλου Δημόγλου της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και β) της από 08/10/2013 έκθεσης ένορκης εξέτασής μου ως μάρτυρας ενώπιον του Ανακρίτριας του ΣΤ' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, το

οποίο και επιβεβαιώνω. Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στη ΔΙΑΣ Πειραιά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η υπηρεσία σας στις 17-09-2013;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήμασταν στον Πέραμα με τον κωδικό κλήσης 410-1 και εκτελούσαμε διατεταγμένη εποχούμενη περιπολία κατά το ωράριο 19.00-01.00.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συνέβη στις 17-09-2013 τις βραδινές ώρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ ήμουν οδηγός της μηχανής με συνεπιβάτη τον Ε.Φ Ρώτα Γεώργιο. Ήμασταν στην Λεωφόρο Δημοκρατίας όταν άκουσα την κλήση από τον συνάδελφό μου Γεώργιο Ρώτα περί ώρα 23.58 περίπου από το κέντρο άμεσης δράσης, να μεταβούμε στην Παναγή Τσαλδάρη και Ιφιγενείας όπου στο σημείο υπήρχαν 40-50 άτομα με ρόπαλα. Κατευθυνθήκαμε συνδρομητικά στο ανωτέρω σημείο και ενσωματωθήκαμε με την ομάδα ΔΙΑΣ Κερατσινίου, οι οποίοι είχαν φτάσει λίγα δευτερόλεπτα πριν από εμάς και μπήκαμε στην οδό Κεφαλληνίας όπως ήταν το ορθόν, γιατί Ιφιγενείας δεν υπήρχε στην περιοχή. Εμείς σταματήσαμε λίγα μέτρα πιο κάτω από την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ για λόγους ασφαλείας και τούτο γιατί επί της Παύλου Μελά υπήρχαν αρκετά άτομα, περίπου 20-30 συγκεντρωμένα με μαύρα ρούχα, ψηλοί, γεροδεμένοι οι περισσότεροι και να είναι μέσα στο δρόμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαπιστώσατε να διαπληκτίζονται με άλλα άτομα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, εκείνη τη στιγμή που φτάσαμε ήταν ήσυχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαπιστώσατε να υπάρχει άλλη ομάδα ατόμων απέναντί τους;



**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Όχι, δεν υπήρχε κανείς. Μόνο τα άτομα αυτά. Μόλις φτάσαμε εμείς, μας προσέγγισε ένα άτομο, το οποίο μας δήλωσε συνάδελφος, και μας είπε επί λέξη «κάτι Χρυσαυγίτες μάλωσαν με κάτι αναρχικούς και τώρα έληξε, το διαλύουν». Εμείς θελήσαμε να δούμε τι προθέσεις είχαν τα συγκεντρωμένα μαυροφορεμένα άτομα, κατεβήκαμε από τις μηχανές μας και ενώ προσεγγίζαμε τα άτομα αυτά πεζοί, τα άτομα ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν, κάνοντας αριστερά την Κεφαλληνίας με κατεύθυνση την Παναγή Τσαλδάρη. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν αρχίσανε να τρέχουν επειδή είδαν εμάς τους αστυνομικούς γιατί μας είχαν δει και νωρίτερα, την ώρα που ερχόμασταν αλλά κατευθύνονταν σε συγκεκριμένο σημείο με φωνασκίες και ύβρεις λέγοντας όπως θυμάμαι μεταξύ άλλων «πάμε να τους γαμήσουμε». Εγώ και η συνάδελφος Λεγάτου τρέξαμε αμέσως από πίσω τους για να δούμε που κατευθύνονταν και τι σκοπό είχαν αυτά τα άτομα και πίσω μας ακολουθούσαν και οι άλλοι συνάδελφοι αστυνομικοί. Όταν έφτασα στη συμβολή των οδών Π.Τσαλδάρη και Κεφαλληνίας είδα κατά μήκος και κατά πλάτος της οδού πολλά άτομα να τρέχουν και να βρίζουν. Καταρχήν ήταν αυτοί που ήταν μπροστά μας και τρέχανε, που έχω ήδη περιγράψει, οι οποίοι συνέχιζαν να βρίζουν και να φωνάζουν. Μόλις είδα όλο τον κόσμο αυτό να τρέχει, να υπάρχει μια γενική ένταση, γύρισα στον συνάδελφό μου Τσολακίδη Αναστάσιο και του είπα να καλέσει ενισχύσεις, γιατί καταλάβαινα ότι κάτι θα γινόταν. Πράγματι ο Τσολακίδης ζήτησε ενισχύσεις γιατί και ο ίδιος είχε την ίδια εκτίμηση και

αίσθηση με εμένα. Ακούω το κέντρο που έλεγε «μείνετε σε απόσταση και δίνετε εικόνα». Η εντολή αυτή μας δόθηκε γιατί εμείς ήμασταν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ένας συνάδελφος έφερε βαρύ οπλισμό και δεν έπρεπε να εμπλακεί ενώ ένας άλλος συνάδελφος είχε παραμείνει στο χώρο που είχαμε σταθμεύσει τις μηχανές μας, και οι άλλοι ήταν πάρα πολλοί, τουλάχιστον τριάντα άτομα και όπως προανέφερα ήταν σε ιδιαίτερη ένταση και κινητικότητα. Εγώ έβαλα τον ασύρματο στη θήκη και ξεκινάω να τρέχω και πάλι. Διέκρινα τότε τα άτομα αυτά, τους Χρυσαυγίτες, να είναι επί της Π.Τσαλδάρη προς την πλευρά της Κεφαλληνίας, και να κοιτάζουν απέναντι σε συγκεκριμένο σημείο και να βρίζουν και να φωνασκούν και έτσι κατάλαβα ότι κάτι γινόταν απέναντι. Αυτές οι φωνές και η οχλαγωγία δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα έντασης, «εμπόλεμη» θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω. Ας σημειωθεί ότι στη μέση του οδού Τσαλδάρη υπάρχει νησίδα διαχωριστική με δένδρα, θάμνους κλπ και παρεμπόδιζαν την ορατότητα στο απέναντι σημείο. Άρχισα λοιπόν μαζί με την συνάδελφό μου Λεγάτου να κατευθύνομαι προς το σημείο που κοίταζαν οι Χρυσαυγίτες. Καθώς πλησιάζαμε είδα τον Φύσσα και τον Ρουπακιά να συμπλέκονται και τέσσερα – πέντε άτομα να είναι γύρω από αυτούς, να τους περιβάλουν. Τα άτομα αυτά, που ήταν από την παρέα του Ρουπακιά, προσπαθούσαν να δώσουν και αυτοί κάποια χτυπήματα στον Φύσσα, αποσπώντας του τη προσοχή. Εκείνη τη στιγμή εγώ άρπαξα έναν από αυτούς για να τον απωθήσω και να τον απομακρύνω από τη συμπλοκή και



δέχτηκα και ο ίδιος ένα σπρώξιμο από κάποιον άλλο που δεν ξέρω, από πίσω μου. Αυτομάτως εγώ με την Αγγελική κινηθήκαμε προς τον Φύσσα, που ήταν ο πιο ψηλός και πιο γεροδεμένος από τον Ρουπακιά και νεότερος, και που ήταν αυτός που φώναζε και περισσότερο. Τον πιάσαμε και τον τραβήξαμε προς τα πίσω, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι αυτός είχε μαχαιρωθεί. Τη ίδια στιγμή εξαφανίστηκαν τα άτομα που βρίσκονταν γύρω από το Φύσσα, όπως προανέφερα. Τότε ο Φύσσας γύρισε προς εμάς και μας είπε «όχι εμένα, αυτός με μαχαίρωσε» και την ώρα που τον ρωτάω «ποιος σε μαχαίρωσε και που» σήκωσε την μπλούζα του και είδαμε δυο μαχαιριές στο αριστερό ημιθωράκιο, στο ύψος της καρδιάς. Το ένα τραύμα από τη μαχαιριά, κατά την δική μου εκτίμηση, ήταν αρκετά τραχύ. Συγχρόνως μας υπέδειξε και τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει που ήταν ο Ρουπακιάς. Στρίβοντας το κεφάλι μας προς το μέρος που μας υπέδειξε ο Φύσσας βλέπω τον δράστη Ρουπακιά να μπαίνει στο αυτοκίνητό του, με σκοπό προφανώς να διαφύγει. Εγώ και η συνάδελφός μου Λεγάτου, φωνάξαμε στους συναδέλφους μου Ρώτα και Τσολακίδη, ότι αυτός μαχαίρωσε τον Φύσσα και να τον συλλάβουνε. Όπως και έπραξαν άμεσα, δηλαδή έβγαλαν τον δράστη από το όχημα και τον ακινητοποίησαν. Εκείνη τη στιγμή που οι συνάδελφοί μου συνέλαβαν τον Ρουπακιά, αντιλήφθηκα ότι η ομάδα των 20-30 Χρυσαυγιτών που βρισκόταν στο απέναντι πεζοδρόμιο της Παναγή Τσαλδάρη, παρέμειναν εκεί κοιτώντας τις εξελίξεις για δέκα δευτερόλεπτα περίπου, ήταν μια στιγμή που και εγώ

σκέφτηκα ότι μπορεί να μας την «πέφτανε», αλλά ξαφνικά, ως δια μαγείας, εξαφανίστηκαν και διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Αριστερά στην μπροστινή ρόδα του αυτοκινήτου του βρέθηκε πεσμένο στο πεζοδρόμιο ένα μαχαίρι με αίματα το οποίο και συλλέξαμε. Αμέσως καλέσαμε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης να προσέλθει όχημα να παραλάβει τον δράστη και σταθμό ΕΚΑΒ να παραλάβει τον τραυματισμένο. Παράλληλα καλούσαμε και εμείς από τα κινητά μας τηλέφωνα. Ανάμεσα στον κόσμο πλησίασε και μια νοσηλεύτρια η οποία προσπαθούσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Φύσσα ενώ εμείς προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε τον κόσμο και παράλληλα να συμπαρασταθούμε στην κοπέλα και στον Φύσσα. Πάντως αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο Φύσσας φαινόταν ότι είχε πεθάνει.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Από την ώρα που φτάσατε έξω από την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ μέχρι την ώρα που φτάσατε στο σημείο συμπλοκής του Φύσσα και του Ρουπακιά, όπως λεπτομερώς περιγράψατε παραπάνω, πόση ώρα πέρασε;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Περίπου τρία με τέσσερα λεπτά. Όλα όσα περιγράφω παραπάνω έγιναν αστραπιαία.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Όταν φτάσατε στην Π.Τσαλδάρη και είδατε τον Φύσσα και τον Ρουπακιά να συμπλέκονται είδατε το αυτοκίνητο του Ρουπακιά;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Είδαμε ένα αυτοκίνητο ασημί χρώματος, μάρκας NISSAN, άναρχα παρατημένο στο δρόμο και αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Όταν συνελήφθη ο Ρουπακιάς τι έκανε;



**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Δεν αντέδρασε καθόλου, συνελήφθη και μάλιστα σε σχετική ερώτηση που του έγινε από συναδέλφους μου γιατί μαχαίρωσε τον Φύσσα απάντησε «γιατί χτύπησε κάποιους δικούς μου».

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Καθόν χρόνο βρισκόσασταν στην οδό Παύλου Μελά, αντιληφθήκατε να διέρχεται έξω από την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ ένα αυτοκίνητο, χρώματος ασημί, μάρκας NISSAN (το οποίο οδηγούσε ο Γεώργιος Ρουπακιάς);

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Όχι. Από τη στιγμή που φτάσαμε όλη η παραπάνω ομάδα της ΔΙΑΣ δεν αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Ο κατηγορούμενος Γεώργιος Ρουπακιάς, ισχυρίστηκε ότι διερχόμενος μπροστά από την καφετέρια ΚΟΡΑΛΛΙ εξυβρίστηκε από τον Παύλο Φύσσα, ότι μετά ταύτα αυτός επιχείρησε να εξέλθει από το αυτοκίνητό του για να του ζητήσει το λόγο και ότι ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, συνοδηγός της μοτοσικλέτας, του χτύπησε τον ουρανό του αυτοκινήτου και του είπε «έλα, έλα» για να φύγει. Τι λέτε; Συνέβη τέτοιο περιστατικό;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Τέτοιο περιστατικό δεν συνέβη ποτέ.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Υπήρχαν την ώρα της συμπλοκής άλλα άτομα από την παρέα του Φύσσα, τα οποία ίσως να τον συνέδραμαν;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Όχι, δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο.

Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω, αναγνώστηκε και βεβαιωθείσα υπογράφεται.

Ο ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ - ΕΦΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΠΑ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ - ΕΦΕΤΗΣ  
  
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  
Ε. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ