

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ

Προς

Τον κ. Εισαγγελέα

Εφετών

Για γνωμοδότηση

Αθήνα

Η Ειδική Ανακρίτρια-

Εφέτης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Στην Αθήνα στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών, Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 7<sup>ος</sup> όροφος, γραφείο 1340, σήμερα την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.30 ενώπιον εμού της Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη Αθηνών Ιωάννας Κλάπα – Χριστοδουλέα παρισταμένης και της Επίκουρης Ανακρίτριας – Εφέτη Μαρίας Δημητροπούλου - Ανδρεάδου, που οριστήκαμε με την 09/17-10-2013 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών (άρθρ. 29 ΚΠΔ), και της Γραμματέως Ευαγγελίας Χαροκόπου, εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος αφού ρωτήθηκε απάντησε ότι ονομάζεται **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη και της Αστερόπης**, γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 16-11-1961, και κατοικεί στη Νίκαια, οδός [REDACTED] αρ. [REDACTED], είναι συνταξιούχος ΙΚΑ, και Χριστιανός Ορθόδοξος, παντρεμένος με την Παρασκευή Μουτάφη, έχει παιδιά δύο, τα οποία είναι κορίτσια, ο πατέρας του ονομάζεται Ιωάννης και έχει αποβιώσει και η μητέρα του ονομάζεται Αστερόπη και έχει αποβιώσει, είναι δημότης Δήμου Νικαίας. Έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ [REDACTED] ΤΑ Νικαίας.

Στο σημείο αυτό, γνωρίσαμε στον παραπάνω ότι καλείται σήμερα για να απολογηθεί συμπληρωματικά για την ήδη αποδοθείσα σε αυτόν κατηγορία.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι διορίζει πληρεξούσιο και αντίκλητο τον παριστάμενο δικηγόρο Αθηνών [REDACTED], ΔΣΑ [REDACTED], κάτοικος Αθηνών, [REDACTED] αρ. [REDACTED], τηλ. [REDACTED] και [REDACTED] και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί η οποία και του χορηγήθηκε από σήμερα για τις **24/02/2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.00.**

Γνωρίσαμε επίσης στον άνω κατηγορούμενο ότι έχει σύμφωνα με το άρθρο 273 Κ.Ποιν.Δ, όπως το άρθρο τούτο ήδη ισχύει, υποχρέωση να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της δηλωθείσας ως άνω κατοικίας του μετά της ακριβούς διευθύνσεώς του στο αρμόδιο κατά τη διάταξη αυτή Εισαγγελέα και ότι σε περίπτωση που παραλείψει να γνωστοποιήσει τα ανωτέρω, η επίδοση των κλήσεων και κάθε άλλου ποινικού δικογράφου μέχρι του αμετακλήτου της καταδικαστικής αποφάσεως και της εκτελέσεώς της θα γίνονται εγκύρως στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση της κατοικίας του.

Συντάχθηκε η έκθεση αυτή η οποία αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ – ΕΦΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΠΑ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ - ΕΦΕΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ

**ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**

Στην Αθήνα σήμερα την 24<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.45 στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 7<sup>ος</sup> όροφος, γραφεία 1339 - 1340, ενώπιον εμού της Ειδικής Ανακρίτριας – Εφέτη Αθηνών Ιωάννας Κλάπα – Χριστοδουλέα παρισταμένης και της Επίκουρης Ανακρίτριας – Εφέτη Μαρίας Δημητροπούλου - Ανδρεάδου, που οριστήκαμε με την 09/17-10-2013 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών (άρθρ. 29 ΚΠΔ), και της Γραμματέως Ευαγγελίας Χαροκόπου, εμφανίστηκε ο ως άνω κατηγορούμενος **Γεώργιος Δήμου**, μετά του συνηγόρου υπερασπίσεώς του [REDACTED], τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται λεπτομερώς πιο πάνω.

Ο κατηγορούμενος εδήλωσε ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων της Ανακρίσεως και ότι επιθυμεί να απολογηθεί τώρα αμέσως. Στη συνέχεια, η Ειδική Ανακρίτρια ρώτησε τον κατηγορούμενο αν κατηγορήθηκε ποτέ στο παρελθόν και για ποια αιτία. Ο κατηγορούμενος απάντησε: «όχι ποτέ».

Ο κατηγορούμενος εδήλωσε ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων της Ανακρίσεως και ότι επιθυμεί να απολογηθεί τώρα αμέσως.

Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο της από 04-10-2013 απολογίας μου ενώπιον των Ανακριτών του Πρωτοδικείου Αθηνών και το με την ίδια ημερομηνία περιεχόμενο του απολογητικού μου υπομνήματος. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι έγινα μέλος της Χρυσής Αυγής τον Φεβρουάριο του 2013. Υποχρεωτικά έγινα μέλος για να λαμβάνω τρόφιμα και ρουχισμό. Και τούτο διότι



όσοι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής, έδιναν μια ετήσια συνδρομή 20 ευρώ, και στη συνέχεια είχαν τα δυνατά κάθε δεύτερη Παρασκευή να λαμβάνουν τρόφιμα και κάθε Παρασκευή να λαμβάνουν ρουχισμό. Υπεύθυνος για τη παράδοση των τροφίμων και ρουχισμού ήταν ο Γεώργιος Ρουπακιάς. Μοναδική προϋπόθεση ήταν να είσαι γραμμένος ως μέλος της Χρυσής Αυγής και να έχεις καταβάλει τη συνδρομή των 20 ευρώ ετησίως. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνω ότι τον Φεβρουάριο του 2013, πηγαίνοντας να πληρώσω λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ που βρίσκεται κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, είδα ότι γινόταν οργανωμένη διανομή τροφίμων και ρουχισμού έξω από τα γραφεία, στο πεζοδρόμιο. Είδα πολλούς «ένστολους», δηλαδή άτομα της Χρυσής Αυγής με ρούχα παραλλαγής, που περιφρουρούσαν τον κόσμο. Όταν λέω «ένστολους» εννοώ ότι φορούσαν μαύρες μπλούζες που είχαν το λογότυπο «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Τ.Ο.ΝΙΚΑΙΑΣ» και παντελόνι παραλλαγής χρώματος άσπρο – γκρι – μαύρο και άρβυλα και μερικές φορές φορούσαν καπέλα τζόκεϊ που έγραφε Χρυσή Αυγή. Αυτές τις μπλούζες τις είχε φέρει ο Ρουπακιάς. Ο Ρουπακιάς ήταν αρμόδιος για τη διάθεση των καπέλων και των μπλουζών. Είχαν κλείσει την οδό Καισαρείας. Πλησίασα έναν «ένστολο» και τον ρώτησα «φίλε τι γίνεται εδώ» και μου είπε «μοιράζουμε τρόφιμα». Στη συνέχεια τον ρώτησα πως μπορώ να πάρω και εγώ και μου είπε να περιμένω στη σειρά. Του είπα ότι είμαι καρδιοπαθής και δεν μπορούσα να περιμένω στη σειρά και τότε εκείνος με έβαλε πιο μπροστά, έδωσα την ταυτότητά μου για να διαπιστωθεί ότι είμαι Έλληνας, κατέγραψαν τα στοιχεία μου και μου έδωσαν τρόφιμα. Μετά από 10 ημέρες και επειδή είχα ανάγκη πήγα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής για να

πάρω τρόφιμα. Ρώτησα τον ένστολο φρουρό των γραφείων πως μπορώ να ξαναπάρω τρόφιμα. Εκείνος με ρώτησε αν είχα ξαναπάρει, του απάντησα ότι είχα πάρει στην προηγούμενη επίσημη διανομή και εκείνος μου είπε ότι έπρεπε να ανέβω πάνω για να με κατατοπίσουν. Ανέβηκα στον τρίτο όροφο, με πολιτικά» ρούχα, με ρώτησαν αμέσως ποιος είμαι και τι θέλω, και είπα και σε αυτούς ότι έχω ανάγκη και χρειάζομαι τρόφιμα και ρούχα. Ένα νεαρό άτομο, ένας πιτσιρικάς «ένστολος» μου είπε ότι για να παίρνω τρόφιμα και ρουχισμό, έπρεπε να γραφτώ. Έδωσα τα στοιχεία της ταυτότητάς μου και το τηλέφωνό μου, όπως και την ετήσια συνδρομή των 20 ευρώ, και ρώτησα σε ποιον θα απευθύνομαι κάθε φορά για να με προμηθεύουν. Μου υπέδειξαν έναν κύριο, που ήταν ντυμένος και αυτός με στρατιωτικά ρούχα παραλλαγής και άρβυλα και ότι τον λένε Γεώργιο Ρουπακιά, ο οποίος μου είπαν ότι είναι αρμόδιος για την παράδοση του ρουχισμού, των τροφίμων και του κυλικείου. Και μου είπαν ότι πάντα θα απευθύνομαι σε αυτόν. Πήγα αμέσως στον Ρουπακιά, και εκείνος μου έδωσε το κινητό του τηλέφωνο, μου υπέδειξε και το τηλέφωνο του Πατέλη και της Τοπικής που ήταν αναρτημένα σε μια αφίσα στον τοίχο και μου είπε ότι, ότι χρειάζομαι να παίρνω εκείνον τηλέφωνο που ήταν υπεύθυνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός από το να καταβάλλετε την συνδρομή και να δώσετε τα στοιχεία σας και το τηλέφωνό σας, ποιες ήταν οι άλλες σας υποχρεώσεις ως μέλος της Χρυσής Αυγής; Και ποιος σας υπέδειξε τις υποχρεώσεις αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την ίδια ώρα ο Ρουπακιάς μου είπε ότι τα γραφεία ήταν ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17.00 έως 19.00 και την Παρασκευή από ώρα 09.00 μέχρι 13.00 όπου γινόταν



και διανομή ρουχισμού και τροφίμων στα μέλη. Μου είπε επίσης ότι έπρεπε να πηγαίνω κάθε Πέμπτη να παρακολουθώ τις ομιλίες ή βουλευτών ή του Πατέλη που ήταν επικεφαλής της τοπικής. Η ενημέρωση για τις ομιλίες καθώς και για το ποιος θα μιλούσε, γινόταν μέσω μηνύματος στο κινητό μας τηλέφωνο από την τοπική Νικαίας. Ομιλίες συνήθως έκανε ο κ.Λαγός, ο κ.Πατέλης, ο κ.Γερμενής. Κάθε Πέμπτη μετά το τέλος της ομιλίας ο Πατέλης καλούσε το οργανωτικό να συνεδριάσουν. Σε κάθε ομιλία υπήρχαν οι «ένστολοι», δεξιά και αριστερά και πίσω από το ακροατήριο, δηλαδή σχημάτιζαν ένα Π. Συμμετείχα επίσης και διανομή εντύπου υλικού τέσσερις – πέντε φορές. Στις δράσεις αυτές το έντυπο υλικό κρατούσαν οι γυναίκες και εμείς έπρεπε να τις συνοδεύουμε κρατώντας σημαία και ένα κράνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι χρησίμευε το κράνος αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως μας έλεγαν σε περίπτωση φασαρίας να φορέσουμε το κράνος για να συμπλακούμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τους είχατε ενημερώσει ότι εσείς δεν μπορούσατε να συμμετάσχετε σε συμπλοκές λόγω των προβλημάτων υγείας σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλη η τοπική το ήξερε. Το είχα αναφέρει στον κ.Πατέλη και ο Πατέλης τους το είχε πει. Μάλιστα μια Πέμπτη που δεν είχα πάει έδειξα στον Πατέλη το σπινθηρογράφημα στο οποίο είχα υποβληθεί για να είναι δικαιολογημένη η απουσία μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το μήνυμα το έστειλε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το μήνυμα έγραφε ως αποστολέας «Τ.Ο. Νικαίας» και στελνόταν σε όλα τα μέλη. Από ότι ξέρω εγώ προσωπικά, ομιλίες γίνονταν κάθε Πέμπτη που είχα και υποχρέωση να

πηγαίνω. Ήταν και την Τρίτη ανοιχτά, αλλά εγώ δεν είχα πάει. Εγώ πήγαινα κάθε Πέμπτη για να μη χάσω το δικαίωμα να λαμβάνω τρόφιμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πηγαίνατε όλες τις Πέμπτες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πήγαινα ανελλιπώς όλες τις Πέμπτες μέχρι τις 14-07-2013, και τούτο γιατί τη συγκεκριμένη ημερομηνία πήγα να ανέβω στα γραφεία μαζί με το φίλο μου Βασίλη Χανδρινό, ντυμένος με σορτσάκι και μπλουζάκι και παντόφλες, λόγω καύσωνα. Ο ένστολος που βρισκόταν στην είσοδο, Γιάννης Κομιανός, με πρόσβαλε, και μου είπε «που πας ρε φίλε, έχει δοθεί εντολή από τον Πατέλη να ντύνεστε κόσμια .Τι είναι εδώ παιδική χαρά;». Ζήτησα συγνώμη και έφυγα και πήγα στο διπλανό καφενείο. Θέλω να προσθέσω ότι μία φορά είχα φορέσει μία κόκκινη μπλούζα NAUTICA που μου είχε χαρίσει ο ανιψιός μου και ο Πατέλης μου έκανε έντονη παρατήρηση, να μην ξαναφορέσω κόκκινη μπλούζα. Από τότε δεν ανέβηκα στα γραφεία, σημειωτέον τον Αύγουστο είχε κλείσει η Τοπική, απλώς περνώντας τους χαιρετούσα για να μην χάσω την επαφή. Όσες Πέμπτες πήγα εγώ στην είσοδο των γραφείων επί της οδού Καισαρείας ήταν πάντα ο Γιάννης Κομιανός μαζί με έναν άλλο γεροδεμένο, ηλικίας 28-30 ετών, τον οποίο μπορώ να αναγνωρίσω αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Υπήρχαν και άλλοι φρουροί, δυο στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Καισαρείας, και άλλοι δύο στη συμβολή των οδών Καισαρείας και Μούγλων, αλλά τα ονόματά τους δεν γνωρίζω, μπορώ όμως να τους αναγνωρίσω αν τους δω. Τα άτομα της ασφάλειας της Τοπικής ήταν περίπου 40, οι οποίοι δεν έδειχναν οικειότητα με εμάς τους υπόλοιπους μετέχοντες. Εξάλλου εκεί υπήρχε κλειστό κύκλωμα που έδινε τις εντολές.



8

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας επιδεικνύουμε το σύνολο των φωτογραφιών κατηγορουμένων και άλλων ατόμων, όπως μας έχουν διαβιβάσει από την ΔΑΕΕΒ/1<sup>ο</sup> Τμήμα, με αρ. πρωτ. 1971Φ653.3-23/19-11-2013. Ποιους αναγνωρίζετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από αυτούς αναγνωρίζω τους εικονιζόμενους στην υπ' αριθμ. 2112959/28-09-2013 φωτογραφία, ο οποίος ερχόταν στην τοπική και ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 1919924/28-09-2013 και από 23-06-2011 φωτογραφία, ο οποίος επίσης ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 1664279/28-09-2013 ο οποίος ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 2113180/4-10-2013 φωτογραφία ο οποίος ήταν και αυτός ένστολος, την υπ' αριθμ. 2112954/28-09-2013 φωτογραφία ο οποίος επίσης ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 2075182/28-09-2013 που είναι ο Γεώργιος Πατέλης, την υπ' αριθμ. 1814021/28-09-2013 φωτογραφία που ήταν ένστολος, ο οποίος είναι ο Γιάννης Καζαντζόγλου, γνωστός ως Τσιχ, υπεύθυνος για τους ανήλικους, την υπ' αριθμ. 02112511/18-09-2013 η οποία είναι η σύζυγος του Ρουπακιά που εργαζόταν στο κυλικείο της Οργάνωσης, την υπ' αριθμ. 2112961/28-09-2013 φωτογραφία ο οποίος επίσης ήταν ένστολος και φρουρούσε στην οδό Μούγλων, την υπ' αριθμ. 1736500/9-10-2013 φωτογραφία ο οποίος επίσης ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 2112514/28-09-2013 που απεικονίζει τη σύζυγο του Γεωργίου Πατέλη, την υπ' αριθμ. 1758168/18-09-2013 φωτογραφία που απεικονίζει τον Γεώργιο Ρουπακιά, την υπ' αριθμ. 2112958/28-09-2013 φωτογραφία ο οποίος ήταν ένστολος, την υπ' αριθμ. 1120289/29-9-2013 φωτογραφία ο οποίος ερχόταν χωρίς να φοράει στρατιωτικά ρούχα, την υπ' αριθμ. 2119660/28-09-2013 φωτογραφία που δεν γνωρίζω το

όνομα της, αλλά από ότι ξέρω ήταν η γυναίκα του Λαγού και η ποία μιλούσε στις γυναίκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός από το να παρευρίσκεστε σε ομιλίες κλπ ποια άλλη υποχρέωση είχατε προς την Οργάνωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να πηγαίνω να βοηθάω στη συσκευασία των τροφίμων όταν γινόταν οργανωμένη διανομή τροφίμων προς τρίτους. Επίσης είχα υποχρέωση να πηγαίνω σε δημόσιες εκδηλώσεις και ομιλίες για τις οποίες ενημερωνόμουν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο. Επίσης πηγαίναμε για διανομή εντύπων. Στις διανομές αυτές μας συνόδευαν «ένστολοι». Τέσσερις μέρες πριν την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, είχα ειδοποιηθεί πάλι με τηλεφωνικό μήνυμα στις 11.00 το πρωί να πάω στην τοπική. Πήρα τηλέφωνο την τοπική και ρώτησα τι μας θέλουν. Μας είπαν να πάμε να βοηθήσουμε στην συσκευασία ρυζιού και αλευριού, επειδή το επόμενο Σάββατο θα είχαμε επίσημη διανομή τροφίμων στο Περιβολάκι της Νίκαιας. Εκείνη την ημέρα τους είπα ότι δεν μπορούσα, γιατί θα πήγαινα στο γιατρό. Εξάλλου όλοι γνώριζαν ότι είχα σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά μου. Πολλά μέλη της τοπικής βοηθούσαν στη συσκευασία. Πολλές Παρασκευές έβλεπα μέλη του γυναικείου τμήματος της Οργάνωσης με επικεφαλής την μητέρα του Πατέλη, μαζί της ήταν και η σύζυγός του, τη γυναίκα του Ρουπακιά η οποία απασχολείτο και με το κυλικείο και άλλες κοπέλες, της τοπικής που ασχολούντο με την τακτοποίηση των ρούχων. Από ότι είχα μάθει τα ρούχα ήταν μεταχειρισμένα και τα έφερνε κόσμος. Το ίδιο είχα ακούσει και για τα τρόφιμα, ότι τα έδινε κόσμος. Το ψωμί, τύπου φόρμας, ήξερα ότι το έπαιρναν από κάποιο φούρνο, το λάδι το οποίο ήταν μέσα σε τενεκέδες και μάλιστα



10

εγώ πολλές φορές βοηθούσα και το μοίραζα σε μπουκάλια ενός λίτρου. Υπήρχαν επίσης προς διανομή, και ιατρικά είδη, όπως καθετήρες. Τα ψάρια τα έπαιρναν από την Ιχθυόσκαλα. Όσο πήγαινα εγώ είχε συμβεί δυο φορές, απογευματινές ώρες, να μοιράζουν ψάρια στον κόσμο, στους περαστικούς. Από ότι είχα ακούσει και όσο μπορώ να ξέρω, τα τρόφιμα ήταν δωρεάν προσφορά διαφόρων προσώπων ή επιχειρήσεων, που πρόσκεινται στη Χρυσή Αυγή, όπως μου έλεγαν οι ίδιοι. Στις 2 Σεπτεμβρίου περίμενα μαζί με τον φίλο μου κ.Χανδρινό στο καφενείο από τις 08.00 το πρωί γιατί είχα μάθει ότι θα γινόταν επίσημη διανομή τροφίμων έξω από τα γραφεία. Η ώρα πέραγε και δεν γινόταν τίποτα και γι' αυτό τηλεφώνησα στον Ρουπακιά. Εκείνος μου είπε ότι η διανομή ακυρώθηκε και θα γινόταν μετά από 20 ημέρες περίπου, στις 22 Σεπτεμβρίου το βράδυ. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, μετά από μήνυμα που έλαβα στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από ανακοίνωση που υπήρχε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, μετείχα στην εκδρομή που κάνανε στις Θερμοπύλες. Πληρώσαμε εισιτήριο 5 ευρώ και πήγαμε με πούλμαν. Στο ένα πούλμαν ήταν οι άνδρες μαζί με αυτούς που ήταν ντυμένοι με τα ρούχα παραλλαγής και στο άλλο πούλμαν ήταν οι γυναίκες. Απαγορευόταν να καθίσει ο άνδρας μαζί με γυναίκα. Εγώ με τον φίλο μου κ.Κώστα, ηλικιωμένο, μείναμε στην καντίνα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, δεν είδαμε λόγω πλήθους τους σχηματισμούς που έκαναν τα μέλη της Χρυσής Αυγής με τις «στολές», αργότερα όταν νύχτωσε έβλεπα τις φωτιές από τις δάδες αλλά δεν μπορούσα να πλησιάσω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γινότανε. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 και περί ώρα 23.00 -23.30, δεν θυμάμαι επακριβώς την ώρα, ήμουν στο σπίτι μου και έλαβα μήνυμα από

την Τοπική Οργάνωσης Νίκαιας, «όσοι είναι κοντά στην Τοπική να προσέλθουν». Θέλω να προσθέσω ότι μας είχαν πει στην τοπική, κάθε φορά που λαμβάναμε μηνύματα, μετά την ανάγνωσή τους να τα διαγράψουμε. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον κ.Χανδρινό και τον ρώτησα αν έλαβε μήνυμα. Μου είπε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει τέτοιο μήνυμα. Σκέφτηκα ότι μάλλον πρέπει να είναι για τη διανομή τροφίμων που θα γινόταν το Σάββατο. Πήρα αμέσως τηλέφωνο τον κ.Ρουπακιά , τον ενημέρωσα για το μήνυμα που είχα λάβει, ο ίδιος μου είπε ότι δεν το ήξερε, και μου είπε «κλείσε και θα σε πάρω». Αμέσως πήρα τον Πατέλη, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν περασμένη η ώρα και δεν μπορούσα να πάω. Μου είπε ο Πατέλης «Δήμου σε δέκα λεπτά να είσαι στην Τοπική». Όταν τον ρώτησα τι μας ήθελε τέτοια ώρα, δεν μου απάντησε παρά μόνο επανέλαβε με επιτακτικό ύφος «σε δέκα λεπτά να είσαι εκεί». Του είπα ότι δεν μπορούσα να είμαι εκεί σε δέκα λεπτά, και επειδή δεν είχα και αυτοκίνητο θα χρειαζόμουν περίπου μισή ώρα για να πάω, αυτός δεν μου απάντησε και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Αμέσως μετά με πήρε τηλέφωνο ο Ρουπακιάς, και μου είπε «Δήμου πήγαινε στην Τοπική, δεν ξέρω τι μας θέλουνε». Ντύθηκα, ανέβηκα την οδό Αγίων Αναργύρων, πήρα τηλέφωνο τον κ.Σκάλκο, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της τοπικής, και υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και τον ρώτησα αν έλαβε μήνυμα. Μου είπε ότι δεν έλαβε τέτοιο μήνυμα και εγώ του ζήτησα να έρθει, αφού είχε και μηχανάκι, να πάμε μαζί. Πράγματι ήρθε επί της οδού Αγίων Αναργύρων, λίγο πάνω από το σπίτι μου, το οποίο απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από την τοπική και πήγαμε στην τοπική της οδού Καισαρείας. Η τοπική ήταν κλειστή, δηλαδή τα γραφεία ήταν κλειστά, σκοτεινά. Ούτε κάτω υπήρχαν φρουροί.



Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, cursive 'H'. The middle signature is more complex and includes the number '12' written below it. The third signature on the right is a long, flowing cursive signature.

Μόλις είδα ότι όλα ήταν κλειστά και σκοτεινά είπα στον κ.Σκάλλο να πάμε να φύγουμε. Την ώρα που φεύγαμε από την Καισαρείας για την οδό Μούγλων, με το μηχανάκι του Σκάλλου, στη γωνία Μούγλων και Καισαρείας είδα γύρω στις 7 μηχανές, με δύο άτομα πάνω σε κάθε μία, σταματημένες αλλά με αναμμένες τις μηχανές, και αυτός που ήταν προς το δρόμο, προς την πλευρά μου, ήταν ο Γιάννης Κομιανός. Τους άλλους δεν τους αναγνώρισα γιατί φορούσαν κράνη. Ο Γιάννης, είχε περασμένο το κράνος στο χέρι του. Επίσης συνεπιβάτης στην ίδια μηχανή με τον Κομιανό, ήταν ο ξυρισμένος που προανέφερα, που ήταν «φρουροί» των γραφείων επί της οδού Καισαρείας. Ο Κομιανός γύρισε σε εμάς, δηλαδή σε εμένα και στον Σκάλλο και μας είπε «τι θέλετε εδώ ρε;». Εγώ του είπα ότι έλαβα μήνυμα για να έρθω στην τοπική, όπως εξάλλου μου είπε και ο κ.Ρουπακιάς στον οποίο τηλεφώνησα, και ήρθα γιατί νόμιζα ότι επρόκειτο για τη διανομή των τροφίμων που θα γινόταν το Σάββατο. Τότε ο Κομιανός μου είπε «ποια τοπική ρε είναι ανοιχτή και ποια τρόφιμα; Εδώ πάμε για μάχη». Τον ρώτησα «γιατί ρε φίλε πάτε για μάχη;» μου απάντησε «ότι έχουν πιάσει κάτι δικούς μας της ασφάλειας του πυρήνα, σε μια καφετέρια στο Κερατσίνι, γύρω στους 10-15 αναρχικούς είναι απ' έξω και πάμε να τους απελευθερώσουμε». Και αμέσως μετά μου είπε «φύγετε από εδώ είναι θέμα ασφάλειας». Τότε εγώ απευθύνθηκα στον Σκάλλο και του λέω «αυτοί είναι αλήτες, αυτοί είναι συμμορία, πάμε να φύγουμε από εδώ, πάνε για φασαρία». Φύγαμε αμέσως εμείς από εκεί και ταυτόχρονα έφευγαν και αυτοί με τις μηχανές, χωρίς να ξέρω που ακριβώς πήγαιναν. Μετά ο Σκάλλος είπε να πάμε στην Χαλκηδόνα Νίκαιας στον νονό του ή θείο του, να βάλει βενζίνη γιατί δεν είχε

άλλο βενζινάδικο ανοιχτό. Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο βενζινάδικο, κατέβηκε κάτω ο Σκάλκος, μίλησε με τον υπάλληλο ο οποίος του είπε «έλα φίλε να βάλεις αύριο», όπως άκουσα. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν βάζουμε βενζίνη μου είπε θα βάλουμε αύριο το πρωί. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω την συζήτηση με τον Σκάλκο, ακούστηκαν σειρήνες περιπολικών, ασθενοφόρων, δυο συγκεκριμένα περάσανε από μπροστά μου, και αναρωτηθήκαμε τι έγινε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση ώρα μεσολάβησε από τη στιγμή που φύγατε τόσο εσείς με το Σκάλκο, όσο και οι υπόλοιποι της Χρυσής Αυγής με τις μοτοσικλέτες τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να πέρασαν περίπου 15' όσο μπορώ να εκτιμήσω. Στη συνέχεια περάσαμε απέναντι στο περίπτερο για να φύγουμε προς το σπίτι μου, σταματήσαμε όμως στο περίπτερο και έκανε στριφτό τσιγάρο ο Σκάλκος, και εκείνη την ώρα μου λέει «δεν παίρνεις τον Ρουπακιά τηλέφωνο»;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως πήγε το μυαλό σας να τηλεφωνήσετε στον Ρουπακιά, ότι δηλαδή θα είχε συμβεί κάτι που αφορούσε τη Χρυσή Αυγή, ακούγοντας τις σειρήνες των περιπολικών και των ασθενοφόρων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, συνδύασα όλα αυτά που είχαμε δει, δηλαδή τις μοτοσικλέτες και όσα είχαμε ακούσει από τον Κομιανό ότι πήγαιναν για μάχη να απελευθερώσουν δυο άτομα του πυρήνα της Νίκαιας και με δεδομένο ότι το Κερατσίνι απέχει από τα γραφεία το πολύ 4 χιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση ώρα περίπου χρειάζεται, την συγκεκριμένη ώρα, μια μοτοσικλέτα να διανύσει την απόσταση από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής μέχρι το σημείο που έγινε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι;



14

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλω να επισημάνω ότι το σημείο που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, το έμαθα τη άλλη μέρα από την τηλεόραση. Πάντως την απόσταση αυτή μια μοτοσικλέτα μπορεί να τη διανύσει σε 2-3 λεπτά της ώρας, το πολύ. Πήρα πράγματι εγώ τηλέφωνο τον Ρουπακιά, όπως μου υπέδειξε ο Σκάλκος, γιατί ο ίδιος δεν είχε μονάδες στο κινητό του και τον ρώτησα «κ.Ρουπακιά που είσαστε», θεωρώντας ότι μπορεί να είναι στην Τοπική και μου λέει ο ίδιος «με έχουν πιάσει και είμαι στο Αστυνομικό Τμήμα». Τον ρώτησα τι έγινε, αν ήθελε να πάω στο τμήμα, και αν ήθελε κάτι, πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάποια φασαρία και μου είπε να πάρω τον κ.Πατέλη τηλέφωνο και να τον ενημερώσω. Πρέπει να τονίσω ότι τον Ρουπακιά δεν τον είχα δει στην τοπική την ώρα που είχα δει τους άλλους. Ενημέρωσα τον Σκάλκο για αυτά που μου είχε πει ο Ρουπακιάς, και εκείνος αντέδρασε χτυπώντας το τιμόνι της μοτοσικλέτας με το χέρι του λέγοντας «όχι ρε γαμώτο το Ρουπακιά». Και εγώ του είπα «γιατί ρε φίλε όχι τον Ρουπακιά; Αν πήγαν στην Τοπική και έκαναν κάποια φασαρία, καλά έκαναν οι αστυνομικοί και τους έπιασαν». Αγνοώντας βέβαια τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Σκάλκος τότε με παρακάλεσε να του δώσω το τηλέφωνό μου για να στείλει ένα μήνυμα σε μια ξαδέλφη του, όπως μου είπε, για να την ενημερώσει γιατί Πέμπτη πρωί θα έφευγε ταξίδι με το Πολεμικό Ναυτικό. Έδωσα όντως το τηλέφωνό μου και αυτός έστειλε το μήνυμα. Το μήνυμα αυτό δεν το διάβασα γιατί αμέσως το διέγραψε. Μετά από αυτό με πήγε σπίτι μου. Πριν κατέβω από το μηχανάκι με ρώτησε αν πήρα τηλέφωνο τον Πατέλη. Τότε επειδή το είχα ξεχάσει, τον πήρα τηλέφωνο τον Πατέλη στο κινητό του και απάντησε μια κυρία, προφανώς η γυναίκα του, δεν ξέρω, και με ρώτησε ποιος είμαι. Της

απάντησα ότι είμαι ο Γεώργιος ο Δήμου και της είπα ότι ήθελα τον κ. Πατέλη και μου απάντησε ότι εκείνη την ώρα έκανε μπάνιο. Με ρώτησε αν ήθελα όταν έβγαινε από το μπάνιο να του πει να με πάρει τηλέφωνο. Της είπα «όχι, πέστε ότι μου είπε ο κ. Ρουπακιάς να σας πάρω τηλέφωνο και να σας πω ότι τον έχουν πιάσει και είναι στο αστυνομικό τμήμα». Πετάχτηκε η κυρία και μου λέει ότι «εμείς ξέρουμε τι έχει κάνει ο Ρουπακιάς και μην λες πολλά από το τηλέφωνο». Της είπα «συγγνώμη, ο κ. Ρουπακιάς μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο». Μου απάντησε «το κατάλαβες τι σου είπα» και εγώ τότε της ζήτησα συγγνώμη και κλείσαμε το τηλέφωνο. Καληνύχτισα τον Σκάλκο και μπήκα σπίτι μου. Την άλλη μέρα έμαθα τι είχε συμβεί από την τηλεόραση. Την Πέμπτη μεσημέρι, 19-9-2013, δέχτηκα τηλεφώνημα και όταν ρώτησα ποιος είναι μου είπε «έλα ρε Γιώργο είμαι ο Τσανίκας, με ξέρεις από την τοπική». Του λέω «ρε φίλε που σε ξέρω;» και μου απάντησε «με ξέρεις από την τοπική. Στις 5.00-5.30 το απόγευμα να ανέβεις στη Μεσογείων στα γραφεία γιατί σε θέλει ο Λαγός». Εγώ τον ρώτησα πως με ξέρει ο Λαγός και αυτός μου είπε «κλείσε και θα σε πάρω». Όντως μετά από μισή ώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «πήγαινε στην Πλατεία Βενιζέλου στον Κορυδαλλό. Άκυρο η Μεσογείων». Του είπα ότι επειδή κάνει πολύ ζέστη και επειδή μένω στην Παλαιά Κοκκινιά και δεν έχω μεταφορικό μέσο, τότε αυτός με ρώτησε που μένω, του απάντησα ότι μένω στην Παλαιά Κοκκινιά και μου έδωσε εκ νέου ραντεβού στους Αγίους Αναργύρους, στην εκκλησία, από την οποία το σπίτι μου απέχει 100 μέτρα και μπορούσα να πάω. Πήγα στο ραντεβού, περίμενα στην εκκλησία και εμφανίστηκε ο Τσακανίκας μαζί με μια άλλη κοπέλα, η οποία οδηγούσε ένα αυτοκίνητο SMART, χρώματος



16

μπλε σκούρου με ασημί, ξανθιά αδύνατη, την οποία εγώ έβλεπα στην Τοπική. Βγήκε ο Τσακανίκας και η πρώτη του κουβέντα ήταν «τηλέφωνο έχεις» και εγώ νομίζοντας ότι το χρειαζόταν να τηλεφωνήσει του το έδωσα. Αυτός το έδωσε αμέσως στην κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και δεν κατέβηκε. Το έδωσα γιατί ήταν και πολύ αγριεμένος και με πήρε προς τα σκαλάκια της εκκλησίας λέγοντας μου «έλα να σου πω». Του μίλησα για το τηλέφωνό μου και μου είπε «θα το πάρεις μετά». Εκεί μου είπε «άκου να δεις, δεν υπάγεσαι στην Χρυσή Αυγή καθόλου, τώρα που θα ανοίξουν τα τηλέφωνα η αστυνομία, και θα σε μαζέψουνε, θα τους πεις ότι βρέθηκες τυχαία εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι, είδες φασαρία και ειδοποίησες τον Ρουπακιά». Και του λέω «ρε φίλε τότε πως να τον ξέρω τον Ρουπακιά, αφού αυτός δεν ήταν φίλος μου» (με δεδομένο ότι η γνωριμία μου με τον Ρουπακιά ήταν μέσω της Χρυσής Αυγής και όχι άλλη προσωπική). Μου είπε ότι «είσαι ο μοναδικός που τον πήρες τηλέφωνο εκείνο το βράδυ» και του είπα ότι τον πήρα γιατί μου είχε έρθει μήνυμα από την Τοπική. «Αν ανοίξουν τα τηλέφωνα θα πάω εγώ φυλακή»; Τότε αυτός μου είπε «προκειμένου να μην καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας, θα πεις αυτά που σου λέω. Γιατί αν δεν πεις αυτά που σου λέω θα σου γίνει η ζωή κόλαση, μαρτύριο. Πιο καλά να πεις αυτά που σου λέω, θα φας 8-10 χρόνια για ηθική αυτουργία, θα βάλουμε δικηγόρους της Χρυσής Αυγής». Εγώ του είπα «τι λες ρε παιδί μου, εγώ έχω οικογένεια, παιδιά, να βρείτε αυτούς που τα έχουν κάνει. Εγώ τι δουλειά έχω». Αυτός ήταν πολύ αγριεμένος και αναγκάστηκα να τον εκλιπαρώ, κλαίγοντας, πέφτοντας στα γόνατά μου. Τους είπα να τους δώσω τα τρόφιμα πίσω. Εμένα βρήκατε;». τότε αυτός αγρίεψε περισσότερο και είπε «ξέρουμε

που δουλεύει η γυναίκα σου, που πάνε τα παιδιά σου σχολείο, θα σε βρούμε και σε σκοτώσουμε, εμείς τους προδότες τους σκοτώνουμε». Αυτή η τελευταία φράση έχει μείνει στο μυαλό μου. Αμέσως μετά και αγνοώντας τις διαμαρτυρίες μου, μου έδωσε το κινητό και έφυγε με το ίδιο αυτοκίνητο που ήρθε μαζί με την κοπέλα. Την κοπέλα αυτή είδα στην τηλεόραση πρόσφατα σε φωτογραφία από το αρχείο της Χρυσής Αυγής όπως έλεγε το ρεπορτάζ, να εμφανίζεται σε ένα κρεβάτι κρατώντας δύο όπλα. Είναι η ίδια και που απεικονίζεται στις υπ' αριθμ. 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13614 φωτογραφίες στη σελίδα 681 του παραρτήματος 2.1 του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Γεωργίου Πατέλη, τις οποίες και μου επιδεικνύετε, η οποία όπως μου λέτε ονομάζεται Αναστασία Σαρηγιαννίδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι έγινε μετά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αμέσως μετά, πανικόβλητος, έφυγα και πήγα στον κ.Βασίλη Χανδρινό, τον φίλο μου, και κάθισα και του εξιστόρησα τι είχε συμβεί. Όση ώρα ιστορούσα στον κ.Βασίλη τι είχε συμβεί, ο Τσανίκας με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου είπε «Δήμου τώρα που θα ανοίξουν τα τηλέφωνα θα σου πω εγώ τι θα πεις». Του απάντησα «σε παρακαλώ ρε αγόρι μου άφησέ με στην ησυχία μου». Όλη την συνομιλία αυτή άκουσε ο κ.Χανδρινός που καθόταν δίπλα μου και φώναξε για να ακουστεί «αυτά που λες στον Δήμου, έλα να τα πεις στο σπίτι μου. Ξέρεις που μένω». Όπως έχω ήδη αναφέρει στο από 04-10-2013 υπόμνημά μου έχω προτείνει τον Βασίλειο Χανδρινό, ως μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει όσα ξέρει. Σημειωτέον ότι με τον κ.Χανδρινό είμαστε γείτονες και φίλοι και πολλές φορές με συνοδεύει στο Νοσοκομείο. Κάνουμε στενή παρέα. Για τρεις – τέσσερις μέρες



18

μετά, από τηλέφωνο που ο αριθμός του τελείωνε σε -523, αλλά και από άλλα τηλέφωνα, ακόμα και απόρρητα και από σταθερά, με έπαιρναν και το έκλειναν. Είχα εντελώς πανικοβληθεί, όπως και η οικογένειά μου, αφού αυτό συνεχιζόταν για 4-5 μέρες. Σε αυτό το διάστημα δέχτηκα και ένα μήνυμα από τον ίδιο αριθμό το οποίο έγραφε «Γιώργη σε παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις. Είσαι ΟΚ». Μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχε ερωτηματικό. Μάλιστα το μήνυμα αυτό το εντόπισε πρώτα η κόρη μου και μου το έδειξε. Τελικά το Σάββατο με πήρε πάλι το άτομο που προαναφέρω, περί ώρα 08.30 – 09.00 το πρωί, από το τηλέφωνο που τελειώνει σε -523, δηλαδή ο Τσανίκας ή Τσακανίκας, εγώ φοβήθηκα μόλις είδα τον αριθμό που με καλούσε, δεν του απάντησα, και μη ξέροντας τι να κάνω, πανικόβλητος, πήρα τα χάρτια μου και έφυγα από το σπίτι, λέγοντας στην γυναίκα μου που με ρώτησε που πάω, ότι πήγαινα σε μια δουλειά. Για τέσσερις μέρες περίπου περιφερόμουν στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εκεί κοιμόμουν, σε παγκάκια, στο λιμάνι, έχοντας κλείσει το τηλέφωνο για να μην με βρουν. Τελικά βέβαια ηρέμησα ψυχικά γιατί δεν είχα κάνει τίποτα και πήρα τηλέφωνο τον δικηγόρο μου και την οικογένειά μου και εμφανίστηκα αυθόρμητα στο Τμήμα Εκτελέσεων του Εφετείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί μετά τις απειλές που δεχτήκατε από το συγκεκριμένο άτομο δεν επικοινωνήσατε με κάποιους υπεύθυνους από την Τοπική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής για να διαμαρτυρηθείτε για τη συμπεριφορά αυτή, αλλά αντίθετα πανικοβληθήκατε και προσπαθήσατε να κρυφτείτε και να διαφύγετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν μπορούσα να καταφύγω στην Οργάνωση αυτή όπως με ρωτάτε, γιατί από τα λεγόμενα του Τσανίκα, από τον τρόπο που μου μιλούσε κατάλαβα ότι τον είχε βάλει η Χρυσή Αυγή και μετέφερε σχέδιο και αποφάσεις άλλων. Δεν ήρθε από μόνος του. Όπως σας έχω απαντήσει παραπάνω μου είπε ότι «καλλίτερα να πας φυλακή εσύ, παρά να καταστραφεί ο πυρήνας της Νίκαιας». Επίσης όπως έχω απαντήσει πριν, μιλούσε στον πληθυντικό «θα σε κυνηγήσουμε, θα σε σκοτώσουμε κλπ» φαινόταν δηλαδή ότι μετέφερε τις απόψεις και άλλων. Αυτός άλλωστε όπως σας είπα ήταν το δεξί χέρι του Πατέλη. Έπειτα άλλωστε από αυτά που είδα μετά τη δολοφονία του Π.Φύσσα, τους θεωρούσα ικανούς να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου το χρονικό αυτό διάστημα του Σεπτεμβρίου του 2013;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο αριθμός του τηλεφώνου μου ήταν 6982130592.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από την κίνηση του παραπάνω αριθμού, όπως έχει αποτυπωθεί σε εκτέλεση της ΕΠ 555/23-9-2013 παραγγελίας του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, φαίνεται ότι από τη παραπάνω γραμμή τηλεφωνήσατε στο τηλέφωνο του Γ.Πατέλη στις 18-9-2013 δυο φορές και συγκεκριμένα στις 00:34:38 και στις 00:50:23. Πριν από λίγο μας αναφέρατε ότι μιλήσατε τηλεφωνικά με τον κ.Πατέλη μόνο μια φορά. Επικοινωνήσατε εσείς ή ο κ.Σκάλκος και άλλη φορά με τον κ.Πατέλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θυμάμαι πολύ καλά ότι με τον Πατέλη μίλησα μία φορά, και μάλιστα μόνο με τη γυναίκα του, λίγο πριν μπω στο σπίτι μου και της είπα όσα προαναφέρω. Δεν θυμάμαι να τηλεφωνήσα άλλη φορά. Ενδεχομένως, χωρίς να μπορώ να το

βεβαιώσω, να κάλεσα τον αριθμό, όσο βρισκόμασταν στο  
περίπτερο, και να μην απάντησε.

Αναγνώσθηκε και βεβαιωθείσα υπογράφεται.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ – ΕΦΕΤΗΣ



ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΠΑ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ - ΕΦΕΤΗΣ



ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ