



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14/9, 7μ.μ. έξω από το εργοτάξιο (Στουρνάρη και Τσαμαδού)

Οι λαμαρίνες των εγκλημάτων

Από τη στιγμή που στήθηκαν μέσα στη νύχτα οι λαμαρίνες στην πλατεία Εξαρχείων, συνοδευόμενες από τεράστιο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων, η γειτονιά τελεί υπό κατοχή. ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, πάσης φύσεως αστυνομία, με στολή ή χωρίς, έχει κατοικοεδρεύσει πάνω στην πλατεία και στα γύρω στενά. 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα οι άγρυπνοι φρουροί της λαμαρίνας βρίσκονται στα Εξάρχεια έχοντας ξεκάθαρα αποκαλύψει, μη τηρώντας ούτε τα τυπικά προσχήματα, τον ρόλο τους.

Πλήρως εξοπλισμένοι και πάνοπλοι σε όλες τις κινητοποιήσεις δε διστάζουν να χτυπήσουν άγρια κόσμο που διαμαρτύρεται για αυτό που συμβαίνει, δε διστάζουν να πνίγουν μια γειτονιά στα δακρυγόνα. Ταυτόχρονα, όμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως το γιατί βρίσκονται εδώ δε διστάζουν να παρενοχλούν διαρκώς κόσμο, περαστικούς, νέους και νέες. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο τραγικά περιστατικά. Το ένα στις 2/9 όταν θύματα ξυλοδαρμού έπεσαν δύο άτομα, δικηγόροι στο επάγγελμα, επειδή τους ρώτησαν με ποιο αιτιολογικό απαιτούσαν την ταυτότητά τους, ενώ την ημέρα της μεγαλειώδους πορείας, στις 9/9, όπου δεν τους έφτασε προφανώς το ξύλο και οι φυσουινές σε διαδηλωτές και διαδηλώτριες, παρέσυραν εντός του εργοταξίου γυναίκα που απάντησε στις προκλήσεις τους και την ξυλοκόπησαν άγρια. Οι φωνές της έκαναν τα ΜΑΤ να την αφήσουν να φύγει μετά από κάποια ώρα, ενώ γεμάτη μώλωπες συνειδητοποίησε ότι δεν είχε μαζί της ούτε καν τα χρήματά της.

Παράλληλα, καθημερινά υπάρχουν φραστικές αψιμαχίες με απειλές προς άντρες ότι θα τους πάρουν σε φέρετρα και σεξιστικά σχόλια και εκφοβισμό σε γυναίκες. Φυσικά, υπάρχουν φωτογραφίες αντρών της αστυνομίας που προτάσσουν το μεσαίο τους δάκτυλο, δείχνουν επιδεικτικά τα γεννητικά τους όργανα, κουνάνε τις φυσούνες τους κ.λπ. Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη και ευθύνη για αυτό έχουν η κυβέρνηση και ο Υπουργός Προστασίας... του Πολίτη που τους έφερε εδώ, δίνοντάς τους αυτό το θάρρος. Σαφώς ευθύνη έχει και η ίδια η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ που επέλεξε να στήσει ένα εργοτάξιο με αυτούς τους όρους, παίζοντας και εκείνη όχι μόνο το παιχνίδι του κέρδους, αλλά και το πολιτικό παιχνίδι της εκδίκησης σε μια ολόκληρη γειτονιά που ξέρει από αντίσταση και αλληλεγγύη.

Είναι ήδη πολλά και τραγικά όσα έχουν συμβεί. Η κατάσταση είναι τόσο επικίνδυνη που δεν μπορούμε να την ανεχτούμε άλλο

Εδώ και τώρα..

ΕΞΩ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ