

Δηλώσεις Κοντοζαμάνη: η κυβέρνηση κλιμακώνει τον πόλεμο ενάντια στους υγειονομικούς σε όλα τα μέτωπα για να συγκαλύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, 10/1/21

Ήδη από την περασμένη άνοιξη, από την έναρξη κιάλας της επιδημίας, οι κκ Κοντοζαμάνης και Χαρδαλιάς είχαν μετατρέψει την σχετική επίσημη τηλεοπτική ενημέρωση σε ένα προπαγανδιστικό σόου δείχνοντας πως πολύ λιγότερο τους ενδιαφέρει η ουσία και η σοβαρότητα και πολύ περισσότερο η επικοινωνιακή ελαφρότητα για να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα της κυβερνητικής πολιτικής. Δυστυχώς σε αυτή την θυσία της σοβαρότητας στον βωμό της μικροκομματικής κυβερνητικής προπαγάνδας όλο αυτό το διάστημα από τον Μάρτιο 2020 υπήρξε η συννεοχή (είτε διά της παρουσίας ή διά της σιωπής) και ορισμένων εκπροσώπων της λεγόμενης κρατικής «επιτροπής ειδικών».

Μάλιστα υπήρξαν σε αυτά τα τηλεοπτικά σόου των κκ Κοντοζαμάνη και Χαρδαλιά κορυφαίες κωμικοτραγικές στιγμές επιπέδου θερινής επιθεώρησης αναψυκτηρίου. Π.χ. τον Απρίλιο όταν ο κ. Κοντοζαμάνης διέψευθε απαξιωτικά τις καταγγελίες υγειονομικών για ακατάλληλες μάσκες Υψηλής Αναπνευστικής Προστασίας και μετά από δυο μόλις μέρες αυτές αποσύρθηκαν από το «Σωτηρία» στα μουλωχτά μετά από παρέμβαση και εκεί επίσκεψη του ίδιου του πρωθυπουργού, τον Αύγουστο όταν ο κ. Κοντοζαμάνης έσπευδε πάλι να διαψεύδει τις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ για εντολή από τις ΥΠΕ προς τα ΚΥ τουριστικών περιοχών «σιωπητηρίου» σχετικού με την πορεία της επιδημίας στις περιοχές τους και μόλις πέντε λεπτά αργότερα στην ίδια ενημέρωση με τον κ. Χαρδαλιά να διαψεύδει επί της ουσίας τον κ. Κοντοζαμάνη και να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες με την δικαιολογία «δεν θέλαμε να δυσφημιστούν οι τουριστικοί προορισμοί (;) », κλπ., κλπ. ... Φυσικά το αποκορύφωμα πριν την πρωτοχρονιά ήταν την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου όταν ο κ. Χαρδαλιάς εμφανίστηκε με ύφος «χιλίων καρδιναλίων» να διαψεύσει τις καταγγελίες του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή περί κυβερνητικών παραγόντων που έσπευδαν να εμβολιαστούν πρώτοι πρώτοι εκτός σειράς «τρώγοντας» προγραμματισμένα ραντεβού εμβολιασμού υγειονομικών, με το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου να αναγκάζεται την επομένη 30/12 μετά την κατακραυγή να παρέμβει και να «αδειάζει» πανηγυρικά τον κ. Χαρδαλιά αλλά μαζί με αυτόν και τους κκ Θεμιστοκλέους και Κικίλια.

Όλα αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα περίτρανα αποδεικνύουν πως (με μεγάλη ανοχή και ευθύνη ΚΑΙ της κρατικής επιτροπής ειδικών, το ξανατονίζουμε) αντί να αξιοποιείται η τηλεοπτική ενημέρωση περί της επιδημίας για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ σοβαρή επιστημονική ενημέρωση του πληθυσμού αναλώνεται σε φτηνή και αντιεπιστημονική κυβερνητική προπαγάνδα συγκαλύψης ευθυνών των κυβερνητικών αρμοδίων και μεταβίβασής τους είτε στον πληθυσμό (με την αποθέωση του δόγματος της «ατομικής ευθύνης») ή στους υγειονομικούς της δημόσιας περίθαλψης.

Άλλωστε από καιρό είχαμε επισημάνει πως η κυβέρνηση ιδιαίτερα από τις αρχές Νοεμβρίου έχει κηρύξει κυριολεκτικά τον πόλεμο ενάντια στους υγειονομικούς της δημόσιας περίθαλψης προκειμένου να συγκαλύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για την κατακόρυφη αύξηση της θνητότητας από την επιδημία COVID19 όσον αφορά το τραγικό δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020. Είχαμε ολόκληρο σχέδιο συκοφάντησης, προσωπικής στοχοποίησης, εκδικητικών μετακινήσεων και διώξεων ενάντια σε εκπροσώπους νοσοκομειακών γιατρών και λοιπών υγειονομικών. Είδαμε να αποκαλούνται «ψεύτες» και «υποκινούμενοι» εκπρόσωποι Ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, νοσοκομειακών επιτροπών γιατρών και σωματείων εργαζομένων σε νοσοκομεία. Είδαμε διοικητές νοσοκομείων να απειλούν με εισαγγελική δίωξη εκπροσώπους γιατρών (π.χ. στο ΑΧΕΠΑ). Είδαμε να ασκείται όντως εισαγγελική δίωξη (ενάντια στην πρόεδρο της ΕΝΙΘ). Είδαμε ... ΕΔΕ ενάντια σε υγειονομικούς επειδή αρρώστησαν πάνω στο καθήκον (!). Είδαμε εκδικητική μετακίνηση των υγειονομικών που κατήγγειλαν αυτές τις ΕΔΕ. Είδαμε και βλέπουμε πολλές δεκάδες άλλες συλλήβδην αναγκαστικές μετακινήσεις υγειονομικών όχι για λόγους

συνδικαλιστικής δίωξης αλλά για όπως όπως κάλυψη τραγικών κενών λόγω μη προσλήψεων. Είδαμε την κυβέρνηση να γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της τις ίδιες τις δικές της δεσμεύσεις και εξαγγελίες για ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, για μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού, για δώρο Χριστουγέννων κλπ, κλπ, κλπ ...

Αυτός ο ολοκληρωτικός πόλεμος ενάντια στους υγειονομικούς με στόχο την συγκάλυψη εγκληματικών κυβερνητικών ευθυνών αλλά και ταυτόχρονα ο προπαγανδιστικός ευτελισμός της επίσημης τηλεοπτικής ενημέρωσης κορυφώθηκε στις 8 Ιανουαρίου όταν ο κ. Κοντοζαμάνης έσπευσε να μεταβιβάσει συλλήβδην στους νοσοκομειακούς γιατρούς την ευθύνη για τους θανάτους από COVID19 που καταγράφονται εκτός ΜΕΘ ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο. Μάλιστα η απάντησή του σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση (υπενθύμιση πως οι ερωτήσεις υποχρεωτικά αποστέλλονται από τους δημοσιογράφους γραπτώς τουλάχιστον μία ώρα πριν την live τηλεοπτική υποβολή τους) ήταν εξ επί τούτου δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η μεταβίβαση ευθυνών να γίνει διά της δήθεν αθώας γενικολογίας. Δηλαδή με απλά λόγια ο κ. Κοντοζαμάνης αντί να απαντήσει επί της ουσίας για την ζοφερή πραγματικότητα του τελευταίου διμήνου ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας (με νοσηλεία σε μερικές περιπτώσεις 100 και πάνω ασθενών COVID19 ταυτόχρονα με μόνο έναν (1) εφημερεύοντα γιατρό και δύο (2) νοσηλευτές στην βάρδια λόγω τραγικών ελλείψεων υγειονομικού προσωπικού, με μετατροπή σε κλίνες ΜΕΘ μόνο «κατ' όνομα» πρόχειρων κοινών κλινών κ.ο.κ.) έβγαλε ένα σαφώς προκατασκευασμένο γενικόλογο λογύδριο γενικώς περί ιατρικών κριτηρίων διασωλήνωσης βαρέως πασχόντων και γενικώς περί ιατρικών κριτηρίων εισόδου ασθενών στην ΜΕΘ γενικώς σε όλες τις περιόδους και γενικώς για όλα τα νοσήματα. Με άλλα λόγια απέφυγε συγκεκριμένη απάντηση και γενικολόγησε ως αν υπήρχε πλήρης στελέχωση με υπεραρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές ανά ασθενή και ανά βάρδια, μάλιστα στελέχωση με επάρκεια όχι μόνο αριθμητική αλλά και εξειδικευμένη όσον αφορά τις εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες, με υπεραφθονία διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή κλινών ΜΕΘ σε κάθε νοσοκομείο κλπ., κλπ. ... Πολύ περισσότερο δε που ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή αλλά και συνολικά ως νοσοκομειακοί γιατροί προειδοποιούσαμε διαρκώς από τον Φεβρουάριο του 2020 ως και την κορύφωση του «2^{ου} κύματος» για τον κίνδυνο μετατροπής της επιδημίας COVID19 σε κρίση Εντατικής Θεραπείας με τις γνωστές ήδη από τον Φεβρουάριο 2020 σε άλλες χώρες ολέθριες συνέπειες, και η κυβέρνηση επί πολλούς μήνες αγνοούσε πανηγυρικά αυτόν τον κίνδυνο.

Έτσι λοιπόν επιχειρεί η κυβέρνηση ξεκάθαρα πλέον να μεταβιβάσει όλες τις ουσιαστικές και νομικές ευθύνες στους υγειονομικούς για να αποσείσει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες. Και μάλιστα τώρα συλλογικά και συλλήβδην, όχι πια ενάντια μόνο σε κάποιους εκπροσώπους. Και μάλιστα τώρα από τα πιο επίσημα χείλη, αυτά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, όχι από κάποιους τυχάρπαστους μεμονωμένους γραφικούς κυβερνητικούς βουλευτές.

Τέτοια λοιπόν συλλογική, μαζική και αποφασιστική πρέπει να είναι από δω και πέρα η αγωνιστική απάντηση των υγειονομικών. Μονόδρομος πλέον ο πανυγειονομικός ξεσηκωμός ενάντια στον ολοκληρωτικό πόλεμο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση ενάντια σε όλους τους υγειονομικούς συλλήβδην και αδιάκριτα. Και για την υγεία του λαού και για τα στοιχειώδη δικαιώματα των ίδιων των υγειονομικών. Γιατί ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση πλέον ομολογεί δια της χυδαίας πρακτικής της πως οι ανάγκες των ασθενών ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ με τα στοιχειώδη δικαιώματα των υγειονομικών.

Η κυβέρνηση είναι τελείως εκτός πραγματικότητας αν νομίζει πως «θα την βγάλει καθαρή» επειδή έχει με το μέρος της κάποιους διαπλεκόμενους καναλάρχες, κάποιους κρατικοδίαιτους ιδιώτες κλινικάρχες και κάποιους λίγους υποταγμένους πανεπιστημιακούς μεγαλοκαθηγητάδες. Οι χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί, οι εκατοντάδες πανεπιστημιακοί γιατροί, οι δεκάδες χιλιάδες λοιποί υγειονομικοί της δημόσιας περίθαλψης, οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι γιατροί με ιατρεία στις γειτονιές που με

αυτοθυσία στο πλευρό των ασθενών δίνουμε νυχθημερόν την μάχη ενάντια στον θάνατο έχουμε τον λαό μαζί μας.

Ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή θα προτείνουμε άμεσα τις επόμενες μέρες σε όλους τους μαχόμενους υγειονομικούς συγκεκριμένο πρόγραμμα μαζικής αγωνιστικής δράσης και διεκδικήσεων.

Το «σηκώνουμε το γάντι» ευχαρίστως κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κικίλια και κύριε Κοντοζαμάνη.

Θα σας επιστραφεί καταλλήλως και πολύ σύντομα.